

# VŨ TRỤ TÂM LINH

SAGIANG

## I.- VŨ TRỤ TA BÀ CẤU TRÚC

Trong thiên nhiên vô bờ bến, (Vô không gian tính) vô thời gian tính, tức là vô thủy vô chung, cho nên thiên nhiên miễn luận bàn đối với con người trần gian của 7 vũ trụ trong thiên nhiên đang “Thành trụ hoại không”. Mỗi vũ trụ có thể khối tròn méo, tròn vo rộng lớn từ 40 tỷ tỷ quang niên đến 60 tỷ tỷ quang niên (Quang niên = 10 ngàn tỷ km). Nhưng chỉ chiếm một phần nhỏ nhoi của thiên nhiên vô không gian tính. Vũ trụ chứa chấp địa cầu của chúng ta hiện nay đang tuổi xuân thì, còn sống dai lắm, vì không có ai tàn phá nó nổi, chỉ có tự nó huỷ diệt nó mà thôi, nhưng còn dài lâu lắm tới trên 140 tỷ năm nữa nó mới tự huỷ diệt (Sẽ có phần Thành trụ hoại không của vũ trụ). Tuổi đời con người chỉ là thời gian cỡ con đối với đời sống của vũ trụ Ta Bà, có nhằm nhò gì đâu! Chúng ta tuy nhỏ bé, nhưng có Tâm linh trùng hợp với Tâm linh vũ trụ. Mặc dù tâm linh con người quá tí teo, thế mà đã có nhiều bậc thông đạt được vận hành tâm linh vũ trụ mà đắc đạo quả trở thành điều ngự viên của vũ trụ, truyền đạt lại những ý tưởng tuyệt cao, tuyệt diệu cho hậu thế truy tầm hiểu biết được lẽ huyền vi của Tâm linh các bậc cao siêu vĩ đại như giáo chủ Vũ trụ, giáo chủ thiên nhiên. Như vậy tâm linh thiên nhiên và tâm linh vũ trụ cũng đồng điệu đồng thuyền với thông cảm đương nhiên tâm linh con người và tâm linh vạn vật. Tại sao vậy? Chi vì đồng là tiểu thủ lĩnh hay đại thủ lĩnh của vật thể, dù to lớn tới đâu cũng vẫn có tâm linh điều ngự, giữ được trật tự điều hoà trong mọi sinh động thường xuyên.

Về cấu trúc vũ trụ Ta Bà của chúng ta, đã được phân tỏ chút ít, bây giờ suy rộng ra cho đầy đủ hơn và rõ ràng minh bạch hơn, để biết được diệu dụng của các nguyên tử tí teo kia, mà làm thành những trọng yếu vật thể vĩ đại, cứ luân chuyển mãi không ngừng nghỉ, so với sức lực con người quá thâm cao huyền diệu. Con người làm việc có mệt mỏi, có nghỉ ngơi, có bồi dưỡng, có giải trí, có hưởng nhàn, nhưng các nguyên tử luôn luôn sinh động, không ngừng nghỉ, không bồi dưỡng thế mới kỳ diệu, cũng chỉ vì nguyên tử chỉ có 3 thành phần: vi tử chánh (3 vi tử) vi tử phụ (5 vi tử), vi tử gốc (1 vi tử) Khoa học ngày nay đang mò mẫm vi tử của mỗi nguyên tử mà phát minh ra nhiều tân kỳ vật thể phụng sự hơn loại đắc lực nhưt. Chỉ cần hiểu được tính chất của từng vi tử nhưt là nguyên tắc sinh động mà chế tác ra theo những tính chất của chúng tạo ra vật thể càng ngày càng tinh tấn đến nỗi người theo đuổi không kịp, để phát triển lên cho kịp đà tiến hoá của người khác. Các trường đại học tân tiến xem khoa học làm trọng yếu, nhưt là phần điện tử, chỉ là phần nhỏ nhoi của năng lực nguyên tử, trong lúc nhiều sanh hành tinh còn tiến tới dương tử để chế tác đĩa bay, sử dụng dương quang tuyến điện tử, cường lực gấp ngàn lần âm điện tử m,à địa cầu đang phát triển. (Sẽ có bài tường trình năng lực nguyên tử). Như vậy khoa học địa cầu còn ấu trĩ đối với người ngoài địa cầu, nhưt là đĩa bay đã từng xâm phạm không gian địa cầu như đi chợ, cứ tung hoành cứ thoát đến, thoát đi địa cầu bó tay ngồi ngó. Thật là nhục nhã trong việc tiếp khách không gian quá khiếm nhã và bất lực. Quý vị Bác học nhưc đầu lằm lo ngại chiến trận hành tinh tương lai địa cầu bị hạ phong, bại trận là cái chắc! Sẽ kéo toàn thể địa cầu nô lệ thống khổ!

Trong thiên nhiên, các nguyên tử tụ tập trong các hỗn ngưng khối do từng đoàn hội nhập khi từ các vũ trụ hoại diệt tan rã ra toàn là nguyên tử theo định luật thiên nhiên” Thành trụ hoại không” tức là từ cái không tập hợp lại thành cái có, rồi từ cái có tan rã trở về cái không, luân chuyển không ngừng nghỉ của thiên nhiên. Thuyết nhà Phật nói rất đúng “Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không” đương nhiên của thiên nhiên và vũ trụ. Chúng ta đã từng hiểu 3 vi tử chánh của nguyên tử; Âm tử bao quanh linh động, Dương tử nằm bên trong trầm tĩnh, Trung hoà tử phân giải bất hoà khi cả 2 xung đột. Trong hỗn ngưng khối các âm tử cứ loay quay phá phách dương tử, đôi khi chạm trán nhau, khiến trung hoà tử phải can thiệp cho nguyên tử được an bình. Nhưng cây muốn lặng, mà gió chẳng chịu ngừng, đến nỗi trung hoà tử không kịp can thiệp, nên va chạm nhau mạnh toé ra một tia ánh sáng tí ti. Tại sao vậy? Trong 5 vi tử phụ của nguyên tử có vi tử quang năng, vẫn im lìm, nhưng bị kích động phải toé ra khỏi nguyên tử tạo ra tia ánh sáng tí ti. Chúng ta thấy, một tia ánh sáng tí ti có nhằm nhò gì khối hỗn ngưng đồ sộ kia. Nhưng tích thiếu thành đa, trải qua hàng tỷ năm, các tia sáng càng bành trướng ra hết khối hỗn ngưng, tạo thành một khối ánh sáng khổng lồ. Ánh sáng thúc đẩy nhiệt năng của vi tử phụ càng hùng mạnh lên đến mức hỗn ngưng khối không còn giữ nổi hệ thống nữa, đương nhiên bậc lên tiếng nổ vĩ đại (Big bang) hoành tráng hết khối hỗn ngưng tạo ra một khối lửa khủng khiếp to tát xoay tròn do áp lực của nhiệt năng trải qua hàng chục tỷ năm, khối lửa này mới dịu dần nguội bớt tạo ra vòng đai thứ nhưt, chúng ta tạm danh xưng Phi vô tướng giới (Cửa nhà Phật) còn khối lửa tròn ở trong với đường kính 18 tỷ quang niên, được mệnh danh Hư vô giới. Lúc này Hư vô giới tăng năng lực phát ra đủ ngũ năng của 5 vi tử phụ (Quang năng, Nhiệt năng, Từ năng, Điện năng và Điện từ năng) chúng ta được biết quang năng và nhiệt năng cung ứng nhau kéo ra từ năng, khi có từ năng cả 3 phối hợp kéo tới điện

năng ra, có từ năng và điện năng mới phối hợp nhau kéo ra điện từ năng. Như vậy Hư vô giới tự động sản sinh ra ngũ năng đã kéo ra từ ngũ vi tử phụ của nguyên tử, nên tung ra quang năng và nhiệt năng ra toàn thể vòng đai thứ nhứt đầy 1 tỷ quang niên, đó là Phi vô tướng giới, cả tỷ năm sau nữa mới tạo được vòng đai thứ nhì rộng 2 tỷ quang niên, với đầy đủ ngũ năng, đấy là Vô tướng giới với 2 cung đình Đạo Lợi và Đâu suất, thêm mấy tỷ năm nữa mới tạo được vòng đai thứ ba đầy 3 tỷ quang niên, Hữu tướng giới với 9 cung đình, mệnh danh Cửu Phẩm Liên Hoa. Ngũ năng của Hư vô giới trách nhiệm tới đây là hết năng lực, bên ngoài vẫn còn thiên nhiên đen tối với hỗn nguơn khối. Thế là vũ trụ Ta Bà mới hình thành vùng trung tâm, tạm danh xưng thượng giới, bên ngoài sẽ tạo tác Hạ giới hay Vô sắc giới. Vũ trụ Ta Bà do đại thủ lĩnh Tỳ la Vô lượng thọ Phật điều ngự, tức là Tâm linh của Vũ trụ Ta Bà.

Sau cả mấy tỷ năm, củng cố năng lực đầy đủ, các nguyên tử độc đáo chuyên nghiệp phân ra 4 loại: Khoáng vật vi linh quang nguyên tử ( Khoáng vi linh tử) tung ra khỏi thượng giới, phối hợp với nguyên tử trong hỗn nguơn khối, cùng ngũ năng và âm dương nhị nguyên của nguyên tử tạo ra ánh điểm càng lúc càng nhiều tạo thành nhiệt lượng to tát phát nổ lên tạo ra một khối cầu lửa vĩ đại xoay tròn một chỗ trở thành một tinh tú định vị, với danh xưng Định tinh mà người ta gọi là Mặt Trời với ngũ năng cực đại, tự đặt để Đại thủ lĩnh, lập thành Định tinh Tâm linh, đầu đàng của Thái dương hệ. Sau thời gian hàng tỷ năm đầy đủ năng lực, lại tung các Khoáng vi linh tử ra phối hợp với nguyên tử bên ngoài, âm dương nhị nguyên cùng ngũ năng của Định Tinh cấu tạo ra tử hành tinh Kim Tinh lần xoay theo từ năng của Định tinh một vòng cung, gọi là quỹ đạo (Tử hành tinh là hành tinh không đủ tứ đại: Lửa, Đất, Gió, Nước) chỉ có 2 hay 3 phần mà thôi, cũng có Kim tinh tâm linh, kế tiếp cả tỷ năm sau, khoáng vi linh tử theo nguyên tắc cấu tạo Thủy tinh cũng tử hành tinh, với Thủy tinh tâm linh theo vòng quỹ đạo thứ nhì. Sau mấy tỷ năm mới tới Địa tinh sanh hành tinh có đủ tứ đại với Địa tinh tâm linh trên quỹ đạo thứ ba. Nơi địa tinh hay địa cầu Thực vi linh tử tiến hành, sau 3 tỷ năm, theo nguyên tắc cấu tạo tế bào thực vật, các trứng nước li ti trong nước, tức là thực vật đơn bào, chúng phối hợp nhau tạo ra thực vật đa bào, tạo ra rong, rêu, tảo, từ đó càng ngày càng phát triển lên thủy thảo, thủy mộc, tiến hành đơm hoa kết quả và tạo ra hạt bào tử lang rộng ra khắp nơi. Hạt bào tử bị hơi nước bốc lên trên mây, gió đưa vào đại lục tạo ra mưa, chúng bám vào đất có nước ẩm thấp nẩy mầm tấn phát lên thảo mộc, lần hồi bao phủ đại lục thành bình nguyên, cao nguyên và rừng chồi, rừng thưa tới rừng rậm. Có Mộc là sinh vật thể phối hợp với tứ đại tạo ra ngũ hành (Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thủy) mà Mộc làm chủ thể với định luật tương sanh, tương khắc: Mộc sanh Hoả, Hoả sanh Thổ, Thổ sanh Kim, Kim sanh Thủy, Thủy sanh Mộc, và Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hoả, Hoả khắc Kim, Kim khắc Mộc. Xong phần hành của thực vi li nh tử và làm tâm linh chủ thể, trải qua mấy tỷ năm nữa, tới Động vi linh tử tiến hành theo nguyên tắc tạo ra tế bào động vật đầu tiên trong nước. Đây là những vi khuẩn và vi trùng: Vi khuẩn hiền lành, vi trùng hung bạo, chúng đố kỵ nhau, vi khuẩn chỉ gặm nhấm chạy lạt và tạo ra các phân hữu ích, còn vi trùng quái ác, phá hại các động vật, hút các tế bào sinh sống, tạo ra bệnh tật làm chết động vật và nhơn vật, chúng ít khi phá hại thực vật, chỉ có trường hợp thiếu dinh dưỡng, chúng mới bám vào thực vật, nên các tế bào thực vật phải đề kháng chống trả bao vây chúng từng nơi riêng biệt tạo ra những u nần trong thân cây, cũng có khi phải chịu chết một vài nơi trên thân xác, khiến chúng ta thấy nhiều phần bọng ruột trong thân cây. Các động vật đơn bào, tức là nguyên sinh động vật, phối hợp nhau theo nguyên tắc tạo ra thấp sinh động vật, từ thân cây mục nát như mò, rầy, phù du... cuộc sống ngắn ngủi, đã có tâm linh do động vi linh tử chủ trì. Sau đó động vi linh tử tiến lên hoá sinh động vật trải qua thời gian trứng nở ra ấu trùng, tăng trưởng lên nhộng, rồi mới biến thể thành con vật có tâm linh: ruồi, muỗi, bướm, kiến dương, ve... tiến triển tới loài ếch nhái kiện toàn hơn. Động vi linh tử phát tấn lên noãn sinh động vật, từ dưới nước loài cá, lên bờ loài bò sát, to lớn nhứt là khủng long, trên không loài chim, đẻ trứng nở thành con vật với tâm linh chủ trì, cuối cùng là đại bàng diểu. Thêm thời gian dài, động vi linh tử xúc tiến lên thai sinh động vật trong nước loài cá kinh, cá mập, cá heo cuối cùng là nhơn ngư, trên bờ loài động vật 4 chân có tâm linh điều hành, từ con vật nhỏ đến đại động vật: cọp, beo, sư tử, ngựa, bò, trâu, voi, cuối cùng khổng tượng và khổng hầu. Sau hàng tỷ năm, mới tới nhơn vi linh tử phối hợp theo nguyên tắc tạo ra con người tinh anh nhứt của sanh hành tinh với tâm linh ưu tú và có đủ tinh tấn ngự trị vạn vật. Tập đoàn vi linh tử cứ tiến trình tạo ra các hành khác trong thái dương hệ, nhưng yếu kém, nên chỉ thêm 6 tử hành tinh mà thôi. Tới hành tinh cuối cùng quá xa ngũ năng của định tinh tới hạn định, nên không còn tạo lập thêm nữa. Các tử hành tinh này cũng đều có tâm linh, tất cả hành trình trên quỹ đạo riêng biệt. Các hành tinh còn được tạo lập thêm các hộ tinh, có nhiều hộ tinh chạm nhau thủng bể trở thành tuệ tinh (sao chổi) lang bạt trong thái dương hệ hết sức nguy hại, còn những mảnh vụn trở thành vẩn thạch, vân sa thạch, không trần lang thang rất hiếm nghèo khi chạm nhau. Tất cả hệ thống này gọi chung là thái dương hệ, điều hành do Định tinh tâm linh. Các thái dương hệ khác cũng hình thành trong vô sắc giới, vô số kể gồm nhau thánh từng dãy Thiên hà (Ngân hà) Các dãy ngân hà có Tâm linh tập hợp nhau thành quốc độ điều ngự bởi Tâm linh quốc độ. Như vậy chúng ta được biết vũ trụ Ta Bà có 9 quốc độ chịu sự điều hành của Vô sắc giới tâm linh là Phạm thiên vương, Tà

tôn xưng Ngọc hoàng Thượng đế, Đạo gia tô tin tưởng Thượng đế, Âu châu tôn tưởng Dieu hay God, Hồi giáo cung nghinh Jehowath, thật ra chỉ là một vi linh tử mà thôi, điều ngự từ khi đã thành hình vô sắc giới. Còn sanh hành tinh, điển hình Địa cầu chúng ta còn có Sắc giới 10 tầng trong bầu khí quyển và Dục giới toạ lạc ngay trên mặt đất gồm có thực, động và nhơn vật sanh động qua ngũ năng và ngũ hành cùng Âm dương nhị nguyên. Như vậy cấu trúc của vũ trụ Ta Bà quá ư nhiều khê, trải qua hàng chục, hàng trăm tỷ năm mới từ Thành tới trụ tính ra đã trên 140 tỷ năm rồi, nó còn sống lâu lắm tới 280 tỷ năm nữa mới giai đoạn hoại và không (Sẽ có bài về Hoại diệt vũ trụ Ta Bà)

## **II.- VŨ TRỤ TA BÀ TÂM LINH ĐIỀU HÀNH**

Hiện nay đức Phật tổ Thích ca Mâu Ni chủ trì và điều hành Vũ trụ Ta Bà, kế tiếp nhiệm kỳ của đức Tỳ La Vô lượng thọ Phật đã vinh thăng về Thiên nhiên. Ngài toạ lạc tại Hư vô giới điều hành cả một hệ thống vĩ đại nơi Thượng giới và Hạ giới, công việc làm triền miên 24/24 vì không có ngày đêm gì hết nơi thượng giới:

### **a/- PHI VÔ TƯỚNG GIỚI**

Phi vô tướng giới, cung đình quyền lực của Vũ trụ Ta Bà gồm những vị Phật đắc đạo quả Trần gian và vinh thăng từ các cung đình Thượng giới. Quý vị Phật lãnh chỉ thị của Hư vô giới tuần hành tất cả cung đình Thượng giới và tất cả 9 quốc độ của Hạ giới, tức nhiên trực tiếp với Thiên đình của Ngọc hoàng Thượng đế. Ở Hạ giới, Quý Ngài tham quan thường thiện phạt ác, đôi khi giáng trần hoàng dương đạo pháp mới, tránh đi những tà đạo trên các sanh hành tinh, do con người tàn độc tham sân si hận sanh ra ác nghiệp, còn ở Thượng giới quý Ngài làm hướng đạo sư các cung đình. Chúng ta thấy trần gian ứng sử Trên vua dưới Tể tướng cũng như Hư vô giới và Thiên đình vậy. Quý Phật đến Thiên đình nghị sự thường thiện phạt ác, thi hành quả báo nghiêm túc cho mọi sanh hành tinh của Thái dương hệ trong các quốc độ, cho nên chúng ta thường quan niệm “Lưới Trời lồng lộng thưa mà chẳng lọt” rất chính xác.

### **b/- VÔ TƯỚNG GIỚI**

Vô tướng giới thừa hành mệnh lệnh Phi vô tướng giới gồm có Bồ Tát hạnh và Bích chi Phật có trách nhiệm vừa lo tu tập hầu thăng hoa, vừa lo nghiên cứu phương thức thường thiện phạt ác, an sinh xã hội, cứu nhơn độ thế, cứu khổn phò nguy ở cung đình Đâu suất, vừa lo tham cứu các loại y dược chữa trị các tật bệnh nan y ở cung đình Đạo lợi. Quý Bồ Tát mỗi vị một chuyên biệt như Quán thế âm Bồ tát chuyên trách cứu khổ nhơn sanh, cứu giúp thoát nạn tai, đại từ, đại bi, cứu khổ cứu nạn, đức Vô lượng y dược Bồ tát chuyên nghiệp cứu chữa bệnh tật, cứu tử hoàn sanh qua nhiều phương thức nhiệm màu như: cho nằm mộng chữa trị bệnh ngặt nghèo, hoá trang đông y sĩ đến chữa trị trực tiếp bệnh nhân hấp hối, có khi nhập thể qua thân xác phạm chữa trị bệnh dịch, bệnh thời khí, nơi những vị đắc đạo quả (Đức Phật thầy Tây An, Đức Thầy Huỳnh giáo chủ) chữa trị độc đáo, bằng niềm tin tưởng thành tâm, hết sức nhiệm màu.

### **c/- HỮU TƯỚNG GIỚI**

Hữu tướng giới có 9 cung đình từ Đệ nhất phẩm Liên hoa tới Đệ cửu phẩm Liên hoa gồm toàn A la hán do tu hành đắc đạo thăng hoa về, hoặc do duyên nghiệp được niêp độ về, chỉ cố gắng tu tập theo hướng dẫn của Hướng đạo sư trông mong thăng hoa lên cấp bậc cao hơn, có nhiều vị thấy tu tập ở Thượng giới không có thân xác nên thời gian tu tập rất lâu, muốn trở về trần gian tu tập nhanh hơn ở thượng giới, nhờ thân xác, nhờ có tha nhơn để tạo thiện nghiệp, công quả tràn trề, nhưng có nhiều vị giáng phàm bị tham sân si, thất tình, lục dục quyền rũ quên mất đường về mà chịu đày đoạ ở trần gian trở lại.

### **d/- HẠ GIỚI HAY VÔ SẮC GIỚI**

Hạ giới có Thiên đình và 9 quốc độ cùng các Thái dương hệ và các sanh hành tinh với Sắc giới và Dục giới, công việc đa đoan không ngừng nghỉ 24/24. Nhưng một ngày trên Thiên đình bằng thời gian dưới trần thế một năm, nên chương trình nghị sự có nhiều khi trở ngại khiến nhiều chương trình kế hoạch bị trì trệ. Thành ra mọi kế hoạch đối với Thiên đình khác với kế hoạch trần gian do thời gian tính. Như sấm giảng đã từng nêu lên tương lai vận mạng địa cầu rất chính xác, nhưng bà Diêu trì Kim mẫu xin kéo dài thời gian thêm, cho con người địa cầu tu tập cho kịp đáo hội Long Hoa đối với tướng thượng những thiện tri thức còn non kém, khiến cho Sấm Trạng Trình bị sai lạc làm mất tín nhiệm của người Việt đang lo dự trù mọi phương tiện vật chất lánh nạn Tàn quốc và Trung quốc vào năm 2013, trễ lại một ngày ở Thiên đình là một năm trần thế, thành ra tới năm 2014 mới có việc xâm lăng, khiến có nhiều người mất niềm tin không còn lo chuẩn bị lánh nạn nữa, đến chừng nước tới tròn nhảy không kịp, mới thống khổ thọ nạn, sống chết như chỉ mảnh treo chuông. Chính Ngọc hoàng Thượng đế dẫn đo quyết nghị theo thỉnh cầu của Nghị viên mà sửa đổi kế hoạch cho trần gian, nhứt là thường thiện phạt ác cùng điều chỉnh lại tăng giảm thêm một năm nữa, khiến trần gian không biết đâu mà lo lắng, đành buông xuôi tới đâu hay đó.

### e/- SẮC GIỚI

Sắc giới vẫn theo trình tự cũ chỉ có điều chỉnh con số tăng giảm theo chương trình nghị sự của Thiên đình, thành ra số tâm linh dự trữ theo kế hoạch về Sắc giới thay đổi và số thai sinh cũng thay đổi theo, tuy có gay gắt đôi chút nhưng rồi mọi việc sẽ ổn thoả trở lại bình thường. Tâm linh Sắc giới phải tuân hành chu đáo chỉ thị của Thiên đình vinh thăng những tâm linh phúc hậu lên Vô sắc giới làm thần dân Thiên đình và tiếp nhận những tâm linh hết hạn phước đức trở về Sắc giới nhận siêu tuần điện số chờ đợi kiếp lai sinh. Đồng thời Tâm linh Sắc giới vẫn chu đáo việc tiếp đón các tâm linh mới thăng thiên vào hạng thứ bực theo năng lực tâm linh thiện ác nhẹ nặng công minh chính đại, không có hối lộ như trần gian ở các ngục tù, nên chuyện cúng tế, đốt giấy tờ vàng bạc do trần thế bày trò moi hầu bao của nạn nhân. Họ còn bày cúng nhà lầu kho, công nhân hầu hạ đi theo cung hầu người quá vãng hết sức phi lý, chỉ còn là vi linh tử nhỏ bé một phần triệu muya (1 muya= 1 phần triệu ly) phất phơ trong 10 cung bậc của bầu khí quyển địa cầu.

### g/- DỤC GIỚI

Dục giới đương nhiên thực thi đúng theo quy luật “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo. Chỉ do lai tảo dữ lai trì”, thực thi đúng đắn theo nghiệp quả giàu sang phú quý, bần hàn lao động, nghèo đói, tật nguyên thống khổ. Cho nên chúng ta thấy kẻ ác giàu sang quyền quý tột bực mà chưa thấy quả báo đền tội ác, luật pháp chỉ ngăn ngừa một phần nào thôi, nhưng quá lỏng lẻo dễ bị qua mặt, và nhờ tiền kiếp tạo phước đức thiện quả quá sâu dày, kiếp này đương thọ hưởng, mặc dầu ác quả quá nhiều, phải chờ thời gian thọ hưởng cho hết thiện quả mới bắt đầu nhận hình phạt đương nhiên. Dục giới gia tăng dân số do hàng ngũ tâm linh động vật thăng hoa lên hơn sinh từ 600 triệu dân, hồi đầu kỷ nguyên, tăng lên tới 7 tỷ hiện đại, thời luật hơn quả tiền kiếp chỉ có 600 triệu, còn con số tăng gia ngoài tâm linh động vật địa cầu thăng hoa, còn những tâm linh ở các sanh hành tinh khác đến nữa. Họ gia nhập vào Sắc giới, tức nhiên Sắc giới tâm linh phải cấp siêu tuần điện số cho họ theo thỉnh cầu. Chính họ mới là thành phần ưu tú nhứt của địa cầu, do ở sanh hành tinh cũ họ đã từng tiến bộ gấp nhiều lần địa cầu. Cho nên địa cầu mới trở lên kể từ thế kỷ 18 trở về sau, nhứt là thế kỷ 20 quá tân tiến, chúng ta chạy theo không kịp đà tiến triển khoa học hiện đại của những bậc bác học đại tài khắp nơi trên thế giới mà giải thưởng NOBEL tiêu biểu cho đà tiến hoá hơn loại địa cầu. Nhưng chúng ta còn thua các đĩa bay từ các sanh hành tinh khác trong vũ trụ về dương quang tuyến điện tử sử dụng đẩy đĩa bay nhanh như tốc độ ánh sáng 300.000 km/giây trong lúc hoá tiễn liên lạc địa chỉ có 12.000 km/giờ.

### III.- ƯU ĐÃI THƯỜNG THIỆN CHO ĐỊA CẦU TÂM LINH TUY THỌ NẠN

Tóm lại vũ trụ Ta Bà Tâm linh quán xuyên cả một không gian vĩ đại 400.000 tỷ quang niên đang còn thanh xuân, mức sống tới 280 tỷ tuổi, trong lúc Địa cầu mới có 24 tỷ tuổi, nhưng yếu thọ vào thế kỷ 32 bị đất đá ở Mặt trăng bể nát ra, do tuệ tinh chạm phải, đổ ụp xuống choán hết mặt địa cầu khiến nó chết oan, báo hại toàn dân địa cầu di tản khổng lồ sang sanh hành tinh bạn được tạm dung, nhờ trong chiến trận hành tinh, Long Hoa giáo chủ cùng 18 đạo sư dùng trung hoà dương điện tử tuyến hạ hết 36 chiếc đĩa bay đang hùng hổ xâm chiếm địa cầu và bắt cả ngàn tù binh, nhưng lại được biệt đãi trả về cố hành tinh, và giao thương nhau. Nhờ đấy mà an toàn di tản. Phúc đức này do Di Lạc Vương Phật, Giáo chủ Long hoa hội và đồng thời là Giáo chủ đạo trị Thiên ánh Đạo vàng ở Địa cầu, một nền đạo chuyên trách tin tưởng huyền năng thiên nhiên, đối nhân xử thế thiện tâm, giải toả hết ác tâm, để đời sống hoàn toàn thánh thiện, xứng đáng với đời sống địa đàng, bình đẳng với tất cả sinh vật, tức là đời sống hoàn toàn an nhiên tự tại như thần dân Thiên đình, chỉ ăn trái cây rau cải, hoà đồng với thú vật, không còn sát sanh hại vật. Nhứt là không còn bon chen tranh đấu nhau sinh tồn, không còn thù hận gì nữa, mà chỉ sống trong tinh thần huynh đệ chi gia, tương thân tương ái, đã được các tù binh bay trong trận chiến hành tinh thế kỷ 22, được thết đãi trọng hậu và còn cho đi tham quan khắp nơi, thăm dân cho biết sự tình, trong lúc chờ chữa trị các thương binh, thấu triệt tinh thần Đạo trị Thiên ánh Đạo vàng về quảng bá tinh thần Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng trong sanh hành tinh của họ mà chiếm được nhiều cảm tình, mới dễ dàng hiệp thương và đùm bọc khi thọ nạn di tản khổng lồ toàn dân địa cầu thống khổ..

Sacramento, ngày 5 tháng 7 năm 2013

SAGIANG