

VŨ TRỤ TA BÀ HOẠI KHÔNG

SAGIANG

I.- VŨ TRỤ TA BÀ CẤU TẠO: GIAI ĐOẠN THÀNH HÌNH

Chúng ta đã nhận xét nguyên tử có Âm tử, Dương tử, Trung hoà tử, 3 vi tử chánh yếu có nhiệm vụ riêng biệt. Chính Âm tử và Dương tử tạo ra nhị nguyên thể hay lưỡng nghi: Âm Dương trong nguyên tử là một Thái cực. Cho nên người xưa chỉ nghĩ được thuyết lý về vạn vật: Thái cực sanh Lưỡng nghi, Lưỡng nghi sanh tứ tượng (Thiếu âm, Thái âm, cùng Thiếu dương với Thái dương) tức là Âm thanh tiến lên Thái âm đẩy dương xuống Thiếu dương, và khi Dương thanh lên đẩy âm xuống Thái âm, cứ thế là xoay vần mãi với Lưỡng nghi thuyết, Qua màn Lưỡng nghi thuyết và Tứ tượng thuyết, mới phát sanh ra Tam tài thuyết lý đầu tiên là Nhứt Nguyệt Tinh, lần hồi tiến tới Thiên Địa Nhơn tắn phát lên truy tầm ra Bát quái, tức là 8 phương hướng với 8 phần hành: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài ứng sử với ngũ hành, ngũ sắc, để điều hành vạn vật tiếp tục phát triển. Âm tử bao quanh sinh động va chạm Dương tử bên trong khiến Trung hoà tử phải giằng xé, nhưng khi không giằng hoà được nữa chúng chạm nhau mãnh liệt, toé ra ánh điểm tí ti. Nhưng trong hỗn nguơn khối của thiên nhiên quá vĩ đại, các ánh điểm cứ toé lên mãi từ nguyên tử này đến nguyên tử khác, càng ngày càng gia tăng đến mức độ cả một khối hỗn nguơn bị kích động tạo ra nhiệt lượng khổng lồ phát ra tiếng nổ (Big bang) long trời lở đất, tạo ra khối lửa to tát xoay tròn đường kính 18 tỷ quang niên, tạm danh xưng Hư vô giới của vũ trụ Ta Bà của chúng ta bắt đầu hình thành. Chính Hư vô giới được Tỳ La vô lượng thọ Phật ở Vũ trụ khác đến tiếp độ, điều hành với ngũ năng của nó tạo ra vòng đai thứ nhứt, danh xưng Phi vô tướng giới dày 1 tỷ quang niên, được chư Phật đến tiếp độ tạo ra cung đình để đào luyện quý vị Phật trong tương lai. Sau mấy chục tỷ năm tiến hành tới vòng đai thứ nhì danh xưng Vô tướng giới dày 2 tỷ quang niên, cũng được quý Bồ Tát đến hội nhập xây dựng 2 cung đình Đạo Lợi và Đâu Suất để huấn luyện và đào tạo ra Bồ tát về sau. Cả mấy tỷ năm sau mới cấu tạo vòng đai thứ ba dày 3 tỷ quang niên danh xưng Hữu tướng giới cũng do quý vị Bồ Tát xây dựng 9 cung đình ợp từ bên ngoài vô như đoá Hoa sen, nên mệnh danh Cửu phẩm Liên Hoa, sẽ là nơi tiếp nhận quý vị đắc đạo quả hay được nhiếp độ về đạt thành A la hán được Hưởng dẫn viên sắp xếp an vị và Hưởng đạo sư huấn tập hầu thăng hoa lên cấp cao. Ngũ năng của Hư vô giới ảnh hưởng trực tiếp đến 3 giới bao quang tạo thành Thượng giới với đường kính 30 tỷ quang niên, còn bên ngoài vẫn là hỗn nguơn, đen tối. Bắt đầu các vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) phát xuất ra phối hợp với các nguyên tử với trợ lực của ngũ năng và âm dương nhị nguyên của các nguyên tử kích động cũng tạo ra nhiệt lượng và phát nổ lên (Big bang) tạo ra khối lửa xoay tròn một chỗ tạm danh xưng Định tinh, một thời gian sau ổn định tung ra ngũ năng với trợ lực của khoáng vật vi linh quang nguyên tử (Khoáng vi linh tử) tạo ra theo nguyên tắc phối hợp với nguyên tử trong hỗn nguơn khối tạo ra khối lửa chịu ảnh hưởng ngũ năng của Định tinh (Mặt Trời) lăn xoay vòng quanh theo đường quỹ đạo, nhưng không đủ yếu tố tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) chỉ có lửa trong ruột và đất đá bao quanh, trở thành tử hành tinh, tạm danh xưng Kim Tinh. Một thời gian sau khoáng vi linh tử cũng theo nguyên tắc tạo ra tử hành tinh thứ nhì, tạm danh xưng Thuỷ tinh, theo đường quỹ đạo thứ nhì. Thêm cả tỷ năm sau chấn chỉnh khoáng vi linh tử tạo sanh hành tinh (Thứ ba) chính là Địa tinh (Địa cầu) nhờ ở vào vị trí đặc biệt của phản xạ quang năng của Định tinh không còn quá cao nhiệt lượng, mà ở độ tâm điểm của quang năng và nhiệt năng, tức là không nóng quá mà cũng không lạnh quá, mới đủ điều kiện cho Khoáng vi linh tử cấu tạo đầy đủ tứ đại. Đầu tiên tạo ra khối lửa nguội dần di chuyển trên quỹ đạo thứ ba của hấp lực từ trường Định tinh tạo ra địa tầng thứ nhứt, lớp vỏ áo quanh khối lửa, trong lúc những chỗ mỏng dung nham hoà chọc thủng tung ra ngoài chấn động tạo thành địa tầng thứ nhì với dung nham hoà nguội dần thành dung nham thạch tạo thêm lớp dày thứ nhì, chỗ lồi chỗ lõm. Địa tinh vẫn lăn xoay trên quỹ đạo bình thường. Mấy tỷ năm sau, dung nham hoà còn tăng nhiệt lượng phún xuất ra lần nữa tạo ra địa tầng thứ ba, tạo ra lớp phún xuất thạch cứng rắn hơn, tạm ổn định và bắt đầu á kim trong đất đá bị hơi nóng bên ngoài làm chúng bốc hơi lên, trong đó hơi nước cấu tạo đồng thời với các á kim kia, nhiều nhứt là Dưỡng khí và Khinh khí kết hợp thành hơi nước (OH₂), tạo ra lần hồi bầu khí quyển Địa tinh. Chính hơi nước ban đêm gặp lạnh chúng thành nước rơi xuống lấp các chỗ lõm, thành biển và hồ, những gập phải khoáng chất trên mặt đất và trong bầu khí quyển, nhiều nhứt là 2 Á kim: Clo và Natri (Cl và Na) nên nước biển bị pha hợp chất của ClNa tạo ra muối. Trong nước biển còn có các kim loại khác nhiều ít tùy chỗ: vàng, bạc, chì, đồng.... Chính Á kim tạo ra nước mà cũng tạo ra gió do vận chuyển từ áp lực nặng sang áp lực nhẹ. Người ta quan niệm tứ đại: Lửa, Đất, Gió, Nước, chớ thật ra gió chỉ là vận chuyển của Á kim trong bầu khí quyển Địa cầu, nên Tứ đại phải hiểu rõ Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ. Kim loại và Á kim đồng chất nhau theo hoá học, nhưng chỉ khác chất rắn và chất khí (Thể hơi). Từ đó khoáng vi linh tử tiếp tục hành trình cấu tạo thêm 6 tử hành tinh và càng xa, nhiệt lượng Định tinh càng yếu nên không đủ

cơ năng cấu tạo ra thêm sanh hành tinh. Đồng thời cấu tạo các hệ tinh chịu áp lực hành tinh theo quỹ đạo chung quanh hành tinh. Nhưng trải qua thời gian dài, có khi chúng sai lệch quỹ đạo chạm nhau bể ra thành vụn thạch, vụn sa thạch và không trần, những hệ tinh nào bị bể nhẹ, còn sức di chuyển thành những tuệ tinh, lang bạt chạm vào ai nấy chịu. Cũng như Tuệ tinh chạm vào Mặt trăng bể nát ra vào thế kỷ 32, tất cả đất đá rơi xuống lấp hết bề mặt địa cầu, bức tử nó, khiến toán dân địa cầu phải mở cuộc di cư khổng lồ lánh nạn tới sanh hành tinh khác của thái dương hệ khác được tạm dung, nhờ gây được cảm tình trong chiến trận Hành tinh thế kỷ 22, chiến thắng, biệt đãi tù binh và tha hết về cố hành tinh cùng toàn bộ các đĩa bay và vũ khí dương quang tuyến điện tử. Như thế Mặt Trời đảm trách cung ứng ngũ năng tới tử hành tinh thứ 9 là hết giới hạn tạo thành Thái dương hệ. Có quá nhiều Thái dương hệ được hình thành nơi Hạ giới bao quanh Thượng giới. Do đó Vũ trụ Ta bà bao quát cả một vùng rộng lớn 40 tỷ tỷ quang niên đường kính, có 9 quốc độ, mỗi quốc độ gồm nhiều Thiên hà, mỗi Thiên hà (Ngân hà) gồm nhiều Thái dương hệ. Mỗi Thái dương hệ có nhiều Hành tinh. Hiện nay có lối 64 tỷ hành tinh trong Vô sắc giới (Hạ giới). Do đó mà chúng ta nhìn bầu trời đêm thấy tinh tú lấp lánh rất gần nhau, nhưng thật sự xa nhau lắm vì mỗi tinh tú là một định tinh (Mặt Trời) với một Thái dương hệ rộng thênh thang hàng tỷ quang niên. Ánh sáng do quang năng của các định tinh toả ra theo năng lực của chúng, khiến màn đêm của thiên nhiên được toả sáng, còn những nơi chưa có thái dương hệ hay vũ trụ là đen tối mịt mù. Các thiên văn gia đã phát giác ra hiện có 7 vũ trụ đang trên đà “Thành trụ hoại không” mà Vũ trụ Ta Bà làm 1 trong 7 vũ trụ đang tuổi thanh xuân 140 tỷ năm vào thời kỳ trụ bộ, nghĩa là còn sống tới 280 tỷ năm nữa mới tới thời kỳ Hoại và Không. Sau mấy tỷ năm ổn định phần nào mặt địa cầu, nhưng dung nham trong ruột chấn động thêm một lần nữa, tạo chấn động quá mạnh, gây ra địa tầng thứ tư biến đổi bề mặt địa cầu ở vùng biển giữa Đông thặng thần châu và Nam thiên bộ châu, bị dung nham tung lên quá mạnh, tạo ra những dãy núi choán hết vùng biển tới Thái bình dương, từ Vùng núi Hi mã Lạp sơn tiếp nối những dãy núi trùng trùng, điệp điệp, mưa rơi nhiều soi mòn lấp những thung lũng tạo những cánh đồng và những bình nguyên nhỏ hẹp, đồng thời tạo ra những con sông dài Dương tử, Hoàng Hà và Cửu long. Sau khi đã có sanh hành tinh, tự nhiên bầu khí quyển bao quanh địa cầu thành hình cao tới 100 km tạo ra màn ORION chống hồng ngoại tuyến của ánh sáng Mặt Trời, mệnh danh Sắc giới, còn trên mặt địa cầu mệnh danh Dục giới. Tới lúc ổn định vùng Sắc giới, nơi Dục giới, các thực vật vi linh tử (Thực vi linh tử) giáng trần phối hợp, theo nguyên tắc, âm dương nhị nguyên với ngũ năng cùng tinh chất tứ đại cấu tạo ra tế bào thực vật, đấy là những trứng nước li ti đơn bào roi truyền nòi giống bằng cách phân bào rất nhanh chóng, chúng phối hợp nhau tạo ra thực vật đa bào thành hình rong, rêu, tảo, lần hồi tới cỏ và hoa thảo, cùng tiểu mộc hiển hoa khoả tử cùng hiển hoa bí tử, có hoa quả và hạt bảo toàn hạt bào tử tung ra lan rộng khắp đáy nước, tạo ra loài thủy mộc. Các bào tử bị hơi nước hút lên mây kéo vào địa lục làm mưa rơi xuống, chúng bám vào đất nầy mầm tăng trưởng thành thảo mộc, bao phủ địa lục thành bình nguyên, cao nguyên và rừng rậm. Chúng biến thể tăng trưởng từ tiểu mộc lên đại mộc, danh mộc và trường sinh mộc. Có Mộc rồi tứ đại bị xếp vào hàng ngũ hành để Mộc làm chủ thể vì nó là sinh vật thể: Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thủy. Trải qua mấy tỷ năm, động vật vi linh tử (Động vi linh tử) giáng phạm cấu tạo theo nguyên tắc ra tế bào động vật: vi khuẩn và vi trùng đơn bào, đấy là nguyên sinh động vật. Chúng tăng trưởng từ nước lên đại lục phối hợp với thực vật thi thể theo nguyên tắc tạo ra Thấp sinh động vật, đa bào động vật: Phù du, rầy, mò... với cuộc sống ngắn ngủi. Chúng tăng trưởng lên Hoá sinh động vật: trứng nở ra ấu trùng, lớn lên thành nhộng, trở thành con vật chui ra: Ruồi, Muỗi, Ve, Bướm và cuối cùng tới loài ếch nhái: trứng trong nước nở ra nòng nọc, lớn lên rụng đuôi thành Ếch Nhái sống lưỡng cư, trên cạn và dưới nước. Cả tỷ năm sau chúng tiến triển lên Noãn sinh động vật, để trứng ấp nở ra con vật: dưới nước loài cá tôm cua rùa, trên không loài chim, ở địa lục loài bò sát: rắn, rít, cá sấu, thằn lằn...Mấy tỷ năm nữa chúng phát triển lên Thai sinh động vật đẻ ra con vật con cho bú: Trâu, Bò, Ngựa, Voi, Cọp, Beo, Sư tử, Chó, Mèo, Heo, Trừu, Dê... cuối cùng đến khi vượn với cơ thể hoàn chỉnh hơn, có thể đi bằng 2 chân. Hàng tỷ năm sau mới tới Nhơn sinh động vật, hoàn bị nhưt. Chính những con người tu hành tạo thiện quả mới đắc đạo thăng hoa lên Thượng giới, còn Thiện quả nhiều vinh thăng lên vô sắc giới sống thần dân thiên đình đến khi hết phước đức mới trở về Sắc giới chờ đợi tái sinh kiếp, còn thường tình chỉ ở Sắc giới nhận Siêu tuần điện số chờ đợi kiếp laqi sinh. Vũ trụ Ta Bà cấu trúc tới nhơn sinh là qua 2 giai đoạn “Thành và Trụ” và thêm thời gian dài tới 280 tỷ năm mới tới Hoại và Không giai đoạn.

II.-GIAI ĐOẠN TRỤ HÌNH.

Trong giai đoạn này, trải dài hành mấy chục tỷ năm, tăng cường sinh vật và tiếp tục cấu tạo thêm nhiều Thái dương hệ nữa mở rộng vô sắc giới cho đến hết thời kỳ Trụ hình, mới ngưng hẳn vì đã tạo quá rộng lớn, tới 40 tỷ tỷ quang niên đường kính, bắt đầu qua giai đoạn Hoại. Các vi linh tử bắt đầu làm tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh của từng vật thể mà chúng tạo hình. Chúng thực thi theo đúng nguyên tắc không sai trật, vì sai trật như trong quỹ đạo là hư hại biến thành sao chổi (Tuệ tinh) vụn thạch, vụn sa thạch và không trần lang thang. Còn đối với sinh vật thể,

thực vật, động vật và nhơn vật, chúng theo nguyên tắc vận hành đối với nghiệp quả, thường thiện phạt ác, cho thăng hoa hay giáng hạ cấp hoặc đoạ lạc A tỳ ngục. Thường thiện: Thực vật thăng hoa lên Động vật, Động vật thăng hoa lên Nhơn vật. Nhơn vật thăng hoa lên vô sắc giới hay thượng giới. Phạt ác: Nhơn vật đoạ lạc A tỳ khi ác nghiệp quá trì trệ, phải trả quả thời gian dài cho hết ác quả mới được tái sinh hạ cấp xuống Động vật, Động vật quá ác độc tái sinh hạ cấp xuống thực vật. Việc thực thi này do các vi linh tử xét xử theo toà án lương tâm do Tiềm thức phán xét, con mắt phàm phu chỉ thấy con người chịu bao khổ khổ, nhờ khuyến giải của cao nhơn mới biết tiền kiếp tạo ác quả, cũng như những người giàu sang phú quý nhờ tiền kiếp tạo thiện quả dồi dào. Trong việc sinh động hằng ngày trên trần gian, cõi Dục giới đều có phương án nghị luận của Thiên đình nơi cõi Trời Phạm thiên, hay Vô sắc giới Thường thiện, Phạt ác công minh. Đối với hình phạt, phương án định trước thời gian thực thi với nhiều hình thức: Chiến tranh, Hoả hoạn, Hoả diệm sơn, Địa chấn, Phong ba bão tố, Sóng thần, Lụt lội, Đại hồng thủy. Đối với Tướng thường, phương án định trước: an bình sống địa đàng, truy tặng nền văn minh tân tiến, phong hoà vũ thuận, ban thưởng siêu cường quốc, quốc thái dân an thịnh trị, phát triển tôn giáo tu hành đắc đạo quả, thăng hoa lên Thiên đình và Thượng giới, như là tạo nhơn sinh Nam thanh Nữ tú, sống cuộc sống địa đàng, an nhiên tự tại. Công việc Thiên đình này rất quan trọng bao quát cả Vô sắc giới mệnh mông với hàng tỷ sanh hành tinh, với hàng tỷ tỷ nhơn sinh rất quang minh theo đúng định luật thiên nhiên “Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ do lai tảo dữ lai trì”.

III.- GIAI ĐOẠN HOẠI DIỆT

Trong các Thái dương hệ, hình thành trước và sau tùy theo từng lúc cấu trúc tạo thành do vi linh tử, những Thái dương hệ có trước tức nhiên già hơn các cái sau, chúng nó bắt đầu nuốt trứng các hành tinh của chúng nó, phình lớn ra, tạo ra một tấm thân to lớn bọc ruột, có sức chứa cả một Thái dương hệ vào trong ruột hoà nhập vào thân xác chúng; và tiếp tục nuốt những Thái dương hệ bên cạnh, càng ngày càng phình to lớn hơn nữa, chúng trở thành hung tinh. Chúng cứ tiếp tục tiến hành đôi khi 2 hung tinh gặp nhau là một trận thư hùng dữ dội, gây hải hùng cho những Thái dương hệ chung quanh, quật nhau như 2 võ sĩ tranh đấu sống chết, cuối cùng hung tinh thua bị nuốt vào hung tinh thắng và tăng trưởng to lớn nữa. Chúng cứ hành trình cả tỷ năm, tung hoành trong Thiên hà của chúng và trở thành những hung tinh oai dũng đồ sộ, cứ thế mà thâm tóm lẫn nhau cho đến mỗi Thiên hà còn một hung tinh, khiến cho cả vùng thiên hà mất hết năng lực, trở thành đen tối, cả mấy tỷ năm các hung tinh của các Thiên hà lần hồi thu phục nhau tiến tới chỉ còn 9 hung tinh vĩ đại của 9 quốc độ. Trải qua cuộc sống chết sinh tử chiến của các hung tinh vĩ đại thu phục lẫn nhau, vòng loại tuần tự cho đến khi chỉ còn một hung tinh cuối cùng vào năm thứ 240 tỷ là nó không còn ai chống đối trở thành hung tinh độc bá, tức nhiên thiếu thốn bồi dưỡng của Thái dương hệ cung ứng cho nó là nó phải chịu chết luôn, kết thúc giai đoạn Hoại Diệt của Vũ trụ Ta Bà. Toàn thân hung tinh kiệt sức, không còn di động gì nữa hết và bắt đầu sang giai đoạn Không, trả hết nguyên tử về hỗn nguơn khối trong Thiên nhiên. Giai đoạn Hoại diệt tính ra trên 60 tỷ năm.

IV.- GIAI ĐOẠN KHÔNG: TRẢ TẤT CẢ NGUYÊN TỬ VỀ THIÊN NHIÊN

Giai đoạn này mất 40 tỷ năm mới hoàn tất, khi hung tinh vô địch hết thực phẩm (mất hết Thái dương hệ) nó đành chịu yên lặng hàng chục tỷ năm và toàn thể bị tan rã ra từ từ trả về thiên nhiên, hội nhập nhau tạo ra hỗn nguơn khối mới, cho đến khi hoàn toàn không còn chút năng lực nào nữa, ngay cả quang năng, biến thành đen tối như ngày xưa, lúc chưa tạo thành. Thế là Vũ trụ Ta Bà biến mất trong thiên nhiên trả về nguyên thủy, toàn là nguyên tử đủ mọi loại, chỉ đến Phật, Bồ Tát, Thánh, Tiên cũng không còn nữa vì chính quý Ngài cũng là nguyên tử lúc còn ở trong hỗn nguơn khối khi chúng được cấu tạo thành Vũ trụ Ta Bà. Tất nhiên 6 Vũ trụ kia cũng đồng số phận theo định luật thiên nhiên “Thành , Trụ, Hoại, Không” cứ thế mà xoay vần mãi theo định luật “Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không” chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã từng diễn giảng cho chúng sanh thấu đạt cơ năng huyền diệu của Thiên nhiên bất di bất dịch, nên Ngài cho rằng cuộc sống con người chỉ là phù du mộng ảo, có đó rồi mất đó, có sanh ra tăng trưởng, tranh danh đoạ lợi, mưu bá đồ vương, tranh đấu sinh tồn, gầy dựng giang san, quảng bá đế quốc, để rồi khi chết có mang theo gì đâu, chỉ có lưu danh hậu thế Thiện nghiệp và Ác nghiệp, mà phải chịu đoạ đày trần tục khổ khổ. Ngài khuyến cáo cần tu hành, tạo thiện quả hầu được thăng hoa lên Vô sắc giới và Thượng giới hầu cuộc an dưỡng lâu bền cho đến ngày cáo chung của toàn thể Vũ trụ Ta Bà sẽ đến vào năm cuối cùng của 280 tỷ năm, tất cả đều trả về thiên nhiên, trở thành nguyên tử nguyên thủy.

Sacramento, ngày 18 tháng 7 năm 2013

SAGIANG