

# VINH THẮNG THƯỢNG GIỚI

SAGIANG

## I.- CUNG ĐÌNH THƯỢNG GIỚI

Vũ trụ có 2 phần rõ rệt: Thượng giới và Hạ giới. Thượng giới ngự tại trung tâm điểm của Vũ trụ với đường kính 30 tỷ quang niên, còn Hạ giới bao quanh bên ngoài rộng với đường kính 40 tỷ tỷ quang niên. Hạ giới còn gọi là cõi Vô sắc giới, cảnh trời Phạm thiên. Thượng giới có phần chính yếu Hư vô giới rộng 18 tỷ quang niên, nơi ngự trị của Giáo chủ Vũ trụ như vũ trụ Ta Bà của chúng ta do trước tiên Tỳ La Vô lượng thọ Phật, về sau Đức Thích ca Mâu ni kế nhiệm cho tới nay trên 2,500 năm. Thượng giới có vòng đai thứ nhất dày 1 tỷ quang niên, Phi vô tướng giới, nơi ngự trị bởi những vị Phật. Vòng đai thứ hai dày 2 tỷ quang niên với 2 cung đình Đâu Suất và Đạo Lợi, mệnh danh Vô tướng giới, Cung đình Đâu suất nơi ngự trị quý Bích chi Phật và Độc giác Phật, cung đình Đạo Lợi nơi ngự trị của quý Bồ Tát. Vòng đai thứ ba dày 3 tỷ với 9 cung đình, mệnh danh Hữu tướng giới, ốp từ ngoài vào trong có hình dáng giống như Toà sen 9 cánh, nên thường gọi là Cửu phẩm Liên Hoa, nơi trụ bộ của quý A la Hán từ đệ nhất đến đệ cửu cung đình. Ngũ năng của Hư vô giới tới Hữu tướng giới là hết hiệu lực. Bên ngoài còn Hỗn nguơn Khối nên các vi linh tử phải tung ra phối hợp với các nguyên tử trong hỗn nguơn khối bên ngoài tạo lập ra các Thái dương hệ tiến dần lên các dãy Thiên hà và tổng hợp từng vùng thành 9 quốc độ, tạo ra cảnh trời Phạm thiên, ngự trị bởi Phạm thiên vương, mà Tâu tôn xưng Ngọc Hoàng Thượng đế, Chức chưởng này do Thần dân từ trần gian vinh thăng lên với thiện nghiệp 200% và hoàn toàn thánh thiện tri thức, sau khi hết thiện quả phải truyền nhiệm cho vị Tân Ngọc hoàng Thượng đế, trở về cõi Sắc giới nhận lãnh siêu tuần điện số Tái sinh kiếp. Cõi vô sắc giới trung gian giữa nhơn sinh và Phật và Bồ Tát. Phật và Bồ Tát bất thối chuyển ở Thượng giới, còn vua Trời, hay Phạm thiên vương còn thối chuyển ở Hạ giới hay Vô sắc giới. Hiện nay có 7 vũ trụ thay phiên nhau “Thành Trụ Hoại Không” trong thiên nhiên với 7 Thượng giới riêng biệt nhau, mỗi Thượng giới kéo dài theo vũ trụ từ 200 tỷ năm đến 300 tỷ năm. Các Vũ trụ tạo thành hình từ các nguyên tử trong Hỗn nguơn khối, trải qua thời gian trụ thế, tiến dần tới tự hoại diệt và cuối cùng tan rã ra hết trở về nguyên tử trong khối hỗn nguơn mất hết trở thành không. Đương nhiên Thượng giới cũng phải tan biến theo vũ trụ, cho nên thuyết lý nhà Phật rất chính xác “Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không” Như vậy quyền lực Hư vô giới cao siêu thượng thặng nhất trong Vũ trụ còn phải chịu có đó rồi mất đó, cho nên đời sống nhơn sinh chỉ là một phần tỷ tỷ thời gian tính đối với Hư vô giới, quá ngắn ngủi tựa phù du, “Uốn tác thiết lập thiên niên kế, nhất đán vô thường vạn sự hư” thời tham luyến của cái tài sản có ích gì mà còn tạo ra ác nghiệp do tranh đấu sinh tồn cao sang hơn tha nhơn. Chính Đức Phật, Ngài đã chánh đẳng chánh giác biết được rõ ràng định luật thiên nhiên, nên Ngài khuyến cáo cần tu hành để được thăng hoa về Thượng giới tồn tại thêm thời gian lâu dài hàng chục tỷ năm, thay vì trên dưới 100 năm. Rất nhiều vị được vinh thăng về Thượng giới, lần lượt thăng tiến từ cung đình này lên cung đình khác và vẫn hiện hữu, không còn luân hồi quả báo như trần tục, hết còn lo đói nghèo, tranh danh đoạt lợi, mưu bá đồ vương, chém giết tha nhơn, hay là nạn nhân thảm khốc nữa, hết sức an nhàn tự tại. Có nhiều vị Bồ tát thương cảm chúng sanh khổ nên trở lại giáng phàm, cứu nhơn độ thế, hướng dẫn con người tu hành thoát miền tục lụy. Riêng quý vị đắc quả A la hán về Thượng giới tu tập thăng hoa từng cung đình quá lâu chỉ vì là vi linh tử (Một ngày ở Thượng giới dài bằng 1.000 năm trần gian theo vọng tưởng), nên khi thấy nhiều vị đắc đạo quả vinh thăng lên hàng bậc cao hơn, nhận thấy trần gian có thân xác, tu tập kết quả hơn là vi linh tử, cũng như có nhơn sinh mới để tạo thiện nghiệp, chớ Thượng giới ai cũng như ai đâu có tội phước mà tạo thiện nghiệp, nên có nhiều vị nong nổi, nhất là những vị được nhiếp độ về, lén trốn xuống hồng trần đầu thai mong mỏi tu tập thành công, cũng có vị thành công, nhưng hầu hết bị bức màn vô minh ám nhãn, lưu luyến hồng trần, quên mất cõi nguồn trở lại luân hồi quả báo. Đáng tiếc thay!

## II.- TU TẬP VINH THẮNG THƯỢNG GIỚI

Cõi trần gian nhờ có thân xác đại nên Tâm linh tu tập và tạo thiện quả rất hoàn toàn đầy đủ, được vinh thăng Thiên đình và còn vinh thăng lên Thượng giới nữa. với 2 nghiệp vụ này: Thứ nhất, Quý vị tu tập rất chuyên cần thực thi tận tâm tận lực, đoạt được thành quả khả quan, lưu danh hậu thế qua những việc thực thi ở cõi trần và vinh thăng của quý vị nơi Thiên Đình và nhất là quý vị A la Hán, Bồ Tát, Bích chi Phật và Phật ở Thượng giới. Thiên đình vinh dự cao nhất là Ngọc hoàng Thượng đế tiếp đó Quý vị thiên binh thiên tướng, quý vị Thần tiên, Thái thượng Lão quân, Tây vương mẫu, Điều trị Kim mẫu, cùng quý vị thần dân trong đó có Ngưu Lang và Chức nữ, Tiên đồng và Ngọc nữ Quý vị tứ thiên vương canh giữ 4 cửa Trời: Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc, Tây Viền, còn thêm Thiên thần Mão nhứt Kê, Thiên Bồng Nguyên Soái, Nhị lang thánh quân... Thứ nhì, quý vị do nhiếp độ tùy duyên phận về Thiên Đình và Thượng giới với nhiều nguyên nhân: Bị bức hại oan uổng nợ khí xung thiên khiến quý Ngài

trong khi tuần giảng cõi trần xúc động tâm can nhiếp độ về Thiên đình hay Thượng giới an nhàn tự tại nơi Thiên đình, hoặc thoát vòng tục lụy an ngự nơi đệ nhất Cửu phẩm Liên hoa tu tập thành quả A la Hán, hoặc thành tâm niệm hồng danh A Di Đà Phật trước khi lâm chung, được nhiếp độ về Cực lạc quốc của Đức Phật A Di Đà, lần hồi tu tập thăng hoa về Thượng giới. Với hai nghiệp vụ này, con người trần gian trên 64 ngàn sanh hành tinh thành tâm tu niệm và thiện tri thức, tạo thiện quả hoàn toàn đương nhiên thụ hưởng thành quả do tự tạo ra. Còn vướng vòng ác nghiệp đều phải chịu luân hồi quả báo, tái sinh kiếp từ thuở hình thành con người đến nay, nắm xương của nhiều tiền kiếp trả về cho tứ đại bất khả tư nghì “Thân cát bụi, trả về cho cát bụi” cũng như “Sanh tại thổ, tử hoàn tại thổ”. Quý Bồ tát, Phật, Tiên, Thánh thường khuyến nhủ con người đừng tham luyến hồng trần, cần buông bỏ nó đi cái thân xác nặng nề ô trọc, sinh thú (Khi chết) di dưỡng tâm linh thoát vòng tục lụy. Những con người giác ngộ phải kiên tâm trì chí sau khi biết rõ đường lối trở về nguồn, buông thả tất cả vật chất ràng buộc con người chìm đắm trong khổ hải qua nhiều phương thức tu tập và tạo thiện quả, nhưng khổ nổi, con người bị trầm luân khổ hải trong bức màn Vô minh, cần biết rõ để chấn chỉnh Tâm linh tìm phương giải thoát.

### **1.-THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN**

Con người trần gian sống trong vòng thập nhị nhân duyên nên mãi luân hồi sanh tử không lối thoát, nếu thoát được thời trở nên thánh thiện, vinh thăng lên Thiên đình sống an nhiên tự tại làm thần dân cho hết nghiệp quả, mới trở lại trần gian, còn tu tập cao đệ hơn nữa đắc đạo quả về Thượng giới mới thực sự thoát vòng tục lụy.”

- 1./ VÔ MINH đầu tiên: Si mê, ám chướng không hiểu biết tu hành mà còn tà tâm ác độc, tạo ác quả.
- 2./ VÔ MINH sinh HÀNH:; thân, khẩu, ý tạo ác nghiệp hành động sai lầm tội lỗi.
- 3./ HÀNH sinh THỨC: Hiểu biết sai lầm do ý thức và thần thức không phân biệt được chánh tà.
- 4./ THỨC sinh DANH SẮC: Thân tứ đại gây ra danh xưng và sắc tướng.
- 5./ DANH SẮC sinh LỤC NHẬP: Sáu tên giặc thân xác: Nhãn ,Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân, Ý tức 6 căn phá hại.
- 6./ LỤC NHẬP sinh XÚC: 6 căn do tác dụng của 6 trần: Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp.
- 7./ XÚC sinh THỌ: Nhận lãnh 6 trần cảnh trên, làm cái của ta để hưởng thụ và chịu thọ hình.
- 8./ THỌ sinh ÁI: Yêu say đắm đuối, thích thú, không muốn lìa xa.
- 9./ ÁI sinh HỮU: Giữ gìn kín đáo, bảo quản chắc chắn lo sợ hư mất, bảo thủ ích kỷ.
- 10./ HỮU sinh SANH: Thân tứ đại, trói buộc mọi thứ tiếp nối sinh ra tạo nghiệp quả trùng trùng, điệp điệp.
- 11./ SANH sinh Lão: Kiếp sống ngắn ngủi kéo đến già yếu, bệnh tật, khổ não, buồn nhiều hơn vui.
- 12./ LÃO sinh TỬ: Chết, thân xác tan rã (Chỉ có Tâm linh vào Sắc giới chịu Luân hồi Sinh Tử.)

### **2.- THẬP THIỆN**

Biết được bức màn Vô minh rồi, con người thực thi rất dễ do tâm từ thiện tu theo Thập Thiện lo làm lành lánh dữ, tạo thiện quả sâu dày. Trước tiên nên khéo léo và tận tình tạo phước đức với 10 cách tùy theo khả năng:

- 1./ Giàu sang giúp tha nhân thông thường bằng cách bố thí.
- 2./ Cứu giúp kẻ nghèo nàn, bệnh tật bằng, tạo lập cơ quan Từ thiện, các viện mồ côi, viện dục anh.
- 3./ Cứu người hoạn nạn biển cả hay núi rừng, chống đuối ác thú, đẩy lui ác ngự.
- 4./ Mở phòng cứu chữa rắn độc cắn, hay các phòng thuốc từ thiện cứu chữa bệnh tật.
- 5./ Hiệp sĩ chống trả đạo tặc, không tặc, hải tặc, sơn tặc.
- 6./ Anh hùng chống trả ngoại xâm cứu dân thoát nạn nô lệ.
- 7./ Trung thần bảo vệ giang san Tổ quốc chống kẻ thù.
- 8./ Hiếu tử lo chăm sóc cha mẹ già yếu, thờ phượng cửu huyền thất tổ, bảo quản mồ mã tổ phụ.
- 9./ Thường dân lá lành đùm lá rách, tiếp trợ những nạn nhân chiến cuộc, nạn nhân cường hào ác bá. Lối tu Thập Thiện này người có lòng nhân đạo thực thi không khó khăn khi hữu sự.
- 10./ Cúng dường chư tăng sĩ khát thực, cũng như hiếu nghĩa đối với cha mẹ và thân tộc trong gia đình, với xã hội bênh vực quyền lợi kẻ nghèo bị kẻ giàu hiếp đáp, bóc lột, nhứt là cô nhi quả phụ, với quốc gia dân tộc cần xả thân chống trả quân thù.. Thông thường kết quả Thập thiện thường vinh danh nơi cõi Sắc giới, mệnh danh cõi Chư Thiên.

### **3.- TỬ DIỆU ĐẾ**

Tự suy luận ra sống trong cuộc đời chìm đắm trong khổ hải chìm nổi linh đình, lúc vinh sang phú quý, lúc thất thế nghèo nàn vất vả, từ đó nghĩ đến phương cách giải quyết lúc thịnh phải sống ra sao, lúc thất thế nghèo nàn phải chịu đựng thế nào để trải qua cơn khốn cùng, nhứt là Sanh, Lão, Bệnh, Tử

- 1./ KHỔ ĐẾ: Hành giả phải nhận biết Khổ là cái quả thế gian, cái khổ bức bách, nỗi khổ của sanh ra đời.
- 2./ TẬP ĐẾ: Hành giả phải biết Tập là cái nhân thế gian, cần cắt đứt mọi phiền não dục vọng, tập khí.
- 3./ DIỆT ĐẾ: Hành giả phải biết Diệt là nhân xuất thế gian, cần tịnh diệt.
- 4./ ĐẠO ĐẾ: Hành giả phải biết Đạo là quả xuất thế gian, tu hành, cầu học Đạo giải thoát.

#### 4.- BÁT CHÁNH ĐẠO

Trên cõi trần con người thường cố gắng trau dồi tư tưởng của mình sao cho uyên bác, hay ít ra cũng được danh thơm tiếng tốt về hành vi đã tạo ra được theo đường lối Bát chánh đạo:

- 1./ CHÁNH KIẾN theo lời đạo sư tu tập được những điều ngay lẽ phải, kiến thức uyên bác.
  - 2./ CHÁNH TƯ DUY suy xét tận tường mọi tư tưởng thẳng thắn rõ ràng, minh bạch.
  - 3./ CHÁNH NGỮ lời nói ôn hoà, nhã nhặn, trung thực không sai trật, dèm xiểm, ninh bợ, lường gạt
  - 4./ CHÁNH NGHIỆP 3 nghiệp: thân cần tránh ưa thích vật dục, miệng phát ra cam ngôn, mỹ từ, trung thực, ý tưởng không tà niệm (Phạm tội lỗi, ác độc).
  - 5./ CHÁNH MẠNG trau dồi trí tuệ làm lẽ sống.
  - 6./ CHÁNH NIỆM tưởng niệm tứ trọng ân: Ôn cha mẹ, Ôn chúng sanh, Ôn quốc gia thủy thổ, ơn Tam bảo.
  - 7./ CHÁNH ĐỊNH giữ Tâm, tư tưởng khẳng định không dôi đổi trước mọi cơ duyên của thế gian.
- Luyện tập được Bát chánh đạo trên trần gian đạt tứ thánh quả: Tu đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm và A la Hán (Riêng bậc A la Hán nếu thoát vòng tục lụy vinh thăng về Đệ nhất phẩm Liên hoa nơi Hữu tướng giới.

#### 5.- LỤC ĐẠO

Con người trần gian khi đã thấu triệt bức màn Vô Minh, Thập Thiện, Tứ Diệu Đế và Bát chánh Đạo, luôn luôn tin tưởng Tâm linh mình sẽ có phương thức giải thoát vòng tục lụy, nên cố gắng theo hướng dẫn Bồ Tát đạo lo tu tập, trước tiên “ Xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo” thành tâm theo lục đạo:

- 1./ BỐ THÍ: Diệt tham lam, đem hết tiền tài bố thí cho tất cả tha nhân nghèo khổ, hoạn nạn, bệnh tật, có khi bố thí cả thân xác, hi sinh cứu khổn phò nguy, trợ lực cô nhi quả phụ, nhứt là nạn nhân chiến cuộc, thiên tai.
- 2./ TRÌ GIỚI: Diệt huỷ phạm, cố gắng và quyết tâm giữ giới tu hành bất thối chuyển.
- 3./ NHẪN NHỤC: Diệt sân hận, rán sức chịu đựng những trở ngại, nhịn nhục tất cả lấn áp của thế nhân.
- 4./ TINH TẤN: Diệt giải đãi, luôn thành tâm tiến triển công đức tu hành, tạo thêm Thiện quả.
- 5./ THIẾN ĐỊNH: Diệt tán loạn, giữ tâm linh thiền hành cho đến mức Định Tâm, Định Trí, Định Huệ từ Sơ thiền lên Nhị Thiền và Tam thiền nếu còn sin h tồn tiến lên Tứ thiền.
- 6./ BÁT NHÃ: Diệt si mê, đạt được quả vị La Hán, Bồ Tát và Phật. Phát tâm Bồ đề, Nguyện cầu Phật quả, Cứu độ chúng sanh, Trãi thân hành đạo.

#### 6.- PHẬT QUẢ:

Vượt qua Lục đạo, Nguyện cầu Phật quả đã chuẩn định, Chơn như giác ngộ giải thoát, Toàn năng, Toàn giác, Chánh đẳng, Chánh giác, Thông suốt vô ngại, Tự tại viên dung. Tâm ngộ Thật tướng, Duyên khởi Tánh không, Tự giác, Giác tha, Từ bi Hỉ xả. Tâm định hoà cùng vũ trụ. Trãi tình yêu đến tất cả vạn vật muôn loài. Chính Đức Phật A DI ĐÀ, Đức Phật THÍCH CA MÂU NI cũng đã từng là con người từ ngàn xưa tu hành đắc Phật quả, cũng như những Bích chi Phật, Độc giác Phật, Bồ Tát đã thành đạt viên mãn. Ngoài ra về sau cũng còn tiếp tục Phật quả, Bồ tát quả khắp trong 64 ngàn sanh hành tinh trong vũ trụ Ta Bà.

### III.- THÀNH QUẢ VINH THẮNG THƯỢNG GIỚI

Ở cõi trần, con người tu hành đắc đạo quả vinh thăng Thượng giới rất khó khăn, có nhiều vị tu tập hằng chục, hằng trăm kiếp mới đắc đạo quả, nhưng có nhiều vị đạo hạnh đắc quả quá cao nên khi về Thượng giới nhập cung đình cao hơn có người lên thẳng quả vị Phật như Đức Thích ca Mâu ni Phật, giáo chủ Vũ trụ Ta Bà hay Đức A Di Đà Phật giáo chủ Tây Phương Cực lạc quốc, Tiếp Dẫn Tây Phương Phật, Chuẩn Đề Đạo sư Phật. Cũng có những vị đắc đạo quả Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Quán tự tại Bồ Tát, Văn Thù Sư lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa tạng Vương Bồ Tát, Bồ Đề Đạt Ma Bồ Tát. . . Còn thông thường có 2 hạng A la Hán:

a./ Thứ nhứt: A la Hán nhiếp độ do những thiện tri thức có cơ duyên được nhiếp độ về Đệ nhứt Cứu phẩm Liên hoa, hoặc do thành tâm niệm hồng danh, theo Đại nguyện thứ 18 trong 48 Đại nguyện khi Ngài A Di Đà Phật đắc đạo quả Phật vãng thăng về Tây Phương thành A la Hán, tu tập tăng tiến lên đủ tiêu chuẩn được vinh thăng về Thượng giới vào một trong Cửu phẩm Liên Hoa tùy năng lực.

b./ Thứ Nhì: A la hán do tu hành đắc quả lên các cung đình Cửu phẩm Liên Hoa. Nơi đây các A la Hán ở nhiều nơi trong vũ trụ về toàn là vi linh tử, không còn hình thể khác lạ nhau, không còn phân biệt giới tính Nam Nữ, tất cả đồng phục, lúc đầu còn trở ngại liên lạc ngôn ngữ, tập huấn với Hương đạo sư, thực thi quy tắc do Hương đạo viên từng Phẩm Liên hoa, chỉ thời gian sau là thông đạt dễ dàng, theo thời khoá biểu Tập huấn, nghỉ ngơi tham quan, ăn uống hoàn toàn ảo tưởng, giường thất bảo, màn che, áo phủ, cung vàng điện ngọc, hoa mạn đà la, đều do ý nghĩ xảy ra, không dùng nữa là mất hết. Từ Đệ nhứt phẩm Liên Hoa chia ra ba hạng: Hạ Đệ nhứt phẩm Liên hoa, Trung Đệ nhứt phẩm Liên Hoa, Thượng Đệ nhứt phẩm tập huấn phải thời gian dài thăng tiến huấn tập và đạo hạnh trải qua cuộc khảo hạch nghiêm túc, mới thăng lên hạng, nếu được chấp nhận đầy đủ bản năng, còn rút dài ở

lại. Trải qua Thượng Đệ nhứt phẩm chấm đậu mới thăng hoa lên Hạ Đệ nhị Phẩm Liên Hoa, còn chưa đủ rút phải ở lại chờ khoá tới. Cứ thế tăng dần lên tới Thượng Đệ cửu phẩm Liên Hoa, với trật vượt mỗi hạng của mỗi phẩm Liên hoa, tới mãn khoá tập huấn trải qua cuộc khảo sát năng lực gặt gao mới được thăng hoa cung đình Đạo Lợi, còn bị bắt phải ở lại chờ khoá tới. Như vậy thời gia tu tập ở Hữu tướng giới tới 27 Hạng trải qua cả tỷ năm. Cung Đình Đạo Lợi cũng có Hạ Đạo Lợi (Từ Bồ Tát), Trung Đạo Lợi (Bi Bồ tát) và Thượng Đạo Lợi. (Linh Bồ tát) thời gian tu tập dài gấp hai mỗi hạng phẩm Liên Hoa Hữu tướng giới. Ngoài tập huấn lý thuyết đạo hạnh còn phải thêm thực tập về giải pháp đạo tràng, hoằng dương đạo pháp, kiến tạo giáo pháp tân kỳ có thể giải độ chúng sanh thoát vòng tục lụy, nhứt là công đức thương thiện phật ác thế nào cho hợp tình hợp lý. Có khi thực hành ứng nghiệm tân giải pháp, phải giáng phàm thực thi rút tĩa thành quả về để được thông qua cuộc khảo sát năng lực cuối khoá, mới vinh thăng lên cung đình Đâu Suất với khoá tập huấn nhiều khê và dài gấp ba thời gian ở mỗi hạng phẩm Liên hoa, chỉ chia ra Hạ Đâu Suất (Bích chi Phật) và Thượng Đâu Suất (Độc giác Phật) Ngoài tập huấn giáo lý về mỗi hình thành của từng đơn vị: Vũ trụ, Quốc độ, Thiên hà, Thái dương hệ, sanh hành tinh, Vô sắc giới, Sắc giới và Dục giới. Rắc rối nhứt là nghiên cứu y dược chữa trị bệnh tật cho chúng sanh, thực tập vất vả, giáng hạ thực tập điều trị bệnh trạng cùng thuốc men khảo cứu “Thảo mộc hiệu linh. Y lâm hữu ngọc” Với cung đình Vô tướng giới Dự tập viên đã là Bồ Tát ở cung Đạo Lợi và quả vị Bích chi Phật hay Độc giác Phật ở cung Đâu suất. Khi tốt nghiệp mãn khoá vinh thăng lên Phi vô tướng giới đắc quả vị Phật. chánh đẳng chánh giác chỉ có trách nhiệm Giảng tập sư (Hướng đạo sư) cho tất cả cung đình Thượng giới.

#### **IV.- CUNG ĐÌNH THƯỢNG GIỚI QUYỀN LỰC**

Thượng giới điều trị tất cả Vũ trụ Ta bà, tức nhiên mọi sinh động từ ba cõi: Vô sắc giới, Sắc giới và Dục giới đều lệ thuộc vào chương trình kế hoạch dài hạn hay ngắn hạn đều theo đúng chỉ thị linh điển của Thượng giới, do Giáo Chủ ngự trị tại Hư vô giới với bộ cận thần soạn thảo và cung nghinh căn cứ vào hoạt động tích cực của Vô tướng giới ứng xử với Phạm thiên đình nơi vô sắc giới, có trách nhiệm điều nghiên chính xác để được toàn bộ Cận thần quý vị Phật ở Phi vô tướng giới biểu quyết và Giáo chủ duyệt phê. Cho nên mọi Thượng Thiện và Phật Ác tập thể như sinh hay cầm thú rất công minh. Còn cá nhân nhỏ nhoi đều do Dục giới và Sắc giới điều ngự về Thượng Thiện Phật Ác, như Nhứt quá bạo tàn phải nhận chịu hậu quả quá khốc liệt lần đầu tiên trên Thế giới, xa hơn nữa, Đại lục Atlantic chìm xuống đáy biển Đại tây Dương đền tội hành hạ dân thuộc địa ở 3 châu: Âu, Mỹ, Phi, rồi đây tới phiên Trung quốc phải chết mất trên 1 tỷ người do ý tưởng bành trướng của Tàu tiêu diệt 17 Tiểu quốc Bách Việt, còn riêng Việt Nam lãnh bản án tổn thương nặng nề chết chóc và tàn phế suốt gần 1 thế kỷ do tội ác tiền nhân trên bước đường Nam Tiến đã tiêu diệt 6 quốc gia: Nam Chiếu, Lâm Ấp, Việt Thường, Chiêm Thành, Sao Đăng (Tây nguyên) và Thủy Chân Lạp. Còn Thượng Thiện chúng ta sẽ thấy Việt Nam trở thành Đại cường quốc do có tin tưởng Trời Phật, ăn hiền ở lành, tu hành, thiện nguyện, lại còn xây dựng được 2 tôn giáo CAO ĐÀI và PHẬT GIÁO HOÀ HẢO ngày nay quảng bá ra khắp Thế giới, bề thế vững chãi tu tâm dưỡng tánh tín đồ, lại còn được xiển dương nền Đạo trị THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG trở thành Thánh địa nơi Kim Điện núi Cẩm.

Sacramento, ngày 31 tháng 7 năm 2013.

SAGIANG