

# VIỆT NAM XÂY DỰNG HUY HOÀNG

SAGIANG

## I.- THỜI KỲ DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

Theo truyền thuyết, dòng giống Việt từ 10.000 năm trước, ở Đại lục Atlantic chịu luân hồi quả báo do công nghiệp ác quá nặng, phải chịu mất cả đất đai chìm xuống đáy biển, chỉ còn di tích vùng Tam giác tử thần Bermuda. Họ lang thang từ Miền Bắc Nam thiện bộ châu (Phi châu) tới Hồng hải, định cư lại phân chia ra 3 kiến họ, sống biệt lập trừ nguồn sông Nil đến Địa trung hải thành lập 3 quốc gia: Ai Cập, Sudan và Ethiopia, nhưng Ai cập hùng mạnh chinh phục 2 quốc gia kia bắt làm nô lệ, khiến các thị tộc Ethiopia chống đối, bị đàn áp, nên họ bồng chống nhau di tản bỏ nước ra đi, sang qua Hồng hải, chạm trán dân địa phương Á rập, phải tranh đấu sinh tồn và vượt qua tới Trung đông, chia rẽ nữa: Nhánh thứ nhứt tiến về Bắc cư lư châu (Âu châu) phối hợp dân địa phương tạo lập ra các quốc gia Âu châu. Nhóm thứ nhì gồm 18 thị tộc hướng về Đông thẳng thân châu. Họ rất văn minh biết trồng lúa nước, biết chế tạo vũ khí, và trồng đồng để giao dịch và thúc quân. Họ xuyên qua Tân Cương, Tây Tạng và Mông Cổ, tiến dần tới phía Nam Dương tử Giang, các thị tộc bắt đầu định cư và tạo lập ra tiểu quốc, trong lúc thị tộc kia tiến tới Thái bình dương thành lập thêm 4 tiểu quốc nữa, chiếm trọn Miền Hoa Nam. Quý vị vua chúa Tiểu quốc, lại tranh chấp nhau đẫm máu, nhứt là Ngô Việt Vương Ngô phù Sai và Lạc việt vương Câu Tiễn (Gà nhà bới mặt đá nhau) Ngô phù Sai nhờ tướng tái Ngũ tử Tư, chiến thắng Câu Tiễn bắt làm tù binh, hành hạ đến đôi phải ném phân mới yên thân. Khi được thả về, nằm gai nệm mật, tích thảo đồn lương quyết tâm phục hận, mà quên đi bên cạnh là nước Sở lâm le xâm chiếm, chờ dịp thuận tiện. Nhờ Phạm Lãi sử dụng Mỹ nhân kế, đưa Tây Thi người đẹp lại thông minh, lãnh sứ mạng triệt tiêu Ngũ tử Tư và tạo suy yếu quân sự. Nhờ đó mà chiến thắng, lập ra quốc gia rộng lớn từ Bán đảo Sơn Đông xuống tới Triết Giang. Sở rất muốn xâm chiếm Việt quốc, nhưng khi Câu Tiễn hùng mạnh phải lo chuẩn bị chờ thời. Đúng như dự định khi Câu Tiễn chết, Hùng vương thứ 6 nổi nghiệp hơi suy yếu, Sở tiến quân đánh đuổi xuống Triết giang, mở rộng bờ cõi. Hùng vương thứ 6 cùng dân chúng lo củng cố Triết Giang, nhưng đến Hùng vương thứ 7 quá bạt nhược bị Sở tiến đánh, ôm dân bỏ chạy về Khâm châu, hợp tác với với dân Lạc Việt tái lập ra nước Văn Lang (Bắc Việt). Quý vị Hùng vương cố gắng gìn giữ biên cương cho tới Hùng vương thứ 18 bị Tây Âu Việt Thục Phán đánh chiếm xóa bỏ Văn Lang xấp nhập lập ra nước Âu Lạc xây thành Cổ Loa và chế tác nỏ bắn tên lửa. Triệu Đà chiếm cứ Quảng Đông lập ra nước Nam Việt có ý định xâm chiếm Âu Lạc, nhưng bị bại trận, phải sử dụng điệp viên Trọng Thủy sang làm rể An dương vương để cầu hoà. Điệp viên phá hại chiếc nỏ và nghiên cứu phòng thủ cùng chiến sách xong rồi, về nước kéo binh sang, đánh chiếm Âu Lạc dễ dàng xấp nhập vào Nam Việt gây nên Bắc thuộc lần thứ nhứt. Triệu Đà tài giỏi chiến đấu chống nhà Hán ở Trường Sa. Nhưng về sau bị Cù thị Thái hậu tư thông với sứ thần Hán, toan dâng Nam Việt bị Tể tướng Lữ Gia đảo chánh, tôn quốc vương mới và viết hịch truyền rao tội phản quốc của vua và Thái hậu, đồng thời đốc toàn lực ra chiến đấu chống quân Hán Lộ Bát Đức và Vương Bột, bại trận, quốc gia chịu Bắc thuộc lần thứ hai. Đất nước chìm đắm vòng nô lệ thảm khổ với các thái thú tàn bạo, khiến Trung nữ vương phải tiến quân đánh đuổi về Tàu, giành lại nền tự chủ được 4 năm, bị Mã Viện đánh bại phải tự tử ở Hát Giang, đất nước phải chịu nô lệ lần thứ ba. Cứ thế mà toàn dân quá thống khổ, phải vùng lên chống trả do bà Triệu thị Trinh chống quân Ngô, rồi cũng bị chết, khiến cho bọn Thái thú càng hành hạ gay gắt hơn. Càng đàn áp, lòng công phẫn càng bật lên dữ dội do Lý Nam Đế, đuổi quân Tàu tái lập tự chủ, nhưng sức già phải

trao quyền cho Triệu Quang Phục tiếp tục kháng chiến, kéo binh về đóng ở đầm Dạ Trạch sử dụng du kích chiến thành công được tôn xưng Dạ Trạch vương. Nhưng Lý Phật Tử (Hậu duệ Lý Nam Đế) tranh ngôi vị, nhưng quá yếu hèn đầu hàng quân Ngô. Nô lệ kéo ra Phùng Hưng chiến thắng được tôn Bó Cái Đại Vương, nhưng vẫn bị chiến bại nữa. Cuối cùng ông Mai thúc Loan chiến thắng tôn xưng Mai hắc Đế vì ông mặt đen, chỉ thời gian sau bị thất bại, nô lệ vẫn hoàn nô lệ, món nợ máu triền miên tới thời Ngũ Đại, nước Tàu nội loạn, nhân đó ông Khúc thừa Dụ nắm quyền Tiết độ sứ gây dựng nên tự chủ cho dân tộc. Dương diên Nghệ nổi nghiệp bị Kiêu công Tiệp mưu sát đoạt ngôi, Ngô Quyền kéo binh về trừng phạt, nhưng y ta lại cầu cứu với Nam hán. Hán chủ nhơn dịp này toan chiếm Giao Châu, cử binh sang do thái tử Hoàng Thao tiến quân trước và hậu tập cả lực lượng thủy quân hùng hậu. Ngô Quyền ra sức tấn công Kiêu công Tiệp, giết chết, tiêu diệt phản loạn và kéo quân đến sông Bạch Đằng, mở trận thủy chiến ác liệt giết chết Hoàng Thao và phá tan đạo thủy quân. Hán chủ hoảng kinh rút binh về. Chiến thắng Bạch Đằng vững chắc nền móng độc lập trải dài tới ngày nay, mặc dầu phải trải qua gần 100 năm nô lệ giặc Pháp. Công lao xây dựng đất nước và giữ nước kiên cường của tiền nhân, gây niềm tự hào dân tộc Việt anh hùng. Nhưng rồi bị tên Tàu già ra Hồ chí Minh, một thái thú tân thời gây ra chiến trận chống Pháp,(1945-1954) do viện trợ Nga Tàu chiếm lĩnh phân nửa đất nước. Thái thú Hồ tặc lại còn mở ra trận chiến quốc cộng (1960-1975) khiến cho tử vong gần 4 triệu người Việt để xây dựng cơ đồ cho tên Hồ tặc. Bọn đầu gấu còn tiếp theo tạo trại tù khắp nước nhốt trên 500.000 quân cán chính nguy quânVNCH, phá sản toàn diện khối trí thức Việt Nam từ Nam chí Bắc, toàn dân sống trong đọa đày nghèo khổ.

## **II.- VIỆT NAM ĐANG CHUYỂN MÌNH TRONG XÂY DỰNG**

Bọn thái thú Việt cộng tham những tàn bạo còn hơn thái thú Tàu, khiến dân chúng chịu hết nỗi phải vượt biên liều chết đi tìm tự do từ 1 triệu cho tới hiện nay trên 4 triệu. Còn nội địa bị bao đàn áp, thuế má chong chát, nghèo đói, lại bị bọn họ cướp giật đất đai tài sản, phải trở thành dân oan khiếu kiện hàng mấy chục năm, tôn giáo bị phân hóa ra thêm tôn giáo quốc doanh, bắt buộc tôn giáo chính thống phải có chấp nhận của quốc doanh mới được tổ chức tế lễ, và còn bắt tẩn đồ cải đạo sang quốc doanh hết sức phi lý, phá hại nền móng tín ngưỡng của nhân dân. Nhưng giới trí thức nội địa có tiếp tay của hải ngoại, luôn cố gắng âm thầm chuyển mình trong xây dựng lại đất nước đang lâm nguy bởi bọn vô thần cộng sản, mãi quốc cầu vinh, theo chân thái thú Hồ chí Minh. Họ đã tạo được nhiều cơ sở bí mật chuẩn bị ngày nhất tề phát cờ vùng dậy. Ngày ấy chỉ trong mấy tháng nữa thôi, khi Trung cộng nhân dịp Đồng minh đang lún xìn ở Ukraine và Iraq cùng Lybia bởi bọn Hồi giáo quá khích IS và ISIL đòi thành lập quốc gia Hồi giáo, họ quá tàn nhẫn chém giết hàng chục ngàn nạn nhân Kurt, Thiên chúa và ngoại quốc, mà hậu thuẫn là Nga (Tức mình bị cấm vận), Tàu cộng theo kế hoạch "Năm mũi giáp công" xâm chiếm Việt Nam dễ dàng, đặt Mỹ trước một chuyện đã rồi. Mỹ và Liên hiệp quốc buộc phải cấm vận Trung cộng và đồng thời cử Đồng Minh Đông chinh giải phóng Việt Nam có tháp tùng của Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu vong với nhiệm vụ liên lạc kháng chiến quân nội địa, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền địa phương đã được giải phóng. Chỉ thời gian 2 tuần lễ đã bình định lãnh thổ tới vĩ tuyến 17. Kháng chiến quân Miền Bắc vẫn hăng hái chống đối thái thú và Tàu cộng mãnh liệt có tiếp tay của Đồng Minh. Tàu cộng bết tắc hành sự bởi cấm vận, vừa thanh toán xong tham những nội bộ, mở Đại chiến III quyết giành lại thế thượng phong ở Thái bình dương trải dài từ Hoàng hải, tới Đông Hoa hải và xuống Nam hải (Biên Đông). Trận hải chiến hải hùng khiến nổi sóng tron một

khoản biển dài trên 5.000 km, chỉ một tuần lễ hải quân Trung cộng tan rã khắp mặt trận hải trình, kéo tàn binh chạy về Tàu, bị đồng minh đuổi nà, buộc phải đầu hàng. Hải quân VNCH có tiếp trợ Đồng Minh tái chiếm lại tất cả cơ sở ở các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và làm chủ tình hình Biển Đông. Kháng chiến quân Bắc Việt tranh chiến quyết liệt với bọn Thái thú và binh lính Tàu cộng trú đóng, khiến chúng đại bại cũng rút chạy về Tàu, bởi không còn quân lực Nam Hải yểm trợ, kéo theo nheo nhóc bọn thái thú di tản sang Tàu. Việc chuyển mình trong xây dựng thành công ở Miền Nam và tiếp theo kháng chiến quân Miền Bắc tiếp thu hoàn toàn. Nhưng lại chia ra hai phe quốc cộng kình chống nhau gây ra nội chiến. Họ phải mời VNCH ra giải quyết. Thế là Đồng Minh và chánh quyền VNCH tiến ra Bắc, cả 2 phe thân phục VNCH để thống nhất đất nước không tốn một giọt máu "Bất chiến tự nhiên thành".

### **III.- VIỆT NAM XÂY DỰNG HUY HOÀNG**

Bại trận, Trung cộng bị buộc phải đầu hàng, nhưng Tập cận Đình vẫn cương quyết tập hợp toàn thể Chánh trị bộ cùng Ủy ban Quân quản và Quốc hội thảo luận nên hòa hay chiến. Hòa là đầu hàng nhục nhã như Nhựt, chiến thời tiến tới "Sanh tử chiến" với Đồng Minh. Sau khi biểu quyết 90% phiếu chiến, hài lòng Tập cận Đình, ra chỉ thị khai hỏa 6.000 giàn hỏa tiễn liên lục địa, đã gài sẵn mục tiêu: lãnh địa, thủ đô, thành phố lớn chôn dấu dưới đường hầm 4.000 km từ Vạn Lý trường thành tới Nam Kinh. Tiếng rú kinh hồn phát lên, chấn động lá chắn nguyên tử báo hiệu, lập tức cả ngàn hỏa tiễn Patriot và Hóc Kịch ở các hạm đội 5, 6, 7 tung vào Hoa Nam nghênh chiến, chạm nhau tạo ra chiến tranh nguyên tử tại bầu trời Hoa Nam, tạo ra tiếng nổ kinh thiên động địa biến Hoa Nam thành cái hồ sâu nước biển Thái bình dương tràn vào tạo ra biển mới Hoa Nam, chấn động làm địa cầu mất thăng bằng ngừng lại 3 giây, tất cả sinh vật chết hết, nhờ hồng quang tuyến thiên đình chiếu rọi, nhiệt độ sống được 1/10 gồm: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức để được dự cuộc hội Long Hoa. Địa cầu chuyển trục và xoay ngược từ Tây sang Đông. Đồng thời các hỏa tiễn thoát qua chiến trận bay tới Triều tiên, Nhựt, Đài Loan, Phi luật Tân đập nát ra thành biển. Chúng còn bay sang Miền Tây Mỹ phá tan mất 6 tiểu bang, mất dạng dưới biển, tiến tới Miền Đông nổ phá nát 10 tiểu bang chìm mất thành biển. Chúng còn bay tiếp sang Âu châu biến thành biển Anh, Pháp, Bồ, Tây còn kéo qua Đức và Bắc Nga mới chấm dứt. Khi chúng nổ chúng gây chấn động cho những cuộc động đất, thay đổi hình dạng bản đồ thế giới. Đại lục Lemuria nổi trở lại ở Thái bình Dương, đại lục Atlantic trôi lên ở Đại tây Dương. 40.000 đảo ở Nam Thái bình dương tái nổi liền nhau tạo thành đại lục mới. Riêng Việt Nam thống nhất được ân thưởng sống lại trên 20 triệu người, được các quốc gia gốc Bách Việt: Miến, Thái, Miên, Lào, Khâm châu kết hợp với Việt Nam thành Liên Bang Đại Việt, lại được ân sủng dòng nước biển Bắc Nam cuốn tất cả phù sa do Hoa Nam, Triều tiên, Nhựt, Đài loan trôi dạt xuống bồi đắp bờ biển từ Quảng Trị ra tới quần đảo Hoàng Sa, nối liền xuống Trường Sa, hoành xuống Côn Sơn, luôn cả Phú quốc và Thổ Châu, Liên bang Đại Việt rộng lớn cả mấy triệu km vuông. Lại còn được Long hoa hội mở tại Kim Điện núi Cẩm trở thành Thánh địa nền đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng, chứng minh hùng hồn Việt Nam xây dựng huy hoàng, do cộng thiện nghiệp tích lũy từ thời Tô tiên đến nay với 2 tôn giáo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo nhiệm mầu tân tiên gây dựng ra Đạo trị hoàn hảo nhất trần gian, chuyên qua Thiên ánh đạo Vàng, không còn quốc gia, giàu nghèo, mà chỉ có 18 vùng đạo trị do 18 Đạo sư điều hành chánh pháp, với lãnh đạo của Long Hoa giáo chủ ở Kim Điện.

Sacramento, ngày 12 tháng 9 năm 2014

