

VI PHẠM HIỆP ĐỊNH BÁ LÊ

SAGIANG

I.- CĂN BẢN QUI ƯỚC HIỆP ĐỊNH BÁ LÊ

Thành ý của Hội Nghị quốc tế về Việt Nam gồm có 12 thành viên :

- 1.- Chánh phủ Hợp chủng quốc Mỹ;
- 2.- Chánh phủ Cộng hoà Pháp;
- 3.- Chánh phủ Cách mạng Lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt nam;
- 4.- Chánh phủ Cộng Hoà Nhân dân Hung gia Lợi;
- 5.- Chánh phủ Cộng hoà Nam Dương;
- 6.- Chánh phủ Cộng hoà Nhân dân Ba Lan;
- 7.- Chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà;
- 8.- Chánh phủ Liên bang Vương quốc Anh và Bắc Ái nhĩ Lan;
- 9.- Chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà;
- 10- Chánh phủ Liên bang Cộng Hoà xã hội Sô viết;
- 11- Chánh phủ Gia nã đại; và
- 12- Chành phủ Cộng hoà Nhân dân Trung quốc.

Với hiện diện của Tổng Thư Ký Liên hiệp Quốc xác nhận chữ ký trong hiệp định thấu đạt của 12 thành viên trong bàn Hội nghị bảo đảm chấm dứt chiến tranh, bảo tồn hoà bình ở Việt Nam, tôn trọng quyền căn bản dân chúng Việt Nam và quyền tự quyết của toàn dân Miền Nam Việt Nam; và đóng góp cùng bảo đảm hoà bình Đông Dương; đã tán thành theo những dự phòng, gánh vác tôn trọng và hoàn thành các điều khoản cương yếu:

1.- Những phần thấu hiểu long trọng cho hành vi này chính xác chấp nhận bảo tồn Hiệp định Bá Lê chấm dứt chiến tranh và tái lập hoà bình ở Việt Nam ký tại Bá Lê ngày 7 tháng Giêng năm 1973, và 4 Biên bản của Hiệp Định được ký đồng ngày.

2.- Hiệp định thoả đáng nguyện vọng và quyền quốc gia căn bản của dân chúng Việt Nam, độc lập, chủ quyền lãnh thổ, thống nhất và lãnh địa nguyên vẹn của Việt Nam, cho dân chúng Miền Nam Việt Nam quyền dân tộc tự quyết và ước vọng sớm hoà bình được tán thành bởi tất cả quốc gia trên Thế giới. Hiệp định nêu lên đóng góp hoà bình rộng lớn, tự quyết, độc lập quốc gia, và kiện toàn liên hệ với mọi quốc gia. Hiệp định và những biên bản sẽ được tôn trọng đúng đắn và hoàn thành cẩn thận.

3.- Bốn bên của Hiệp định hay 2 thành phần Miền Nam Việt Nam xuyên qua Uỷ ban kiểm soát tối cao Quốc tế áp dụng theo đúng Hiệp định và 4 Biên bản thi hành thể theo báo cáo của bốn bên hay 2 thành phần Miền Nam Việt Nam (Việt Nam Cộng hoà và Cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền Nam Việt Nam) nếu có bạo hành theo

Hiệp định và 4 Biên bản, đe dọa nền hoà bình, độc lập, chủ quyền, thống nhất, vẹn toàn lãnh thổ Việt Nam, hay quyền dân chúng Việt nam tự quyết, sẽ được phán xét do Tổng thư Ký Liên hiệp quốc.

4.- Một phiên họp quốc tế ở Việt Nam sẽ tái nhóm thỉnh cầu liên hệ bởi Chánh phủ Mỹ và chánh phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và thỉnh cầu 6 hay nhiều thành viên trong Hiệp định tham dự về phương diện bảo trì hoà bình Đông Dương, tôn trọng nền độc lập, chủ quyền, thống nhất, vẹn toàn lãnh thổ, cùng Trung lập hoá Miên, Lào như đã quy định bởi Hiệp Định.

5.- Hiệp định này được ký bởi Đại diện thẩm quyền của 12 thành viên và được lập thành 12 bản ở Bá Lê vào ngày thứ nhì tháng 3 năm 1973.

Những phần trong thành ý thấu đạt trọng thể, chính xác chấp thuận và bảo trọng do Ủy ban kiểm soát tối cao quốc tế, khi có vi phạm Hiệp định và 4 Biên bản đã ký kết, sẽ phán đoán, xét xử nếu được trình lên.

II.- NHẬN ĐỊNH TINH THẦN HIỆP ĐỊNH BÁ LÊ

Nhứt là ai có thẩm quyền tố cáo vi phạm Hiệp định và 4 Biên bản, tuy không nêu rõ nhưng chúng ta thấy là 4 thành phần liên hệ trọng yếu : Mỹ, Việt Nam Cộng Hoà, Cộng hoà Miền Nam Việt Nam và Việt Nam Dân chủ Cộng Hoà,. Mỹ khởi nói vì đã rút khỏi vùng lầy chiến trận, Việt Nam Dân chủ Cộng hoà là kẻ vi phạm Hiệp định nặng nề, còn Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam là công cụ của Việt cộng. Đáng lý ra Tổng thống Nguyễn văn Thiệu phải tố cáo Liên hiệp Quốc theo tinh thần Hiệp định Bá Lê, nhưng ông không dám hở môi vì ỷ lại vào lời hứa của Tổng thống Mỹ là sẽ trừng phạt đích đáng kẻ nào vi phạm Hiệp Định, chí đến cón thẩu cầy Mỹ khi Phước Long bị Bắc Việt chiếm đóng, không phản công tái chiếm như Bình Long An Lộc, đến khi bị cúp viện trợ mới vỡ lẽ ra là bị Mỹ bỏ rơi. Trong lúc Trung cộng xâm chiếm Hoàng Sa 1974, ông Thiệu cũng không dám tố cáo vì Mỹ không còn yểm trợ nữa mà Trung cộng đang bành chọa ghế thành viên Ngũ cường Hội đồng Bảo An. Còn Kissenger lại còn rủa “Sao không chết phức cho rồi!” Kế tiếp Việt cộng chiếm Ban mê thuật, ông Thiệu lại ra lệnh “Di tản chiến thuật” bỏ Vùng II khiến cho 25.000 nhân mạng bỏ thân trên đường tháo chạy. Đã vậy mà còn chỉ thị rút bỏ Vùng I gây thêm 30.000 nhân mạng chết bỏ thân. Chỉ còn trận Xuân Lộc Tướng Lê minh đảo với sư đoàn 18 chống trả mấy quân đoàn Bắc Việt, không được tiếp tế lương thực và đạn dược bắt buộc phải rút về Long Thành, bảo toàn lực lượng. Tướng tá và quân sĩ hiên ngang trên bãi chiến trường, đem máu xương bảo vệ từng tấc đất, trái lại cấp lãnh đạo hèn kém sợ chết tìm đường tẩu tán, Thủ tướng Trần thiện Kiêm từ chức chạy ra ngoại quốc, Tổng thống Thiệu đã từng tuyên bố 4 không, ôm của cải 16 tấn đồ tuế nhuyễn bỏ chạy qua Đài Loan, bỏ lại cho ông già Trần văn Hương trong cơn dầu sôi lửa phỏng lại còn bị uy hiếp giao quyền Tổng thống cho mặt tướng Dương văn Minh để đầu hàng Việt cộng, khiến cho ngũ vị Thần Tướng tuần tiết “ Thành còn Tướng còn, Thành mất Tướng mất” nêu danh “Uy vũ bất năng khuất” của danh nhân dũng tướng Việt nam.

Như thế, Hiệp định Bá Lê do Việt cộng và Mỹ thoả ước bắt Việt Nam Cộng Hoà tuân phục quá đau đớn, đất nước bị cộng sản nhuộm đỏ lần thứ nhứt bởi Pháp hết phân nửa, lần thứ nhì bởi Mỹ, nuốt hết Việt nam, đưa toàn dân vào cảnh nghèo đói, trong lúc hàng 2 triệu người bỏ nước ra đi tìm tự do, chết thảm ở Biển Đông, ở rừng núi Miên Lào, nửa triệu quân, cán, chính, đảng phái, tôn giáo tù đày không bản án chết dần mòn kiệt sức nơi rừng sâu núi thẳm hàng trăm, hàng ngàn người trong tức tưởi ngậm hờn. Đồng minh với Pháp, đồng minh với Mỹ là những bài học chua cay thống khổ cho toàn dân Việt, chỉ còn tự lực tự cường. Nội địa đã bị Việt cộng đè đầu đè cổ, hải ngoại bị nhóm theo đóm ăn tàn, bán rẻ lương tâm, phản bội quyền lợi dân tộc, phá hoại các cộng đồng hải ngoại. Lại còn nạn lãnh đạo Việt cộng chịu làm thái thú cho Tàu để giữ đảng, giữ quyền, thà mất nước hơn là mất đảng. Hết chỗ phê phán hạng người vô liêm sỉ, chỉ bo bo quyền lợi, tổ quốc nguy nan chẳng cần biết, chỉ lo tham nhũng, cướp giựt tài sản của dân, giàu có trên xương máu của đồng bào, “Chết bầy rần chịu, tiền thầy bỏ túi,” không có thảm họa nào trong lịch sử Việt Nam như hiện nay.

III.- CHÚNG TA CẦN LÀM GÌ TRƯỚC TÌNH THẾ NÀY.

Trước tiên cần hiểu rõ nội dung sơ lược Hiệp Định Bá Lê ký kết ngày 03 tháng giêng năm 1975, để nhận định ai vi phạm Hiệp định đã ký kết:

1.- Việt cộng Bắc Việt xua 4 quân đoàn vào đánh phá, xâm chiếm toàn thể Miền Nam ngày 30 tháng 4 năm 1975 chiếm lãnh và đặt chánh phủ Lâm thời Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam che lấp thế giới là chính nhân dân Miền Nam chống bá chánh quyền theo Mỹ chiến thắng với là cờ nửa xanh nửa đỏ với ngôi sao vàng ở giữa với khẩu hiệu “Giải phóng Miền Nam” chống Mỹ bài Ngụy. Nhưng thật ra chỉ tới năm sau là huỷ diệt trọn bộ Giải phóng Miền Nam sáp nhập vào Việt Nam cộng sản hoàn toàn, đổi quốc hiệu Việt Nam Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa.

2.- Trung cộng đã ký tên trong Hiệp định đã quy định chủ quyền lãnh thổ, lại mang quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa năm 1974 mà Mỹ vẫn để cho tự tung tự tác, không can thiệp, lại thừa thắng xông lên chiếm nhiều hòn đảo ở Trường Sa năm 1978, rồi sang thế kỷ 21 tự vẽ bản đồ Lưỡi bò chiếm trọn Biển Đông, khiến các quốc gia cận hải biên chống đối Phi, Mã, Brunei, Nam Dương, lại còn thêm Đài Loan nữa.

3.- Nam Dương cũng đã ký tên trong Hiệp định lại ngang nhiên chiếm những đảo ở Biển Đông của Việt Nam gần biên hải của Nam Dương.

4.- Riêng Phi luật Tân ngang nhiên chiếm đảo ngầm, Cỏ Mây ở quần đảo Trường Sa, nhưng không có ký trong Hiệp định chỉ vi phạm luật thêm lục địa Việt Nam.

5.- Đài Loan chiếm đóng 2 hòn đảo thuộc Trường Sa mà ngày trước Nhật lập tiền đồn chống Mỹ bị chánh phủ Trung hoa quốc gia giải giới tới 1949 bị mất chủ quyền Hoa lục chạy ra Đài loan, mới rút quân về bỏ hoang, Hiện nay, nhân dịp Lưỡi Bò, Đài Loan cũng thắp từng chiếm lại 2 đảo này và cũng tuyên bố chống Trung cộng. Như vậy Đài Loan chỉ vi phạm luật thêm lục địa Việt nam.

Đã có tội phạm rồi, trong đó nặng nhất là Việt cộng và Trung cộng còn 3 quốc gia kia chưa đáng kể vì họ đang cùng chung chiến tuyến chống Trung cộng.

Tội phạm Việt cộng và Trung cộng cần đem ra trình Liên hiệp quốc phân xử đúng theo tinh thần Hiệp định Bá Lê. Chúng ta nhắm mục tiêu trước nhất là Việt cộng sau này mới nói tới Trung cộng. Muốn được Liên hiệp quốc can thiệp theo tinh thần Hiệp Định Bá Lê, cần phải có ai tố cáo mới được. Hiện nay chưa có ai đủ thẩm quyền tố cáo ,hay tư cách pháp nhân, vì chúng ta là dân tỵ nạn tha phương, không có chánh phủ do chúng ta không chấp nhận chánh quyền Việt cộng kẻ thù không đội trời chung của Việt Nam. Vậy chỉ còn toàn thể dân Việt Nam tỵ nạn 4 triệu người khắp nơi trên thế giới, đồng tâm ký tên thỉnh nguyện thư gửi lên Tổng thư Ký xin tái nhóm các quốc gia đã ký tên trong Hiệp định hay ít ra cũng quá bán, để trung thực cứu xét ai vi phạm để phân xử truy hoàn Miền Nam Việt Nam cho chánh phủ Việt Nam Cộng Hoà Lưu vong đã được giấy phép Chánh quyền Liên Bang Mỹ chấp thuận cho thành lập chánh phủ lưu vong, nhưng cần phải có hậu thuẫn của toàn dân tỵ nạn Việt Nam mới tạo được uy tín quốc tế, tạo thanh thế bình định lãnh thổ VNCH mai sau. Chúng ta cần nỗ lực tự xây dựng lại cơ đồ Tổ quốc đang lâm nguy. Đành rằng sấm Trạng Trình, Việt Nam Hiến thư Mậu nhiệm, Cơ bút Cao Đài giáo, Sấm giảng của Đức Thầy Huỳnh giáo chủ đã tiên báo Hội Long Hoa, nhưng chúng ta không thể ngồi chờ sung rụng, mà phải “Tận nhân lực, tri thiên mạng”. Có khó mới có mà ăn, ngồi không ai lại dâng khăn dâng vàng”.

Gương oanh liệt tiền nhân trong dựng nước và giữ nước từ 4.000 năm oanh liệt chống Phương Bắc, Nam tiến mở rộng bờ cõi với xương máu, công lao hạng mã, nào Trưng Nữ vương, Triệu Thị Trinh nữ nhi oanh liệt, nào Ngô Quyền diệt quân Nam Hán, nào Lê Hoàn phá quân Tống, nào Lý thường Kiệt đánh Tống bình Chiêm, nào Hưng Đạo Đại vương đánh đuổi quân Mông Cổ 3 lượt xâm lăng, nào Lê Lợi chiến thắng quân Minh, nào Quang Trung đại phá quân Thanh, ung đúc tinh thần toàn dân quốc nội hiện đang sùng sục chờ ngày quật khởi, dẹp tan cộng quyền, chống quân Tàu đang chiếm đóng Biển Đông và được bọn Thái thú tham quyền cố vị, tham nhũng đã cam tâm bán rẻ giang san Tổ quốc cho Tàu, cầu mong yểm trợ đắc lực của lực lượng Việt tỵ nạn hải ngoại thắp bùng quân đội Đồng Minh về tái thiết quê hương, bình định lãnh thổ.

Nào, thời giờ hành sự sắp điểm, chúng ta dân Việt tỵ nạn khắp Thế giới đồng lòng ký tên thỉnh nguyện thư kính gửi Tổng Thư ký Liên hiệp Quốc cứu xét tái nhóm thành viên Hiệp định Bá Lê 1973 để xét xử và giao hoàn Miền Nam VNCH cho nhân dân Miền Nam với quyền dân tộc tự quyết. Toàn dân quốc nội đang trông chờ!

Sacramento ngày 1 tháng 6 năm 2013

SAGIQANG