

# TƯƠNG LAI VIỆT NAM

## SAGIANG

### I.- GIAI ĐOẠN SÀU ĐAU CỦA TOÀN DÂN VIỆT

Hiện tình đất nước nghèo nàn, dân chúng sống có nhiều thành phần gian manh xảo trá, du đảng lộng hành lại được chánh quyền bao che, tác oai tác quái, hà hiếp không nương tay, có khi còn tàn nhẫn hơn chánh quyền ném đá dẫu tay nữa. Dân chúng lưng còm gối rũ phải đóng thuế nặng nề cho bọn thái thú phè phỡn trong vai tuồng Tư bản đồ, vung vít trong mồ hôi nước mắt của người dân thấp cổ bé miệng, lại còn được thừa hưởng những ngoại tệ của thân nhân ngoại quốc chắc chiu gửi về tiếp trợ hàng chục tỷ Mỹ kim hằng năm, càng võ béo bọn Tư bản đồ, chỉ in giấy bạc lạm phát bắt dân xài với giá trị tẻ mạt một Mỹ kim bằng 25.000 đồng Việt Nam, thời một bữa ăn 20.000 ĐVN chưa bằng 1 Mỹ kim, trong lúc ở Mỹ dân nghèo mỗi bữa ăn là 10 Mỹ kim, dân ăn mỳ có khi còn tới 5 Mỹ kim. Dân thất nghiệp được trợ cấp, dân vô gia cư được nuôi ăn uống ngày 3 bữa no đủ, họ còn thêm sức đi ăn xin để có tiền uống bia và hút thuốc, mỗi ngày cũng được bố thí từ 5 Mỹ Kim đến 20 Mỹ kim, thế mới sướng chớ. Có người còn đi lượm hộp lon, ve chai bán cũng kiếm sống khỏe re. Còn hài nhi được trợ cấp đầy đủ, khi cha mẹ thất nghiệp, hay tàn phế. Dân già sống thoải mái với trợ cấp an sinh xã hội lại còn thêm trợ cấp chăm sóc viên nếu tàn tật. Dân Việt thống khổ cho dân già, dân tàn tật, trẻ mồ côi, dân vô gia cư, dân oan khiêu kiện, lê lét đầu đường xó chợ đeo đuổi vụ khiêu kiện từ nhiều năm, bị đuổi xô, chở trả về nguyên quán, mất hết tài sản, chịu không được lại trở về thành phố khiêu kiện nữa. Riêng dân thất nghiệp, chạy đôn chạy đảo kiếm sống hằng ngày. Khổ nhứt cho đám thanh niên, học sinh, sinh viên không được thực thi chuyên nghiệp mà phải lao động vất vả mưu sinh, cũng như các sinh viên tốt nghiệp ra đời, tìm xí nghiệp hành nghề nhưng hồng hơn chuyên, con ông cháu cha đã choán hết chỗ làm béo bở, chỉ có ra công sức hành nghề lao động sống tạm chờ thời, như cháu trai tác giả đồ bằng kiến trúc sư ra trường không tìm được chỗ làm, phải đi làm thợ hồ gia công bắt dắc dĩ, còn cháu gái tốt nghiệp kỹ sư điện tử ra trường chỉ đi bán cửa hàng điện tử mà thôi. Uống công học hỏi tốn kém rồi cũng đi làm công như người bình dân thiếu học. Còn những giám đốc cũng chung bằng cấp tiến sĩ, nhưng không có thực tài, đi học tại chức ở Đại học lo tiền bạc để có cấp bằng về lòe thiên hạ và theo đúng quy chế. Nên các kế hoạch nêu ra đều chỉ có thêm tiền đây túi, ai chết nấy chịu, tiền ta bỏ túi. Lại còn nạn ăn xối ăn bớt tiền đầu tư ngoại quốc, tiền cứu đói giảm nghèo, tiền cứu trợ nạn nhân bão lụt, tiền chữa trị bệnh tật cho kẻ nghèo do các hội từ thiện hải ngoại quyên góp. Thật là cả một lũ chỉ có biết vinh thân phì gia, coi dân chúng là những công cụ cho bọn họ ăn trên ngồi trốc, tiền vô như nước, đếm mỗi tay, phung phí ăn chơi cấp đại gia, mục hạ vô nhơn, coi người dân như cỏ rác. Cứ quy hoạch đủ mảnh mung, miễn sao thu cho đầy túi tham, dân chúng lầm than đói rách, đổ mồ hôi xót con mắt, lại còn bị nạn thực phẩm ngộ độc, do hạ tầng thương gia bất lương, khiến từ chết đến tật bệnh triền miên thăm sâu không biết than thở với ai. Những thực phẩm của Tàu xuất khẩu bị hoàn trả, ế ẩm mang qua Việt Nam bán rẻ, để dân nghèo mua ăn nhiễm độc nhiều chứng bị hiểm nghèo, nhứt là ung thư, hết thuốc trị. Dân Việt sàu đau đã trên 30 năm qua, lại còn bị Trung cộng lấn hiếp ở Biển Đông, bắt bớ giam cầm, đánh đập, đòi tiền chuộc, phá hại ngư thuyền, cầm ngư dân đánh cá, khiến ngư dân Việt Nam không khổ, mà chánh quyền không can thiệp, chết ai nấy chịu. Lại còn đem giàn khoan 981 xâm chiếm lãnh hải, khiến dân chúng biểu tình chống Tàu cộng, lại bị bọn Tàu phù mướn nhóm du đảng tham gia biểu tình tại các xí nghiệp Tàu xúi giục bạo động và chính bọn chúng đập phá cơ sở Tàu hôi cửa, cướp giật tài sản,

gây tiếng xấu cho dân Việt, biểu tình cướp giựt. Từ đó Tàu phù bắt buộc chánh quyền phải bồi thường thiệt hại tài sản các xí nghiệp bị đập phá, và đàn áp thẳng tay nhóm biểu tình, bắt giam cả mấy ngàn người từ Nam chí Bắc. Dân Việt còn bị mang thêm cái nạn Tàu phù chiếm cứ vùng Tây nguyên, lấy cơ khai thác Bô xít đem công nhân Tàu sang (Toàn là quân nhân già trang) làm việc. Mướn 10 địa điểm đầu nguồn 50 năm khai thác hầm mỏ và trồng cây kỹ nghệ, đem công nhân Tàu (Cũng quân nhân già trang) sang thực thi. Kế tiếp còn thành lập các thị trấn Tàu ở các tỉnh giáp giới để dân Tàu tự do qua lại buôn bán. Từ Bắc chí Nam cả trăm làng Tàu với bầu đoàn thể tử, còn hơn vùng Chợ Lớn ngày xưa. Thâm mưu của Tàu đây là những nội tuyến (Quân nhân già trang) để khi bật đèn xanh, chúng võ trang nội tuyến chiếm lãnh nhanh chóng và dễ dàng. Chiến lược và chiến thuật của chúng đều tập trung đầu tiên tiên chiếm Việt Nam, làm nội lực tiếp trợ chiến lược Biển Đông trong Đại chiến III vào năm 2015.

## **II.- GIAI ĐOẠN TỔNG PHẢN KÍCH.**

Vào các tháng cuối 2014, khi chuẩn bị hoàn toàn lực lượng trong kế hoạch "Năm mũi giáp công", tốc chiến tốc thắng chiếm lãnh Việt Nam, có tham dự lực lượng Miên Lào, thượng kỳ Tân Trung Quốc với 5 sao nhỏ và 1 sao lớn: Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt., có sẵn hệ thống thái thú bắt tay làm việc hành chánh và quân đội trấn áp tẩy trừ thành phần chống đối: Quân đội, Công an, Hành chánh Thượng tuần kiến trúc và Hạ tuần cơ sở đã phản tỉnh và thật tâm ái quốc chống xâm lăng, đại đa số là đảng phái, các đoàn thể chánh trị, các tôn giáo và nhứt là các chiến khu thiết lập trong bung biên, rừng sâu núi thẳm do các trung đội nghĩa quân phục quốc đã ngấm ngấm chuẩn bị, được hậu thuẫn của toàn dân và quân cán chính Việt cộng phản tỉnh và hợp tác chặc chẽ, quyết tâm tranh đấu giành lấy chánh quyền về tay nhân dân, tạo Tự Do, Dân Chủ, Nhân quyền, thực sự an cư lạc nghiệp. Giai đoạn này cam go phải sanh tử chiến trong từng đường tơ kẽ tóc. Càng can đảm du kích chiến, càng tranh giành từ tất đất trên chiến trường, đánh nhanh rút gọn, cùng bảo vệ dân chúng bị đàn áp, bóc lột, chém giết dã man, nhứt là "Cáp duồng" bừa bãi. Cuộc trường kỳ kháng chiến này do toàn dân thức tỉnh trước xâm lăng của Tàu cộng. Họ chiến đấu với chính nghĩa, cứu nguy Tổ quốc, với lòng ái quốc chân chính, hận thù xâm lăng tàn bạo, cùng bọn chó săn tội đồ dân tộc, không do ai lãnh đạo cả. Họ trông chờ tiếp vận của hải ngoại về tinh thần lẫn vật chất. Hải ngoại, lúc này mới chịu hợp tác nhau, tuy "Hòa nhi bất đồng" với mục tiêu chính yếu giải phóng đất nước, đem hết năng lực ra trần tình với chánh quyền địa phương, nêu cao chánh nghĩa trên diễn đàn quốc tế, đồng lòng chung sức nhau với lãnh đạo của chánh phủ VNCH LV đã được Mỹ chấp thuận với đầy đủ tư cách pháp nhân quốc tế nữa, được chánh quyền Mỹ quăng bá khắp Thế giới và được yểm trợ, hỗ tương viện trợ tinh thần vật chất, tài chánh, vũ khí, phương tiện di chuyển, nhờ đó mà bí mật tiếp trợ kháng chiến quân nội địa đặc lực. Ngoài ra còn những cuộc lạc quyền cứu nguy dân tộc trên toàn thế giới rầm rộ tạo tài chánh to lớn tiếp trợ nội địa, nuôi dưỡng tinh thần kháng chiến, cùng tài trợ dân chúng tỵ nạn. Liên hiệp quốc nhận định việc xâm lăng Tàu cộng bất hợp pháp, cần trừng phạt nặng nề "Câm vận" và chặn đóng hết ngân khoản ở các ngân hàng ngoại quốc. Việc làm của Liên hiệp Quốc khiến Tàu cộng thất thế kinh tế nặng nề, phải vùng vẫy lên bằng dốc hết năng lực mở Đại chiến III, mong mỗi lấy lại thế thượng phong vào năm 2015. Nhưng Đồng Minh kết hợp lực lượng mạnh mẽ và hùng hậu hơn chỉ nửa tháng là tiêu tan hết lực lượng hải quân trên Hoàng Hải, Đông hải và Biên Đông, đại bại chạy về Tàu, lôi luôn cả lực lượng trấn đóng Việt Nam đang bị kháng chiến quân phản công hùng dũng, khiến cho bầu đoàn thể tử thái

thú lang thang kéo theo tỵ nạn ở Tàu. Kháng chiến quân tiếp thu chánh quyền đất Bắc, trong lúc Đồng Minh đã tái chiếm Miền Nam tới vĩ tuyến 17, giao cho Chánh phủ VNCH bình định lãnh thổ, tái lập an ninh và hành chánh quyền địa phương, với lá cờ Vàng tung bay. Quân lực VNCH cũng tháp tùng Đồng Minh tái chiếm hải đảo ở Biển Đông trọn vẹn, khi quân Tàu rút chạy về Tàu.

### **III.- THÀNH QUẢ CHIẾN TRANH CỨU NGUY DÂN TỘC**

Miền Bắc, kháng chiến quân chiếm lãnh chánh quyền vinh vang, nhưng 2 phe quốc cộng còn chia rẽ, kinh chống nhau gây nội loạn, ai cũng tự tung tự đại giành lấy chánh quyền, khiến cho dân chúng khốn khổ tỵ nạn, chạy về Miền Nam thỉnh cầu giải phóng Miền Bắc. Đồng Minh có tháp tùng quân lực và chánh quyền VNCH tiến quân ra Bắc, khiến cho các phe nội loạn xin quy hàng giao hết quyền hành chánh đất Bắc cho chánh phủ VNCH thống nhất đất nước, không tốn một giọt máu, đúng với câu sấm Trạng Trình: "Bất chiến tự nhiên thành"

Riêng bọn Tàu cộng bại trận bị Đồng Minh buộc tội gây chiến, phải đầu hàng, nhưng cương lý Tàu cộng quyết "Sanh tử chiến" cuối cùng mong gỡ lại thể thượng phong, bắt đầu khai hỏa (2015) 3.000 giàn hỏa tiễn liên lạc địa đã gày sắn các thủ đô và thành phố quan trọng của tất cả quốc gia thù địch. Nhưng lá chắn nguyên tử báo động, lập tức cả mấy ngàn hỏa tiễn Patriot và Hốc Kít được phóng vào nghênh chiến, chạm nhau trên bầu Trời Hoa Nam, tạo ra chiến tranh nguyên tử vô tiền khoáng hậu, làm thành tiếng nổ long trời lở đất, chấn động mãnh liệt khiến địa cầu mất thăng bằng, ngừng lại mấy giây và chuyển trục, khiến cho toàn thể sinh vật chết hết do câu sấm Trạng Trình "Mã đề, Dương cước anh hùng tận" (Hỏa tiễn khởi động bị phản công, gây chấn động con người và thú cầm chết hết). Thế mà còn sót lại mấy chục chiếc tung đi: Phá nát Triều Tiên, Nhật, Đài Loan, Phi luật Tân thành biển, chúng còn tiếp tục bay tới Miền Tây và Miền Đông của Mỹ, biến thành biển, còn một số bay sang Âu châu gây thảm họa cho Anh, Pháp, Đức, Bồ, Tây, Ý, Nga ... biến bản đồ Thế giới mới hoàn toàn khác lạ. Lúc bấy giờ một vòng hồng quang điện tuyến tỏa khắp nơi nhiếp độ 4 thành phần: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức sống trở lại, được quý đạo sư và Đức Di Lạc Vương Phật chăm sóc và hoằng dương chánh pháp Đạo Trị. Ngài mở Hội Long Hoa nơi Kim Điện quảng bá nền Đạo Trị, không còn quốc gia, không còn chánh quyền, mà chỉ có 18 khu Đạo Trị do 18 Đạo sư quản nhiệm chính đốn Đạo Trị mà thôi. Việt Nam thống nhất và bảo quân Kim Điện đã trở thành Thánh địa, Chánh quyền theo thể chế Minh Hoàng với Liên Bang Đại Việt, hùng cường như Thế giới, tức là siêu cường quốc tế chuyển về Á châu nơi Liên Bang Đại Việt sau khi đã chuyển từ Âu (Anh quốc) sang Mỹ (Hoa Kỳ). Thành quả này có được do cộng nghiệp thiện quả sâu dày với 2 tôn giáo (Cao Đài, Hòa Hảo) đưa toàn dân tu hành chơn chánh, ăn hiền ở lành tạo công quả sâu dày, mặc dầu phải chịu nạn đao binh, bom đạn gần 1 thế kỷ, trả cộng nghiệp ác trên bước đường Nam Tiến của Tổ tiên. Nhưng thiện quả đã thành tựu sau khi ác quả đã trả xong. Chúng ta rất hạnh diện tiền đồ Tổ quốc sáng lạng huy hoàng ưu đãi cho toàn dân Bách Việt trải qua 4.000 năm văn hiến, tức nhiên chúng ta cần nỗ lực hăng hái tái thiết đất nước, phồn vinh, và chấn chỉnh đạo mầu tân tiến Cao Đài, Hoà Hảo thật quang vinh trước khi chuyển sang Đạo Trị do Thượng đình định đoạt.

Sacramento, ngày 28 tháng 7 năm 2014

SAGIANG

