

# TƯ TƯỞNG DÂN VIỆT NỘI ĐỊA

## SAGIANG

### I.- TƯ TƯỞNG NÃO NỀ THÔNG KHỔ

Từ khi Hồ chí Minh, 1932, (Tên Tàu giã hiệu) thành lập đảng cộng sản Đông Dương theo lệnh của Nga, hầu làm bàn đạp tiến xích hóa toàn vùng Đông Nam Á, với chiêu bài giải phóng các quốc gia nhược tiểu đang oằn oại trong đế quốc Âu châu. Riêng Việt Nam cộng sản bành trướng mạnh mẽ phát triển Sơ viết Nghệ Tĩnh, và cộng sản dậy Châu Đốc, khiến thực dân Pháp lo ngại, ra sức đàn áp thẳng tay, thiết lập nhà tù Côn Sơn, Phú quốc đọa đày dân Việt theo đảng cộng sản, khiến cho tư tưởng dân Việt não nề, thống khổ do vừa bị cộng sản chiêu dụ, vừa bị thực dân Pháp thẳng tay trừng trị tù đày thảm khốc, gây bao oán hận trong tư tưởng thân nhân kẻ tù đày, và nhóm tù đày mãn án trở về sống khó khăn do tàng tích đã ghi sổ bìa đen (Lý lịch xấu) càng sâu đậm thêm mối thù thực dân Pháp, nên âm thầm hoạt động phá hại guồng máy chánh quyền thực dân, từ xã ấp xa xôi, khiến cho cuộc thanh trừng càng khốc liệt cho những dân lành bị tình nghi do cường hào ác bá gây ra để chiếm đoạt đặc quyền đặc lợi, chiếm đoạt tài sản, gây nên những bất công mà Tòa án do hồi lộ tuyên xử oan ức cho người dân. Đã vậy mà còn bị mang gông 2 tròng khi Nhứt chiếm đóng Đông Dương, lại còn bị nạn Nhứt bắt buộc trồng cây kỹ nghệ, phế bỏ ruộng vườn gây chết đói năm Kỷ Dậu hàng triệu người. Đến khi Nhứt đảo chánh Pháp, giao quyền tự trị cho Bảo Đại, lại là ông vua bạt nhược không lo chỉnh đốn cơ nghiệp, không lo trang bị quân lực và kinh tế để giữ vững nền độc lập, nên đến khi Nhứt đầu hàng Đồng Minh, 1945, cộng sản đảng lần lượt cướp đoạt chánh quyền, Bảo Đại lại quá yếu hèn thoái vị, giao cả đất nước cho cộng sản với chánh phủ liên hiệp và làm cố vấn bù nhìn. Miền Bắc do Trung Hoa quốc gia tước khí giới Nhứt và Miền Nam do Anh tước khí giới Nhứt. Pháp lấy cớ cần bảo vệ kiều dân và chánh quyền Pháp tù đày, tháp tùng theo Anh sang Đông Dương chiếm lấy Nam kỳ quốc và tiến sang Miền Lào tái lập nền hành chánh Liên hiệp Pháp. Hồ chí Minh tuyên bố độc lập và sang Pháp ký thỏa hiệp với Pháp chấp thuận Pháp đổ bộ sang Miền Bắc, hầu hỗ trợ cộng sản đang bị các đảng phái huy hiếp. Nhưng Pháp lại tung hoành đánh chiếm Bắc Việt, khiến quân đội đảng phái phải rút sang Tàu, còn Việt cộng lúc bấy giờ được gọi là quân đội Việt Nam Cách mạng Đồng Minh (Gọi tắt Việt Minh) thiết lập các chiến khu khắp nơi, bung biển, rừng núi chống Pháp, toàn dân theo tiếng gọi cứu quốc nhập ngũ theo Việt Minh trong các chiến khu, chống Pháp mãnh liệt, các quân đội đảng phái vừa chống Cộng sản Việt Minh vừa chống Pháp rất gian nan, trong tư tưởng trông mong vị cứu tinh dân tộc, mới cùng nhau suy luận giữa Kỳ ngoại hầu Cường Để và phế đế Bảo Đại. Nhưng Pháp chỉ chấp nhận Bảo Đại thân Pháp, còn Cường Để thân Nhứt, mới rước Bảo Đại lưu vong ở Hồng Kông năm 1947 về chấp chánh, ký hiệp ước với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol, trao trả Nam kỳ quốc cho Việt Nam thống nhứt và độc lập trong khối Liên hiệp Pháp. Từ đó các quân đội đảng phái lần lượt trở về hợp tác với chánh quyền Việt Nam của Bảo Đại, nhưng Bảo Đại lại không thống nhứt quân đội, do Pháp đặt để ra các sứ quân Cao Đài, Hoà Hảo, Đại Việt, Công Giáo, Bình Xuyên... dân chúng càng thống khổ do hai tròng quốc gia và sứ quân ban ngày, ban đêm bị cộng sản huy hiếp thuế má, bắt thanh niên tòng quân. Cảnh tượng não nề nhứt là cho mò tôm (Giết chết hàng loạt thả trôi sông) cả mấy phe phái thù nghịch vô tiền khoán hậu. Pháp cứ ung dung giúp chánh quyền Bảo Đại thành lập quân đội quốc gia Việt Nam, trang bị vũ khí do Mỹ viện trợ. Lúc đầu lấy quân nhân Việt trong quân đội Pháp chuyển sang và thành lập những Trung tâm huấn luyện tân binh quân dịch (Do Tổng động viên) từ Bắc chí Nam từ đại đội lên Tiểu đoàn Khinh quân,

tiến lên trung đoàn bộ binh tung hoành khắp các mặt trận bên cạnh quân đội viễn chinh Pháp. Quân đội Việt Nam đã trưởng thành lần lượt trong khói lửa, chiến trận xong pha từ đồng bằng đến núi rừng, song hành với hải quân và không quân cùng thiết giáp quân. Tới 1954 chia đôi đất nước tất cả quân đội ở Bắc rút về Nam và đồng hành gần 1 triệu dân Việt di cư tránh nạn cộng sản, mang tư tưởng Bắc Kỳ tỵ nạn nhờ chánh quyền ông Diệm bảo bọc, định cư vất vả cả năm mới yên định, quảng bá các món ăn đặc sản "Phở, Cày To 7 món, rau muống, bánh chưng, bánh dầy lần lượt chan hòa hội nhập vào Miền Nam, với tinh thần chống cộng mãnh liệt biểu tình chống phái đoàn Bắc Việt vào Nam hiệp thương, (1955) quyết tâm không sống chung với cộng sản. Vấn đề kỳ thi "Bắc kỳ ăn cá rô cây. ông Trời quả báo môi dầy răng đen" lần hồi phai nhòa cùng chung một ý niệm "Bài Phong, Đả Thực, Diệt cộng" đưa ra "Trung cầu dân ý" truat phê Bảo Đại, một ông vua bù nhìn. Tư tưởng người Việt lúc bấy giờ ở Miền Nam VNCH chán ngấy chế độ sứ quân, nên chung sức nhau tẩy chay, thống nhứt hành chánh và quân sự, đồng thời phân chia ra 4 Vùng Chiến Thuật với 4 Quân đoàn hùng hậu đầy đủ quân binh chủng và Hải Lục Không quân với vũ khí và chiến cụ đầy đủ do Mỹ viện trợ. Miền Nam VNCH theo chế độ Tổng Thống chế. Nhưng 1960 Việt cộng theo lệnh Liên xô đẩy Miền Nam vào Mặt trận giải phóng Miền Nam, gây nên cuộc chiến quốc cộng, gây khổ não cho dân chịu 2 tròn" Ban ngày làm việc quốc gia, Ban đêm khôn khổ thờ ma Việt cộng". Năm 1963 ông Diệm lo ngại mất chính nghi chống cộng khi Mỹ đòi đưa quân đội sang trợ lực (Mang danh nguy quyền) chỉ nhận cố vấn và viện trợ kinh tế và quân sự, nên Mỹ ra lệnh hạ bệ ông Tổng thống. Các tướng lãnh bát nháo, nhận tiền đảo chánh và giết ông Diệm, gây ra cảnh xáo chánh quyền, đảo chánh tới lui, cuối cùng giao trả cho quân đội với Ủy Ban Lãnh đạo quốc gia, các tướng lãnh võ biên tiếp đón quân viễn chinh Mỹ sang đánh với Việt cộng, biến quân đội quốc gia VNCH thành phụ lực cho đến 1973, Mỹ theo Hiệp Định Ba Lê rút quân về nước, cắt hết viện trợ để Việt cộng xâm chiếm Miền Nam quá dễ dàng 1975. Toàn thể quân đội và chánh quyền, VNCH lại bát nháo bỏ chạy tỵ nạn ra ngoại quốc, bỏ lại dân chúng đau thương đôn đảo chuồn ra ngoại quốc. Báo hại Quân, Cán, Chính, Đảng phái chống cộng đi học tập cải tạo (Tù không bản án) từ Bắc chí Nam trên 500.000 người. Còn toàn quốc là một trại tù vĩ đại: Ngăn sông, lấp chợ, thắt lưng buộc bụng, đánh tư sản mại bản, cướp giựt tài sản phú gia và thương gia, đuổi vô vùng Kinh tế mới, quốc doanh hóa tất cả xí nghiệp, bắt công nhân vô nghiệp đoàn, nông trường tập thể chiếm đoạt ruộng đất nông súc và nông cơ và nông dân làm công cụ sản xuất. Đổi tiền chỉ cho mỗi người dân lãnh 200 đồng VN (Cụ Hồ) sanh sống, còn hàng triệu hàng tỷ tiền cũ bị tịch thu. Dân chúng đói khổ quá, bắt đầu vượt biên bằng thuyền nhân qua Biển Đông sang tỵ nạn ở các nước lân bang Đông Nam Á, và bộ nhân xuyên qua Miên Lào sang Thái Lan. Số nạn nhận chết chóc gần phân nửa do hải tặc, bão tố, biên phòng bắn giết. Còn bộ nhân bị biên phòng bắn giết, thú dữ, rắn độc, mìn bẫy tan xác. Tư tưởng dân Việt liêu chết đi tìm tự do cho biết "Chế độ tàn bạo đến cật đên cũng muốn vượt biên".

## **II.- TƯ TƯỞNG TRƯỚC TỔ QUỐC LÂM NGUY.**

Trước thêm hiểm nguy Tổ quốc, do bọn bán nước Việt cộng đã tự động dâng hiến cho Tàu từ 1990 dự trù 30 năm chuẩn bị tư tưởng toán dân chịu ép mình vào khuôn khổ thống trị của Tàu, chịu làm dân một tỉnh tự trị như Mãn, Mông, Hồi, Tạng với kế hoạch "Tầm ăn dâu" nuốt dần từng khu vực kinh tế và lãnh thổ cùng lãnh hải: Khu Tây nguyên khai thác Bô xít, 10 đầu nguồn trồng cây kỹ nghệ và khai thác hầm mỏ, khu tự trị Hà Tĩnh, 6 thị trấn Tàu ở các tỉnh Biên giới Việt Trung, 120 làng Tàu bao quanh các xí

nghiệp Tàu, tiểu khu phố Tàu, đại khu phố Tàu, dân Tàu tự do đi lại trên toàn quốc khỏi chiều hộ khán, sách giáo khoa theo chương trình Tàu, các khu tự trị tự do treo cờ Hán Mãn Mông Hồi Tạng Việt. Dân nội địa căm phẫn biểu tình chống Trung quốc xâm lấn lãnh hải đặt giàn khoan 981, huy hiệp ngư dân và tàu tuần hải cảnh sát, chánh quyền yếu hèn không phản đối, bị lợi dụng biến thành bạo động trở thành hôi của, cướp giựt tài sản, lại đàn áp thẳng tay, bắt giam cầm cả ngàn công dân biểu tình. Toàn dân hết sức bất bình cho bọn thái thú làm thân khuyển mã cho ngoại bang, càng chống đối càng tù đày thống khổ, nhưng tư tưởng vẫn cương kiên không chấp nhận, bọn tay sai ngoại bang chà đạp toàn dân theo lệnh chủ nhân ông. Họ chờ đợi thời cơ quật khởi triệt tiêu tư tưởng cộng sản.

### **III.- THỜI CƠ TRẢ BẰNG MÁU XƯƠNG CỦA CẢ TRIỆU SANH MẠNG**

Kế hoạch "Năm mũi giáp công" Tàu cộng đã chuẩn bị chu đáo, mới phát cờ ra lệnh khởi công Miên đánh Hậu Giang và Tiền Giang, chiêu bài trả thù dân tộc, Lào tiến đánh Miền Trung có nội ứng Tây nguyên và Thanh nghệ Tĩnh. Biên giới Việt Trung 530.000 quân sĩ với đầy đủ phong độ tiến chiếm Miền Bắc. Chỉ từ 7 ngày đến 10 ngày là cờ Tân Trung cộng phát phới khắp Việt Nam. Đây là thời cơ toàn dân bùng khởi tổ chức chiến khu chống ngoại xâm, chưa có lãnh tụ nào xứng đáng ở quốc nội lãnh đạo cuộc kháng chiến này, chỉ bùng bột phát khởi gồm toàn thể dân chúng phản uất, cán binh Việt cộng phản tình phối hợp tự túc, tự cường, tự chiến đấu du kích, cướp lương thực và vũ khí nuôi dưỡng chiến binh, có trợ lực ngầm ngầm của hải ngoại. Trông chờ Đồng Minh giải phóng. Máu xương chòng chát cả mấy triệu dưới nạn "Cáp duồng" điên dại của Miên cộng, dưới sự trả thù của Lào cộng bị húng hiệp bởi Việt cộng, thẳng tay tàn sát dân Việt thảm thương. Liên hiệp quốc bình nghị tuyên phạt cầm vận thẳng tay Trung cộng, đồng thời cử quân đội Đồng Minh giải phóng Việt Nam, có cho tháp tùng quân lực và chánh phủ VNCH Lưu Vong về nước với trách nhiệm liên lạc với kháng chiến quân làm nội tuyến tiến đánh giải trừ quân Miên và quân Lào cùng trú binh Tàu cộng tới vĩ tuyến 17 trong vòng 2 tuần lễ. Chánh phủ VNCH về nước lo tái lập trật tự an ninh, hành chánh quyền địa phương, hồi cư bồi dưỡng, tái thiết kinh tế, tu bổ đường sá cầu cống và cấp thiết tái lập quân đội hầu tháp tùng theo Đồng Minh trong Thế chiến III. Quả đúng năm 2015, Trung cộng bị Liên hiệp quốc cấm vận về tội xâm phạm lân bang, nên quyết giành lại thể thượng phong Trung cộng khởi chiến dữ dội từ Hoàng hải tới Đông hải và Biển Đông, đốc toàn lực chiến đấu cùng Đồng Minh. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ đại bại, kéo tàn quân về Tàu bị Đồng minh truy đuổi, buộc phải giải giới đầu hàng. Nhưng Trung cộng quyết "Sanh tử chiến" khai hỏa toàn thể hỏa tiễn liên lục địa ở Hoa Nam đã gài đầu đạn nguyên tử đến mục tiêu các Thủ đô và thành phố quan trọng cùng quốc gia thù địch, lá chắn nguyên tử kịp thời báo động, cả một rừng hỏa tiễn chống hỏa tiễn tiến vào Hoa Nam chạm trán nhau tạo ra chiến tranh nguyên tử gây tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động mãnh liệt địa cầu khiến nó bị ngưng lại 3 giây mới hoạt động ngược lại từ Tây sang Đông và chuyển Cực Bắc xuống vùng biển Equator và Cực Nam lên vùng biển Sumatra, khiến toàn thể nhơn loại chết hết, nhờ hồng quang tuyến từ thiên đình chiếu rọi khắp nơi nhiếp độ 4 hạng người: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức được Đức Di Lạc vương Phật cùng 18 Đạo sư (Bồ tát hóa thân) chăm sóc và hoằng dương chánh pháp Đạo Tri Thiên Ánh Đạo Vàng, để tạo cuộc sống Thượng nguồn Thánh đức, không biên giới quốc gia, không chánh phủ, quân đội, không giàu nghèo, mọi người sống cảnh an nhiên tự tại.

Sacramento, ngày 13 tháng 8 năm 2014

