

TỬ ĐẠI THẦN KỲ

SAGIANG

I.- TỬ ĐẠI TRONG THIÊN NHIÊN

Trong thiên nhiên tử đại là một vật thể đầu tiên tạo ra các vũ trụ: trước tiên chúng cấu tạo ra tử hành tinh, kế tiếp sanh hành tinh. Từ các sanh hành tinh chúng tạo ra tế bào thực vật để có cỏ cây, một sinh vật thể trên sanh hành tinh. Có thêm cỏ cây chúng được tăng cường thành ngũ hành :Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thuỷ và nhường cho Mộc đứng lãnh đạo để chúng có sinh lực hơn là cựu thể. Tới ngũ hành chúng vinh danh lên mặt tương sinh tương khắc. Sở dĩ tử đại chưa sinh khắc hoàn toàn vì bị bế tắc do thiếu nhịp cầu giao liên. Chính có Mộc mới có được, trong lúc chúng cũng sanh khắc nhưng tới Thuỷ khắc Hoả là hết vì Hoả không có Mộc nên Hoả không khắc ai, cũng như Kim sanh Thuỷ, nhưng không có Mộc nên Kim không sanh ai trở nên bế tắc. Chúng ta đã biết Hoả sanh Thổ, Thổ sanh Kim, Kim sanh Thuỷ là bế tắc cũng như Thổ khắc Thuỷ, Thuỷ khắc Hoả, Hoả khắc Kim là bế tắc theo vòng đại tử đại giao liên.

a.-TƯƠNG SINH: Với ý nghĩa hành này sanh hành kia, cũng như Mộc sanh Hoả, tuy Mộc có sau Hoả,(Hoả là nhiệt năng kiêm quang năng đầu tiên tạo Vũ trụ), nhưng Mộc là sanh vật thể còn Hoả là tử vật thể. Trái lại Thuỷ có trước, nhưng tới lúc Mộc sanh ra trong nước, mới được tôn xưng Thuỷ sanh Mộc. Chớ khi Tử đại chúng vẫn có tương sanh, nhưng bế tắc ở vòng giao liên.

1/- MỘC SANH HOẢ do chính cây cỏ làm chất bồi cho lửa cháy, do trong thân cây có sẵn nhiệt năng vì tử phụ của nguyên tử va chạm nhau tạo ra nhiệt lực, dồn nén bật ra lửa, và cây cỏ tiếp tục làm bồi cho ngọn lửa lan rộng ra. Chúng ta thấy mùa nắng, các cành cây khô cọ vào nhau tạo ra hoả hoạn những cánh rừng. Thật ra còn nhiều hoá chất tạo ra lửa như lưu huỳnh, quang chất Uranium và còn nhiều chất dầu, mỡ cũng làm bồi cho lửa. Nhưng đã có thành kiến Mộc sanh Hoả từ lâu đời khi con người còn ăn lông ở lỗ, nhận thấy cây rừng phát hoả thui chết cảm thú, ăn thịt nướng trui ngon hơn ăn thịt sống.

2/- HOẢ SANH THỔ do lửa cháy cây cỏ thành tro, tro thấm nước kết lại thành đất, còn đá lại do dung nham hoả diêm sơn phun xuất nguội lại thành dung nham thạch, tạo ra núi non trùng điệp. Nhứt là lớp tro đầu tiên tạo những vòng đai dung nham thạch cũng do dung nham hoả. Chúng ta thấy đất, cát, bụi, đá trên mặt địa cầu đều do lửa tạo thành.

3/- THỔ SANH KIM Trong dung nham có đầy đủ các kim loại kể cả á kim khi đã thành hình đất đá, các nguyên tử theo vi tử gốc tập hợp thành kim loại và á kim. Kim loại ở trong đất còn á kim thể hơi bốc ra khỏi vỏ địa cầu tạo ra bầu khí quyển địa cầu. Cho nên kim cương là loại tinh chất đá quý kết hợp nhau, những viên châu và ngọc cũng thế nhưng quý hiếm. Gió thuộc á kim, không khí vận chuyển từ vùng áp lực nặng sang áp lực nhẹ.

4/- KIM SANH THUỶ Các á kim thể hơi trong bầu khí quyển, chịu ảnh hưởng quang nhiệt của Mặt trời nóng lạnh từng vùng, tác động mạnh vào dưỡng khí và khinh khí kết hợp nhau thành hơi nước gặp lạnh đọng lại thành nước tràn ngập các nơi, thành biển hồ, do vận chuyển của khối á kim trong bầu khí quyển địa cầu từ áp lực nặng sang áp lực nhẹ tạo ra gió thổi mây (Hơi nước) từ biển vào đất liền.

5/- THUỶ SANH MỘC Do vi linh tử tạo tế bào thực vật trong nước tăng tiến thành thủy thảo mộc, phát sanh hoa quả tạo bào tử bị hơi nước kéo theo trong những đám mây, nhờ gió do vận chuyển từ áp lực nặng ở biển sang áp lực nhẹ ở đại lục, làm mưa rơi xuống nảy mầm thành cỏ cây.

b.- TƯƠNG KHẮC Khi còn ở Tử đại các vật thể cũng xung khắc hay tương hợp nhưng bế tắc vì thiếu nhân duyên sinh động, chúng phải chịu ù lì, ai cũng như ai, không có ai điều khiển ai, cho đến khi có Mộc khắc phục yếu điểm của chúng mà khởi động tương sanh tương khắc thành ra tuy tương khắc nhưng chúng vẫn nhiều khi không theo quy luật điều hành của Mộc như, Kim khắc Mộc, nhưng Mộc nhờ Hoả đốt Kim chảy ra nước đâu còn chém, đâm Mộc nữa:.

1/- MỘC KHẮC THỔ nhưng Thổ nhờ Hoả khắc Mộc làm đốt cháy Mộc ra tro yếu kém và trở thành Thổ. Như vậy Mộc khắc Thổ nhưng bị Hoả chặn lại thành sanh Thổ.

2/- THỔ KHẮC THUỶ nhưng Thuỷ nhờ Mộc khắc Thổ rút hết sinh lực của Thổ làm nhựa nguyên. Như vậy Thổ khắc Thuỷ bị mất nước cho Mộc chứa Thuỷ.

3/- THUỶ KHẮC HOẢ nhưng Hoả nhờ Thổ khắc Thuỷ chặn đứng Thuỷ để Thuỷ sanh Mộc và Mộc sanh Hoả.

4/- HOẢ KHẮC KIM nhưng Kim nhờ Thuỷ khắc Hoả chặn đứng để sanh Thổ và Thổ sanh Kim

5/- KIM KHẮC MỘC nhưng Mộc nhờ Hoả đốt Kim chảy ra nước sanh ra Mộc, do chính trong nhựa nguyên có nhiều chất kim, và trong nhựa luyện có á kim.

II.- TỬ ĐẠI THẦN KỲ

Lửa, Đất, Gió (Kim) Nước không bao giờ yên lặng, chúng luôn chuyển vận theo từng hoàn cảnh hành thiện mà cũng hành ác. Hành thiện tạo cuộc sống cho các sinh vật thể: Lửa sưởi ấm trần gian, tung ra ánh sáng. Con người dùng lửa nấu ăn, chống thú dữ, phân biệt ngày và đêm, trong kỹ nghệ làm lò luyện thép, động cơ vật thể. Hành ác sử dụng hoá tiễn, chế tạo hoá lực trong chiến tranh, dùng hoá công tàn sát đối phương bằng mìn, bom, đạn đại pháo, vũ khí giết người hàng loạt, bom nguyên tử. Đất cũng thế, giúp thảo mộc sanh sống, nguồn gốc chính của con người “Sanh tại Thổ, Tử hoàn tại Thổ”, nhưng kinh khủng nhất trong các cuộc địa chấn với năng lực 9 tới 10 chấm địa chấn huỷ diệt con người thê thảm, nhà cửa cầu kỳ sụp đổ hết, còn gây thêm nạn sóng thần tàn bạo, gây nạn chôn vùi cả thành thị nhà cửa và con người trong những cuộc sụp đất, Thổ thần quái ác cứ để nước soi mòn các tầng đất tạo ra một lỗ trống lòng đất từ 5 mét đến 5 km, lớp đất trên mặt mất chân đứng, đổ ụp xuống chôn vùi tận đáy huyết sâu. Kim loại (Gió) rất bổ ích cho thảo mộc và động vật cùng con người cần thiết tạo cơ thể, làm vật dụng, và gió cũng giúp con người mát mẻ, sử dụng phong lực làm máy xay lúa, máy kéo nước và máy phát điện, di chuyển bằng buồm trên biển hồ, nhưng khi nổi cơn trở thành bão tố khủng khiếp, kéo theo lũ lụt giết chết động vật và con người cũng kéo trôi cả cây cối trôi bình bồng, mùa màng thất bát. Nước cũng cần yếu cho con người, động vật và thực vật. Người ta sử dụng nước làm đập thủy điện, tưới thảo mộc, nước uống, tắm rửa, giặt quần áo, ruộng nương, rẫy bãi cần nước lắm. nó cũng dung túng nuôi dưỡng thủy tộc và cung cấp muối cho nhơn loại ở biển. Nhưng nó rất nguy hiểm khi trở thành bão tố lũ lụt, sóng thần tàn sát gớm ghiết.

a.- HOẢ THẦN HUNG BẠO

Từ ngàn xưa, con người còn sống hang động hay bọng cây, chống đỡ dã thú và bắt thú cầm cùng cá tôm, rùa trạch, ăn thịt sống luôn cả dã thú bị giết chết, đến mùa hoa quả ăn trái cây. Họ sống hợp đoàn từng gia tộc, đùm bọc nhau, che chở nữ giới, nhất là trong lúc sanh đẻ, họ sợ nhất là Hoả thần thờ kính vì Hoả thần vừa là Hung thần vừa là Ân thần. Họ không biết lửa do đâu mà phát sanh ra, nên chỉ tin tưởng Hoả thần điều động. Họ van vái, khấn nguyện xin Hoả thần ban bố cho họ cuộc sống ấm no, nhất là họ biết giữ lửa trong hang động sưởi ấm mùa đông, và nướng thịt cá ăn ngon lành. Ngoài ra họ còn dùng lửa chế ngự dã thú, do họ thấy trong lúc cháy rừng, Hoả thần đã thiêu rụi cả một khu rừng rộng lớn, bao nhiêu dã thú hoảng sợ chạy trốn chết, con nào chạy không kịp chịu chết thui, làm thực phẩm ăn thơm ngon béo bở. Từ đó họ nướng cá thịt ăn ngon lành, ngoài rau cải hoa quả. Nhưng họ rất sợ Hoả thần khi nổi cơn giận dữ, lo trốn tránh mặc dầu tôn kính ưu tiên. Họ đầu tiên mở ra đạo Bái Hoả, mỗi bộ lạc theo lệnh Tù trưởng sáng thức dậy đồng nhau bái lạy tiếp rước Thái dương tượng trưng Hoả thần, buổi chiều tế lễ tiễn đưa Hoả thần yên nghỉ. Dân Nhứt tôn thờ Thái Dương thần nữ từ ngàn xưa và lấy biểu hiệu quốc kỳ cho toàn dân.

b.- THỔ THẦN KINH KHỦNG

Đất đai tạo nguồn sống cho thực vật, từ đó động vật và con người lấy thực phẩm tăng trưởng, làm nơi cư ngụ, xây dựng nhà cửa, thành phố và cung điện nguy nga, nhưng con người lại phản bội đất đai làm ô nhiễm bầu khí quyển tạo ra khí hậu bất thường, lại còn sử dụng nguyên tử lực, làm rung chuyển mặt đất, bom đạn tán phá, không còn nghĩ về hiểm họa khi chọc giận Thổ thần, mặc dầu có rất nhiều dân tộc tôn kính Thổ Thần, lập miếu thờ, lại còn tin tưởng mỗi cuộc đất có Thổ địa ngự trị, lập miếu thờ lễ bái tôn nghiêm. Ở núi cũng cầu nguyện Sơn thần trấn an phong thủy với đền thờ uy nghi. Khổ nỗi, dưới lòng đất lại có những thổ huyết, thổ tuyền di chuyển nước ngầm. Chúng soi mòn lớp đất đá bên trên đến giai đoạn sụp xuống hoàn toàn tạo ra những hố sâu nuốt trửng người, nhà cửa thành thị mệnh danh Thổ Thần hoạt náo. Các thềm lục địa cũng di động rời ra hay trôi lên nhau tạo ra những lằn nứt, cho đến khi va chạm mãnh liệt tạo ra địa chấn khủng khiếp, có khi sụp mất xuống biển như đại Lục Lemuria và Atlantic. Những địa chấn ở biển còn gây tác động Sóng thần dâng những đợt sóng biển cao hàng mấy chục mét chạy vào địa lục quét sạch nhà cửa, cây cối, động vật và con người với vận tốc dữ dội, lôi ra biển, tang thương..

c.- KIM THẦN LINH DIỆU

Kim và á kim đồng gốc nhau, nhưng chỉ khác nhau ở thể rắn và thể khí vì lúc tập hợp các nguyên tử đồng vị tạo quặng khoáng vật và á kim nhẹ nhàng tung lên bên ngoài lớp đất đá thành thể khí tạo ra bầu khí quyển địa cầu, trong đó Dưỡng khí và Khinh khí lại phối hợp nhau thành hơi nước (OH₂). Dưỡng khí cũng phối hợp với nhiều kim loại và kim loại tạo ra nhiều hợp chất khác: oxit sắt, oxit đồng, oxit carbon, oxit clo.. Như vậy quặng chỉ là hợp chất các kim loại, và các loại dầu và quang chất. Kim loại được chế biến thành vật dụng, vũ khí. Nhất là quý kim: vàng, bạc, thủy ngân và quang chất Uranium (chế tạo ra vũ khí nguyên tử). Chinh uranium quang chất linh diệu nhất của nền khoa học hiện đại, biến ảo khôn lường vừa thiện hành mà cũng là ác hành: thiện hành quý hiếm chỉ sử dụng cho các khoa học gia

chế tác y khoa trị liệu với các hoá chất rất linh diệu, chế tác dụng cụ, vật dụng, đồng tàu, phi cơ, xe cộ, còn ác hành rất nguy hại cho Nhơn loại giết người hàng loạt, điển hình chỉ 2 quả bom nguyên tử nhỏ nhoi phan thây 500.000 người kinh hoàng thế giới khiến cha đẻ ra Albert Einstein phải hối hận trở thành khủng khiếp cho đến ngày chết (1954) Hiện nay các quả bom nguyên tử hàng Megatone với các hoá tiễn xuyên lục địa càng dữ dội hơn nữa. Có nhiều vị bác học e ngại quả địa cầu sẽ thay đổi hình thể sau chiến tranh nguyên tử, do nguyên tử lực tàn phá và huỷ diệt toàn bộ con người chỉ sống còn 1/10 do nhiệt độ (Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức). Ngoài ra có những hòn đảo thiết bị loại Nam châm hút tất cả tàu trong vòng từ trường của chúng, cũng như Tam giác Tử thần Bermuda hút tàu, phi cơ xuống đáy biển mất xác trong vòng từ trường của chúng do kim loại có từ lực mãnh liệt.

d.- THỦY THẦN QUÁI ÁC

Đời sống thực vật, động vật và Nhơn sinh cần nước rất nhiều chiếm gần phân nửa thể xác, có nhiều thực vật chiếm tới 2/3 thể xác như loại xương rồng và nhiều cây khác trong rừng thiêng nước độc. Nước chiếm 2/3 diện tích địa cầu. Nó còn nuôi dưỡng thủy tộc, tưới tiêu điền viên và quan trọng là tạo ra nền thủy điện lực hùng hậu. Nó còn di chuyển từ đại dương vào địa lục xa hàng ngàn dặm do gió đưa đi, đông lạnh từ hơi nước trở thành nước rơi xuống làm mưa, có khi quá lạnh thành mưa đá nữa, riêng những vùng hàn đới nó còn tạo ra tuyết, băng giá vào mùa đông. Nó ướp lạnh các xác chết trong nước đá hay băng giá không phân huỷ. Nó thấm qua đất cát tạo ra những mạch nước ngầm, chảy trong lòng đất có nhiều khi tạo ra tiếm hà, tiếm tuyến. Nó hành thiện giúp con người nấu ăn, chạy máy hơi nước, vôi rỗng chữa lửa. Thế mà khi hành ác sinh vật phải kinh tâm tán đởm khi trở thành sóng thần, lũ lụt, nứt là đại hồng thủy quét sạch, tàn phá khủng khiếp. Thủy thần ở các trường giang thường áp đảo ngư phủ phải lập miếu thờ, cúng tế nghiêm chỉnh. Các ngư tinh còn mệnh danh Há Bá bắt dân chúng tế lễ trình nữ làm hầu thiếp thật quái dị (Huyền thoại này đã bị lật trần). Nó còn tạo ra những vùng xoáy nước ở sông hay biển tại hại vô ngần, do những hang ngầm có khi dài hàng trăm km. Như ở Tiền Giang có vùng Nước Xoáy ghe thuyền phải tránh xa.

Xuyên qua Tứ đại rất đơn giản trong các vật thể chúng hành thiện là những Bò Tát cứu Nhơn độ thế, nhưng con người lại đưa chúng vào hàng ác nghiệp tàn sát con người hàng loạt, mà thật sự chúng cũng ác độc lắm. Con người lúc còn kém thế phải lo thờ cúng tế lễ nghiêm chỉnh, trong mong chúng hành thiện. Trái lại những ác Nhơn lại lợi dụng ác nghiệp của chúng mưu cầu quyền lợi sát phạt không gớm tay, bằng những cơ giới do tứ đại cung ứng, nhưng họ quên đi cuộc sống chỉ giả tạo, lúc sanh ra với hai bàn tay trắng và chết rồi cũng hai tay trắng không. Có mấy ai xét kỹ Nhơn tình mà sống hoà bình, Nhơn đạo với nhau, cho Nhơn loại bớt thảm sầu một kiếp phù sinh. Thiện tri thức biết lo tu tập đắc thành chánh quả mới thoát vòng tục lụy não nề.

Sacramento, ngày 15 tháng 8 năm 2013

SAGIANG