

TRUNG HOÀ QUANG ĐIỆN TỬ

SAGIANG

I.- TRUNG HOÀ QUANG ĐIỆN TỬ HIẾM HOI

Trong nguyên tử, Trung hoà tử rất khiêm nhường, luôn luôn ẩn náu, không âm ỉ như Âm tử nên ít được chú tâm, nhưng nó vẫn âm thầm sinh động bên cạnh Dương tử, chỉ khi nào va chạm mãnh liệt giữa Âm tử và Dương tử, nó mới hoà giải, nếu không thuận hành, bắt buộc nó sử dụng huyền năng đàn áp mà thôi. Do đó trung hoà quang điện tử cũng hoà nhã không chấn động ai cả, quý vị bác học chưa nắm được nguyên tắc ứng xử của nó, nên chưa có phát minh nào hiện hữu trên địa cầu về Trung hoà quang điện tử. Quý Ngài cũng biết Trung hoà quang điện tử có huyền năng tối thượng, nhưng khoa học hiện đại còn trong vòng Âm quang điện tử, chưa qua được Dương quang điện tử làm sao triệt Trung hoà quang điện tử, đành chào thua chờ đợi trong tương lai. Tuy nhiên quý vị chánh đẳng chánh giác đã thông đạt từ lâu, nhưng chưa có dịp áp dụng cứu độ nhân thế. Còn trong không gian đã có nhiều sanh hành tinh thông đạt Dương quang điện tử như đĩa bay chẳng hạn, nhưng chưa thấy ai sử dụng Trung hoà quang điện tử. May mắn thay cho địa cầu vào thế kỷ 22 nhóm đĩa bay đến mở trận chiến hành tinh, sử dụng vũ khí Dương quang điện tử, triệt hạ tất cả vũ khí Âm quang điện tử địa cầu diệu võ dương oai, bắt buộc phải đầu hàng. Kim điện phải chấp nhận với điều kiện hưu chiến để chuẩn bị nghinh đón. Tức tốc triệu tập 18 vị đạo sư đại đệ tử về Kim điện huấn tập Trung hoà quang điện tử, sau khi thông qua được Dương quang điện tử, trong 3 ngày hưu chiến thành công, nhưng còn ngổ ngàng sử dụng, nên phải hợp lực cả thầy lẫn trò tập trung 19 đạo Trung hoà quang điện tử, triệt hạ tất cả đĩa bay đang khuynh loát bầu trời và tấn công tạo bất khiển dụng vũ khí Dương quang điện tử. Tất cả tù nhân đĩa bay được đối xử trọng hậu và săn sóc thương tù nhân chu đáo. Trong lúc chờ đợi lành mạnh, lại còn mời đi tham quan tất cả mọi nơi trên địa cầu để nhận thấy cuộc sống địa đàng trần gian qua nền Đạo trị Thiên Ánh Đạo vàng. Họ cảm phục tinh thần hoà nhã của nhân dân địa cầu và rất hiếu khách, gây được cảm tình nồng hậu thâm sâu, họ điều nghiên lối hành xử đạo trị và cho biết trên sanh hành tinh của họ còn nhiều bạo chúa, tranh giành quyền lực, dĩ thôn tính các sanh hành tinh khác trong không gian. Sau khi thương nhân lành mạnh, họ lại được biệt đãi tiễn đưa với bao nỗi niềm luyến tiếc. Đây là lối ứng xử Kim điện đặc biệt dành cho hậu hoạn vào thế kỷ 33, sau khi tuệ tinh chạm vào Mặt Trăng bể nát ra, tất cả đất đá cát bụi đều tuôn xuống địa cầu, lấp hết bề mặt báo hại tận thế oan uổng. Nhưng nhờ giao thương với sanh hành tinh chiến bại hồi thế kỷ 22, họ chấp nhận cưu mang dân địa cầu tỵ nạn tận thế cả tỷ người, chung sống với họ, tạo lập cuộc đời mới và quảng bá nền Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng.

Như vậy Trung hoà quang điện tử dũng lực tới bực nào, mà áp đảo nổi đĩa bay tân tiến thập bội đối với địa cầu?

Chúng ta đã biết Trung hoà tử khiêm nhường trong Tam chi: 3 vi tử chánh của nguyên tử, nó có dũng lực đàn áp Âm tử và Dương tử, nhưng nó hiền hoà nhẫn nhịn cho êm thấm trong nguyên tử tính, chính nó giữ trường tồn cho nguyên tử trong thiên nhiên. Trong mọi vật thể của vũ trụ, nó rất trọng yếu trong điều hành lưu diễn âm ái trải qua suốt thời gian trong vật thể, chỉ đến khi được trả về thiên nhiên, nó vẫn luôn luôn thủ phận đúng theo vai trò của nó. Với trần gian nó rải rác khắp nơi theo chân nguyên tử tạo hình tạo vật, trong tứ đại nó luôn yểm trợ Âm quang tử và Dương quang tử, cho nên trong ánh sáng, lửa, đất đá, kim loại, á kim và nước điều hoà thể loại và vận hành. Trong sinh vật thể Trung hoà quang điện tử tối cần thiết trong thể chất để giữ quân bình, nếu nó suy kém do thời gian dài phục vụ, thường gây nên lực bại và tử vong. Như cơ thể con người, các bác sĩ thần y xét nghiệm thấy trung hoà quang điện tử bản thân yếm kém mới sanh ra bệnh tật, chân mỗi gối dùng, nhứt là đau nhức cơ thể, thấp khớp, chưa tìm được nguyên tắc nào tái tạo lại cơ năng của nó như lúc trưởng thành được sung cấp trung hoà quang điện tử đầy đủ. Làm sao duy đoán được Trung hoà quang điện tử trong cơ thể, quý bậc chánh giác biết rõ, nhưng không thể biện chứng cho thế nhân hiểu thấu, quý Ngài thường thí dụ: Cơ thể con người như lu nước cạn cảo vẫn đục, nếu lắng đọng được thời, nước sẽ trong và phản chiếu quang tuyến, tức là chiếu hội cả 3: Âm quang điện tử, Dương quang điện tử và Trung hoà quang điện tử. Chúng ta được chứng minh bằng hào quang trên đỉnh đầu của quý Ngài, do quý Ngài đã tung ra được 3 loại Quang điện tử mà quý Ngài đã dày công lắng đọng tâm tư như: Đức Thánh Môi se tĩnh thiền 49 ngày trên núi, tạo được năng lực phi thường tạo vách tường nước ngang qua Hồng hải, Đức Chúa Jésus Christ, tĩnh tọa 49 ngày trên núi có huyền năng chữa trị bệnh cùi cho cả một trại cùi khởi đầu cho cuộc hoàng dương và phát triển đạo Thiên Chúa, Đức Phật tổ Như lai trải qua 49 ngày tham thiền dưới gốc

cây Bồ đề đạt thành chánh quả. Quý Ngài có hào quang toả sáng do quý Ngài thuần dưỡng hoá hầu cung ứng và phát huy hào quang. Ngoài ra còn quý Ngài ở Trường Xuân Thạch động cũng thế. Nhưng ít khi xuất hiện ở trần thế chỉ vì quá ô trược và ác độc, trần trề tham sân si, khinh thị thần thánh, lại còn lợi dụng buôn Thần bán Thánh nữa, mất cả lương tâm.

II.- TRUNG HOÀ QUANG ĐIỆN TỬ HIỆP TUNG

Thông thường nó không tự đứng riêng rẽ xuất hành, luôn luôn nép sau Âm tử và Dương tử yểm trợ đắc lực, chỉ có vài việc đứng riêng rẽ trong việc Toà án Lương tâm khi lìa trần thế, phán xét nghiệp quả thiện ác để thăng thưởng hay hành phạt công minh trong việc ban hành siêu tuần điện số cho quý vị linh tử về cõi Sắc giới chờ đợi kiếp tái sinh. Lại còn ly kỳ khi thành lập phôi thai, tạo được siêu tuần điện số thích nghi cho vi linh tử giáng nhập khi Tinh trùng tác hợp với Noãn sào (Sẽ dẫn giải về Ly Kỳ phôi thai). Hiện nay các nhà Bác học hoài nghi việc thành lập siêu tuần điện số cho vi linh tử từ cõi Sắc giới và từ va chạm Tinh trùng và noãn sào, chứng tỏ việc làm này quá ư huyền bí trong cấu tạo phôi sinh, cũng như Hồng quang điện tuyến nhiệt độ những cơ duyên nhân thích nghi của Trung Thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức thường xuyên ở trần gian về Tây Phương Cực lạc quốc và nhứt là cứu tử hoàn sanh cho 1/10 nhân loại trên địa cầu bị huỷ diệt khi địa cầu bị chấn động, do chiến tranh nguyên tử, ngưng lại máy giết chết tất cả. Tại vì chúng ta chịu hấp lực địa cầu kéo theo chúng ta với tốc lực 1.666 km/giờ ngưng lại, tung bay tất cả lên không trung cho tới khi mẫn đờ rớt xuống, chịu chết mà thôi, xe hơi, phi cơ, tàu thuyền, thành phố nhà cửa lâu đài, cây cối, rừng rậm, con người, thú cầm, cá tôm, rùa rắn...đều bay hết trong không trung rơi xuống tan xương nát thịt. Tới chừng đó mới thấy được Trung hoà quang điện tử hiệp tung thì không còn sống sót để thanh hưởng địa đàng trần gian. Cho nên linh điển của quý vị Thượng đĩnh, khuyến cáo, tu tập, làm lành lánh dữ, thâm tâm hành thiện, giải trừ ác nghiệp mới mong được tuyển trạch sang đời Thượng nguơn Thánh đức và còn được thăng hoa lên cõi Vô sắc giới an nhiên tự tại khi tạo được thiện quả từ 100 % trở lên, còn nếu đắc đạo quả chánh đẳng, chánh giác vinh thăng về Thượng giới thoát vòng tục luy, luân hồi quả báo. Trong không gian, nó luôn yểm trợ Âm và Dương quang điện tử trong mọi hành sử trong vũ trụ. Tất cả mọi Dương quang tuyến chuyển đi từ các tinh tú đều được yểm trợ đắc lực vừa chuyển thanh âm, chuyển quang tuyến, chuyển thông điệp liên hệ từ nơi này sang nơi khác. Việc truyền đạt hình ảnh từ không gian do các phi truyền, không trạm qua quang tuyến điện về địa cầu đều có trợ lực của nó. Ngày nay các nhà phát minh chế tác được phi tuyến truyền ảnh có thể thấy được mọi sinh động qua máy thu ảnh không trung theo dõi hành động của gian phi đạo tặc, nhứt là ở các sông bài mà chủ nhân tra ra kẻ cờ gian bạc lận, cũng như đạo tặc xâm nhập. Những hình ảnh xuyên qua vách nhà dễ dàng, chí đến trên trận địa tuyến, không phận tuyến, hải phận tuyến, cấp chỉ huy chỉ ngồi ở đài chỉ huy theo dõi trận chiến hầu thay đổi chiến thuật, tăng cường lực lượng hay oanh tạc pháo kích huỷ hạ đối phương. Do đó đài Không lưu có thể kiểm soát phi cơ cất cánh hay đáp xuống phi đạo tránh được va chạm tai nạn phi trường. Riêng văn phòng NASA có thể theo dõi các phi thuyền thám hiểm không gian hay các vệ tinh, từ đó các cơ quan vô tuyến điện thoại, vô tuyến truyền hình, các phát sóng vi tính và các điện thư, truyền ảnh, webcam trải rộng khắp năm châu qua máy điện toán. Riêng các đài RADAR lại siêu việt phát hiện địch quân khí cụ, cơ giới, phi cơ, chiến hạm, thét giáp xa. Cho nên người ta khổng chế Radar bằng những khúc xạ Trung hoà quang điện tử khiến cho các Radar không phát hiện, đặt trên Phi cơ tàng hình, thiết giáp xa tàng hình và còn thêm các chiến hạm tàng hình, các tiềm thủy đình tàng hình. Do áp dụng Trung hoà điện tử áp đảo Âm quang điện tử và Dương quang điện tử của RADAR. Tuy nhiên chưa chế tác được thiết bị Dương quang điện tử và Trung hoà quang điện tử, vì chưa truy tầm được nguyên tắc điều hành.

III.- TRUNG HOÀ QUANG ĐIỆN TỬ PHẪM BÌNH

Đến nay các khoa học gia cố gắng miệt mài truy tầm nguyên tắc ứng sử nó, nhưng mới manh nha mà đã khùng khiếp lắm rồi. Chúng ta thấy phi cơ không người lái, tác xạ chính xác do xạ thủ ở trong đài chỉ huy điều động qua cơ giới điện tử, các thiết giáp xa không người lái, và các chiến hạm không người lái và còn tàng hình nữa là vô địch rồi. Các siêu cường quốc thi đua nhau sáng tạo cơ giới đặc biệt hầu nắm thế thượng phong khi lâm chiến, tốn kém nặng nề, tiền của sử dụng quốc phòng quá cao gần như 1/3 ngân sách quốc gia, dân chúng nghèo đói, như Bắc hàn chẳng hạn. Kẻ bá đạo chỉ coi quyền lợi trọng đại, còn hơn tâm đẹp qua bên, nhân đạo hầu như quên mất, thành ra thay vì đem khoa học phụng sự nhơn loại, lại đem tàn sát hầu chiếm lãnh tư thế thượng phong vô địch quốc. Như vậy các loại quang điện tử của Tam chi đều được tận dụng thoả mãn ý đồ bá chủ trần gian. Cho nên sau khi Long hoa hội tuyển trạch hiền lương thăng thưởng cuộc sống địa đàng, kẻ ác đã đền tội, chỉ còn hiền lành nhơn đức sống lại qua nhiếp độ, dẹp bỏ hết mọi cơ giới tàn sát nhơn loại, chỉ còn an nhiên tự tại, tu tập chí đến

sống chung với dã thú, không còn ăn thịt cá nữa, không sát sanh hại vật, chỉ ăn rau quả quá dư thừa vì đất rộng người thưa, súng ống đạn dược dẹp bỏ hết, không còn biên giới, không còn chánh quyền, cho nên sau này sang thế kỷ 22, chiến tranh hành tinh xảy ra là địa cầu chịu lép vế, may nhờ Long hoa Giáo chủ đã biết trước, nên đào luyện 18 đạo sư Đại đệ tử âm thầm Dương quang điện tử và Trung hoà quang điện tử để chiến thắng nhóm đĩa bay đang ở thế thượng phong, điệu võ dương oai trên không phạm địa cầu như vào chỗ không người, sắp sửa biến thành dân thuộc địa của họ, gây công phần trong toàn dân. Long Hoa giáo chủ đã giúp cho địa cầu thoát nạn nô lệ hành tinh, còn giúp thêm một lần nữa vào ngày tận thế oan uổng của địa cầu. Ngài đã điều nghiên phương sách cứu rỗi dân chúng địa cầu, bằng cách biệt đãi tù nhân đĩa bay, chăm sóc các thương binh của họ, còn ưu đãi cho họ tham quan cuộc sống của nhân dân địa cầu trong niềm đạo trị với địa đàng trần gian, và khi thương binh lành bệnh, Ngài còn biệt đãi tiễn đưa với bao bịn rịn cảm tình chiến hữu liên hành tinh. Nhờ đó mà giao thương thân mật với nhau cho tới thế kỷ 33 mới tới màn thảm hoạ Tuệ tinh chạm Mặt Trăng, bề nát ra, bao nhiêu đất đá cát bụi tuôn xuống địa cầu lấp hết mặt đất, và toàn dân địa cầu tỵ nạn sang tận sanh hành tinh bạn, tạm dung và vĩnh viễn rời bỏ địa cầu đã bị uổng tử. Long hoa Giáo chủ là vị Phật cuối cùng của Địa cầu đã cứu vãng tinh thể 3 lần trọng đại: Lần thứ nhứt nhiếp độ 1/10 nhân loại sống sót và chuyển qua Thượng nguồn Thánh đức thời đại. Lần thứ nhì chiến thắng đĩa bay xâm lăng địa cầu cứu thoát vòng nô lệ hành tinh. Lần thứ ba di tản toàn dân sang hành tinh bạn tỵ nạn tận thế. Như thế chúng ta cần tưởng niệm công đức sâu dày của Ngài ngay từ bây giờ, theo gương cao cả của Ngài răn tu trì, hành thiện cứu nhơn độ thế tùy khả năng, nhứt là chuyện bố thí quá dễ dàng, cứu giúp người hoạn nạn nghèo khổ, tránh tất cả hành động ác độc dù nhỏ tới đâu như sát sanh hại vật cũng là ác nghiệp. Chính ông Đạo Ba còn cho biết ăn cơm, ăn rau quả, còn phạm tội sát sanh vì đã giết chết mầm sống của cây lúa và của thảo mộc. Nên chỉ uống nước và hấp thụ tiên thiên khí mà thôi. Quý hoá thay tư tưởng thoát phạm của một vị chân tu! Chúng ta đã thấy thảo mộc hấp thụ hậu thiên khí trong đất nước, tiên thiên khí trong bầu khí quyển địa cầu, nên có nhiều cổ thụ sống cả ngàn năm, như cánh rừng già Yosemite có nhiều cây sống tới 3 và 4 ngàn tuổi, thân xác to lớn, khi làm đường xe chạy, không nở đốn bỏ, người ta khoét ngang thân cây làm thành đường hầm chui ngang qua, thế mà nó vẫn sống. Thú vật cũng có nhiều con biết hấp thụ tiên thiên khí như con rùa sống cả ngàn tuổi đâu cần ăn uống gì hết, con chim đại bàng, con rắn đại mãng xà, con khổng tượng, con cá ma kiệt sống cả ngàn tuổi, cũng như khủng hâu và khủng long. Quý Ngài ở Trường Xuân Thạch động cũng sống cả ngàn tuổi không ăn uống gì cả. Đạo Phật đã hướng dẫn tu thiện, tịnh tâm, uống nước ban đầu và khi đã đạt đạo quả, chỉ còn hấp thụ tiên thiên khí để tinh tấn đạo hạnh, hầu cứu nhơn độ thế, với nặng lực huyền bí thượng thừa.

Sacramento, ngày 16 tháng 11 năm 2013
SAGIANG