

TÌM VỀ CÔI CHẾT

SAGIANG

I.-CÔI CHẾT RA SAO?

Đời sống con người quá ngắn ngủi, giống như giấc mộng Nam Kha, trên dưới 100 tuổi, cho nên đến Lão đại, ai ai cũng lo sợ mình sẽ chết, người lo hậu sự, người lo di chúc, người lo xây sanh phần huyết mã, người lo làm sao giữ gìn một phần nào cơ thể cho hậu thế, và còn tính đến chuyện ướp xác lưu giữ cơ thể cả ngàn năm, hiện nay còn có người lo không táng giữ cơ thể vĩnh viễn trong không gian. Mọi hành xử đều do ý muốn của con người tranh giành lẽ sống chết với thiên nhiên, mong vượt quyền Tạo hoá. Cho nên khi khai quật mộ Tần thủy Hoàng người ta thấy ngũ linh châu ốp trên hai bàn tay đặt trên cái miệng còn nguyên vẹn, chứng tỏ ông ta muốn lưu giữ lại hậu thế 2 bàn tay và hàm răng. Còn hoả táng lưu giữ lại xá lợi của Phật và Bồ Tát cả mấy ngàn năm. Tất cả đều biết rõ sinh lão bệnh tử không thể tránh đối với đời sống của tất cả sinh vật. Có người còn nghĩ nếu con người và sinh vật trường sanh bất tử, trải qua thời gian dài hàng chục tỷ năm địa cầu hết chỗ sống. Do đó định luật thiên nhiên rất chính xác, để sinh động hoá vũ trụ, phải có thể hệ này chuyển sang thể hệ khác để tiến bộ về sinh động nếu không tiến bộ cứ sống theo lối cổ sơ mãi như thú cầm thời cứ dã man mãi mãi sao! Chính vì vậy mà có một số người đương sanh tìm về cõi chết coi nó ra sao, vì họ chưa tin tưởng thuyết luân hồi của nhà Phật, như là họ mới thấu hiểu sơ sơ con người có linh hồn, cần phải chứng minh rõ rệt linh hồn con người ra sao? Khi chết thế nào? Lúc sanh tiền nó ở đâu? Hay là con người từ đâu đến? Khi chết sẽ đi về đâu? Những thắc mắc này từ ngàn xưa luôn luôn ám ảnh trọn cuộc sống con người, thuở trước sanh Đạo Tu Tiên sống trường thọ, tiếp theo Đạo Phật vĩnh viễn thoát vòng tục lụy? Nhưng mấy vị tiên ông, tiên bà, tiên nữ chỉ xuất một thời gian rồi mất dạng, đưa ra hoài nghi thuyết trường sinh bất tử! Vậy cõi chết ra sao? Nó ở đâu mà còn có địa ngục, hay hoả ngục nữa? Lần lượt chúng ta cố gắng tham khảo vấn nạn này: Trước tiên vào đầu thế kỷ 20 một bà bác sĩ Anh tên Bertholet phục vụ y khoa ở Ấn Độ mấy chục năm, đã dày công tham khảo đạo Phật, như là Mật Tông Tây Tạng, bà đã từng yết kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma đời 13, về Anh mở ra Câu Lạc Bộ Tử Thần, khiến cho nhiều người theo dõi qua báo chí và những buổi trình diễn công khai cho cả ngàn vị Bác học quan sát hiện trường. Bà tạo một lồng kính đầy đủ sức giữ khoảng chân không với đầy đủ cơ giới: Hồng tử ngoại, Quang tuyến X, Hiên vi kính điện tử, máy bom... Bà muốn trải qua nhiều giai đoạn với tất cả Hội viên Câu Lạc Bộ Tử Thần gồm toàn triệu phú gia, bác sĩ, kỹ sư chấp nhận điều lệ chịu chết trong thời gian ứng nghiệm và được cứu sống theo chăm sóc của bác sĩ kỹ lưỡng.

Giai đoạn thứ nhất chứng minh con người có linh hồn (vi linh tử) và thất phách. Khi các nhà bác học tập trung bên ngoài lồng kính với cơ giới tinh vi quan sát, bên trong lồng kính đặt một hội viên ứng nghiệm đã ghi nhận Tâm diện đồ để biết rõ thời gian tính chết theo năng lực của ứng nghiệm viên. Bắt đầu cho cơ giới rút hết không khí trong lồng kính, tạo ra chân không. Tâm diện đồ lần lượt chỉ điểm cho đến khi ứng nghiệm viên chết hẳn, khiến cho mọi người lo sợ chết luôn. Lạ lùng trong 3 phút sau, người ta thấy lờ mờ hình bóng một thân xác lơ lửng bên trên xác chết, bà Bertholet cho biết đó là thể phách của cơ thể con người, phải chờ đợi hơn 2 giờ sau, người ta xuyên qua cơ giới thấy một tia xuất ra từ huyết Hà đào Thành tung lên xuyên qua lồng kính đi thẳng vào không trung, bà Bertholet cho biết đó là linh hồn (vi linh tử) đã tung về cõi chết (Cõi Sắc giới). Mọi người nhao nhao lên sợ thiệt mạng ứng nghiệm viên, nhưng bà Bertholet căn cứ vào điều kiện năng lực ứng nghiệm viên chịu được thời gian tính của cái chết và phục hồi diện tâm đồ qua cơ giới, người ta thấy diện tâm đồ tái hiện và từ từ gổ nhíp bình thường, và bà cho bom không khí vào để ứng nghiệm viên bắt trở lại thở nhẹ, cả mấy phút sau mới thật sự hồi tỉnh lại bình thường và sống lại, tuy hơi suy yếu chút ít, được đưa ra ngoài điều tra theo đúng lộ trình đã kế hoạch hoá, khiến cho cả ngàn vị bác học tham quan kính phục và chấp nhận Linh hồn thuyết và Thể phách thuyết của bà Bertholet là đúng theo định luật khoa học chứng minh. Nhưng còn nhiều vị thắc mắc, vi linh tử ở đâu và Thể phách ở đâu mà xuất hiện, thế nào là cõi Sắc giới mà họ đã bị tiêm nhiễm theo Thiên chúa là được chúa gọi về, hay bị hành phạt cõi hoả ngục, sau khi chết do tội và phước của con người? Bà hứa sẽ trình diễn cõi Sắc giới trong kỳ tới khi bà chuẩn bị xong.

Đến ngày hẹn, kỳ này đông đảo khán thính giả uyên bác Thế giới, bao quanh lồng kính chật nức khiến bà Bertholet hãnh diện về thành quả của mình về những việc siêu linh, nên việc chuẩn bị chu đáo hơn, ứng nghiệm viên là một bác sĩ tâm thần học lỗi lạc được trình diện khán thính giả trong lồng kính với cơ giới hoàn chỉnh. Sau phần giới thiệu, ứng nghiệm viên có khả năng chết tới 4 giờ và sẽ sống lại và tường thuật cõi chết ra sao, máy hút không khí trong lồng kính ra hết tạo chân không và tâm diện đồ từ từ tiến đến một đường chỉ dài và mất dạng chứng tỏ ứng nghiệm viên chết, lối 2 phút sau cái phách xuất

hiện bên trên thi thể, và 15 phút sau một tia sáng xẹt ra từ Hà đào thành đi thẳng lên nóc lồng kính và xuyên qua đi vào không trung. Mọi người đã biết ứng nghiệm viên đã chết, bà Bertholet cho biết theo tuệ nhãn của bà là vi linh tử đang vinh thăng lên trong mấy tầng Sắc giới và gặp gỡ thân nhân đã quá vắng, chuyện trò thân mật hết tầng này lên tầng khác, trong suốt 3 giờ 45 phút ngao du và đang được triệu hồi về do cơ giới điện tử riêng biệt, nhanh chóng trở về và mọi người thấy tia sáng xuyên qua lồng kính trực giáng xuống Hà đào thành mất dạng và cái phách cũng tiến nhập trở lại thân xác, máy bom không khí cho vào lồng kính, người ta thấy tâm điện đồ kéo ra từ từ chỉ tuyến và di động chứng tỏ ứng nghiệm, viên sống lại và được bồi dưỡng sức khoẻ sau đó trả lời cuộc phỏng vấn của mọi người về việc tuần du cõi chết hết sức lạ lùng chưa bao giờ nghe nói đến. Mọi người thoả mãn về thắc mắc của mình thoả đáng. Ứng nghiệm viên viết thành cuốn sách “Tìm về cõi chết” một hồi ký tài liệu tâm linh quý giá.

II.- ĐƯỜNG VỀ CÕI CHẾT

Từ đó về sau, rất nhiều hội viên được ứng sử tìm về cõi chết viết hồi ký lưu lại thư viện và bảo tàng viện bán chạy nhứt (Best seller). Tài liệu đó cho biết: Khi tắt thở, các tụ điểm luân xa lần lượt rời khỏi xác từ Luân xa Ngũ mạch, tới Ngũ hạch, dần lên Ngũ tạng, tới Ngũ bộ, rồi Ngũ chỉ, Ngũ quan và cuối cùng Ngũ lĩnh. Tới Ngũ lĩnh người ta mới thấy hình bóng mờ mờ của thi thể xuất hiện bên trên. Đây là cái phách gồm có 7 thể kết hợp lại Nên gọi là Thất phách, mà người ta thường gọi là cái vía. Tức nhiên nội lực điện cơ thể mất hết, con đường tam hồn (vi linh tử) phải lờ mờ đi trong đen tối chỉ có dài 5 phân từ Nê hoàn cung lên huyết Hà đào thành, nhưng nó phải đi mất cả mấy giờ trong đường hầm đen tối và vẫn còn nghe thấy qua tâm linh mọi vật chung quanh: con cháu khóc than, mọi người thảo luận kế hoạch tang lễ, nghĩa là chưa phải chết thiệt, cho đến khi ra khỏi con đường hầm mới nhận thấy bằng thần thức ánh sáng của không gian. Họ thấy một vàng sáng loà sau khi ra khỏi đường hầm, cảm thấy nhẹ nhàng thơ thới thẳng lên không trung, càng lúc càng cao, qua nhiều tầng, nếu thiện quả nhiều, đồng thời họ cũng thấy nhiều vi linh tử khác ở dưới thấp là đờ trên mặt đất nếu ác quả nhiều. Mỗi tầng họ gặp lại thân nhân quá vắng, trao đổi những bí ẩn trong sinh tiền, có một tầng đặc biệt gồm toàn những bác học, tướng lãnh lừng danh, những kỹ nghệ gia tài ba, họ đang lo trau dồi bổ khuyết những phần mà lúc sinh tiền chưa kịp khám phá, trong lúc trò chuyện, họ cho biết sau khi nghiên cứu được những đồ án, họ sẽ tái sinh và tiếp nối chương trình còn bỏ dở dang của tiền kiếp. Có nhiều vị đang chuyện trò, vụt thoắt mất dạng, hồi ra mới biết họ đã nhận được siêu tuần điện số thích nghi với siêu tuần điện số của họ, nên giáng nhập tái sinh kiếp. Có nhiều người thắc mắc về địa ngục và hoả ngục, quý vị trả lời là không biết, vì họ không đến đó được. Họ chỉ cho biết những vong hồn thấp là đờ trên mặt đất, thống khổ trốn tránh ánh sáng Thái dương, do tiền kiếp đã tạo quá nhiều ác nghiệp, người ta chỉ biết đó là ngạ quỷ, hồn ma vất vưởng chịu đọa đày cho đến khi hết nghiệp quả, mới được tái sanh kiếp thú cầm chịu hình phạt tiếp nối cho hết nghiệp quả. Thắc mắc về Cõi Trời Phạm thiên, họ trả lời chưa có đến đó được nên không biết, tuy nhiên họ có thuật chuyện gặp gỡ những Vi linh tử từ cõi Trời Phạm thiên trở về nhận siêu tuần điện số thuật lại cảnh sống ở cõi Trời Phạm Thiên hay cõi Vô sắc giới, do thưở xa xưa đã tạo được quá dồi dào thiện quả và hoàn toàn tránh mọi ác quả, nên được vinh thăng lên hưởng cuộc sống thần dân Thiên đình ung dung tự tại, du ngoạn khắp vùng Vô sắc giới mới biết được cảnh mênh mông thênh thang, và gặp những đoàn Thiên binh, Thiên tướng từ các nơi hành sự. Trên đây cũng có kỳ hoa dị thảo, hoa viên, vườn cây, cũng có đồng ruộng, sông sâu nước chảy lững lờ, cá lội thành thoi, cũng có nhiều rừng núi, chim bay, thú vật, nhứt là nhiều con vật trên trần gian không có như rồng, phụng, kỳ lân, long mã, nhân sư, nhân xà, nhân ngư, kỳ đà nhân, quy nhân, nhân điều... (Có lẽ do họ ghi nhận lại thưở trước cho các hoạ sĩ tạo hình). Còn thắc mắc về Ngọc hoàng thượng đế thời họ trả lời không được dịp bái yết Thiên đình nên không rõ. Xuyên qua tài liệu tìm về cõi chết của bà Bertholet xuất bản, người Âu Mỹ mới bắt đầu chấp nhận kiếp luân hồi quả báo và đánh đổ thuyết Duy vật biện chứng của Mac Angel, nhưng phe cộng sản tìm cách phá huỷ công lao của bà Bertholet phát triển thuyết cộng sản vô thần bành trướng đã gần 1 thế kỷ. Ngày nay thuyết vô thần đang suy sụp, tà thuyết duy vật biện chứng bị xoá mờ, chính những 4 quốc gia cộng sản đang còn tồn tại đang lập lòe đánh lộn con đen, lấy hình thức cộng sản đảng che đậy đường lối lập lòe tư bản hoá để lợi dụng mà thôi. Rồi đây, chính những giả dối sẽ bị tiêu diệt, do chánh quyền bạo lực đàn áp trong nước, mà còn muốn bành trướng ngôi vị bá chủ toàn cầu, để tự họ đào chôn họ, mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới chịu huỷ diệt theo họ rất oan uổng, chỉ còn le lói 1/10 do nhịp độ của Hồng quang tuyến cứu sống những bậc Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức, tạo lập cuộc đời Thượng Ngươn Thánh Đức.

III.- KẾT QUẢ CỦA TÌM VỀ CÕI CHẾT

Còn thắc mắc chết rồi về cõi Sắc giới chờ đợi kiếp lai sinh ra sao và ai tạo ra siêu tuần điện số để trả nghiệp quả trong tái sinh kiếp, bà Bertholet phải chuẩn bị cuộc trình diễn lần thứ ba, hội tụ rất đông đảo khán thính giả hơn các kỳ trước. Bà phải chọn hai thanh niên Nam Nữ ứng nghiệm viên cho dự án kết quả tìm về cõi chết. Người Nam khoẻ mạnh, không bị bệnh gì hết sau khi bác sĩ khám nghiệm toàn thân thể và xác nhận bộ phận sinh dục hoàn hảo, người Nữ cũng vậy và đúng ngày trứng rụng. Trong lúc chờ đợi khai diễn, bà Bertholet dẫn giải về siêu tuần điện số. Bà cho biết lần sóng điện khi phát ra đều rung động theo duy diễn từ tâm phát ra, nếu có một tia điện tử nào chạm vào, tức nhiên xao động, tạo ra nghịch thể hay thuận thể: Nghịch thể khi 2 luồng sóng điện không thích nghi nhau, và hội nhập nhau khi thích nghi nhau. Do đó khi Vi linh tử về cõi Sắc giới tuý nghiệp quả mà mang siêu tuần điện số riêng biệt, khi gặp tia siêu tuần điện số từ cõi Dục giới, khi tinh trùng chạm vào noãn sào, phóng lên gặp siêu tuần điện số thích nghi hội nhập nhau giáng nhập vào tạo ra phôi thai. Ai làm việc tạo siêu tuần điện số? Bà cho biết đây là huyền năng của Tiềm thức, hay Trung hoà vi điện tử, để thưởng Thiện phạt ác công minh cho nhơn sinh kiếp. Đến giờ khai diễn, hai thanh niên Nam Nữ tình nguyện ứng nghiệm viên được đưa vào lồng kính trình diễn, không bom không khí ra, giàn cơ giới điều chỉnh chính chắn, thấy rõ cơ quan bộ phận sinh dục của đôi Nam Nữ hiện rõ lên màn kính phóng đại, bắt đầu cuộc ái ân cho đến khi kích ngất, người ta thấy hai loại tinh trùng: Thụ tinh và Hùng tinh đua nhau lợi theo tinh tương tiến vào tử cung, quay quần quanh noãn sào xoay tròn không cho tinh trùng chạm vào noãn, cuộc tranh chấp kéo dài cả mấy phút rất ngoạn mục. Cuối cùng một hùng tinh đặc thẳng chạm bám vào noãn khổng, bật ra một tia điện xét thẳng vào không trung trong nháy mắt, một tia điện giáng nhập vào, mới đẩy hùng tinh vào thẳng nhân của noãn sào tạo ra phôi thai. (Xin xem tiếp bài Cấu tạo phôi thai) Mọi người thoả mãn cuộc trình diễn và mới nhận định con người bắt đầu cuộc sống từ lúc tạo phôi thai, mới chấp nhận tuổi Á Đông hơn Âu Tây 1 tuổi theo tinh thần Thập nhị Địa chi: Tý Ngọ Mẹo Dậu... và Thập Can chi: Giáp Ất Bính Đinh. Vì Âu Tây cho rằng cuộc sống bắt đầu từ lúc lọt lòng Mẹ. Có người còn thắc mắc phôi thai làm sao tạo ra cơ thể hình hài với 7 bộ Ngũ hành nơi 7 tụ điểm Luân xa.

Bà phải trả lời là nhờ máu huyết của cung ứng nhu cầu của phôi thai tiến hành lên bào thai tới chín tháng mười ngày mới sanh đẻ ra hài nhi. Phương cách tiến hành phát triển xin tạm phác hoạ ra còn đầy đủ xin chờ bài tới. (Cấu tạo Phôi thai) Chúng ta biết vi linh tử từ Sắc giới giáng nhập vào nhân noãn sào, lập tức noãn sào trụ bộ lập thành lá nhau bao quanh vi linh tử và đồng thời lập ra vòng đai bảo vệ an toàn, tức là Nê hoàn cung, kế tiếp thành lập ngay Ngũ lĩnh luân xa: Mộc lĩnh, Kim lĩnh, Thổ lĩnh, Thủy lĩnh và Hoả lĩnh. Sau đó 1 tháng bắt đầu tạo ra huyết Tủng quả tuyến phía dưới Nê hoàn cung, làm tụ điểm Luân xa cho Ngũ quan: Mắt, Tai, Mũi, Miệng và Da, Qua tháng sau nữa tạo lập ra Tiểu Não làm tụ điểm Luân Xa cho Ngũ chỉ: 5 ngón chân và 5 ngón tay của 2 bàn chân và 2 bàn tay. Một tháng nữa tạo lập nơi huyết Bạch cốt tạo ra tụ điểm luân xa cho Ngũ Bộ: Tuần hoàn, Hô hấp, Thần kinh, Tiêu hoá, Bài Tiết. Một tháng sau nữa tới huyết Kiên Tĩnh tạo ra tụ điểm Ngũ Tạng: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận một tháng sau nữa tới huyết Mệnh môn tạo ra tụ điểm Luân xa cho Ngũ Mạch: Bàn quang, Tuy tạng, Mật, Hạch Đàm và Thủy Ba nhãn, cuối cùng tháng thứ 7 tại huyết Tiểu Khổng tạo ra tụ điểm Luân xa cho Ngũ mạch: Động, Tĩnh, Tuỷ, Nhâm Đốc. Cho nên trẻ con sanh thiếu tháng nếu tròn 7 tháng có thể tiếp tục hoạn dưỡng qua lồng kính điều hoà nhiệt lượng. Từ tháng 8 và tháng 9, bổ xung trọn vẹn và qua đầu tháng 10 trở đi, lúc nào thai nhau trở dạ tách khỏi mạch máu dinh dưỡng của Mẹ là sanh đẻ, do nó đã bị tách rời khỏi dưỡng tổ của lá nhau.

Bà Bertholet vẫn tất giải đáp và viết một cuốn sách chu đáo về cấu tạo thai nhi lưu lại hậu thế cho đến nay làm căn bản cho Hộ sinh y khoa. Công việc của Bà rất đáng quan tâm, người đầu tiên khai sáng ra thuyết linh hồn bất diệt cho vùng Tây Âu Mỹ. chống lại thuyết Darwin và Duy vật Biện chứng, do Bà quan niệm Hữu thần tư tưởng Á Đông.

Tìm về cõi chết, còn nhiều bí ẩn, ma, quỷ, yêu, quái và nhứt là Hoả ngục hay Ngục A tỳ chỉ nghe nói mà chưa thuyết minh, cũng như con người bán Nam, bán Nữ và bẩm sinh tật nguyền, quái thai, hoặc nhơn thú, nhơn điều, nhơn ngư và nhứt là Thần Thánh: Sơn thần, Thổ thần, Tà thần, Thủy thần, Long thần, Thổ địa tài thần, Táo quân thiên mạng. Kế đó Cõi Trời Phạm thiên : Thần dân, Điền viên thần dân, Thiên binh, Thiên tướng, Thần tiên cung đình Thượng đỉnh, Diêu trì Kim Mẫu, Tây vương Mẫu, Thái thượng Lão quân và Ngọc hoàng Thượng đế (Phạm Thiên vương).

Quý vị sẽ được cung ứng những kiến thức do Bà Bertholet và nhiều học giả trừ danh lần lượt từng phần và nếu còn thiếu sót xin vui lòng điểm xuyên, thành thật tri ân.

Sacramento, ngày 28 tháng 11 năm 2013
SAGIANG