

THÔNG ĐIỆN TÂM LINH

SAGIANG

I.- THÔNG TIN VẬT CHẤT

Con người có nhiều việc phải đàm thoại để thông báo nhau những việc xảy ra hằng ngày, nhờ đó mà tính toán công ăn việc làm tìm lẽ sống, đó là cận lân nhau, nhưng ở cách xa làm sao thông báo tin tức hay chỉ thị thì hành, người ta nghĩ đến tiếng trống, tiếng kèn với biệt âm cho dễ phân biệt đâu là bạn, đâu là thù. Như các tù trưởng muốn hội họp dân bản để truyền chỉ thị, hoặc cấp cứu, sử dụng tiếng trống hết sức thông đạt nhanh chóng. Còn quân đội phải sử dụng tiếng kèn, tiếng chiêng, tiếng trống trận chỉ huy cuộc chiến tấn binh hay thoái binh. Trong dân chúng còn sử dụng điệu thư, điệp thư thả trôi theo dòng nước (Như điệp thư Nguyễn Trãi “Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi vi thần”) Đó là truyền thông cổ thời, hiện đại con người sử dụng phương tiện truyền thông rất tinh vi qua máy điện thoại, máy điện thoại di động, vi tính và nhút là hệ thống truyền tin toàn thế giới, hệ thống truyền hình toàn cầu, xuyên qua hệ thống vệ tinh nhân tạo. Thư từ chuyển đi qua Bưu điện còn chệch chậm lụt, người ta sử dụng điện thư, chuyển điện thư (FAX), chuyển hình thư và nhút là hệ thống RADAR tinh diệu bắt được tất cả phi cơ, tàu chiến, tiềm thủy đình xâm phạm biên giới. Cơ giới truyền thông đại chúng còn tinh xảo hơn nữa qua hệ thống truyền thanh và truyền hình, chí đến địa hình địa vật ở cách xa vẫn chụp hình được qua hệ thống viễn vọng kính điện tử, cho nên chiến trận ngày nay Bộ chỉ huy mặt trận thấy rõ trận đồ tác chiến, chỉ thị quân lệnh tiến đánh, phục kích, xuyên tập địch quân bằng phi cơ oanh tạc, hoả tiễn hay đại pháo oanh kích. Còn các phi thuyền không gian không người lái tham quan các vùng không gian của Thái dương hệ chúng ta hay các Thái dương hệ khác trong vũ trụ, vẫn chuyển đạt hình ảnh và những dữ liệu không gian về địa cầu tuy ở cách xa từ 5 năm hay nhiều năm phiêu bạt tham quan. Chi đến các vệ tinh nhân tạo đã thông đạt những tín hiệu, bão tố, địa chấn, hoả hoạn, sóng thần, các hầm mỏ kim loại, những mỏ dầu ở đáy biển, thành ra những đường hầm Trung cộng ở dưới đất sâu 400 mét nơi chế tạo vũ khí hạt nhân, hoả tiễn, dài 4.500 km ở Hoa Nam bị phát hiện ra, khiến Trung cộng lộ tẩy tham vọng bành trướng Bắc Kinh, huỷ diệt toàn thể các quốc gia thù địch trong sinh tử chiến vào 2014 và 2015 huỷ diệt 9/10 nhân loại địa cầu, số dĩ còn sống 1/10 là do dương quang điện tử tuyến của Long Hoa Giáo Chủ nhiếp đô 3 hạng: Trung thần, Hiếu tử, Chân tu để tạo lập đời Thượng ngươn Thánh đức, một cuộc sống địa đàng trần gian.

I.- THÔNG TIN TINH THẦN

Chúng ta đã từng nghe gián điệp sử dụng thần giao cách cảm, thông đạt tin tức bí mật bảo toàn, không bị tiết lộ địch tình. Các gián điệp bắt được những tin tức bí mật quốc phòng của địch phải bảo mật hoàn toàn thông báo về bộ chỉ huy chỉ có Thần giao cách cảm mà thôi. Muốn vậy phải luyện tập công phu từ trạm chỉ huy đến trạm thông tin. Vị chỉ huy phải có trình độ cấp 5 và gián điệp thông tin phải có trình độ cấp 3 và cấp 4. Trước tiên chỉ huy trưởng trạm phải chuyên luyện thần lực điện lên tới cấp 5, tức là có thể đưa thần thức đi chu du trong thế giới xa từ 10.000 km đến 50.000 km. Thần thức tức là tâm linh não bộ rời khỏi thân xác xuất ra chu du với vận tốc tương đương ánh sáng, trong lúc đó thân xác nằm kể như ngủ mê, không ai động tới được, vì va chạm sẽ đánh thức dậy và thần thức phải bị bắt buộc trở về bỏ hẳn lộ trình. Lập trạm chỉ huy xong, phải huấn luyện thần lực điện cho các gián điệp thông tin được từ 10.000 km đến 30.000 km thuần thực và còn hướng dẫn cách báo cáo thông tin gián điệp với Chỉ huy trạm trưởng. Thành ra Bộ chỉ huy ở trạm phải có chuyên viên túc trực 24/24 với trình độ di chuyển thần thức cấp 5, yếu kém phải cấp 4 mới đủ năng lực tiếp thu báo cáo. Việc làm này quan trọng lắm vì địch tình nắm được là chiếm được thượng phong trong mọi lãnh vực quân sự, kinh tế, chánh trị, công kỹ nghệ. Trong đệ nhị Thế chiến Trung tướng Kepler Chánh sự vụ Phòng Gián điệp và phân gián của Mỹ đã thành công chiến thắng mặt trận gián điệp, mà Ngũ giác đài luôn bảo mật. Do Thái cũng học được chiến thuật này mà chiến thắng khối Á rập 6

quốc gia với lực lượng mạnh gấp 5 lần. Hiện nay phần này được bảo mật hoàn toàn 100% trong thế trận toàn cầu Đại chiến thứ Ba sẽ tiến hành vào 2014 và 2015. Cách thức thực thi quá đơn giản là theo đúng thời dụng biểu, điệp viên xuất thần thức lên không gian báo hiệu cho thần thức chỉ huy đến tiếp nhận tin tức chớp nhoáng xong rồi là trở về hội nhập lại thân xác như vừa mới ngủ thức dậy, khiến tất cả hệ thống máy ghi âm cao siêu cũng không sao bắt gặp được, vì các sóng điện tử không có, chỉ là thần thức giao cảm nhau. Phương thức này quý vị cao tăng Ấn Độ và Tây Tạng bí truyền cho đệ tử trung tín mà thôi. Bên Trung Hoa cũng có nhưng hiếm hoi. Thông tin tinh thần còn sử dụng Truyền âm nhập mật mà quý cao tăng Trung Hoa, Ấn Độ, Tây Tạng thường sử dụng truyền đạt bí kiếp cho đệ tử trung thành trong các di hành chỉ có người nhận được nghe nhỏ trong lỗ tai, dầu ở xa hay ở gần mà quý Ngài biết được siêu tuần điện tử số của đệ tử thu nhận, giống như máy điện thoại phải có số điện thoại vậy. Ở đây không sử dụng máy móc mà chỉ sử dụng thần lực điện của tâm linh, nên phải có thần lực điện mới thực hiện được. Đôi khi phát tuyến quá mạnh cũng có thể truyền đến người nhận nhưng yếu ớt, ít khi sử dụng đối với người nhận kém khuyết thần lực điện. Chúng ta đã nghe qua một vài người Việt Nam thao diễn thần lực điện như cầm tay bóng đèn điện, phát cháy lên, nắm lấy dây chuyển điện vào máy điện thoại có thể kêu gọi điện đàm. Thần lực điện được quý ngài sử dụng điều trị bệnh do thần kinh như đau nhức khớp xương, đau nhức lưng, mệt mỏi bắp thịt, bệnh thần kinh, điên khùng. Phần thứ ba rất ảo diệu là Đà thông tư tưởng. Khi chúng ta đứng trước bàn thờ Phật khẩn nguyện bằng ngôn ngữ Việt, mà Phật là người Ấn Độ thể mà quý Ngài thấu hiểu lời cầu xin thể mới tuyệt diệu huyền ảo. Theo suy luận chúng ta diễn đạt tư tưởng bằng tiếng Việt như chúng ta nghĩ “Ăn” là động tác cho thực phẩm vào miệng nhai và nuốt, thời người Pháp nghĩ “Manger” còn người Anh nghĩ “Eat”. Vậy “ăn, manger, eat” đồng một tư tưởng nhai nuốt thực phẩm. Nếu cả ba người cùng một tư tưởng “nhai nuốt thực phẩm” gặp nhau trong bình diện Tâm linh tức nhiên thông đạt dễ dàng. Nguyên tắc là vậy, còn thực thi rất khó cho bậc phàm phu tục tử, do năng lực tâm linh yếu kém, cho nên chỉ dành cho quý vị cao tăng, Phật, Bồ Tát thông cảm lời nguyện vái của phàm nhơn, chứ còn quý Ngài đã thông tư tưởng trong giao dịch dầu bất đồng ngôn ngữ quá thông dụng, như khi chúng ta tâm niệm A Di Đà Phật trước lúc từ giả nhơn thế, chỉ cần 10 tiếng niệm, kích động Ngài ở Cực lạc quốc ngay, và tức khắc Ngài chuyển nhiếp độ tuyến đến đón Tâm linh về Cực lạc quốc, khỏi bị toà án lương tâm phán xét như bao nhiêu người khác. Phần kế tiếp Thần thức quý ngài cao tăng, đặc đạo quả, mặc dầu còn tại thế, nhưng tuổi thọ rất cao, quý Ngài thường xuyên thăm, viếng nhau, thông đạt tư tưởng, đàm đạo giáo lý, trau dồi thêm kiến thức tâm linh, có khi phải đi xa từ châu này sang châu khác, nếu sử dụng phương tiện giao thông hiện hữu, mất thời gian tính, quý Ngài cho thần thức đi cho nhanh chóng. Cũng như ngày xưa Mục kiền Liên Bồ Tát vãng lịnh Phật Tổ tham quan Cực lạc quốc, di chuyển bằng thần thức chỉ là tâm linh bé nhỏ so với quý tu sĩ Cực lạc quốc chỉ là hột cát dưới chân, đến đổi đi trên miệng bát nước như thể là đi trên bờ hồ nước rộng lớn, Ngài phải sử dụng Đà thông tư tưởng, mới được quý tu sĩ đưa lên để trên bàn tay mà đàm thoại. Chính sư phụ cũng đã từng sử dụng thần thức thăm viếng bạn thân Lý tiên sinh 315 tuổi ở Ngũ đài sơn bên Tàu, và thường niên cả hai cùng về Kim thạch động ở Hi mã Lạp sơn yết kiến quý vị thượng đỉnh tuổi thọ từ 600 tuổi đến 4.000 tuổi, trong đó có cả đức chúa Jésus Christ trên 2.000 tuổi. Ngoài việc thông tin tinh thần của tâm linh còn việc thông tin tinh thần giữa quý Ngài với trần gian nữa qua nhiều hình thức : Giáng cơ, Giáng linh điển, Cơ bút, Mượn xác phàm lên đồng, Dầu thai xuống phàm trần hết sức thần kỳ, vừa cứu nhơn độ thế, chữa bệnh tật, cứu khổ phò nguy, giúp người thọ nạn bão tố biển khơi. Quý Ngài chỉ phân thân mà thôi, vì quý Ngài giải quyết nhu cầu không chỉ riêng địa cầu mà còn nhiều sanh hành tinh khác trong vũ trụ. Việc phân thân của quý Ngài có khi lên tới cả chục cả trăm, xuyên qua không gian đến tận nơi cứu trợ kịp thời gian tính, Quý ngài “Thi ân bất cầu báo” tạo thiện duyên cho con người trên các sanh hành tinh. Như vậy thông tin tinh thần đa số do quý vị đặc đạo quả, hiểu thấu lẽ huyền vi của thiên nhiên, thường khuyên bảo nhơn gian là cuộc sống chỉ giả tạo “Thân cát bụi trả về cho cát bụi” chi có tinh thần, nhứt là Tâm linh bất diệt, cứ tái sinh mãi, lặn hụp trong bể khổ trần gian, chỉ có tu hành đặc đạo quả mới thoát vòng tục luy, khỏi bị đoạ đày khổ não hết kiếp này đến kiếp khác. Quý Ngài thường nhắc nhở ngày xưa cũng là con người, nhờ đặc đạo quả mà ung dung an nhiên tự tại, nên lo cứu giúp độ trì con người tình ngộ tự giải thoát, trở về nguyên thủy không còn luân hồi quả báo nữa. Khuyên răn của quý Ngài qua linh điển, cơ bút, đồng nhơn, mượn

xác phàm rất súc tích, nhưng con người bị tham sân si hận ám nhãn, bị tiền tài danh lợi quyến rũ, quên mất nguồn cội, lặn hụp trong cõi trần mộng ảo, có đó rồi mất đó, luân chuyển mãi.

III.- THÔNG ĐIỆP TÂM LINH

Thông thường quý vị Tổng thống lâm thời thường gửi thông điệp đến quốc dân trần tình việc làm chánh đại quang minh của chánh phủ lâm thời, khi chưa có Hiến pháp. Khi đã mở cuộc bầu cử Quốc hội Lập Hiến xong, trong phiên họp đầu tiên, Tổng thống phải gửi thông điệp chào mừng và chúc Quốc hội Lập Hiến thành công trong việc kiện toàn bầu chủ tịch và các can ngành của Quốc hội, cũng như soạn thảo lịch trình làm việc soạn thảo Hiến Pháp. Tiếp đến Tổng thống gửi thông điệp nêu lên những sở cầu của Hiến pháp về 3 ngành Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp, quyền lợi và bốn phận công dân, lực lượng Quân sự và Cảnh sát bảo vệ quốc phòng và trật tự an ninh lãnh thổ, đồng thời những thiết kế xã hội dân sinh, giáo dục và y tế, công kỹ nghệ, thương mại, chương trình khuyến tạo nông lâm súc ngư... tất cả những nhu cầu thiết yếu của một quốc gia hoàn toàn dân chủ nhân quyền. Cũng còn thêm những thông điệp bổ túc cho việc thực thi toàn hảo Hiến pháp và Quốc hội biểu quyết xong chuyển qua Tổng thống ký ban hành. Từ đó về sau tất cả đều phải căn cứ theo Hiến pháp mà thi hành triệt để, nếu còn thấy những khía cạnh thiếu sót, Tổng thống lại gửi Thông điệp đến Quốc hội Lập pháp soạn thảo Tu chính án bổ túc hay thay đổi cho hợp với tình thế. Chỉ đến khi muốn tuyên chiến với địch quốc Tổng thống phải gửi thông điệp xin quốc hội Lập pháp (Nhiều nước chia ra Thượng viện và Hạ viện) biểu quyết mới thực thi được, nếu bị chống đối thời Tổng thống phải đích thân đến điều trần cho Quốc hội lập Pháp chấp thuận mới được ra quân. Hằng năm ngân sách quốc gia cũng phải được quốc hội chấp thuận mới tháo ngân thi hành, đôi khi kèn cựa bớt một thêm hai chống đối, Tổng thống phải trần tình mới xong. Đây là thông điệp của chánh quyền nội bộ, còn thần dân có bao giờ gửi thông điệp đâu! Hoạ hoãn mới thấy bực đàn anh ở đỉnh núi thâm sơn cùng cốc biệt lập từ mấy chục ngàn năm ở Peru mới gửi thông điệp cho các chánh phủ thế giới với nội dung lược thảo :” Họ tự xưng là giòng dõi của tổ tiên loài người từ ngàn xưa sống ở Đại lục Lemuria bị chìm xuống đáy biển Thái bình dương di tản sang sống biệt lập cho đến nay, xứng đáng là bực đàn anh của nhơn loại hiện đại, yêu cầu nên phế chỉ vũ khí nguyên tử, loại trừ độc khí ô nhiễm bầu khí quyển địa cầu, sẽ huỷ diệt nhơn loại, dẹp bỏ thù hận mở rộng tình nghĩa đồng bào ruột thịt với nhau từ tiểu quốc đến cường quốc, để cùng chung sống hoà bình, dẹp bỏ hết chiến tranh đẫm máu, mới mong có đủ thực lực sau này chịu đựng cuộc chiến không gian thảm khốc với đoàn đĩa bay đến xâm lăng địa cầu. Họ đã tiến bộ khoa học cao hơn địa cầu, vì họ đã từng tham quan địa cầu từ các sanh hành tinh xa xôi, xâm phạm lãnh không địa cầu từ năm 1957 đến nay, mà chúng ta chưa đủ sức nghênh đón, chặn đứng được. Họ đến, họ đi như vào chỗ không người. Vậy thỉnh cầu đàn em hợp tác cực lực truy cảo khoa học và tinh tấn nhiều hơn nữa, phát minh chế tác cơ giới không gian hùng hậu tương đương với họ, mới mong thủ thắng, bằng không chiến bại là cái chắc!”. Nhưng đáng tiếc thay thông điệp này như đổ đầu vịt, không ai chịu nghe cả, lại còn cười mỉm mỉa mai “Thầy đời vô tích sự!” Quyền lợi đất nước trên hết, mạnh được yếu thua, hiện tại ăn thua đủ, nói chi chuyện xa vời hằng thế kỷ.”

Thông điệp trần gian còn do quý vị thượng thừa đạo vị thông đạt nhau không bằng giấy trắng mực đen, mà chỉ bằng đả thông tư tưởng, như thông điệp của Lý tiên sinh gửi cho ông Đạo Ba hẹn ngày giờ cùng đi yết kiến quý vị Thượng đình ở Hi mã Lạp sơn hằng năm và thông điệp hồi báo. Lý tiên Sinh người Tàu, ông Đạo Ba người Việt thế mà nhận thông điệp qua không gian điện tuyến đối đáp nhau dễ dàng qua đả thông tư tưởng. Ngoài ra còn nhiều thông điệp của những vị thần thông quảng đại khắp thế giới thông luận nhau về đạo hạnh, về cuộc thế hưng trầm cần phải hỗ trợ, cứu khốn phò nguy, hay thưởng phạt công minh đối với trần gian qua hành động chánh đại quang minh, nhờ đó mà ác nhơn phải giảm bớt những mưu mô xảo quyệt ám hại tha nhân.

Những thông điệp trần gian chỉ liên hệ trên địa cầu, đôi khi quý Ngài còn bắt gặp các thông điệp không gian từ những sanh hành tinh khác trong vũ trụ nữa, nhờ đả thông tư tưởng mà quý Ngài thấu rõ nội dung những thông điệp và tự động giải đáp theo ý kiến riêng nếu thông thường giao hữu, trau dồi đạo hạnh, thông đạt kiến

thức. Trong trường hợp đại thể đến tình hình xã hội hay quốc gia, quý Ngài phải hội kiến với tha nhân hay chánh quyền để lấy ý kiến giải đáp với người không gian nhưng hiểm hoi và đa số là do quý vị đạo hạnh cao siêu muốn liên lạc với nhơn loại khắp trong vũ trụ trau dồi kiến thức và nhứt là những tò mò về quốc kế dân sinh của nhơn loại xa xăm mà họ chưa từng tiếp xúc cận thân, chỉ thông qua những thông điệp mà thôi đành chịu “Văn kỳ thông điệp, bất kiến kỳ hình, kỳ tự”. Chính ông Đạo Ba đã cho biết nhiều lần bắt được thông điệp không gian, không phải riêng mình ông mà quý Ngài thượng thặng cũng bắt được nữa, nên lời giải đáp không thống nhứt tùy theo trình độ kiến thức của mỗi vị. Chính ông cũng đã từng gửi thông điệp xuyên không gian thỉnh cầu giải đáp những thắc mắc, cũng được giải đáp thoả đáng qua nhiều thông điệp với ý kiến cao thấp khác nhau. Việc làm này phạm nhân tục tử không thể hiểu thấu, nên cho rằng nguy hiểm, thế mới là khó nghĩ bàn. Ngoài ra còn những cao kiến đặc sắc về vận mạng tương lai của nhiều sanh hành tinh được quý Ngài phác giác ra và gửi thông điệp đến tất cả sanh hành tinh khác thấu rõ. Nhờ đó mà quý Ngài quảng đại thần thông địa cầu đã thấu hiệu vận mạng tương lai của địa cầu mà viết sấm ký, hay phát ngôn cho tha nhân về sau suy đoán ra mà lánh nạn. Như Lưu bá Ôn bên Trung quốc, Trạng Trình Nguyễn bỉnh Khiêm bên Việt Nam, Mostradumos bên Pháp, bà Wanga bên Đông Âu đã từng lưu bút sấm ký. Riêng đức Huỳnh giáo chủ, đức Phật thầy Tây An lưu lại hậu thế sấm giảng hi hữu trần gian có lẽ đã thấu đạt máy huyền vi thiên nhiên, đáng cho chúng ta chiêm ngưỡng nể phục những cao siêu quý trọng Công thần Tổ quốc nói riêng và Đại công thần quốc tế nói chung.

Sacramento, ngày 31 tháng 5 năm 2013

SAGIANG