

THIÊN THẦN TIỀN SỬ

SAGIANG

I.- PHÂN BIỆT TÂM LINH VÀ LINH HỒN

Chúng ta thường nhầm lẫn tâm linh (Spirit) và linh hồn (Soul) vì cả hai phần này liên đới nhau trong kiếp sống con người tiền sử. Cần phân biệt rõ rệt để hiểu biết thiên thần và thần hộ mạng có phần khác biệt nhau về huyền học. Tâm linh thường được quy định tinh thần do nó lúc ẩn lúc hiện. Lúc ẩn là nó là thiên thần hộ mạng, lúc hiện nó cận kề linh hồn như tinh thần chống cộng, tinh thần anh dũng, tinh thần quốc gia, chớ nó không phải linh hồn. Còn linh hồn có 3 phần rõ rệt (Tam hồn) : Ý thức, vô thức, Tiềm thức với 3 phần hành riêng biệt liên đới nhau: 1/- Ý thức thu nhận báo cáo nội cảm quan và ngoại cảm quan đệ trình Vô thức suy tư và ban chỉ thị để truyền chỉ thị cho các cơ quan bộ phận thi hành và báo cáo thành quả về Vô thức suy tư và chuyển cho Tiềm thức lưu trữ hồ sơ. 2/- Vô thức chủ thể toàn phần suy tư, nghiệm xét, sáng tạo và ban mệnh lệnh và còn chỉ thị Tiềm thức hậu truy ký ức đã trải qua để nhớ lại việc làm từ trước đã lưu trữ. 3/- Tiềm thức lưu trữ tất cả hành sự thiện, ác và có khi còn gọi lại ký ức tiền kiếp như thần đồng, trẻ em nhớ lại đời sống tiền kiếp. Tiềm thức còn quy định thưởng phạt do thiện quả và ác quả trong tái sinh kiếp khi đã chết "Tam hồn thăng vi thiên, Thất phách giáng chi địa" để quy định nghiệp quả "Tòa án lương tâm" rất công minh, không có hối lộ chạy tội, cũng như cúng kiến đối với Tòa án lương tâm. Chính Tiềm thức quy định số mạng con người rất phân minh. Tâm linh trực thuộc thân linh của con người. Cho nên toàn bộ con người có 3 phần: 1/- Thể xác do cha mẹ tạo thành kết quả do phôi thai đã chấp nhận linh hồn đầu thai, nuôi dưỡng và do tứ đại tạo hình hài từ nhỏ đến lớn. Cho nên thân tứ đại phải tàn tạ chết đi và linh hồn về cõi Sắc giới nhận siêu tần số (Số mạng) chờ đợi kiếp lai sanh. 2/- Linh hồn gồm 3 phần ngự trị ở Nê hoàn cung trọn cuộc sống, nêu tu hành đắc đạo quả có thể chuyển thân thức chu du, liên lạc nhiều giới chức trong địa cầu và cả trên các hành tinh khác. Linh hồn là vi linh tử (nguyên tử) nên bất diệt, cứ luân hồi chuyển kiếp mãi chỉ đắc đạo quả mới thăng hoa về Thượng giới thoát vòng tục lụy, luân hồi quả báo, hay duyên phận nhiếp độ về Tây Phương cực lạc quốc hóa sanh từ Hoa sen mới thoát nạn luân hồi. 3/- Tâm linh là phần thánh thiện của con người lúc hiện hữu vô hình là tinh thần: Tinh thần tráng kiện, tinh thần thượng võ, tinh thần kỷ luật, tinh thần sáng tạo, thần trí cao cả, ý chí hiên ngang. Còn lúc ẩn, tâm linh là thần hộ mạng (Số mạng) "Mạng lý hữu thời chung tu hữu. Mạng lý vô thời mạc cương cầu". Tâm linh con người ẩn hay hiện tùy theo căn cơ con người. Thông thường phải tinh khiết tâm tư, thiện hành sâu đậm từ 80% thiện quả đến 100%, tâm linh mới hiện hữu thật sự để đưa linh hồn thoát vòng luân hồi quả báo. Con người thời tiền sử, tánh bản thiện, nên tâm linh hiện hữu giúp con người thông đạt thần linh dễ dàng chí đến họ liên hệ nhau qua thần thức (Điện thoại cầm tay ngày nay). Do đó cuộc sống của họ từ nhiều ngàn năm, với thân thể cao lớn (3 mét rưỡi). Đặc điểm là khi vi linh tử giáng phạm, trong lúc chờ đợi thực vật vi linh tử và động vật vi linh tử hoàn thành sứ mạng, chúng ở trạng thái tâm linh lơ lửng trong cõi Sắc giới. Khi nhóm vi linh tử khác tác hành thành con người và làm chủ thể (Linh hồn) thời nhóm tâm linh kia xấp nhập vào với hai thể thức ẩn và hiện. Còn một số khác nữa dư thừa, vô phận sự trên địa cầu, di tản sang các sanh hành tinh khác thực thi sứ mạng thiêng liêng. Thành ra có nhiều sanh hành tinh có con người cơ thể y hệt người địa cầu (Cuộc tình huyền diệu xảy ra ở Bresil giữa thanh niên địa cầu và thiếu nữ sanh hành tinh khác cõi đĩa bay, tình nhân tiền kiếp du hành lạc điệu sang địa cầu) Chuyện này có thật trong tập sách UFO của Bresil.

II.- THIÊN THẦN TIÊN SỬ

Lúc địa cầu mới hình thành từ khối lửa thứ ba trong Thái dương hệ, lớp vỏ đầu tiên màu đen (Huyền thạch) khi khối lửa nguội dần, rất cứng, bảo trì địa cầu trên quỹ đạo vừa lăn vừa xoay tròn, mỗi lần xoay giáp 1 vòng 24 giờ chia ra nửa sáng phản chiếu Dương quang tuyến, là ban ngày, còn phân nửa kia đen tối là ban đêm. Trải qua hàng nhiều triệu năm hỏa lực bùng phát gây ra địa tầng thứ nhứt, dung nham thạch bao bọc quanh địa cầu tạo ra lớp Hoàng thạch, giữ diện địa an lành. Trải qua thêm hàng mấy triệu năm, các mặt đất bị dung nham thạch từ các vết nứt tung ra tạo thêm một lớp Thanh thạch, đây là đệ nhị địa tầng. Mặt diện địa tương đối rắn chắc. Nhưng qua nhiều triệu năm sau, dung nham thạch lại tung ra nữa tạo ra lớp Bạch thạch thuộc đệ tam địa tầng, vỏ địa cầu tương đối vững vàng, bắt đầu chỗ lõm thành núi, chỗ lõm thành biển, hồ, chỗ bằng phẳng là bình nguyên và cao nguyên. Mãi gần 5 triệu năm sau, địa tầng thứ tư phát hiện dữ dội tạo ra Hồng thạch và Hồng địa. Không còn giữ vững diện địa, tạo thành núi trẻ cao và chạy dài trùng trùng điệp điệp, các bình nguyên bị mất đi cũng nhiều. Tới chừng đó các á kim bốc hơi lên làm thành bầu khí quyển địa cầu, trong đó có Dưỡng khí và khinh khí đồng thanh tương ứng phối hợp nhau tạo ra hơi nước gặp lạnh đông đặc lại thành nước chảy lấp các chỗ lõm thành biển, hồ, còn trên núi lạnh quá đóng băng gặp mùa nắng nóng tan ra chảy xuống các đồng bằng từ trên núi, các suối, nguồn, khe tạo ra sông rạch chảy ra biển hồ. Từ đó các vi linh tử giáng phạm tạo lập ra thực vật, động vật và nhơn sinh. Trong lúc đó các vi linh tử nhơn sinh còn chờ đợi phải ở trạng thái Tâm linh trực thuộc thần linh trên mặt địa cầu. Đến khi tạo ra con người cách nay mấy triệu năm, một số tâm linh được nhập vào thân thể, còn một số tâm linh vẫn chưa có dịp thành người phải nương vào linh hồn khi ẩn khi hiện, lúc sơ khai đa số ẩn thân lo tu dưỡng trở thành thiên thần. Đây là những thiên thần đầu tiên cả địa cầu. Quý thiên thần này chia ra 3 hạng bậc: 1/- Bậc Thượng thiên thần gồm những vị tâm linh hùng hậu, hoàn toàn cao cả chỉ ở cõi Sắc giới và trực hệ với quý thượng thiên thần khác từ các hành tinh trong vũ trụ. Quý Ngài tiến triển tinh tấn lên vùng Vô sắc giới hay cõi Trời Phạm thiên, thông đạt huyền năng với Đấng Sáng tạo tu tâm dưỡng tánh đắc quả vị Thần, Thánh, Tiên, Bồ Tát, Phật hoàn toàn không bị vương vòng sanh tử luân hồi. Thượng thiên thần rất chú tâm cứu nhơn độ thế, cứu khốn phò nguy, nhứt là bệnh tật ốm đau mau chóng lành bệnh. 2/- Trung thiên thần gồm những vị tâm linh tốt đẹp thường du hành trên diện địa, cứu khổ, cứu nạn nhơn sanh, nhưng không tương ứng vào thân xác con người. Trung thiên thần trung gian giữa Đấng Sáng Tạo và nhơn sinh. Quý Ngài không bị ảnh hưởng luân hồi do không mang thân xác phạm phu tục tử, cứu độ chúng sanh, có thể là những linh thần trần gian, cũng lo tu tâm dưỡng tánh để thăng hoa lên Thượng Thiên Thần, nên thường giáng cơ bút khuyến cáo nhơn sinh cải ác tùng thiện, làm lành lánh dữ, cố gây thiện quả hầu tái sanh kiếp được hưởng phước lộc. Nếu tạo thiện quả từ 80% trở lên, quý Ngài còn hướng dẫn tâm linh tinh tấn, thiên định, hầu được định tâm, tạo đức tuệ, đạt thành quả A la hán. Chính quý Ngài đã là A la Hán nên hướng dẫn nhơn sinh chính thống để thăng hoa về Thượng giới. 3/- Hạ Thiên thần là những tâm linh ẩn thân, không còn bị ảnh hưởng nặng nề của nhơn sinh, được nhiều người chiêm ngưỡng là thần hộ mạng, tôn thờ nghiêm chỉnh. Những phạm phu thiện tâm, thường được quý Ngài hỗ trợ đắc kỳ công trong đời sống rất kỳ diệu trong lãnh vực nghề nghiệp, trong những cuộc thoát chết do bệnh hoạn hay bị ám hại. Có nhiều nhơn sinh hàm dưỡng thiện tâm, khi chết đi phần tâm linh tiến triển lên bậc thiên thần không còn sanh tử luân hồi nữa như quý vị Thánh, Thần như: Đức Thánh Trần, Lê Văn Duyệt, Quang Trung Đại đế, Phật Thầy Tây An.

III.- THÀNH TÍCH THIÊN THẦN TIỀN SỬ

Ngày xưa chưa có tôn giáo, quý Thiên thần thường xuyên tế độ chúng sanh, khuyến khích làm lành lánh dữ, giữ thân thể tinh khiết hầu thường xuyên liên lạc với quý Ngài qua hiện tượng tâm linh bằng: 1/- Thần giao cách cảm, giao dịch nhau qua giấc ngủ ngon sinh, 2/- Truyền âm nhập mật do bí chuyển cho cá nhân nghe thôi, 3/- Đã thông tư tưởng chỉ dùng khi bất đồng ngôn ngữ, 4/- Thông điệp chi giao dịch liên hệ giữa những thiên thần, có khi giữa thiên thần và nhơn sinh có tâm thức cao cả. Chính quý vị thiên thần tiền sử lần lượt thăng hoa lên Bồ Tát và Phật phải trải qua kiếp nhơn sinh tu hành đắc đạo quả, mới vinh thăng được, bằng không vẫn chính danh thiên thần mãi đến nay thường ẩn hiện như thần hộ mạng mà thôi. Mỗi khi lên tới cung Đạo Lợi trong Vô tướng giới quý Bồ Tát phải trải qua 2 phần chánh yếu: Tạo y và Tạo tôn giáo rất nhiều khê mới đắc đạo quả vị Phật thăng hoa lên Phi vô tướng giới. Cho nên quý vị Phật Tam thiên Đại thiên trong các vũ trụ đã hiện hữu và tan rã trả về Thiên nhiên từ nhiều thời đại ở các sanh hành tinh. Hiện nay chúng ta được biết vũ trụ Ta bà đã hiện hữu từ lâu với trên 3 ngàn sanh hành tinh hằng hà vô số Phật, tức nhiên các tôn giáo ngày xưa rất nhiều, mà ngày nay chúng ta đã thấy trên địa cầu có rất nhiều tôn giáo thịnh hành đều có giáo chủ thiên có và cũng chen lẫn ác nữa. Giáo chủ tôn giáo thiện hành đương nhiên đi đúng luật thiên nhiên. Giáo chủ ác hành phá hại đi sai luật thiên nhiên sẽ bị trừng trị, như giáo chủ Satan chẳng hạn. Thành tích thiên thần thời tiền sử trên địa cầu hiện nay chúng ta thấy các tôn giáo thiện hạnh: Nho, Phật, Lão, Thiên chúa, Ấn độ giáo (Bà la Môn) còn Hồi giáo đang quá khích với Thiên chúa giáo phạm luật thiên nhiên do vật chất cám dỗ, khiến thiên thần tôn giáo cũng xa lánh. Các tôn giáo tùy thời gian và không gian mà thành đạt hay hủy diệt trải qua nhiều thời đại, cũng như Nho giáo ngày nay bị chê bai không còn thích hợp với trào lưu tiến hóa nhơn loại, Đạo giáo bị sai lạc đi trở thành thầy pháp, thầy bùa do tín đồ học hỏi chưa thấu đạt học thuyết của Lão tử Giáo chủ. Còn các tôn giáo tân lập ở Việt Nam có Cao Đài, Bửu sơn Kỳ Hương, Phật giáo Hòa Hảo có triển vọng theo đúng thiên nhiên tính đang lần lượt phát triển khắp Thế giới, được thiên thần hỗ trợ mạnh liệt. Còn Tin lành giáo thoát ly từ Thiên chúa Giáo. Ngoài ra còn rất nhiều tôn giáo tân tạo như Bahai và các tôn giáo của dân tộc thiểu số của nhiều nước không thấy giáo chủ anh minh, trở thành tà giáo. Quý thiên thần thánh thiện từ ngàn xưa đã khuyến cáo chúng sanh là chế độ thờ phượng đa thần không ích lợi gì cả, vì đây là hiện tượng thiên nhiên thoát hiện hữu, thoát bình vị như Phong thần do gió bão tập trung mạnh bạo, Hỏa thần do lửa quá nhiều chất bồi, khi hết bồi là hết lửa, Thủy thần do nước quá tràn trề gây lụt lội, khi chảy ra biển hết là mất thủy thần, Mộc thần do cây cối già bị thấm nhiều máu của thú vật bị chim tha lên ăn, khi hết tinh chất máu là mộc thần tan biến, Thổ thần không có chỉ có khi nào địa chấn gây tai nạn khủng khiếp mà thôi. Những vị thần kể trên là do thiên tai gây ra, chớ chẳng có thần gì hết. Thiên thần còn khuyến cáo chúng sanh cố gắng định tâm, tự soi sáng trí tuệ phân định thật hư của vạn vật, đừng để ý tưởng ý lại vào thần thánh mà tự làm mất đi cái chân thật của tâm trí, khiến tâm linh bị phai nhòa đi mà tiến tới mê tín dị đoan, tin tưởng tà thần tai hại hơn là bổ ích nhơn sinh. Thiên thần chỉ hỗ trợ khi cần kiếp thiết thực, chớ không bao giờ thực thi theo ý muốn hoàn toàn thất nhơn tâm của nhơn sinh ác cảm. Thành tích của thiên thần quy định trong việc giúp đỡ nhơn sinh kiện toàn sự sống trên trần gian khổ lụy vì thân xác ô trọc, không còn tinh khiết của thuở sơ khai, do vật chất quuyến rũ, mất đi nhiều phần tinh túy nhơn sinh, nên phải sinh tử luân hồi, chớ thật ra thiên thần còn giữ y nguyên vi linh tử, không ô nhiễm vật chất hồng trần.

Sacramento, ngày 19 tháng 6 năm 2015