

2.- THIÊN ĐỊA BỈ ䷗

I.-THẾ GIAN SỰ VỤ

Thông suốt mọi việc nhờ trời giúp vận thái hoạch được lợi nhỏ, nhưng bết tắt lợi lớn do cơn bỉ cực đưa đến, phải chịu vất vả gian nan, đại sự chưa thành.

II.- NHẬP THẾ

Hiền như quân tử chỉ thành công chuyện nhỏ nhặt, mà đại sự không đặc kỳ sở nguyện : như mẹ của Trưng Tring Nguyễn bình Khiêm, muốn cho con mình sau phải là hoàng đế mới hài lòng với tài năng kiệt kiệt của bà, sau khi sanh đẻ được trạng Bùng, bà cũng thất vọng vì không được làm vua, bà lặn lội đi tìm ý trung nhân có chơn mạng đế vương mới thỏa mãn. Nhưng tìm mãi đến lúc hết kinh nguyệt mới gặp anh chàng Mạc Đăng Dung, một ngư phủ võ nghệ tuyệt luân, chưa gặp thời, nhưng có chơn mạng đế vương, bà buồn bã cho số phận hẩm hiu than thở : “Bây giờ già rồi hết trông mong có con sẽ làm vua, thôi đành chịu!”

III.- XUẤT THẾ

Tu học cần nghiêm chỉnh mới thành đạt chuyện nhỏ nhặt, còn đại sự thời trở ngại vô tiền khoán hậu: như Thích nhất Hạnh thành công lập làng Mai ở Pháp, tự cao tự đại với số tin đồ đông đảo, nhưng tham vọng quá nhiều theo lời mời của Việt Cộng 2 lần về nước tàng lộng xuê xang, được tăng bốc cho lập nền đạo ở Bát Nhã với 400 tử đệ tu tập, nhưng bị vất chanh bỏ vỏ, Việt cộng đuổi xô tín đồ Bát Nhã, mặc sức cho Thích nhất Hạnh kêu gào thảm thiết, hối hận thời chuyện đã rồi, do khi thanh công được Việt Cộng mời về nước trải thảm đỏ, tàng lộng vinh sang, tự kiêu tự đại đến chừng bị thất sủng, mới biết mình lỡ lầm, cần sám hối mà thôi.

IV.- THẾ GIAN VẬN

Trong cơn bỉ cực, chỉnh đốn công việc nhỏ nhặt sinh sống là tốt như: như Nguyễn Kim trung thần của vua Lê, khi bị nhà Mạc soán ngôi, ông lang bạt sang Lào tự nạn khổ nơi rừng sâu núi thẳm, tìm đường về Thanh Nghệ Tĩnh, truy tầm hoàng tử Chúa Chôm tôn vương, chiêu tập quân sĩ lo việc phục hưng nhà Lê, suốt cả cuộc đời tận tụy với vua tiến quân Bắc phạt không thành đạt gì hết, phải tới đời con cháu mới đánh đuổi họ Mạc lên Cao Bằng, lập lại nhà Lê Trung Hưng, nhưng cho nhà vua hư vị, làm chúa, cho nên họ Nguyễn ở Miền Nam vừa lo mở cuộc Nam tiến vừa lo chống chúa Trịnh cả trăm năm, mở ra triều đại Phong kiến tai hại cho đất nước.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

Ngày trước chánh phủ VNCH lãnh đạo đất nước với quân đội hùng hậu, thế mà bị bỏ rơi do quá tham nhũng của viện trợ và không có kế hoạch dài hạn như Lý thừa Vãng ở Nam Hàn đã thành công đưa đất nước thoát nạn cộng sản hóa và hùng cường hóa đất nước, phải chịu thất thủ lang bạt khắp nơi gần 2 triệu dân tự nạn với trên 500 ngàn quân cán chính và đảng phái tù đầy không bản án, thật không công bình chút nào hết, cấp lãnh đạo mang tiền của sang hải ngoại sống phè phỡn. Suốt 36 năm dài, nhóm ái quốc chân chính nằm gai nếm mật, tranh đấu dưới nhiều hình thức các thành phần quốc gia chân chính, yểm trợ cho thành lập Hội đoàn, chánh phủ VNCH lưu vong, quân lực VNCH lưu vong chờ thời cơ về nước phục hưng lãnh thổ. Như thế người Việt hải ngoại chỉ thành công chuyện nhỏ nhặt từ từ tiến triển lên Hội Nghị Diên Hồng với những bàn tay góp nhặt, hòa nhi bất đồng trong công cuộc phục quốc. Đại sự hiện giờ chưa thành đạt vì thời cơ chưa đến. Yêu tố chánh đáng để Đồng minh xuất Đông Chinh là khi Tàn quốc theo chỉ thị Tàu cộng mở cuộc xâm chiếm Miền Nam, có lẽ mùa thu 2012, đòi lại Thủy chân lập, chém giết bừa bãi nhân dân cả mấy triệu, mới cho chánh phủ cùng quân lực VNCH tái võ trang thắp tùng về nước bình định lãnh thổ.