

# THÁI THỨ BẠO HÀNH

## SAGIANG

### I.- THÁI THỨ NGÀN XƯA Ở GIAO CHỈ

Nước Việt từ thời tái lập quốc ở Giao chỉ bộ đã bị Triệu Đà xâm lăng sáp nhập vào Nam Việt quốc, chống đối nhà Hán. Nhưng về sau bị nhà Hán thôn tính, mất chủ quyền và chịu nô lệ suốt 1 ngàn năm. Tuy đã có nhiều cuộc khởi nghĩa giành lại quyền tự chủ, song vẫn bị hủy diệt và cai trị sắt máu bởi các Thái thú tàn bạo. Trước tiên, Thái thú Tô Định bạo ngược giết ông Thi Sách chồng bà Trưng Trắc, nên bà cùng với em Trưng Nhị phát cờ khởi nghĩa, được anh hùng hào kiệt ứng phó, kéo xuống đánh Tô Định toàn thắng, đuổi chạy mất về Tàu. Hai bà được toàn dân Bách Việt hưởng ứng thâm đạt 65 thành trì toàn thể Miền Hoa Nam ngày nay, vùng đất đai Bách Việt bị Tàu xâm chiếm. Hai bà tự xưng Trưng nữ Vương (40 - 44), chống trả với Mã Viện kiện tướng từ Động Đình hồ xuống tới sông Hát Giang, hai bà tự trầm mình chết. Mã Viện, tái lập nền đô hộ và còn dựng cột đồng ở biên giới, ngạo nghễ khắc chữ "Đồng trụ chiết, Giao chỉ diệt" khinh rẻ dân Bách Việt. Theo huyền linh học đây là cột ếm long mạch suốt cả ngàn năm đô hộ khốc liệt, các thái thú cứ thẳng tay bóc lột, bắt xuống biên mò bắt ngọc trai, lên rừng núi đào kiếm mỏ vàng, vào rừng sâu săn voi lấy ngà, giết tê giác lấy sừng làm thuốc, săn nai lấy lộc nhưng đắt giá. Dân chúng thống khổ triền miên. Chúng còn bắt học văn hóa Tàu, viết chữ Tàu, đọc sách Tàu và bắt những văn học sĩ lỗi lạc về Tàu phục vụ chánh quốc. Mỗi lần có cuộc khởi nghĩa dấy lên, là có việc trừng trị đẫm máu sau khi dẹp yên cuộc khởi nghĩa. Các thái thú thẳng tay tàn sát cho vừa lòng vương triều của họ. Cho nên quá uất hận nên bà Triệu thị Trinh khởi nghĩa chống Ngô triều, được tôn xưng Nhụy kiều Tướng quân. Lý Bôn thành công đuổi quân Tàu lập ra nhà Tiên Lý, nhưng phải chống trả quân Tàu mãnh liệt, truyền binh quyền cho Triệu quang Phục, do tuổi già sức yếu. Triệu quang Phục mang quân về đóng quân ở đầm Dạ Trạch, được tôn xưng Dạ Trạch vương, nhưng về sau bị Lý Phật Tử tranh ngôi, lại yếu hèn khi Tàu tiến binh tới đánh đầu hàng quân Tàu, khiến cho dân chúng đồ thán. Kịp đến khi Phùng Hưng khởi nghĩa chống quân Tàu, gây dựng nền tự chủ, lo cho dân chúng an cư lạc nghiệp, nên tôn xưng là Bồ cái đại vương, vẫn bị Tàu tiến đánh lập lại nền đô hộ. Về sau Mai thúc Loan thành công đuổi quân Tàu lập nền tự chủ, xưng đế, nhưng mặt đen nên mệnh danh Mai hắc Đế. Tình trạng nô lệ kéo dài tới thời kỳ Ngũ đại, loạn lạc bên Tàu, ông Khúc thừa Dụ tự lập làm Tiết độ sứ tái lập nền tự chủ. Nhưng Kiều công Tiện lại giết chết Tiết độ sứ Khúc thừa Mỹ khiến Ngô Quyền phải dẹp nội loạn và diệt trừ ngoại xâm do thái tử Hoàng Thao, Nam Hán quân tiến binh, tại sông Bạch Đằng bị Ngô Quyền giết chết và đánh tan, khiến Hán chủ, nhục nhã rút binh về. Nước nhà mới hoàn toàn tự chủ. Chấm dứt thời đại Thái thú!

### II.- NẠN THÁI THỨ BẠO HÀNH TÁI DIỄN

Khởi đầu nạn thái thú do tên Tàu giã hiệu Hồ chí Minh theo lệnh Nga Tàu về nước lập ra đảng Cộng sản Đông Dương, mượn danh nghĩa chống thực dân Pháp, giải phóng Việt Nam. Hồ chí Minh là thái thú tái diễn ở Việt Nam. Như dịp Nhứt đầu hàng Mỹ, bị giải giới (1945), Hồ thái thú nhanh tay cướp đoạt chánh quyền bạt nhục Bảo Đại xích hóa Việt Nam, nhưng bị Quốc dân đảng và Đại Việt chống đối trong lúc còn yếu thế, mượn Pháp từ trong Nam Kỳ quốc ra Bắc tiếp tay không chế (1946), nhưng Pháp lật lọng, chiếm lấy chánh quyền tái lập thuộc địa, Hồ thái thú kêu gọi toàn dân kháng chiến lấy danh nghĩa Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh hội của Nguyễn hải Thần làm bình phong che đậy cộng sản đảng (Gọi tắt Việt Minh) Các đảng phái và lực lượng giáo phái thâu đảo

âm mưu Việt Minh, nên phải tách ra khỏi Việt Minh vừa chống Pháp, vừa chống Việt Minh hết sức gian nan. Họ tìm giải pháp rước cự Hoàng Bảo Đại về thỏa thuận với Pháp (1947), hợp tác với tinh thần Liên hiệp Pháp, ký hiệp ước với Tổng thống Pháp Vincent Auriol nhận chủ quyền thống nhất đất nước độc lập trong khối Liên hiệp Pháp. Nhờ đó các lực lượng đảng phái và giáo phái có nơi nương tựa, chỉ còn chống Việt Minh và hợp tác cùng quân đội viễn chinh Pháp. Năm 1949 Trung cộng đánh đuổi Tưởng giới Thạch ra Đài Loan xích hóa Đại lục Tàu, Hồ Thái thú sang Tàu (1950) cầu viện, được tiếp trợ vũ khí tạo lập quân đội tăng lên tới Tiểu đoàn và Trung đoàn, với cố vấn Tàu Lý hi Bá, Trần Canh, đầy đủ vũ khí tới hạng nặng (Đại liên và Đại pháo) bắt đầu mở trận địa chiến ở Na Sầm và Hòa bình, khiến Pháp mở mặt trận Điện biên Phủ kiên cố hầu thủ thắng đất Bắc. Nhưng Hồ thái thú cầu viện Trung cộng tiến đánh Điện biên Phủ, hầu làm kẻ thương phong ở Hòa hội Genève. Trung cộng cho thiện chiến quân sang tiếp trợ với cả ngàn đại pháo, ngày đêm nã đạn như mưa, đèn đối phi cơ tiếp tế cũng không đáp xuống nổi, bị pháo rơi là tả, các phi đạo cây xéo lên. Trú đóng quân bị vây hãm và cuối cùng thất thủ, thế là Hội nghị Genève 1954 bắt buộc Pháp phải chịu ép chia 2 đất nước cho Việt Minh, Miền Bắc lấy tên mới Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa xích hóa được nửa phần đất nước. Nhưng Tàu cộng và Liên xô lại thúc đẩy mở Mặt trận Giải phóng Miền Nam (1960), quyết tâm chiếm nốt Việt Nam, hầu làm bàn đạp tấn chiếm, xích hóa toàn Miền Đông Nam Á. Miền Nam Đệ nhất Cộng Hòa đương đầu với thế lực cộng sản quá nặng nề, nên Mỹ lo ngại bị mất tiền đồn chống cộng, phải lật đổ chánh phủ và tái lập nền Đệ nhị Cộng Hòa, và mang quân viễn chinh lên tới 500.000 quân tiếp trợ quân lực VNCH chặn đứng quân Việt cộng. Nhưng mãi tới 1972 theo kế hoạch toàn cầu phải hạ bệ Liên xô, Mỹ bắt tay với Trung cộng, kéo về phe Tư bản, bắt buộc phải theo điều kiện:

- 1.- Đưa Tàu cộng vào thế chân Trung hoa quốc gia ở Hội Đồng Bảo An Liên hiệp Quốc, bỏ rơi Đài Loan.

- 2.- Nâng đỡ kinh tế và kỹ thuật Trung cộng.

- 3.- Rút hết viện trợ cho VNCH.

- 4.- Chấp nhận Hòa hội Ba Lê có lợi cho Mặt trận Giải phóng Miền Nam

- 5.- Hoàn toàn không can thiệp vào VNCH nữa.

Nhờ đó bọn Thái thú Việt cộng xé bỏ Hiệp Định Ba Lê tiến quân xâm chiếm VNCH, đầu tiên Trung cộng thử tiến quân đánh quần đảo Hoàng Sa 1974 thấy Mỹ không can thiệp, Việt cộng càng hăng hái tung hết 4 quân đoàn vào Nam, chiến thắng dễ dàng, xích hóa và thống nhất Việt Nam. Vênh vang tự xưng "Đỉnh cao trí tuệ loài người" đánh thắng 2 đế quốc sừng sỏ Pháp Mỹ. Bọn Thái thú lại xưng danh "Việt Nam Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa" dị hợm. Mỹ tức mình căm hận Việt Cộng, báo hại dân chúng quá nghèo đói, vượt biên rần rộ. Đã vậy mà còn mang quân đánh Khmer Đỏ với biểu hiệu "Công tác quân sự quốc tế" trừng phạt tội "Diệt Chủng" (1979) chiếm đóng cả 10 năm dài. Khiến cho Trung cộng phải "Dạy cho thái thú Việt Nam một bài học" tiến quân đánh 6 tỉnh biên giới Việt Trung, do Miên là con cưng của Trung cộng. Chiến thắng, Việt cộng lại tung tưng Liên xô thêm nữa, nhưng khi Liên xô sụp đổ trở lại thân phục Trung cộng 1990 do Đỗ Mười và Nguyễn văn Linh, tiếp tục làm Thái thú, theo lệnh của Tàu cho tới 2020 mới chấp nhận xấp nhập sau khi kế hoạch "Tầm ăn đầu" từng phần kết quả, theo chỉ thị của Giang Trạch Dân. Bọn Thái thú cút cung tận tụy dâng đất dâng biển và lập thị trấn Tàu, làng Tàu, Xí nghiệp Tây nguyên, Hà Tĩnh, khu phố Tàu và còn thêm sức thêm 10 địa điểm đầu nguồn khai thác hầm mỏ và trồng cây kỹ nghệ. Đặng trớn Tàu cộng tự vẽ bản đồ lưỡi bò, chiếm trọn Biển Đông, báo hại các nước Phi, Mã, Nam Dương, Bruney bị va

lây, chống trả mãnh liệt cho hành động xác xược của Trung cộng xâm phạm chủ quyền của họ. Khi Mỹ kết thân với Nam Hàn, Nhật, Phi và Mã Lai, không ngó ngàng tới Việt Nam Tàu cộng lại càng bướng cho đặt giàn khoan HD 981 không lồ trên lãnh hải Việt Nam, khiến dân chúng phần uất biểu tình rầm rộ từ Bắc chí Nam, chống đối Tàu cộng xâm lăng, sẵn dịp, Tàu cộng sử dụng du đảng tham gia biểu tình và xúi giục bạo động đập phá xí nghiệp Tàu và Nhật, hôi của và cướp giật tài sản của các xí nghiệp, gây ác cảm với ngoại quốc oan ức cho dân biểu tình. Các thái thú lại đàn áp biểu tình đánh đập, bắt giam cả ngàn người, và còn bị đòi bồi thường thiệt hại nữa. Tình trạng đất nước rối ren chia 2 phe: a/- Thân Tàu tôn trọng "4 Tốt" và "16 Chữ vàng" há miệng mắc quai, không nên còm cháo gì hết. b/- Thân Mỹ cầu viện tiếp trợ vũ khí và chiến cụ hầu tính thể thoát Tàu cộng. Mỹ chỉ lên tiếng là Tàu cộng rút giàn khoan 981 vào 15 tháng 7 vì sợ đụng chạm Mỹ, chưa phải lúc.

### **III.- NGÀY TÀN CỦA THÁI THỨ**

Các phe thái thú kinh chống nhau mãnh liệt, sẽ phải lãnh đủ "Bài học thứ nhì" của Trung cộng dạy phải làm nô lệ cho Tàu vào cuối năm 2014, xâm chiếm toàn vẹn lãnh thổ trương cờ Tân Trung quốc: Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt, triết tiêu cờ đỏ sao vàng. Các thái thú lúc bấy giờ thờ kính tân chủ nhân, hứng chịu búa rìu của kháng chiến quân toàn quốc, cùng dư luận quốc tế hết sức tề mạt. Liên hiệp quốc cấm vận toàn vẹn Trung cộng và cử quân đội Đồng Minh Đông chinh giải phóng Việt Nam, có tháp tùng của Quân lực và chánh phủ VNCH Lưu vong với trách nhiệm liên hệ kháng chiến quân nội địa và bình định lãnh thổ, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền tại địa phương đã giải phóng. Chỉ thời gian ngắn đã tiến hành tới vĩ tuyến 17. Trung cộng bị cấm vận tưng thê mở Đại chiến III tung hết lực lượng nơi hải phận từ Nhật đến Mã Lai, mở trận hải chiến dữ dội với 3 hạm đội Hoàng hải, Đông hải và Nam hải tiến đánh Nam Hàn, Nhật, Đài Loan, Phi luật Tân, Nam Dương và Mã Lai. Tức nhiên Đồng minh tập trung lực lượng tiến đánh mãnh liệt với hỗ trợ của 3 hạm đội Mỹ: 5, 6 và 7 chỉ trong vòng 1 tuần lễ đại bại, bị đuổi nà, bị buộc phải đầu hàng. Quân Tàu trú đóng Bắc Việt cũng bỏ chạy, kéo theo đám thái thú tàn hại. Nhưng Tàu cộng lại mở "Sanh tử chiến" khai hỏa hết 6.000 giàn hỏa tiễn Liên lục địa, chôn dấu ở Hoa Nam, có gài sẵn mục tiêu của các thủ đô và thành phố quan trọng của các quốc gia thù địch. Lá chắn nguyên tử Mỹ phát lộ, lập tức tung cả một rừng hỏa tiễn Patriot và Hốc kít tiến vào Hoa Nam nghênh chiến, gây trận chiến nguyên tử vô tiền khoáng hậu trên địa cầu, gây ra chấn động mãnh liệt, làm địa cầu ngưng lại mấy giây, nhơn loại và thú cầm chết hết, tạo cho Hoa Nam một cái hố sâu ngang 3.000 km dài 10.000 km trải dài từ Thái bình dương đến tận Hi mã Lạp Sơn, nước biển Thái bình dương tràn vào lập ra biển Hoa Nam. Lúc bấy giờ địa cầu bị chuyển trục Cực Bắc xuống vùng biển Equator, Cực Nam kéo lên vùng biển Sumatra, lại xoay ngược lại từ Tây sang Đông. Một vùng hồng quang từ Thiên đình chiếu rọi xuống trần gian, nhiệt độ 4 hạng người sống lại chỉ có 1/10 nhơn loại: Trung thân, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức để được tham dự hội Long Hoa mở ra ở Kim Điện núi Cẩm, tái lập thời Thượng nguon Thánh đức sống cảnh địa đàng, không còn phân biệt quốc gia, không còn giàu nghèo, con người không còn sát sanh hại vật, mà sống với chúng như tình bạn. Toàn thể giới chỉ còn 18 vùng Đạo Trị do 18 Đạo sư điều hành tu tập Thiên Ảnh Đạo Vàng, và Kim Điện Núi Cẩm trở thành Thánh địa toàn cầu, do Long Hoa giáo chủ ngự trị.

Sacramento ngày 4 tháng 9 năm 2014

SAGIANG

