

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

SAGIANG

I.- TÂY PHƯƠNG Ở ĐÂU VÀ CƠ CẤU THỂ CÁCH

Theo huyền học định vị Tây phương Cực Lạc Quốc Độ thuộc vũ trụ Ta Bà trong 9 quốc độ. Nơi đây huyền ảo không cấu trúc theo thể thức quốc độ nằm về phía cực Tây của Vũ trụ Ta Bà riêng biệt, rộng lớn tương đương mỗi quốc độ khác. Nó không có Thiên hà, không có thái dương hệ, không có sanh hành tinh và tử hành tinh. Tự nó không có sinh vật, thảo mộc, động vật và con người mà chỉ có tứ đại (Lửa, Đất, Kim loại và Nước) nhưng tứ tại này được Đức Phật A Di Đà chuyển biến đặc biệt theo năng lực thần kỳ lớn nhỏ tùy theo biến dạng, hiện hữu hay ẩn hình, do thành lực Phật A Di Đà, thành ra tâm linh của trần gian được nhiếp độ về đây chỉ là vi linh quang nguyên tử (Nguyên tử của Thiên nhiên có linh quang). Vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) được tiếp độ về não trong hoa sen, tu tập một thời gian cho tới khi đủ năng lực linh tính mới ra ngoài học tập tu hành do hướng dẫn của Bồ Tát trải qua ba Phẩm hạng: Hạ phẩm, Trung phẩm, Thượng phẩm. Mỗi phẩm lại chia ra 3 cấp: Hạ sanh, Trung sanh, Thượng sanh. Vi linh tử trải qua Cửu Phẩm Liên Hoa rất nhiều khê, phải thành tâm học tập tu hành, thiên định bát nhã đạt quả vị A la Hán. Tự đó mới lần hồi tuân tự lên quả vị Bồ Tát. Lên tới Bồ Tát viên mãn ở Tây phương Cực lạc quốc, có nhiều vị chuyển về Thượng giới tu hành ở Vô tướng giới, trải qua cung Đạo Lợi tu tập cả thời gian dài, phải thắng cuộc thi khảo hạch mới lên cung Đâu Xuất, nơi đây phải tu tập khổ hạnh, phát minh ra Đạo vụ và Y vụ trình luận án thực thi thành quả sau khi khảo hạch được phê từ Ưu tới tối Ưu, viên mãn thăng hoa lên quả vị Phật, ngự trị tại Phi vô tướng giới. Cho nên quý vị Bồ Tát phải giáng trần khuyến giáo một đạo giáo được tín đồ tín nhiệm và phải tạo ra y vụ chữa trị bệnh tật trần gian rất nhọc nhằn kết quả mỹ mãn, cứu nhân độ thế. Như thế cõi Tây phương Cực lạc quốc chỉ là trung gian của trần gian và thượng giới thường xuyên kết quả mỹ mãn, hơn những vị tu hành dầy công và trải qua nhiều kiếp mới đắc quả vị A La Hán vinh thăng về Hữu tướng giới trải qua 9 cung (Cửu phẩm liên hoa) mới tiến lên quả vị Bồ tát tu tập ở cung Đạo Lợi. Những vi linh tử có duyên phần niệm Phật, nguyện cầu vãng sanh về Tây Phương, giữ tâm linh lắng động niệm Hồng danh "Nam Mô A Di Đà Phật" chỉ 10 tiếng đánh động Hồng quang tuyến điện tử tung xuống nhiếp độ về ứng hiện vào hoa sen thuộc ao sen thứ nhứt của Cửu Phẩm Liên hoa, tức nhiên thoát vòng tục lụy, không còn bị luân hồi quả báo. Chúng ta thấy Cửu Phẩm Liên Hoa của Tây phương khác Cửu phẩm liên hoa ở Hữu tướng giới do ở Tây phương có ao sen thật và mỗi Phẩm hạng có 3 ao sen khác nhau về hình thể và biến chuyển. Còn Cửu phẩm liên hoa Thượng giới chỉ là 9 cung ở Hữu tướng giới có hình thể 9 cánh hoa sen ốp vào nhau, chớ không phải hoa sen thật với hồ sen như Tây Phương. Phương thức tu tập và cư ngụ, giải trí khác nhau: Cư ngụ theo từng cung ở Thượng giới còn ở Tây phương ở trong Hoa Sen. Ăn uống và ngủ nghỉ cũng như nhau theo ý tưởng, muốn gì có nấy, hưởng thụ xong rồi tự biến mất, quần áo đồng phục và đồng là Nam hay Nữ theo lịch trình sinh động hàng ngày (Một ngày ở Tây phương dài bằng 6 năm trần thế) Giải trí tùy thích, muốn chơi trò chơi nào là có ngay. Muốn đi tham quan bất kỳ nơi nào là đến đó ngay. Cảnh trí Tây phương hấp dẫn hơn Thượng giới do có ao sen, có hoa sen, có hàng rào bát bảo, có trân châu, quang ngọc đủ màu. Thảo mộc xum xê cành vàng lá ngọc, hoa thơm khoe trăm màu sắc, trái cây chiếu ngời màu sắc hực hỡ. Chim chóc nhiều loại màu sắc lộng lẫy, lớn nhỏ đủ cả, ca hát líu lo có bài bản nhạc điệu êm đềm duyên dáng. Cá dưới ao sen màu sắc lóng lánh nhỡn nhơ, lớn nhỏ đủ cỡ vờn quanh các cọng hoa sen và lá sen uốn éo vũ điệu hòa cùng nhạc điệu của chim. Thú vật

cũng hài hòa tiếp cận.

II.- THAM QUAN TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUỐC

Kỳ duyên tham quan Tây Phương Cực Lạc quốc hi hữu, chỉ có nhân duyên nhiếp độ về Hạ Phẩm Hạ sanh gia nhập vào hoa sen ở Ao sen Hạ sanh Hạ Phẩm, mà vi linh tử (Linh hồn) chuyển hóa hạ sanh, mới thực sự thoát vòng Luân hồi quả báo trần gian, hằng hà sa số kiếp, thông khổ ngục lặn trong biển khổ. Thật ra ở vũ trụ Ta Bà số sanh hành tính quá nhiều, số nhơn sinh cũng vô số kể, nhưng số được vinh thăng về Thượng giới chỉ nhỏ giọt do công đức thiện nghiệp do tu hành đặc đạo quả quá hiếm hoi, vì vật chất quyến rũ tìm lẽ sống, tranh đấu sinh tồn, cá lớn ăn thịt cá bé, người khôn ngoan quỷ quyết trấn áp kẻ yếu hèn, sát sanh hại vật để vinh thân phì gia, tạo quá nhiều ác nghiệp, nên chỉ loay quay trong sinh tử nghiệp quả luân hồi. Những vi linh tử được nhiếp độ về Tây Phương quá ư diễm phúc, đâu còn muốn trở lại trần gian thông báo cho nhơn loại biết được Tây phương Cực Lạc quốc có sinh động ra sao, và làm cách nào để được nhiếp độ về. Tin mừng đưa đến do Khoan tịnh Đại Pháp Sư đã được kỳ duyên về tham quan Tây Phương Cực Lạc quốc ngày 25 tháng 10 năm 1967 đến ngày 8 tháng 4 năm 1973 chỉ 1 ngày 1 đêm bằng 6 năm 5 tháng dài trần gian, bằng thần thức, còn thân xác bí ẩn nằm trong động núi không phân hóa gì hết, nhờ định thiền 6 giờ rưỡi, thân xác đã biến thể bất hoại do thần lực. Ngài đã thuyết giảng tại núi Nam Hải Phổ Đà (Tân gia Ba) vào tháng 4 năm 1987. Ngài thành thật tường trình cuộc tham quan độc đáo này khuyến cáo nhơn loại cố tâm tu hành, niệm Phật, tạo thiện quả hầu được nhiếp độ khi lâm chung đã định tâm niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" 10 tiếng đánh động Hồng quang tuyến điện tử đến nhiếp độ về an dưỡng nơi Tây Phương Cực Lạc quốc:

Ông được Quán Thế Âm Bồ Tát hóa thân ra Đại sư Viên Quang hướng dẫn trải qua Động La Hán, nơi cung điện Trung thiên La Hán vào lúc bình minh, có nhiều người đủ mọi màu da: Trắng, Vàng, Đỏ, Đen sinh động tùy sở thích, thiên định, cờ tướng, chạy nhảy, ca hát, niệm Phật...bên ngoài, vào Đại Hùng Bửu Điện được tiếp đãi và mời đi tắm, thay quần áo màu lam. Hòa thượng trụ trì tặng tâm giấy có 8 chữ: "Phật tự tâm tác. Giáo do ma chủ" bảo đọc xuôi ngược, trên dưới ráp chữ lại thành bài thơ có thể dài tới 840 câu nói rõ vận mạng của Thế giới trong những năm tới. Nghỉ ngơi khỏe rồi qua Trung Thiên La Hán kiêu đề lên Nam thiên cung. Đền tầng trên, trụ xứ Tứ Đại Thiên Vương, tầng dưới, Cung Trời Dục Giới. Nơi đây có Trời Đạo Lợi, mà Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự trị cai quản 32 cung Trời Tứ Phương. Tới tầng thứ tư mới gặp ân sư Lão Hoà Thượng Hu Vân, Ngài cho biết Lão Viên Quang Pháp sư là hóa thân Quán Thế Âm Bồ Tát, mới vỡ lẽ vội lễ bái tạ lỗi. Ngài bảo phải đến cung Trời Đâu Xuất đánh lễ Đức Di Lạc Vương Phật. Được Ngài phán: "Ta sẽ giáng sanh vào thế giới Ta Bà nơi Liên Bang Đại Việt để mở Hội Long Hoa." Đâu Xuất điện rất to lớn được Phước Vinh đại sư đãi ăn bánh ché tác bằng mật hoa và dặn dò về Thế gian thực hành Bồ Tát Đạo. Đâu Xuất điện là nơi Thái Thượng Lão quân luyện đan đại pháp, có nhiều tòa Tháp luyện đan, nơi cư ngụ của quý Ngài Thượng tiên và Đại tiên, chung quanh là rừng cây Linh lung Uyên chiếu ngời ngũ sắc và tỏa hương thơm. Ra khỏi rừng Linh lung Uyên, trì chú Lăng nghiêm, đột nhiên tòa sen nâng bốc lên chỉ 15 phút sau, trước mặt ngọn núi vàng chói lợi cảnh "Thất tùng La Vông, Thất trùng hàng thọ" hùng vĩ, mới nhận biết Trung tâm Cực lạc Thế giới toàn là vách núi bao quanh như "Thiên la địa võng" bao phủ rừng cây trùng trùng điệp điệp, không thấy ai cả, tìm lại Quán Thế Âm Bồ Tát cũng chẳng thấy lo lắng lạc nẻo, bơ vơ, nhưng khi nghe lời truyền trên cao:" Con đang đứng trước ngón chân cái của Đức Phật A Di Đà. Hãy đánh lễ tôn kính ra mắt! " Tới chừng đó ngược mặt lên mới thấy Phật A Di Đà cao lớn như bệ cao

tòa cao ốc 100 tầng, và Quán Thế Âm Bồ tát cũng to lớn hơn thấp hơn, chấp tay hầu trang nghiêm. Cho nên vừa đánh lễ bái lạy vừa khẩn nguyện xin gia hộ. Quán Thế Âm Bồ Tát nhận lệnh hướng dẫn tham quan Cực Lạc quốc, đành phải đánh lễ 3 lạy rời khỏi cung đình Thuyết pháp "Đại hùng Bửu điện" của Vô Lượng Thọ Phật gặp nhiều Bồ Tát và chư Phật đang sinh động trong đó có Đại thế chí Bồ Tát, Thường tinh tấn Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát hướng dẫn đến viếng Hạ Phẩm Liên Hoa, nơi Đối Nghiệp Vãng sanh, tức là thành tâm tu niệm Phật thường xuyên và trước phút lâm chung bình tĩnh niệm Phật 10 tiếng "Nam Mô A Di Đà Phật" đánh động Hồng quang tuyến điện tử đến nhiệt độ về cho hòa nhập vào hoa sen Hạ sanh Hạ Phẩm Liên Hoa, thoát vòng luân hồi quả báo. Đến ao sen Hạ sanh này thấy nhiều thiếu nữ 13 tuổi đồng phục màu xanh sinh đẹp, đang thời ngoại cảnh vui chơi thoải thích, đột nhiên trở thành nam tử mang đồng phục màu vàng, tập trung lại vào giảng đường do Bồ Tát chủ trì điều hành. Sau đó đến ao sen, nước lênh bênh như có hơi nước thoang thoang, hàng vạn người xuống tắm. Bồ Tát bảo xuống tắm, nhưng không ước quần áo và nước thơm ngát, uống thử thấy ngọt như nước cam lồ "Bát công đức thủy" thấy khỏe lắm, toàn thân nhẹ nhàng lâng lâng bay tới giữa ao thấy những hoa sen đẹp để nở sáng lạng có người ngồi trên đây niệm Phật. Được biết Hạ Phẩm Liên Hoa có 3 bậc: Hạ sanh, Trung sanh, Thượng sanh. Quý vị Hạ sanh phải lo tu hành, tinh tấn, thiền định, lên Bát Nhã mới được khảo hạch thăng hoa lên ao Trung sanh Hạ Phẩm Liên Hoa và tu tập lên ao Thượng sanh Hạ Phẩm Liên Hoa. Cứ thăng tiến lên Trung Phẩm Liên Hoa trải qua Tam sanh và qua khảo hạch mới thăng hoa lên Thượng Phẩm Liên Hoa, trải qua Tam sanh và khảo hạch gặt gao vượt qua được thăng hoa lên A la Hán, từ đó tiến dần lên Bồ tát. Quý Ngài được thăng hoa về Thượng giới vinh thăng quả vị Phật. Cũng có nhiều vị Bồ Tát tình nguyện làm giảng thuyết viên hay Bồ tát chủ trì. Ra khỏi ao sen Hạ Phẩm, tiếp tục trì chú, thân như đi máy bay lướt gió bay lên, đột nhiên cảm thấy thân mình từ từ to lớn và cao lên. Tới ao Trung Phẩm to lớn như biển hồ, hoa sen to lớn gần bằng 1 tỉnh. Những người trên hoa sen to lớn dị thường, đang vào thính đường nghe giảng pháp. Trung phẩm Liên Hoa là nơi Phạm thánh đồng cư có 2 hạng: Hạng từ Thượng sanh Hạ Phẩm Liên Hoa đã lên bực Thánh và hạng mới nhiệt độ về nhưng công hạnh cao cả đã thành công ở trần gian: chịu khổ tu luyện, tích cực phục vụ Phật tử, đóng góp xây dựng chùa tháp, in kinh sách ấn tống, tuyên truyền Phật pháp, khuyến hoá cải ác tùng thiện, dẫn giải kinh điển Phật pháp để người ta tinh tấn tu hành, như là bố thí, pháp thí, vô úy thí, nghiêm trì giới luật, phát tâm từ bi hi xả, lâm chung nương Tây phương Tam thánh tiếp dẫn vãng sanh về Trung Phẩm Liên Hoa. Nơi đây cảnh trí hết sức lạ lùng, các hoa sen hào quang rạng chiếu, các nhân vật y phục sắc sỡ lấp lánh ung dung dạo cảnh trong lúc chìm chóc hát vang những lời ca ngợi thánh đức cõi Cực lạc, đột nhiên chuông reo lên, lâu các biến mất hết, tất cả trở nên thanh niên lối 20 tuổi, hiện sắc óng ánh vàng trong suốt, đồng phục xuyên qua vách tập hợp rất đông trong hội trường to lớn do Đại thế chí Bồ Tát và Thường Tinh Tấn Bồ Tát thuyết giảng Diệu Pháp Liên Hoa kinh là kinh tạng căn nguyên của chư Phật Thế giới Hoa Tạng để thành Phật. Tất cả đèn đài, lầu các, điện, tháp đều do nguyện lực của A Di Đà Phật hình thành, cho nên cây cối, chim chóc và mọi người trong suốt vật chất không có chướng ngại, nên xuyên qua dễ dàng. Tiếp tục đến Thượng Phẩm Liên Hoa, nơi Hoa Nữ Gặp Phật cũng có 2 hạng: Hạng từ Trung Phẩm Liên Hoa thăng tiến và hạng bá tánh tinh tấn tu hành, giữ gìn giới thanh tịnh, nghiên cứu điển tịch chư Phật, dững mảnh đoạn trừ 10 nghiệp ác, hành toàn 10 nghiệp lành, theo pháp môn tu hành thực hành chu đáo, cực lực dần thân 10 năm như buổi đầu không hề lui bước, đến lúc thịt rã xương tan bỏ xác mới thôi, còn tạo thêm công đức lớn: Bồ thí và

định tâm niệm Hồng danh "A Di Đà Phật" lúc lâm chung. Họ đã không còn vọng tưởng, sáu căn đều thanh tịnh, có thể đạt cảnh giới Bồ Tát, có thể tự do biến hóa, du hí thân thông. Hoa sen nơi đây nhỏ như cúc bằng cỡ ba tỉnh. Ao sen nơi đây to như cái biển, không thấy bờ bên kia, quanh ao trắng lệt lệt, từng tầng lan can vây quanh phát ra muôn đạo hào quang. Hoa sen tỏa ra hương thơm, có nhiều màu sắc đẹp vô cùng. Mỗi tầng đầy những bảo tháp, đình đài, lầu các, những người trong hoa sen toàn thân tỏa sáng ánh hào quang vàng ánh, y phục hoa lệ phát ra tia sáng, màu sắc rất đẹp. Lúc bấy giờ, một thanh niên 30 tuổi bước ra gặp và hiện nguyên hình Ân Quang Pháp sư, sau khi lễ bái, nhắn nhủ: "Cõi Ta bà cần lấy giới luật nghiêm trì, như tâm niệm Phật, tín hạnh nguyện, tất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc." Trên cây cảnh vàng lá ngọc, chim chóc líu lo ca hát hòa với âm nhạc Trời du dương hòa đồng cùng tiếng niệm Phật khắp nơi, hoa nở rộ muôn màu, hương thơm ngát, cánh hoa chiếu ánh sáng lung linh, các loại đèn châu báu, Mã não, Lưu ly từng hàng ngay ngắn lấp lánh ánh sáng màu sắc đẹp. Ân Quang Pháp sư đưa lên lầu, giữa có Chiếu Thân Kính soi rọi thấy ngay bản tính thanh tịnh chưa, còn vọng tưởng nữa không. Vọng tưởng thấy đói nghĩ món ăn cơm trắng với canh rau cải trắng, tự nhiên mâm đồ ăn đưa đến ăn xong là mất mới biết ăn uống bằng vọng tưởng như chiêm bao vậy. Muốn vãng sanh phải thiền định song tu chia làm 2 nhóm: Nhóm thứ như tâm niệm 2 câu "A Di Đà Phật" nhóm thứ nhì Mặc niệm lắng nghe, xong rồi niệm Phật 2 câu, nhóm thứ như mặc niệm lắng nghe. Niệm như vậy, không mệt nhọc, lại không ngừng niệm, tâm và khẩu như nhau, Phật tánh tự nhiên lộ, tính tất sanh định, định tất sanh huệ. Bồ Tát hướng dẫn viếng tháp Liên Hoa, cả một rừng tháp phóng ra muôn đạo hào quang, màu sắc uyển chuyển ánh lung linh đẹp vô ngần. Trong tháp vang vọng ra tiếng niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" liên tục 2 câu liền nhau trong vút. Câu đầu tiên rất cảm động tha thiết như con rêu Mẹ cứu giúp. Câu thứ nhì trầm hùng rất quyết tâm và thành khẩn. Tất cả thanh niên lối 30 tuổi cao lớn mặc đồng phục đang niệm Phật, ngồi trên Tòa sen mỗi ngày theo đúng 6 thời: 2 thời niệm Phật, 2 thời chỉ tịnh, 2 thời nghỉ ngơi. Ở tầng giữa, từng hàng ngồi nghiêm trang trên bồ đoàn niệm Phật. Ngay giữa phòng ngồi an vị Đại Bồ Tát dẫn chứng niệm Phật, mọi người trên đầu phát ra những tia sáng, hiện các loại chim bay tới lui lên chóp tháp, hoặc ở đại sảnh, vẫn trật tự. Nơi đây nhiều đèn trên châu, đèn lưu ly phát ra ánh sáng tối đa, tự động chuyển biến các dạng màu sắc, lung linh uyển chuyển đẹp mắt. Tham quan Cửu Phẩm Liên Hoa, trở lại bái yết A Di Đà Phật, chí thành đánh lễ quỳ trước mặt Ngài, cầu xin gia bị và chỉ dạy: "Phật tính chúng sanh bình đẳng, tùy nghiệp đảo điên ý thức, lấy giả làm thực, tạo nhân chịu oán, trôi lộn trong nhân hồi, chịu khổ vô vàn. Nam Phụ Lão Áu tín nguyện hạnh như tâm bất loạn, tịnh độ thiên, chỉ cần 10 niệm quyết trước khi lâm chung, được vãng sanh. Thôi con về đi !"

III.- VỀ THẾ GIAN

Bái lễ tạ từ ba lần và lui gót, Hoa sen đưa bay nhanh chóng, không còn thấy Nam thiên Môn, đến Trung Thiên La Hán, ngưng niệm chú, hoa sen biến mất. Vị đồng tử cho uống nước và thầy Tri khách bảo vào phòng nghỉ tí đi, thoáng cái đã say say trong giấc ngủ ngon lành. Khi thức dậy thấy loay quay trong động tối om, không còn gì nữa hết, lần mò hồi lâu ra tới cửa động, mới nhận thức đang ở thế gian. Đi bộ 20 km theo đường núi ra tới đường Xích Thủy, gặp người đi đường hỏi ra mới biết đã rời khỏi thế gian 6 năm 5 tháng, trong lúc ở Tây Phương chỉ có 20 giờ. Tâm niệm "Nam Mô A Di Đà Phật" suy tưởng: "Kẻ giác ngộ đắc thành Bồ Tát, người mê đồ là chúng sanh ở cõi Ta Bà.

Sacramento, ngày 7 tháng 6 năm 2015

