

# TÂM TƯ CỘNG SẢN

## SAGIANG

### I.- TÀ THUYẾT CỘNG SẢN

Chủ nhân Mác Ân Gieo tung ra tà thuyết cộng sản đầu độc thế giới trên một thế kỷ, tại Đức, dân Đức phờ phảnh chuyển qua Âu châu, dân lao động Nga, lực lượng công nông đang bị chế độ phong kiến của Nga hoàng đàn áp bóc lột, nên tin tưởng thuyết lý cộng sản nâng cao đời sống công nông, để đạt được thế giới đại đồng, tất cả con người bình đẳng, không còn giai cấp thống trị, cùng nhau vùng lên giành giật chánh quyền về tay nhân dân, với chế độ Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo. Người ta làm tưởng nhân dân hoàn toàn giải phóng, đứng lên làm chủ tập thể, giao quyền hành cho Nhà nước (Chánh quyền) quản lý, còn Đảng Cộng sản đứng sau chót, chỉ là đảng phái trong một nước tự chủ. Nhưng cái tà thuyết này chỉ có một đảng (Độc đảng) lãnh đạo thế mới là trở trêu. Ai phản đối là bị đàn áp thẳng tay, thủ tiêu, hay đọa đày tù tội. Sau đệ nhất Thế chiến (1918) dân Nga đã được Lê Ninh thành lập vững mạnh đảng Cộng sản, đứng lên tranh đấu đế hoàng, thành công, tiêu diệt đế chế Nga và lập ra chánh phủ hoàn toàn cộng sản theo mô hình chánh thức của chủ nhân. Nhân dân làm chủ tập thể, thành lập nghiệp đoàn công nông từ thành thị đến thôn quê, theo mô hình tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách, nào nông trường tập thể, toàn thể nông dân đều là thành viên của nông trường chia ra nhiều khâu riêng biệt, đồng nhau làm việc, thu hoạch chia ra đồng đều theo công việc mỗi thành viên. Các công kỹ nghệ cũng thực thi chế độ, tập thể chỉ huy cá nhân phụ trách. Thành ra công nông Nga biến thể thành công cụ sản xuất cho Nhà nước và Đảng, Lê Ninh còn tung ra thuyết giải phóng các dân tộc nhược tiểu bị thực dân thống trị trên toàn thế giới, tiếp nhận thành lập các đảng Cộng sản tranh đấu đòi độc lập có tiếp trợ của Cộng sản của nhân ông Lê Ninh. Lần lượt từ 1925 Tàu, các quốc gia Phi châu, Á châu và Mỹ châu đều hưởng ứng thành lập đảng cộng sản, kể đó Việt Nam do tên đồ tể Nguyễn tất Thành với tên giả là Hồ chí Minh ở Pháp theo đảng cộng sản Pháp, sang qua Nga tháp tùng sang Tàu và liên hiệp các đảng phái Việt kéo về nước thành lập đảng cộng sản Đông Dương chống thực dân Pháp (1930) còn riêng ở Việt Nam lại lấy danh nghĩa Việt Nam Cách Mạng Đồng minh hội (Gọi tắt Việt Minh) do Nguyễn hải Thần thành lập bên Tàu, lập lừa đánh lặn con đen, lôi cuốn dân Việt vào đường tranh đấu mãnh liệt từ năm 1946 đến 1954 thành công giật được phân nửa đất nước do Hiệp ước Genève. Tà thuyết này giúp cộng sản đảng Việt tiến lên nữa bằng Mặt trận Giải Phóng Miền Nam từ 1960 đến 1975 chiếm lãnh toàn Miền Nam VNCH huênh hoang tự đắc, đỉnh cao trí tuệ loài người, chiến thắng hai đế quốc sừng sỏ Pháp, Mỹ, nướng dân Việt hết 4 triệu người, thống nhất lãnh thổ. Chúng lại còn lập ra nhà tù Cải tạo trên 500.000 quân cán chính và đảng phái VNCH, còn toàn quốc là một nhà tù vĩ đại, ngăn sông cách chợ, thất lung buộc bụng, bắt phải vô nông trường tập thể, ruộng đất gia súc đều trưng thu vào nông trường, đánh tan tư sản mại bản, phá nát sản nghiệp các phú gia, bắt đi vùng kinh tế mới, chớ ăn đá, gà ăn muối, công kỹ nghệ gia đều bị quốc doanh hóa, công nhân phải vào nghiệp đoàn do đảng chỉ đạo, chí đến các tôn giáo cũng bị phân chia ra chính thống và quốc doanh, thi hành lễ bái đều do quốc doanh lãnh đạo, phản đối là tù đày, đàn áp. Người dân chịu hết nỗi phải tìm đường vượt biên chết chóc do biên phòng săn đuổi bắt bỏ tù, do bão tố, do hải tặc, thầy thể làm môi cho cá mập thâm thương ở Biển Đông. Còn dân vượt biên đường bộ trải qua Miền Lào, bị biên phòng giết chết, bị rắn độc, thú dữ chết rả thây, còn thêm đập nhằm mình bầy nát thây, không kịp ngáp. Tà thuyết cộng sản gây tai họa cho toàn dân Việt phải lang thang viễn xứ trên 4 triệu người, tha phương cầu thực, lúc nào cũng tưởng nhớ quê

huong đậm đà, trông mong ngày về vinh quang giải phóng đất nước đang lâm nguy, bên bờ vực thẳm Tàu cộng xâm lăng, mà hiện nay đang trấn áp tại Biển Đông, sát hại ngư dân, chiếm cứ quần đảo, lập căn cứ quân sự, phi trường, căn cứ hải quân, xem Việt Nam là bọn Thái thú đàn áp biểu tình của người Việt chống Tàu cộng xâm lăng, lại còn bắt bớ thường thiết hại các xí nghiệp Tàu bị biểu tình bạo động đập phá, hôi của, cướp đoạt tài sản do chính Tàu cộng đốc thúc du đảng gia nhập phá nát xí nghiệp để có cơ bắt nạt chánh quyền thái thú, phải cho thành lập những khu tự trị Hà Tĩnh, Tây nguyên. Tai hại còn tiếp theo những việc huy hiếp: dân Tàu tự do di chuyển khỏi căn chiếu hộ khán trên toàn lãnh thổ Việt Nam, những thị trấn Tàu, những làng Tàu, những Tiểu phu phổ Tàu, những Đại khu phố Tàu hoàn toàn tự trị, chánh quyền bất khả kiểm soát. Đau đớn thay tại hại của tà thuyết cộng sản!

## **II.- TÂM TƯ CỘNG SẢN VIỆT NAM**

Tà thuyết cộng sản còn đề thêm những quái thai "Tu tưởng Hồ chí Minh" và "Mao chủ nghĩa" đã quyến rũ con người mê say theo để chịu làm vật tế thần, làm bia đỡ đạn trong chiến trận biển người, làm công cụ cho đảng, Trung thành với đảng, cố gắng biến chế con người theo cộng sản với chủ thuyết "Tam vô" mất hết tình cảm con người, đem đầu tổ cha mẹ, đem dâng đất nước cho Tàu cộng theo đúng chỉ tiêu "4 Tốt" và "16 chữ vàng" nguy hại cho tiền đồ dân tộc. Tâm tư cộng sản Việt Nam hiện nay tuy mất gốc cộng sản (Liên xô thành trì sụp đổ), nhưng còn cố gắng theo chân Tàu cộng hầu giữ được chân đứng và địa vị để vinh thân phì gia, cướp giựt tài sản đất nước, tài sản dân chúng, trở thành đại gia Tư bản đỏ. Họ chẳng thà giữ đảng tới cùng còn hơn là mất nước. Thế mới tai hại cho toàn dân. Tâm trạng của nhóm này đã cùng đường tiết lộ. Đối với dân là "Tội đồ dân tộc", đối với ngoại quốc là hạng vô liêm sỉ. Họ đã nhận rõ thân phận của họ chỉ còn dựa vào thế lực Tàu cộng để sinh tồn. Nhưng hỡi ơi! Tàu cộng chính họ còn chưa an do nội thù, ngoại kích rồi ren, thành ra con cọp đang bị quần hồ vây tóa, lại còn thêm trợ lực của con rồng từ trên Trời tóa xuống năng lực cao diệu, thời kể như từ bị trọng thương đến chết mà thôi, thời những kẻ dựa hào mé hết phương tẩu thoát. Cho nên nhóm phản tỉnh, nhận thấy lầm đường lạc lối trong tinh thần dân tộc, đã lờ theo cộng sản, muốn tháo gờ gông xiềng cộng sản, chọn lấy con đường tự do dân chủ nhân quyền, cố gắng kêu gọi cải tổ đường lối đảng, lấy dân tộc làm cương lĩnh đấu tranh, thoát vòng nô lệ trực thuộc Tàu cộng, với gương tiền nhân đã đấu tranh với Tàu suốt mấy ngàn năm lịch sử. Nhóm này hiện đang bị trừ giập, hiểm nghèo, vừa làm việc vừa âm thầm kết hợp với nhau, chờ dịp khởi xuất đấu tranh giành lẽ sống cho dân tộc. Họ âm thầm liên lạc với hải ngoại, với các diễn đàn quốc tế, thường xuyên cộng tác với nhau tổ chức biểu tình, nhưng phải lánh mặt chỉ hỗ trợ kín đáo mà thôi. Đại đa số là các cấp cao quân sự, công an, cảnh sát, đảng viên nhiều tuổi đảng, các cán bộ hạ tầng cơ sở xã, quận huyện, tỉnh, còn cấp thượng tầng kiến trúc rất hiếm, do đặc quyền đặc lợi, họa hoằn mới có Trung tướng Trần Độ, cựu viên chức trung ương như Thiếu tướng Nguyễn trọng Vinh và rất ít người ỉn danh. Chính họ về sau này nếu Tàu cộng xâm chiếm Việt Nam, sẽ mạnh mẽ thành lập chiến khu, hợp tác với dân chúng uất hận, cùng khởi tranh đấu dân chủ quốc nội, với khí giới và chiến thuật du kích chiến huy hiếp bọn quân Tàu trấn đóng và thanh toán nhóm Thái thú tội đồ dân tộc. Khi Hải chiến hoàn tất với Tàu cộng đại bại Thế chiến thứ III, và Miền Nam đã được hoàn toàn giải phóng do Đồng Minh và chánh phủ VNCH đã trưng cờ vàng từ Mũi Cà Mau tới vĩ tuyến 17 phát phới sau 39 năm vắng bóng. Hải quân VNCH tháp tùng hải chiến, tái chiếm hoàn toàn các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cùng toàn thể Biển

Đông, được quốc tế nhìn nhận. Quân Tàu trấn đóng Miền Bắc cũng rút quân bỏ chạy, kéo theo bầu đoàn thể từ Thái thú lếch thếch ty nạn sang Tàu, cả hai phe quốc cộng trở lại tranh giành quyền lực gây nội chiến dữ dội Miền Bắc.

### **III.- BÁT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH**

Dân chúng Miền Bắc ty nạn về Miền Nam, thỉnh cầu giải quyết nội chiến Miền Bắc. Đồng Minh cùng chánh quyền VNCH tiến quân ra Bắc, cả hai phe giải giới quy phục, thống nhất đất nước không tốn một giọt máu, ứng nghiệm câu sấm Trạng Trình "Bát chiến tự nhiên thành". Dân chúng reo hò mừng rỡ thoát nạn cộng sản và nô lệ Tàu cộng cung nghinh lá cờ vàng khắp toàn cõi Miền Bắc. Họ còn đưa quân đội VNCH tái chiếm tất cả đất đai và lãnh hải đã dâng cho Tàu. Tịch biên các thị trấn Tàu, xí nghiệp Tàu, các làng Tàu, các khu tự trị Tàu, giao trả lại tất cả tài sản của dân oan khiếu kiện từ mấy chục năm qua. Giải quyết rất khó khăn, nhưng cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, tham nhũng (Giá trị 1.000 Mỹ kim) tử hình, trộm cướp, du đảng hiếp dâm phạt tù rất nặng, còn tái phạm tử hình. Gian manh, xảo trá lường gạt, hiếp dâm, giết người, cướp của tù chung thân đến tử hình. Tòa án thành lập hùng hậu khắp nơi tới cấp Quận Huyện, kịp thời giải trừ khổ nạn dân chúng trong buổi giao thời, hầu nhanh chóng ổn định đất nước sau thời gian toi tả quá nặng nề. Việc hồi cư nuôi dưỡng dân chúng rất quần bách, nhờ viện trợ bảo bọc dân 6 tháng an định nơi trú ngụ và thanh toán nạn thất nghiệp khẩn trương, tái thiết và trùng tu xí nghiệp, tạo việc làm cho dân lao động, tái thiết đường sá cầu cống, cơ sở chánh quyền hạ tầng xã ấp quận huyện tỉnh đến trung ương. Hồi cư cho nông dân tái lập điền viên, nông trại, chăn nuôi gia súc, nuôi cá tôm làm lương thực toàn quốc và xuất cảng. Quân sự tối cần thiết Hải Lục Không quân phát triển đầu tiên từ hải ngoại về nước tiếp nhận thêm chí nguyện quân, nhứt là thành phần quân cán chính hải ngoại xin hồi hương từ các chánh quyền địa phương, tài lực cao quý, cùng các thương gia, kinh doanh gia, công kỹ nghệ gia, bác sĩ, kỹ sư, bác học, rần rộ về nước đồng tâm hợp lực với thành phần tài năng nội địa, việc tái thiết rất hoàn mỹ nhanh chóng thoát nạn nghèo đói và phong phú hóa đất nước. Chấm dứt tham nhũng, hối mại quyền thế và lạm công lạm quyền. Tiền tệ tạm dùng Dollars xanh, khi an định phải có tiền tệ ứng đáp. Các hầm mỏ, công khai hóa sản nghiệp từ nội địa đến lãnh hải, lâm sản hải sản và khoáng sản khuếch trương tư cách quốc tế đầu tư lưỡng lợi.

Tôn giáo rất cần thiết cho tinh thần dân chúng, giải tỏa hết tôn giáo quốc doanh, phục hồi tài sản giáo hội đã bị tịch thu, trị tội nhóm tu sĩ quốc doanh qua Tòa án có thụ lý của Đại diện tôn giáo chính thống. Tu sửa trường học và khuyến khích trẻ con học hành theo chương trình dân tộc khai phóng từ tiểu học lên trung học và đại học.

Công việc tái thiết hậu chiến rất đa đoan do tệ nạn đã khuấy đục từ 30 năm mất nhiều tinh thần dân tộc, cùng những tình cảm quá nhiều lệch lạc, mách mung gian xảo, không thể một sớm một chiều mà hồi chỉnh toàn bích, nên bắt buộc chánh quyền Lâm thời phải cứng rắn với tội phạm để răn đe, trong lúc chưa có Hiến Pháp và Quốc Hội, tuy bất cập, nhưng tương ứng tạm thời mà thôi. Nhưng trong tương lai, sau chiến tranh nguyên tử tình thế đã khác hẳn, trở thành đạo trị, thời không còn quốc gia, hành chánh quyền, tòa án gì nữa hết, khi con người đã hoàn toàn không còn tham sân si hận, không còn giàu nghèo chênh lệch, không còn cảnh bóc lột nhơn công, mà cùng nhau sống cảnh đời Thượng ngươn Thánh Đức, một cảnh sống địa đàng trần gian.

Sacramento, ngày 9 tháng 8 năm 2014

SAGIANG