

# TÂM LINH ĐẠO

SAGIANG

## I.- TÂM LINH CHỦ TRÌ VẠN VẬT

Trong Thiên nhiên có 7 vũ trụ đang luân phiên “THÀNH TRỤ HOẠI KHÔNG” Mỗi vũ trụ đều có Tâm linh ngự trụ điều hành ở Hư vô Giới riêng biệt. Các vũ trụ cách biệt quá xa xăm hàng trăm ngàn tỷ tỷ quang niên trong Thiên nhiên vô không gian tính và vô thời gian tính, vô Tâm linh tính và chỉ chứa vừa toàn là nguyên tử. Các nguyên tử tập hợp từng nhóm riêng rẽ thành khối Hỗn nguyên. Thành ra Thiên nhiên vừa chứa vừa 7 vũ trụ và vô số hỗn nguyên khối cứ tiếp tục thành hình Vũ trụ này xong, lại thu nhập trở về các nguyên tử tan rã hoại không Vũ trụ kia, luân hành mãi mãi. Quý Ngài uyên thâm thiên kiến cũng không biết được; Thiên Nhiên có lúc nào, do đâu mà có và nhứt là các nguyên tử kia do đâu mà có với cấu trúc tuyệt hảo và sinh động do ai điều động mà âm tử chạm trán dương tử, do tiềm lực nào khiến phát sanh ra nhiệt năng trong ngũ năng của vi tử phụ. . . Ôi ! Bí ẩn hoàn toàn, con người ngờ nghếch chưa thấu đáo nổi. Chúng ta chỉ đoán được quá trình hình thành, biến chuyển vạn vật nhờ những hiện tượng phát sinh ra, chỉ đến những vị Phật từ mấy chục tỷ năm, ở các Vũ trụ hiện hữu chiêm nghiệm mãi cũng không thấu đáo được, rồi phải chịu tan rã trở về nguyên tử không còn gì nữa hết, tức là quý Ngài cũng phải chịu hoại không khi vũ trụ của quý Ngài hoại không. Nghi vấn là quý Ngài sao không di chuyển về các Vũ trụ mới hình thành? Lại là một bí ẩn nữa! Như Ngài Tỳ La Vô lượng Thọ Phật truyền nhiệm cho Đức Thích ca Mâu ni Phật chức chưởng Giáo chủ Vũ trụ Ta Bà và tịch diệt về Thiên nhiên ra sao? Sao Ngài không di chuyển đến vũ trụ nào đó mới hình thành? Xin quý vị cao minh chỉ giáo! Dầu sao mỗi vật thể hình thành trong thiên nhiên đều có Tâm linh, chỉ riêng Thiên nhiên không có tâm linh lấy ai đâu mà điều hành công cuộc thành trụ hoại không các vũ trụ, xếp đặt các hỗn nguyên khối, và nhứt là thu nhận các nguyên tử rã ra từ các vũ trụ hoại không. Có nhiều vị suy luận tự nhiên, chớ thật ra phải có điều động viên dù vô hình hay hiện hữu, cũng như muốn có phôi thai phải có Nam Nữ và tâm linh, cũng như thai sản vô tính (Bị cấm tuyệt đối), không cần cha mẹ mà chỉ lấy tế bào gốc bổ cứu tạo ra phôi thai, hay tạo ra bộ phận cơ quan con người để thay thế các cơ quan bộ phận bất khiển dụng, đã được chấp thuận. Chúng ta đã biết Vũ trụ có Tâm linh ngự nơi hư vô giới, Định tinh có tâm linh ngự ở trung tâm, hành tinh cũng thế, chí đến Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới cũng đều có Tâm linh. Đây là một bí ẩn nan giải, từ lúc sinh vật và con người hiện hữu đến nay cũng không biết có từ lúc nào mà cứ thay phiên nhau: sinh ra sống đến chết, rồi tái sinh mãi mãi. Thành ra Tâm linh chủ trì vạn vật do tự nó cấu tạo ra với nhiều tiểu thủ lĩnh tổng hợp dưới quyền đại thủ lĩnh là Tâm linh, chúng ta nhận thấy đương nhiên theo quy luật vô hình tướng mà chúng ta gán cho là định luật thiên nhiên, chớ thiên nhiên đâu có ra định luật gì cả, thiên nhiên tuy có hình tướng theo suy luận, cho nó vô không gian tính, vô thời gian tính, thật ra chỉ toàn là trống rỗng chứa vừa các vật thể tự động sinh khởi mà thôi.

## II.- PHÁT KHỞI TÂM LINH ĐẠO

Hiện nay trên địa cầu đã có nhiều vị hiểu lầm Tâm linh chỉ kể như nó là linh hồn của con người mà thôi, nên mới lập thành Tâm linh hội, tựu trung những bậc tu sĩ uyên thâm huyền diệu có thể sử dụng tâm linh cá nhân hội ngộ cùng tâm linh người quá vắng, giao dịch thường xuyên, thấu đáo tiền kiếp và hậu kiếp của con người, bành trướng ra nhiều chi hội, lại còn cổ võ cho môn đệ thực tài luyện tập thành ngoại cảm gia nổi tiếng. Những ngoại cảm gia biệt tài giao dịch với những tâm linh trong sắc giới, thấu đạt được mọi bí mật của người quá vắng trong lúc sanh tiền. Lúc đầu do quý pháp sư biệt tài sai khiến Thổ địa hướng dẫn tâm linh người đồng đi vào sắc giới truy tầm người được chỉ định, trò chuyện, nói rõ cuộc sống khi còn sanh tiền, những của cải tài sản vàng bạc chôn dấu ở đâu, những bí ẩn giữ kín, cũng đồng thời nói rõ nguyên nhân cái chết do kẻ nào ám hại... mà người đi thiếp (Ngồi đồng) miệng nói những câu hỏi chớ không nghe câu trả lời, đến chừng từ giả trở về thuật lại đúng sự thật hoàn toàn. Nhưng Tâm linh hội còn phát rộng ra từ người đồng thiếp tới ngoại cảm gia, không cần phải có pháp sư điều khiển nữa, nên các pháp sư ngày nay mất dạng, vì bùa chú thất truyền nhứt là pháp sư bả không thực tài, không còn được tín nhiệm nữa. Ngày nay các chứng bệnh tà rất hiếm, có lẽ do văn minh vật chất trấn áp tinh thần chỉ có ngoại cảm gia còn đắc dụng do họ liên lạc được vong linh quá vắng, nhứt là trong chiến trận chết xiêu mờ lạc mã, thân nhân không biết đâu mà tìm ra mộ phần để di táng về, chính vong linh cho biết thi thể chôn vùi ở đâu, để thân nhân khai quật lên theo đúng những bí hiệu chính xác khai quật di táng. Các Tâm linh hội ngày nay trải rộng từ Tây tạng sang các quốc gia Đông Nam Á và còn mang sang Âu Mỹ nữa, quý tâm linh viên rất thành tín chuyên lo cứu giúp tha nhân truy tầm lại thân xác xiêu lạc. Phần Tâm linh học này quý ngài Lạc Ma Tây Tạng, nhứt là Đạt lai Lạt Ma đã truyền kiếp tới nay 14 đời rồi, rất diệu dụng do những bí tích hay những mật hiệu mà quý Lạt ma truy tầm ra được tái sinh kiếp triệu thỉnh về để tiếp nối con đường đạo mà tiền kiếp chưa hoàn tất. Quý tu sĩ Việt Nam

sang Tây Tạng, học hỏi, nghiên cứu được phương thức tiếp cận tâm linh quá vắng vẻ nước thành lập Tâm linh đạo tràng, tiến dần lên Tâm linh hội truyền bá ra nhiều nơi, khiến pháp sư mất nghề, do không có bùa chú, không có sai đồng khiển tướng, không có đi thiếp ngồi dậm chân, tay đánh đàn xa, miệng lẩm nhẩm nói chuyện một mình với các vong linh nơi Sắc giới. Nhiều ngoại cảm gia hay tâm linh viên biệt tài có thể tạo cuộc chiêm bao cho thần thức người sống gặp được thân nhân quá vắng trong giấc mộng, y như khi còn sống thật vậy. Ông Đạo Ba cho biết Thần giao cách cảm cũng là một phương thức tâm linh học, mà hồi Đệ nhị Thế chiến Mỹ đã thành lập được một nhóm điệp viên sử dụng Thần giao cách cảm, thông đạt tin tức mà Ghết Ta Pô (Đặc vụ phản Giác Đức) không truy lùng ra được. Đã có Tâm linh hội, nhưng chưa có ai khởi xướng ra Tâm linh Đạo, cũng do phát triển thần linh học và huyền học của con người còn quá phôi thai, chưa khởi xướng do quá nhiều khê và hoàn toàn mới mẻ. Đạo Phật đã có từ nhiều ngàn tỷ năm trước trong vũ trụ Ta Bà do quá nhiều vị Phật đắc đạo quả về Thượng giới và di chuyển ra các Quốc độ hoàng dương Đạo pháp trong 64 ngàn sanh hành tinh đã có con người hàng triệu tỷ nơn sinh, riêng Địa cầu chúng ta cũng có rất nhiều vị đắc đạo trước cả Đức Thích ca Mâu Ni Phật: Nào A Di Đà Phật, Hồng quân Lão tổ Phật, Lão tử thái thượng Phật, Ngươn thi Thiên tôn Phật, Thông Thiên giáo chủ Phật, Chuẩn đề Đạo sư Phật, Tiếp Dẫn Tây Phương Phật, Viên Đàn công đức Phật, Đấu chiến thắng Phật,... còn hàng Bồ tát rất nhiều tượng trưng: Đại Thế Chí Bồ tát, Quán Thế Âm Bồ tát Văn, Thử sư lợi Bồ tát, Phổ hiền Bồ tát, Quán tự tại Bồ Tát, Địa tạng vương Bồ Tát...Chính quý vị Phật và Bồ tát tác động Tâm linh đạo rất cao siêu màu nhiệm từ ngàn xưa đến nay trong nhiều lãnh vực." Hoàng dương chánh đạo, nhiếp độ về Tây phương Cực lạc quốc hay Thượng giới, cứu khổ phò nguy, đại linh cảm tâm thình cứu khổ cứu nạn chúng sanh, giáng cơ bút khuyến cáo thượng thiện phật ác, xuống linh điển điều động khai thông sáng tạo. Đây là những phát khởi Tâm linh đạo trần gian, tức là những đường lối tìm về Tâm linh con người và Tâm linh vạn vật. Nơi đây chứng tỏ Tâm linh đạo không có gì là nhiều khê nhận định, chúng ta chỉ cần quán tưởng lại những phát hiện trong tư tưởng hằng ngày hay đột xuất trong lúc tỉnh hay trong lúc mộng. Chúng kéo tới rần rộ trong trí não chúng ta ghi nhận không kịp, là thoáng mất đi, dầu cho tận dụng nhớ lại cũng không ra. Có khi nằm mộng những ý nghĩ hay những cảnh tượng xuất hiện trong trí não, có khi chúng ta còn nhớ được lúc tỉnh giấc rành rẽ từ đầu cảnh tượng cho đến cuối, có khi không nhớ gì cả, chính người viết nửa đêm tư tưởng lạ lùng xuất hiện, hay những tư tưởng mới lạ chợt đến, thức giấc rần ghi lại cho kịp, có nhiều khi bị mộng du, ngồi dậy bậc đèn lên ghi nhận, cũng như khi thức, hết câu chuyện trong mộng, Đến sáng thức dậy, ngạc nhiên thấy câu chuyện trong mộng viết lại đầy đủ chi tiết mà mình không biết mình viết ra hồi lúc nào, mới nghĩ tới mộng du. Như vậy Tâm linh đạo quá mờ ảo trong tư tưởng con người khoa học tân tiến. Có lẽ các nhà khoa học viễn tưởng cũng cùng chung quan niệm này, nên họ viết ra nhiều câu chuyện viễn tưởng, giống như câu chuyện Đường minh Hoàng du nguyệt điện, diễn đạt lại vũ khúc nghệ thường của chị Hằng Nga ở cung Thiềm, (Còn có tên Cung Quảng hàn) bắt bà Dương quý phi duyệt tập với đoàn cung nữ để hầu yến tiệc của nhà vua. Những nhà khoa học đã tưởng cũng đã từng viết ra những những câu chuyện lạ kỳ trên trần gian chưa có, giống như Jules Verge đã từng viết: Tám mươi ngày vòng quanh Thế giới, Du hành nguyệt điện, Hai chục ngàn dặm dưới đáy biển. . . mà thuở nhỏ chính tác giả si mê đọc ngẫu nhiên thâu đêm, lúc còn là cậu học sinh Ban Tú Tài Pháp. Riêng chiếc hoả tiễn đầu tiên của Thế giới do Lương hải Đường sáng tạo hồi thế kỷ thứ 9 ở Khâm châu (Tàu) sáng chế ra theo lối chế tác pháo thăng thiên. Hoả tiễn có 3 tầng chứa nhiên liệu và một đầu tàu chở ông ngồi điều động viếng cung trăng, do ông si mê thần thoại Du hành Nguyệt điện của Đường minh Hoàng. Mỗi tầng nhiên liệu thứ nhì và thứ ba đều có một nhân viên chuyên trách loại bỏ từng nhiên liệu thứ nhứt, khi đã hết cạn và châm hoả từng thứ nhì, kế đó là từng thứ ba sẽ tới Mặt Trăng theo tính toán của ông. Sau khi làm lễ xuất phát, bắt đầu châm hoả từng thứ nhứt, hoả tiễn vọt lên không trung bay thẳng, nhóm người tham kiến kính phục lắm. Đến hết nhiên liệu từng thứ nhứt, theo truyền tin từ đầu tàu, Lương hải Đường chỉ thị nhân viên từng thứ nhì khai hoả, tức nhiên từng thứ nhứt bị tách rời ra và hoả tiễn tiếp tục cố vượt vào không gian. Lương hải Đường lái hướng về Mặt Trăng hi vọng sẽ viếng chị Hằng Nga, khi hết từng thứ ba khai hoả. Nhưng khi hết nhiên liệu từng thứ nhì, tới nhân viên từng thứ ba phải khai hoả, người này thấy nhân viên từng thứ nhì cùng từng thứ nhì rơi xuống, anh ta hoảng sợ sẽ tới phiên mình chịu số phận, nên bất tỉnh nơn sự, không khai hoả, mặc cho Lương hải Đường thúc giục, nên hoả tiễn hết trớn bay rớt xuống tan nát.

### III.- TÂM LINH ĐẠO TRẦN GIAN

Các Tâm linh hội ngày càng mở rộng khắp nơi trên thế giới, nhiều nhứt là do người Việt trên bước đường tỵ nạn mang theo tín ngưỡng Tâm linh đạo, mặc dầu ngày nay chưa có ai là giáo chủ Tâm linh đạo, chưa có ai hoàng dương chánh pháp, phổ biến kinh điển Tâm linh đạo, nhưng mầm móng Tâm linh đạo đã tiềm ẩn trong tư tưởng của hội viên Tâm linh hội trong việc tu tập thành quả rất đáng kể như: giao dịch được với vong linh người quá vắng, làm trung gian giữa người quá vắng với thân nhân, điều trị bệnh tật qua Tâm linh. Việc này đã có một

danh sư ở Sacramento trị bệnh tha nhân bằng Tâm linh, cách xa nhau ông ta sử dụng thần thức đến chữa trị cho bệnh nhân đau thấp khớp không đi được, thành công rõ ràng. Có một vị Tâm linh sư sử dụng Tâm linh đến thông báo cho khách hàng biết được âm mưu ám hại của thù địch, tránh được nạn. Cũng như ông Hồng Sơn ở Sa Đéc bắt mạch một bệnh nhân thập tử nhất sinh với cái áo mặc của bệnh nhân do thân nhân mang đến, đoán được bệnh trạng cho toa thuốc về cứu tử hoàn sanh do Tâm linh chuyển hành. Ông đã viết 2 câu liễn gắn nơi nhà “Thiên hạ trọng tài, Sơn trọng đạo, Thế gian cầu đức, Ngã cầu danh”, và đã thuyết giảng cho biết ông đã tạo được Tâm linh chuyển hoá, tức là đường truy tầm tâm linh (Tâm linh Đạo). Thú vật cũng có tâm linh bén nhạy như chúng biết trước cuộc địa chấn, bão tố, hoả hoạn mà bày tỏ những triệu chứng cho con người:” Tháng bảy heo may, chuồn chuồn bay là bão”. Con chuồn chuồn nhờ tâm linh bén nhạy mà bay rợp trời tìm nơi tránh bão, con chó tru lên báo hiệu nhà sắp bị tai nạn, chim mèo kêu rút đêm khuya báo hiệu có người chết, thú rừng bỏ chạy rần rần chứng tỏ sẽ có hoả hoạn, hay thiên tai. Đây là do Tâm linh đạo tàng ẩn phát hiện ra, nhưng ít ai để ý đến. Chính vì đời sống sinh vật có giới hạn nên Tâm linh cũng bị biến chuyển tùy từng lúc, chứ Tâm linh đạo bất diệt vì Tâm linh là vi tử chánh của nguyên tử, mà nguyên tử bất diệt, tức nhiên tâm linh cũng bất diệt, và Tâm linh đạo cũng bất diệt chỉ thể hiện khi có hiện sinh của vật thể mà thôi.

TÂM LINH ĐẠO đến đây kết thúc do hiểu biết nông cạn và linh điển không ban xuống nữa, nhưng niềm tin bất khả tư nghì về Tâm linh con người trong các vũ trụ và thiên nhiên vẫn tồn tại vô thời gian tính và vô không gian tính của thiên nhiên.

Sacramento, ngày 4 tháng 8 năm 2013

SAGIANG