

# SA GIANG DẬY SÓNG

## SAGIANG

### I.- VỊ TRÍ SA GIANG DẬY SÓNG

Tỉnh Sa Đéc cũ đã bao lần thay đổi tên qua các triều đại: 1.- Triều Ngô đình Diệm bị tuột xuống làm quận cho tỉnh Vĩnh Long, trái lại quận Cao Lãnh của Sa Đéc lại tăng lên làm tỉnh Kiến Phong (Có tăng viện quận Hồng Ngự, Đồng Tiến và Bình Thạnh). 2.- Triều Ngô khắc Sửu được bồi hoàn tỉnh Sa Đéc ( Tăng viện thêm Quận Lấp Vò). 3.- Triều cộng sản bị tụt xuống làm Thị xã cho tỉnh Đồng Tháp. Hiện nay được tăng lên Thành phố Sa Đéc. Nguồn gốc tỉnh Sa Đéc ngày xưa là vùng Bến Gỗ của Thủy chân Lạp (Phsadec). Tới triều chúa Nguyễn đặt tên Tân Thành phủ trực thuộc Tỉnh Long Hồ (Vĩnh Long). Triều Pháp thuộc đặt tên Sadec (Pháp ngữ) tỉnh số 6 của Nam kỳ quốc (Cochonchine). Trong trận chiến Bảo Giang Tây Sơn chiến thắng Nguyễn Ánh tàn phá hết 2 chiến lũy Bảo Tiên và Bảo Hậu do Nguyễn Ánh xây đắp bên bờ sông Bảo Giang kéo dài từ đầu xã Tân Phú Trung xuyên qua xã Long Thắng trở qua xã Vĩnh Thới tới xã Hòa Bình đổ ra Hậu Giang. Bảo Giang nối liền với Sa Giang từ Tiền Giang, do xuyên qua chợ Sa Đéc kéo dài tới Ngã Tư Rạch Bà Gọ và Kinh Bà Hút. Ngày nay còn di tích rạch Gỗ Đền ở xã Bình Tiên, nơi giáp rạch Gỗ Đền và Sa Giang do tích truyền bè gỗ xây cất đình Tân phú Trung bị nhận chìm do sóng thần, nên mang tên rạch Gỗ Đền. Sa Giang dẫy sóng do giặc Miên cuối năm con Dê tiến đánh Hậu Giang theo lệnh Tàu cộng do Sam Rainsy bí danh Sam Sarey, chủ tịch đảng Cộng sản Campuchia chỉ huy liên quân Miên Trung khởi công mặt trận Hậu Giang từ Châu Đốc cấp đường xuống tới Sa Đéc chớp nhoáng chỉ có 3 ngày, dân chúng Việt Nam chết thảm hằng triệu Nam Phụ Lão Ấu không tha mạng nào. Lực lượng quân sự Việt cộng bỏ chạy ráo do hỏa lực hùng hậu của Hòa tiền địa địa và thiết giáp xa hạng nặng. Lúc bấy giờ lực lượng Dân xã đảng với vũ khí tái vũ trang do hầm vũ khí bí mật ở Thất sơn mà ngày xưa Tướng Hoàng Sơn đã mang từ Long Bình xuống giao cho ban trị sự Phật giáo Hòa Hảo 20 containers chôn giấu, tập trung mới được một số thanh niên tình nguyện với bộ chỉ huy là những dũng sĩ già nua (từ 60 đến 80) với trọng trách bảo vệ dân chúng Sa Giang chống Miên Trung sau khi trốn thoát vào mật khu kháng chiến. Họ được dân chúng ủng hộ lương thực và cùng nhau trốn tránh lực lượng Miên cấp đường. Miên cũng do thám biết được lực lượng này rất dũng cảm nên chưa mở mặt trận tiến đánh. Chúng nghiên cứu kế hoạch tiêu diệt ổ kháng chiến Sa Giang sau khi đã tiến quân tới Trà Vinh và Sóc Trăng, Bạc Liêu. Chúng không ngờ chỉ 2 tuần sau, lực lượng đã tăng nhanh lên cấp Đại Đội tới Liên Đội do các nơi tập trung về. Bộ chỉ huy phải thiết lập công sự bí mật và giao liên cẩn mật, cùng các vị trí sát địch, cùng các nơi rút quân trốn tránh về mật khu Tân Phú, khi bị tấn công từ chợ Sa Đéc cả hai mặt thủy bộ, đồng thời di tản dân chúng sang vùng an toàn Phú Long, Hòa Tân. Hằng ngày bộ Chỉ huy họp nhau thảo luận kế hoạch bố phòng, rút lui an toàn, cùng bảo vệ dân chúng thoát nạn cấp đường ghê rợn. Kế hoạch công thủ rất chu toàn, với lực lượng nhỏ nhoi mà các bậc già nua đã từng kinh nghiệm trong trận chiến với Việt Minh và Pháp, luôn hợp tác chặt chẽ trong kế hoạch thảo luận và biểu quyết đồng thuận. Lương thực tự túc, bắt cá hái rau, đạn được hạn chế, với ước nguyện mỗi viên là một mạng địch quân, ngoài ra cần sử dụng võ nghệ cùng gươm dao, nhứt là mã tấu và thủy chủ (Dao găm). Chiến dịch với lối thần tốc, chém giết xong chém về mặt dạng, không khinh địch, phải chiến đấu đúng lối du kích chiến, cần sử dụng lối bắn tỉa hay bắn sẻ tùy khả năng, tránh đụng độ lớn, tấn thối quy củ, không tự kiêu tự đại, giữ mạng sống an toàn để bảo toàn lực lượng. Đồng thời phải bí mật giao liên với các đơn vị bạn các nơi hầu trợ lực nhau khi cần thiết ra quân hay rút lui an

toàn với bảo trợ của lực lượng bạn. Cần yếu nhất là bắt liên lạc với hải ngoại, thông tin tức chiến sự hàng giờ, hàng ngày để cầu xin viện trợ tinh thần và vật chất. Về tinh thần, cần thế giới biết rõ tình trạng khốn khổ của dân chúng và cuộc chiến bất cân xứng của kháng chiến quân với quân xâm lăng Miền Trung. Về mặt vật chất cần bí mật tiếp tế vũ khí, đạn dược lương thực nuôi chiến sĩ và dân chúng lánh nạn.

## **II.- CHIẾN TRẬN SA GIANG BÙNG NỔ**

Kế hoạch Miền tiến đánh xuống Miền Nam với 3 đạo quân: 1.- Đạo quân Miền Trung có phối hợp tăng pháo hạng nặng tiến qua ngã Tây Ninh, với mục tiêu chiếm lãnh Miền Đông, Gia định, Biên Hòa, Bình dương, Saigon, Bà Rịa ra tới Vũng Tàu. 2.- Đạo quân Miền cộng có phối hợp tăng pháo, nhất là hỏa tiễn địa địa qua ngã Châu Đốc với mục tiêu tiến chiếm Miền Hậu Giang tới Bạc Liêu, Sóc Trăng. 3.- Đạo hải quân Miền Trung tấn kích Miền Biển chiếm Phú quốc làm nền tảng đánh chiếm Hà Tiên, Rạch Giá, Cà Mau. Bộ Tổng hành dinh liên quân do Sam Rainsy chỉ huy đóng tại Thất sơn. Ngày X giờ Y tấn kích do Bộ Tổng hành dinh lãnh chỉ thị Tàu cộng, một lượt với Mặt trận Bắc Việt do quân Tàu cộng đưa 4 đoàn quân tiến đánh đường bộ và một đoàn hải quân tiến đánh vào bờ biển Thanh Hóa sẽ bổ xung cho cả hai Miền Nam Bắc. Mặt Bắc đánh ra Ninh Bình, Phú Thọ, còn Mặt Nam tiến đánh xuống Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình tiếp với quân Lào cộng và quân đội (Công nhân trá hình) vào tới Miền Nam, bắt tay với đoàn Miền Trung. Kế hoạch chỉ trong vòng 1 tuần lễ phải hoàn tất do kế hoạch "Năm Mũi giáp công. Tiến quân vũ bão, quân đội Việt cộng chống trả yếu ớt chịu không thấu hỏa tiễn và tăng hạng nặng T54, tháo chạy bỏ rơi dân chúng cho Miền cộng tự do cấp dưỡng tất cả Nam Phụ lão Ấu rất dã man ở Miền Nam (Do mối thù Dân tộc). Khiến dân chúng chết thảm thương từ 4 triệu tới 5 triệu, khiến họ hải hùng chạy trốn vào mật khu, có người thoát nạn chạy tị nạn ra ngoại quốc, một lần nữa tị nạn: 1/- Từ Bắc vào Nam 1954, 2/- Từ Nam chạy ra ngoại quốc 1975, 3/- Từ Hậu Giang chạy ra Mã Lai, Phi luật Tân, Nam Dương 2015. Liên Hiệp Quốc cực lực lên án Trung cộng và biểu quyết cấm vận khắc nghiệt, đồng thời cử Đồng minh tiến về Việt Nam giải phóng có tháp tùng của Quân Lực và Chánh phủ VNCH lưu vong. Trong lúc toàn quốc cả ngàn mật khu kháng chiến bùng lên chống trả ngoại xâm. Các mật khu kháng chiến do lực lượng dân và cán binh cộng sản phản tỉnh cùng thành phần thân Mỹ hợp lực nhau bí mật đánh du kích, bắn tỉa, bắn sẻ, đánh nhanh rút lẹ, khiến quân Tàu bị lún xìn chiến trận, mở cuộc hành quân lớn chỉ thấy cây cỏ núi rừng, đi lẻ tẻ là tiêu xương mạng. Lương thực thường bị cướp đoạt thần kỳ. Dân chúng luôn trốn tránh quân Tàu, theo kháng chiến quân, đồng cam cộng khổ trong bụng biển rừng núi. Các mật khu kháng chiến liên lạc thường xuyên và thông tin tức với hải ngoại. Tuy ô hợp, nhưng với tinh thần yêu nước cao cả, kháng chiến quân được dân chúng tôn kính là anh hùng cứu quốc, nên dốc toàn lực chiến đấu "Thắng không kiêu, Bại không nản" một lòng phụng sự tổ quốc. Toàn quốc, bọn thái thú và bọn thân Tàu rất lo sợ kháng chiến quân, nên co rút ở thành thị, chỉ hành quân cấp Trung đoàn trở lên mới tung ra bung biển, rừng núi đánh đuổi kháng chiến quân, nhưng thương tổn và chết cũng đáng ngao ngán. Bọn thái thú và thân Tàu cũng lo sợ không dám rời xa khỏi tầm kiểm soát của quân Tàu, nhờ đó mà dân chúng đỡ phải đối phó với quân Tàu. Ở Sa giang cũng thế, dân chúng yên thân trong vùng kháng chiến kiểm soát, họ yểm trợ kháng chiến quân tận lực cả lương thực và tình báo cùng nhân lực. Bộ chỉ huy Miền Trung ở thành phố Sa Đéc, nghiên cứu trận đồ đặc kế hoạch hành quân cấp Trung đoàn có cả xe tăng, quân tòng thiết phi cơ phóng pháo và đội bom cùng đại pháo mở đường với chiến thuật tiền pháo hậu

xung. Ngoài ra còn có tiểu hạm đội yểm trợ mặt thủy, trên diện đồ kinh rạch khu kháng chiến. Mới 6 giờ sáng, đại pháo bắt đầu nã hàng trăm quả vào khu kháng chiến, huy hiệp tinh thần, song hành phi cơ khảo sát trận tiền báo cáo phòng tuyến kháng chiến quân, các tiểu hạm đội phong tỏa các kinh rạch bao quanh phòng tuyến trên diện địa 20 km<sup>2</sup>, kể như ăn chắc truy diệt ổ kháng chiến Sa Giang. Bộ binh hùng oai tiến tới 3 mặt từ: 1.- Ngã rạch Bà Thập tiến vào Tân Phú. 2.- Ngã Hoà Tân tiến qua Phú Long. 3.- Ngã Tân Quới và Tân Lược tiến thẳng vào mặt khu kháng chiến. Qua tình hình chiến sự, Bộ Chỉ huy kháng chiến trước tiên truyền lệnh dân chúng di tản đi hết sang vùng an toàn bên An Khánh và An Phú Thuận. Một mặt thông tin qua khu kháng chiến Rau Tần tấn kích mặt Hòa Tân và Phú Long, đồng thời bố trí chiến lược 3 mặt chu đáo chờ chiến đấu với 3 tư thế: 1/- Sát địch bằng bắn sẻ và bắn tĩa, tiêu hao dần lực lượng địch, buộc chúng khựng lại kêu phi cơ phóng pháo và dội bom âm ỉ, và đại pháo nã tới dữ dội. 2/- Phục kích đánh xáp lá cà, cận chiến bằng đội quân cầm tử võ nghệ sử dụng mã tấu, dao găm, cướp đoạt khí giới, chém về mặt dạng. 3.- Sử dụng trận địa chiến khi địch đang đối đầu với cận chiến có tiếp viện tiến tới giải vây. Sanh tử chiến mãnh liệt theo lối bánh da lợn, khiến địch núng thế kêu phi cơ dội bom ngay trên trận tiền cứu nguy, khiến cả hai phía tổn thất nặng nề. Kháng chiến quân thắng thế, nhưng phải rút lui an toàn qua An Khánh mặt dạng, phó mặc cho địch quân đốt phá hết căn cứ địa và liệng mìn phá tung hết mọi hầm trú ẩn trống không. Trận chiến chỉ xảy ra có 2 giờ là ngưng tiếng súng, địch quân hung hăng cấp duồng những thương binh và dân chúng bệnh hoạn không di tản kịp, nhưng đối lại chúng bị tử thương rất nhiều cùng thương binh cũng bộn, tới chiều chúng rút về thành phố Sa Đéc trong tư thế thất bát nặng nề.

### **III.- THÀNH QUẢ CHIẾN TRẬN SA GIANG DẬY SÓNG**

Với võ khí cũ kỹ mà thành quả mỹ mãn là một khích lệ nêu gương cho các tụ điểm kháng chiến toàn quốc, chỉ do lòng dũng cảm và trông chờ Đồng Minh về giải phóng thoát khỏi nạn ngoại xâm. Kháng chiến quân bị thương không thể rút kịp đành chịu cấp duồng hết, thật là dã man cho bọn người khát máu do căm hờn mối thù dân tộc, mặt Miền Thủy Chân Lập do vua chúa Miên hiến dâng cho chúa Nguyễn, nhưng dân chúng quá khích không chấp nhận mang mối thù dân tộc đã nhiều lần áp duồng trên đất Miên, bây giờ trải dài trên Hậu Giang thảm khổ cho dân Việt do cái nợ máu tiền kiếp rất thương tâm. Chiến trận Sa Giang loan truyền khắp nơi trên thế giới, nên hải ngoại yểm trợ mạnh mẽ tinh thần lẫn vật chất, nhứt là nhiều người Việt hải ngoại tình nguyện vào lực lượng quân sự của Quân lực VNCH Lưu vong do Chánh phủ VNCH Lưu vong đã được chánh phủ Mỹ cấp giấy phép hoạt động từ nhiều năm qua lên tới cấp Sư đoàn, sẽ được tái vũ trang và tháp tùng quân đội Đồng Minh giải phóng Việt Nam. Chiến trận Sa Giang là một tiêu biểu cho công cuộc chống lại ngoại xâm khi Tàu cộng chiếm đoạt Việt Nam. Chiến trận đương sôi động, bị lệnh buông súng đầu hàng, nên có nhiều cán binh mang khí giới đào ngũ vào bung biên cùng dân quân phục quốc lập khu kháng chiến chống xâm lăng dũng cảm, giống như mặt tướng Dương Văn Minh truyền lệnh buông súng đầu hàng 30-4-1975, khiến cho nhiều tướng lãnh tuấn tiết. Còn bây giờ đầu hàng vẫn sống phây phây có bị học tập cải tạo mút mùa đầu! Chỉ có nhóm thân Mỹ là trốn chạy trời chết do nhóm thân Tàu thắng thế sẽ hành hạ, nên họ chạy thoát ra ngoại quốc, bằng không họ vào bung tham gia kháng chiến. Chính kháng chiến quân thông tin tức địch tình cho quân đội Đồng Minh qua tình báo của Quân lực VNCH tháp tùng giải phóng.

Sacramento, ngày 23 tháng 5 năm 2015

