

QUỐC HỘI DIÊN HỒNG

SAGIANG

I.- DIÊN HỒNG TÁI LẬP: ĐỆ NHỨT CỘNG HÒA

Tòa nhà Hát Tây được Pháp xây cất để các giàn hát Tây Phương đến trình diễn cho dân Sài Gòn xem nhứt là giới trí thức, cùng với sinh viên học sinh (Ngày xưa học chương trình Pháp), chính tác giả cũng đã từng xem những vở tuồng "Classic" của các kịch giả trú danh: Molière, Racine, Corneille... say mê đào kép diễn tả rất điêu luyện, và cũng từng xem những màn trình diễn Holliday, Thánh lễ nhứt, (Hò ly đài), vũ điệu tuyệt tác, chạy trên băng tuyết, những vở kịch Tây phương xuất sắc, còn cái lương ít đến trình diễn do giá mướn rạp quá cao, và chỉ có giới bình dân ủng hộ ở các rạp Cao Đồng Hưng, Minh Phụng do Phùng Há, Bảy Cao, Bà Năm Sadec, nhứt là Bầu Bòn, Bầu Thắng. Cái lương phải lưu diễn ở các Tỉnh chớ không đóng rạp ở Sài Gòn thường xuyên. Còn Hát bội ở Huế chỉ trình diễn cho cung đình quý tộc xem, thỉnh thoảng cũng lưu diễn ở Miền Nam, chỉ có đa số già cả thích xem, vì lối diễn đạ Hát Nam, Hát khách, không như cái lương, mùi mẫn, tình tự ướt át. Còn thoại kịch chỉ mới bắt đầu theo lối Tây phương, nên ít người xem. Nhà Hát Tây bề thế sang trọng và rộng lớn, lại thêm có đủ kỹ thuật âm thanh, ánh sáng tuyệt hảo hạng, cách bài trí trang hoàng rực rỡ. Còn các nhà Hàng có đóng Phòng Trà như Maxime, Rex, Pagoda mới thấy có những màn vũ theo lối Tây phương do Hoàng thi Thơ sáng tạo cùng những màn hài kịch của nhóm Tùng Lâm, Ao thả Vịt. Chúng tôi chỉ thỉnh thoảng, được anh chị dẫn đi xem thích thú lắm, đề tưởng thưởng học hành siêng năng tấn phát vào tối Thứ Bảy mà thôi. Đám trẻ chúng tôi đam mê hát xướng, nhưng thường bị các bậc Phụ huynh chê bai "Xướng ca vô loại" do vợ đóng tuồng làm mẹ hay con đóng tuồng làm chồng, ăn nói không chính đáng. Nhưng ngày nay, diễn viên giàu có hơn bộ trưởng, nhiều cô đào triệu phú, đã thay đổi quan niệm nên điện ảnh, nhứt là những cuốn phim khoa học giả tưởng dám đi trước khoa học nữa, hốt bạc như tôm tươi, và còn hãnh diện như vùng điện ảnh hùng hậu "Hollywood" Hồng Kông, Đại Hàn, Đài Loan nổi danh quốc tế. Nhưng khi hòa hội Genève thành hình, Pháp thua Việt Minh phải nhọc nhãi chịu nhượng cho hết nửa phần lãnh thổ Việt Nam, với danh xưng Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhưng thực sự cái ruột là cộng sản đảng. Mỹ muốn can dự vào Đông Nam Á lấy Việt Nam làm tiền đồn chống cộng, nên đến Hồng Kông đưa ông Ngô đình Diệm qua Mỹ nhờ Nhà thờ Mỹ huấn luyện chánh trị và ngoại giao, do biết rõ lý lịch ông Diệm chống thực dân Pháp khi làm Thượng thư Bộ Lại (Thủ tướng) từ chức khi muốn thực thi chánh sách mới mà Bảo Đại (Vua nhu nhược quá thân Pháp) không chấp nhận. Ngô chí sĩ về Sài Gòn ẩn danh cho tới 1945 Nhứt đảo chánh Pháp giao quyền cho Bảo Đại độc lập trong khối Đại Đông Á Nhứt. Bảo Đại cho sứ giả đi tìm ông Diệm trở lại Thủ tướng, nhưng đã trễ vì ông đã sang Hồng Kông rồi, do chưa phải lúc hợp thời. Khi ở Genève còn kèn cựa trên bàn hội nghị, Mỹ gấp rút đưa ông Diệm sang gặp Bảo Đại ở Pháp và đề nghị lập ông Diệm làm Thủ tướng để đối phó với cộng sản. Bảo Đại chấp nhận và đề cử ông Diệm Thủ tướng với đặt bàn tay lên Thánh kinh tuyên thệ trung thành (1954). Mỹ mở tuyên truyền ông Diệm về nước rầm rộ lên, được giới trí thức và đảng phái long trọng cùng dân chúng tiếp đón trọng thể về lên ngôi Thủ tướng, trình diện thành phần chánh phủ và kiêm nhiệm luôn bộ Quốc Phòng. Nội các gồm nhiều chánh khách và một số Quốc vụ Khanh, lãnh tụ đảng phái và giáo phái. Ông được hoan hô và tôn nghinh khi ông không chấp nhận hội nghị Genève, rút phái đoàn Việt Nam về nước để cho Pháp ký với Việt Minh, và Pháp phải lo rút binh về Miền Nam. Ông Diệm phải lo di dân gần 1 triệu người tỵ nạn cộng sản, rời bỏ đất Bắc về Miền Nam, lo nơi định cư và sinh sống. Về Hành chánh tạm ổn, ông bắt

đầu chú tâm đến quân sự vì Pháp tạo ra quá nhiều sứ quân. Ông cho xấp nhập Bảo An đoàn với Thân binh Pháp và đồng thời đưa quân đội Miền Bắc quốc gia về tái cấu trúc lại thành sư đoàn, tuyển mộ quân sĩ tăng cường lực lượng quân đội quốc gia, chiêu dụ quân đội giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, ra lệnh bãi bỏ Công an Xung phong của Lực Lượng Bình Xuyên và lại bị Tướng Nguyễn văn Hinh Tham mưu trưởng quân đội chống đối, các nhà trí thức và đảng phái nhóm họp cùng ông Diệm tại điện Norodom (Dinh Độc Lập) tìm phương thức ứng sử, nhưng Bảy Viễn (Bình Xuyên) tố cáo với Bảo Đại ở Pháp là ông Diệm nghịch với Tướng Hinh, còn rút quyền Tổng Giám đốc Cảnh Sát quốc gia của Lai hữu Tài và Lai văn Sang tay chum bộ hạ của Bảy Viễn. Nên Bảo Đại viết văn thư đòi ông Diệm và ông Hinh sang Pháp giải quyết. Ông Diệm hỏi ý kiến nhóm ủng hộ ông lấy danh nghĩa Hội nghị Diên Hồng đang hội thảo việc thi hành văn thư Bảo Đại. Các nghị viên nêu lên nhiều phương thức, nhưng mạnh mẽ nhất "Truất phế Bảo Đại" được toàn thể biểu quyết hoàn toàn và cho nhân viên lên văn phòng Thủ Tướng mời xuống tham dự hội nghị, trình biên bản đúc kết. Ông Diệm tái mặt lo sợ mình phản lại lời thề Thánh kinh hội kiến với Bảo Đại. Ông làm thỉnh một hồi lâu trả lời: "Đề suy nghĩ kỹ lại!" và đi lên văn phòng. Hội nghị Diên Hồng bế tắc. Qua ngày sau hội nghị tái diễn sôi nổi và đồng thanh "Truất phế" vì mọi người đều nghĩ Bảo Đại không còn xứng đáng là Quốc trưởng nữa, vì cứ lo rong chơi ở Pháp, không lo việc nước, cứ hằng tháng Bảy Viễn đóng tiền cho cò bạc ăn xài phủ phê với vợ bé vợ mọn, trong lúc đất nước bị chia đôi cũng chẳng màng tương tới. Bắt đầu lo chuẩn bị tư tưởng và lo tổ chức trung cầu dân ý: "Bên xanh bỏ giỏ, bên đỏ xé đi". Kết quả 90% ông Diệm đắc cử cho bầu cử quốc hội Lập Hiến đặt Quốc Hội tại Nhà hát Tây với tên Nhà Quốc Hội DIÊN HỒNG, lập nên nền Đệ nhất Cộng Hòa và thể chế Tổng thống chế, đăng đàn ngày 26 tháng 10 năm 1956 với tên nước là Việt Nam Cộng Hòa, được Mỹ viện trợ kinh tế và quân sự. Ông thay thế tướng Lê văn Tỵ làm Tổng Tham mưu trưởng, được Tướng Trịnh Minh Thế Cao Đài Liên Minh hợp tác lãnh lĩnh trấn dẹp Bình Xuyên, đồng thời mời các quốc vụ khanh trong chánh phủ quốc gia cũ hợp tác và thống nhất quân lực Cộng Hòa Việt Nam. Đệ nhất Cộng Hòa hình thành và phân chia ra 4 Vùng Chiến thuật, mỗi vùng là một Quân khu với nhiều sư đoàn và đầy đủ Quân binh chủng với Hải Lục Không quân, và những đoàn chiến binh Tổng trừ bị: Biệt động quân, Nhảy Dù và Thủy quân Lục chiến. Ngoài ra còn những Toán Biệt kích Dù và Biệt kích Mỹ tình báo Bắc Việt. Nền Đệ nhất Cộng Hòa vì chống Mỹ tham chiến Việt Nam, nên bị Mỹ cho các tướng lãnh đảo chánh (1963) lập ra nền Đệ nhị Cộng hòa theo tinh thần Hiến Pháp 1967, cũng sử dụng Quốc Hội DIÊN HỒNG.

II.- NỀN ĐỆ NHỊ CỘNG HÒA

Đệ nhị Cộng Hòa do ông Thiệu điều hành Tổng thống theo chế độ Đại Nghi có thêm Thủ tướng và nội các. Ông Thiệu giữ 2 nhiệm kỳ nhưng tới 1973 Mỹ bày ra Hòa Hội Bá Lê bán đứng VNCH cho Tàu cộng để Việt cộng cường chiếm Miền nam xích hóa toàn thể Việt Nam với quốc hiệu dị hợm Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Chúng muốn thoát khỏi vòng kềm tỏa Trung cộng, nên bị Đặng tiểu Bình dạy "Cho một bài học" nướng hết 400.000 mạng tại biên giới Việt Trung phá nát 6 tỉnh giáp biên, vì theo lệnh Liên Xô xích hóa Campuchia. Nhờ Mỹ giúp cho ngòi nổ mấy quả bom DBU phá tan quân Tàu cộng thắng trận (1979). Nhưng khi Liên Xô bị Mỹ triệt tiêu cái nôi Cộng sản, (1990) bọn Việt cộng còn đang bị cấm vận, nghèo túng quá, phải chạy sang Thành Đô châu phục trở lại Tàu cộng (1990). Nhưng Giang Trạch Dân còn ê càng nên chưa chịu tiếp thu, phải chờ 30 năm sau, khi thực thi kế hoạch "Tâm ăn dâu" chiếm 30 % tiềm lực tới

2020 mới chấp nhận làm tỉnh lẻ như Mãn, Mông, Hồi, Tạng. Nhưng Trung cộng bây giờ đã thành công 30% tiềm lực dân sự, kinh tế và lãnh địa cùng lãnh hải (2014), nên toan chiếm sớm hơn, để làm hậu thuẫn cho kế hoạch Đại Chiến III nơi Biển Đông, có lẽ vào cuối năm con Ngựa (2015).

III.- NỀN ĐỆ TAM,CỘNG HÒA

Trung cộng theo kế hoạch "Năm mũi giáp công" xâm chiếm Việt Nam, khiến Liên hiệp quốc cấm vận, và còn cử quân đội Đồng Minh giải phóng VNCH, trong lúc toàn quốc kháng chiến chống ngoại xâm lãng, diệt nội thù, có tháp tùng Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu vong. Tái chiếm VNCH trong vòng thời gian ngắn, tiếp trợ kháng chiến quân hùng hậu. Chánh phủ VNCH Lưu vong mời nhân sĩ, chánh khách, đảng phái thành lập nền Đệ Tam Cộng Hòa, được quốc tế công nhận, đồng thời viện trợ quân sự và kinh tế dồi dào yểm trợ đắc lực kháng chiến quân Miền Bắc. Quân Tàu cộng và các thái thú chỉ rút về Miền Bắc cố thủ có trợ lực Tàu cộng ở Biển Đông. Bị cấm vận nghiệt ngã. Túng thế Tàu cộng mở Đại chiến III quyết tranh đấu ở thế thượng phong. Nhưng chỉ có một tuần giao chiến Tàu cộng đại bại, bỏ hết Biển Đông để cho Hải quân VNCH tái tiếp thu các quần đảo và Biển Đông. Quân Tàu Bắc Việt mất tiếp trợ của Hải quân Tàu, bị tấn kích dữ dội bởi kháng chiến quân, bỏ chạy về Tàu, kéo theo bầu đoàn thể tử thái thú, bỏ hết sự nghiệp, lang thang bên Tàu. Kháng chiến quân tiếp thu Bắc Việt huy hoàng. Nhưng bọn cán binh Việt cộng phản tỉnh trong hàng ngũ kháng chiến quân, lo sợ nợ máu với nhân dân, nên trở mặt giành chánh quyền, tạo ra nội chiến đẫm máu. Đệ Tam Cộng Hòa tức tốc mở cuộc Bắc Tiến giải quyết chiến trường với lực lượng hùng hậu, khiến bọn chúng yếu thế phải thân phục, để thông nhứt Việt Nam không tốn thêm một giọt máu, đúng theo sấm Trạng Trình "BÁT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH" Lá cờ vàng tung bay từ ải Nam Quan chí mũi Cà Mau, toàn dân hoan nghinh nhiệt liệt vui mừng thoát nạn cộng sản sau khi vắng bóng ở Miền Bắc từ 1954 và Miền Nam từ 1975. Thế giới công nhận và viện trợ quân sự, cùng đầu tư khai thác mỏ dầu ở Biển Đông, công thương, kỹ nghệ nặng tái phục hoạt rất dồi dào. Nhưng Tàu cộng bại trận, không chịu đầu hàng, còn mở "Sanh tử chiến" tàn khốc tạo chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam, khiến chấn động mạnh liệt làm địa cầu mất thăng bằng ngưng lại mấy giây, tất cả sinh vật chết hết "Mã đề Dương cước anh hùng tận" (2015) chỉ được nhiếp độ sống lại 1/10 gồm Trung thần, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức. Địa cầu chuyển trục và xoay ngược từ Tây sang Đông. Những người sống lại mới nhận thức được công quả tập luyện tu hành, ăn hiền ở lành, các tôn giáo không còn đủ khả năng cứu độ, họ được Đức Di Lạc vương Phật cùng các Đạo sư chăm sóc nâng đỡ và hoằng dương nền Đạo Trị Thiên Ánh Đạo Vàng khắp nơi trên thế giới đã thay hình đổi dạng, không còn chánh phủ, quân đội, không còn biên giới quốc gia mà chỉ còn 18 khu Đạo trị do 18 Đạo sư hướng dẫn Đạo trị. Đệ Tam Cộng hòa ấu trĩ bầu cử quốc hội, bầu cử Tổng thống từ cuối năm 2014 đến chiến tranh nguyên tử 2015 chỉ còn toàn quốc trên dưới 20 triệu, hiền đức chi nhơn, được chấn chỉnh thành Liên Bang Đại Việt gồm: Miến, Thái, Lào, Miên, Khâm Châu, Việt Nam, nhưng qua năm 2016 và 2017 Đức Phật Di Lạc tạo lập Long Hoa hội chọn Liên bang Đại Việt làm Đệ nhứt Khu Đạo Trị, với Kim Điện ở Thất sơn trở thành Thánh địa toàn thế giới do Đức Di Lạc vương Phật trụ trì với nền Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng, và Minh Hoàng Liên bang Đại Việt chấm dứt nền Đệ Tam Cộng hòa, trở thành Đệ nhứt Khu trưởng Đạo trị, bảo quản Thánh địa Kim Điện.

Sacramento, ngày 30 tháng 10 năm 2014

SAGIANG