

61.- PHONG THỦY HOÁN ☰☷

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Tôn giáo hay đảng phái chia rẽ ra, cùng một nghiệp vụ lìa xa nhau do 9 người 10 ý, gia đình chia rẽ nhau do bất đồng tư tưởng, quốc gia chia rẽ ra do chủng tộc và chánh trị cùng tôn giáo. Chỉ có hợp tác nhau chống xâm lăng mới bớt đi “Đồng sàng dị mộng” cũng chỉ vì “Hòa nhi bất đồng”.

II.- NHẬP THẾ

Các chánh khách đảng phái hòa nhi bất đồng, chỉ một việc chống đối nhau chia ra nhiều nhánh, các sắc tộc trong nước thường thù địch nhau chia ra nhiều khu vực riêng biệt, vợ chồng khi cơm không ngon, canh không ngọt đưa ra Tòa lý dị, khốn khổ cho lũ trẻ con bị mất tình cảm gia đình. Con người do thù hăng chia rẽ nhau coi như kẻ thù không thỏa thuận nhau. Chỉ có bị xâm lăng hay thiên tai mới có thể hòa hợp nhau tranh đấu cho sinh tồn, xong rồi vẫn chia rẽ từ tư tưởng đến hành động, cũng như Trung Hoa cộng sản và Trung Hoa quốc gia khi bị Nhật xâm lăng, hợp tác nhau chống Nhật từ 1937 đến 1945. Khi Nhật đầu hàng Đồng Minh, Trung Hoa Quốc dân Đảng và Trung Cộng đánh nhau dữ dội, Trung Cộng thua Mao Trạch Đông phải bỏ chạy trên đường Vạn lý trường chinh, sau phục hồi tiến đánh Tưởng giới Thạch đuổi ra Đài Loan tái lập chánh quyền Quốc dân Đảng, chống lại chánh quyền lục địa, do Trung cộng bành trướng chiếm thêm Mãn, Mông, Hồi, Tạng.

III.- XUẤT THẾ

Phật giáo Trung Hoa truyền đến Lục Tổ bị chia rẽ do Thần Tú tiếm quyền lãnh đạo, Lục tổ Huệ Năng thoát chạy về Miền Nam tái lập lại nền Phật giáo Nam Tông riêng biệt với Phật giáo Bắc Tông, từ đó Phật giáo Trung Hoa chia rẽ ra làm hai phái, cũng như hiện nay, ngũ đại tôn giáo Việt Nam từ trước vẫn chia rẽ kỳ thị, đạo này kích bác đạo kia chí chóe, nhưng sau 75 đến nay, trước nguy hại bị Việt cộng đàn áp nên mới hòa đồng tôn giáo, thành lập Liên tôn đoàn kết nhau chống cộng sản từ hải ngoại về nội địa, hiệp thông nhau cầu nguyện khi bị Việt cộng trấn áp, gây thế lực mạnh mẽ, khiến bạo quyền phải nhân nhượng. Các đảng phái từ trước vẫn đường lối riêng biệt, mạnh ai nấy làm, nhưng từ 75 đến nay, các đảng phái đã bắt tay nhau hòa đồng chống cộng, mong mỗi thành công tiểu trừ quốc ách, tương trợ nhau giúp đỡ nhau trong lúc đấu tranh với bạo quyền, trong các cuộc biểu tình.

IV.-THẾ GIAN VẬN

Hội nghị Diên Hồng đời Trần biểu hiệu tình đoàn kết toàn dân chống xâm lăng, tất cả những chia rẽ do thù hận xóa bỏ hết, cùng nhau hợp lực chống xâm lăng, diệt Mông cổ cứu quốc. Gia đình ly tan “Đường ai nấy đi” do bất đồng tư tưởng, nhưng cũng có lúc gương bể lành lại do tình thương con trẻ thiếu tình mẫu tử hay tình phụ tử, một mối tình tình thâm thâm thúy trong tâm hồn con người, cố gắng hàn gắn lại hạnh phúc gia đình đổ vỡ, mà cha mẹ là rường cột của tình cảm thâm thúy này, chính hiếu tử đã làm được việc này.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

Thông thường lìa xa nhau do ngoại xâm, hay tự tạo, con người do bất đồng tư tưởng tự tạo ra chia rẽ lìa xa và gây thù hận, cũng như ngoại xâm phá nát hết cương thổ, ly tán nhau kẻ Bắc người Nam, kẻ nội địa người tha hương, nhưng cũng có một lý tưởng chung là quốc gia phải tự chủ, sống tự do, dân chủ, nhân quyền, tức nhiên sẽ đoàn kết thành lực lượng hùng hậu tranh đấu mới thành công. Gia đình chia rẽ chỉ hàn gắn do lý tưởng hạnh phúc, nứt là thâm tình phụ tử và mẫu tử phải hài hòa trong tâm trí con trẻ còn nhỏ hay đã trưởng thành, để chúng tỏ lòng báo hiếu phụ mẫu khi tuổi già bệnh tật ốm đau, có thể đấm trẻ hài lòng trọn lòng hiếu thảo, chớ còn cha mẹ còn chia lìa là thảm cảnh cho chúng lúc trẻ cũng như lúc trưởng thành.