

NHỮNG KẺ SĨ GIÃ HIỆU

SAGIANG

I.- SĨ PHU TRỌNG YẾU VỚI LƯƠNG TÂM TRUNG THỰC

Trong đời sống con người, sĩ phu chân chính luôn tôn trọng quyền lợi dân tộc, nhận định quốc gia tối cần thiết bảo quản, an bang tế thế, hùng cường hóa và nhứt là dân chúng ưu tiên trong an cư lạc nghiệp, trung thực với lương tâm hào hùng giữ tiết tháo kẻ sĩ:

"Phú quý bất năng dâm,

"Bần tiện bất năng vi,

"Uy vũ bất năng khuất "

Cho nên từ ngàn xưa đến nay, sĩ phu được toàn dân kính trọng và tín nhiệm hoàn toàn trong tâm tư, nên cố gắng ủng hộ triệt để khi gặp nghịch cảnh khôn cùng, sử sách đã từng tung hô mãnh liệt danh thơm muôn thuở:

Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, lo cho dân cho nước thoát vòng nô lệ Ngô Phù Sai, và lại còn triệt hạ kẻ thù, bành trướng rộng lớn quốc gia phú cường. Trưng nữ Vương đánh đuổi Tô Định, thống nhứt lãnh thổ Bách Việt tái chiếm 65 thành trì, hùng cường hóa đất nước. Ngô quyền trong nước tiêu diệt phản thần Kiêu công Tiễn, bên ngoài chống ngoại xâm chiến thắng Bạch Đằng nêu gương dũng tướng. Trần thủ Độ đã từng tuyên bố "Xin Bệ hạ chém đầu thần trước đã, rồi mới hàng đầu". Trần quốc Tuấn cũng đồng dạc "Đầu hạ thần chưa rơi, xin Bệ hạ đừng lo". Trần bình Trọng đã nêu gương tiết liệt "Ta không làm vương đất Bắc, ta thà làm quỷ đất Nam ta", Nguyễn Biểu chấp nhận dùng bữa tiệc đầu người, chấp nhận chết, không nao núng trước thế giặc huy hiếp. Hoàng Diệu tuân tiết ở Bắc Thành nêu danh "Thành còn Tướng còn, Thành mất Tướng mất". Phan thanh Giản thất thế mất ba tỉnh Miền Tây, tuân tiết rạng danh. Sĩ phu Phan văn Trị đã từng chống đối Tôn thọ Tường kẻ sĩ giả hiệu làm tay sai cho Pháp qua thi văn chiêu dụ, nhưng khí phách kẻ sĩ không khuất phục. Nguyễn trung Trực thà chịu chết chém khăng khái không theo xâm lăng Pháp, nên mọi người tôn kính:

"Hòa hồng Nhựt Tảo kinh thiên địa,

"Kiếm bạt Kiên Giang khắp quỷ thần"

Nguyễn thái Học lên đoạn đầu đài còn thốt lên " Không thành danh, cũng thành nhân" Ngũ vị Tướng lãnh VNCH tuân tiết (Nam, Hưng, Vĩ, Hai, Phú) không thần phục cộng sản xứng danh "Anh hùng dân tộc", còn nhiều vị Tá chịu chết không đầu hàng cộng sản.

Những sĩ phu từ Nam chí Bắc, trong dòng lịch sử, đã nêu gương tiết liệt, làm tròn sứ mạng thiêng liêng cao cả đối với quốc dân đúng nghĩa sĩ phu chân chính, còn biết bao nhiêu sĩ phu giả hiệu, có học vị cao đệ, kiến thức quăng bác mà tham quý phụ bần, tham sanh úy tử nêu gương xú uế muôn đời.

II.- SĨ PHU GIẢ TẠO PHÁ NƯỚC HẠI DÂN

Trong lịch sử, nhiều sĩ phu giả hiệu, khuất phục làm tay sai cho ngoại bang, phá nước hại dân, chúng ta lần lượt điểm danh những kẻ sĩ giả hiệu này, đã và đang lũng đoạn quốc gia dân tộc: Kiêu công Tiễn sát hại chúa tướng Dương diên Nghệ, làm tay sai cho Nam Hán, phải đền tội dưới lưỡi gươm Ngô Quyền, Trần ích Tắc khuất phục Mông Cổ được đưa về nước tôn vương bị Hưng đạo Vương xử tội, mặc dầu là Hoàng tộc, Lê chiêu Thống công rần mời đón quân Thanh sang cắn gà nhà, bị Quang Trung 10 ngày đuổi chạy về Tàu không kịp thở. Tôn thọ Tường làm tay sai cho Pháp chiêu dụ Phan văn Trị, Nguyễn trung Trực hại dân hại nước. Tổng đốc Lộc, Tổng đốc Phương theo chân Pháp đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt chống Pháp, Hồ chí Minh giả hiệu, lãnh chỉ

thị Trung cộng và Liên xô lập đảng Cộng sản Đông Dương, xích hóa toàn thể Việt Miên Lào, với chiêu bài "Giải phóng các dân tộc nhược tiểu chống đế quốc Pháp" hầu làm bàn đạp cộng sản hóa toàn quyền Đông Nam Á, chính tên tội đồ này với danh nghĩa sĩ phu yêu nước, tàn hại sanh linh Việt Nam suốt gần một thế kỷ, làm đầu tàu cho cuộc sát hại nhân dân Việt từ Bắc chí Nam chết chóc trên 4 triệu với 2 chiến thắng giã tạo 1954 và 1975. Ở Miền Bắc Hồ chí Minh mở ra phong trào "Cải cách ruộng đất" giết hại dân lành cả mấy trăm ngàn mạng, đoạt hết ruộng đất tài sản tiêu diệt cho hết thành phần Trí phú địa hào, chí đến chủ nhân mấy sào ruộng cũng bị kết án địa chủ bóc lột. Chúng còn biến Việt Nam thành nhà Tù toàn quốc và nhà tù riêng biệt cho 500.000 Quân Cán Chính VNCH chết tức tưởi cả ngàn mạng đau thương cho gia đình nạn nhân. Trên đường mòn Hồ chí Minh xuyên dài theo dãy Trường Sơn, chúng lén lút đưa quân vào đánh phá Miền Nam VNCH, bị bom 52 rải thảm chết hàng Trung đoàn lên tới Sư đoàn, nướng cả triệu thanh niên đất Bắc không toàn mồ mã nữa. Đến đôi bắt trẻ em vị thành niên bổ sung quân số, thiếu quân phải nhờ 300.000 quân Tàu sang giữ an ninh 6 tỉnh Miền Bắc. Khí giới, đạn dược quân nhu quân trang được Nga Tàu viện trợ (Với điều kiện nợ quốc gia). Sau khi chiếm hữu 16 tấn vàng VNCH, Việt cộng mang trả nợ cho Liên Xô, chưa trả nợ cho Tàu cộng, lại còn theo lệnh Liên Xô tiến chiếm Kampuchea, chur hầu thuận thực của Trung cộng, nên 1979 Trung cộng phải dạy cho Việt cộng "Một bài học" về tội quit nợ và đánh chiếm Kampuchea tại biên giới Việt Trung, bình địa hóa 6 tỉnh trước khi rút lui vì 2 quả bom DBU của Mỹ hủy diệt 2 Trung đoàn Thiết giáp sắp sửa tiến qua biên giới sẽ tiến xuống chiếm Hà Hội. Sau khi Liên Xô tan rã, Việt cộng mất điểm tựa Liên Xô (1980) mới quay lại thần phục Tàu cộng do Đỗ Mười và Nguyễn văn Linh, 2 tay tội đồ dân tộc, và tán thành chỉ thị Trung quốc chờ tới thời cơ chín muồi 2020 mới tiếp thu, vì họ sợ toàn dân chống đối (Gương tiền nhân Việt uy dũng đuổi quân Tàu), để họ sử dụng chiến thuật "Tầm ăn dâu" cũng như tiền nhân họ đã nuốt hết 17 thị tộc Bách Việt êm ái từ mấy ngàn năm và đồng hóa trở thành dân tộc thiểu số (54 sắc tộc). Từ đó các tay sĩ phu đội lốt càng ngày càng tiến sâu vào đường tội đồ dân tộc: Nông đức Mạnh và Lê khả Phiêu nêu danh xú uế dăng dặt dăng biển cho Tàu cộng. Nhưng cũng chưa yên, Nguyễn tấn Dũng còn tiến sâu thêm cho Trung cộng vào chiếm Tây Nguyên khai thác Bô xít, với lực lượng công nhân hàng trăm ngàn toàn là lính già tá trang bị bí mật vũ khí, tạo lập khu tự trị, không cho chánh quyền Việt cộng xâm nhập. Nguy hại thêm nữa, còn cho Trung cộng mượn 10 khu vực đầu nguồn, khai thác hầm mỏ và trồng cây kỹ nghệ 50 năm, cũng toàn công nhân Tàu với những làng Tàu biệt lập. Hàng hóa Tàu rẻ mạt, thượng vàng hạ cám, tràn ngập thị trường Việt Nam, bóp chết hàng hóa Việt. Còn khiến công nhân Việt khôn khổ thêm nhiều ở các xí nghiệp Tàu cộng húng hiếp và trả lương rẻ mạt, khiến phải đình công đòi hỏi quyền lợi, bị chánh quyền đàn áp. Trung cộng buộc các thái thú Việt Nam phải tôn trọng "4 tốt" và "16 chữ vàng", sẵn sàng đàn áp biểu tình chống Trung cộng, các tội đồ dân tộc đội lốt sĩ phu: Nguyễn phú Trọng, Trương tấn Sang, Nguyễn sinh Hùng phải luôn luôn tuân lệnh chủ nhân ông, chỉ riêng Nguyễn tấn Dũng còn cựa quậy để dân chúng biểu tình mấy ngày chống đối Tàu cộng đặt giàn khoan 981 xâm chiếm lãnh hải Việt Nam, Trung cộng lại thâm độc mượn du đảng tham gia biểu tình, xúi giục bạo động đập phá xí nghiệp Tàu, hôi của, cướp giật tài sản, khiến đầu tư ngoại quốc hoảng vía rút ra khỏi Việt Nam, tạo thất nghiệp trầm trọng. Thừa thắng xông lên, Trung cộng còn dự định đặt thêm giàn khoan 982 cho tới 985 quá dồi dào khai thác hết mỏ dầu ở thềm lục địa Việt Nam, mặc cho dư luận thế giới, mặc cho Mỹ, Nhựt phẩm bình, chúng vẫn bình chân tiến hành xâm phạm lãnh hải dự trù tới 2020 là hoàn toàn làm chủ Việt Nam khi đã

trở thành tinh lẽ như Mãn, Mông, Hồi, Tạng, thêm Việt nữa cho đủ bộ Ngũ phiên bao quanh Hán tộc mà lá cờ sẽ biểu hiệu :Ngôi sao giữa to với 5 ngôi sao nhỏ bao quanh, Hán, Mãn Mông, Hồi, Tạng, Việt. Các sĩ phu già hiệu Việt Nam đã hiện nguyên hình là thái thú của Tàu cộng từ lâu. Nguyễn tấn Dũng đầu có 3 đầu 6 tay mà giữ nổi thân xác đang như chỉ mảnh treo chuông, để bọn sĩ phu già hiệu thi hành mệnh lệnh chủ nhân trọn vẹn. Chính vì vậy mà Trung cộng đang thực thi kế hoạch "Năm mũi giáp công" và sẽ bật đèn xanh trong thời gian mấy tháng cuối 2014. Những kẻ sĩ giả hiệu ở Việt Nam đang hàng ngày đếm bước thời gian tiến hành chức vụ Thái thú, còn ở Hải ngoại ra sao?

III.- KẼ SĨ HẢI NGOẠI LỪA ĐẢO, CHÁNH KHỨA SA LÔNG

Hiện tình đất nước rối ren, Tàu cộng lấn lướt mọi chiều hướng: quân sự, hành chính, kinh tế, thương mại, chí đến văn hóa đang chấp chùng thay đổi học thuật lấy văn hóa Tàu làm căn bản chỉ đạo trong trường, nhứt là sẽ thay đổi chữ Tàu thay thế chữ Việt giống như trường Tàu. Lãnh đạo quyền tụy là Việt nhưng theo chỉ thị của Tàu cố vấn tất cả với chức vụ Phó, như Phó Chủ tịch Quốc Hội hiện nay là Uông chí Lưu mà ngày trước là Thứ Trưởng bộ Tư Pháp. Tàu cộng còn giàn trận Năm mũi giáp công, để sớm chiếm Việt Nam, trong lúc Mỹ đang bị biến chuyển Irak về Hồi giáo Shiit và Hồi giáo Sunnit, cũng như vấn đề Ukraina đang bị Nga hoành hành, chưa để ý đến Việt Nam lâm nguy. Nội địa đã có hết sức hoạt động, nhưng bị kèm kẹp bởi tay sai Trung cộng trông chờ Hải ngoại tiếp tay hồi hương giải phóng. Nhưng Hải ngoại đang bị nghị quyết 36 lũng đoạn chia rẽ, có nhiều hội đoàn chỉ còn hữu danh vô thực, các chánh khách chưa chịu ngồi chung nhau đoàn kết "Hòa nhi bất đồng" để gây lực lượng hùng hậu thỉnh nguyện Đồng Minh tiếp trợ, mới mong kịp thời đối phó với Trung cộng đang sắp sửa nuốt trứng Việt Nam. Khô nổi lại phát sanh ra những kẻ sĩ giả hiệu nữa gây nên những ung nhọt nơi hải ngoại đã rách rồi mà còn te tua thêm nữa: Cù huy Hà Vũ ở tù Việt cộng rất uy vũ, nhưng lại được Việt cộng ướm môi cho qua Mỹ tự tung tự đại cho mình là chánh khách cao cả có đủ thực lực hòa hợp hòa giải với Việt Cộng, nào là được Mỹ, Pháp ủng hộ, nào là chống cộng bị tù dày ở Việt Nam. Nhưng thử hỏi thực lực quần chúng có ai ủng hộ không? Mỹ có ngu dại đi tung bốc một người miệng hùm răng sứa? Pháp có can đảm đứng ra bảo vệ ông ta về Việt Nam tranh cử với Việt cộng gian manh tuyệt đỉnh hay không? Việt cộng có được Tàu cộng cho phép bầu cử với tên bá vợ bá vát đã từng chống cộng hay không? Giáp đáp các câu hỏi này truy ra Cù huy Hà Vũ rớt mòng toi từ lâu rồi. Lừa đảo người Việt đã đau khổ 39 năm dài nằm gai nếm mật, là một việc làm thất sách bỉ ổi. Cả trăm hội đoàn quốc ngoại lao tâm tốn trí, hết tuyên cáo này tới tuyên cáo kia, hết trần tình này đến trần tình kia, thế mà tới nay chưa thấy chơn trời hé một tí xíu cho mát mẻ thân tâm đôi chút, đừng nói chi đến được vinh vang hồi hương với lực lượng yểm trợ của Đồng Minh! Công sức hành quân giải phóng tôn ngân quỹ đài thọ, tôn nơn lực quân sĩ, tôn võ trang Hải, Lục, Không quân, tôn bom đạn, tôn chuyển vận, tôn nghiên cứu kế hoạch, tốn tài thương... Nghĩa là tốn kinh phí quá to lớn ai đài thọ? Thử hỏi mấy chánh khách hải ngoại có ai xứng đáng đáp ứng nhu cầu này không? Quý ông chỉ khua môi múa mỏ, tuyên truyền xảo trá lừa bịp người Việt ty nạn đã qua 2 thế hệ rồi, cứ thâm tiền nguyệt liễm, niên liễm, tổ chức hội hè đình đám ăn nhậu cho xuê xang, rồi vung vịch tuyên bố này nọ, toàn là xảo trá một phường như nhau, có chạm tới sợi lông chơn của Việt cộng và Tàu cộng chưa? Rồi cứ cùng nhau lập ra chánh phủ ma, hữu danh vô thực, hết Việt Tân tới Nguyễn hữu Chánh, rồi sập tiệm tới Đào minh Quân, tháp tùng theo nữa là Lý Tông Bá và Hồ diên Sinh, rồi còn đèo thêm nhóm Nguyễn khắc Bình, và lẻo đẻo thêm Đoàn ngọc Bích, tha hồ

múa gậy tung tăng con bọ xít. Riêng nội các Nguyễn bá Cẩn chánh thức cũng im lìm chịu trận cho đến ngày từ giả cõi thế, để lại cho mấy vị già nua ông Chức và Nguyễn thanh Liêm cũng vô quyền vô lực chỉ chờ thời cơ, nên lặng lẽ đi câu cá như Lữ Vọng mà thôi.

Đến nay mới lên tiếng trên website nhen nhúm lại những đồ vỡ hàn gắn lại, trông chờ ơn vũ lộ mới thực sự ra mắt mà thôi.

Cái khó của kẻ sĩ phu là ngộ biến từng quyền, mà chờ đợi thời cơ đến, tức nhiên là chờ "Thời thế tạo anh hùng", phải được toàn dân ty nạn yểm trợ làm hậu thuẫn, phải có đủ uy tín đối với Đồng Minh, phải có một năng lực mạnh mẽ về tinh thần lẫn vật chất, quán xuyên mọi khía cạnh: Chánh trị, Quân sự, Ngoại giao, Kinh tế, Tài chánh căn bản bảo quản việc thực thi kế hoạch, trong giai đoạn tạo thanh thế mà những chánh khách lỗi lạc đã từng thực hiện với thành quả tuyệt vời. Còn kẻ sĩ giả hiệu chỉ gian manh cướp giựt quyền lực như Hồ chí Minh chẳng hạn, lúc đầu hợp tác các đảng phái trong chánh phủ Liên Hiệp, khi lực lượng cộng sản còn non yếu, rồi triệt tiêu các chánh đảng cướp đoạt hết quyền hành, làm các chánh đảng hoảng vía, đã giao trúng cho ác bỏ chạy trốn chết, hay thủ tiêu như sát hại Huỳnh thúc Kháng, đức Huỳnh giáo chủ, triệt tiêu lực lượng kháng Pháp, giành quyền kháng chiến độc tôn. Hiện nay Mỹ đã từng tuyên bố: "Không can dự vào nội bộ các quốc gia tranh chấp ở Biển Đông, nhưng cần phải giữ vững nền thương mại, kinh tế, giao thông, thương mại ở Biển Đông, nếu Trung cộng chiếm đoạt Biển Đông, tức nhiên va chạm quyền lợi Mỹ, bắt buộc Mỹ phải can thiệp bảo toàn quyền lợi" Do đó khi công du Á Đông, Tổng thống Obama chỉ dừng chân ở Đại Hàn, Nhật, Phi và Mã Lai mà không ghé Việt Nam là do cứ để cho Trung cộng lún xìn rồi mới can thiệp. Đây là chiến lược cao diệu, mặc dầu 90 triệu dân Việt sẽ hứng lấy kế hoạch Năm Mũi giáp công, chết chóc thảm thương, phải trở lại du kích chiến chống Tàu cộng và chánh quyền thái thú. Tới chừng đó Đồng Minh mới mở mặt trận giải phóng VNCH tới vĩ tuyến 17, giao cho chánh phủ và quân lực VNCH Lưu vong binh định lãnh thổ, tái lập an ninh trật tự và hành chánh quyền địa phương. Riêng Miền Bắc, kháng chiến quân càng ngày càng hùng hậu chỉ mấy tháng sau, Hải quân Tàu cộng chiến bại ở Biển Đông, bỏ chạy về Tàu, khiến nhóm quân Tàu đang trấn đóng Bắc Việt cũng rút chạy về Tàu, bầu đoàn thể từ các thái thú, lớp ngóp chạy theo khi kháng chiến quân tấn kích. Kháng chiến quân ra tiếp thu chánh quyền Miền Bắc, nhưng các đảng phái tranh chấp quyền lợi tạo ra nội loạn, vô phương giải quyết, nên buộc lòng mời chánh quyền VNCH ra giao quyền lãnh đạo đất Bắc, tạo ra "Bất chiến tự nhiên thành" thống nhất đất nước không tốn một giọt máu. Lúc bấy giờ mới đứng tinh thần kẻ sĩ phu chân chánh từ hải ngoại hồi hương, hợp tác với sĩ phu nội địa tái thiết và chấn hưng đất nước cho kịp trào lưu tiến hóa thế giới, tạo lập một đất nước phú cường cho toàn dân "Hết cơn bĩ cực tới hồi thới lai" được lân bang nể phục tập hợp thành Liên Bang Đại Việt với 6 quốc gia (Miền, Thái, Lào Miền, Khâm Châu và Việt Nam) chia ra 10 Tiểu bang :Năm quốc gia là 5 Tiểu Bang và riêng Việt Nam 5 Tiểu Bang: Bắc Việt, Trung Việt, Tây Nguyên, Chàm, Tiền Giang và hậu Giang. Riêng Kim Điện sẽ nổi lên trở thành Thánh địa của nền Đạo trị từ năm 2017. Các kẻ sĩ giả hiệu vượt thoát ra ngoại quốc trốn tránh, nhưt là những kẻ có nợ máu với dân chúng, e sợ bị trả thù. Chánh quyền VNCH tân lập lo trang trải nạn thất nghiệp, tiếp trợ hồi cư trong vòng 6 tháng, tái tạo đường sá, cầu cống, xây cất cơ sở hành chánh và xã hội cùng y tế, tái phối trí các công kỹ nghệ nặng nhẹ cho toàn quốc, tiếp trợ nông dân tái lập nhà cửa, ruộng vườn bị phá hủy. Các nhân tài hải ngoại kéo nhau về đem năng lực tài trí cùng tài sản về nước tái phối trí mọi phương diện công kỹ nghệ phục vụ toàn dân.

Sacramemto, ngày 23 tháng 6 năm 2014

