

NHƠN SINH KIẾP LUÂN HỒI

SAGIANG

I.- SINH VẬT KIẾP LUÂN HỒI

Trên các sanh hành tinh quý vị Bồ Tát, nhờ huyền năng cao thâm, tác hợp nguyên tử, lấy âm dương nhị nguyên, với tinh chất tứ đại (Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) cùng ngũ năng tạo ra tế bào nguyên thủy thực vật, trứng nước li ti trong nước. Các tế bào thực vật chỉ phân bào khi đã thành hình già đi, nên không chết, lại được cho kết hợp với nhau đầu tiên tạo ra rong, rêu, tảo. Một thời gian dài hàng triệu năm, kết hợp nhau thành ra thủy thực vật. Lần hồi lên thảo mộc có hạt bào tử, hạt theo hơi nước bốc lên trên mây, gió thổi vào địa lục, làm mưa rơi xuống nẩy mầm thành thảo mộc. Quý Bồ tát có Mộc mới kết tạo thành Ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) và Mộc là sinh vật thể được xếp Chủ thể Ngũ hành và quý Ngài đem Ngũ hành song hành với Ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) nên Quang chủ thể Ngũ năng tương xứng với Mộc chủ thể Ngũ hành. Hỏa tương xứng với Nhiệt, Thổ tương xứng với Từ, Kim tương xứng với Điện, Thủy tương xứng với Điện từ và từ đó, quý Ngài phối hợp âm dương nhị nguyên, với tinh chất ngũ hành cùng tinh chất ngũ năng tạo ra tế bào nguyên thủy động vật, tức là nguyên sinh động vật: Vi khuẩn và Vi trùng. Vi khuẩn rất hăng say vừa tăng trưởng, vừa phối hợp nhau do động tác của quý Ngài tạo thành Thấp sinh động vật, đời sống ngắn ngủi, do vi khuẩn chính gốc phối hợp với tinh chất của Ngũ hành (rác, lá cây, vỏ cây, rơm cỏ mục) hay bị cháy thành tro than với tinh chất Ngũ năng và âm dương nhị nguyên, như: dế, phù du, mòng, mò, rầy... Còn vi trùng là ác thể chỉ lo ăn bám vào vật thể khác tăng trưởng, làm kiệt huệ và chết, chúng cũng bị tan rã ra nguyên tử, chờ dịp khác tiến triển. Từ đó Quý Ngài theo nguyên tắc tạo ra Hóa sinh động vật, đời sống khá dài lâu, qua nhiều giai đoạn: trứng nở ấu trùng, ấu trùng lớn làm nhộng, đủ ngày giờ thành hình, cắn nhộng chui ra như: ruồi đẻ ra trứng, trứng nở ra con vôi, vôi lớn lên làm nhộng, nhộng đúng lứa, nở ra con ruồi con và các con muỗi, con bướm, con ve, con vạt sành, con kiến dương, con ếch nhái. Trải qua hàng triệu năm, quý Ngài theo nguyên tắc tạo ra noãn sinh động vật, tức là động vật đẻ trứng nở ra con: Trên không loài chim và động vật có cánh: dơi, kỳ đà bay, rồng, trên đất có loài bò sát, rùa, rắn, dưới nước loài cá tôm. Hàng triệu năm sau, quý Ngài theo nguyên tắc tạo ra thai sinh động vật: Trên mặt đất loài thú đẻ con, dưới nước loài cá to lớn: Cá mập, cá voi, cá heo, cá nược. Cách đây mấy chục triệu năm quý Ngài mới tạo ra con người ưu đãi nhưt làm bá chủ vạn vật. Trong lúc cấu tạo ra sinh vật, quý Ngài đặc biệt tạo ra vi linh tử chủ thể mỗi sinh vật thể, tức là vi linh tử mỗi vật thể mà chúng ta gọi là linh hồn. Vi linh tử vật thể của Mộc ở giữa rễ và thân cây, chủ thể của loài thấp sinh động vật, hóa sinh, noãn sinh, thai sinh ở não bộ của chúng. Riêng con người hoàn bị nhưt ở não bộ với 3 thành phần: Ý thức bên trái, Vô thức ở giữa, Tiềm thức bên phải bao quanh bởi nê hoàn cung tọa lạc Ngũ lĩnh luân xa, kế đó là tòng quả tuyến yếu huyết quan trọng nhưt là tụ điểm của Ngũ quan luân xa trục hệ Nhân, Nhĩ, Tỷ, Thiệt, Thân. Xuống tới đầu xương tủy sống là huyết Tiểu não, tụ điểm của Ngũ chỉ luân xa, tác động đến ngón tay chân. Tới huyết Bá cốt, tụ điểm luân xa của Ngũ Bộ: Tuần hoàn, Thần kinh, Hô hấp, Bài tiết, Tiêu hóa. Trên tủy xương sống tới huyết Kiên Tinh, tụ điểm luân xa của Ngũ tạng: Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận. Xuống tới huyết Mệnh môn, tụ điểm luân xa của Ngũ hạch: Đờm, Tụy tạng, Tinh, Bàng quang, Đâm và cuối cùng là huyết Tiểu không cuối xương cùn tụ điểm luân xa của Ngũ Mạch: Động, Tĩnh, Đốc, Nhâm, Tỳ. Còn tứ sinh vật kia (Thấp, Hóa, Noãn, Thai) cũng có những cơ quan nhưng không đầy đủ như hơn sinh. Chúng cũng có vi linh tử và mang kiếp luân hồi tùy theo bản án khi đã chết theo nghiệp quả thiện ác lúc

sanh tiền. Cho nên có nhiều người nặng nề ác nghiệp thọ án tứ sinh vật đầu thai làm thú vật và tứ sinh vật tạo thiện quả được vinh thăng lên con người. Nên dân số địa cầu tăng do một phần lớn thú vật thăng hoa. Chính vì vậy mà tâm địa thú vật trở dậy làm ác rất dễ hơn là làm thiện khó khăn. Do đó mà tự tạo ra định luật thiên nhiên: "Luân Hồi Quả Báo"

II.- LUÂN HỒI NHON QUẢ TRẦN GIAN

Luân hồi quả báo áp dụng cho mọi sinh vật thể, nhưng con người là chủ thể vạn vật, nên chúng ta chỉ chú trọng luân hồi nhon sinh kiếp nhiều hơn. Thật ra tứ sinh vật vẫn luân hồi quả báo, cho nên mới có thú vật đầu thai lên kiếp người, và con người đầu thai thú vật. Điển hình là Thiên bồng nguơn soái phạm tội bị đày xuống làm con heo ở Vân sạn động. Nhưng con heo này thuộc loại phi nhân, đầu heo mình người. Loài phi nhân ngày xưa theo truyền thuyết còn những tượng hình và hình vẽ trên vách đá: Nhân mã. Nhân điều, Nhân sư, Nhân báo, Nhân hồ, Nhân hầu, Nhân xà, Nhân viên, Nhân ngư. Còn ngày nay: Đàn ông da trâu, dầy và có lông . Hiện nay có cảnh heo đẻ ra người, tới 8 đứa trẻ mình người đầu heo, bú vú heo mẹ. Trâu mẹ đẻ ra đầu trâu mình người, vẫn theo trâu mẹ bú sữa. Một người nữ mình trần đầu người từ lúc mới sinh cha mẹ vẫn thương nuôi tới lớn, nó nói tiếng người, không có tay chân, chỉ trườn mà thôi. Một bà mẹ đẻ ra một đứa bé gái đầu và mình thân người, không có tay và khúc dưới là thân rắn. Một người đầu bò mình người vẫn ăn cơm như thường và nói chuyện được. Đây là nhon quả tiền kiếp của những người gây ác nghiệp với thú vật phải trả quả. Tới loài thú chúng cũng có những hiểu biết của con người báo oán tùy theo từng hoàn cảnh: Con Ếch báo oán người độc đáo, nó bị người ta bắt làm thịt chết tức tối khi đang làm tình say sưa với nhau, kiếp sau cũng làm ếch, nó tìm những thức ăn nhiễm độc gây cho máu, gan và da thịt rất độc và khi người ta bắt nó về làm thịt, sắp cắt cổ nó, nó ráng đưa 2 tay lên cản lưỡi dao, máu nó chảy ra, nó búng máu vào miệng và mắt người cắt cổ nó. Độc chất tới khi phát tát ra, những người ăn thịt ếch rửa mặt không sạch, bắt đầu ói mửa chạy thuốc không kịp đành chịu chết, tới chừng cầu hồn về mới biết con ếch báo oán. Con cá nược rất hiền từ, thường lội đùa với xuồng ghe trong sông rạch, một hôm anh đánh lưới bắt được con cá nược cái, theo lẽ thường là thả xuống sông, nhưng anh này lại thấy bộ phận sinh dục hấp dẫn, nên đè xuống hiếp dâm, nó vùng vẫy dữ dội, rốt cuộc nó phải chết vì cưỡng dâm. Anh chàng ta thỏa mãn tình dục mà giết chết con cá, phải liệng xác xuống sông. Hôm sau, anh ngạc nhiên thấy dương vật cương cứng lên và bắt đầu lở loét chảy nước vàng, từ từ lên tới da bụng và da ngực cũng lở loét ra hết phương cứu chữa ở bệnh viện Sa Đec khi lở hết da thịt. Con Heo nghe chủ nhà kêu lái heo đến bán, nó liền nhảy khỏi chuồng chạy lên tới cổng chùa cách đó 500 mét, quỳ hai chân trước xuống, còn hai chân sau bẹp sát đất, la hét, chảy nước mắt như thể là cầu xin cứu mạng, khiến cho Phật tử và quý sư ni chạy ra vuốt ve nó, trong lúc đó chủ nuôi chạy tới toan bắt nó về, nó cố chạy vô chùa và một mạnh thường quân thấy vậy mới định giá với chủ heo mua nó, để nó tiếp tục sống trong chùa, và mỗi ngày khi hành hương cúng Phật, nó cũng lên quỳ hành lễ rất nghiêm túc. Nhà chùa vẫn nuôi nó đến già chết và chôn xác tử tế. Đặc biệt một con Bò lén trốn khỏi trại chăn nuôi lên tới chùa quỳ trước chánh điện, tỏ ý quy y, khiến Hòa Thượng thương tình làm lễ thí phát quy y cho nó và một mạnh thường quân phải xuất tiền ra trả cho chủ trại bò. Nó được chùa nuôi, mỗi ngày lễ Phật nghiêm túc, nghe kinh và lãnh công việc kéo xe bò chuyên chở cho nhà chùa. Các lễ lớn, nó lại cho trẻ con cỡi đi chơi quanh chùa được Phật tử mến chuộng. Đây là các thú vật có linh tính làm được những việc lạ lùng về nhân quả.

III.- THƯỜNG THIỆN PHẠT ÁC THEO NHÂN QUẢ

Chúng ta sống trong vòng kềm tỏa của định luật "Luân Hồi Quả Báo", cho nên "Nhơn nguyện như thử, như thử. Thiên lý dĩ nhiên, dĩ nhiên", mọi sinh động của chúng ta đều được ghi chú kỹ lưỡng nghiêm túc do tiềm thức chứa vựa mà chúng ta biết được do Ký ức từ trẻ cho tới già, mọi hành xử thiện ác mà chúng ta làm đều quy luận vào Nhân quả cả. Do đó mới nảy sinh tự nhiên ông già 84 tuổi bị con hắt hủi vô ở Viện dưỡng lão cô đơn, chờ ngày quy tiên. Bất thần mua vé số trúng độc đắc 145 triệu Mỹ kim. Ông không biết dùng vào đâu khi cuộc sống chỉ mảnh treo chuông. Con cháu hay tin, rồn rập chạy vô cầu xin trợ giúp: nào mua nhà còn thiếu nợ, nào học đại học không có tiền, nào mua xe hơi còn trả góp, ông mỉm cười, móc tiền cho thỏa mãn và bảo: "Tụi bây chỉ biết có tiền, còn thằng già này bị bỏ rơi!" Con cháu hối hận xin lỗi và hứa sẽ thường xuyên thăm viếng. Còn bao nhiêu ông kính biểu hết cho các cơ quan từ thiện. Con cháu không dám kéo nài nữa. Theo huyền học cho biết, tiền kiếp ông ta đã bố thí và gây thiện quả sâu dày, nhưng ác nghiệp ông làm ông phải gánh chịu trọn kiếp hành tội mới hết ác quả, rồi mới tới thường thiện trúng giấy số. Con chó Bernard rất trung thành với chủ và đã cứu chủ thoát chết nhiều phen, nên chủ rất mến. Nó chết đi, chủ chôn cất tử tế. Qua năm sau, bà chủ sanh đứa con trai, ngoan ngoãn xinh đẹp, nhưng khi biết đi và biết nói, đứa trẻ lại thích lên nằm chơi chỗ cái nôi giành cho chó ngủ, lấy làm lạ, nên dẹp bỏ đi, tự nhiên đứa trẻ buồn bực không chơi đùa. Cha mẹ ngạc nhiên dò hỏi, nó đột nhiên trả lời: "Tiền kiếp của con là con chó Bernard, do thiện quả nên được đầu thai làm người, nhưng con không dám nói ra sợ cha mẹ quở!" Ông Nhan đồ tể, mỗi ngày số heo ra lò từ 30 con trở lên, nên ác nghiệp quá nặng nề. Khi ông bệnh gần chết, thân nhân thấy ông cứ oằn oại, rên eng éc hết sức thông khô, như heo kêu khi bị chính tay ông thọc huyết heo, gia nhân buộc lòng lấy con dao tu thọc huyết heo đặt trên một diêm huyết heo để trước đầu nằm, cúng vái cho ông được siêu thăng, đến 3 ngày sau nữa, ông mới òng ọc cả giờ mới chết. Lại một điều là qua năm sau, gia nhân đã dẹp lò sát sanh và nuôi gà, vịt, heo, dê làm sinh kế. Heo nái đẻ 6 con heo con, có một con mình heo đầu người cũng bú sữa heo mẹ. Gia nhân suy nghiệm có thể là ông Nhan đầu thai, nên khi heo đúng lứa nặng cả tạ, con heo đầu người vẫn bé tí teo, mỗi ngày, nó ăn chút ít thôi. Khi lái heo đến cân mua 5 con heo cả tạ và ngạc nhiên thấy con heo đầu người chảy nước mắt và rống lên eng éc, nên không dám mua. Gia nhân phải nuôi nó cho đến 3 năm sau, nó chết chỉ cân nặng có 12 kg đem chôn. Nguyễn Trãi trong lúc giúp Bình định Vương chống giặc Minh, phải phá rừng lấy đất trồng lúa gây lương thực. Ông hằng đêm làm việc nơi án thư và ngủ nơi hậu phòng, chiêm bao thấy một người đàn bà dẫn theo một đàn con nhỏ đến cầu xin ông hoãn việc khai hoang một ngày để kịp dọn nhà đi chỗ khác. Ông chấp nhận, Bà cùng đàn con lạy tạ rồi rít và dẫn nhau đi mất. Ngày hôm sau, tùy tướng khai khẩn vào báo cáo phá được thêm 10 mẫu rừng giết được một con rắn to và 6 con rắn nhỏ ở trong hang của một cây cổ thụ. Rắn đã cho quân sĩ làm thịt nấu cháo. Ông không chú ý gì nữa hết. Tối lại đương ngồi ở án thư làm việc với chồng hồ sơ, bỗng nhiên ông thấy đầu rắn được con rắn lục tha tới trên rường nhà nhều xuống một giọt máu trên chồng văn thư, rồi tha đầu rắn chạy mất. Ông giờ chồng văn thư thấy máu thấm xuống tới 3 bản văn thư. Ông bàng hoàng đôi phút và tiếp tục việc làm. Về sau thắng Minh được tỵ chức nhứt phẩm triều đình, đến cao tuổi về hưu ở Lệ chi viên, có nàng Hậu Nguyễn thị Lộ xinh đẹp, vì Lê thái tôn đến viếng bắt hầu hạ, nửa đêm bị kiệt sức chết, triều đình buộc tội thí quân, tru di tam tộc, ông mới nghiệm lại giọt máu rắn thấm 3 văn thư là điềm báo đúng tội không giữ lời hứa.

Sacramento, ngày 18 tháng 9 năm 2015