

# NHÂN QUẢ TRUYỀN KỶ VIỆT NAM

SAGIANG

## I.- NHÂN QUẢ THUYẾT

Con người hiện thực trên địa cầu từ cả triệu năm, sau thực vật và động vật. Ba loại sinh vật này có tâm linh phải nhận lấy nhân quả trải qua nhiều kiếp, khi thăng hoa, khi giáng cấp, cũng chỉ vì nhân quả hiện kiếp chuẩn định do tiền kiếp được thăng hoa hay giáng cấp, phải đền trả nghiệp báo tiền kiếp nếu tạo ác nghiệp từ 60% trở lên phải chịu giáng cấp, còn từ 60% thiện nghiệp trở lên được thăng hoa. Cho nên lúc đầu con người rất thưa thớt chỉ có tối đa 500.000 người trên địa cầu, thế mà tới nay đã tăng lên 7 tỷ, thử hỏi số người ở đâu mà đâu thai. Đây là những loài thú cầm tiền kiếp tạo thiện quả nhiều được thăng hoa lên kiếp người. Trong lúc đó cũng có số người tạo ác quả nhiều phải giáng hạ xuống loài thú cầm trong hiện kiếp. Những việc này đã từng chứng nghiệm nhân tiền như ông Nội đầu thai thành con heo, bà mẹ đầu thai thành con ngựa, con chó đầu thai làm người. Cũng có nhiều trường hợp người sanh hành tinh khác trong vũ trụ đầu thai sang địa cầu, như em bé Hòa tinh, cậu thanh niên Ba Tây được vợ tiền kiếp đến tìm bằng đĩa bay, mang lên đĩa bay tình tự cho thỏa mãn để có được bào thai lưu tích cuộc tình tiền kiếp. Tâm linh con người có 3 phần chánh yếu: Ý thức, Vô thức và Tiềm thức ngự trị tại nê hoàn cung điều hành cơ thể, nhận ngoại cảm quan và nội cảm quan, chỉ thị cơ quan tác động. Mỗi phần hành hoàn tất đều được lưu trữ lại trong tiềm thức những thành quả thiện ác để phân biện nhân quả thuyết như sinh. Cho nên có nhiều đứa trẻ thân đồng, còn nhớ lại tiền kiếp và tiếp nối sự nghiệp còn dang dở ở tiền kiếp nếu có điều kiện tiền hành, trở thành những phát minh gia đại tài, những tướng lãnh lỗi lạc, những khoa học gia sáng giá. Chúng ta phạm nhân tục tử chưa thấu đáo nỗi huyền vi của thiên nhiên, nên thường làm việc tùy hứng, thiện ác bất cần, miễn sao thụ hưởng lạc thú trần gian đầy đủ là hài lòng, đến chừng chết đi bị tái sinh kiếp thống khổ mới ân hận khi hiểu được nhân quả thuyết. Ở Việt Nam chúng ta đã từng suy nghiệm nhân quả báo trải qua nhiều thời đại, từ thời lập quốc đến nay. Bắt nguồn từ Đại lục Ất lãn Tíc, người Việt (Tổ tiên) ở đại lục rất văn minh từ 20.000 năm cách nay, đã chế tạo được quả cầu pha lê có điện từ trường cực đại trực tiếp điều khiển phi thuyền di chuyển trong không gian liên lục địa, xâm chiếm thuộc địa, tàn sát dân bản địa từ Tây ngưu hạ châu, Nam thiện bộ châu và Bắc cực lưu châu, thâm tóm tài sản mang về làm giàu mẫu quốc. Lòng tham vô đáy, lại tung phi thuyền sang Đông thẳng thân châu chinh phục nữa, nhưng điện từ trường quả cầu chạm phải từ trường địa cầu khi luồng điện từ trường quả cầu phải xuyên ngang qua ruột địa cầu, tạo chấn động quá mạnh, làm sụp đổ toàn thể lục địa chìm xuống đáy biển Đại tây dương. Số người sống sót di tản qua Nam thiện bộ châu, riêng nhóm ngư phủ chết thảm tái sanh kiếp trở thành cá heo (Dauphin) rất thông minh và lợi nhanh nhút trong thủy tộc. Chúng rất thích trẻ em nên thường trũng giỡn với trẻ con tắm biển. Nhóm di tản sang Miền Bắc Nam thiện bộ châu, bị khí hậu nóng phải di tản mãi tới tận Hồng Hải định cư thành lập ra 3 quốc gia: Ai cập, Sudan và Ethiopia. Nhưng về sau, bị Ai Cập bắt làm nô lệ, chịu không nổi, phải bỏ nước ra đi. Xuyên qua Hồng Hải di tản ở vùng Á rập, phải chiến đấu với dân địa phương để có phương tiện sống, nhứt là phải chiếm đồng cỏ nuôi gia súc mang theo làm lương thực. Họ tàn sát những thành phần chống đối và di tản tới Trung đông cách nay 10.000 năm, họ lại bất hòa chia làm 2 nhánh: Nhánh thứ nhứt tiến về phía Bắc, tấn chiếm Bắc cực lưu châu và hòa đồng với thổ dân tạo lập những quốc gia Âu Châu. Nhánh thứ nhì hướng về hướng Đông trải qua vùng Tiểu Á, tấn ngang qua Tây Tạng, Tân Cương và Mông Cổ, họ hùng mạnh tiến tới đâu, sát hại tới đó, nhưng chưa vừa ý vì họ muốn có

đồng cỏ nuôi gia súc, và muốn có đất để trồng lúa, nhứt là họ đã biết trồng lúa nước, nên tiến dần tới vùng ruộng nước phía nam Dương tử Giang, họ định cư và vẫn còn phân rã 18 thị tộc, hùng cứ thành 18 tiểu quốc, cứ tranh giành chém giết nhau do quyền lợi của dân chúng. Họ bao trùm hết Miền Hoa Nam ra tới Thái bình dương là định cư vĩnh viễn. Chính họ đã xưng bá Thần Nông thị gồm 7 đời vua, sau chuyển qua nhà Hạ mới bị dân du mục Hán tộc ở phía Bắc Hoàng Hà, lập ra nhà Thương, sau bị nhà Châu triệt hạ, tới thời Đông châu dân Du mục Hán tộc tràn xuống tấn chiếm 15 thị tộc lập ra 4 quốc gia: Tần, Hàn Sở, Ngụy, tranh hùng cùng 3 quốc gia phương Bắc: Triệu, Yên, Tề. Dân Bách Việt phải nhận chịu nhân quả do đã tàn sát dân chúng 3 châu thành lập đế quốc Ất lẫn tíc, cộng nghiệp ác quá nặng phải bị đền tội đại lục chìm mất mà di tán vất vả. Lại còn chịu nạn nô lệ, phải bỏ nước di dân sang Đông thẳng thân châu, lại sát phạt dân bản địa tới định cư ở phía Nam Dương tử Giang, bị quả báo phải chịu đồng hóa với Hán tộc rồi cuộc chi còn Lạc Việt ngoa ngoe ở Bắc Việt với tên nước Văn Lang. Thế mà lòng tham mở mang bờ cõi Nam tiến, tiêu diệt các quốc gia Lâm Ấp, Nam Chiếu, Việt Thường, Chiêm Thành, Thủy Chân Lạp mà sau 1975 phải chịu đền tội ác nghiệp tù đày cả 500.000 Quân, Cán, Chính mà theo huyền linh chứng minh cho biết Việt cộng chính là những nạn nhân của tiền kiếp, "Thăng ngu dạy đời" hành hạ trả thù tiền kiếp.

## **II.- NHÂN QUẢ ỨNG HIỆN Ở VIỆT NAM**

Việt cộng hành sử bạo tàn, đàn áp dân chúng, là chứng minh hùng hồn nhân quả mà Tổ phụ chúng ta đã tạo ác nghiệp quá nặng, như bắt tù nhân chôn sống theo người chết để hầu hạ ở diêm phủ, giết tù nhân chặt đầu kê làm 3 ông táo nấu ăn, giết chết quân Chiêm thành cả 20.000 mạng máu chảy đỏ sông, bắt tù nhân ném xuống hầm nuôi cá sấu làm trò tiêu khiển. Ngày nay chúng ta phải đền nghiệp quả tiền kiếp, lang bạt khắp bốn phương trời, còn dân nội địa sắp làm nô lệ Tàu nữa. Lại còn sanh thêm nạn thái thú tàn ác còn hơn chủ nhân ông Bắc Kinh, cướp giựt tài sản dân chúng, thủ tiêu đối kháng, đàn áp biểu tình chống Tàu cộng, trấn áp tôn giáo, bày ra tôn giáo quốc doanh buôn Thần, bán Phật, trêu Chúa, bắt tín đồ bỏ đạo chuyển sang quốc doanh, nhứt là đem tên đồ tể Hồ chí Minh tôn thờ Bồ tát, thật là bi ối coi tín ngưỡng con người rẻ rúng. Chúng ta đã nhận định phía quốc gia chúng ta đã đền trả ác nghiệp tiền kiếp theo cộng nghiệp, còn đơn nghiệp đã từng hiển hiện như đồ tể đầu thai làm con heo, nàng dâu ác nghiệp với cha mẹ chồng, đầu thai làm con ngựa ở Đức Hòa cho đến chết, con phải mua xác chết về chôn khi chuộc không được. Còn thiện quả ứng hiện nhiều nơi, như Nguyễn Ánh trong khi tẩu quốc bị Tây Sơn đuổi ra gần tới Côn sơn một con bão đưa tới, nhờ đoàn cá ông nổi lên thoát nạn, trong lúc thủy quân Tây sơn bị bão phải rút binh. Bà Bắc cung hoàng hậu bị giam cầm xử tử, nhờ Ngô văn Sở dùng kế Kim thiên thoát sát đưa người già vào thay thế Bà và 2 con thoát nạn, giao công chúa Ngọc Bảo cho Ngô văn Sở đổi họ là Ngô ngọc Bảo mang đi mai danh ẩn tích, còn Bà và hoàng tử Nguyễn quang Mục trốn về Vàm Nao sinh sống và chuyển lên Thất sơn ẩn tích, sau chuyển về Tòng Sơn, cũng nhờ tiền kiếp tạo thiện quả. Cũng như những người trúng số độc đắc do thiện quả bố thí tiền kiếp. Riêng bọn thái thú hiện kiếp tạo quá nặng ác nghiệp, cướp đoạt tài sản dân chúng, tham nhũng, hời mại quyền thế sẽ đền nghiệp quả trong một ngày gần đây "Ngày xưa quả báo còn lâu. Ngày nay quả báo rất mau nhãn tiền." Chúng ta chờ xem ác nghiệp bọn chúng sẽ bị đền trả ra sao! Khi bọn Tàu cộng thua trận Hải chiến, rút chạy, bọn trần đóng ở Bắc Việt cũng bỏ chạy luôn, bọn Thái thú lếch thếch chạy theo sang Tàu ty nạn thống khổ.

### **III.- NHÂN QUẢ NHÂN LOẠI.**

Chúng ta nhận định con người là sinh vật, có sinh có tử, sinh tử luân chuyển qua nhiều kiếp cho tới ngày nay, tức nhiên trong lúc sinh tiền mọi mưu sinh đều hướng về thiện sự và ác sự, tức là đương nhiên tạo nghiệp quả trong tiềm thức của vi linh tử (linh hồn) cho đến khi từ giã nhân thể "Tam hồn thăng chi thiên, Thất phách giáng chi địa", linh hồn thăng vào cõi Sắc giới đầu thai sang kiếp khác, mang theo nghiệp quả phân định kiếp sống tái sinh, thiện nhiều được sang trọng giàu có, ác nhiều bị đọa đày khổ sở. Con cái phách (Vía) xuất ra bao quanh thi thể cho đến khi phân hóa mới tự động biến mất. Có loại cộng nghiệp nữa khi một tập thể cùng chịu chung một số phận như: Tập thể Việt Nam chịu chung ác nghiệp, tàn sát 6 quốc gia trên bước đường Nam Tiến, như là Chiêm Thành mà phải chịu chết thảm trong trận chiến quốc cộng (45-75) phải đền trả quả báo 1.782.000 mạng từ Bắc chí Nam. Còn hiện nay những tay súng sở hù diệt Pháp luân công, giết người, lấy cơ quan bộ phận đem bán làm giàu lên tới hàng 600.000 mạng, khiến ngày nay Tập cận Đình phanh phui ra tội tới 182.000 tội nhân tham những giết hại người. Nhơn quả này trong hiện kiếp và còn kéo tới chính Trung cộng, tạo quá nhiều ác nghiệp, đàn áp Tây Tạng, Tân Cương Hồi (Nhật nhĩ man) và sẽ xâm chiếm Việt Nam, đàn áp sát máu nhân dân Việt Nam tới 6 đến 8 triệu nhân mạng, khiến cho bị cấm vận, buộc lòng mở Đại chiến III đền tội nửa triệu quân tại Hải chiến Biển Đông, bại trận còn hung hăng mở chiến tranh nguyên tử với Mỹ biển Hoa Nam thành biển, và chết trên 1 tỷ dân, còn kéo theo hủy diệt nhơn loại, chỉ còn sống lại 1/10 do nhiệt độ 4 hạng người thiện quả đầy đủ: Trung thân, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức để sống đời Thượng ngươn Thánh đức. Riêng Nhật Bản bị cộng nghiệp ác quá nặng, tàn sát khắp Á châu, phải nhận chịu đền tội ác nơi Quang Đảo và Trường Kỳ gần nửa triệu người. Nhưng cũng chưa đủ, sẽ bị 3 chiếc hỏa tiễn Trung cộng thoát qua trận chiến rơi xuống đập chìm mất xác cả hải đảo xuống Thái bình dương. Oan nghiệp nữa các hỏa tiễn liên lục địa còn bay tới Miền Tây Mỹ tàn phá 6 tiểu bang mất xác dưới Thái bình dương, có thể là cộng nghiệp ác của Mỹ bắt đầu từ Đại chiến I đến II và tàn sát Irak, như là sử dụng bom nguyên tử, buộc Nhật đầu hàng. Chúng còn bay qua Miền Đông hủy diệt thêm 10 tiểu bang nữa. Khiến nước Mỹ chỉ còn Miền Trung le lói giữa Thái bình dương và Đại tây dương. Còn cộng nghiệp thiện lại tô điểm cho dân Việt, đã trả hết ác nghiệp suốt 30 năm chiến tranh quốc cộng và mở cuộc Nam Tiến, được hưởng phần thiện nghiệp được ưu đãi với Kim Điện núi Cẩm, Thánh địa thế giới do đã tạo lập 2 tôn giáo nhiệm màu tân tiến: Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo, ăn hiền ở lành, lo tu hành tạo phước quả. Nhân quả nhơn loại còn trải qua nhiều nơi trên địa cầu : ác quả phải đền trả với ác nhơn trọn vẹn hết 9/10 nhơn loại, chết thảm thương, khi chấn động cuộc chiến nguyên tử ở Hoa Nam khiến địa cầu ngưng lại 3 giây tất cả chết hết, chỉ loe ngoe còn 600 triệu sống lại, mới thấy "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ do lai tảo dữ lai trì" Chúng ta thấy thiện và ác đều có báo ứng, nhưng đến sớm hay muộn. Thành ra đến sớm còn lẽ tề, tới chừng đến muộn là hoàn toàn chấm dứt, giải quyết thiện ác rõ ràng. Địa cầu đứng lại hủy diệt toàn bộ, nhưng phải thương thiện nên phải nhiệt độ 1/10 sống lại, để minh định Nhân quả báo ứng công minh, có tội thời trừng trị, có công được thưởng thưởng. Thành phần sống lại được bước sang cuộc sống mới Đạo Trị, không còn phân biệt quốc gia, nghèo giàu, bình đẳng trong quyền lợi và bổn phận, đến đời còn xem thú vật là đàn em cần chăm sóc hơn là giết hại, do tâm tư hiền hậu, tôn trọng sinh mạng, do lương thực dư thừa, nhờ đó mà tuổi thọ nâng cao.

Sacramento, ngày 8 tháng 9 năm 2014

SAGIANG