

NGUYÊN TỬ BIỆT NGHIỆM

SAGIANG

I.- NGUYÊN TỬ CƠ CẤU TRONG THIÊN NHIÊN

Thiên nhiên vô không gian, vô thời gian tính, vô thanh, vô sắc hoàn toàn, vô quyền, vô lợi, vô sinh động chỉ chứa vụn toàn là nguyên tử tập hợp thành những hỗn ngưng khối mệnh mông. Chính những nguyên tử khởi động từ cái không có đến cái có, từ cái vô hình thể trở thành hữu hình thể, và cũng từ hữu hình thể trở lại thành vô hình thể mà nhà Phật nhận định chính xác "Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không" luân chuyển mãi trong thiên nhiên. Thâm ý chỉ cho biết các nguyên tử trong thiên nhiên mới là nguồn động lực cơ cấu chính yếu của thiên nhiên tạo ra các vũ trụ, các Thái dương hệ, các hành tinh, các sinh vật trên các sanh hành tinh theo đúng định luật "Thành Trụ Hoại Không" từ nguyên tử đến tất cả vạn vật chỉ đến đơn vị chánh yếu của thiên nhiên là vũ trụ, to tát, cũng phải theo định Định luật thiên nhiên. Thiên nhiên không có thiết lập định luật gì cả, chỉ do con người thấu triệt nguyên lý mà sáng lập để quy định mọi hiện trạng hiện hữu trần gian, thiết lập rất nhiều định luật, rồi tạm tôn xưng là Định luật thiên nhiên: Thành trụ hoại không, Luân hồi quá báo, Cấu tạo vũ trụ, Tạo lập Thái dương hệ, Thành tựu tứ đại, Cấu trúc sinh vật thể, do nhưng định luật này, con người mới luận cứ hiện hữu tướng hay vô hình tướng, thành hình và biến thể của mọi vật thể trần gian, từ lúc mới tạo hình Phôi thai, bắt đầu cuộc sống cho đến ngày chết của thân xác tứ đại, chớ còn vi linh tử, cũng là một nguyên tử, nhưng linh diệu nhất trong nhiều lãnh vực và là chủ thể thân xác, cứ tái sanh kiếp mãi, trong lúc thân xác trải qua hàng triệu, hàng tỷ năm trở thành cát bụi tiếp tục nuôi dưỡng linh vật nữa. Cái huyền diệu của nguyên tử là vừa không chết, mà lại vừa là cấu trúc thân xác để chủ trì một thời gian, rồi trở lại tái sinh kiếp nữa. cái kỳ diệu này không thể thấy được, nó quá siêu đẳng, chỉ có những bậc đắc đạo quả chánh đẳng mới suy nghiệm thấu triệt, thường dẫn giải, nhưng con người phạm phu tục tử không thấu hiểu nổi, gán cho là không tưởng, dị đoan. Nguyên tử trong thiên nhiên là nguyên thủy tạo ra vũ trụ và vạn vật, nên không còn ai có mặt trước nó nữa. Nó tạo ra vạn vật và cũng biến thể vạn vật ra thiên hình vạn trạng trong vũ trụ, rồi cũng huỷ diệt hết trả về vị trí đầu tiên như thuở chưa tạo hình vũ trụ. Cho nên một thức giả cho rằng:" Hãy trả lại cho tôi cái mà tôi chưa sanh ra, để tôi không bị luân hồi quá báo, sanh lão bệnh tử luân chuyển mãi, khổn khổ đau buồn hơn là vui sướng. Cuộc sống nhiều khê, tranh đấu sinh tồn với vạn vật, gây bao ăn oán, thiện ác không thể rút bỏ được khi đang mang cái nghiệp vào thân" (Hoàn ngã vị sanh ngã !), rất chí lý khi nhận thấy cõi đời giả tạo, sống gời thác vè, triền miên. Chí đến Phật, Bồ Tát, Ngọc hoàng thượng đế an nhiên tự tại hàng triệu, hàng tỷ năm, đến chừng Vũ trụ Hoại Không cũng phải chịu chung số phận trở về nguyên tử lúc đầu. Cho nên trong tinh thần yém thể, có nhiều bậc thức giả cầu xin đừng sanh ra họ, cứ để họ ở mãi vị trí nguyên tử trong thiên nhiên an nhiên tự tại miên viễn, vô tư lự. Thật ra dầu họ không muốn hiện diện ở cõi trần, cũng phải chịu chung số phận "Thành trụ hoại không" họ cũng phải bị lưu diễn như bao nhiêu người khác trong kiếp sống phù sinh đã an bài định mạng. Như vậy nguyên tử quá bé nhỏ, nhưng khi tổng hợp, tạo thành năng lực vô biên, thiên biến vạn hoá trong thiên nhiên, vừa tạo lập, vừa tung hoành, vừa ngự trị, vừa huỷ diệt một cách tự nhiên. Lúc tạo vật thể luôn luôn hữu hình tướng và toàn là sanh vật thể, thể mà bị gán cho là từ vật thể, vì cho chúng không sinh động, bị gán cho là vô hình tướng, vì không phản chiếu ánh sáng, thể mới oan uổng cho việc làm của nguyên tử mà chính nó cũng còn bị liệt danh vô hình tướng nữa, vì con mắt phạm phu tục tử đâu có thấy nó được đâu, phải có hiển vi kính điện tử có năng lực khuếch đại 10 triệu lần lớn hơn mới thấy nó. Dầu sao đi nữa, chúng ta vẫn tuân phục nguyên tử quyền năng sanh tử tuyệt đỉnh trong thiên nhiên, vì nó sanh ra được và huỷ diệt được vạn vật, không ai cưỡng lý nó được. Nắm được yếu tố này, con người muốn lấn quyền sanh biến nguyên tử, tuy chút ít nhưng cũng hành diện lắm rồi như tạo vật thể tàng hình, tạo thực vật thai sản vô tính (Trái cây không hạt), lai giống thực vật để có trái to và ngon ngọt hơn, tạo động vật lai giống để có giống vật to lớn hơn, sanh sản nhiều hơn, lại còn tiến hành thai sản vô tính động vật để sản xuất nhanh chóng hơn. Rồi lại còn manh nha toan tính Thai sản vô tính con người nguy hại trầm trọng, khi tiến tới một đạo binh toàn là vô cảm, chỉ thi hành mệnh lệnh chúa tướng, rồi chúa tướng chết đi chúng cứ thi hành quân lệnh không biết bạn và thù, giết hại bừa bãi. Nên chánh quyền tuyệt đối cấm .

II.- TÁC ĐỘNG CỦA NGUYÊN TỬ

Nguyên tử tác động tạo ra tất cả vạn vật trong thiên nhiên do sinh động của Âm tử va chạm Dương tử kéo quang năng ra thành một tia sáng còn con, còn kéo theo nhiệt năng ra tạo chút ít nhiệt, cứ tiến dần hết trơn nguyên tử trong một khối hỗn ngưng, tạo ra nhiệt lượng khổng lồ, phát ra tiếng nổ dữ dội làm thành một khối lửa vĩ đại xoay tròn một chỗ, trở thành Hư vô giới, Trung tâm quyền lực của vũ

trụ. Một thời gian sau phóng ra linh quang từ tạo vòng đai Phi vô tường giới, kế tiếp tạo ra vòng đai Vô tường giới và cuối cùng tạo ra vòng đai Hữu tường giới, tạo thành Thượng giới với đường kính 30 tỷ quang niên là mãn hạn ngũ năng của nó, bên ngoài còn đen tối hỗn nguơn. Hư vô giới cho phân thân các linh quang từ thành ra 4 loại vi linh quang nguyên tử: Khoáng, thực, động và nhơn vi linh tử. Các vi linh tử giáng phạm vào cõi Vô sắc giới, hay Hạ giới, hoặc cảnh trời Phạm thiên bao quanh Thượng giới, tạo ra Định tinh và từ định tinh tiếp tục mang theo ngũ năng của nó, vi linh tử khoáng vật tạo ra các tử hành tinh và sanh hành tinh, kiêm nhiệm luôn tiểu thủ lĩnh và đại thu lĩnh, điều động tất cả vật thể khoáng vật. Kế tiếp vi linh tử thực vật giáng phạm trên các sanh hành tinh, tạo ra tế bào thực vật. Đây là những đơn Bào thực vật trong nước. Các đơn bào kết hợp lại tạo thành đa bào thực vật. Đây là tế bào gốc thực vật, cứ tăng trưởng tạo ra rong, rêu, tảo sống trong nước tăng trưởng lên họ Thủy hoà thảo, tiến dần lên tiểu thảo mộc có hoa quả, tạo hạt bào tử tăng trưởng nhanh chóng lan rộng trong nước. Bào tử bị hơi nước cuốn theo vào mây, gió đưa vào đại lục, rơi theo nước mưa nẩy mầm mọc lên Thảo mộc, lần hồi tràn ngập mặt đất tăng trưởng lên hiển khoa khoả tử và hiển hoa bí tử, tiến tới danh mộc, đại cổ thọ, tạo ra bình nguyên, thảo nguyên và cao nguyên cùng rừng rậm. Đến đây, vi linh tử động vật giáng trần, cấu tạo ra tế bào động vật, gồm vi khuẩn và vi trùng, hợp nhau ra đa bào động vật. Đây là tế bào gốc động vật, chúng tăng trưởng lên loại Thấp sinh động vật, lần hồi tiến lên Hoá sinh động vật, có một phần lưỡng cư, kế tiếp tới Noãn sinh động vật ở dưới nước là thủy tộc: cá tôm, ở trên bờ là loài bò sát, ở trên không là loài điểu cầm. Mãi một thời gian sau mới tới Thai sinh động vật dưới nước loài cá mập, cá kinh, cá voi, cá nược, nhân ngư, trên cạn loài 4 chân mang thai đẻ con và có vú cho con bú: Cọp, beo, sư tử, chó mèo, ngựa, voi, khỉ, vượn, trên không có loài dơi. Cả tỷ năm sau mới tới vi linh tử nhơn sinh xuất hiện cấu tạo ra năm sắc dân: Da Vàng ở Đông thảng thần châu, Da Đen ở Nam Thiên bộ châu, Da Xanh ở Đại dương châu, Da Trắng ở Bắc cực Lưu châu, Da Đỏ ở Tây ngưu hạ châu. Nhưng vì cuộc mưu sinh, họ di động sang nơi có lương thực dồi dào, mới có lai giống ra nhiều sắc dân khác. Tác động vi linh tử sau khi hoàn tất cấu trúc vật thể là chủ trì luôn vật thể, và cứ tái sanh kiếp mãi, quên mất nguồn cội trở về Thượng giới. Chỉ có một số ít tu hành đắc đạo quả, hay tuý duyên phận được nhiếp độ, mới thăng hoa về Thượng giới an nhiên tự tại, thoát vòng tục luy, tăng trưởng trở lại linh quang tử (Bồ Tát, Phật) không còn bị tái sanh kiếp, cho đến khi vũ trụ hoại diệt, hoàn không, mới hoàn toàn trả về vị trí nguyên tử ở Hỗn nguơn khối của thuở trước. Như thế công nghiệp vi linh tử trọng đại nhứt trong vũ trụ: tạo vật thể, từ các tử vật thể, đến các sinh vật thể, theo đúng trách nhiệm rất màu nhiệm, không ai điều khiển được, vì chúng thi hành đúng theo mệnh lệnh tư thể của chúng. Nghĩa là nhiệm vụ của ai nấy hoàn tất, không có ai xía vào sinh động cá biệt. Nhưng có chuyện thường thiện phạt ác do Thượng Đỉnh thành lập chương trình, kế hoạch là tai nhơn sinh tạo ác nghiệp quá trầm trọng, còn nhóm tạo thiện nghiệp quá ít gây nhiễu nhiễu thiên hạ, nên mới phân chia thời gian tính cho các sanh hành tinh, thông thường làm 3 thời gian: Thượng Nguơn Thánh Đức, Trung Nguơn Thiếu Đức, Hạ Nguơn Mạt Pháp, cứ xoay vần tuý theo thời gian nhơn sinh tạo thiện nghiệp hay ác nghiệp nhiều hay ít. Thượng nguơn Thánh đức phải từ 90% trở lên thiện nghiệp, Trung nguơn Thiếu đức phải từ 50% thiện nghiệp và 50% ác nghiệp, Hạ nguơn Mạt pháp thiện nghiệp dưới 10% và ác nghiệp trên 90%, phải bị trừng phạt huỷ diệt trên 9/10 sinh vật trên địa cầu, chẳng hạn, bằng cách khiến ác tâm nhơn hành sử tàn sát nhơn loại bằng phương tiện ác độc của họ: bom nguyên tử, bom sinh hoá, hoá tiễn liên lục địa, huỷ diệt hàng loạt, chết hết, khi địa cầu bị chấn động mãnh liệt phải ngừng lại 3 giây thôi mới tái chuyển trục xoay từ Tây sang Đông và chuyển trục từ trường: cực Bắc chính xuống vùng biển Equator và cực Nam chính lên vùng biển Sumatra (Nam Dương). Lúc bấy giờ, Thượng Đỉnh thường thiện bằng Hồng quang điện tuyến chiếu rọi khắp mặt địa cầu nhiếp độ: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức sống lại dưới 1/10 nhơn loại để tạo lập Thời Thượng Nguơn Thánh Đức đạt thụ hưởng cuộc sống địa đàng. Bốn thành phần được cứu sống trở lại là do tạo thiện quá từ 90% đã đương nhiên có sẵn trong Nê hoàn cung siêu tuần điện số thích nghi với siêu tuần điện số của Hồng quang điện tuyến, mới được nhiếp độ. Công nghiệp vi linh tử trong vũ trụ cao cả tuyệt vời, chúng lo xây dựng vật thể và chủ trì luôn thật đáng ca ngợi cung kính, nhưng con người chỉ biết lợi dụng chúng để toại hưởng, không cần thiện ác gì hết, miễn sao đem lại thành quả vừa ý muốn "Trái cây trăm họ bồi công một mình", dầu cho Trời sầu Đất thảm cũng cóc cần. Thế mới biết lòng tham sân si hận của con người tảo bạo, tàn nhẫn hết còn lương tri, cũng chỉ vì thú tánh của con người còn tiềm ẩn trong tâm linh, chỉ biết hưởng thụ tốt cùng cho thế xác, đâu mản gì đến tâm linh phải chịu hành phạt ở tái sanh kiếp, còn ở hiện kiếp là tự huỷ diệt toàn bộ tâm thương, sau chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam, gây cộng nghiệp phạt ác toàn thể địa cầu, khiến cho kẻ ác huỷ diệt chính đáng, còn kẻ hiền lương cũng bị đồng chung số phận chết chóc oan uổng. Thế nên mới có Hồng quang điện tuyến chiếu rọi nhiếp độ, cứu sống những kẻ hành thiện, tưởng thưởng cho sống trong thời đại mới, một cảnh sống địa đàng.

III.- BIỆT NGHIỆM NGUYÊN TỬ

Nguyên tử ra công đào tạo mọi vật thể, và chủ trì vật thể, sao không tích thiện mà lại để cho nhiều phần tử tự tung tự tác, tạo ác nghiệp, do nguyên tử chủ trì khởi xương, tức là vi linh tử chủ trì ác đạo, có thể do tiền kiếp là ác thú, tái sinh kiếp còn mang nặng tánh khí hung dữ, nên thực thì ác quá không lo ngại gì tái sanh kiếp chịu hành phạt trở lại. Như thế chúng ta biệt nghiệm được nguyên tử tùy thuộc vào hiện trạng cấu tạo mà sinh tồn. như vi linh tử con người lúc mới tạo thành rất thưa thớt, thể mà ngày nay lên tới 7 tỷ, theo định luật luân hồi, thăng hoa và hạ giáng theo mõi kiếp sống, con người ác nghiệp bị hạ giáng, con người thiện nghiệp được thăng thưởng, chỉ đến thú cầm có thiện nghiệp cũng được thăng hoa lên tái sanh kiếp làm người, trải qua hàng triệu năm, dân số địa cầu tăng lên là đúng theo luật Nhơn quả Luân hồi. Biệt nghiệm về cộng nghiệp của nguyên tử thể hiện nhiều nhưt trong nhơn sinh mà chúng ta đã biết những trận hoả hoạn trừng trị cả một thành phố trong lịch sử kẻ thiện người ác đều chịu chung số phận, sóng thần Thái Lan và sóng thần Nhật Bản giết hại cả chục ngàn mạng, hay 2 quả bom nguyên tử ở Quảng đảo và Trường Kỳ huỷ diệt 500.000 mạng. Trong động vật cũng có nhiều trường hợp cộng nghiệp: cá chết nổi trên mặt sông, hồ, biển cả. Thực vật cũng đồng chịu chung trong cánh cháy rừng cả ngàn mẫu, nướng chết hết động vật lớn nhỏ cũng theo cộng nghiệp. Biệt nghiệm nguyên tử còn lạ lùng trong cấu trúc mọi vật thể sinh cũng như tử, riêng biệt loại nào theo loại nấy, từ đại theo tứ đại, ngũ hành theo ngũ hành. Sinh vật ngày xưa còn đôi chút pha chế như: nhân ngư, nhân mã, nhân điều, nhân xà, nhân sư, tuy ngày nay đã tuyệt chủng, trở thành thần thoại, nhưng vẫn còn di tích, những hình vẽ khắc trên đá và những bộ xương hoá thạch. Các nguyên tử vừa cấu tạo vật thể vừa chủ trì sinh động cho tất cả vật thể dầu từ vật thể hay sinh vật thể, nhưng luôn luôn vẫn theo đúng những định luật của thiên nhiên mà khi thì hữu hình tượng, khi thì vô hình tượng, khi thì trở về nguyên thủy theo đúng định luật: "Không bắt dị sắc, Sắc bắt dị không" hay "Không tức thị Sắc, Sắc tức thị Không". Trong cơ thể con người ưu tú nhưt vũ trụ, nguyên tử lại phục vụ đắc lực nhưt cho con người, từ lúc cấu tạo phôi thai, bắt đầu cuộc sống, tăng trưởng thành bào thai, đầy đủ hình hài con người, sanh ra thành hài nhi, kiến tạo thành thiếu nhi, lên thanh niên, tới trung niên và lão đại, tàn tạ thân xác, nhưng vẫn còn vi linh tử để tiếp tục tái sanh kiếp, rất là kỳ diệu và biệt nghiệm mà con người không bao giờ chịu nghĩ đến công ơn của nguyên tử, cứ xả lảng sống gởi thác về mõi mõi trầm luân trong bể khổ theo định luật luân hồi quả báo, nên cứ lo hưởng thụ mọi thành quả tạo được mặc dầu thiện hay ác. Thế mới là kẻ vong ơn bội nghĩa khi tạo ác nghiệp mà tự tung tự đại ngông nghênh: "Ta đây là tuyệt đỉnh trí khôn nhơn loại" Quý Ngài Bồ Tát, Phật thấu đạt lẽ huyền vi của thiên nhiên, nên tôn kính biệt nghiệm nguyên tử và lo tu tỉnh lại theo đúng nguyên tắc của biệt nghiệm nguyên tử trị tâm linh đạt thành chánh quả. Sờ dĩ con người tu hành "Bỏ đạo thời đông, chờ xuống vong không đầy" quá hiếm đặc đạo quả trở về nguồn, cũng do họ tu hành theo kiểu ngoại hưởng không thực tâm, lấy chuông mõ tượng trưng lễ bái, lấy số điệp làm phương tiện loè bịp tha nhơn, lấy chùa chiền thờ phụng hưởng lộc tín đồ dâng cúng, kẻ giàu được tôn trọng, người nghèo chết đói không mản. Cho nên tìm kiếm được chơn tu cũng như mò kim đáy biển. Lại còn mốt số lợi dụng lòng tín ngưỡng trung tín tông đồ lòng vào chánh trị, khiến cho nhiều tín đồ tán mạng làm lợi khí cho kẻ lợi dụng, như Hồi giáo quá khích, Việt cộng lợi dụng Phật giáo, Thập tự chinh hết sức tai hại cho đức tin con người hiền lành chơn thật. Biệt nghiệm nguyên tử đầu tiên hữu ích trọn vẹn cho sinh vật, nhưng bị lợi dụng trở thành độc hại vô phương cứu chữa. Hiện nay nhiều cơ bút của quý Ngài linh hiển đạo quả khuyến cáo ngày huỷ diệt nhơn loại, cần tu tỉnh, niệm Phật, làm lành lánh dữ tạo thiện quả hầu nhận được siêu tuần điện số Thiện trí thức mới mong sống lại do nhiếp độ của Hồng quang điện tuyến, sau khi bị hoàn toàn huỷ diệt, bởi chiến tranh nguyên tử xảy ra có thể năm 2015 ở Hoa Nam, con người chết đói, do phổi đói, vì không khí bị nhiễm phóng xạ nguyên tử, không còn dưỡng khí để thở, nhưt là chấn động mãnh liệt khiến địa cầu ngừng lại 3 giây, huỷ diệt toàn thể sinh vật. Mọi người bị văng bay đi rớt xuống chết hết. Tại sao vậy? Chúng ta đang ở trên địa cầu vận chuyển 1.666 Km/giờ, do hấp lực từ trường của nó, con người không biết đó thôi. Khi nó ngừng lại, làm mất hấp lực từ trường bắn văng tất cả sinh vật làm sao sống nổi, khi rơi xuống tan xương nát thịt. Chúng ta ứng nghiệm trên xe hơi chạy 100 Km/giờ rủi tai nạn xảy ra, tất cả hành khách tung khỏi chỗ ngồi, không chết cũng thương tật, nếu không thắt dây an toàn.

Sacramento, ngày 4 tháng 2 năm 2014

SAG IANG