

# NỀN VĂN MINH LEMURIA

## SAGIANG

### I.- ĐẠI LỤC LEMURIA

Thái bình dương chiếm ngự giữa 2 châu Đông thắng Thần châu và Tây ngưu Hạ châu lại bị án ngự đại lục nhỏ Lemuria. Còn Atlantis bên Đại tây dương. Hai đại lục nhỏ này thuộc giống dân Da Đỏ lại phát triển sớm hơn các đại lục khác, sớm nhất là Đại lục Lemuria còn di tích quần đảo Hạ uy Di là bờ biển phía Tây, và Đại lục Atlantis là miền đồng bằng sông Mississippi phía Đông. Sau khi bị địa chấn chìm xuống biển, mới nổi lên 2 dãy núi Rocky (Miền Tây nước Mỹ) và Appalache (Miền Đông). Có lẽ sau này khi địa cầu chuyển trục do chiến tranh nguyên tử ở Hoa Nam (2016), biến đổi địa hình thế giới, 2 đại lục này sẽ nổi trở lên, tái phát triển nền khoa học tuyệt đỉnh tạo ra Trung hòa quang điện tuyến chiến thắng chiến trận hành tinh ( Thế kỷ 22). Từ lúc cấu trúc ra con người (Lục sinh Động vật) đến nay trên 7 triệu năm. Con người bị thú vật uy hiếp: Khủng long, dã thú, độc xà, kinh ngư, ngạc ngư và nhút là năng lực tứ đại: Hỏa thần, Địa thần, Phong thần, Thủy thần hoành hành, sinh tử hăm dọa không ngừng, thành ra suốt trên mấy triệu năm, người cổ sơ sống rất thống khổ, trốn chui nhủi trong các hang động, các bọng cây, hay làm tum trên cành cây như những tổ chim. Họ di chuyển đi bộ, còn ở sông, biển, hồ, họ chặt cây kết bè, lặn hồi làm thuyền độc mộc (Ghe lườn), khi có vật dụng kim loại, cưa xẻ cây làm ván đóng thuyền to vượt biển, làm buồm sử dụng phong lực hầu sẵn bắt hải sản giá trị hơn. Do đó mà các bộ lạc hay lãnh chúa đi chinh phục các xứ khác làm giàu cho mẫu quốc và còn bắt làm nô lệ lao động và sinh lý, lai tạo ra nhiều sắc dân, khiến chánh gốc bị lai giống với thổ dân. Về tôn giáo họ thờ kính các thần theo đa thần, quan trọng nhất là Hoả thần với đạo Bái Hỏa, tôn thờ Thái dương thần nữ. Họ lấy mặt trăng làm điểm xuyên thời gian do ngày rằm, trăng tròn làm chánh điểm nhật nguyệt của tháng,(30 ngày hay 29 ngày) cứ tuần tự 12 tháng là một năm (Thay đổi thời tiết: Nóng và lạnh) nhưng bị sai trật đi phải 3 năm nhuận 1 tháng cho đúng thời tiết. Con người sơ sơ sống hiền hòa theo chế độ mẫu hệ, khi chuyển qua bộ lạc (Gồm nhiều gia đình) tiến sang phụ hệ, sống trong tinh thần tập thể, cộng đồng, tuy ăn lông ở lỗ, nhưng tôn kính mẹ, do Nam Nữ giải quyết sinh lý. Nam không cần chăm sóc con cái, chỉ có Mẹ mang nặng đẻ đau sanh con ra lo nuôi dưỡng. Kịp đến khi bị hỏa thần tàn sát, họ mới áp dụng lửa nấu nướng thực phẩm, dùng lửa sưởi ấm mùa lạnh, làm đuốc di chuyển ban đêm, nhút là đàn áp trở lại thú dữ. Họ ăn trái cây bỏ hột thấy mọc cây, nảy sanh ra tư tưởng trồng tía. Họ giết thú, bắt thú con về ăn không hết, nuôi dưỡng để dành thực phẩm trong mùa Đông, từ đó họ biết chăn nuôi thú vật hiền:Trâu, bò,ngựa, heo, chó,mèo,gà,vịt... Đời sống của họ rất giản dị, ăn mặc lấy da thú, tạm làm khổ, có người còn trần truồng. Lặn hồi tách rời hang động, lấy lửa làm vũ khí bảo vệ lẫn nhau, chống thú dữ, họ làm lều, trại bằng cây lá, riêng dân du mục lấy da thú làm lều trại cho dễ di chuyển theo đàn súc vật, họ lặn hồi sử dụng ngựa làm phương tiện di chuyển nhanh chóng. Dân đại lục Lemuria có đặc tánh đoàn kết chắc chẽ chống bọn khủng long quá hung bạo, dùng lửa đuốc không xuể, vì khủng long quá to lớn, bắt buộc họ phải sáng chế ra bệc pháo gày cho nổ phát lửa khi khủng long chạm phải. Nhưng chúng càng hùng hậu tấn công, không thể ở gần để sử dụng bệc pháo, họ sáng chế ra đại pháo bắn bệc pháo đi xa thành công. Họ chế tác loại đại bác thân công, châm lửa vào ngòi đạn pháo phát hỏa bắn viên đạn đi xa, tấn công mãnh liệt đàn khủng long lớn nhỏ cả mấy trăm ngàn con, tiêu diệt toàn bộ, nhưng họ không ngờ sức chấn động dữ dội của tất cả đạn đại pháo tạo ra địa chấn khủng khiếp toàn thể lục địa tan rã chìm xuống biển.

## **II.- VĂN MINH LEMURIA SỚM NỖ**

Cách đây trên 50.000 năm, dân Lemuria sống thống khổ với đoàn khủng long huy hiếp thường xuyên, họ phải chiến đấu bằng năng lực tự phát, tự chế tác phương tiện sinh sống, quan trọng như là cỗ chế tác vũ khí chống khủng long. Đầu tiên dùng chia, búa, dao bằng đá nhọn bén gắn vào đầu gậy, nhưng không chịu nổi sức tấn công mãnh liệt của bọn thú to lớn gấp trăm lần, chạy không kịp là bị tấp chết, bắt buộc phải lẩn trốn và thiếu thốn lương thực, họ phải tự phát minh ra các phương tiện di chuyển nhanh chóng, vượt thoát khủng long: đu dây, vượt sông suối bằng thuyền bè, chế tác ra chất dẫn hỏa gây bầy, nhờ đó bớt đổ máu và tạo lập được vùng an toàn. Từ đó họ sáng chế ra bộc pháo có kết quả khả quan, lan rộng vùng an ninh, mới nhen nhúm xây dựng nhà cửa thành quách, tạo lập một cuộc sống mới với nhiều phương tiện tân tiến: dẫn thủy nhập điền, đèn cầy dùng thanh lịch trong nhà cửa về đêm, bàn ghế tủ giường xinh lịch, thức ăn vĩ vèo, rượu chế tác từ trái cây hay lúa gạo. Ban lãnh chúa oai quyền điều động đoàn khoa học gia nghiên cứu chế tác trọng pháo, lần hồi tới đại bác thần công, chống ngăn đoàn khủng long hiệu quả rõ rệt. Đời sống dân chúng huy hoàng, trong lúc con người các vùng khác còn sống dã man. Họ bắt đầu chế tác được giấy khi chữ viết đã hình thành sau thời gian dài chỉ khắc vẽ trên vách đá. Họ đã biết dệt vải may quần áo, thay thế loại bằng da thú, như là họ phát giác ra con tằm, làm kén kéo tơ, dệt tơ lụa bằng khung cửi, dành cho phụ nữ quý phái. Họ đã sáng tác các họa phẩm đặc sắc, các nghiên cứu khoa học, các tác phẩm thi văn giá trị. Họ tôn thờ thần linh, xây dựng kim tự tháp, cao ngất ngưỡng, lễ bái tôn nghiêm. Họ rất siêng năng, già trẻ lớn bé đều lo trau dồi văn học, nghệ thuật, khoa học, y khoa với những hướng đạo sư tài ba. Chính họ đã tiết chế ra loại Âm lịch theo quy định Mặt trăng rất chính xác theo đúng thời tiết qua quý vị chiêm tinh gia. Về tôn giáo, họ theo đa thần giáo, mỗi vùng có một biểu tượng thần linh riêng biệt, các dẫn đạo sư rất anh minh huyền học và hướng dẫn dân chúng đúng đắn trên đường đạo hạnh, ăn hiền ở lành, thờ cha kính mẹ, không gây chiến tranh với bất cứ vùng nào, "Dĩ hòa vi quý". Họ chỉ có chiến đấu hùng hậu với khủng long, chúng chiếm cứ rừng rậm, sanh đẻ trứng phát triển nhanh chóng, đông đảo thường xung kích tàn sát cư dân hiền lành, nên chánh quyền phải trang trí quân lực với vũ khí hạng nặng đánh đuổi chúng đi, chưa có đủ thực lực tiêu diệt chúng. Thịnh thoảng, nhóm dân Atlantis cũng sang tiếp trợ vũ lực chống khủng long, đồng thời học hỏi nền khoa học tân tiến đem về truyền bá trong đại lục Atlantis. Nền văn minh này phát triển quá sớm, dân chúng sống rất ung dung với nghề nghiệp tinh tấn: Nông nghiệp chuyên trồng lúa nước, dùng sức trâu, bò, ngựa cày bừa, di chuyển lương thực. Họ thiết lập xe ngựa di chuyển nhanh chóng và những đội kỵ binh với chiến mã oai nghi. Họ vận chuyển đại pháo trên các xe ngựa, riêng đại bác thần công phải có bánh xe do đoàn chiến mã kéo đi. Họ thành lập được đội quân thiết giáp đương đầu với khủng long có phần thành công, nhưng khủng long lại nuốt trọn thiết giáp quân để rồi chết. Thiết giáp mã cũng cùng chung số phận, thành ra cuộc chiến với khủng long quá gay gắt. Cuối cùng, họ dồn toàn lực thần công đại bác chiến đấu liên tục, đẩy lùi bọn khủng long và tiêu diệt chúng hoàn toàn. Nhưng họ không ngờ sức chấn động của cả mấy chục ngàn quả thần công đại bác quá khủng khiếp gây cuộc địa chấn dữ dội tới 25 chấn, toàn thể đại lục tan rã ra và từ từ chìm xuống biển. Cuộc địa chấn này gây cho Tây ngưu Hạ châu thay hình đổi dạng phía Bắc 2 dãy núi mới trỗi lên: Rocky ở phía Tây và Appalachian phía Đông nước Mỹ ngày nay. Con cháu hậu duệ di tản sang Tây Ngưu hạ châu, liên hiệp với thổ dân thành lập các quốc gia ở Tây ngưu Hạ châu, xây cất kim tự tháp thờ phượng thần linh chôn giấu bảo vật cùng tài liệu kinh điển, đến nay vẫn tro gan cùng tuế nguyệt.

### **III.- ẢNH HƯỞNG NỀN VĂN MINH LEMURIA**

Sau khi chìm xuống đáy biển, ngày nay chỉ còn di tích bờ biển phía Tây là quần đảo Hạ uy Di, hậu duệ dùng thuyền di tản sang Tây ngưu Hạ châu tái lập nghiệp, đem nền khoa học tân kỳ và cuộc sống văn minh ra áp dụng với thổ dân, bị phản đối, họ phải khôn khéo chịu đựng sinh tử chiến dai dẳng, nên nền văn minh bị đình trệ, nảy sinh ra đế quốc này chống đế quốc kia như là đế quốc Maya hùng mạnh, cho nên có một bộ tộc trốn tránh tàn sát, phải rút lên hoang cao nguyên ở Ba Tây sống biệt lập với nhơn loại bên ngoài. Đến nay bộ tộc này vẫn sống thoái mái tự lập, tự quản trị riêng biệt cả 50.000 năm, mới chịu cho phái đoàn bác học, khoa học gia, đại doanh gia đến tham quan 1 tháng. Họ thuyết minh cách sống tự lập: Văn hóa, giáo dục, nghề nghiệp, tiện nghi gia đình, y tế, khoa học, cuộc sống văn minh biệt lập của họ trải qua thời gian dài, tuy không bằng hiện đại hóa đô thị, nhưng tương đối còn hơn những quốc gia bán khai rất nhiều. Họ cho biết qua kinh điển tổ tiên lưu truyền lại bằng lối chữ viết riêng biệt cách đây mấy chục ngàn năm. Họ tự xưng là bậc đàn anh của nhơn loại và gửi Phái đoàn mang về một thông điệp với nội dung khuyên bảo đàn em; 1.- Phải lo bảo trọng hiệu ứng nhà kính do hóa chất phế thải bừa bãi gây cho thời tiết nóng bức và phá hại môi sinh. 2.- Tái giảm vũ khí hạt nhân, như là nguyên tử lực với hỏa tiễn khổng lồ liên lục địa, chúng sẽ gây chết chóc 9/10 nhơn loại đau thương. 3.- Cần phát triển khoa học tối tân đến mức dương quang tuyến điện tử và trung hòa quang tuyến điện tử, hầu chống trả chiến trận hành tinh khốc liệt ở địa cầu do từ các hành tinh trong vũ trụ đã từng cời đĩa bay tham quan địa cầu, họ đã điều tra sinh hoạt của người địa cầu, nghiên cứu động vật và thảo mộc và còn làm tình với người địa cầu, vào thế kỷ 22 họ sẽ mở chiến trận xâm lăng địa cầu. Nền khoa học hiện đại chỉ mới phát triển Âm quang tuyến điện tử, trong lúc người đĩa bay tiến tới dương quang tuyến điện tử trên đĩa bay, với tốc lực ánh sáng (300.000 km/giây) họ đã có vũ khí Dương quang tuyến điện tử. Họ đã gửi thông điệp giao liên, nhưng các chánh quyền địa cầu không có khả năng thu nhận thông điệp và không hồi âm gì hết. Có lẽ họ xem thường địa cầu kém văn minh, khoa học và đang chuẩn bị trận chiến tranh nguyên tử, sau khi điều nghiên các chứng tích thâu thập mang về do các đĩa bay tham quan địa cầu trung tập. Có một số hậu duệ tiến sang Atlantis truyền bá nền văn minh và khoa học tiến bộ để cho Atlantis tiếp nối sáng tạo tân kỳ hơn. Mãi đến cách đây 15.000 năm, các khoa học gia Atlantis mới phát minh ra được điện từ trường trong ngũ năng, chế tạo khối điện từ lực cực đại điều hành do quả cầu pha lê vĩ đại liên thông với các quả cầu pha lê nhỏ đặt trên các tàu thuyền đi biển và các phi thuyền bay trên không gian, di chuyển đi không cần cơ giới. Quân đội Atlantis đi chinh phục các vùng Tây ngưu hạ châu, Bắc cực Lưu châu, Nam thiên bộ châu, chiếm đoạt tài sản mang về mẫu quốc xây dựng đài các huy hoàng. Lần hồi họ tấn công tới vùng Gobi trù phú, nhận thức Đông thẳng thân châu giàu tài nguyên, nên lập kế hoạch tấn chiếm. Ngặt quá xa, điện từ lực quả cầu pha lê không chuyển tới được, các khoa học gia phải tìm đường chuyển xuyên qua tâm địa cầu, để di chuyển các phi thuyền sang Miền Đông xa xăm. Rủi cho điện từ lực chạm phải điện từ trường của địa cầu, gây ra chấn động mãnh liệt trở thành địa chấn tan rã đại lục Atlantis chìm xuống biển mang theo quả cầu pha lê, ngày nay làm thành khu Tam giác tử thần Bermuda, rất nguy hiểm khiến tàu và phi cơ ngang qua vùng điện từ lực khi tác dụng giữa quả cầu pha lê và điện từ trường địa cầu gây ra khu tử thần, mất tiêu xác. Riêng hậu duệ Atlantis di tản sang Bắc Phi tới sông Nil và Hồng hải thành lập 3 quốc gia: Ai cập, Sudan và Ethiopia hùng cường hoá dân Phi châu ngày nay qua Kim tự tháp, như là Ai cập.

Sacramento, ngày 14 tháng 4 năm 2015.

