

# NỀN TRUNG CỔ VĂN MINH

SAGIANG

## I.- VỊ TRÍ VÀ VĂN MINH TRUNG CỔ THIẾT LẬP

Sau khi nền văn minh thượng cổ xuống giốc, hậu duệ Lemuria di tản qua Đại lục Atlantis đem năng lực ra phát triển nền văn minh Trung cổ cách nay 30.000 năm, huy hoàng rực rỡ hơn từ đời sống vật chất đến khoa học và y học tuyệt đỉnh. Về khoa học họ tiến trình đến điện từ lực do họ đã suy diễn ra ngũ hành (Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy) tiến tới ngũ năng của nguyên tử tính (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ). Họ bắt đầu truy tầm điện từ lực, chế tạo ra điện từ trường phát tiết từ quả cầu pha lê làm trụ đỉnh cho điện từ lực tung ra điện từ trường hầu vận chuyển vật thể nào có thể thu nhận điện từ lực bằng một quả cầu nhỏ điện từ năng trong vùng điện từ trường của quả cầu pha lê. Từ đó họ chế tác ra xe chạy không cần ngựa kéo (Mã xa), thuyền di động không cần chèo, cho đến tuyệt tác là phi thuyền bay trong không gian qua điện từ trường của quả cầu pha lê, bay lên đáp xuống như phi cơ trực thăng ngày nay. Ngoài ra còn tiếp thu quang năng của Mặt Trời và Mặt Trăng qua quả cầu pha lê đặt tại Bikini tạo ra tia quang tuyến âm điện tử có tác động như tia sáng Laser ngày nay dùng chiến thắng các địch thủ trên bước đường xâm lăng đế quốc, trải dài từ 30.000 năm đến 12.000 năm cách nay. Con người sống tuổi thọ rất cao, Quốc vương có nhiều con cho hùng cứ khắp nơi của đại lục rộng lớn trải dài từ duyên hải Đông Mỹ gồm những vùng bờ biển Georgia, Carolina, Virginia, phía Tây Indies và Brasil, băng qua Đại tây Dương đến gần duyên hải Tây Phi châu. Những vua đầu tiên, linh hồn tiến hoá cao về đời sống tâm linh, cảm thông bằng tư tưởng, như quốc vương Atlas phóng luồng tinh điện và thuộc hạ bắt luồng tinh điện ấy hiểu rõ mệnh lệnh của nhà vua thi hành chính xác (Giống như vô tuyến điện thoại). Qua nhiều ngàn năm sáng chế ra đầu tiên quả cầu pha lê, thu nhận quang tuyến điện lực của mặt Trời tạo ra điện từ lực mạnh mẽ có thể tung điện từ trường điều động tàu thuyền, tàu ngầm và phi cơ mang một quả cầu nhỏ thu nhận điện từ lực di chuyển khắp nơi nhanh chóng như quang tuyến. Ngoài ra còn tạo ra được tia quang tuyến âm điện tử Laser có quang lực mạnh mẽ soi thủng tường đồng vách sắt đưa nền văn minh Trung cổ lên cao tuyệt đỉnh. Quốc vương Atlas và Hoàng hậu Heputh có 24 người con có trình độ tâm linh cao là những ông Hoàng cai quản các khu vực riêng biệt. Thời bấy giờ, tuổi thọ cao tới hàng ngàn năm, nên chưa có vấn đề thừa hưởng nhờ là con cháu dòng giống thuần túy không ô nhiễm và sống chung với bàn nhân (Người thú) bị coi như loài vật làm việc nặng: Khuân vác, cày bừa, vận chuyển máy móc. Nhưng cả hai đều không lạm dụng, về sau loài chim và thú khổng lồ sinh sôi, nảy nở nhiều trở thành đe dọa tiêu diệt như loài, nên nhờ y học tiến triển, họ sử dụng phẫu thuật chữa sửa bàn nhân thành bình thường để tiếp sức chống khủng long và khổng tượng. Họ còn sáng tạo được phần ướp xác những người chết để giữ lâu dài không phân hóa. Người ngoài không gian (Sinh linh các hành tinh) thường hạ giáng tới Atlantis hợp tác sáng tạo, đàm luận và giúp việc sáng tạo quả cầu Pha Lê vĩ đại với năng lực điện từ trường mãnh liệt điều động tàu nổi, tàu ngầm, máy bay với tốc lực kinh khủng dùng vào việc di chuyển tiện lợi chung, nhưng lại bị lợi dụng chinh phục các châu khác tạo thành đế quốc hùng cường. Họ còn hướng dẫn tạo ra điện lực và thực thi ra tia sáng âm điện tử (Tiền thân của tia sáng Laser). Họ còn sáng tạo ra cơ giới lên không gian và giữ vững một chỗ (Tiền thân của vệ tinh) và di chuyển đi khắp nơi để chụp hình diện địa địa cầu (Tiền thân không ảnh) chứng minh họ là phi hành gia tài ba cao tuyệt. Về tôn giáo, họ chưa thành lập đạo nào, nhưng họ rất tinh khiết cơ thể và sống trường thọ, có những vị tu hành cao cả xây kim tự tháp cao để cao tăng hành lễ tiếp cận thượng đế qua thông điệp.

Tiện nghi đầy đủ trong nhà ở xây cất bằng đá, cẩm thạch với đất sét, có nhiều hành lang và sân trồng bông hoa, cây cảnh. Họ có óc sáng tạo đem thực hành ý tưởng thành đồ dùng như đèn điện, xe cộ chạy bằng điện từ lực, tàu ngầm lặn xuống biển, tàu nổi vận tốc nhanh chóng, đĩa bay nhanh như ánh sáng, phi cơ chuyên vận thông thương cất cánh và hạ cánh không cần phi đạo. Lúc trước họ toàn thiện nên trường thọ về sau khi bị vật chất làm dơ bản linh hồn, sát sanh, hại vật, nên gây ra ác nghiệp, đời sống bị rút ngắn lại. Những linh hồn ác phạm phải trải qua thời gian định thiên, kiểm điểm lỗi lầm và phải chuộc tội, nên tìm cơ hội trở lại đời vật chất, đầu thai thành người mới, tức là luân hồi quả báo, đền trả ác nghiệp. Tức nhiên họ phải lo hành thiện trong kiếp sống, cực nhọc và khó khăn, chỉ những người đắc đạo quả, hòa đồng với Thượng đế mới thoát vòng tục lụy. Có một số không đầu thai chỉ ở trạng thái tâm linh để giúp đỡ con người xác thịt. Đây là thiên thần hộ mạng, họ còn tiến lên cao nữa đắc quả vị Bồ Tát, tuyệt đỉnh là Phật.

## **II.- NỀN VĂN MINH TRUNG CỔ ATLANTIS**

Trong khi đại lục Lemutia chìm xuống đáy biển, dân chúng và hậu duệ di tản qua Tây ngưu Hạ châu, xây dựng kim tự tháp lưu trữ tài liệu cùng bửu vật, và cũng là nơi để cao tăng đánh lễ Đấng Sáng Tạo (Thượng Đế), một nhóm mang nền văn minh sang Atlantis, phối hợp tái lập lại những phát minh kỳ diệu của họ, đồng thời có một số phi hành gia các sanh hành tinh khác trong vũ trụ cũng cỡi đĩa bay hay phi thuyền xuống hợp tác hướng dẫn chế tác quang năng, nhiệt năng, từ năng, điện năng và điện từ năng, nhờ đó mà các nhà bác học Atlantis thuận đà phát minh chế tác vật thể kỳ diệu cuối cùng chế tác quả cầu pha lê thu nhận quang năng Mặt Trời cùng nhiệt năng tạo ra từ năng tiến tới điện năng và cuối cùng phối hợp điện năng và từ năng tạo ra điện từ lực nơi quả cầu pha lê vĩ đại, phát ra được điện từ trường hùng hậu có thể di chuyển tàu thuyền trên mặt nước, tàu ngầm lặn dưới nước, sau đó tới phi cơ và phi thuyền di chuyển trên không gian, chỉ cần một quả cầu nhỏ thu nhận điện từ lực do điện từ trường quả cầu Pha lê phát tiết, khỏi cần máy móc, họ còn chế tác xe trượt chạy trên đường bộ. Họ đã sử dụng quang năng của quả cầu Pha lê tạo ra quang năng tuyến điện tử (Laser ngày nay), luôn cả kiểm quang điện tử, còn tạo ra được hỏa tuyến điện tử (Súng hỏa tiễn). Nền văn minh trung cổ còn chuyên trách về Toán học, Y học, Nông nghiệp, Công kỹ nghệ, Văn học và Nghệ thuật (Cầm kỳ thi họa) tuyệt tác, nhứt là phi cơ di chuyển hay đứng một chỗ (Vệ tinh ngày nay) chụp hình diện địa Trái Đất rất chính xác. Trong các tài liệu truy tầm ra được những di tích này trong các kim tự tháp, nhứt là xác ướp chôn giấu đến nay vẫn còn nguyên vẹn trong các kim tự tháp. Toán học họ đã tình nhằm được từ các chữ số 8 đến 11 chữ số, và con số  $PI = 3.1416$  để tính được viên chu và diện tích hình tròn. Y học của họ tiến tới phẫu thuật tinh vi, sửa chữa được thân thể bản nhân trở lại bình thường, tuyệt đỉnh là ướp xác nhiều ngàn năm. Đời sống thoái mái, ít đau ốm, nhờ dinh dưỡng cao và không lao lực, tuổi thọ cả ngàn tuổi. Họ sống lâu nên sáng chế ra nhiều vật thể kỳ bí giúp tiện nghi con người hết sức huy hoàng. Họ đã biết sử dụng dẫn thủy nhập điện, làm ruộng phát đạt, biết đặt ống nước từ khe suối xuống tận đồng bằng. Giao thông thủy bộ không hành nhanh chóng nhờ sử dụng điện từ trường. Văn học đã có chữ viết và biết chế tác giấy in thành tài liệu và sách vở, họ đã có nghề giải trí đánh cờ vây và cờ vua. Những thi sĩ cũng lưu lại những vần thơ tuyệt tác. Người ta còn tìm thấy những bức họa trên lụa, giấy và da thú độc đáo nghệ thuật cao. Họ cũng đã từng nhâm nhi rượu, rung đùi ngâm vịnh với gió trăng, khóc hoa tàn, ca tụng những ái ân, qua những họa phẩm tuyệt tác, những áng văn trác tuyệt.

## **III.- NGÀY TÀN CỦA NỀN VĂN MINH TRUNG CỔ**

Các nhà bác học nhờ sáng chế được quả cầu Pha Lê với công dụng mỹ mãn di chuyển nhanh chóng, nên quốc vương phải kính nể, luôn tôn trọng những ý kiến đề nghị, do đó đời sống vật chất tăng trưởng hùng hồn "Khoa học tiến, Đạo đức lùi", dân chúng không còn tôn kính đáng Sáng tạo nghiêm chỉnh, cho nên tâm linh bị lu mờ đi, càng ngày càng sanh ác nghiệp, thiện nghiệp giảm dần, nên họ bắt đầu triệt để sử dụng quả cầu Pha Lê di chuyển khắp 3 châu Tây ngưu hạ châu, Bắc cực Lưu châu và Nam Thiện bộ châu xâm lăng lập thành đế quốc rộng lớn như thời bấy giờ, tóm thâu vàng bạc, kim cương, ngọc, ngà, xa cừ, trân châu, lưu ly, mã não chiến lợi phẩm về xây đắp mẫu quốc huy hoàng tráng lệ, dân chúng giàu có, như là hoàng tộc phong phú hóa các đô thị, xây cất lâu đài cung điện rực rỡ. Riêng nhóm bác học xây dựng cung điện bảo trì quả cầu Pha lê sống hoa lệ như hoàng tộc và sáng tạo rất nhiều phương tiện phụng sự dân chúng, như là quân đội thủy quân và không quân di chuyển xâm lăng tới vùng Go Bi xây dựng thành một vùng trù phú mà năng lực điện từ trường của quả cầu Pha lê chuyển tới. Họ đã giao dịch với người Đông thẳng thân châu tiết lộ những bửu vật dồi dào, khiến lòng tham chinh phục, nên các nhà bác học tìm phương thức đưa điện từ quang điện từ tuyến xuyên qua ruột địa cầu, hầu chuyển vận phi thuyền sang Đông thẳng thân châu, nhưng họ không ngờ chạm phải từ trường trung tâm địa cầu phát ra chấn động mãnh liệt dội lên quả cầu Pha lê tạo ra địa chấn cao tới 15 chấu rớt tợ, khiến toàn thể đại lục rung chuyển và từ từ chìm xuống đáy biển cả mấy chục năm cuối cùng mất hết cách nay 12.000 năm, nhận chìm cả một nền văn minh rực rỡ, cùng những tài liệu quý báu và luôn cả quả cầu Pha Lê mất dạng tạo thành Tam giác tử thần tại Bermuda nuốt cả tàu, phi cơ và người không còn di tích. Riêng dân chúng và hoàng tộc di tản sang 3 châu kia phối hợp thổ dân sinh sống. Họ xây cất kim tự tháp chôn giấu bảo vật hoàng tộc nhiều như ở Ai cập khi họ di tản đến tái lập 3 quốc gia: Ai cập, Sudan và Ethiopia. Ai cập bắt Sudan, Ethiopia làm nô lệ xây kim tự tháp, cất giấu bảo vật hoàng gia, tài liệu cổ, và xác ướp các vua chúa và hoàng tộc. Nền văn minh trung cổ điêu tàn chỉ còn lưu dấu các kim tự tháp mà thôi. Dân chúng Ethiopia thống khổ nô dịch xây kim tự tháp di tản qua Á rập, tiến lên Trung Đông chia làm 2 nhánh: Nhánh tiến về Bắc cực Lưu châu, phối hợp với Thổ dân thành lập các quốc gia Âu châu phát triển như là Hi Lạp, rồi tới La Mã (Ý đại lợi). Nhánh tiến qua Go Bi lúc bấy giờ đã bị sa mạc hóa, tiếp tục sang Tân cương, núi đồi khó sống, tiến tới Tây tạng cũng khó khăn cuộc sống, họ tiến tới Mông cổ, không thể sống du mục, nên chuyển tới sông Dương tử giang có đồng ruộng ngập nước, thuận tiện nông nghiệp, nên định cư tuần tự các thị tộc Miêu Việt, Mãn Việt... Tiếp tục di tản tới tận bờ biển Thái bình dương định cư 2 thị tộc Đông Âu Việt và Lạc Việt. Tới thời Đông châu liệt quốc, Hán tộc tràn xuống xâm lăng các tiểu quốc Bách Việt thành lập 4 tiểu quốc mới Tần, Hàn, Sở, Ngụy. Sở bành trướng ra bờ Thái bình dương chạm phải 2 tiểu quốc Đông Âu Việt và Lạc Việt chống trả. Nhưng Ngô phù Sai (Đông Âu Việt) và Câu Tiễn (Hùng vương thứ Năm của Lạc Việt) đánh nhau dữ dội. Ngô phù Sai chiến thắng bắt Câu Tiễn cầm tù, phải thống khổ ném phần, định bịnh tử vong trung thành mới được trả tự do thần phục. Nhờ Mỹ nhân kế (Tây Thi) phá nát quyền hành và quân đội Ngô phù Sai, Lạc vương Câu Tiễn chiến thắng thành lập một quốc gia hùng mạnh từ Bán đảo Sơn Đông đến Triết Giang. Nhưng qua Hùng vương thứ Sáu thua Sở, phải di tản về Triết Giang, tái lập. Đến Hùng vương thứ Bảy bị Sở đánh bại phải di tản xuống Khâm Châu tái lập nước Văn lang, bảo tồn lãnh thổ đến đời Hùng vương thứ Mười Tám bị Thục Phán Tây Âu Việt chiếm lập ra Âu Lạc quốc.

Sacramento, ngày 13 tháng 6 năm 2015