

LÝ THỨC HỆ VIỆT NAM

SAGIANG

TẢN MẠN

Vật lý và Hóa học được các nhà bác học song hành, khởi động mạnh mẽ, trước tiên phụng sự nhơn loại phát triển đầy đủ tiện nghi, nhưng cũng đồng thời sáng chế ra những phương tiện hại người : nguyên tử lực, hóa chất lực, sinh học lực, nên các siêu cường quốc phải lên tiếng kêu gọi tài giảm, lấy khoa học phụng sự hòa bình, nhưng nói cứ nói, làm cứ làm, bây giờ lại là lúc nhân loại diệt vong, khi chiến trận nguyên tử bùng nổ ở Hoa Nam năm 2013:

“Lý - Hóa song hành khoa học khởi,

“Thành công nguyên tử lực kinh hoàng”

Làm trai cho đáng thân trai,

“Xuống Đông, Đông tĩnh, lên Đoài, Đoài tan”

Bởi vì đầu đội trời, chân đạp đất, Nam nhi chí khí hùng anh đánh Đông dẹp Bắc, không sờn lòng dững cảm, cứu khổn phò nguy và nhứt là”Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả, Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng”:

“Đầu đá thiên, nam nhi, túc lý,

“Hạ Đông, tĩnh, thượng Đoài, tan”

Đi ngang qua ruộng dưa, đừng có khòm lưng sửa dầy, cũng như đi ngang qua cây mận đừng có giơ tay chỉnh đốn cái nón, để tránh tiếng nghi ngờ ăn trộm dưa và hái trộm mận:

“Qua điền bất nạp lý, thành ý,

‘Lý hạ đương nhiên bất chỉnh quan”

Các nhà bác học nghiên cứu vật lý học thuyết quá cao thâm, chế tác ra nguyên tử lực kinh hoàng trên hoàn vũ, điển hình sơ khởi ở Quảng Đảo và Trường Kỳ, khiến Minh Trị thiên hoàng đầu hàng vô điều kiện:

“Vật lý đa hành bác học thuyết,

“Toàn cầu phụng sự hòa bình thi”

Lý số con người do qui ước sẵn dành cho con người “Tử sanh hữu mạng, Phú quý tại thiên”, nhưng con người có công đức cao cả, quỷ thần cũng phải tránh xa, do kính nể:

“Giảm thẳng lý số tùy nhơn thức,

“Đức trọng quý thần kinh hải quy”

Các danh lam thắng cảnh, các di tích lịch sử được du khách chiêm ngưỡng, tham quan hết sức hứng thú, khi được xướng ngôn viên thông đạt những biệt danh truyền tụng trong dân gian và lịch sử:

“Du khách tham quan toàn lý thú,

“Danh lam thắng cảnh biệt danh truyền”

Con người thường bị hoang mang giữa tình cảm và lý trí, được phần này mất phần kia, chúng tương phản nhau mãnh liệt khi con người gặp phải bối cảnh này, rất khó lòng giải quyết, nên thường sử dụng lý số, hay khẩn nguyện thần linh giúp đỡ:

“Cảm tình, lý trí đồng tương phản,

“Thuận nghịch tương tri bất lợi tha”

“Phép vua thua lệ làng” cho nên Lý trưởng cùng kỳ lão hương thôn rất có thẩm quyền về những tập quán cổ truyền, chánh thức dân chúng phải thuận tùng theo, nếu chống đối phải bỏ làng ra đi, bị liệt tội biệt xứ:

“Hương thôn Lý trưởng cập kỳ lão,

“Dân chúng phục tùng chánh pháp ban”

Các ý nghĩ lý tưởng đôi khi là ảo mộng, rất khó thực hiện, làm khổ tâm con người si mê, vì ảo mộng bất thành, cũng như Trung cộng có ảo mộng bành trướng Bắc Kinh, quyết chiếm khu vực lưỡi bò tự vẽ tự nhận, gây rất nhiều khổ sở cho các quốc gia quanh vùng Đông Hải:

“Lý tưởng nan thành do ảo mộng,

“Bất tùng ý định khổ hơn tâm”

Thông thường trai tài gái sắc lý ưng tâm đồng ý hiệp, tiến hành hôn lễ, cha mẹ hân hoan đứng chủ hôn thiết tiệc song hỉ ăn chơi hỉ hạ cùng thân bằng quyến thuộc, chúc mừng đôi trẻ”Sắc Cầm hảo hiệp, Loan Phụng hòa minh”:

“Hôn lễ lý ưng Nam Nữ hiệp,

“Phụ huynh song hỉ yến diên nghinh”

Lý thức hệ trọng điểm về phần lý lẽ, làng xóm, dầy dếp, cây mận, với những ý nghĩ sâu sa có khi trở thành ảo tưởng, khiến cho tâm trí thống khổ như tình lý tưởng, mộng tưởng bành trướng Bắc kinh gây ra cuộc tận thế do nguyên tử chiến tranh.

I.- LÝ THỨC HỆ TRẦN GIAN

Tới mùa Đông ở xứ hàn đới Âu Mỹ, tuyết rơi lả tả, đóng thành băng, tràn ngập cả đường đi, nhà cửa, ruộng vườn, các xa lộ xe cộ rất khó khăn di chuyển, phải có xe ủi tuyết dọn đường liên tục, bánh xe phải gắn thêm lò tói mới chạy được:

“Đông hàn Âu Mỹ lý băng tuyết,

“Xa lộ nguy nan thậm chí nguy”

Đời thịnh Đường thi bá, thi hào rất xung mãn với hai nhà thơ cự phách: Lý thái Bạch và Đỗ Phủ, ngao du thiên hạ, thi thố tài năng trác tuyệt, vua quan kính nể, nhứt là Lý Bạch “Trích y tiên tử” ôm vàng trắng nơi Động đình hồ khuấy động vui về để rồi chìm xuống đáy hồ, vui vầy ái ân với chị Hằng Nga nơi chín suối, hết sức ly kỳ:

“Thi phú Đường trào Lý – Đỗ thịnh,

“Ngao du thiên hạ thố tài năng”

Lão tử đời Đông Châu tên Lý Đam sáng lập ra đạo Lão với bộ Đạo Đức Kinh lưu truyền lại việc tu tiên đạo, về sau Trang tử tiếp nối với Nam Hoa Kinh, chuyên trách về “Vô vi” đạt cảnh giới tiên phong đạo cốt, điển hình là Bát tiên:

“Lý Đam Lão tử lập Tiên đạo,

“ Lưu trữ vô vi, Đạo Đức Kinh”

Cá Lý ngư ở Động đình hồ danh tiếng thực phẩm ngon với nhẩn nhục của nó, được thế giới biết đến qua bữa tiệc Từ Hi thái hậu khoản đãi Bát quân đại sứ, sau khi ký hòa ước nhượng địa, do thất trận:

“Lý ngư hảo phẩm nhứt thiên hạ,

“Nhẩn nhục Từ Hi đãi Bát quân”

Mỹ quốc nêu lý quốc, biểu trưng Tự do, Dân chủ, Nhân quyền, yểm trợ các quốc gia bị nạn độc tài biểu tình chống chánh quyền giành lấy quyền sống, tiêu diệt độc tài ở Bắc Phi lần lượt tới Á Châu:

“Nhân quyền, lý quốc, tự do tiến,

“Chiến thắng độc tài, dân chủ thắng”

Trung quốc tham vọng phô trương thanh thế ở Đông Hải với hình vẽ biên cương Lưỡi bò, khiến Đông Nam Á sùi sụt chuẩn bị chiến tranh chống Trung quốc xâm chiếm lãnh hải của họ, với trợ lực của Đồng Minh:

“Trung quốc phô trương Đông Hải phận,

“Cố tâm tranh đấu tạo tân biên”

“Nhơn tâm thuận, thiên lý tòng”, tức nhiên thế chiến do Trung quốc khởi xướng sẽ thảm bại, mất cả giang san do Trời giúp cho dân Việt có lòng thuận hòa nhau trong việc giải trừ cộng sản (Nội loạn) và chống trả Trung quốc (Ngoại xâm) bên cạnh Đồng Minh:

“Nhơn tâm thuận thảo, tòng thiên lý,

“Trung quốc chiến tranh thảm bại phần”

“Bắc kinh nguyện cầu như thử như thử, Thiên lý xác định dị nhiên dị nhiên” Dẫn cho Trung quốc có ý nguyện mở Đệ tam Thế chiến như thế này, thế này, nhưng thiên lý lại xác định như thế khác tự nhiên:

“Trung quốc ý cầu như thử chiến,

“Dị nhiên thiên lý dị nhiên thi”

Lý thức hệ trần gian đa số tùy theo ý tưởng của con người hoạch định, nhưng ý dân là ý trời, dân muốn là trời muốn, không ai chống nổi như các cuộc biểu tình Bắc Phi đã ghi nhận, cho nên Trung quốc muốn chiếm đoạt Đông Hải, nhưng trời không giúp vận sẽ thất bại nặng nề.

II.- LÝ THỨC HỆ VIỆT NAM

Việt cộng đã man bắt quân cán chính VNCH giam cầm từ Bắc chí Nam, không bản án, đến chừng thả ra lại không có hộ khẩu, không có chứng minh nhân dân, sống tạm ăn nhờ thống khổ, chúng duy trì chánh sách nguy hại cho toàn dân điều linh:

“Tù nhân chánh trị lý cư bất,

“Việt cộng bạo tàn chánh sách nguy”

Việt cộng ghi nhận tù chánh trị thuộc thành phần nguy hiểm, cần tống cổ đi tha phương cầu thực, hầu lãnh tiền của Mỹ bảo trợ cho mấy trăm ngàn tù chánh trị:

“Nguy hiểm thành phần tù chánh trị,

“Cộng quyền lý giải tống tha phương”

Cộng quyền dung dưỡng tham nhũng tù trung ương xuống tới thôn xóm, nên các cấp cứ tha hồ bày vẽ ra đủ thứ kế hoạch để cướp đoạt tài sản dân chúng, càng ngày nhóm dân oan khiếu kiện càng đông, chúng không giải quyết gì hết:

“Lý hào tham nhũng cộng quyền dưỡng,

“Khiếu kiện dân oan thống khổ trình”

Con cháu nguy quân, nguy quyền không được thu dụng do lý lịch tam đại thế gia, dầu cho có học vị cao vẫn cứ thất nghiệp, làm công nhân bất xứng tài năng, nghèo đói:

“Lý lịch nguy quyền tôn tử áp,

“Bất xứng tài năng, thất nghiệp thâm”

Nhân dân bỏ nước vượt biên, do chịu không nổi chánh sách tàn bạo, mất hết tự do, dân chủ, nhân quyền, thất lưng buộc bụng, đến đối họ lý luận” Cây cột đèn cũng muốn vượt biên”:

“Việt biên tập thể toàn dân Việt,

“Lý luận: Bạo tàn chánh sách thi”

Trong thời Bắc thuộc, Lý Bôn chiến thắng nhà Lương, xây dựng nền tự chủ tự xưng Lý Nam Đế, chứng tỏ tinh thần độc lập, bất phục tùng ngoại bang:

“Chiến thắng quân Lương Nam Đế hiệu,

“Lý Bôn tự chủ, quốc gia hưng”

Thuở xưa, “Phép vua thua lệ làng” cho nên vương luật của triều đình thường tương phản với Lý pháp theo tục lệ nổi truyền, nhờ đó làng xóm yên bình, an cư lạc nghiệp như cần nạp thuế khóa, điền lính xung vào đội ngũ triều đình, giải quyết trộm cướp, cứu trợ cô nhi quả phụ...:

“Vương luật thuận tùng lý pháp thế,

“Hương thôn tự trị tạo an cư”

Lý thường Kiệt oai hùng phạt Tống, bình Chiêm, từ cổ chí kim đệ nhất hiền thần của nước Việt Nam, lưu danh thơm hậu thế, về sau Nguyễn Huệ nổi chí hùng, chuẩn bị quân lương phạt Thanh chiếm lại Lưỡng Quảng, nhưng rất tiếc, ngài mất sớm:

“Oai hùng phạt Tống Lý thường Kiệt,

“Đệ nhất hiền thần cổ chí kim”

Việt cộng cậy quyền thế áp đảo tất cả các cuộc biểu tình của dân chúng đòi quyền sống, chúng lý luận “Âm mưu lật đổ chánh quyền”, bắt tội các chánh khách tranh đấu tự do dân chủ nhân quyền, kết án tù không cho bào chữa:

“Lý luận bạo quyền ưu thế tác,

“Đấu tranh dân chủ tội tình đa”

Lý thức hệ Việt Nam quy lệ do Việt cộng tạo ra quá nhiều lý luận rùng rú buộc tội nhân dân, gây nên phản uất, chúng không noi gương các anh hùng hào kiệt đã lừng danh trong lịch sử, mà chỉ có tham nhũng, cướp đoạt tài sản của dân mà thôi.

III.- LÝ THỨC HỆ VIỆT NAM CHUYỂN ĐẠT

Trong mùa Thu năm 2011 Việt cộng đàn áp dã man dân chúng biểu tình chống Trung quốc, đòi quyền sống, bắn xối xả vào dân biểu tình giết chết hàng ngàn người, khiến cho Liên hiệp quốc phải can thiệp mở cuộc Đông Chinh:

“Áp đảo biểu tình dân chúng sát,

“Lý do Liên hiệp Quốc Đông chinh”

Chánh phủ VNCH lưu vong được tháp tùng theo về nước bình định lãnh thổ, với tư cách quân lực VNCH thực hiện lý ngôn đại nguyện tái tạo quốc uy cho Tổ quốc:

“Cộng Hòa thực hiện lý ngôn nguyện,

“Bình định sơn hà tạo Quốc uy”

Việt cộng ngu đần lại huỳnh hoang “Đỉnh cao trí tuệ loài người”, lý sự này quá ngu si lại tự đắc, làm thất nhơn tâm, khiến cho cả thế giới chê cười bọn “Khỉ nhầy bàn độc”:

“Lý sự ngu si Việt cộng tạo,

“Đỉnh cao trí tuệ, thất nhơn tâm”

Việt cộng thi hành chánh sách bần cùng hóa nhân dân, chúng đã phá sản dân sinh quá nặng, khiến dân chúng cũng gian manh xảo trá như chúng, hầu thủ lợi và bóc lột dễ dàng tận xương tủy dân nghèo:

“Lý tài dinh dưỡng bần hàn hóa,

“Kiến tạo dân sinh phá sản thâm”

VNCH cần phải tái phối trí dân trí, nhưt là phục hưng nền văn hóa đã suy đồi, VNCH tân trào tích cực nâng cao dân trí, cải tiến dân sinh, kiện toàn xã hội, tạo công ăn việc làm cho chúng được an cư lạc nghiệp:

“Lý thuyết phục hưng văn hóa Việt,

“Cộng Hòa tích cực trợ dân sinh”

Sau khi giải trừ cộng sản, lý tưởng quốc gia hùng mạnh vững tiến, khuếch trương kinh tế thị trường, đề cao dân trí, phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và ngư nghiệp, hầu theo kịp trào lưu tiến hóa của nhơn loại:

“Lý tưởng quốc gia hùng dũng tiến,

“Kinh tế, thị trường khuếch trương đa”

Nhìn xa thấy rộng, biết được nỗi khổ của toàn dân đưa ra chánh sách ngắn hạn và dài hạn, thích hợp với dân sinh, thực hiện cho kỳ được “Mã đáo thành công”, đây là ý nguyện của VNCH tiên tiến tái thiết huy hoàng:

“Thiên lý nhĩ trường đồ mã lực,

“Cộng Hòa tiên tiến tạo huy hoàng”

Ý kiến toàn dân phải được thu nhận qua hộp thư dân ý, nghiên cứu thực hiện, nếu được dân chúng yểm trợ càng tốt, tức là nhơn tâm thuận mới vượt tới thành công:

“Thiên lý nhĩ toàn dân ý kiến,

“Nhơn tâm thuận đắc việt kỳ công”

Lý thức hệ Việt Nam chuyển đạt tâm đắc toàn dân về mọi sinh động dân sinh, xã hội, kinh tế, thị trường thành đạt với hợp tác của dân chúng từ tư tưởng đến hành động, nhờ đó Việt Nam mới vượt lên được siêu cường thế giới trong tương lai.

Tiểu viên ấp, ngày 16 tháng 6 năm 2011

SAGIANG