

LỰC LƯỢNG BIÊN THÙY ĐÔNG DƯƠNG

SAGIANG

I.- BIÊN THÙY ĐÔNG DƯƠNG XÂY DỰNG CHIẾN KHU

Thực dân Pháp khi chiếm được Việt Nam, chia ra làm 3 phần: Nam kỳ quốc (Cochonchine = Hoa Tru) thuộc địa Pháp, An Nam bảo hộ với triều đình Nhà Nguyễn lệ thuộc, Khâm sứ Pháp Bắc kỳ quốc (Tonkin) bảo hộ với thống sứ Pháp, Lào và Miên thuộc địa, như vậy toàn thể được mệnh danh Liên bang Đông Dương (Indochine = Ấn Trung). Biên thùy Đông Dương giáp ranh phía Tây với Thái Lan nơi biên giới 2 nước Miên Lào. Biên thùy này có nhiều đoạn phân ranh bởi sông Cửu Long, bởi núi rừng, nên Hoàng gia Thái phải đặt những tỉnh biên giới Đông Dương trong tình trạng chống ngăn thực dân Pháp và đã xảy ra nhiều trận ác liệt ở biên giới, nhờ Vua Thái biết canh tân đất nước, và giao dịch với Anh ở phía Tây từ Miến Điện và Ấn Độ, nên Pháp phải để yên. Chúng tôi triều đình Thái tiến bộ hơn triều đình Việt Nam cứ bế quan tỏa cảng và cấm đạo Thiên Chúa, gây bất mãn tín đồ công giáo, có khi làm nội tuyên cho Pháp. Lúc trận chiến quốc cộng, Mỹ dùng đất Thái làm phương tiện vận chuyển B 52 đội bom đường mòn Hồ chí Minh và các nơi ở VNCH. Cho nên các kho tiếp liệu vũ khí, bom đạn và cơ giới thiết lập bí mật trong rừng sâu núi thẳm, có thể trang bị cả sư đoàn đủ các binh chủng. Sau khi Mỹ rút quân các kho tiếp liệu vẫn được canh giữ bảo quản tuyệt đối, có lẽ dành cho cuộc phục quốc của chánh phủ và quân lực VNCH lưu vong theo chiến lược dài hạn của Mỹ. Tướng Hoàng Sơn sau khi định cư ở Mỹ 10 năm, làm giáo sư nuôi đàn con 7 đứa ăn học đại học, tạm sanh sống ở Loomis, nhờ cha nuôi Triệu phú gia Mỹ đỡ đầu mở trạm xăng, mua Motel, lập xưởng sửa chữa xe hơi tạo tài chánh cho con có tiền ăn học. Ông phân phối công việc cho đám con lo trạm xăng thay phiên ra 2 tuần hành, đưa đi học buổi chiều lãnh trách nhiệm trạm xăng buổi sáng, đưa đi học buổi sáng trách nhiệm buổi chiều, ở xưởng sửa xe hơi cũng vậy, còn Motel giao trách nhiệm cho con gái và bà vợ đảm trách. Cả 10 năm vất vả các con tốt nghiệp đại học hết, bắt đầu tung ra khắp nơi đi làm kiếm sống. Anh Cả tiến sĩ Điện tử làm cho hãng Intel và giảng sư đại học Phenix ở Arizona, con gái thứ Ba cao học hành chánh có chồng bác sĩ ở New Jersey, con trai thứ Tư Kỹ sư làm việc ở Army Depot, con trai thứ Năm kỹ sư làm việc ở xí nghiệp tại Sacramento, con trai thứ Sáu cao học hành chánh làm phó Giám đốc phi trường Macgellan, con trai thứ Bảy kỹ sư làm việc tại Arizona, con trai thứ Tám kỹ sư làm việc tại Sacramento, sau lại tự ý thi trở lại vào Đại học Y khoa tiếp tục học lên tiến sĩ Y kho và trình luận án Thạc sĩ y khoa sau nhiều năm thực tập y khoa. Hoàng Sơn được mời tham gia Việt Nam Quốc Dân Đảng tại Sacramento Đảng bộ được đề cử Ủy viên quân sự trong Mặt trận Phục quốc, lãnh trách nhiệm thành lập Lực Lượng Biên Thùy Đông Dương. Hoàng Sơn từ nhà già vợ con gánh giang san, với các chiến binh phục quốc, sang Thái Lan liên lạc chánh quyền Thái xin cho lập chiến khu nơi biên thùy Miên Thái, trong rừng núi hiểm trở, đầy rắn độc. Hoàng Sơn phải tự lo tuyển chọn nghĩa quân, nơi các trại ty nạn, gồm những cán binh Việt cộng phần tinh ly khai vượt biên xin ty nạn chánh trị, nhưng không được chấp thuận định cư, phải nấn ná ở trại quá lâu. Họ tán thành và chịu theo Hoàng Sơn lập chiến khu, được huấn luyện quân sự với trình độ Trung đội trưởng. Trang bị vũ khí và lương thực khiêm nhượng, do các cơ sở Hậu phương Yểm trợ tiền tuyến ở khắp nơi. Hoàng Sơn làm lễ thượng kỳ năm 1985, có phụ tá là Trung tướng Hoàng Đức. Thế là Hoàng Sơn đảm nhiệm Chủ tịch Lực Lượng Biên Thùy Đông Dương (LLBTĐD) được các nơi hưởng ứng tiếp trợ, chiến khu hình thành. Hằng năm, Hoàng Sơn phải đi giao liên với các trạm Hậu phương yểm trợ tiền tuyến, để báo cáo tình hình chiến sự và thu nhận tài chánh cùng tiếp

liệu vũ khí đạn dược, quân nhu, quân trang.

II.- LỰC LƯỢNG BIÊN THÙY ĐÔNG DƯƠNG HÌNH THÀNH.

Hoàng Sơn phải thường xuyên giao dịch với quý vị thống đốc tỉnh bang, thông đạt tình hình biên thùy, có hỗ trợ của Tòa Đại sứ Mỹ, và được cho lập văn phòng giao dịch tại Vọng Các rất cần thiết cho liên lạc khắp nơi với LLBTĐD. Càng ngày, càng bành trướng, Hoàng Sơn được quý vị cao tăng Thái tiếp kiến, nhờ Hoàng Sơn biết ngôn ngữ Thái và chữ viết do ngày trước hồi 1968 khi còn làm Liên đoàn trưởng Công Binh VNCH sau khi tốt nghiệp trường West Point ở Mỹ, được Tướng Westmoreland giới thiệu với bộ tư lệnh Mỹ ở Thái mỗi tháng phải sang Thái 1 tuần lễ cố vấn địa hình địa vật cho Công binh Mỹ thiết lập phi trường, phải giao dịch với các tướng lãnh Thái, nói thông thạo Thái ngữ. Một cao tăng Thái cảm tình cho Hoàng Sơn thỉnh giáo một cái nanh heo rừng dài gần 2 tấc, rất linh nghiệm tránh được nhiều tai nạn, như là tên bay đạn xẹt, hay ngộ độc và tránh được độc xà kỳ diệu, nên Hoàng Sơn kết vào sợi dây chuyền đeo cổ không lúc nào rời. Thanh thế càng vững chãi, Việt cộng càng tìm cách hạ bệ, nhiều phen tấn công chiến khu tới 14 trận kịch liệt từ cấp Tiểu đoàn tới Trung đoàn, nhưng nhờ Thiêng linh nhi đồng thông báo trước mà chém về lánh nạn, bỏ cả chiến khu cho địch san bằng bình địa. Có lần bị bao vây bốn mặt chiến đấu bảo tồn, bắt buộc phải mở đường máu thoát vòng vây. Thế mà trong đêm tối, những viên đạn từ các khẩu súng Việt cộng bắn đuổi theo xẹt đỏ thấy dễ sợ, nhưng Hoàng Sơn dẫn đầu, các nghĩa binh chạy theo sau rất ngạc nhiên theo những tia đạn khi còn cách Hoàng Sơn độ 200 mét tự nhiên vệt qua hai bên, để cho Hoàng Sơn cùng toàn thể rút đi êm ái, không ai bị thương tích gì hết. Đến khu rừng an toàn, phải lấy vông ra giăng mùng ngủ đến sáng ra, tất cả hoảng vía thấy rắn treo lủng lẳng từ nhánh cây, không dám động đậy, phải chờ mặt trời mọc lên, ánh nắng bắt đầu chiếu tới, đoàn rắn rút đi kiếm ăn mất dạng mới xuống cuốn vông, cùng nhau đi đến khu vực an toàn tái lập chiến khu. Nghĩa quân mới biết Hoàng Sơn có nanh heo rừng yểm bùa hộ mạng. Có lần kịch chiến với Việt cộng phải bỏ chiến khu, nên liên lạc viên từ Vọng Các lên thông tin vợ chết, không gặp mặt mấy ngày sau mới gặp do máy hộ đàm bị rơi mất. Hoàng Sơn lập tức về Vọng Các lên máy bay về Mỹ, tới nhà thờ đám con đã cử hành tang lễ xong, thân bằng quyến thuộc thấu đáo hoàn cảnh "Nợ nước, Tình nhà" an ủi, nhưng đám con trách móc Hoàng Sơn không làm tròn bổn phận gia đình, đành ôm sầu nuốt tủi ra nghĩa địa tạ lỗi với vong linh của vợ, xong rồi phải trở lại biên thùy tiếp nối cuộc chiến. Quân đội hoàng gia Thái muốn trấn áp vùng Tam giác Sắt, sản xuất á phiện, thương lượng với Hoàng Sơn tấn kích, vì quân đội Thái bị thảm bại nhiều phen. Vì muốn được an vị trấn đóng biên thùy, Hoàng Sơn thiết lập kế hoạch ba mũi giáp công với LLBTĐD 4 đại đội và quân đội Thái hậu ứng mà thôi. Nghĩa quân theo kế hoạch len lõi rừng núi ba mũi tiến tới mục tiêu, thừa cơ thành linh tấn công dữ dội đẩy quân Tam giác Sắt tháo chạy và nhờ đó quân đội Thái tiến vào phá nát căn cứ và rút về. Hoàng Sơn được khen thưởng rất nhiều lương thực nuôi quân. Khi quân đội Miên tỵ nạn ở Thái thuộc nhóm Cờ Trắng muốn trình diện thực lực tại Miên Địa phất cờ kéo về, sau khi đã thỏa thuận với Trung tướng Hoàng Đức, trong lúc Hoàng Sơn bận việc ở Úc, liên lạc các Hậu phương yểm trợ tiền Tuyền, phải chiến thắng Bất tâm Băng trình diện thành phần nhóm Cờ Trắng với quốc tế trong vòng 1 ngày thôi. Hoàng Đức thỉnh lệnh Hoàng Sơn thiết lập kế hoạch đột kích Việt cộng thành công bảo toàn lực lượng Miên trình diện trên diễn đàn quốc tế, trọn ngày, trong lúc quân Việt cộng tập trung tái chiếm, thời toàn thể đã rút an toàn về biên giới Thái. Quân Miên quý trọng nghĩa quân tài ba, tặng thưởng 10 bao gạo cùng mấy con

heo tiệc tùng vui vẻ. Hoàng Sơn cứ tiếp nối kế hoạch đào tạo nghĩa quân tốt nghiệp quân sự với chương trình Trung đội Trường tung về nước theo quy chế tổ tam tam, có trách nhiệm âm thầm tổ chức bí mật các trung đội ở mỗi địa phương, ẩn nhẫn chờ thời cơ ứng sử thành tựu quân lực kháng chiến chống bạo quyền và quân Trung cộng sẽ xâm chiếm Việt Nam, hầu làm nội ứng cho quân lực VNCH cùng Đồng Minh giải phóng đất nước. Suốt thời gian 10 năm LLBNTĐDD đã đào tạo hàng ngàn Trung đội trường tung về nội địa, hết lớp này, tuyển dụng lớp mới, vừa chiến đấu vừa huấn luyện đủ mọi hình thức trận địa bộ binh, du kích chiến và trận địa chiến, chỉ sử dụng vũ khí nhẹ và gọn thích nghi du kích chiến. Ngoài ra còn biết sử dụng truyền tin điện địa trao đổi huấn lệnh và báo cáo. Đa số nghĩa quân là cựu quân nhân Việt cộng phản tỉnh vượt biên tỵ nạn ở Thái Lan, cùng với nhóm phục quốc bị tan rã ở nội địa vượt thoát qua tỵ nạn.

III.- HẬU QUẢ LỰC LƯỢNG BIÊN THÙY ĐÔNG DƯƠNG

Hoàng Sơn dẫn thân từ Quốc dân Đảng VN khổ cực nơi biên thù, thời nhóm xôi thịt lại trất phế chức vụ, khiến cho tài chánh quá eo hẹp phải nhờ tư nhân yểm trợ, như là một bà Triệu phú Việt tỵ nạn Úc kính mến tinh thần phục quốc, đang gặp thời vận trở trêu, nên ra tay nghĩa hiệp, trợ giúp tài chánh 30.000 Mỹ kim hằng năm, tiếp tục hoạt động. Hoàng Sơn cố gắng tự lập đến năm 1995, đành phải ngậm ngùi đưa tiền nghĩa quân cuối cùng về nước và hủy bỏ chiến khu rút về Mỹ khi tuổi đã 69, ở Sa gia diện độ (Sacramento) câu cá chờ thời, âm thầm làm ông Lữ Vọng (Khuông tử Nha), câu mãi mà chả được con cá nào, bị người đời qua mặt với nhiều chánh phủ hoành hoành thiên hạ. Mãi đến năm 2010 nhân dịp Thủ tướng Nguyễn bá Cảnh quy tiên có di chúc cần tiếp nối chánh phủ VNCH lưu vong mà ông đã triệu tập từ lúc lưu vong sang Mỹ, nên năm 2011, nhân dịp lễ giỗ, quý vị tổng, bộ trưởng và thứ trưởng về lễ bái và họp mặt, mới cùng nhau tranh luận việc tiếp nối theo di chúc, tất cả đều già nua, bệnh tật, ai cũng thở dài cho bọn phận công dân dờ dang. Cuối cùng, các vị lão thành đề cử Hoàng Sơn thứ trưởng Định cư chuyên trách tái cứu xét Hiệp định Ba Lê tiếp nối sự nghiệp phục quốc của VNCH, và Nguyễn thanh Liêm thứ trưởng Giáo dục, chuyên trách Biển Đông xét trình lịch sử các Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Do đó Hoàng Sơn cùng phái đoàn đi lưu diễn nhiều nơi phổ biến chánh phủ VNCH Lưu Vong tái hoạt động, được nhiều hội đoàn hoan nghinh và ủng hộ, như là đồng bào ở Canada với nhiệt tâm yểm trợ của Hòa Thượng Thích Tâm Châu về tài chánh làm chi phí đi vận động cứu quốc. Hoàng Sơn xin phép chánh phủ Mỹ thành lập chánh phủ và quân lực VNCH Lưu vong, được chấp nhận. Hi vọng Mỹ sẽ cho tháp tùng theo Đồng Minh giải phóng Việt Nam, với đặc nhiệm bình định lãnh thổ, tái lập an ninh và hành chánh tại các vùng giải phóng ra tới vĩ tuyến 17. Đồng thời hồi cư dân chúng, trợ cấp an cư 6 tháng và mở mang công nghiệp để giải quyết tạm thời nạn thất nghiệp. Đối với thành phần cộng sản phản tỉnh sẽ được tha thứ, ai có tội sẽ đưa ra tòa án xét xử. Chánh quyền cứng rắn với tham nhũng, du đảng, côn đồ, hiếp dâm, cướp của giết người, án nặng nề như là tử hình. Quân đội rất quan trọng ứng sử với Trung cộng trên Biển Đông vào đại chiến thứ Ba gấp rút tái lập, hầu đủ khả năng tái chiếm các quần đảo ở Biển Đông sau khi tàn cuộc chiến. Quân Tàu ở Bắc cũng rút theo bại binh Tàu ở Biển Đông, kéo theo bọn thái thú về Tàu, bỏ chánh quyền lại cho Kháng chiến quân tiếp thu. Nhưng nội loạn xảy ra phải mời VNCH ra tiếp thu, thống nhất đất nước "Bất chiến tự nhiên thành" sau khi "Bảo Giang thiên tử xuất", không tốn một giọt máu, đúng theo sấm ký 487 câu của Trang Trình Nguyễn bình Khiêm, cách đây 5 thế kỷ.

Sacramento, ngày 10 tháng 7 năm 2014

