

# LÒNG ÁI QUỐC CHÂN CHÍNH

SAGIANG

## I.- TỎ QUỐC ĐIỂM TỰA CỦA TOÀN DÂN

Từ ngày lập quốc, vua Hùng đã gây dựng một lòng ái quốc chân chính tự nhiên trong tinh thần dân Lạc Việt, hầu vững vàng bảo bọc lãnh thổ và dân chúng, chống đỡ ngoại xâm, như là khi nhận thức dòng dõi Bách Việt đã bị Hán tộc xâm chiếm và đồng hóa, tuân tự thiết lập ra 4 quốc gia hùng mạnh: Tần, Hàn, Sở, Ngụy. Lại còn bị Sở huy hiệp nhóm Đông Âu, và nhóm Lạc Việt. Nhóm Đông Âu Ngô phù Sai chiến thắng nhóm Lạc Việt Câu Tiễn (Hùng vương thứ Năm) gây lực lượng chống Sở. Lạc vương Câu Tiễn nhờ Mỹ nhon kế (Tây Thi gái Việt) thoát vòng tù tội về nằm gai nếm mật, tích thảo đồn lương, luyện tập binh sĩ, tái chiến toàn thắng diệt Ngô phù Sai tạo thành một quốc gia hùng mạnh, từ Bán đảo Sơn Đông đến Triết Giang, chống Sở bảo vệ Tổ quốc. Tới Hùng vương thứ Sáu, suy yếu bị Sở đánh bại, phải bỏ lãnh thổ cùng toàn dân rút về Phương Nam, tái lập cương thổ, nhưng bị Sở tiến đánh nữa, Hùng vương thứ Bảy thua phải ôm dân cùng chạy về Khâm Châu, sáp nhập với nhóm Âu Việt tái lập nước Văn Lang tại Phú Lâm Thao. Hùng vương xây dựng đất nước hùng mạnh, giữ vững biên cương. Trong lúc Tần chinh phục 6 quốc gia kia thống nhất nước Tàu đặt nền phong kiến, chia nước ra làm quận huyện cai trị tàn nhẫn, lại sai tướng Đồ Thư mang quân xuống Miền Nam tiến đánh, nhưng chạm phải nhóm Tây Âu với danh tướng Thục Phán chống ngăn. Đồ Thư chết, bộ tướng Triệu Đà được thế chiếm cứ lãnh địa lập ra vương quốc Nam Việt, trong lúc Tần bị Hán Sở đánh tan và gây nên nội chiến Hán Sở tranh hùng. Cuối cùng Hán thắng lập ra nhà Tây Hán, có ý dòm Miền Nam. Đến đời Hùng vương thứ Mười Tám suy yếu, bị Thục Phán xâm chiếm lập ra nước Âu Lạc, xây thành Cổ Loa, tự lập ngôi vua An dương Vương. Triệu Đà tấn công bị bại trận do nỗ thần bắn ra tên lửa. Cầu hòa kết tình thông gia, đưa Hoàng tử Trọng Thủy sang làm rể cưới công chúa My Châu. Nhưng Trọng Thủy lại là gián điệp nhiên cứu địa hình địa vật, kế hoạch phòng thủ và như là phá hại nỗ thần. Về nước, mang quân sang đánh thắng sáp nhập vào Nam Việt quốc, gây nên đô hộ thứ nhất, khiến lòng ái quốc toàn dân, chớm nở sau nhiều thế kỷ tự chủ. Kịp đến khi Hán diệt Nam Việt, Âu Lạc cũng bị lệ thuộc Tàu lần thứ nhì. Trưng nữ vương, nữ kiệt ái quốc chân chính đánh đuổi quân Tàu về nước lập nên tự chủ (40 - 44) thống lãnh 65 thành trì toàn cõi Bách Việt. Nhưng binh lực yếu thế phải bị Hán diệt tái lập nên đô hộ thứ Ba. Lòng ái quốc chân chính đã ung đúc tinh thần dân Việt chống Tàu qua Triệu thị Trinh chống nhà Lương, Lý Bí chống quân Lương lập nhà Tiền Lý, sau thế yếu giao binh quyền cho Triệu quang Phục về đóng ở Đầm Dạ Trạch mệnh danh Dạ Trạch Vương, Mai thúc Loan vì Mặt đen nên mệnh danh Mai hắc Đế và Phùng Hưng được tôn xưng Bồ Cái đại vương đã oanh liệt ái quốc chân chính chống ngoại xâm, mưu cầu tự chủ. Mãi tới Ngô Quyền tiêu trừ nội tặc Kiều công Tiễn, ngoại chiến thắng Nam Hán tại Bạch đằng Giang, mới thực sự lập nên tự chủ. Lần lượt trải qua những cơn quốc biến đời Trần, nhà ái quốc Trần bình Trọng khẳng khái "Ta chẳng thèm làm vương đất Bắc, Ta thà làm quỷ đất Nam Ta", với Trần thủ Độ và Trần quốc Tuấn cương quyết không hàng đầu giặc Mông Cổ, và cố sức chiến thắng 3 trận về vang, bảo toàn đất nước. Khi quân Minh xâm chiếm với chiêu bài "Phù Trần diệt Hồ" Nguyễn Biểu thà chịu chết nhận bữa tiệc đầu người "Uy vũ bất năng khuất" Những nhà ái quốc chân chính lấy điểm tựa trung thành Tổ quốc, đem hết khả năng ra phụng sự quốc gia dân tộc "Việc nước trước việc nhà" do quốc thái dân an, như là tinh thần sĩ phu trọng đạo nghĩa, hi sinh cả tài sản và tánh mạng bảo vệ đất nước từ ngàn xưa đến nay. Anh hùng hào kiệt đời nào cũng có sẵn, luôn giữ tinh thần ái quốc cao cả, thà

chết vinh hơn sống nhục, khí tiết hào hùng nêu gương cao cả cho hậu tấn.

## **II.- LÒNG ÁI QUỐC HIỆN NAY RẤT TỎ RẠNG**

Bọn cộng sản vô tổ quốc, luôn bành trướng thế lực mong đưa đến Thế giới đại đồng lấy bạo lực, gian manh đưa các dân tộc nhược tiểu vào tròng thống trị công an trị, lúc đầu lấy chiêu bài "Giải phóng các quốc gia nhược tiểu" dụ dỗ do nhiều mảnh lời, nếu không được thời dùng vũ lực thúc đẩy tiến hành đường lối vô sản chuyên chính, trở thành bản cổ nông, phục vụ cho đảng, công nhân lao động cho các xí nghiệp quốc doanh mất hết tự do dân chủ nhân quyền, cam tâm làm công cụ cho đảng, nếu phản kháng thì tù đầy, đàn áp thẳng tay, lại còn cướp đoạt hết ruộng đất bắt vào nông trường tập thể, theo mệnh lệnh của đảng quản trị. Cho nên giới trí thức ái quốc chân chính luôn vạch trần sách lược phản dân hại nước của bọn tội đồ dân tộc, nhưng bị chúng chặn đứng bằng nhiều mảnh khước: thù tiêu, tù đầy, dụ dỗ trở quẻ theo chúng để cứu gia đình và mạng sống. Do đó rất nhiều nhà ái quốc bị lũng đoạn tư tưởng thân bại danh liệt. Chúng ta thấy nhiều tù nhân lương tâm xuất hiện, chịu tù giập, tù đầy chớ không chịu đón gió trở cờ, làm lợi khí cho bọn cộng sản vô lương tâm. Những nhà ái quốc này nêu cao tiết tháo kẻ sĩ thời đại khiến bọn cộng sản đang dâng đất dâng biển, bán nước cho Tàu cộng từ 1990 do Đỗ Mười và Nguyễn Văn Linh sang thân phục Giang Trạch Dân, nhưng Tàu cộng nhận thấy thời cơ chưa chín muồi, nên gia hạn đến 2020 (30 năm sau), phải trải qua kế hoạch "Tâm ăn dâu" mới khỏi bị toàn dân quật khởi tổn nhiều xương máu (Do gương tiền nhân Đờ Trần, Đờ Lê và Đờ Nguyễn Tây Sơn). Từ đó chúng cứ thực thi kế hoạch, đưa công nhân sang mở xí nghiệp (Lính giả trang), lập làm Tàu, Thị xã Tàu, tạo ra những công dân Việt gốc Tàu, tràn ngập từ Bắc chí Nam, tới chừng kế hoạch kế tiếp đặt giàn khoan 981 khởi đầu mạnh bạo "Tâm ăn dâu" giai đoạn II, còn tiếp tục thêm giàn khoan 982 và tiếp theo nữa giàn khoan 3 rồi 4 rồi 5...tới tận Trường Sa, sẵn sàng lấn chiếm Biển Đông, làm bàn đạp để bắt qua giai đoạn III với kế hoạch "Năm Mũi giáp công vào mấy tháng cuối 2014, tấn chiếm toàn cõi Việt Nam, nhờ Mỹ đang lún xùn ở Irak và Ukraina, để cho Trung cộng hoành hành tác oai ở Việt Nam và Đông Nam Á, đặt thế giới trước một chuyện đã rồi, như Nga chiếm Crimea vậy, cũng như ngày trước chiếm quần đảo Hoàng Sa (1974). Việc làm này bắt đầu tháng 5 - 2014 công nhân các xí nghiệp từ Nam chí Bắc, với lòng ái quốc cao độ, biểu tình chống Trung cộng xâm lăng, và đồng thời chống chánh quyền Việt Nam yếu hèn, bán nước cho Trung cộng (Từ năm 1990), cần phải thay đổi sang Tự do Dân chủ Nhân quyền. Trung cộng lợi dụng biểu tình, mượn đu đảng nhập cuộc biến thành biểu tình bạo động đập phá xí nghiệp Tàu, hôi của và cướp giật tài sản, khiến mang nhục bạo động hôi của, các nhà đầu tư rút chạy tạo nên thất nghiệp trầm trọng và tạo cơ mở chiến dịch xâm chiếm Việt Nam để bảo vệ kiêu bào Tàu, giống như Nga bảo vệ kiêu bào Nga ở Crimea của Ukraina. Những nhà ái quốc đau lòng cho vận nước đã bị cực trầm trệ không lối thoát. Đã vậy mà chánh quyền tay sai "4 Tốt" và "16 Chữ vàng" lại đàn áp biểu tình, bắt bớ giam cầm gần 2.000 người thông khổ. Công nhân biểu tình do lòng ái quốc chân chính, chống Tàu cộng xâm lăng lãnh hải, uất hận biểu dương tinh thần bất khuất với bạo quyền và cũng đồng thời tức tối cho chánh quyền chỉ biết hiệp đáp dân chúng, cướp giật tài sản mà lại co đầu rút cổ với kẻ xâm lăng, không dám động tới chủ nhân ông Tàu cộng, như vậy cần thay đổi chánh quyền mục nát, bán nước cầu vinh mới được. Ý nghĩ này đang trở dậy trong tinh thần ái quốc của toàn dân (90 triệu) sẽ sẵn sàng chiến đấu cho lẽ sinh tồn của Tổ quốc đang trên bờ vực thẳm, sắp sửa mất tên trên bản đồ Thế giới như Mãn, Mông, Hồi, Tạng trở thành tỉnh lẻ Việt trong Đại Hán.

### **III.- TOÀN DÂN VIỆT ÁI QUỐC SẼ TỎ RÕ THÁI ĐỘ**

Trung cộng không chờ tới 2020 mới tiếp thu Việt Nam, nên mở ra kế hoạch Năm Mũi Giáp Công sẽ bật đèn xanh cử hành chiến tranh chớp nhoáng chiếm Việt Nam, đặt thành tính lễ của Tàu trong vòng 1 tuần lễ là hoàn tất, vào các tháng cuối năm 2014, khiến toàn dân uất hận nạn vong quốc, tái lập chiến khu với hợp lực của quân đội phản tỉnh chống Thái thú quyền và quân Tàu trên khắp địa bàn toàn quốc: Miền Bắc và Trung, kháng chiến quân du kích chiến đấu với Lào, Tàu và Thái thú, Miền Nam chống Miên đang ra sức hoành hành "Cấp duồng". Riêng hải ngoại đồng lòng kiến tạo Thịnh nguyện thư dâng lên Liên Hiệp quốc tố cáo Trung cộng xâm lăng, và cùng nhau đoàn kết trong chánh phủ và quân lực Việt Nam Cộng Hòa lưu vong sẽ được Mỹ tái vũ trang, chuẩn bị tháp tùng quân đội Đồng Minh, về giải phóng Việt Nam. Khi Đồng Minh đổ bộ lên bờ biển Rạch Giá và Hà Tiên có hướng dẫn của kháng chiến quân Dân Xã, Nhanh chóng giải phóng các tỉnh Hậu Giang, giao trách nhiệm Bình định lãnh thổ, tái lập an ninh và hành chánh quyền tại địa phương vùng mới giải phóng cho chánh quyền và quân lực VNCH tháp tùng, để tiến nhanh tiến mạnh qua Miền Đông và tiếp tục ra Miền Trung. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ đã tiếp thu tới vĩ tuyến 17. Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa lưu vong mới chánh thức tuyên bố thành phần nội các và lá cờ kính yêu màu vàng ba sọc đỏ phát phối trên toàn cõi VNCH đã vắng bóng 39 năm dài. Chánh phủ và quân đội VNCH, tài trợ dân chúng hồi cư 6 tháng tạo công ăn việc làm cho công nhân bằng tái thiết cầu đường bị phá hủy, xây cất cơ sở hành chánh, bệnh viện, sửa sang trường học, tiếp trợ nông dân tái lập điền viên, tạo lương thực, tân lập lại quân đội vũ trang hùng hậu, chuẩn bị chiến tranh chống Trung cộng như là mặt trận lãnh hải Biển Đông có trợ lực của Đồng Minh. Thanh niên hăng hái đầu quân tỏ ý chí ái quốc trọng đại bảo vệ đất nước chống xâm lăng. Thành phần trí thức hải ngoại, rần rộ kéo nhau về nước, đem hết tài sản và trí tuệ cùng kinh nghiệm, tiếp tay với trí thức nội địa, tái thiết công kỹ nghệ nặng nhẹ. Những tháng đầu năm 2015 Trung cộng đã chuẩn bị xong lực lượng phối trí hùng hậu mặt Hải quân với 3 hạm đội hiệt liệt, tới tháng 3-2015 mới khai Đại chiến thứ Ba chống Nhật, Đại Hàn, Đài Loan, Phi luật Tân, Việt Nam Cộng Hòa, Nam dương, Mã lai Á. Đương nhiên Đồng Minh tiếp trợ can dự vào trận hải chiến khốc liệt, có 3 hạm đội Mỹ tham chiến làm chủ tình hình từ Hoàng Hải, tới Đông Hải và Biển Đông trải dài trên 5.000 km. Suốt một tuần máu đỏ tàu chìm tan xác, hải quân Tàu cộng đại bại, bỏ chạy về Tàu, VNCH tiếp thu trọn vẹn hải đảo ở Biển Đông. Quân đội Tàu và thái thú ở Miền Bắc cũng hoảng vía bỏ chạy trốn về Tàu. Kháng chiến quân ra tiếp thu chánh quyền Miền Bắc, nhưng bị các phe phái kinh chống nhau gây ra nội chiến. Cuối cùng họ mời Chánh phủ VNCH ra tiếp thu, giao quyền hành đất Bắc. Thế là "Bất chiến tự nhiên thành", thống nhất lãnh thổ không tốn một viên đạn. Lúc bấy giờ Miên và Lào bị phản công chinh phạt nên xin thần phục, trong lúc Thái và Miên bị nội loạn, chánh quyền cũng thần phục Đồng Minh và VNCH, nên Việt Nam phải lập thành Liên Bang Đại Việt với 10 Tiểu bang, sau khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ, số người sống sót 1/10 toàn là: Trung thân, Hiếu tử, Chân tu và Thiện trí thức. Kim điện núi Cẩm trở thành Thánh địa cho nền Đạo trị với 18 Đạo sư (Bồ tát) điều ngự khắp Thế giới phân ra 18 khu, không còn quốc gia, chánh quyền, quân đội sau khi Hội Long hoa do Đức Di Lạc vương Phật khai tuyên. Toàn dân sống trong Thời Thượng nguon Thánh Đức, một cuộc sống Địa đàng trần gian, tương thân tương ái, không còn lao động vất vả, không sát sanh hại vật, có tư tưởng thú cầm là đàn em, vì lương thực: gạo lúa và hoa quả rau cải quá dư thừa (Đất rộng người thưa).

Sacramento, ngày 28 tháng 6 năm 2014

