

38.- LÔI TRẠCH QUI MUỘI ☰☷

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Nữ nhưn phận đẹp duyên ưa, với tình yêu chân chính mới bền vững, chớ còn thỏa mãn dục tình sẽ bê tha tình cảm dễ tiến tới dang dở họa hoạn, tan rã hạnh phúc gia đình.

II.- NHẬP THẾ

“Nhân duyên do túc đế, Giai ngẫu tự thiên thành” vợ chồng chung thủy, đồng tâm hợp lực gầy dựng gia đình rạng rỡ, “Đói no có thiếp có chàng, Còn hơn chung đỉnh giàu sang một mình” ý niệm tuyệt vời của nữ nhi hiểu hạnh. Xây dựng gia đình cốt để roi truyền nòi giống, còn sinh lý là phương tiện, hầu để con người thụ hưởng mà chịu đựng nhọc nhằn trong việc bảo trọng gia đình săn sóc con cháu, trong lúc tuổi thanh xuân đến trung niên và lão niên, mới tròn bổn phận gia đạo, tới chừng đó mới tới phần tâm linh chuẩn bị về nguồn, nên con người thông hiểu đạo luật thiên nhiên, bao giờ cũng theo đúng luật thiên nhiên “Sanh ký tử qui” kiếp sống con người chỉ là một đoạn trong kiếp sống tâm linh, chết là chết thể xác, chớ linh hồn là một vi linh quang nguyên tử, có bao giờ nguyên tử bị tiêu diệt đâu.

III.- XUẤT THẾ

Lập thân hành đạo là dọn đường trở về nguồn, tức là trở về đời sống tâm linh, chờ đợi tái sanh kiếp theo định luật luân hồi quả báo của thiên nhiên, do đó tu sĩ chân chính luôn chọn một đường tu chân chính tuyệt đối đi cho đến thành quả tốt đẹp, không loạn soạn nay đạo này, mai đạo kia, hay phản đạo thời không bao giờ đi tới đích điểm giải thoát, nhứt là sa đọa vào tà đạo lại càng nguy hại thâm sâu. Chính các giáo dân chân chính Tin Lành Tây nguyên đã thấm nhuần tư tưởng đạo, nên không chịu bỏ đạo theo dọa nạt của Việt cộng, đành chịu trấn áp, tù đày, đốt phá nhà Đạo Giảng, đuổi đi cướp đất, gian khổ cũng vẫn không sờn lòng.

IV.- THẾ GIAN VẬN

“Phận gái 12 bến nước (Sĩ, nông, công thương, ngư, tiều, canh, độc, cầm, kỳ, thi, họa) trong nhờ đực chịu” đúng với cương vị dâu hiền, vợ quý, chớ còn lang chạ lẽ mọn, nàng hầu, thường phá tan hạnh phúc gia đình, đâu có xứng đáng nữ lưu trang nhã. Đời nhà Trần có loạn luân trong hoàng tộc, cũng do họ sợ ngoại thích chen lấn vào hoàng tộc, thường nảy sanh tranh chấp như Trần thủ Độ lấy chị dâu, Trần thái Tôn mất vợ lấy em dâu, là một việc làm nghịch thiên nhiên, khiến nữ lưu hoàng tộc về sau phải gả bán cho quý tù trưởng bộ lạc làm phen dâu, bị chế giễu trong hàng ngũ trí thức đương thời:

“Tiếc thay cây quế giữa đường,

“Để cho Mờng, Mán nó trườn nó leo”

V.- AN BÀI THẾ SỰ

Lễ thành hôn rất hệ trọng đối với đời sống con người trong xã hội. Trước tiên chứng minh đã thành nhân chi mỹ, không còn lang bang nữa, thứ đến là tạo lập một gia đình nối tiếp truyền thống dân tộc roi truyền nòi giống, kế tiếp đùm bọc nhau trên đoạn đường đời gian khổ trong mưu sinh bảo tồn gia đình hạnh phúc, ngoài ra còn những nhiều khê lo cho con cái học hành hầu có sự nghiệp vững chắc, nối dõi tông đường thờ phượng kính lễ, nhưng ngày nay tự do kết hôn, chí đến thỏa mãn tình dục tuổi dậy thì, sanh con đẻ cái, mất hết thời gian học tập, ra đời quá sớm thiếu hụt kinh nghiệm và kiến thức, làm sao sống sung túc được. Làm cha mẹ hiểu thấu được “Tòng nhứt chi chung” luôn đặt nặng vấn đề hôn nhân có hướng dẫn với kinh nghiệm đã trải qua, mới bảo toàn hạnh phúc lứa đôi cho con cái.