

5.- LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG ☰☷

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Sau khi ngừng lại do gặp nạn, nhờ đức độ cao độ và sức khỏe dồi dào, trí óc thanh thản, tấm lòng vững chãi, tạo được quyền lực với địa vị cao, trong nhiều trường hợp do việc làm chánh đại.

II.- NHẬP THẾ

Với ý chí cương kiên và cao cả, nuôi dưỡng tinh thần và tư cách tôn nghiêm, không a dua quyền lực, trung trinh chánh trực, xứng đáng bậc cao nhân khí tiết, như Tô hiến Thành phò vua tận trung, đến khi gần lâm chung bà Thái hậu muốn cháu mình nối nghiệp ông, đến phủ dụ, nhưng ông cương quyết không chấp nhận cháu bà Thái hậu là Võ tán Đường với di chúc:

“Nếu cần người hầu hạ nhà vua, tôi xin cử Võ tán Đường, còn việc quốc gia đại sự tôi xin đề cử Trần Trung Tá, một hiền thần sẽ là lương đồng cho triều đình!”

III.- XUẤT THẾ

Đã là tu sĩ dù cho gặp nạn tai, phải tạm ngừng lại trốn tránh, nhưng cần giữ tinh thần đạo lý, tâm tư bi trí dũng không ngã mạn mới chấn hưng giáo pháp với nhiều ngưỡng mộ của tín đồ, như trường hợp Hòa Thượng Thích huyền Trang bị tù đầy vẫn cương kiên giữ đạo hạnh cao cả với Phật giáo luôn chống đối Phật giáo quốc doanh cho đến viên tịch, cao cả thay cho tinh thần “tử vì đạo” chớ không hàng phục.

IV.- THẾ GIAN VẬN

Cá nhân nào nhân nghĩa tín lễ trung hiếu, đương nhiên tương lai huy hoàng do tâm phục của tha nhân. Cần thận trọng việc làm, đối xử tha nhân, luôn chú trọng tiểu tiết trở ngại kịp thời sửa chữa đỡ mắc tai họa. Luôn thanh tín bất phục từng những bất nghĩa nhân gian:

“Phú quý bất năng dâm,

“Bần tiện bất năng vi,

“Uy vũ bất năng khuất”

Như Nguyễn Biểu đi sứ cho nhà Hậu Trần, yết kiến Tướng soái Trương Phụ nhà Minh quá ngạo mạn bày bữa tiệc đầu người dọ nạt, nhưng tinh thần bất khuất vẫn sáng khoai ăn tiệc uống rượu không chút nao núng khiến quân Minh nể sợ, giết chết ông ta. Anh hùng hào kiệt vang danh hậu thế coi cái chết nhẹ nhàng như lông hồng.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

“Biết người biết mình trăm trận trăm thắng” dũng cảm chí khí con người thường bộc lộ trong cử chỉ hành động:

“Kiến nghĩa bất vi vô dũng giả,

“Lâm nguy bất cứu mạc anh hùng!”

Nhờ đó mà thành công với quyền lực và danh thơm muôn đời, cũng như Quân lực VNCH lưu vong biết rõ thực lực của địch và ta, nên phải chịu lép vế chờ thời, suốt 36 năm dài trần trở cố gắng gầy dựng tinh thần quật khởi trong toàn dân chống cộng, như dịp Tàn quốc xâm lăng năm 2012, Việt cộng kém thế, để dân chúng chết thảm hàng triệu sanh mạng ở Hậu giang, Đồng Minh can thiệp mới có cơ hội cho quân lực VNCH được tái vũ trang về nước bình định lãnh thổ, huy hoàng giải trừ cộng sản.