

LIÊN HỆ TÂM LINH

SAGIANG

I.-LIÊN HỆ CON NGƯỜI VỚI NHAU.

Con người có tình cảm với nhau nhứt là trong gia đình Phu thê, Phụ tử, Mẫu tử, Tổ tôn, Cửu huyền thất tổ, từ sinh tiền đến khi quá vãng. Do đó mà hình ảnh thân nhân luôn gắn bó trong tâm khảm. Đây là liên hệ tâm linh trong thân tộc. Còn trong xã hội, từ cận gia đến thôn xóm ấp làng, tình cảm đậm đà rất chân thật, tương thân, tương trợ mật thiết trong công việc chạm trán hằng ngày về giao dịch, công ăn việc làm. Đây là liên hệ tâm linh xã hội. Đối với quốc gia dân tộc chí đến quốc tế, tâm linh cũng liên hệ chắc chắn mặc dầu xa cách nhau trong các biệt cảm thiện và ác. Những kẻ ác thường tâm đầu ý hiệp thực thi ác độc tàn sát đối phương thủ lợi tài chánh, quân sự, chánh trị, khoa học, công kỹ nghệ, thương mại, còn những thiện tri thức lại cùng chung chí hướng liên hệ tha nhân, giúp đỡ lẫn nhau cùng vun trồng cội phúc, phục vụ nhơn loại tận tâm tận lực, chung sức nhau chống bạo tàn dẫu cho bị tán mạng cũng ngậm cười nơi chín suối. Liên hệ tâm linh con người với nhau thường gặp nghịch cảnh do ác tâm và thiện tâm chống đối nhau. Thông thường thiện tâm nhơn cố gắng khuyến khích ác tâm nhơn trở về chánh đạo, ăn hiền ở lành. Trái lại ác tâm nhơn đầy mưu mẹo xảo trá, lôi cuốn thiện tâm nhơn vào tà đạo để lợi dụng, Nên mới sanh ra tàn sát lẫn nhau, xâm lăng thuộc địa, chiếm đoạt thị trường, bành trướng thế lực, chiếm lĩnh địa vị bá chủ, độc tôn. Họ cũng tham sống sợ chết, ăn sung mặc sướng, tiền của dồi dào, khiến mọi người nỗ lực, theo đóm ăn tàn, oai danh lừng lẫy, chọc trời khuấy nước. xưng hùng xưng bá, coi mạng người như cỏ rác, giàu nghèo tách biệt nhau. Bọn người này tâm linh rất tàn độc, chỉ mưu lợi cá nhân hay tập thể riêng biệt, ngoài ra "Sống chết mặc bay" Tâm linh thiện tâm nhơn luôn có tinh thần vị tha, còn ác tâm nhơn luôn luôn vị kỷ, bo bo giữ lấy quyền lợi độc tôn, không chịu ban bố tình thương nhơn loại. Chẳng bao giờ động tâm trước thảm cảnh nhơn loại, lại còn vui cười hỉ hạ, tự cho mình đại phúc thắng lợi hoàn toàn. Càng chìm sâu trong ác nghiệp mưu bá đồ vương, tóm thâu quyền lợi, nứt vách đổ tường cũng còn chưa vừa ý, với bao hoài bão cần thực hiện chí đến tuổi già xế bóng mà vẫn còn nắm giữ quyền lợi, đến khi chết rồi, tay trắng vẫn hườn trắng tay, ác nghiệp nặng nề, khiến tâm linh phải gánh lấy hậu quả thọ hình phạt do toà án lương tâm phán xét công minh.

II.- THẦN THỨC, PHÂN THÂN

Liên hệ tâm linh thuần tuý rất cao diệu với thần thức của quý ngài chánh đẳng chánh giác đương tại thế. Quý ngài có thể phân thân theo thần thức, thực thi những việc cứu khổ phò nguy, cứu vớt người hoạn nạn khi linh cảm được lời khẩn cầu cấp thiết như thủy tai, hoả hoạn, binh đao chiến trận, bịnh hoạn thập tử nhứt sinh, người ta ngạc nhiên được quý ngài đến giải nguy, nhưng thực sự chỉ do phân thân thần thức mà thôi, vì đồng thời gian có nhiều tai nạn khẩn cấp, nên quý Ngài phải phân thân đến nhiều chỗ một lượt. Sư phụ đã cho biết hằng năm phải về Tổng linh đài ở Hy mã Lạp Sơn bá yết quý vị THƯỢNG ĐÌNH báo cáo trần gian thế sự và nhận lãnh trọng trách sẽ thực thi trong năm tới. Từ Việt Nam đang chữa bịnh cứu nhơn độ thế, sư phụ phải phân thân về yết kiến, nhưng thân xác vẫn làm tròn chữa trị bịnh nhơn. Như thế Tâm linh cứ phân thân đồng hành thế mới toàn bích cho tâm linh của sư phụ. Sư phụ còn cho biết đi bằng thần thức nhanh như ánh sáng (300.000 km/giây). Có khi đang chữa trị có thỉnh cầu tâm linh chuyển đến với cơn bịnh hấp hối, phải phân thân đi cứu trợ hồi sinh, nào có ai biết đâu ! Ngài còn cho biết có bạn hữu ở các hành tinh khác khẩn cầu hợp mặt, phải đến tham dự đầu xa xôi hằng mấy mươi năm ánh sáng. Việc này phàm phu tục tử miễn tham dự. Ngài còn cho biết dưới đáy biển đều có Long vương cai trị. Quý vị Long vương cũng thiết lập triều đình nghi vệ, cũng quân sự hành chánh dân sự, nhưng hoàn toàn cá tôm linh hiển toàn là tâm linh do chúng đã dày công tu luyện, nhưng chưa chuyển sang kiếp người, còn phải thời gian dài nữa mới đắc thành. Ngài cho biết Long vương tâm linh có thật đã trải qua nhiều triệu năm rồi. Chuyện này thật lạ lùng kỳ bí chưa có ai hiểu thấu.

III.- TRUYỀN ÂM NHẬP MẬT

Thần thức con người chỉ là tâm linh cao diệu của quý ngài Chánh đẳng chánh giác, luôn sử dụng hữu hiệu trong giao dịch trần gian. Quý ngài còn sử dụng phương thức Truyền âm nhập mật, tức là nói chuyện với một người nào khác chỉ có người đó nghe thôi, với thính nhĩ nghe rõ tiếng nói nhỏ nhẹ rót vào tai, mặc dầu không biết ai nói, hầu chỉ dẫn thoát nạn trong đường tơ kẻ tóc, hay chỉ dẫn điều trị bệnh nặng phi thường. Phương thức này do quý ngài chuyển âm thanh từ tư tưởng mình sang thính nhĩ người nghe riêng biệt, dù ở gần hay ở xa. Quý ngài ẩn danh khiến thụ ân nhân phải thành tâm tưởng niệm đấng ân trên che chở đùm bọc, ấy cũng nhờ hồng duyên được quý ngài chiếu cố. Khi hành giả bị tù tội liệt bại do tra tấn, hằng đêm tọa thiền, có khi phải ngoạ thiền tránh tai tiếng trong khám, đi đứng khó khăn, thuốc không có uống, thống khổ, thỉnh thoảng nghe tiếng nói trong lỗ tai hướng dẫn phương thức “Thiền trị bệnh” chuyển 2 đường chân khí xuống vực Đan điền chuyển vận qua đầu quy nhíp lại chuyển xuống hậu môn, nhíp lại đưa sang huyết tiểu khổng ở đốt xương cùn, “Trụ điểm Ngũ mạch luân xa” tiếp theo chuyển lên “Trụ điểm Ngũ hạch luân xa” huyết Mệnh môn, trên tuỷ xương sống ngang với Hạch tinh tương giữa hai quả thận. Vượt lên nữa tới Trụ điểm “Ngũ tạng luân xa” huyết Kiên tĩnh, ngang trái tim, cố gắng lên nữa tới Trụ điểm “Ngũ bộ luân xa” Tới đây hành giả đui sức được mạch bảo chuyển qua huyết Yết hầu, chuyển xuống huyết Chấn Thủy đưa xuống huyết đan điền, gần đui hơi thở, phải xả thiền đưa luồng chân khí trở về phổi thở ra nhẹ nhẹ, mới được biết, đấy là “Tiểu chu thiên”. Từ đó ròng rã hàng đêm cứ lén lút tập luyện Tiểu chu thiên thuần thực mất 6 tháng, nhận thấy hết sức thông thường như ta hít và thở. Đang luyện tập một đêm bên tai lại nghe rõ rang, cần chuyển qua “Đại chu thiên” khi luồng chân khí trụ điểm “Ngũ bộ luân xa” tiến thẳng lên trụ điểm “Ngũ chỉ luân xa” ở huyết “Tiểu Não” vận hành các ngón tay chân và cả 2 tay 2 chân thoái mái, tiến lên nữa tới trụ điểm “Ngũ quan luân xa” ở huyết “Tùng quả tuyến”. Tới đây phải tiếp cận với nê hoàn cung trực diện với “Ngũ lĩnh luân xa” được chuyển vòng qua lên “Hà đào thành” tiến dần tới trước tới huyết “Thượng đỉnh” chân mí tóc, từ đó chuyển xuống huyết “Tam Tinh” giữa hai chân mày. Tiến theo sóng mũi xuống huyết “Nhơn Trung” giữa môi trên, từ đó chuyển xuống hàm răng trên được lưỡi bắt cầu thang cho chuyển xuống cuống họng chạy dài xuống huyết “Yết hầu” chuyển xuống huyết “Chấn Thủy” kéo xuống vực “Đan điền” xả thiền. Tâm linh bực chánh đẳng chánh giác luôn tập luyện từ Thiền định đến khi huyết đan điền hội đủ hoá hầu, mới bắt đầu chuyển lên Hà đào thành sau khi đã thánh thực nơi Ngũ lĩnh luân xa, Tâm linh trở nên ánh hào quang xuyên qua hà đào thành toả ra ngoài như Quý vị đắc đạo quả vậy. Tâm linh thành đạt kỳ công này do từ luồng chân khí của không gian ứng nghiệm vào thân xác con người tu luyện dày công thiền định. Từ đó thần thức tăng cường lên tuyệt đỉnh mà quý ngài Thượng đỉnh thường đề cập tới. Riêng hành giả cần trị bại liệt được hướng dẫn chuyển hoá hầu từ vực đan điền chuyển qua hai mạch Nhâm và Đốc, một mạch đi lên, một mạch đi xuống, ở đầu 2 ngón chân cái, vận hành các huyết đạo của 2 chân bị bại liệt từ từ truyền giảm nhờ hoá hầu tác động đả thông huyết đạo, cho đến 6 tháng sau bắt đầu tập đi tới đi lui và lần hồi đi đứng bình thường, nhưng không được mạnh mẽ như lúc trước, đến nay hành giả đã 80 tuổi đi đứng tuy yếu, còn khá hơn là đi xe lăn.

IV.- THẦN GIAO CÁCH CẢM

Khi đã tạo được thần thức, tức nhiên quý ngài dễ dàng thức thi thêm thần giao cách cảm tức là nói chuyện trực tiếp với người giao hưởng qua tâm linh. Phương thức này có thể dùng bảo mật hoàn toàn cho thông tin bí mật của các gián điệp đã được đào luyện ứng sử thần giao cách cảm. Các gián điệp Nhật đã sử dụng phương thức này bảo mật hoàn toàn kế hoạch tấn công Trân châu cảng 1942 hoàn toàn thành công, triệt tiêu gần hết đệ thất hạm đội Mỹ, khiến Mỹ phải trả đũa bằng 2 quả bom nguyên tử xuống Quảng Đảo và Trường Kỳ, khiến Minh trị Thiên hoàng đầu hàng vô điều kiện. Thần giao cách cảm phải luyện tập công phu giữa 2 tâm linh thành lập một thời khoá biểu ngày giờ phút giây chính xác. Người giao và người nhận phải chung một thời gian tiếp xúc bằng tâm linh ấn định chính xác, những tin tức tối mật mà đối phương không thể khám phá ra được. Thông thường thủ lĩnh thần giao cách cảm có thể liên hệ với nhiều thông tin viên theo đúng lịch trình quy định, giống như tổng đài truyền tin, nhưng không ai có thể xen vào phá hoại được, hay nghe lén được bằng mọi cơ giới tinh xảo nhất.

V.- ĐẢ THÔNG TƯ TƯỞNG

Thần giao cách cảm tuy toàn bích đối với trần gian, nhưng còn kém khuyết do bất đồng ngôn ngữ. Như muốn nói chuyện với nhau khác quốc tịch phải qua thông dịch viên. Nhưng tâm linh bất đồng ngôn ngữ không thể giao dịch được, như khi Thượng đĩnh thần giao cách cảm với người trần thế bất đồng ngôn ngữ, nhưng quý ngài có đủ huyền năng tự diễn đạt tư tưởng mình bằng ngôn ngữ của người trần gian thu nhận như chúng ta thường thấy xuống linh điển, giáng cơ bút bằng ngôn ngữ trần gian. Trái lại trong lúc con người cầu khẩn thành tâm bằng ngôn ngữ chính của mình, thế mà quý vị thượng đĩnh hiểu được qua một phương thức khác là đả thông tư tưởng. Chúng ta thử nghĩ người Việt gọi “Cái bàn” người Pháp gọi “La table” người Anh gọi “The table”. Ba tiếng gọi khác nhau nhưng chung một tư tưởng “Cái bàn” nếu cả ba người đồng một tư tưởng “Cái Bàn” qua giao dịch thời đấy là đả thông tư tưởng. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện tâm thành” Nam mô Đại từ, Đại bi, Cứu khổ, Cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát xin hộ độ Đệ tử thoát nạn bão tố giữa biển Đông”, thế mà thoát nạn. Vậy khi cầu nguyện động đến chơn linh của Ngài qua Đả thông tư tưởng, Ngài mới biết để cứu trợ thoát nạn. Cũng như trong linh điển Việt Nam Hiến thư Mậu nhiệm, thượng đĩnh xuống linh điển cho ngũ đệ thay phiên nhau chấp bút, quý vị thượng đĩnh xuống cơ bút cho quý giáo hữu Cao Đài từ thập niên 30 thế kỷ 20 cho đến nay. Đả thông tư tưởng còn ứng hiện qua các thông điệp của người không gian ở các sanh hành tinh khác trong vũ trụ Ta Bà hay những vũ trụ khác trong thiên nhiên. Hiện nay chỉ có quý vị thượng đĩnh ở Hy mã Lạp Sơn mới bắt được các thông điệp không gian và đáp lễ tươm tất và đồng thời cũng lo chuẩn bị cuộc chiến không gian trong thế kỷ 23 và 25.

VI.- LINH ĐIỂN, CƠ BÚT, ĐỒNG CỐT, NGOẠI CẢM GIA, SIÊU TUẦN ĐIỆN SỐ

Liên hệ Tâm linh con người trần gian còn đa số trên cõi Dục giới, nhưng cũng có phần nào liên hệ với Sắc giới nữa, thông thường là linh điển và cơ bút do thượng đĩnh tuyên triệu, còn các vị thông linh mượn xác phàm cứu nhơn độ thế mà các pháp sư lợi dụng đồng cốt chữa bệnh tà ma. Theo linh điển quý Ngài truyền trực tiếp vào tiếp điển nhơn, nói lại cho người thụ lý ghi chép lại. Còn cơ bút lại do cầu cơ do quý ngài giáng bút và người thụ lý ghi lại. Còn lên đồng do quý vị thông linh mời Tâm linh người đồng ra ngoài để hội nhập vào cứu giúp trần gian. Ngoài ra còn đi thiếp là hướng dẫn thần thức của đồng nhơn vào Sắc giới, tìm kiếm thần chủ trò chuyện theo chỉ thị của pháp sư thể hiện yêu cầu của thân chủ. Riêng ngoại cảm gia lại là ngưỡng tâm linh đạt được huyền năng tiếp xúc với tâm linh quá vãng nơi sắc giới hay dục giới. Đặc biệt trong chiêm bao tâm linh người quá vãng có thể tiếp xúc người trần gian trong giấc ngủ với điều kiện, siêu tuần điện số đồng nhiệm. Siêu tuần điện số nhiệm mầu nêu ra do nghiệp quả phải thụ nghiệp trong tái sinh nghiệp do thực thi của quan toà lương tâm (Tiềm thức) kết án và phán xét siêu tuần điện số sẽ thích nghi với siêu tuần điện số của tinh trùng giao hợp noãn sào chạm phát ra chiếu thẳng lên sắc giới và hút siêu tuần điện số thích hợp xuống gia nhập và kết thành phôi thai. Tức là tái sanh kiếp bắt đầu kể từ lúc thành hình cấu tạo phôi thai. Cho nên mới sanh ra đã mang 1 tuổi theo Á đông và Việt Nam. Còn Âu Mỹ lấy lúc sanh ra mới chấp nhận cuộc sống bắt đầu, tới giáp năm mới là 1 tuổi, ăn lễ sinh nhật.

VII. NGẠ QUỶ, MA QUÁI, YẾU TINH

Phàm nhơn độc ác gieo rắc ác nghiệp quá nhiều, đến đời không có thiện nghiệp khiến cho tâm linh quá nặng là đà trên mặt đất lén lút trong âm thầm bóng đen đói khát khổ khổ, ban ngày không chịu nổi ánh sáng mặt trời, ban đêm ló ra tìm chút hương sười ấm vì quá lạnh lẽo. Đây là loài ngạ quỷ, kéo dài thời gian cho hết nghiệp quả, tâm linh mới được vươn lên đầu thai vào kiếp súc sanh. Ma chỉ là phần phách con người chưa tan rã còn nặng nợ trần gian, xuất hiện ban đêm làm cho những người yếu tinh thần (Yếu bóng vía) hoảng sợ, nhứt là phụ nữ và trẻ con, chúng không làm gì được với con người, còn quái vật, là những con thú dị dạng hung tợn khi ẩn khi hiện uy

hiếp người cô thế. Còn yêu quái, yêu tinh là những con thú sống lâu năm luyện tập cơ thể chuyển biến hình thù quái gở làm cho nhiều người kinh khủng.

Những liên hệ tâm linh rất đa dạng, nhưng tâm linh đạo nghĩa mới đáng quý, cho nên những bậc tu hành đắc đạo quả chánh đẳng, chánh giác, sau khi bỏ xác phàm trở về thượng đĩnh không còn luân hồi quả báo, ung dung tự tại nhưng vẫn còn từ bi bác ái, muốn cứu độ chúng sanh nguy khổ trần gian, nên thường giáng phàm khi thời mọn xác phàm, khi thì đầu thai làm con người, khi thì hiện thân hay hoá thân hoặc phân thân, cứu nhơn độ thế, sáng lập đạo giáo hướng dẫn con người tu hành tinh tấn, làm lành lánh dữ, tạo thiện quả, cho vơi bớt nỗi khổ trần gian. Quý ngài vẫn thường thọ nạn do phàm nhơn tục tử, tham sân si hận, hãm hại lao khổ, có khi bị giết chết do thú tính quá ác độc, nhưng quý Ngài vẫn thản nhiên lại còn từ bi cứu độ nữa, hết sức cao quý. Như chúng ta đã từng thấy đức Thầy Huỳnh giáo chủ hết sức lo lắng cứu trợ cả về đạo và đời. Về đạo với tôn chỉ tứ ân tuyệt diệu, về đời lo chống thực dân Pháp giành độc lập, thế mà còn bị bọn cộng sản côn đồ sát hại chặt làm ba khúc phi tang mất xác. Đức chúa Jesus Christ từ bi bác ái, vẫn bị bắt đóng đinh trên thập tự giá cho chết mới hả dạ do bọn người cuồng tín phản đạo và đế quốc La mã tàn bạo.

Cho nên khi tâm linh thuần thực đạo hạnh cao siêu nhận thức được những liên hệ tuyệt vời, thường tạo cho một niềm an lạc vô biên nếu còn sống, và an hưởng một phẩm phúc cao đệ khi giả từ thân xác để tiêu diêu lưng hạc chín từng mây, hay ung dung tự tại nơi cõi vô sắc giới cả thời gian dài, hoặc tinh tấn trở về thượng giới, từ giả vĩnh viễn cõi trần ô nhục, biển khổ trầm luân. Vì thế mà bậc thức giả mới xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo, bố thí đầu tiên trong lục hạnh để khỏi phải bo bo canh giữ của tiền, hầu nhẹ bước thăng hoa lên tinh tấn tu luyện, nhẫn nhục hành trì, quyết tâm trì chí không xao nhãng, thiền định công phu tuyệt kỹ để mong thăng tiến lên thuyền bát nhã, vượt bến sông mê thoát trần tục lụy mà hưởng an nhàn tự tại, vì nghĩ cho kỹ lúc sanh ra với hai bàn tay trắng, đến lúc chết cũng trắng 2 bàn tay chỉ còn mang theo được nghiệp quả mà thôi, chớ chết chưa phải là hết vì tâm linh trường tồn với vũ trụ, chỉ tan rã về thiên nhiên trong các khối hỗn nguyên khi vũ trụ hoại diệt trở về không (Thành trụ hoại không) rồi lại tái lập vũ trụ mới từ 60 đến 140 tỷ năm, từ không ra sắc và từ sắc trở về không, nhiệm màu của thiên nhiên luân chuyển, không bao giờ tịnh lập.

Sacramento ngày 6 tháng 5 năm 2013.

SAGIANG