

LỄ VU LAN

SAGIANG

I.- NGUỒN GỐC LỄ VU LAN

Bà Thanh Đề thân mẫu Địa Tạng Vương Bồ Tát Mục kiên Liên, đã rèn luyện đứa con trai từ lúc còn ấu nhi đến tuổi trưởng thành, Phật Pháp huyền diệu đặc kỳ công, và đưa đi tìm Phật tổ Thích Ca Mâu Ni, bái sư, tinh tấn đạo học. Bà rất mẫn cán tu hành, cúng dường Tam Bảo thành tâm thật ý. Một hôm Bà suy nghiệm thực phẩm cúng dường Tam bảo kể công đức thời nhà sản xuất có công đức nhiều hơn người cúng dường, như cúng dường nồi cơm thời công đức nhà nông xay vãi từ lúa ra gạo quá tràn trề, trong lúc Bà chỉ mua về nấu thành cơm, công đức chẳng có bao nhiêu. Như muốn tạo công đức đầy đủ chỉ có chuốt hạt lúa, cạo gọt sạch sẽ cám và hạt gạo còn nguyên vẹn mới cao quý hơn. Nên Bà ra công chuốt từ hạt lúa ra hết lớp trấu, cạo gọt sạch hết lớp cám, hạt gạo trong ngần bắt mắt lắm, được một nồi cơm, mất trọn một năm dài, nấu chín đem dâng lễ cúng Phật để chu tống ở chùa thọ Ngọ phạm. Nhưng mấy thầy chùa khi để cúng một nồi cơm không đáng giá, nên ăn qua loa, chỉ ăn những món chay khác ngon lành hơn, khiến Bà bất mãn, công lao ngồi gọt từ hạt lúa, chuốt sạch cám cả năm, Bà căm hận, làm thỉnh bung nồi cơm về nhà, nổi sân hận quyết tâm rửa hận. Bà nghĩ ra cách cho Thầy chùa ăn mặn mà không biết để mang tội với Phật. Bà bắt con chó giết chết, làm món ăn giả đồ chay, đem dâng cúng dường, cả tăng chúng ăn đều khen nức nở món ăn chay tuyệt diệu. Bà mỉm nụ cười đắc ý lắm. Con chó chết oan kiện cáo Diêm Vương, Nhứt điện Tần Quảng vương cử Ngưu Đầu, Mã Diện, Quỷ Sứ đến bắt hồn Bà Thanh Đề xuống xử tội, truyền lệnh:

- Phán quan đem phạm hồn Bà Thanh Đề ra trước Pháp đình!

- Tâu vâng!

- Lập tức Ngưu Đầu, Mã Diện điệu Bà Thanh Đề ra trước Long án trang nghiêm, Phán quan mang bộ sổ ra trình.

- Đã đưa đi Gương chiếu tội chưa?

- Dạ thưa đã xong và ghi bản án đầy đủ: Tội thứ nhứt Sát sanh, giết con chó, Tội thứ nhì dâng cúng Phật đồ ăn mặn giả chay, Tội thứ ba tạo nghiệp quả ăn thịt chó cho quý vị Tăng sĩ (Vô tình phạm tội).

- Nè Cầu hồn, có bị giết chết không?

- Kính thưa Ngài đúng vậy. Bà Thanh Đề bắt con bỏ vào bao đem trần nước cho con chết, đoạn đem thui lông cạo sạch sẽ, chặt ra lấy thịt chiên xào làm thành món chay, còn xương, đầu, chân và bộ đồ lông đem chôn ngoài vườn. Đoạn Bà ta đặt thực phẩm này trong các tô kiêu tươm tất mang lên chùa cúng dường Tam bảo và dọn ra cho quý vị Tăng sư ăn vui vẻ, khen ngon rồi rít, trong lúc Bà ta châu chực trang nghiêm bữa cúng dường "Ngọ phạm thực", hài lòng lắm, cùng tín nữ dọn dẹp sau khi mãn bữa ăn. Con rất đau lòng chết oan ức do tay ác phụ Thanh Đề, nên con về châu Diêm Chúa, đồng thời làm chứng hồn, kiện cáo Bà ta đã sát sanh con. Kính xin Diêm Chúa minh xét!

- Này Bà Thanh Đề, có điều gì phản đối?

- Kính thưa Diêm Chúa, tôi uất hận quý tăng sĩ khinh khi của ít lòng nhiều của tôi, khi tôi dâng cúng nồi cơm với công lao cả năm dài, chót trấu hạt lúa ra hạt gạo lức, cạo gọt công phu từ hạt cho được một nồi cơm đủ cho trên 30 tăng sĩ ăn Ngọ Phạm, chẻ bai ăn không thơm ngon (Do sạch cám), nên quyết tâm rửa hận, mới làm thịt chó, chế tác thực phẩm chay bằng thịt chó, cúng dường Tam bảo và cho các tăng sĩ ăn mặn cho phạm tội mới vừa lòng uất hận của tôi.

- Bà có nhận tội: Sát sanh, giết chó làm thịt, Tội dâng cúng Tam Bảo thực phẩm mặn,

Tội lừa đảo tặng sữ ăn mặn.

- Kính thưa Diêm Chúa, tôi xin chịu tội vì uất hận mà sanh ra tội phạm.
- Xét tình cảnh phạm tội của Bà do sân hận bởi tặng sữ láo táo, vô tình họ gây ra, nên giảm án cho Bà chỉ thọ tội Ngồi đội chậu máu và chịu đói khát cho đến khi mãn án.
- Tôi xin nhận chịu gia hình với lòng hối hận đã làm sai đi công đức thiện hạnh mà tôi đã tạo ra trong lúc trước.
- Nguru Đầu, Mã Diện dẫn phạm hồn sang Đệ Ngũ Điện trị tội.
- Tàu vâng!
- Còn con chó, mi bị chết oan, theo bộ số mi đã tạo được một phần thiện nghiệp, nay được miễn ác nghiệp tiền kiếp được đầu thai làm người nghèo khổ.
- Thành thật cảm tạ Diêm Chúa!
- Quý sứ!
- Dạ có mặt!
- Đưa hồn con chó về cõi Sắc giới ở tầng tái sanh kiếp làm người nghèo khổ.
- Tàu vâng!

Sát sanh, Gây tội ăn mặn của tặng chúng, hành tội Bà ngồi đội chậu máu, không cho ăn uống gì hết ở Đệ Ngũ Điện Diêm La Vương. Mục kiên Liên theo chân sư phụ tu hành đắc đạo quả, trở về viếng thăm mẹ, mới hay có sự, vội vã chuyển thần thức xuống gặp Diêm La Vương xin tội cho mẹ, nhưng không được, vì tội ai làm nấy chịu, nên chỉ xin đem cơm dâng cho mẹ ăn. Bà Thanh Đề mừng rỡ thấy con mình đắc đạo quả dâng cơm, quá đói Bà há miệng ăn từ muỗng cơm dứt vào miệng, nhưng tự trong miệng lửa khạt ra, cơm đổ tứ tung, Bà không ăn được, các phạm hồn khác đói khát chạy lại lượm ăn, bị Bà đuổi đi không cho ăn. Mục kiên Liên đau lòng lắm đành từ giả Diêm La Vương trở về Dương thế và hầu cận Phật Tổ thuật lại tự sự chuyện mẹ vì hận tặng chúng chùa mà làm thịt chó giả đồ chay cho thầy chùa ăn, mang tội nặng ở Diêm phủ, cầu xin Phật Tổ giải cứu cho. Đức Phật Thích Ca bảo:

- Tội mẹ làm mẹ chịu, không thể nào xin tội được.
- Vậy kính xin Từ phụ chỉ dạy cách nào giải tỏa chướng nghiệp của mẹ con.
- Chướng nghiệp chỉ có tập trung Bồ nghiệp của đại chúng tặng mới có thể giải nghiệp được.

- Kính thưa từ phụ, làm sao tạo được Bồ nghiệp đại chúng tặng ?
- Ngày rằm tháng Bảy là ngày đại hội chúng tặng đệ tử về hành lễ Tự Tứ, con lo tổ chức bữa cơm chay thết đãi 4.000 tặng chúng, cầu xin đồng tâm cầu siêu cho Mẹ tên Thanh Đề khi đồng chuyển tâm lực thực thi lễ Tự Tứ.

- Thành tâm cảm tạ sư phụ!

Ngày lễ Tự Tứ, trong thành phần chương trình lễ đạo có thêm phần Bồ nghiệp cầu siêu cho bà Thanh Đề hết sức trang nghiêm với Đạo Tràng kết hoa hồng, mỗi tặng sư đều cài hoa hồng trên bầu áo, quý tặng sư kính hành quanh đạo tràng, niệm kinh cầu siêu nghiêm túc. Mãn lễ hội mới dùng Ngọ phạm thời. Thần lực siêu linh chuyển Bồ nghiệp xuống Tàn quang Vương triệt tiêu tội trạng cho bà Thanh Đề, mà còn chuyển hồng thiện trực vãng Tây Phương Cực lạc quốc tọa thị trong hoa sen ở Trung sanh Trung phẩm Liên Hoa.

Bà Thanh Đề rất viên mãn về việc con trai mình cứu độ thoát khỏi tội đồ mà còn được thoát vòng sanh tử luân hồi. Bà hài lòng về lòng hiếu thảo của Mục kiên Liên cảm động tới Đức Phật A Di Đà cho bà Thăng hoa về Miền Cực Lạc.

Riêng Mục kiên Liên được đắc đạo quả Bồ Tát, lại vinh hạnh được thăng hoa lên Địa

tặng Vương Bồ Tát lập dinh trần ngự bên cạnh Thập Điện Diêm Vương. Địa tạng Vương Bồ Tát cố gắng khuyên hóa các phạm hồn cải tà quy chánh, ăn năn sám hối, để Ngài hộ độ giảm chế tội trạng và có khi được miễn giảm thoát nạn tù đày nơi địa ngục.

II.- THỰC THI LỄ VU LAN TRÊN DƯƠNG THẾ

Người ta thấy Ngài cõi con Đề Thính, cầm tích thiên trọng đi làm việc ngày đêm liên tục, nơi các đám tang để cứu độ vong linh quá vãng và còn can thiệp với Thập Điện Diêm Vương chuyển hóa tội trạng cho những tội hồn đã ăn năn sám hối, tâm nguyện cải tà quy chánh để được giảm chế, thoát vòng tù đày. Việc làm của Ngài chánh đại quang minh, mong sao cứu vớt phạm hồn đã chuyên thiện tâm càng nhiều càng tốt. Nhờ đó mà con người trần gian giảm bớt ác nghiệp, tăng trưởng thiện nghiệp hầu kiếp sau thọ hưởng. Do đó quý Sư ở chùa cứ đến rằm tháng Bảy hằng năm mở lễ hội Vu Lan, cúng Cô Hồn để an dưỡng phần nào nợ quý không ai cúng lễ, đói khát, đồng thời cầu siêu cho chúng sớm siêu thoát đi đâu thai thoát nạn. Do đó những Phật tử có lòng hiếu thảo hợp nhau ở chùa cùng dâng lễ Vu Lan trịnh trọng, mong cho phụ mẫu, ông bà sớm siêu thoát. Người ta còn để ý thấy sự tích lễ Tự Tứ của Mục Kiền Liên, kết Hoa Hồng tấy uế nơi Đạo tràng và cài áo quý tăng sư khi hành lễ, nên người ta nghĩ: Trong lễ Vu Lan dâng Hoa Hồng cúng dường và cài áo để tưởng nhớ thâm ân cha mẹ tổ tiên, theo đúng tư thế cuộc lễ, nên Hoa Hồng được tăng phẩm lên chánh lễ hoa. Trong lúc Ngọ Phạn thời, cúng dường chư tăng toàn đồ chay, trong tiệc tùng thết đãi, còn làm lễ cài Hoa Hồng cho quý Tăng chúng và tất cả Phật tử thọ lễ.

III.- HIẾU THẢO ĐỘNG LỰC LỚN NHỨT

"Thiên kinh vạn điển, Hiếu Thảo vi tiên"

Con người có hiện hữu trên trần gian do công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, chỉ có hiếu thảo, tổ lòng tri ân phụ mẫu là quan trọng bậc nhất. Lòng chí hiếu của Mục Kiền Liên lưu danh muôn thuở, tạo nên cuộc lễ lớn Vu Lan Bồn trong cuộc sống từ ngàn xưa đến nay. Ngục hình nặng nề nhứt của Diêm Vương là bất hiếu, ngỗ nghịch, bất tòng phụ mẫu khuyển răn, giết hại cha mẹ như Trường chinh đầu tổ cha mẹ, tội này sẽ bị đày ở ngục A Tỳ. Chính hiếu thảo cảm động thiên đình mà Mục Kiền Liên vinh thăng Địa tạng Vương Bồ Tát, kể như hàng cổ vấn của Thập Điện Diêm Vương. Làm con giữ tròn hiếu thảo, trọn nghĩa với huynh đệ là hạng tốt trong xã hội, tôn trọng thân nhân, không bao giờ dám làm điều gì điếm nhục gia tông, luôn tạo công danh hiển đạt, tạo danh vọng tốt cho gia tông. Vì hiếu thảo với Thượng Hoàng Trần Nhân Tôn mà Huyền Trân công chúa chấp nhận hôn nhân với Chế Mân (Chiêm Thành) để mở rộng bờ cõi, hai châu Ô, Rí, tức là Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Ngãi. Kế tiếp Ngọc Hạnh quận chúa trọn lòng hiếu đạo với chúa Nguyễn, kết hôn với vua Miên để bắt đầu mở rộng đất đai Miền Nam, tức là Nam phần Việt Nam (Đất Thủy Chân Lạp). Nữ nhon hiếu thảo vừa có hiếu với cha, mà lại còn là công thần của đất nước, lưu danh Nữ Kiệt Việt Nam. Cũng như Châu Bá ngày xưa rất có hiếu với cha mẹ, khi cha mẹ đã quá vãng, tạc tượng thờ kính như còn sống, hiếu thảo cảm động quỷ thần, khiến cho 2 tượng gỗ có máu trong thân thể, nhưng không biết, đến khi bị giặc cướp phá hại pho tượng bị vứt ngã chảy máu, chúng hoảng sợ, không dám đốt nhà, trong lúc cả xóm bị thiêu hủy hết. Tới chừng trở về thấy hai pho tượng bị gãy tay chảy máu, mới biết hiếu cảm quỷ thần, và nhà cửa không bị hư hao gì hết, lại càng kính cẩn hơn nữa, lối xóm thấy vậy mới biết hiếu thảo quan trọng nhứt.

Sacramento, ngày 22 tháng 8 năm 2015

