

LỄ GIỖ THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN

SAGIANG

TẢN MẠN

Lễ giỗ rất trọng hệ trong đời sống người dân Việt Nam, tỏ lòng ghi nhớ công đức sâu dày của người quá vãng, thông thường là ông bà Tổ tiên, con cháu tề tựu về lễ bái trang nghiêm “Tế như tại” xem như ông bà về chứng giám tấm lòng thành kính của con cháu. Đó là trong phạm vi nhỏ hẹp của gia đình, rộng lớn hơn nữa tới lễ kỷ niệm anh hùng dân tộc, cùng những công thần vị quốc vong thân : Trưng nữ vương, Thánh Gióng Phù đổng Thiên vương, Lý thường Kiệt, Ngô quyền, Trần hưng Đạo Đại vương, Quang Trung Nguyễn Huệ... to tát hơn nữa là lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Ngày 27 tháng 8 Âm lịch, toàn dân Kiên Giang ghi nhớ ngày Pháp xử tử hình một tướng lãnh “Anh hùng áo vải” đã từng nổi danh đốit chiến thuyền Espérance của Pháp nơi dòng sông Nhựt Tảo Long An, giết chết một đại đội lính Pháp. Sau chuyển quân về Rạch Giá đặng thời thế tiến đánh thắng trận chiếm lĩnh chủ quyền Kiên Giang suốt 3 ngày, khiến cho toàn dân Kiên Giang kính phục và yểm trợ mạnh mẽ cả về tinh thần lẫn vật chất. Nhưng bị đại binh Pháp tiến đánh phải rút ra hải đảo, chỉ chiến đấu theo du kích chiến cầm cự oai dũng. Vị anh hùng áo vải Nguyễn trung Trực chăm sóc đời sống của dân nghèo chu đáo, nên được dân chúng bảo trợ tận lực. Suốt năm tháng dài Pháp không làm sao chiến thắng được Ngài, nên cho người bắt Mẹ Ngài giam giữ, buộc Ngài phải đầu hàng, bằng không thời xử tử Mẹ Ngài. Ngài rất khổ tâm vì là một tín đồ Bửu Sơn Kỳ Hương sùng đạo, tôn trọng Tử Ân, Ngài đành giải tán nghĩa binh và ra đầu hàng Pháp, để cứu Mẹ. Pháp dụ dỗ theo làm việc cho Pháp với quyền cao chức trọng, nhưng Ngài thẳng thừng từ chối do lòng tận trung báo quốc, đành chịu “Sanh vi Tướng, Tử vi Thần” chịu đầu cho lưỡi đao oan nghiệt kết liễu cuộc đời tại Rạch Giá, với bao nỗi tiếc thương thảm thiết của toàn dân Rạch Giá và để tang, cùng lập bàn thờ tại tư gia, với 2 câu thơ bất hủ trang trọng hai bên bàn thờ cho tới ngày nay:

**“HỎA HỒNG NHỰT TẢO KINH THIÊN ĐỊA
KIẾM BẠT KIÊN GIANG KHẮP QUỶ THẦN”**

Riêng đạo Phật Giáo Hòa Hảo tôn nghinh một anh hùng dân tộc nên tôn thờ và lễ giỗ hằng năm trọng thể nơi các ban trị sự các cấp trang nghiêm kính cẩn, dù ở nội địa hay hải ngoại, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo luôn ghi đậm trong tâm tư gương tranh đấu, bất khuất, dù cho phải hi sinh tánh mạng. Tinh thần thượng tôn hiền thần này đã được Đức Huỳnh Giáo Chủ thành lập đạo quân Nguyễn Trung Trực chống Pháp và chống Cộng mãnh liệt, cùng đình thần theo sắc phong của nhà Nguyễn ở Rạch Giá và Long Xuyên **THƯỢNG ĐẲNG ĐẠI THẦN** hằng năm cúng tế long trọng.



BÀN TAY TAM NGUƠN

Ngoài ra du khách khi viếng thăm các tư gia dân chúng Rạch Giá rất ngạc nhiên thấy nhà nào cũng có bàn thờ Nguyễn Trung Trực riêng biệt, mặc dầu đã có bàn thờ Tam Bảo và Cửu Huyền Thất Tổ, chánh quyền Việt cộng phải chào thua tinh thần dân tộc này.

I.- SUY CỔ LUẬN KIM

Ngày xưa Ngài Nguyễn Trung Trực rất am tường Tam Tài Luận: Thiên thời, Địa Lợi, Nhơn hòa trong Tam Ngươn Tuần Số qua bài thơ chủ đích:

“Thiên thời, Địa lợi, Nhơn Hòa,
“Tự do hành động, chói lòa thành công.
“Ra đường gặp gỡ bạn lòng,
“Bị đánh, vui vẻ, lòng vòng kiện thưa”

Quý vị luận đoán thời gian tính trên bàn tay từ 12 địa chỉ để tính tuổi tât bắt đầu từ Tý đến Sửu, Dần... cho đến tuổi của hành giả, kể đó tháng sanh, tiếp tục từ đó đến tháng hành giả sanh, kể theo ngày sanh đến điểm Thế thân, nếu biết được giờ sanh nữa là quý nhưt. Có điểm Thế thân rồi, hành giả tiếp theo bấm năm hiện tại, kế tiếp tháng và ngày rồi tới giờ cho tới ngươn thế điểm. (Giờ Âm Lịch có 2 giờ Dương lịch) Tý từ 11giờ khuya đến 1 giờ sáng, Sửu từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, Dần từ 3 giờ sáng đến 5 giờ sáng, Mão từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng, Thìn từ

7 giờ sáng đến 9 giờ sáng, Tỵ từ 9 giờ sáng đến 11 giờ trưa, Ngọ từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều, Mùi từ 1 giờ chiều đến 3 giờ chiều, Thân từ 3 giờ chiều đến 5 giờ chiều, Dậu từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối, Tuất từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối, Hợi từ 9 giờ tối đến 11 giờ khuya.

Lúc bấy giờ căn cứ vào Ngươn thể điểm mà Tam ngươn Tuần số để biết được công việc hành giả đang thực thi giờ nào thành công do 4 câu thơ chuẩn đích Thiên Thời ở Tý, Địa Lợi ở Sửu, Nhơn Hòa ở Dần, Tự Do ở Mão, Hành Động ở Thìn, Chối lòa Thành công ở Tỵ, Ra Đường ở Ngọ, Gặp Gỡ ở Mùi, Bận Lòng ở Thân, Bị Đánh ở Dậu, Vui Vẻ ở Tuất, Lòng vòng Kiện thừa ở Hợi.

Từ đó hành giả có thể suy đoán giờ nào thành công, giờ nào thất bại. Giờ nào tốt, giờ nào xấu để thực thi cho có kết quả. Có tất cả 6 tốt và 6 xấu . 6 điểm tốt: Tý ,Dần, Mão Tỵ, Thân ,Tuất còn 6 điểm kia xấu: Sửu, Thìn, Ngọ,Mùi, Dậu, Hợi. Còn ý nghĩa quá dễ hiểu qua bài thơ.

Ngài bấmtam ngươn tuần số trước khi thực thi kế hoạch đốt tàu Esperence của Pháp đậu tại dòng sông Nhựt Tảo biết được giờ thành công và thực thi kế hoạch:

Dòng nước chảy hững hờ không định hướng, cuốn về xuôi trầm tĩnh biết bao tình, gây nổi lòng uất hận nét đương thanh, bao tâm khảm bồi hồi nhìn nước chảy, hướng về chiến thuyền Pháp đơng đơ cơn gió nhẹ, ngạo nghễ giương họng súng chĩa xung quanh. Đoàn thuyền rước dâu phẳng phẳng lướt tới, thủy quân Pháp ra hiệu tra xét, thấy áo dài khăn đóng của hai họ chính tề, cô dâu chú rể lễ phục tươm tất, nam thanh nữ tú vui vẻ cười tình. Đoàn thuyền tấp vào cận chiến thuyền, trưởng tộc vội vã cùng hai phù dâu và phù rể leo lên thuyền Pháp với mâm trầu cau trình bày:

-Kính bấmquan lớn, thuyền chúng tôi rước dâu, không có chỗ đồ lễ, xin quan lớn cho chúng tôi tiếp tục hành trình. (Thông dịch viên nói lại Pháp ngữ với Đại Úy Bernard Thuần trưởng)

-Quân sĩ, tra xét các thuyền chờ những gì?

-Bấmquan lớn, toàn là lễ vật và của hồi môn.

Các quân sĩ Pháp vẫn cứ nhảy xuống thuyền tra xét, mong kiếm chút cháo, vô tình chúng không còn cảnh giác nữa,lập tức nhanh chóng ông Trưởng tộc rút gươm ngấn máu trong mình ra, hét lên một tiếng khẩu lệnh, đâm thuyền trưởng một nhát trí mạng, máu tuôn òng ọc, hai người phù dâu phù rể thanh toán tức khắc tên thông ngôn và cận vệ, đồng thời các lính Pháp tra xét cũng bị giết chết hết, và đồng lòng nhảy lên tàu, lòn xuống thang tàu ở tầng dưới, chiến đấu cận chiến rất dễ dàng thanh toán vì súng đạn bất khả khiển dụng, giết chết hết cả lính pháp gần 100 mạng, lấy hết súng đạn xuống thuyền, Trưởng tộc còn tưới dầu xăng châm lửa đốt tàu. Đoàn quân chiến thắng reo hò kéo về mật khu.

Ngài thành công nhờ đã biết đúng Tam tài Luận : Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa và theo đúng giờ ngày quy định của Tam ngươn tuần số (trình bày trên).

Khi đại quân Pháp tấn công mạnh mẽ vào mật khu, buộc lòng Ngài bí mật rút quân di tản về Hậu giang, gặp Đức cố Quận Thành đang mở chiến khu Bảy Thưa, thảo luận kế hoạch lâu dài. Ngài tôn kính đức cố Quận Thành và xin ghi nhận đệ tử của Bửu Sơn Kỳ Hương, nên đồng ý chiếm lãnh một địa điểm, làm hậu cần cho cuộc kháng chiến, Ngài bí mật đưa quân sĩ về Rạch Giá hoạt động, nhận thấy Tam Tài luận hợp thời, Ngài tự soạn thảo kế hoạch cùng bộ tham mưu, phân chia phần hành các khâu chu đáo, ngày giờ theo đúng Tam ngươn tuần số thi hành:

Vào giờ Dậu, các đạo quân đã phục kích sẵn sàng các địa điểm, qua giờ Tuất, tiến sát mục tiêu. Đến giờ Hợi, chính Ngài xung phong với đoàn quân cận vệ, tiến chiếm đồn Liêm Phóng Pháp tại chợ Rạch Giá. Tiếng súng đầu tiên phát nổ đầu giờ Hợi, cũng là pháo lệnh cho các toán quân chiếm đóng các cơ quan của Pháp: giết chết hết các chức vụ Pháp, không nhận ai làm tù binh cả, riêng đồn lính Vệ binh Dân Chính Nam Kỳ có người móc nối đầu hàng không chiến đấu.

Ngài phân chia công việc cho các cộng sự viên trấn đóng các nơi khắp trong tỉnh Rạch Giá, nhưng quân số quá ít ỏi chỉ có mấy Đại đội với súng ống thiếu thớt, được một việc là Ngài chiếm được Ty Ngân khố, chiếm trọn tài sản tỉnh, Ngài đem dấu kín ở hải đảo ngoài khơi Rạch Giá sau khi đã chi rất nhiều cho nhóm dân nghèo và nhóm ngư phủ, cùng bồi hoàn thiệt hại chiến cuộc cho dân chúng. Chỉ chủ quyền Rạch giá được 3 ngày, Pháp đem đại quân đến tái chiếm Rạch Giá, nghĩa quân Ngài chống trả mãnh liệt, bị bao vây, mở đường máu thoát ra được các hải đảo. Pháp thẳng tay trừng trị những gia đình có thân nhân xung vào đội nghĩa binh, Ngài phải căm tức và chỉ sử dụng du kích chiến đánh phá Pháp, lưu động khắp các hải đảo, ra tới Phú quốc và Thổ châu kéo dài cuộc chiến, Pháp bị tiêu hao lực lượng, lập kế bắt Mẹ Ngài đem bêu lên ở chợ Rạch Giá ra điều kiện “Ngài phải đầu hàng hay Mẹ ngày bị xử tử”.

Ngài rất đau lòng bấm Tam ngươn tuần số,biết rõ thời vận đã hết,nên vì hiếu đạo với Mẹ theo đúng tinh thần tứ ân, Ngái xếp giáp qui hàng, cứu Mẹ. Pháp rất mừng dự dỗ Ngài phong chức tước cao trọng, nhưng Ngài nhứt quyết từ chối, Pháp đành đem Ngài về chợ Rạch Giá thiết lập Đọan đầu đài.

Dân chúng Rạch Giá rơi lụy khóc vị anh hùng mất vận, tự động để tang sau khi Ngài bị chém, lập bàn thờ tại các tư gia và còn xin phép Vua Nhà Nguyễn phong sắc Thành hoàng bốn cảnh Thượng đẳng Đại thần ở Kiên Giang và Long Xuyên.

Chúng ta nhận xét những chiến tích Ngài lưu lại hậu thế, Ngài hoàn toàn theo đúng Tam Tài Luận: Trước nhứt Ngài thấy thời cơ đã đến, khi Pháp đem chiến thuyền trấn đóng nơi sông Nhứt Tảo, chặn đứng các cuộc khởi nghĩa của Việt Nam gây ra những trở ngại cho dân chúng, phải bị tra xét nghiêm chỉnh và gắt gao, chỗ đậu chiến thuyền nhằm địa thế dễ bị tiêu diệt, vì nó ở cách xa Thị trấn Tân An, viện binh không đến kịp, mọi người đồng lòng quyết chiến cho thỏa lòng căm tức bị đàn áp thường xuyên, bắt bớ, giết chóc vô nhân đạo. Ngài thành công hoàn toàn chiến thắng, không tổn hao nhân mạng nghĩa binh do theo đúng Tam ngươn Tuần số được khen tặng:

“Hỏa hồng Nhứt Tảo kinh thiên địa”

Lần thứ nhì, Ngài cũng áp dụng Tam Tài Luận và Tam ngươn Tuần số thành công chiếm lãnh Rạch Giá 3 ngày làm chủ tình hình, còn tích trữ tiền bạc lưu dấu ở hải đảo, nuôi dưỡng nghĩa binh chiến đấu lâu dài, đồng thời giúp đỡ nhóm dân chài nghèo khổ.

Lần thứ ba, Ngài nhận thấy hết thời vận do Tam Ngươn Tuần số hạn định đành chịu tử hình ở Rạch giá, với bao ngậm ngùi của toàn dân Kiên Giang, đồng loạt để tang còn hơn là quốc tang, thờ kính giỗ oải cho đến ngày nay với câu thơ khen tặng và chứng đắc thành tích cao cả:

“Kiếm bặt Kiên Giang khắp quĩ thần”

Hiện nay, tinh thần “Uy vũ bất năng khuất” của Ngài đã nêu gương cho bao vị Tướng lãnh tuấn tiết, không đầu hàng cộng sản. Quý vị này theo đúng tinh thần kẻ sĩ “Sanh vi Tướng, Tử vi Thần”. Ở Hải ngoại mỗi cuộc lễ Cựu tù nhân chánh trị, đều có trưng bày tượng hình Ngũ hổ tướng và tưởng niệm.

II.- TAM TÀI LUẬN THUYẾT VIỆT NAM HIỆN ĐẠI.

Từ ngày thất thế Việt Nam Cộng Hoà bị cưỡng chiếm do thế lực Tư Bản và Cộng sản, khiến toàn dân ô m uất hận bỏ nước ra đi khắp bốn phương tìm tự do, tạo cuộc sống mới trên mảnh đất tạm dung, luôn hướng về Tổ quốc đau thương nghèo đói, mong mỗi một ngày về vinh quang, nhưng đành cam uất hận chịu đựng suốt 36 năm dài với bao trần trở, yếm trợ cho nhóm quang phục quê hương :Trần văn Bá, Hoàng cơ Minh, Nguyễn văn Chức, Võ đại Tôn, nhưng Tam Tài Luận chưa đến đành chịu ô m hận thêm nữa. Thành ra cái gương áp dụng Tam Tài Luận của Ngài cần phải suy gẫm lại:

Hiện tại,Thiên Thời đã điểm, khối Tư Bản đã đổ dồn vềchiến trường Biển Đông, do Trung cộng gây hấn, lực lượng Đồng Minh đã nhiều phen lên tiếng ngăn chặn Trung cộng trong sách lược bản đồ tự vẽ Lưỡi Bò, đóng cọc móc dưới đáy biển làm ranh giới hết sức phi pháp, lại còn mang tàu chiến giả dạng ngư thuyền,bắt bớ giam cầm ngư phủ Biển Đông, ngang bướng hơn nữa, đưa giàn khoan mò dầu đến ngang nhiên hành sự, khiến thế giới phải lên tiếng đả kích.

Kế tiếp Địa Lợi đã và đang phát triển do Tàu tự dựng ra: xây dựng bất hợp pháp khu quân sự ở Biển Đông, khu du lịch và phi trường, cùng đưa dân ngư phủ Tàu đến hành nghề, cấm ngư phủ Việt Nam hành sự trên Biển Đông, nhứt là mua chuộc hết bọn tham quan ô lại Việt cộng để thực thi chiến lược “Tâm Thục” nuốt dần Việt Nam hết vùng này đến vùng kia, hết thị trấn này đến thị trấn kia, dân Tàu tràn sang Việt Nam như trong nước họ, lập làng tự trị, lên tới gần 30.000 người ở các quặng mỏ, gần 40.000 người ở các thị trấn Tàu và làng Tàu, từ thành thị đến thôn quê dân tàu len lỏi vào cạnh tranh công kỹ nghệ với Việt Nam. Khi chủ nhân Việt thất thế kêu bán là dân tàu mua lại hết, đuổi công nhân Việt cũ, đem công nhân Tàu vào làm, bành trướng mãnh liệt. Như vậy gây ra những thảm khổ cho dân Việt bản địa càng ngày càng khốc liệt.

Phần Nhơn Hòa, hiện nay đang bắt đầu bùng dậy bằng các cuộc biểu tình tự động vào ngày chúa nhứt trải qua 11 cuộc, từ Bắc chí Nam, nhưng Việt cộng “Ăn cơm chúa, phải múa tối ngày” theo lệnh quan thầy chặn đứng tất cả biểu tình, để còn xôi, chuối tiếp tục nữa, bằng không mất ghế. Theo kinh điển cho biết, “Càng áp bức tới đâu, cuộc tranh đấu sẽ tăng tới đó”, Nhơn Hòa sẽ xuất hiện mạnh mẽ vào cuối năm nay đến năm con Rồng mới đúng Tam Tài Luận.

III.- VẬN CHUYỂN TAM TÀI LUẬN

Khi hội đủ 3 yếu tố Tam Tài Luận thời cuộc giải trừ cộng sản không còn nằm trong ước mơ mà là hiện thực. Chúng ta sẽ thấy toàn dân Việt nội địa bị đàn áp quá hung hãn, không còn chịu đựng được nữa, cái gương Bắc Phi dân chúng đã thành công lật đổ chánh quyền độc tài, từ 2 bàn tay cương quyết, đưa lên từ 1.000 tới 10.000 tiến lên 50.000 và toàn quốc ứng chiến nữa, thời Đồng Minh, tức nhiên yếm trợ ngay.

Việt cộng đầu có Trung cộng yểm trợ cũng không thể chống đối nổi cuộc tổng nổi dậy của toàn dân biểu tình chống Trung quốc xâm lăng và Việt cộng bán nước, dâng biển, càn đàn áp, cuộc biểu tình càng bành trướng, đẫm máu khi trở thành bạo động, đương nhiên Đồng Minh sẽ ứng chiến tiếp trợ dân chúng đập tan quân đội và công an Việt cộng, một biển máu và một núi thây người chồng chất, phải đem thủy táng. Như vậy Quân lực VNCH lưu vong sẽ được tái vũ trang về nước cùng Chánh phủ VNCH lưu vong hợp tác với giới trí thức chống cộng quốc nội, tái lập an ninh, bình định lãnh thổ, hầu chống đỡ Tàn quốc xâm lược Miền tây, do Tàu điều động.

Tam Tài Luận còn diễn hình thêm một đề án, sau khi tái chiếm Miền Nam theo đúng tinh thần Hiệp định Paris 1973, củng cố lực lượng xong, lại được chánh quyền Việt cộng Miền Bắc bị dân chúng tấn công dữ dội, đành nhờ Mỹ mời Chánh quyền VNCH ở Miền Nam ra thương thuyết, giao trọn Miền Bắc với điều kiện bảo đảm sanh mạng, tài sản cùng thân nhân di tản ra ngoại quốc. Đề án này có lẽ do câu sấm “Bất chiến tự nhiên thành” mà Tam Tài Luận đã diễn đạt qua các giai đoạn, tuy nhiều khê nhưng thật sự đã sáng tỏ.

Chính lễ giỗ Thượng đẳng Đại thần do ban Trị sự Phật Giáo Hòa Hảo tổ chức long trọng, là một điểm son khuyến khích tinh thần dân Việt noi gương tiền nhân theo đúng tinh thần Tam Tài Luận, hầu phát triển công cuộc giải trừ công sản, khi Nhơn Hòa điểm xuyên hoàn toàn, đồng tâm hiệp lực dồn cả năng lực :Vật lực, tài lực, trí lực, nhân lực và độ lực hợp tung và liên hoành diệt cộng giải tỏa hết những nỗi niềm uất hận chất chứa từ 36 năm qua.

Tiểu viên ấp, ngày 26 tháng 9 năm 2011

SAGIANG