

KỠ DIỆU TRẦN GIAN

SAGIANG

I.- NHỮNG KỠ DIỆU HIỆN HỮU

Trong vũ trụ có 2 loại vật thể: Tử vật thể và Sanh vật thể theo quan niệm con người, chớ thật ra tất cả vật thể trong vũ trụ đều sinh động cả, cũng sanh tử, cũng di động, cũng biến thể, nhưng có phần cảm giác là khác nhau, sanh vật thể có cảm giác đa phần hơn tử vật thể như: Con người và khối đá phân biệt rõ rệt, khối đá chỉ có cảm nhận nóng ban ngày do nhiệt lực dương quang tuyến, lạnh ban đêm do không có nhiệt lực, khác biệt hẳn với con người quá đầy đủ thất tình, lục dục, lại còn phụ thêm Tham sân si hận, thiện hành và ác hành, trong lúc khối đá không có quá nhiều như thế. Chính vì vậy mà kỳ diệu của Tử vật thể hơi khiêm nhường so với Sanh vật thể. Chúng ta khảo sát cả 2 loại vật thể để thấu đạt kỳ diệu trong vũ trụ mặc dầu chưa thể nào triệt để hết mọi kỳ diệu trần gian nói riêng và vũ trụ nói chung. Kỳ diệu tử vật thể thường thường ghi nhận trong tứ đại: Lửa, Đất, Gió, Nước. Chúng ta đã suy nghiệm lửa trong vũ trụ đều do nguyên tử tạo thành. Nguyên tử lại có nhiều thể loại, hiện nay trên địa cầu đã truy tầm ra được 134 nguyên tử chia làm 2 nhóm: Kim loại và Á kim và còn đặc biệt Thủy ngân kim loại lỏng. Chúng ta đã biết có sanh có tử, tử không trở thành có, rồi tử có trở thành không do nguyên tử con mắt không thấy có hình dáng gì hết, tạo ra vật thể thành có, và đến khi tan rã trả về nguyên tử trở thành không. Ngoài ra chúng ta còn quan niệm hẹp hòi hữu hình thể và vô hình thể, cũng chỉ vì có những vật thể quá bé nhỏ hay không phản quang mà chúng ta gán cho là vô hình, như bụi không thấy, con ma không thấy. Cho nên mới sáng tạo những vật thể không phản quang, trở thành vô hình như: Phi cơ tàng hình, xe tăng tàng hình, tiềm thủy đình tàng hình, chiến hạm tàng hình và còn nghiên cứu giáp y tàng hình, để cho thám tử mặt xâm phạm vào đất địch dò xét địch tình. Những kỳ diệu trần gian đang lần lượt được phơi bày gần như huyền thoại khi đã được phát giác ra từ tử vật thể đến sinh vật thể, từ vô hình đến hữu hình mà chúng ta đã chứng nhận như tứ đại, không gian, thực vật, động vật và con người. Như lửa không có gì hết, chỉ khi bắt que diêm tạo ánh lửa, thêm bồi làm thực phẩm cho nó, càng tăng bồi nó càng phát triển dữ dội, trở thành Hoả thần hung bạo, nhưng khi hết bồi, nó biến mất tạo ra kỳ diệu trần gian. Thực vật phải có đất và nước nuôi dưỡng mới sanh sôi nảy nở lan rộng thành rừng thiêng kỳ diệu, Hay những loại cây ăn thịt côn trùng, hoặc những loại cây sinh trưởng bằng hoá chất, và sống gởi vào cây khác như cây chùm gởi, cây nắm võ cây, cây mọc lan, thạch lan, thán lan. Về động vật thiên hình vạn trạng về kỳ diệu từ thủy tộc đến vi trùng vi khuẩn, thấp sinh, hoá sinh, noãn sinh, thai sinh và con người lại càng kỳ diệu nhưt. Riêng về quý vị thiên đình, Bồ tát, Phật, Tiên Thánh, Thần tinh anh nhưt về kỳ diệu bất khả tư nghị. Trải qua nhiều tỷ năm, từ lúc hình thành địa cầu đến nay, con người được cấu tạo sau hết, nhưng lại kỳ diệu sinh động đa dạng nhưt.

I.- KỠ DIỆU KHÔNG GIAN

Ban đêm chúng ta thấy bầu tinh tú chớp sáng, trải rộng khắp bầu trời của địa cầu. Chúng ta biết chúng ở cách xa chúng ta lắm, có thể từ hàng ngàn, hàng triệu quang niên, ánh sáng của chúng chiếu rọi từ hàng ngàn hàng triệu năm mới tới địa cầu cho chúng ta chiêm ngưỡng, nào ngờ đâu một số đã bị chạm nhau vỡ nát mất tiêu rồi, cũng như chúng ta thấy sao xẹt tia lia rồi mất luôn chứng tỏ đã huỷ diệt rồi. Chúng ta còn biết ánh sáng còn mang theo hình ảnh và âm thanh cho đến khi hết năng lực mất hết ánh sáng, còn mất luôn hình ảnh và âm thanh. Sở dĩ chúng ta biết ánh sáng mang theo hình ảnh và âm thanh, do các phi thuyền không gian, các vệ tinh và phi thuyền con thoi thám hiểm Hoả tinh hay Mặt trăng đã chuyển hình ảnh và âm thanh về địa cầu phải xuyên qua ánh sáng. Chính một nhà thiên văn gia đang chiếu rọi viễn vọng kính điện tử, bất ngờ bắt gặp một luồng ánh sáng đang di chuyển trong không gian mang theo hình ảnh đệ nhị thế chiến, cùng tiếng bom đạn nổ, ông lấy máy quay phim chụp được một đoạn nhưng không kịp thu hết. Riêng Mặt trời toả ngũ năng trải rộng khắp thái dương hệ, quang năng chiếu sáng, nhiệt năng theo sát quang năng tạo nhiệt lượng, từ năng tạo đường quỹ đạo và hấp lực cho các hành tinh theo đúng lối đi với thời gian tính, có trật tự quy củ, chỉ có tuệ tinh và vẫn thạch mất từ năng lang bạt không có quỹ đạo, rất nguy hại khi va chạm vào các vật thể khác, cũng như tuệ tinh sẽ va chạm vào Mặt trăng vào thế kỷ 32 cùng bề nát ra rơi đất đá xuống lấp địa cầu, làm địa cầu chết yểu oan uổng. Còn hộ tinh chịu hấp lực từ trường của hành tinh cũng theo quỹ đạo riêng của nó quanh hành tinh. Chính quang năng và nhiệt năng quan trọng trong trợ lực cho sinh vật trên sanh hành tinh. Quang năng ngoài sưởi ấm vạn vật còn giúp tạo diệp lục tố ở lá để chuyển nhựa nguyên thành nhựa luyện, còn tác động thiên thiên khí chuyển vận màu sắc hương thơm, và vị chua, ngọt, béo, bùi cho hoa quả. Nhiệt năng trong không gian ngoài việc sưởi ấm, còn tác dụng bốc hơi các chất lỏng, nhưt là á kim, chúng ta thấy

nước biển bốc hơi nước lên nhiều nhứt tạo ra mây, theo gió vào đại lục làm mưa, còn trong đại lục, nước trong đất cũng bốc hơi ít làm thành sương mù về đêm lạnh. Nhưng khi Mặt trời chiếu nóng sương mù tan mất hết. Còn xứ lạnh, hơi nước đông đặc thành tuyết, nhiều nữa thành băng giá, còn ở biển thành băng sơn, băng đảo như ở hai cực Bắc và Nam đông băng. Từ năng trên địa cầu rất hùng hậu, tất cả vạn vật đều bị hấp lực của nó giữ chắc trên mặt đất trong lúc nó xoay vòng tròn với tốc lực 1666 km/giờ, chúng ta không thấy gì lạ hết, tới chừng chiến tranh nguyên tử bùng nổ ở Hoa Nam, tạo chấn động gấp 1 triệu lần động đất 9 chấn, địa cầu ngừng lại 3 giây, mới thấy hiện tượng tung bay hết trơn, vì mất từ năng hấp lực của địa cầu, rơi xuống chết hết, may nhờ hồng quang tuyến của Thượng đĩnh chiếu khắp nơi nhiếp độ những Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức sống lại tưởng thưởng cho vào thời Thượng nguơn Thánh đức. Điện năng trong không gian rất dồi dào thường biểu hiệu cho chúng ta thấy trong những đám mây va chạm nhau, tạo ra những luồng điện xẹt ngoằn ngoèo sau khi phát ra tiếng nổ mà chúng ta được biết sấm sét. Nhiều người lầm tưởng Bà Điện mẫu rọi chiếu yêu kính để Thiên lôi đá ma quỷ, lại còn bị trật búa, rớt lưới tầm sét xuống cây cối nhà cửa, nên người ta làm cột đầu lôi trị. Mấy anh mục đồng rất thích khi thấy xẹt đánh xuống mặt đất, đào xuống lấy lưới Tầm sét làm bùa đeo, cầu mong Thiên lôi tránh và ma quỷ không phá hại. Thầy Pháp mua chuộc trị bệnh tà, Đông y sĩ mài lấy nước pha với thuốc trị bệnh phong trẻ con. Thật ra chỉ là kim loại trong hơi nước bị dòng điện phốt hợp kết thành một miếng kim loại tổng hợp nhỏ đẹp hơi méo mó, dày 3 ly, kính 4 phân. Riêng về từ đại: Lửa ích lợi cho con người mà cũng tàn bạo khi trở thành hoả thần, con người sử dụng mạnh mẽ trong hoả tiễn, nguy hại nhứt là bom đạn, độc hại tận cùng là chiến tranh nguyên tử. Đất dinh dưỡng thực vật tạo lương thực, nhưng địa chấn quá khủng khiếp, núi lửa bạo hành. Gió rất mát mẻ, nhưng tạo thành cuồng phong, sóng thần, bão tố khủng khiếp. Nước giúp con người và thực vật cùng động vật sinh sống, nhưng nổi cơn tam bành lục tặc gây lũ lụt và hải hùng Đại hồng thủy quét sạch không chừa một móng.

III. KỶ DIỆU SINH VẬT

Sinh vật địa cầu có 3 thành phần chánh thức: Thực vật, Động vật và Nhơn sinh, nhưng kỳ diệu của con người quá đa dạng do óc sáng tạo phong phú, trong lúc các sinh vật kia kỳ diệu chỉ tác động từ lúc trước đến giờ y trang, cũng có một vài tác động thay đổi mà thôi như: Cây ăn thịt côn trùng chỉ có bầu nhụy rộng lớn với mấy cánh hoa khép lại nhốt côn trùng và hấp tinh côn trùng mất luôn cả xác, cứ thế mà truyền tử lưu tồn, hay cây sanh ra chim con ở các cánh hoa kết lại cho đến khi trưởng thành, tách ra khỏi hoa bay đi tìm thực phẩm ăn, đặc biệt loại chim này thuộc giống thai sản vô tính, sống một thời gian rồi chết, không hưởng thụ sinh lý và đẻ trứng gì cả. Những loại chùm gởi không có rễ, chỉ có hạt bào tử bám vào cây nào nảy mầm, hút nhựa cây đó mà tăng trưởng, khổ cho cây mang chúng đến mùa đông sống tiệp sinh mà phải tốn nhựa luyện cho nó sống nhờn nhờ, loại nắm chùm gởi cũng thế. Có vài loại Lan sống với đá (Thạch Lan) sống với than hay xác cây rừng bị cháy (Mộc lan). Có những cây cỏ thụ sống tới 4.000 hay 5.000 tuổi, thân xác to lớn dềnh dềnh, người ta làm đường xe chạy, đục làm đường hầm chạy ngang thân cây mà vẫn sống. Cũng có nhiều loại cây sống lên dềnh trên mặt nước, rong, rêu, tảo ở biển, lục bình, rau mát, rau rút, ấu, rau muống ở sông rạch, ao, hồ, chúng chỉ hấp thụ những tinh chất trong nước. Hiện nay người ta còn dùng hoá chất dinh dưỡng cây sạch sẽ và kết quả rất khả quan, nhưng tốn kém quá chỉ có đại phú gia làm kiếng vật đài cát, hay làm trang trí ở các nhà hàng sang trọng, bông hoa sặc sỡ, cây kiếng xum xê, dây leo, châu bà không cần đất dơ bản tăng gia giá trị ngôi nhà. Lại còn những loại cây bông sai sống 400 hay 500 tuổi mà thân mình chỉ bằng ngón tay, trồng trong những chậu sứ, chậu vàng xinh lịch, cũng đơm hoa kết quả thơm ngon những chỉ bé tí teo, xem đẹp mắt lắm, giá trị mỗi cây có khi cả ngàn mỹ kim. Lại còn loại Hoa Quỳnh, Hoa Dao quý lắm mỗi thập niên trở hoa một lần mặc cho khách hào hoa phong nhã thưởng thức suốt đêm. Người ta còn chiếc cành sao cho mỗi năm trở hoa một lần, nhưng không sặc sỡ bằng cây chính thống. Đặc biệt nhứt là Long đàm hoa cả mấy chục năm mới trở một lần trong hang động, quy tụ đoàn rần đến thụ hưởng mật hoa, nhụy hoa và phấn hoa, để sống trường thọ lên hàng đại xà, riêng phấn hoa và mật hoa là thần dược quý hiếm giá 1 lượng 20 lượng vàng, mắc hơn Long viên hương, 1 lượng là 10 lượng vàng. Riêng biệt Đông trùng hạ thảo là loại cây diệu kỳ: mùa Đông nó trụ củ dưới đất bị một loại sâu chuyên biệt hấp thụ tinh chất của nó, và biến nhập vào củ, đến mùa Hạ đâm chồi mọc lên cây, nhưng củ vẫn còn là con sâu, hấp thụ tiên thiên khí hoà đồng với hậu thiên khí trở thành một thần dược giá 1 lượng bằng 5 lượng vàng. Tới động vật lại kỳ hơn. Trước tiên những con Nhân mã, Nhơn điều, Nhơn sư, Nhơn xà, Nhơn lộc, Nhơn hầu là những con vật nửa người nửa thú, đến nay tuyệt chủng chỉ còn hình tượng ghi khắc trong vách đá, đặc biệt trên trống đồng Ngọc Lũ có Nhân điều hình tượng. Kế tiếp loại cá hoá long, "Mùng Bày cá đi ăn thề, Tháng Tám cá về cá vượt vũ môn, Tung qua sóng nước hoá long. Lượn lờ dòng nước, cá rồng ra khơi" Kế tiếp loại quái vật đã từng ăn thịt người, giống thú quái vật này hình thù không giống dã thú chia ra 3 loại: loại

thủy quái vật ở dưới nước sâu, mỗi lần xuất hiện là có nạn nhân bị nó xơi tái, hình thù đầu giống đầu lân, mình dài như thường luồng, như con giao long. Kể đó loại không quái vật có cánh giống cánh dơi to lớn tới cả ngàn cân, quắp người ta mang về hang núi ăn thịt sống. Tiếp theo loại Thổ quái vật mình to lớn dữ tợn đầu có sừng chạy mau như bay, tên đạn bắn không thủng da thịt, chỉ có cặp mắt và nách 4 chân mới có da mỏng, quái vật này sống trong đầm lầy, ăn thịt sống, ngay cả người ta. Các quái vật đã bị tiêu diệt nay chỉ còn quái vật hồ bên Anh quốc mà thôi. Cũng có nhiều con vật tu hành biến thể ra hình người, như chồn, thỏ, vượn, đại thụ, chúng thường làm nữ nhơn hấp thụ tinh khí nam giới để không bị tán thể, giống như yêu tinh quỷ quái, nhưng ăn uống và sống như người thường, chỉ một thời gian bị phát tác phải chịu chết. Kỳ diệu nhất trần gian là con người. Trước nhất con người được chỉ định chủ thể vạn vật, do vạn vật xuất thân từ vi linh tử khoáng vật, thực vật, động vật. Tất cả 3 loại vi linh tử này làm chủ thể từng vật thể mà chúng cấu tạo ra, không thể chống lại nổi với vi linh tử nhơn sinh quá ưu thế đối với đời sống tâm linh. Cho nên dù chúng có làm dữ dội như hoả thần, thổ thần, phong thần, thủy thần, hổ thần, xà thần, huy hiếp con người, nhưng rốt cuộc cũng bị hạ bệ hết, chỉ có con người tinh anh nhất tồn tại với ngôi vị chủ thể, cho đến ngày tận huỷ diệt trở thành không, trả về nguyên tử của thuở ban đầu cấu tạo nên vũ trụ. Kỳ diệu của con người địa cầu rất tiếc rẽ chỉ còn thời gian ngắn ngủi 1 ngàn năm lẻ nữa thôi, bị tận thể oan uổng do tuệ tinh chạm vào nguyệt cầu bề nát ra đất đá rơi xuống lấp kín mặt địa cầu, bắt buộc kỳ diệu của con người chuyển đi sang sinh hành tinh khác tỵ nạn, mất đi những kỳ diệu trần gian trên địa cầu. Kỳ diệu trước tiên, những quái thai dị dạng với những biệt tài riêng biệt: Phật Chuẩn đề 18 tay, những song sinh dính liền nhau vẫn sống với hai tư thể, có khi là Nam Nữ, hay 2 Nam hoặc 2 Nữ. Có nhiều quái thai 2 đầu hay 3 đầu 6 tay, cũng có những thai nhi không có tứ chi hay bé nhỏ không tăng trưởng, thể mà vẫn sống tới già. Lại còn bán Nam bán Nữ, loại cái hay loại đực không còn sanh trưởng gì hết. Đặc biệt có những chần tinh là quái thai tuy có hình hài con người, nhưng dị dạng, hung tợn, giết người và còn ăn thịt sống, trốn tránh trong hang động núi rừng. Cũng còn những con người bán thú bán nhơn sống khốn khổ biệt lập: mã nhân, diều nhân, sư nhân, hầu nhân, xà nhân, đười ươi, cũng có khi giúp tha nhơn cứu nạn dã thú. Riêng người tuyết và nhơn ngư tuy không sinh động như con người, nhưng vẫn là con người vẫn hưởng thụ sinh lý và sanh đẻ, nhưng quá hiếm gần như tuyệt chủng. Con người phải chịu luân hồi quả báo cứ luân chuyển tái sinh kiếp triền miên, chỉ có hai hạng đặc biệt: Thứ nhất tạo được thiện quả cao từ 100% trở lên được thăng hoa lên Vô sắc giới, an nhiên tự tại thoát vòng tục lụy một thời gian tùy theo thiện quả, khi hết hạn mới trở về cõi Sắc giới tiếp tục tái sinh kiếp. Khi về cõi Vô sắc giới làm thần dân, nếu thiện quả cao sẽ được vinh thăng lên chức phẩm thiên đình, kể vị những tiền nhiệm mãn hạn cao nhất là Ngọc Hoàng thượng đế. Thứ nhì gồm những bậc cao tăng tu hành đắc đạo quả vinh thăng về Thượng giới chứng đắc quả vị Bồ tát, Phật, hoàn toàn thoát tục, riêng những vị duyên phần chưa đắc đạo quả, nhưng được nhiếp độ về Thượng giới với quả vị A la hán ở Hữu tướng giới, phải tu tập thêm một thời gian dài mới đắc quả vị Bồ tát. Còn những ác nhân tạo ác nghiệp trên 100% như Hitler, Lenin, Stalin, Mao trạch đông, Tần thủy hoàng bị đọa đày về A tỳ ngục, thống khổ một thời gian dài mới được trở lại chịu đọa hình ngục súc sanh. Kỳ diệu trần gian sẽ thành tựu trong mấy năm nữa thôi về Long hoa Hội, do hiện nay thuộc Hạ nguơn Mặt pháp, ác tặc nhuộm khắp trần gian phải chịu chết thảm bởi địa cầu ngừng lại 3 giây do chiến tranh nguyên tử bùng phát ở Hoa Nam vào 2015, nhờ Hồng quang tuyến chiếu rọi khắp nơi nhiếp độ: Trung thân, Hiếu tử, Chân tu, Thiện tri thức sống lại chỉ còn dưới 1/10 nhơn loại để thành lập Thời Thượng nguơn Thánh Đức với nền Đạo Trị Thiên ánh Đạo vàng. Kỳ diệu của con người trần gian quá đa dạng hơn hẳn thực vật và động vật ngay cả tứ đại đã từng tạo ra địa cầu cho con người có nơi sinh động với tư thể bá chủ vạn vật. Thật vậy chính con người đời non lấp biển, hay tạo ra biển cả toàn Miền Hoa Nam sau chiến tranh nguyên tử, hay biến thể từ nơi này đến nơi khác, như sử dụng Hoả tiễn Liên lục địa triệt tiêu Triều tiên, Nhứt bản, Đài Loan, Phi luật tân ở Á châu mất hẳn tấm dạng trên mặt địa cầu, phá nát biển thành biển toàn thể Miền Tây Mỹ quốc. Hoả tiễn còn san bằng Miền Đông nước Mỹ, trả thù Mỹ đánh tan Hạm đội Nam Hải ở Biển Đông. Chúng còn tràn sang Âu châu triệt tiêu Pháp, Anh, Đức và Nga là những thù địch với Trung quốc. Riêng Trung quốc chết trên 1 tỷ người do chúng huỷ diệt dân của chúng khi phóng hoả 6.000 giàn hoả tiễn chôn dấu ở Hoa Nam do công trình của Tiên học Sâm, một khoa học gia xuất sắc được Mỹ đào tạo và trục xuất do nghi ngờ gián điệp Trung cộng năm 1951, tù 1 năm điều tra trắng án, nhưng tức giận đòi về nước, bị quản chế thêm 5 năm, tới 1957 mới được về nước được Thủ tướng Chu ân Lai tiếp đón nồng hậu, giới thiệu với Chủ tịch Mao trạch Đông. Chính ước nguyện Mao trạch Đông muốn Trung quốc phải vương lên siêu cường quốc, cần phải có lực lượng Hoả tiễn hùng hậu, phải có vệ tinh, phải chế tạo bom nguyên tử, nên lập viện Nguyên tử lực Trung quốc với kinh phí nồng hậu và tấn phong Tiên học Sâm viện trưởng với một lực lượng 30.000 nhân viên toàn thể nhân tài đất nước, đóng tại hoang dã Mông Cổ.

Sacramento, ngày 24 tháng 2 năm 2014

