

KIẾN THỨC UYÊN BÁC

SAGIANG

I.- CON NGƯỜI CÓ KIẾN THỨC UYÊN BÁC

Sanh sau vạn vật, nhưng lại có kiến thức uyên thâm hơn vạn vật, trước tiên nhờ tinh tấn trong cuộc sống, trong lúc vạn vật tuy có kiến thức nhiều khi cao diệu, nhưng trước sau vẫn vậy mãi, không tiến bộ như con người, chúng ta thấy con ong tổ chức chu đáo nếp sinh hoạt, trật tự và điều hoà chia ra ong thợ, ong đực và ong chúa, không có sai trật tí nào trách nhiệm và quyền lợi, con kiến cũng thế, chí đến loài thuỷ tộc cũng biết sống hợp đoàn, từng bầy cá ở biển không lệch lạc, để sinh tồn và bảo trì nòi giống. Nhưng chúng từ ngàn xưa đến nay vẫn không thay đổi lối sống. Con cạp ăn thịt sống cứ y vậy, con dê, bò ăn cỏ cũng vẫn ăn cỏ, Con cá lớn nuốt con cá bé cũng cứ y trang... Con người luôn tiến bộ từ cuộc sống ăn lông ở lỗ, tăng gia ăn thịt chín, cất lều tranh đến nhà lá đến đền đài dinh thự nguy nga tráng lệ. Thức ăn từ lúc ăn hoa quả, ăn thịt sống thay thế cao lương mỹ vị, thừa thải thực phẩm và ẩm phẩm chính nhờ kiến thức phát minh ra vật thể càng ngày càng tinh tấn phụng sự cho con người quá ư sung mãn. Về giao thông vận tải tiến tới phi thuyền xuyên không gian, tiềm thuỷ đình lặn sâu dưới nước có khi cả mấy tháng mới nổi lên, từ đường bộ với loại xe chạy không tiếng động, về hàng không với những phi cơ khổng lồ với đủ trò giải trí trên không trình, khiến hành khách tưởng chừng như đang ở trong nhà. Về đường thuỷ có những du thuyền to tát trang bị đầy đủ nghi thức như một đô thị ở biển khơi với cả mấy ngàn du khách. Về tang lễ, các nhà đại tư bản còn nghĩ đến không tán, đặt thi thể nằm trong không gian, để con cháu có thể thăm viếng bất cứ lúc nào. Ở đáy biển sâu, có những toà thuỷ điện, xuống ở thoái mái, nhìn đoàn thuỷ tộc trình diễn liên tục không ngừng, hầu tạo lại cơ ngơi thoái mái hơn ở trên mặt đất. Chí đến những ngọn núi cao, cũng cố gắng xây cất những đền chùa dành cho du khách ngắm nhìn danh lam, thắng cảnh, có nhiều người thích ở trên núi để tránh bụi hồng trần, hay xây dựng nhà cửa ở các hải đảo hưởng luồng không khí trong sạch của biển cả. Đấy toàn là kiến thức con người đầy đủ năng lực làm đẹp con người, tạo nếp sống hài hoà cho cơ thể hầu mong tránh bớt đi bệnh tật, cướp đi mạng sống con người, nhờ vậy mà tuổi thọ con người dần dần tăng cao, từ 50 tiến lên tới 100. Thế mà kiến thức còn sung mãn đến mức độ tăng cường tuổi thọ, vượt khỏi tuổi trần gian 187 tuổi rưỡi tiến tới trên 200 tuổi (Ông Đạo Ba 264 tuổi năm 1977, ông Lý Tiên sinh Trung quốc 351 tuổi năm 1974) lại còn những tu sĩ mai danh ẩn tích ở Hi Mã Lạp sơn hiện tuổi thọ trẻ như 600 tuổi và cao như 3.000 tuổi mà trong đó Jesus Christ trên 2.000 tuổi. Quý Ngài chỉ sử dụng Tiên thiên khí và Hậu thiên khí hoà đồng cơ thể, không ăn không uống nữa. Tiên thiên khí và Hậu thiên khí hiện tiền trong trần gian, nhưng chúng ta chưa sử dụng được thôi. Con thú đồng miền, thực vật tiệm sinh trong mùa đông, không ăn uống, rụng lá hết khảng khi những cành trụi hững giá băng hay lạnh lẽo, thế mà chúng vẫn không chết, do chúng biết hấp thụ trực tiếp tiên thiên khí và hậu thiên khí. Nồi cơm Thạch Sanh là điển hình trực dụng tiên thiên khí và hậu thiên khí hiện hữu trong trần gian, trải qua thời gian dài như hạt lúa nảy mầm lên cây lúa, trưởng thành, trổ bông kết hạt, được mang về xay giã ra gạo nấu với nước qua bếp lửa mới thành nồi cơm. Thời gian dài ít nhất cũng 6 tháng, thế mà Thạch Sanh khoa tay tinh chế cơm trong nồi, bới cho dân tỵ nạn năm sáu trăm người ăn đầy đủ mà nồi cơm chưa hết. Vậy cơm ở đâu mà chỉ cái nồi nhỏ bới ra một phần cơm là hết rồi. Đấy là thuật pháp rút ngắn thời gian của tiên thiên khí. Đức chúa Jésus Christ cũng đã sử dụng với ổ bánh mì và con cá chiên phân phối thực phẩm cho đoàn con chiên đói khổ cả ngàn người no dạ mà ổ bánh mì và cá chiên vẫn còn nguyên. Thủ thuật rút ngắn tiên thiên khí và hậu thiên khí này chỉ do quý bậc cao thâm thánh thiện thực thi quá dễ dàng. Có một con rùa bị người ra nhét giữa hai nhánh cây không rời đi được, thế mà nó vẫn sống và tăng trưởng, tuy nhiên cái mai nó bị lõm sâu do hai nhánh cây tăng trưởng. Nó sống bằng cách nào? Nó cố gắng hấp thụ tiên thiên khí và hậu thiên khí trong thiên nhiên sẵn có như sương, nước mưa, các bào tử và các vi khuẩn trong không khí. Cho nên quý Ngài tuyệt đại thọ đâu cần thực phẩm làm cơ thể biến chất mà chỉ sử dụng tinh khiết khí của thiên nhiên cho thánh thiện cơ thể, nên tử thần đâu có bén mảng đến.

Nói đúng ra cấu trúc con người tuổi thành non là 25 tuổi, theo tỷ lệ cuộc sống 7 lần rưỡi tuổi trưởng thành theo định luật sinh tồn của thiên nhiên tính cho động vật noãn sinh và thai sinh, thời tuổi thọ con người là 187 tuổi rưỡi. Hiện nay có người lên tới 130 tuổi cũng chưa đúng tuổi thọ. Theo lời Ông Đạo Ba cho biết hằng năm, ông cùng người bạn ở Ngũ đài sơn bên Tàu cùng về bằng thần thức, Lý Tiên Sinh, 351 tuổi, yết kiến quý vị cao sĩ ở Hi mã Lạp sơn với nhiều vị từ 600 tuổi lên tới 3.000 tuổi, trong đó có cả Jésus Christ nữa.

Ngày xưa văn minh ở Đại lục Lơ mua ri a, cách nay 50.000 năm quá tân kỳ, chế tạo được loại hoả pháo hạng nặng chống trả đoàn Khủng Long huy hiếp dân tình, tiêu diệt được bọn chúng, nhưng sử dụng lạm phát mà làm rúng động cả đại lục gây chấn động mãnh liệt nhận chìm toàn thể lục địa xuống đáy biển Thái bình dương, khiến toàn dân sống sót di tản qua Tây ngưu hạ châu tiếp tục sinh sống, họ xây cất những kim tự tháp lưu trữ kho tàng và tài liệu, ngày nay khai quật lên mới biết nền văn minh cổ đại đã một thời vang bóng. Kế đó hậu duệ di tản qua Đại lục Ất lẫn Tíc, tiếp tục phát minh những kiến thức sâu rộng tiến tới âm tử, sáng tạo được điện từ trường cực đại phát xuất từ quả cầu pha lê, có thể điều khiển tàu bè vượt đi trên mặt biển, không cần chèo chống gì hết, qua một hệ thống thu nhận điện từ trường, nhờ đó các Đại gia đi chinh phục Bắc cực lưu châu và Tây ngưu hạ châu quá dễ dàng. Nhưng họ còn sáng tạo ra phi thuyền vượt không gian cũng do điện từ trường của quả cầu pha lê, tiến sang Nam thiên bộ châu, chinh phục mở rộng đế quốc Ất lẫn tíc. Nhưng khi họ quá tham vọng lần hồi tiến sang Đông thẳng Thần châu, vô tình thọ nạn điện từ trường quả cầu Pha lê xuyên qua lòng trái đất điều động các phi thuyền chạm trán bởi điện từ trường địa cầu phát lên tiếng nổ, vừa phá tan các phi thuyền vừa rúng động quả cầu pha lê làm chấn động toàn thể đại lục Ất lẫn tíc chìm xuống đáy biển Đại tây Dương. Hậu duệ di tản qua Nam thiên bộ châu nhiều nhứt lan rộng tới Hồng hải trụ bộ tái xây dựng ngưỡng quốc gia ở dọc theo sông Nil. Đặc biệt những thợ lặn xuống biển ở Ất lẫn tíc khi đại lục chìm xuống, họ chưa kịp thoát thân, đành chịu sống trong các hang động dưới đáy biển, ăn cá tôm chịu sống, từ từ biến thể thành cá heo (Dolphin) tìm đường trôi lên mặt biển, nhưng thân thể đã thay hình đổi dạng thành cá mất ròi, cách đây 10.000 năm, đành chịu hãm hiu kiếp cá, nhưng lại thông minh nhứt loài cá, chúng thích trẻ em lắm, giống như tình cảm con người đối với trẻ con, cho nên mỗi lần vào bờ gặp trẻ con, chúng nô đùa với trẻ thoả thích lắm. Hiện nay nhiều quốc gia bảo tồn cá heo, nuôi dưỡng để sử dụng việc canh tuần hải phận, trình diễn thuỷ xiếc ở các thuỷ hồ với nhiều trò phóng cao khỏi mặt nước, múa vũ trước khi rơi xuống nước, trò chèo thuyền cầu tranh đấu gay gắt giữa 2 phe cá heo đoạt thắng lợi được cả ngàn ngàn khoản giải thưởng với nhiều phần thưởng xứng đáng.

Kiến thức con người tiệm tiến từ cái không đến cái có, cho nên các nhà bác học tân tiến khoa học cận đại luôn phát minh ra những tân kỳ vật thể cung phụng đời sống con người quá ư sung mãn, nhưng bên cạnh cái thiện lại nảy sinh cái ác niệ, lợi dụng khoa học tân tiến chế tạo vật thể giết người hàng loạt để đáp ứng nhu cầu bành trướng thế lực về mọi mặt: Kinh tế, thương mại, chánh trị, quân sự, áp đảo đối phương hầu trở nên siêu cường trên hoàn vũ. Mỹ có lòng nhân đạo đem văn minh phụng sự hoà bình, nhưng còn phải giữ vững nền kinh tế quốc gia hùng hậu mới bảo đảm sứ mạng siêu cường nhân đạo đối với thế giới. Khổ nỗi, “Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng” cho nên trải qua 2 đại chiến, Mỹ phải gánh nặng trọng trách cả thời chiến chống đế quốc, luôn cả thời bình tái thiết các quốc gia lâm chiến, viện trợ kinh tế, kỹ thuật, lương thực theo chương trình Marshal, thế mà bây giờ lại bị phải ơn phải nghĩa, chống báng lập ra đồng EURO chống đồng Mỹ Kim, lập ra hàng rào thương mại, ngăn chặn hàng hoá Mỹ. Nhứt là Mỹ lo chăm sóc Trung cộng từ một nước lạc hậu, nghèo nàn 40 năm sau phát triển vượt bực, lại còn sanh nạnh chống lại Mỹ đã cứu mang họ từ bấy lâu nay, chế tạo bí mật hoả tiễn liên lục địa dưới đường hầm 4.000 km để có thể trấn át Mỹ và tất cả các quốc gia thù địch, do muốn bành trướng xuống Biển Đông cạnh tranh với Mỹ chia đôi Thái bình Dương. “Được voi đòi tiên” bản tính tàu phũ từ ngàn xưa. Đã thôn tính hết vùng 17 tiểu quốc Bách Việt từ Dương tử Giang xuống tới Hải Nam. Bây giờ, chiếm cứ Biển Đông của Việt Nam mua chuộc các thái thú Việt Nam, chịu hàng phục Tàu, thêm lười bỏ chiếm Biển Đông với ý đồ chia đôi ảnh hưởng Thái bình dương với Mỹ từ Đông Nam Á xuống tới Úc đại lợi. Ngoài ra còn tiếp trợ Miền tấn công Việt Nam để có thể lực cử binh sang chiếm Việt Nam biến thành một tỉnh lẻ của Tàu, luôn cả Miền, Lào, Thái, Miến cho trọn bộ chiến

lược bánh trưởng xuống Đông Nam Á. Kiến thức tàu phù tham vọng bành trướng Đế quốc theo đường lối cộng sản. Chính kiến thức này tai hại cho nhơn loại tiến hành đại chiến thứ Ba và chiến tranh nguyên tử vào năm 2014 và 2015 khiến nhơn loại bị huỷ diệt 9/10 dân số thảm thiết vô cùng tận.

Kiến thức con người trải qua thời gian dài hàng triệu năm tích luỹ qua hàng trăm ngàn kiếp mới tạo được kiến thức uyên bác ngày nay. Mỗi kiếp sống, kiến thức con người tích luỹ trong tiềm thức vẫn còn giữ mãi cho đến tái sinh kiếp, mới tiếp nối sáng tạo từ cái cũ tiến lên cái mới, từ cái không đến cái có, cho đến mãn kiếp, lại tích luỹ nữa. Đây là tiến bộ kiến thức tự nhiên. Mỗi kiếp sống, mỗi học hỏi trau giồi trí tuệ, ôn cố tri tân, và từ tấn độ tiến đến kỳ độ, tức là phát minh thêm những ý tưởng cao thâm hơn. Cho nên chúng ta thấy nhiều vị bác học học một sáng tạo hai ba, nghĩa là đã có sẵn từ tiềm thức mà chúng ta không thông đạt được; và chúng ta mới nhận thức được trí thông minh của con người không ai giống ai, người chuyên biệt về ý niệm này, người phát triển sâu tầm nọ. Đường đời muôn vạn nẻo, đường tiến triển của ai nấy đi, chung quy là phụng sự đắc lực cho nhơn loại, được tôn kính lên bậc vĩ nhân: người đạo đức lo hướng dẫn con người hướng thiện, khoa học gia phát minh những tiện nghi công ích cho xã hội, cho quốc gia và cả thế giới, những anh hùng hào kiệt, tướng lãnh tài ba lo tế thế an bang, trung thần tận lực đối với quốc gia, cứu khổn phò nguy, tranh đấu chống bạo tàn, những nhiều nhân dân. Do đó kiến thức con người càng ngày càng rộng rãi từ ít sang nhiều, nhờ học hỏi và truyền thông tư tưởng, qua sách vở lưu truyền lại, qua học đường mở rộng rèn luyện kiến thức uyên bác cho đoàn hậu tấn. Cho nên các quốc gia tân tiến lấy việc giáo dục làm đề cương căn bản cho khuếch trương quốc gia, như Nhật sau khi chế độ Mạc phủ bị tẩy chay do cái nhục không hiệp thương với Mỹ, phải bắn phá Đông Kinh mà Nhật không có phản ứng, do Mạc phủ quá yếu hèn. Minh trị thiên hoàng được suy tôn trở lại, việc làm đầu tiên là mở trường đại học trên nhiều đô thị, rước giáo sư ngoại quốc về chỉnh đốn nền giáo dục, bỏ từ chương khoa cử lỗi thời, lấy khoa học làm nền tảng giáo dục, rèn luyện trẻ con thành tài. Lại còn khuyến khích sinh viên du học khắp các nước khoa học tân tiến Âu Mỹ mà qua thế kỷ sau hùng mạnh, chiến thắng Nga, đánh Tàu, tràn khắp nơi Miền Đông Nam Á và trận chiến rửa nhục Trân châu Cảng trả thù Mỹ đã bắn phá Đông Kinh, rất oanh liệt khiến Mỹ phải sử dụng 2 quả bom Nguyên tử ở Quảng đảo và Trường kỳ, khiến Minh trị Thiên đầu hàng vô điều kiện. Kiến thức về mọi mặt kinh tế, xã hội, công kỹ nghệ, thương mại, hành chánh và quân sự phát triển nhanh chóng của Nhật tiến kịp đà tiến của Âu Mỹ nhờ chánh quyền ung đức tinh thần kiến tạo từ học đường đến mọi tầng lớp dân chúng.

II.- CẤU TRÚC KIẾN THỨC

Kiến thức không thể nhân cách hoá được, chỉ có bậc cao minh tâm linh mới rọi thấu được trong tư tưởng con người. Vậy nó ngự trị ở đâu mà con người thường xuyên trau giồi, học hỏi, sử dụng thiết thực trong cuộc sống?

Xin thưa, nó ở trong nê hoàn cung bên trái của Vô thức với tên là Tiềm thức, còn bên phải là Ý thức trong Tam hồn của con người. Vô thức chủ thể, Ý thức trợ chủ còn Tiềm thức trợ thủ. Cho nên mọi cảm quan nội ngoại đều do Ý thức tiếp nhận chuyển qua Vô thức suy tư và ban chỉ thị hành động, Ý thức ban hành mệnh lệnh cho các cơ quan hành sự, xong việc chuyển giao cho Tiềm thức lưu trữ. Chính Tiềm thức lưu trữ tất cả mọi kiến thức đã được thành hình và luôn giữ gìn thận trọng, để khi hữu sự truy tìm chuyển qua Vô thức những kiến thức được chỉ thị phải đệ trình. Nói hơi dài chớ thật ra việc làm này không tốn thời gian gì hết, nói là có liền, thể mới là tuyệt diệu mà con người dù tài năng quán chúng đến đâu cũng không thể nhanh chóng bằng được, chí đến máy móc điện tử cũng thua xa. Ngày nay máy tính tuyệt đỉnh, nhanh chóng nhưt, vẫn còn thời gian từ 1/10 giây mới đạo đạt, trong lúc tiềm thức lãnh chỉ thị là có ngay đối với bậc quang minh cao đẳng, nó hơi chậm do những phần tử kém thông minh hay mới được thăng hoa từ thú cầm.

Tiềm thức còn mang kiến thức suốt đời người thu thập thêm ác thức và thiện thức cùng sáng tạo thức vận chuyển suốt hành trình cuộc sống. Đến khi chết, tiềm thức vẫn mang theo đầy đủ ác thức, thiện thức và sáng tạo

thức theo Ý thức và Vô thức về cõi sắc giới. Chính nó làm nặng nhẹ bước vân hành trong bầu khí quyển địa cầu do Ác thức và Thiện thức, còn sáng tạo thức chỉ lững lờ không trách nhiệm với cả 2 thức kia. Ác thức là những ác nghiệp như: gian dâm, ám hại tha nhân, giết người cướp của, gạt gẫm lường lặn, gian dối, tàn sát tha nhân, giết hại thú cầm, diệt chủng... còn thiện nghiệp do lòng từ tâm cứu giúp người nghèo khổ, bố thí, cứu khổn phò nguy, hàn gắp những đổ vỡ của gia đình, hoà giải những bạo loạn, tận trung báo quốc, mở rộng tấm lòng nhơn đạo với tất cả mọi người, ngay cả kẻ thù nữa để thu phục họ trở lại chánh đạo, giải trừ ác đạo... Luôn luôn thiện quả rất nhẹ nhàng thanh cao, còn ác nghiệp nặng nề, đầy dẫy hắc búa, cho nên khi mang về sắc giới, những vi linh tử nào thiện quả nhiều tức nhiên nhẹ nhàng bốc lên cao nơi cõi sắc giới, nếu toàn thiện, càng vượt khỏi cõi sắc giới tiến thẳng lên cõi Trời Phạm thiên tức cảnh Vô sắc giới, hưởng phúc huệ ung dung tự tại cho đến mãn thiện nghiệp, mới trở về Sắc giới nhận siêu tuần số chờ đợi kiếp lai sinh, hạnh phúc sống. Còn có tu hành đắc đạo quả đương nhiên trực vãng về Thượng giới, thoát khỏi luân hồi kiếp trần gian. Trái lại ác nghiệp nặng nề trì trệ, vi linh tử không lên cao được, phải lè tè dưới thấp, càng nặng càng thấp hơn nữa chỉ lẫn quẩn nơi cõi dục giới chịu hành phạt cho đến khi hết ác nghiệp quả, mới lên được cõi sắc giới nhận siêu tuần số chờ đợi lai sinh kiếp tiếp tục trả quả, có khi còn bị giáng cấp xuống hàng thú cầm. Còn quá đầy tràn ác nghiệp như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh già, Pol Pot lên sa rầy diệt chủng thời chịu đền tội nặng nề cả thời gian dài nơi Dục giới. Chính sáng tạo thức mới giúp con người trong tái sinh kiếp phát huy và phát minh ra những chiêu thức tân kỳ như học một biết mười, trẻ con uyên bác thần đồng, kiến thức vượt trội quá hạn tuổi tác, nhờ đó mà con người mới tiến triển văn minh xuất chúng.

Kiến thức còn chia ra nhiều bậc tùy lãnh hội của con người ở mỗi sanh hành tinh trong vũ trụ. Thực ra hiện nay huyền linh học cho biết trong thiên nhiên có tới 7 vũ trụ đang sinh động qua sinh động “Thành trụ hoại không” mà Vũ trụ Ta Bà chúng ta là vũ trụ thứ 4 còn sống thêm 64 tỷ năm nữa mới tới giai đoạn “Hoại”. Riêng vũ trụ Ta Bà có 9 Quốc độ bao quanh giáp vòng vô tường giới bao quanh Thượng giới nên còn ở giai đoạn “Trụ”. Mỗi Quốc độ có rất nhiều Ngân Hà. Mỗi ngân Hà có rất nhiều Thái dương hệ. Mỗi Thái dương hệ có rất nhiều sanh hành tinh cùng tử hành tinh, với các hệ tinh, tuệ tinh, vân sa thạch và không trần. Hiện nay mỗi vi linh tử có 3 vi tử chánh còn gọi là Tam hồn (Riêng đối với con người) Ý thức, vô thức và Tiềm thức. Ý thức liên hệ trực tiếp Âm vi điện tử của Vi linh tử, Vô thức liên hệ Dương vi điện tử và Tiềm thức liên hệ với Trung hoà vi điện tử. Người ta gọi tắt là Âm tử (Electrone) Dương tử (Positron) Trung hoà tử (Neutrone). Trong nguyên tử, Âm tử linh động chạy vòng quanh nguyên tử va chạm Dương tử thường thường Dương tử nhả nhặn vừa thô, đến lúc hết chịu nổi, bắt buộc phải gây chấn với Âm tử chấn động lên, khiến Trung hoà tử phải áp đảo cả hai Âm tử và Dương tử, mà Dương tử đàn áp Âm tử, nhưng chịu lép vế với Trung hoà tử, mà hoà nhã giữ cho nguyên tử sinh tồn. Nguyên tắc này chính là tôn ti trật tự ở nguyên tử mà cũng chính là linh hồn con người nói riêng. Nên vô thức làm chủ thể với 2 trợ thủ, nhưng phải nhường Tiềm thức, quân sư trung chánh và oai quyền với Ý thức, một cận thần điều động tất cả cơ quan trong thân thể con người.

Như vậy, kiến thức được hình thành tuy trừu tượng nhưng rất quan trọng trong kiếp sống con người, ngay cả việc luân hoàn trong vũ trụ theo thứ tự cao thấp của 3 bậc: Âm tử, Dương tử và Trung hoà tử. Còn một bậc thượng đỉnh nữa là Tâm linh vũ trụ (Xin sẽ trình bày sau trong bài Tâm linh đạo) uy quyền tuyệt đối của Hư vô giới.

Hiện nay con người địa cầu mới mon men tiến tới Âm tử lực mà đã làm chấn động nhơn loại địa cầu như: nguyên tử lực tạo vũ khí giết người hàng loạt. Ngày xưa chiến trận bằng võ khí tay chân múa may chém giết, thầy nằm đặc đất máu chảy thành sông, nhưng ngày nay chiến trận nguyên tử giết chết 9/10 nhơn loại địa cầu, là tuyệt đỉnh của Âm tử lực (Electrone Force), nhưng đối với đĩa bay đến tham quan địa cầu hàng ngàn phi vụ, vũ khí Âm tử lực chưa dám động đến lòng chân phi hành gia không gian, do họ đã đạt được trình độ Dương tử lực (Positron Force). Cho nên họ tự tung tự tác trên không phận địa cầu như vào chốn không người, vì tốc lực sử dụng Dương tử lực tương đương tốc lực ánh sáng và di chuyển bằng quang tuyến điện lực, trong lúc địa cầu phải dùng những phi thuyền không gian quá to tác mà chỉ vượt tốc lực 1/1.000.000 tốc lực ánh sáng, với bộ máy phản lực khổng lồ. Chính vì vậy mà sau khi mở Hội Long Hoa an định Thượng nguơn Thánh đức xong, vào năm 2020 Long Hoa giáo

chủ phải cố sức đào tạo 18 đạo sư khắp Thế giới tiến bước từ hàng Âm tử lực lên Dương tử lực và tột đỉnh lên tới Trung hoà tử lực đề phòng vào thế kỷ 23 tới 25 đối phó chiến trận hành tinh (Sẽ nói sau này trong bài chiến tranh hành tinh ở Hoà tinh trước và Địa cầu sau).

Chúng ta mới tham khảo được kiến thức Dương tử lực và Trung hoà tử lực, nhưng chúng ta chưa áp dụng nổi do kiến thức con người còn nông cạn, coi trời bằng vung, tự cho mình cao đỉnh của Trời đất, chớ thật ra “Ếch ngồi đáy giếng!” chưa áp dụng hết Âm tử lực; và nhứt là còn mù mờ Dương tử lực thời làm sao tiến bộ bằng được khoa học của các sanh hành tinh khác trong không gian. Người ta đến tham quan mình được, mà mình còn đương thất lễ chưa đến thăm viếng xã giao với người ta cho phải đạo” Có đi có lại mới toại lòng nhau! Chúng tỏ khoa học của Địa cầu còn ấu trĩ so với các sanh hành tinh trong gian vũ trụ Ta Bà, thời không thể nói tới những vũ trụ thứ 3, thứ nhì và thứ nhứt của Thiên nhiên. Quá ư siêu việt gấp mười lần Tâm linh đạo.

Sacramento, ngày 4 tháng 3 năm 2013

SAGIANG