

KHÁNG CHIẾN QUÂN VIỆT NAM

SAGIANG

I.- THÀNH PHẦN KHÁNG CHIẾN QUÂN VIỆT CỘNG

Kháng chiến quân ngày xưa do mị dân lường đảo của cộng sản đảng, với chiêu bài "Chống Pháp giải phóng đất nước". Bọn chúng hô hào tinh thần Việt Nam siêu việt, thúc đẩy toàn dân tranh đấu giành độc lập tự do. Lôi lường bịp này khiến dân chúng lia bỏ gia đình ra đi cứu quốc, vào mùa Thu năm 1946 khi chúng bị Pháp quật ngã ở Hà Nội do chúng mời thỉnh từ Nam kỳ quốc ra giúp chúng đuổi Tàu (Giải giới quân đội Nhựt) chống với thành phần các đảng phái Đại Việt và Quốc dân Đảng với lực lượng hùng hậu, do chúng triệt hạ các thủ lãnh đảng phái trong chánh phủ Liên Hiệp năm 1945 Huỳnh thúc Kháng bị giết, các vị Nguyễn hải Thần, Võ hồng Khanh, Nguyễn trường Tam sớm vượt thoát trong vụ án Ôn như Hải Việt Minh (Việt cộng) bao vây trụ sở tấn công giết nhiều người trong trụ sở. Chúng lừa bịp lấy danh nghĩa Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội của Nguyễn hải Thần nên gọi là Việt Minh. Lúc đầu từ Hàng Bắc Pó chỉ có mấy trung đội tuyên truyền yếu thế lắm, khi về Hà Nội cướp chánh quyền quốc gia của Bảo Đại, phải mở chánh phủ Liên Hiệp với các đảng phái. Khi bị Pháp tấn công cướp[Hà Nội, bắt buộc Việt Minh phải rút vào bung biên rừng núi, trong lúc đó quân đội Đại Việt và Quốc dân Đảng vừa chống Pháp vừa chống Việt Minh vất vả. Việt Minh rất nham hiểm tàn ác bắt thanh niên phải gia nhập quân đội, nếu không chúng khủng bố gia đình và còn bắt bảo trợ giấu giếm trong nhà hay trong các đường hầm. Mãi tới năm 1950 khi Mao trạch Đông thành công trận chiến quốc cộng đuổi Tưởng giới Thạch ra Đài Loan, Hồ chí Minh (Giả hiệu) sang cầu viện Trung cộng năm 1951 viện trợ quân sự vũ khí, đạn dược, quân nhu, quân trang với nhiều cố vấn sang điều hành chiến trận Pháp Việt từ du kích chiến, tiến dần lên trận địa chiến cấp trung đoàn ở Na Sầm (1952) và cấp Sư đoàn ở Hòa Bình (1953) . Kháng chiến quân từ anh du kích tiến tới binh sĩ cấp Tiểu đoàn lúc đầu có đầy đủ mọi thành phần trong đất nước: Tín đồ giáo phái, các đảng viên các đảng phái, sinh viên học sinh, thanh niên, lực lượng lao động thợ thuyền, đông nhứt là nông nhân và công nhân. Nhưng về sau lộ ra bộ mặt cộng sản điều hành kháng chiến, khiến cho nhiều người thức tỉnh tìm các thoát khỏi nas5n cộng sản quá sát máu, chính vì vậy mà khi Bảo Đại được đưa về (1947) ký kết với Tổng Thống Pháp Vincent Auriol độc lập trong khối Liên Hiệp Pháp, giống như Liên hiệp Anh với Úc, Gia nã Đại, các thành phần đảng phái và giáo phái rút ra hợp tác với chánh quyền Bảo Đại. Hàng ngũ kháng chiến quân mới hoàn toàn là Việt Minh, được Tàu cộng tiếp trợ mạnh mẽ mở nhiều trận địa chiến dữ dội, buộc Pháp phải lập trận tuyến Điện Biên Phủ để giữ vững vị thế chiến lược, hầu giữ tư thế thượng phong nơi bàn hội nghị Genève. Trung cộng viện trợ tối đa giàn đại pháo với đạn dược dồi dào hầu chiếm lãnh mặt trận. Quân đội trú phòng bị tấn công dữ dội, chỉ đến các phi đạo bị cày phá hể và các giàn cao xạ đây lui tất cả phi cơ vận tải Pháp đến tiếp liệu (1954) Bàn Hội Nghị căn cứ vào trận tuyến Điện Biên Phủ làm thế thượng phong, Pháp phải dồn lực lượng lên giải cứu, nhưng bị chiến dịch công đồn đả viện quá mạnh bạo hao quân quá nhiều, cuối cùng Điện biên Phủ thất thủ, Pháp nhục nhã ký nhượng phần nữa đất Việt cho Việt cộng, trong lúc chánh quyền quốc gia Việt Nam rút toàn bộ phái đoàn về nước, không ký kết gì hết. Cho nên 2 năm sau (1956) Phái đoàn Việt cộng do Văn tiến Dũng cầm đầu đến Sài gòn mở cuộc Hiệp Thương, theo tinh thần Hiệp định, bị đuổi về Bắc vì Miền Nam không ký gì hết. Còn Pháp hết quyền lực bị đuổi về nước (1955). Thành phần kháng chiến quân Việt Nam đủ mọi tầng lớp dân chúng với tâm lòng ái quốc chân chính đã bị bịp bợm cộng sản lợi dụng và khi thành công chúng trở bộ mặt cộng sản ra giành

lấy công lao giải phóng đất nước của toàn dân từ Bắc chí Nam được phân nửa với quốc hiệu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, lập ra hiến pháp Đảng lãnh đạo quốc gia, rồi mở Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam nung hết 4 triệu nhân mạng Việt Nam để thống nhất đất nước lại còn vênh vang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam dị hợm nữa.

II.- THÀNH PHẦN KHÁNG CHIẾN QUÂN VIỆT NAM

Việt cộng tàn hại đất nước lại còn manh tâm mãi quốc cầu vinh, dâng đất cho Tàu cộng để làm thái thú, cướp giựt tài sản, đất cát dân chúng, đục khoét công quỹ trở thành tư bản đồ hàng đại phú gia kể từ 1990, để thực thi kế hoạch "Tầm ăn dâu" đưa người Tàu sang chiếm hết tài nguyên và còn lập những làng, thị trấn, tiểu phố, đại phố những khu vực tự trị và khi đã hoàn tất kế hoạch này chúng muốn thanh toán chương trình chiếm đoạt nhanh chóng hơn 30 năm hứa hẹn, nên nhân lúc Đồng minh bận bịu ở Trung Đông với quốc gia Hồi Giáo IS, chúng thực thi kế hoạch "Năm mũi giáp công" xâm chiếm Việt Nam nhánh chóng đặt nền đô hộ biến thành tỉnh lẻ như Mãn, Mông, Hồi, Tạng, phát phơ lá cờ máu với ngôi sao giữ là chánh quốc với 5 ngôi sao nhỏ bao vòng là thuộc quốc Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt. Toàn dân phần uất quyết tâm tranh đấu cứu nguy Tổ quốc, nòng cốt là các chiến khu từ Bắc chí Nam trôi lên cả ngàn nơi gồm đủ mọi thành phần trong đất nước: các hội đoàn, các ủy ban, các đảng phái, các tín đồ tôn giáo, thanh niên, sinh viên, học sinh, dân oan khiếu kiện, công nhân, nông dân, các chánh khách, các tù nơn lương tâm, các nhân sĩ, phóng viên, blogger, các nhân vật vào tù ra khám do chống đối Việt cộng, và thêm đông đảo cán binh công sản phản tỉnh. Các tổ kháng chiến lúc đầu mới hình thành chỉ có mấy ngàn Trung đội eo uột do Lực lượng Biên thù Đông Dương đạo đưa về nước ẩn nấp bí mật thành lập, chờ thời, nay đã đứng lúc "Thiên thời, Địa lợi, Nhơn hòa" mới bành trướng ra được nhiệt liệt hưởng ứng và yểm trợ mạnh mẽ cả tinh thần lẫn vật chất. Kháng chiến quân này không do ai kêu gọi như Việt cộng 1946, mà tự động do lòng ái quốc chân chính tham gia đặc lực. Nghĩa binh lúc đầu phải sử dụng du kích chiến, kinh nghiệm chiến trường chống Pháp ngày xưa: Lúc tập hợp tiêu diệt địch khi địch yếu, lúc phân tán mỏng, chém về mặt dạng khi địch mạnh. Cứ thế mà kháy rỏi liên tục hết đêm này sang đêm khác. Lúc đầu còn Trung đội, chỉ thời gian ngắn tăng cường lên Đại đội, có nơi tăng tới tiểu đoàn. Khí giới lúc ban sơ thiếu thốn, phải sử dụng vũ khí cán binh phản tỉnh làm chuẩn, sau chiếm lấy vũ khí địch quân ban phát cho nghĩa quân càng ngày càng hậu hỉ. Lương thực nhờ dân chúng yểm trợ, có khi chiếm lấy lương thực địch quân nữa. Ban ngày là dân thường, làm ruộng rẫy, công nhân, ban đêm tùy theo ban chỉ huy điều động kế hoạch tiến thoái chu đáo trước khi xuất quân. Các khu chiến Miền Nam hợp tác chặt chẽ với Đồng Minh qua Quân lực và chánh phủ VNCH lưu vong về mặt tinh báo chiến trường, nên chiến thắng dễ dàng, dẹp yên Miền cộng ở Hậu Giang và Lào cộng ở Miền Trung đuổi bọn thái thú và quân Tàu ra miền Bắc. Nhờ đó mà quân đội Đồng Minh giải phóng Miền Nam VNCH, nhanh chóng, tái lập trật tự an ninh và chánh quyền địa phương, lại tăng cường thêm lực lượng mở rộng vùng hoạt động rất hiệu quả cho kháng chiến quân Miền Bắc, tiến tới trận địa chiến nhiều nơi ác liệt, khiến quân Tàu chỉ còn co cụm ở các tỉnh lỵ và quận lỵ. Trong lúc Miền Nam mời chánh khách nhân sĩ quốc nội và hải ngoại thành lập nền Đệ Tam Cộng Hòa có Hải quân VNCH tham chiến nơi Biển Đông, khi đại chiến III bùng nổ. Hải quân Tàu đại bại sau 1 tuần chiến trận rút chạy, bỏ hết sự nghiệp ở Biển Đông để cho hải quân VNCH tiếp thu 2 Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa và Biển Đông trọn vẹn dễ dàng. Đồng Minh đuổi nà Tàu cộng buộc phải đầu hàng. Nhưng cương lý chưa chịu đầu hàng mới nguy hại cho nơn loại.

III.- THÀNH QUẢ KHÁNG CHIẾN QUÂN VIỆT NAM

Quân Tàu cộng trấn đóng Bất Việt bị kháng chiến quân Việt Nam đánh toi bời, thế lực suy yếu lại không được tiếp viện buộc lòng rút quân bỏ chạy về Tàu, các thái thú cùng tay chân trung thành lóc nhóc kéo theo bầy đoàn chạy trốn chết qua Tàu tỵ nạn, bỏ lại hết sự nghiệp và chánh quyền, để cho kháng chiến quân tiếp thu huy hoàng. Nhưng các cán binh phấn tỉnh trong kháng chiến nghe theo tuyên truyền của Việt cộng cho rằng mất chánh quyền là mất hết và đền nợ máu với nhân dân, nên bọn chúng trở súng phản thù đòi giữ chánh quyền gây ra nội chiến quốc cộng đẫm máu. Đệ tam Cộng Hòa bắt buộc mở chiến dịch Bắc Tiến với quân lực hùng hậu, bọn phản thù thế yếu phải thần phục buông súng đầu hàng, để cho Đệ tam Cộng Hòa thống nhất đất nước, theo đúng tinh thần "Bất chiến tự nhiên thành". Đảng cộng sản hoàn toàn giải thể, công tội phân minh, có công được tưởng thưởng, có tội do nhân dân kiện thưa được Tòa án xét xử với lượng khoan hồng, để xây dựng lại cuộc sống mới sau khi đã đền tội với bản án thi hành. Kháng chiến quân có công được tuyên dương và tưởng thưởng trọng hậu, tùy khả năng làm việc tương xứng cùng nhau góp sức tái thiết đất nước về mọi mặt: kinh tế, giáo dục, lao động, nhơn công, hành chánh, quân sự và còn được vay tiền lãi thấp để tái lập sự nghiệp. Còn tài sản bị Việt cộng soán đoạt được tra lại khổ chủ, đất đai bị trưng thu tùy theo trường hợp hoàn trả cho khổ chủ hay đền bù bằng xứng đáng. Các kháng chiến quân còn hăng hái tình nguyện nhập ngũ để bảo vệ đất nước. Họ còn xung phong trong các dịch vụ tái thiết cần thiết: Tái tạo cầu đường, xây cất cơ sở hành chánh, xây cất trường học, bệnh xá, xây cất xí nghiệp, hăng xướng tạo tác tàu thuyền, cơ giới quân sự, ngay cả xe cộ và còn tái lập thiết lộ với hỏa xa tốc hành, nhứt là tái thiết đô thị mới khang trang theo mẫu Âu Mỹ. Tái thiết nhiều hải cảng, giang cảng và xa cảng, cùng phi cảng. Họ còn hợp tác với các điều hành viên hải ngoại về nước xây dựng, kiến trúc kiệt tác các đô thị mới với tiện nghi hoàn toàn phù hợp với đời sống văn minh hiện đại. Các đại phú gia hải ngoại mang tiền của và tài năng về tái thiết đất nước hồ hởi, được thế giới ủng hộ và đầu tư mạnh mẽ, khai thác tài nguyên, nên lúc đầu còn dùng tiền tệ bằng Mỹ kim (Đỏ hay xanh) tạm thời, rồi sẽ phát chuyển tiền tệ mới. Nhưng công nghiệp chưa thực hành được 50% lại thọ nạn nguyên tử chiến ở Hoa Nam (2015), do Trung cộng không đầu hàng Đồng Minh mà còn muốn sống chết một trận cuối cùng bằng "Sanh tử chiến" cho khai hỏa hết 6000 giàn hỏa tiễn Liên lục địa đã gài sẵn mục tiêu: các quốc gia, các thủ đô và các thành phố lớn của tất cả quốc gia thù địch. "Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên" mà cụ Trạng Trình đã cho biết "Mã đề Dương cước anh hùng tận" tức là trận chiến Nguyên tử giết hết nhơn loại và sinh vật (Anh= chúa tể loài Hoa chỉ Thảo mộc, Hùng= chúa tể loài thú chỉ thú cầm và con người). Địa cầu bị chấn động mãnh liệt khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ tại Hoa Nam, phải mất thăng bằng ngưng lại mấy giây và chuyển trục: cực Bắc hạ xuống vùng Equator, cực Nam thẳng lên vùng Sumatra và xoay ngược từ Tây sang Đông. Nhơn loại chết hết chỉ sống lại do nhiệt độ lõi 1/10 gồm: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức. Riêng Hoa Nam thành biển mới chạy dài từ Thái bình Dương đến chân núi Hi Mã Lạp Sơn, rộng từ Dương tử Giang xuống tới Tây Giang, dân Tàu chết trên 1 tỷ người. Các hỏa tiễn thoát chiến trận bay tới Triều tiên, Nhứt Bôn, Đài Loan, Phi luật Tân biến thành biển, chúng còn bay tới Tây Mỹ biển Miền Tây và Miền Đông thành biển, chúng còn tiến sang Âu châu phá nát Tây Âu. Bản đồ thế giới 2015 biến thể với 2 cực đại lục và tân đại lục Lemuria, Atlantic cùng Đại dương châu. Số người thiện tâm sống trở lại tôn sùng nền Đạo Trị Thiên Ánh Đạo Vàng với Kim điện (Núi Cấm) là thánh địa toàn thế giới (2016.)

Sacramento, ngày 7 tháng 11 năm 2014

