

33.- HỎA LÔI PHỆ HẠP ☰☷

I.- THẾ GIAN SỰ VỤ

Công việc hoàn toàn bế tắc, thọ nạn tù ngục do lỗi gây ra, phải chịu lao tâm tổn trí, vất vả khổ đốn, hăng hái chống thù địch bị thương tích đau thương.

II.- NHẬP THẾ

Công việc chống chánh quyền, hay phe đảng, thường bị tổn hại, nhưng sĩ khí không nao núng, vẫn thi gan chịu đựng đọa dày, tù tội trong lúc hoàn cảnh bế tắc, như Phan khắc Sửu điều động nhóm trí thức Caravel, chống chánh quyền gia đình trị, bị chánh quyền Diệm Nhu bắt tù đày ra Côn Đảo, sống khổ khổ mãi tới khi đảo chánh Diệm Nhu mới được phóng thích trở về.

III.- XUẤT THẾ

Việc tu tâm chánh đại quang minh, đến lúc bế tắc cũng phải chịu gian lao khổ nhọc trốn tránh kẻ tà gian phản đạo, như Huệ Năng Lục tổ được Ngũ Tổ trau y bát chân truyền, bị nhóm Thần Tú tiếm quyền, phải vất vả trốn tránh về Miền Nam tái lập lại phái Nam Tông, vì Bắc Tông phái Thần Tú quá lộng quyền tà ý, không có y bát chân truyền, cho nên khi thất tịch không truyền y bát nữa, thành ra Phật giáo Trung quốc kể từ đó không còn Sư tổ nữa. Phái Nam Tông theo đúng lối tu hành của Phật Thích Ca, còn phái Bắc Tông vẽ vời ra số điệp, tụng kinh gõ mõ, giọng chuông gió trống rùm beng.

IV.- THẾ GIAN VẬN

“Ở đâu có áp bức, là có đấu tranh đòi quyền sống!” mặc cho tù đày, đánh đập, giết chóc, những người dân thấp cổ bé họng phải cố gắng vươn mình lên tìm lẽ sống” Tự do hay là chết!”, hầu chúng mình được lẽ chánh tà trong phương sách bình trị, cũng như nhóm FULRO đã được Bảo Đại cho tự trị với tiêu chuẩn Hoàng Triều cương thổ, nhưng sang qua Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa bị áp bức, người dân đồng bào Thượng đứng lên chống đối và còn bị Việt cộng lợi dụng để tấn chiếm Vùng II chiến thuật, sang qua Việt cộng, bị đàn áp nữa, họ hối hận phải đấu tranh chống cộng sản mãi tới 1982 phải chịu hoàn toàn tan rã, được Mỹ chiếu cố cho tỵ nạn sang Mỹ. Đáng khen phục họ vừa chiến đấu bảo toàn lực lượng, vừa bảo vệ gia đình trong rừng sâu núi thẳm, lo lương thực tỵ túc suốt cả gần 20 năm dài, với từ 10.000 tay súng cho đến chỉ còn 2.000 tay súng mới chịu tan rã chạy sang Campuchia được Mỹ bốc đi.

V.- AN BÀI THẾ SỰ

Chánh quyền VNCH bị Đồng minh bỏ rơi, do tự hại vì tham nhũng quá mức, vì quyền lợi toàn thế giới trong chiến tranh lạnh giữa Tư Bản và Cộng sản, Mỹ bắt tay Trung cộng kéo về phe Tư Bản quất sụm Liên xô năm 1991. Việt cộng cưỡng chiếm Miền Nam vi phạm Hiệp định Paris 1973, thế mà không nước nào đưa ra phân xử với Liên Hiệp quốc. Quân đội hùng hậu chưa đánh trận nào to lớn mà vội vã bỏ vùng II và vùng I để rồi tan hàng rã gánh khi trận kịch chiến Xuân Lộc chỉ 1 sư đoàn 18 chống với 3 quân đoàn Việt cộng, đến viên đạn cuối cùng, bỏ chạy về Nam toàn bảo vệ Vùng III và thủ đô, nhưng thừa thắng xông lên 3 quân đoàn tiến đánh Saigon thắng thế, cưỡng chiếm VNCH. Thất trận bị tù đày gần nửa triệu từ Bắc chí Nam, tướng tá, cán bộ, các cấp chánh quyền, các lãnh đạo đảng phái học tập mút mùa từ 2 năm đến 18 năm mới được phóng thích, được Mỹ đùm bọc cho sang diện HO, hầu chuộc lại lỗi lầm ngày xưa. Cho nên hiện nay Mỹ muốn trở lại Á Châu, lấy Việt Nam làm tiền đồn chống Trung cộng, tức nhiên phải công nhận chánh phủ VNCH lưu vong và cho tái lập quân lực VNCH, chờ ngày tái võ trang thắp tùng theo quân đội Đồng Minh về nước bình định lãnh thổ.