

HÌNH THỨC DIÊN HỒNG

SAGIANG

I.- TINH THẦN DIÊN HỒNG

Ngày xưa theo chế độ quân chủ, nhà vua nắm hết quyền Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp với bản án hết sức trọng đại "Tru di tam tộc" phi pháp luật. Hiện đại theo quân chủ lập hiến, hay dân chủ Tổng thống chế hay chánh thể Đại nghị, có Hiến pháp quy định rõ ràng thể chế phải thi hành cho tất cả công dân trong quốc gia. Riêng các chế độ độc tài đảng trị hay quân phiệt hoặc theo luật rừng như cộng sản hay Hồi giáo quá khích ISIS muốn lấy đạo làm chánh trị tàn bạo, bắt các tôn giáo khác phải thần phục Hồi giáo của họ. Cũng như Việt cộng bài ra tôn giáo quốc doanh song hành với tôn giáo chính thống, bắt buộc tôn giáo chính thống phải tùng phục mệnh lệnh tôn giáo quốc doanh, thật là kỳ hoặc. Cho nên nhóm chống cộng Việt Nam quyết tâm hạ chiếu thư mở đại hội Diên Hồng hầu ung đúc tinh thần sĩ phu, sinh viên, học sinh, công nhân, dân oan khiêu kiện, tôn giáo, đảng phái, cán binh Việt cộng phản tinh... đồng loạt đứng lên chống trả Việt cộng (Nội thù) và Trung cộng (Ngoại xâm) theo tinh thần Diên Hồng thành lập chiến khu chống trả bạo quyền, hầu bảo tồn quốc thổ thoát nạn nô lệ Tàu. Mục tiêu Đại Hội Diên Hồng rõ rệt, quang minh chánh đại, tức nhiên được 60 % dân Việt hải ngoại trầm lặng và 15 % dân Việt đồng hóa bản địa tán thánh. Thành phần 75 % này ưu tú tài năng, nhiệt tâm và tài sản ketchup đã gầy dựng trên 30 năm ở hải ngoại. Được họ yểm trợ, 20 % thành phần chống cộng chính thống từ trước đến giờ, sẽ đánh gục 5 % cán bộ nằm vùng và thân cộng (Có tài trợ của Việt cộng). Tinh thần Diên Hồng kết hợp mọi thành phần "Hòa nhi bất đồng", đoàn kết nhứt trí, mặc dầu chánh kiến còn dị biệt, nhưng thiếu số phục tùng đa số theo tinh thần dân chủ, miễn độc tài đảng trị. Diên Hồng kết hợp hải ngoại thành một khối hoàn toàn yêu nước vô vị lợi sẽ thôi thúc tinh thần Diên Hồng về nội địa bùng lên với khí thế hào hùng diệt nội thù và đuổi ngoại xâm mới thành công. Tổ tiên ta đã dùng sức bật của toàn dân dũng mãnh chống ngoại xâm giữ vững sơn hà xã tắc qua tinh thần Diên Hồng như Nhà Trần, tuy là quân chủ chuyên chế, nhưng biết được ý dân là ý trời, muốn tận dụng sức mạnh này để chống giặc Mông Cổ vô địch trên chiến trường từ Á sang Âu, mở Diên Hồng Hội nghị với đại biểu toàn quốc "Hòa hay Chiến", tức nhiên khí thế "Chiến" tràn ngập toàn quốc. Mọi công dân đều dồn hết năng lực, tinh thần lẫn vật chất hăng hái xung phong, yểm trợ quân lực tận tâm tận lực mọi phương tiện: tăng cường quân lực đầu quân, tình báo địch tình, vận tải lương thực, tác động tâm lý chiến, và còn hăm hở tham gia truy diệt tàn quân Tàu trên khắp chiến trường. Nhà Trần thành công trọn vẹn lưu danh thiên cổ. Hình thức này tuy không phải như Quốc Hội ngày nay, nhưng nó đã khởi đầu cho Quốc hội theo tinh thần dân chủ. Diên Hồng đại hội còn gắng bó với "Ý dân là Ý trời" có nghĩa là "Dân muốn là do Trời muốn", ai trái lại lại là nghịch thiên bội địa, cũng như Việt cộng ngày nay đã nghịch thiên bội địa, không thỏa mãn ý dân lại thần phục Trung cộng, "Công rắn cắn gà nhà" tức nhiên sẽ lãnh hậu quả "Trời tru Đất diệt". Hình thức Diên Hồng không những đoàn kết toàn dân Việt tỵ nạn chánh trị khắp thế giới chống cộng (Nội thù) và chống Trung cộng (Ngoại xâm) nơi hải ngoại mà còn tạo điều kiện cho toàn dân nội địa biểu hiệu Diên Hồng qua các chiến khu từ Bắc chí Nam khi Trung cộng xâm lăng toàn thể Việt Nam. Từ hình thức trở thành hiện thực do toàn dân nội địa thực hiện chống mọi áp bức, xiềng xích, nô lệ có yểm trợ tinh thần và vật chất của hải ngoại, hai xung lực phối hợp nhau mới cứu nguy dân tộc thoát nạn nội thù và ngoại xâm. Chính tinh thần Diên Hồng thúc đẩy toàn dân đồng tâm hiệp lực, bảo tồn sông núi, ra đi lập chiến khu, quyết chí theo gương tiền nhân giữ nước.

II.- TINH THẦN DIÊN HỒNG QUA CÁC THỜI ĐẠI

Nhà Trần có công khai sáng nền móng Diên Hồng chỉ có chống ngoại xâm, còn ở đây ngày nay, tinh thần Diên Hồng vừa diệt trừ nội thù, vừa chống ngoại xâm quá nghiệt ngã. Do đó chúng ta rất thông khổ hành toàn tuy gay go nhưng tinh thần và ý chí, như là Hồn Thiêng Sông Núi luôn yểm trợ tinh thần dân Việt trung can toàn bích làm tròn bổn phận công dân, hi sinh cho chính nghĩa "Diệt cường địch báo đền Tổ quốc". Tinh thần này thể hiện lần thứ nhì do hịch "Cần Vương" của vua Hàm Nghi khởi xướng, toàn quốc hô hào "Bình tây diệt tả" mà thể hiện hùng dũng như là Phan đình Phùng với đảng Văn Thân. Thế là anh hùng hào kiệt nổi lên từ Bắc chí Nam Hoàng hoa Thám "Hùm thiêng Yên Thế", Phan đình Phùng với chiến lũy Ba Đình, Trương công Định, Thiên hộ Nguyễn duy Dương đã lừng danh kháng chiến Đồng Tháp Mười. Những anh hùng vị quốc vong thân đã thực thi đúng tinh thần Diên Hồng với tâm lòng trung can nghĩa khí, trong các chiến tuyến hạn hẹp lực lượng của kháng chiến quân, như là vũ khí chỉ sử dụng võ công cận chiến, còn trọng pháo san bằng phòng tuyến và số quân quân chênh lệch, lương thực thiếu hụt, đói khát khi bị vây hãm, cho nên tinh thần Diên Hồng bị tàn phai và kháng chiến quân chịu thảm nạn, tù đầy hay tử hình. Cuộc Mùa Thu cách mạng do Việt Minh (Một hình thức lợi dụng danh nghĩa Việt Nam Cách Mạng Đồng minh hội VNCMĐMH) trá danh của cộng sản do Hồ chí Minh bảm danh lường gạt tinh thần ái quốc của toàn dân, theo tiếng gọi "Sơn hà nguy biến" rền vang từ Bắc chí Nam, thanh niên Nam Nữ hăng hái lên đường theo Việt Minh trong bung biển lập chiến khu chống Pháp. Nhưng các đảng phái và giáo phái lần lượt biết rõ Việt Minh núp danh VNCMĐMH của cộng sản nên tách rời ra, vừa chống Pháp vừa chống Việt Minh, hết sức thông khổ, tới chùng Bảo Đại được đưa về (1947) các đảng phái và giáo phái mới ra hợp tác chánh quyền Bảo Đại chống Việt Minh, nhưng bị 2 trởng (Vì tình trạng Liên Hiệp Pháp toàn cõi Đông Dương). Việt cộng khi lực lượng mạnh lên, lần lượt thủ tiêu các lãnh tụ đảng phái và giáo phái, giành quyền kháng chiến chỉ riêng Việt cộng, và thần phục Trung cộng viện trợ quân sự thắng trận Điện Biên Phủ, nắm thế thượng phong ở bàn Hội nghị Genève, 1954 chia đôi đất nước. Chúng ta nhận thấy tinh thần Diên Hồng rất mãnh liệt trong tinh thần dân Việt cứu nước lúc nguy khốn. Hịch Cần vương của vua Hàm Nghi rất chính đáng khiến toàn dân nô nức lập chiến khu từ Bắc chí Nam chống xâm lăng Pháp. Còn Cách mạng Mùa Thu của Hồ chí Minh là nguy biến để lôi cuốn tinh thần Diên Hồng làm lợi khí cho Cộng sản quốc tế với chiêu bài "Giải phóng các quốc gia nhược tiểu" đưa vào trởng cộng sản hóa quốc tế mà Liên xô chủ trương xích hóa hết gần phân nửa thế giới từ Á sang Âu sang Mỹ và Phi châu, hầu cố gắng vượt lên bá chủ thế giới, triệt tiêu khối Tư Bản trong chiến tranh lạnh suốt mấy chục năm. Việt Nam chịu thảm họa khi thống nhất được Việt Nam phải nường hết 4 triệu sanh mạng năm 1975 trong chiến tranh quốc cộng, trong tư thế 2 khối Cộng sản (Nga Tàu) và Tư bản (Khối tự do mà Mỹ lãnh đạo). Kịp đến khi muốn hạ bệ Nga (Liên Xô) Mỹ phải lôi cuốn Tàu theo phe Tư bản bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa và Đài Loan (Trung hoa quốc gia). Hiện nay tinh thần Diên Hồng một lần nữa trở dậy do Hồn thiêng sông núi thúc đẩy mà chúng ta cố gắng ung đúc tinh thần càng ngày càng mạnh mẽ từ hải ngoại chuyển về nội địa đề thi gan cùng tuế nguyệt, nối chí tiền nhân cùng trở dậy lập chiến khu từ Bắc chí Nam khi Trung cộng xâm chiếm Việt Nam vào cuối năm nay, trở lằm, cũng vào đầu năm tới vì tháng Chạp năm Ngọ (Mã đề) chạy vào tháng giêng 2015, mới tới năm Mùi (Dương cước), và "Anh hùng tận", chúng tỏ chiến tranh nguyên tử tiêu diệt hết nhơn loại. Các chiến khu này mới thực sự trung can nghĩa khí, tự phát do toàn dân đủ mọi thành phần ứng đối chống xâm lăng, và diệt nội thù.

III.- THÀNH QUẢ TINH THẦN DIÊN HỒNG

Thành quả tinh thần Diên Hồng đời nhà Trần thành công mỹ mãn, nhưng đối với hịch Cần vương rung động tinh thần ái quốc trong hàng ngũ sĩ phu và dân chúng tạo dựng nhiều khu chiến, nhưng thiếu lãnh tụ chỉ huy, chỉ lẻ tẻ từ Bắc chí Nam, mạnh ai nấy tự lực tự cường, tức nhiên dễ bị dẹp tan khi sức mòn lực tận. Cách mạng mùa Thu do Việt Minh khởi xướng có lãnh tụ Hồ chí Minh, mặc dầu bị bọm, nhưng nhờ tiếp sức của Nga Tàu mà thành công, chiếm được nửa phần lãnh thổ (1954). Thế mà chưa vừa lòng chủ nhân ông Nga Tàu, lại mở ra thêm Mặc trận Dân tộc Giải Phóng Miền Nam (1960), gây ra chiến tranh quốc cộng (Huynh đệ tương tàn) đau đớn như thời Trịnh Nguyễn cả trăm năm, Việt Bắc tiến quân xâm chiếm VNCH, không tôn trọng tinh thần Hiệp định Genève, khiến Mỹ phải can thiệp nướng thêm 50.000 lính Mỹ oan uổng, rồi khi Bắc Việt bị dội bom dữ dội đệ đơn đầu hàng xin bãi chiến, thời Mỹ giấu biệt, để tiếp tục thương thuyết với Trung cộng kéo về phe Tư Bản hậu hạ bộ Liên xô (1990) phải bỏ rơi VNCH, để xích hóa toàn cõi Việt Nam. Như vậy thành quả Cách Mạng Mùa Thu theo tinh thần Diên Hồng chỉ có thực lợi cho phe cộng sản, đem toàn dân xích hóa phá hại tiền đồ dân tộc. Đến khi Liên Xô tan rã, bọn chớp bu lại thân phục Tàu cộng (1990) chịu làm thái thú dâng nước cho Tàu cộng (Vào năm 2020). Cho nên Tàu cộng thực thi kế hoạch "Tâm ăn dẫu" xâm lấn từ từ lãnh hải và lãnh thổ, rồi sẽ biến Việt Nam thành tỉnh lẻ như Mãn, Mông, Hồi, Tạng và toàn dân trở thành dân tộc thiểu số, như 17 tiểu quốc Bách Việt đã bị đồng hóa từ mấy ngàn năm. Ngày nay giới ái quốc chân chính cố gắng tái lập tinh thần Diên Hồng nơi hải ngoại, mới chỉ là hình thức, khi nào chuyển lửa về nội địa mới thực thi đúng tinh thần Diên Hồng, đồng tâm vùng lên chống ngoại xâm khi Tàu xâm chiếm hoàn toàn Việt Nam, trương lá cờ Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt. Thời gian còn quá ngắn ngủi, mấy tháng nữa thôi, Việt Nam sẽ chìm trong lửa đạn thảm khốc khi Tàu cộng mở đầu kế hoạch "Năm mũi giáp công" đã trù tính do mộng Bành trướng Bắc kinh, chủ xướng bởi Tập cận Bình. Tới chừng đó, chúng ta mới thấy chính nội địa làm nên lịch sử, còn hải ngoại chỉ yểm trợ tinh thần và vật chất do tinh thần Diên Hồng đoàn kết cùng nội địa. Đến khi Đồng Minh mở cuộc Đông chinh, quân lực và Chánh Phủ VNCH Lưu Vong mới được tháp tùng về nước, giao liên với kháng chiến nội địa về tình báo địch tình địch vận, mở cuộc hành quân giải phóng VNCH tới vĩ tuyến 17, lo tái lập trật tự an ninh lãnh thổ và cơ quan hành chánh địa phương. Lại còn phải tăng cường quân lực Hải Lục Không quân hầu tham gia Đại chiến III ở Biên Đông hầu tái tiếp thu các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng trọn vẹn Lãnh hải Biển Đông khi Tàu cộng đại bại rút bỏ chạy, trong lúc Miền Bắc các chiến khu còn đang mãnh liệt chống trả càng ngày càng phấn khởi lên khi có tiếp trợ của Miền Nam. Khi Tàu cộng đại bại ở cuộc hải chiến rút tàn binh, không còn yểm trợ quân Tàu đang hỗn chiến với kháng chiến quân, yếu thế cũng bỏ chạy về Tàu, bọn thái thú cũng lếch thếch chạy theo, bỏ lại hết sự nghiệp, để kháng chiến quân tiếp thu lại trọn vẹn đất Bắc huy hoàng. Nhưng 2 phe quốc gia và cộng sản phản tình khi kháng chiến thành công, nhóm cán binh cộng sản âm mưu chiếm đoạt công lao giành chánh quyền, phát sanh ra nội chiến, bắt buộc Đồng Minh và VNCH mở cuộc Bắc tiến, với quân lực hùng hậu, trấn an cả 2 phe thân phục, thống nhất đất nước không tốn một viên đạn, đúng theo tinh thần sấm Trạng Trình "Bất chiến tự nhiên thành" đưa thành quả tinh thần Diên Hồng huy hoàng thống nhất đất nước, triệt tiêu cộng sản, hoàn toàn đem lại Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho toàn dân, với lá cờ Vàng ba sọc đỏ tung bay từ Bắc chí Nam sau một thời gian vắng bóng trên mảnh đất Việt Nam trân quý mến yêu./

Sacramento, ngày 8 tháng 10 năm 2014