

# HIỂN ĐẠT THIÊN ĐÌNH

SAGIANG

## I.- THIÊN ĐÌNH TÂM LINH

Cõi Hạ giới bao quanh Thượng giới với đường kính 40 tỷ tỷ quang niên cấu trúc do vi linh tử phối hợp theo nguyên tắc tạo lập các Thái dương hệ, đơn vị chính yếu của Hạ giới cũng là Vô sắc giới ngự trị bởi Tâm linh Phạm thiên vương, nên còn danh xưng cõi Trời Phạm thiên, bao quản và điều ngự tất cả các quốc độ trong vũ trụ Ta Bà của chúng ta với 64 ngàn sanh hành tinh, cùng với 64 loại người với cơ thể khác biệt nhau về cấu trúc. Công cuộc điều hành khối lượng như sinh quá to tát do Phạm thiên Vương, người Tàu tôn nghinh Ngọc Hoàng Thượng đế. Vậy cung đình và thần dân của Ngài sinh động ra sao? Theo Tàu thường cho rằng cung đình của Ngọc hoàng Thượng đế có 4 cửa thông với trần gian, có quân sĩ Thiên binh Thiên tướng cũng có Nguyên soái Thiên Bồng, Tổng quản trị, thần dân cũng sinh động như trần gian: Nông dân, Ngự phủ, Kỹ nghệ gia Chức nữ, chăn nuôi trâu bò ngựa heo gà vịt ngỗng, hạc, nhạn, thần điểu do Ngưu Lang tổng quản, cũng có y sĩ Thái thượng Lão quân, cũng có lập điền viên do Tây vương Mẫu chủ động, danh tiếng nhứt là vườn Đào Tiên ngàn năm mới có trái, để thiết đại yến Đào Viên. Ngoài ra còn 9 quốc độ trưởng mỗi năm về triều kiến một lần. Ở Thiên đình một ngày bằng dưới trần gian một năm. Đốc đảo là khi 4 cửa trời đóng lại là Thiên đình ban đêm, còn mỗi buổi sáng do Mão nhứt Kê cất tiếng gáy lên 4 vị trấn thủ Nam Tào, Bắc Đẩu, Đông Nhạc, Tây Viên giữ bốn cửa trời mở ra cho ánh sáng bên ngoài toả chiếu mới là ngày. Thiên đình tâm linh chính là Ngọc Hoàng thượng đế, người Việt tôn xưng Trời, Hồi giáo tôn nghinh “Jehovath”, Thiên chúa giáo tôn xưng Thượng đế, Âu châu gọi là “Dieu” hay “God” Ngài hành sử công việc ra sao? Thật ra Ngài chỉ là một vi linh tử đặc đạo quả kế nhiệm cho Thiên đình vương hay Phạm thiên vương đã mãn hạn kỳ phải trở về trần gian nhận tái sinh kiếp như tất cả thần dân Thiên đình. Mọi chương trình thường thiện phạt ác cho như sinh trên 64 ngàn sanh hành tinh đều do Ngài quyết định theo nghị quyết của Chức sắc Thiên Đình, thông thường mỗi nguyệt kỳ hội họp Hội đồng điều hành thêm 9 quốc độ trưởng, tại cung đình căn cứ vào báo cáo số điệp của Tâm linh trưởng tất cả Dục giới trong vũ trụ, điều nghiên kỹ lưỡng tuyên cáo quyết định để Phạm thiên vương thi hành. Cho nên các quyết định ban hành xuống trần gian thi hành mỗi nguyệt kỳ tới 30 năm tối thiểu, có khi kéo dài tới thế kỷ, mọi thường Thiện phạt Ác đều phải chu tất báo cáo về đầy đủ, không có sai trật, vì luật Thiên đình công minh không thiên vị ai cả. Thành ra chúng ta mới hiểu thấu thiên đình toàn thể chức sắc và Hội đồng điều hành cũng chỉ là vi linh tử Tâm linh cũng như 9 quốc độ trưởng. Các vi linh tử tu hành tạo thiện quả thượng thăng được ân thưởng thăng hoa lên Thiên Đình (Vô sắc giới) tùy năng lực được điền thế kế nhiệm chức sắc đã hết hạn nghiệp trở về Sắc giới chờ đợi tái sinh kiếp. Như vậy Thiên đình tâm linh luôn thay đổi, người tiền nhiệm và kế nhiệm truyền đạt nhau hành sử chánh đại quang minh. Nhứt là ở Thiên đình các vi linh tử đều như nhau, không có phân biệt Nam Nữ, tùy ý muốn Nam ra Nam, Nữ ra Nữ còn nhà cửa do quán tướng, cung đình cũng thế, chí đến y phục muốn xiêm y, áo thụng, giày vớ, cân đai, mào miện đều do tư tưởng mà có, chớ trong khoảng trống không, làm gì có thực phẩm, đào tiên, làm gì có Huỳnh tương tửu, Bồ đào tửu. Hội yến vườn Đào của Bà Tây vương mẫu chỉ là tượng tượng ra mà thôi, cũng như Bát quái hoả lư của Thái thượng lão quân rơi xuống trần gian tạo hoả diệm sơn là chuyện không tưởng, vì địa cầu có cả 5 ngàn hoả diệm sơn, thời cây quạt Ba tiêu chỉ là ảo tưởng để quạt tắt hoả diệm sơn. Thật ra phún nham hoả phún lên dữ dội một thời gian do di chuyển lực địa khếp nó lại thành ra núi lửa tắt, chừng nào hờ ra do di chuyển địa lực nó tái phục hoạt. Quý Tâm linh trưởng của vạn vật hội ý với nhau định đoạt thưởng Thiện phạt Ác, làm thành một định luật để thi hành theo đó, chớ có phải là con người quyết định đâu. Bởi vậy mới có “Tử sanh hữu mạng, Phú quý tại Thiên” Mọi hành sử theo định luật chỉ theo thời cuộc trần gian mà xử lý qua từng giai đoạn mà cụ Trạng Trình đã siêu nhiên bày tỏ theo lối ám chỉ, ai hiểu sao cũng được, tới chừng tới thời diễn đạt mới biết sai trật hay đúng theo sự giải đoán.

## II.- NHƠN SINH HIỂN ĐẠT THIÊN ĐÌNH

Chúng ta đã thông đạt Ngọc hoàng Thượng đế cũng chỉ là vi linh tử Tâm linh trưởng Vô sắc giới, cảnh trời Phạm thiên, hay Hạ giới, hoặc Thiên đình, ngự trị chức chương một thời gian cho đến khi thiện quả công đức mãn hạn, phải nhường ngôi lại cho vị Tân Ngọc đế, tức Tân Phạm thiên vương. Vị này từ một sanh hành tinh trong vũ trụ đặc đạo quả “Chân thiện Mỹ” hoàn toàn thánh thiện, thăng hoa lên kế nhiệm những chức sắc của Thiên đình đã hết nhiệm kỳ. Ở đây không có bầu cử gì hết, tùy duyên phận công đức thiện quả đối với tất cả vi linh tử, không ai tranh giành với ai hết, không có tham danh háo lợi gì hết, chỉ lo tròn thiên chức nhiệm vụ. Còn những vi linh tử khác tùy công năng mà nhận phần an dưỡng tự tại làm thần dân Thiên đình, hoặc Thiên binh Thiên tướng theo năng lực. Đại

đa số trở thành thần dân sống an nhiên tự tại, không bị ràng buộc bởi luật pháp, vì tất cả đều thiện tâm, thiện tánh đâu cần danh lợi gì mà tranh giành với nhau, mỗi vị tùy duyên phận cư ngụ theo tư tưởng ý nghĩ: nhà cửa, cung điện, mái lều, giang hồ kỳ sự, tham quan khắp nơi nơi cõi vô sắc giới tùy thích, ẩm thực, y phục chỉ là ảo tưởng, muốn gì có nấy, nhưng thật ra chỉ là vi linh tử bé tí teo. Riêng quý vị chức sắc, thần tiên, thiên binh thiên tướng, chí đến Ngọc Hoàng ngự trị trong cung đình cũng ảo tưởng, nhưng trọng trách phải lo tròn nhiệm vụ “Thượng Thiên Phật Ác” rất quang minh. An nghỉ lúc ban đêm là lúc 4 cửa Thiên đình đóng lại, chỉ là tư tưởng an nghỉ thôi chứ quý Ngài có ngủ nghe gì đâu, có cần giường thất bảo màn che sáo phủ, tiêu phòng vách quế gì đâu, cho đến chuyện tình tự ân ái cũng không hề xảy ra, cho nên có Ngọc Hoàng, nhưng nào thấy hoàng hậu hay cung phi mỹ nữ, cũng không có chuyện hôn lễ, cặp đôi vợ chồng. Chuyện bà Tây vương mẫu có cung nữ hầu hạ là do trí tưởng tượng mà ra, cũng như sông Ngân Hà ngăn đôi Ngưu Lang Chức Nữ, vì cõi vô sắc giới trống rỗng, làm gì có sông, có ruộng đồng, vườn tược, vườn đào. Những người nào được vinh hạnh thăng hoa lên đó sống cảnh thiên đường?

### III.- TU TẬP VINH THẮNG THIÊN ĐÌNH

Con người trần gian trên 64 ngàn sanh hành tinh trong vũ trụ Ta Bà có rất nhiều người vinh thăng lên sống cảnh Thiên đình từ ngàn xưa đến nay cứ mãi hạn trở về cõi Sắc giới, vì khi hết hạn thiện quả, đương nhiên phải cuốn gói ra đi, do định luật thiên nhiên phải tuân hành, vì không còn đủ tính chất thần dân, chức sắc, thiên binh, thiên tướng, chỉ có quý Tâm linh trưởng ở 9 quốc độ và quý Ngài ở Thượng giới mới không mất bản chất thiên nhiên khi đã đắc quả vị. Tất cả mọi vi linh tử các cấp cho tới lãnh đạo đều phải tan rã hết trả về nguyên tử ở hỗn nguyên khởi trong thiên nhiên, khi Vũ trụ từ Hoại diệt đến không mất dạng, nhưng còn lâu lắm vì Vũ trụ Ta Bà có tuổi thọ 280 tỷ năm, mà ngày nay mới có 140 tỷ năm chứng tỏ đang xuân thời, chưa tới lão đại. Những vi linh tử được vinh thăng thiên đình phải cố tâm hành thiện hoàn toàn từ 80 % đến 100 %, ác quả tiêu hết. Ở các sanh hành tinh với nhiều hình thể tuy khác nhau nhưng cũng cùng có tâm linh như nhau và sinh động như nhau cũng sanh sôi nảy nở gia đình đến gia tộc cũng Nam Nữ hoà hợp nhau tạo dựng gia thất, họ cũng bị tham sân si hận, thất tình lục dục, tranh giành tranh đấu sinh tồn cũng có lãnh đạo quốc gia, nhưt là cũng có nhiều bậc tài danh khoa học gia, huyền học gia và tôn giáo. Như phi hành gia ở các sanh hành tinh trong vũ trụ đã từng tham quan địa cầu, trên các đĩa bay từ 1957 đến nay, đã bị tử nạn bỏ lại thân xác trên địa cầu, do va chạm nhau, để các nhà bác học địa cầu khảo sát, nhận thức họ đã có trình độ khoa học tân tiến hơn địa cầu, thân xác họ cũng xương thịt, ngũ quan cùng các cơ quan bộ phận như con người, tuy tiếng nói khác xa người địa cầu, trên xác đĩa bay cũng có chữ viết chưa giải tự được, cơ giới đĩa bay giản dị, nội bình nhiên liệu đặc chế trên địa cầu chưa từng có, bé nhỏ chỉ cao 5 tấc kính 2 tấc, sử dụng cả hai lượt khứ hồi đường xa hằng trăm ngàn quang niên. Quần áo họ trên địa cầu chưa có loại vải như thế, chỉ đến thực phẩm chỉ là những thổi nhỏ như kẹo bánh, ẩm phẩm chỉ chứa trong các ống nhỏ như ống chích đặc chế đối với địa cầu. Chất liệu cấu tạo thân xác đĩa bay ở địa cầu mù tịt hợp chất này, vì nó chịu nổi sức ma sát của không gian với vận tốc ánh sáng khi đĩa bay sử dụng dương quang tuyến điện tử. Tuy nhiên nếu là con người thì phải có đủ yếu tố: Âm, Dương, hô hấp, bộ phận đầy đủ, nhưt là bộ phận sinh dục phân chia Nam Nữ, và Tâm linh điều động toàn thể. Khảo sát, khám nghiệm thấy họ cũng như con người địa cầu. Vậy họ cũng tu hành, cũng tạo thiện quả và ác quả cũng có sắc giới và dục giới ở sanh hành tinh của họ. Thế là họ cũng đắc đạo quả về Thiên đình và cũng thăng hoa về Thượng giới như người địa cầu, tuy ngôn ngữ bất đồng, nhưng khi về Thiên đình hay Thượng giới, lúc đầu còn ngỡ do ngôn ngữ, nếu cao đệ dùng Đả thông tư tưởng, một thời gian sau cũng thông đạt nhau dễ dàng, như trẻ con Việt Nam mới qua Mỹ đi học trường Mỹ khó khăn lúc đầu, vài năm sau phát ngôn y như Mỹ mới học lên học vị Tiến sĩ, Thạc sĩ. Ở Thiên đình quy tụ đông đảo thần dân, chức sắc, lãnh đạo từ 64 ngàn sanh hành tinh vinh thăng về, tức nhiên việc thu nhập và tổng biệt thường xuyên từng giờ từng phút, vì thời gian thiên đình tuy ngắn mà rất dài đối với trần gian. Nhiều bậc tu sĩ nhận thức được bộ máy huyền vi của Thiên nhiên, nên thường so sánh cuộc sống trần gian quá ngắn ngủi đối với thiên nhiên, khuyên bảo hành thiện, bố thí, nhẫn nhục, trì chí, tinh tấn, tu hành thiên định, định tâm, định huệ, tránh đi bất cứ hành động ác nào dù nhỏ nhặt cũng bị ghi vào tiềm thức, chuẩn định giá trị con người sau khi li nhân thể. Quý Ngài tạm chia Sắc giới ra 10 bậc chứa vựa linh hồn (vi linh tử) từ thấp lên trên:

1/- Bậc thứ nhất là Địa ngục trên mặt đất chứa các Vi linh tử từ 80 % đến 100 % ác nghiệp, còn nặng hơn nữa sa vào ngục A Tỳ.

2/- Bậc thứ nhì từ 60 % đến 80% ác nghiệp đoạ đày ngục quỷ.

3/- Bậc thứ ba 40 % đến 60 % ác nghiệp tái sanh giáng hạ súc sanh.

4.- Bậc thứ tư 20 % đến 40 % ác nghiệp, tái sanh tàn tật đói khổ.

5/-Bậc thứ năm 0 % đến 20 % ác nghiệp tái sanh nghèo nàn, lao động vất vả.

6/- Bậc thứ sáu 0 % đến 20 % thiện nghiệp tái sanh thông minh thánh trí.

- 7/- Bậc thứ bảy 20 % đến 40 % thiện nghiệp tái sanh giàu sang phú quý.
- 8/- Bậc thứ tám 40 % đến 60 % thiện nghiệp tái sanh công hầu khanh tướng.
- 9/- Bậc thứ chín 60 % đến 80 % thiện nghiệp Bác học, Lãnh đạo quốc gia.
- 10- Bậc thứ mười 80 % đến 100 % thiện nghiệp vinh thăng Vô sắc giới.

Còn quý tu sĩ tu hành đắc đạo quả thăng hoa về Thượng giới thoát vòng tục lụy, luân hồi quả báo.

Quý vị vi linh tử về thiên đình được tiếp nhận và tùy nghiệp quả cao thấp mà sắp xếp vào mọi ngành từ thần dân, đến chức sắc, thiên binh, thiên tướng và lãnh đạo.

Ở Thiên đình không có nghiệp độ như Cực lạc quốc hay Thượng giới, vì khi hết thiện quả phải trở về Cõi Sắc giới luân hồi trở lại. Sống ở thiên đàng an nhiên tự tại, có thể tham quan khắp nơi trong cõi Vô sắc giới, có khi đến một sanh hành tinh thấy thích hợp bản năng có thể gia nhập cõi Sắc giới của sanh hành tinh đó mà bỏ hẳn sanh hành tinh cũ. Ngoài ra quý vị Chức chương ở các quốc độ, hay Thái dương hệ nếu được triệu thỉnh về họp Hội đồng nghị sự trần gian phải về tựu họp. Xong việc có quyền tham quan các nơi khác trước khi trở về chức vị. Chúng ta nhớ Tâm linh của Thái dương hệ và sanh hành tinh cùng Dục giới và Sắc giới đều là chức chương chỉ về châu Ngọc Hoàng khi có lệnh triệu thỉnh mà thôi, còn bình thường vẫn lo tròn chức nghiệp.

Quý vị tâm linh trưởng thông thường, không di dịch vị trí đảm đương, cũng không còn thì gian rảnh rỗi tu tập gì hết như Tâm linh con người và động vật, tùy quyền hạn to lớn hơn, mà phải chịu trọn một thời gian dài từ lúc thành hình cho đến ngày tịch diệt hoại không, không có tiến triển thêm gì hết. Nhưng thật ra quý vị Tâm linh trưởng các cảnh giới đã thoát vòng tục lụy rồi, tức là đã có quả vị cao tương đương với nhơn sinh đắc đạo quả vì quý Ngài tạo vật thề và tự nhiên đắc quả vị rồi. Đây là định luật thiên nhiên tất cả Tâm linh trưởng các cảnh giới thiên nhiên đều đắc quả vị ngay sau khi vinh thăng Tâm linh trưởng như Tỳ La Vô lượng thọ Phật tiền nhiệm Tâm linh trưởng Vũ trụ Ta Bà đã vinh thăng về Thiên nhiên để cho Đức Phật Thích ca Mâu ni kế nhiệm đã trên 2500 năm nay. Còn tất cả Tâm linh vật thể và sinh vật thể thông thường đều phải, luân hồi tái sinh mãi. Như con sư tử, tâm linh của nó phải trở lại tái sinh kiếp sau khi già chết thăng hoa lên nhơn sinh, hay trở lại kiếp thú cầm, hoặc giáng cấp xuống hàng thực vật, giống như luân hồi thuyết của con người. Còn việc Nam tái sinh kiếp ra Nữ, hay Nữ tái sinh ra Nam do nghiệp quả thiện ác. Cũng có khi nhơn sinh tái sinh kiếp chuyển sang nước khác như chúng ta thường nghe thấy, hoặc tái sinh sang sanh hành tinh khác như “Cuộc Tình Kỳ Diệu” tác giả đã tường trình Nữ nhơn sanh hành tinh cùng người yêu thề nguyện tái kết duyên, vì trắc trở đạo lý gia đình, tự tử chết. Nàng vẫn giữ đúng trong tiềm thức tái sanh, nhưng tìm mật tín hiệu của người yêu khắp sanh hành tinh không có, phải sử dụng thần quang nhãn điện tuyến chiếu rọi biết được chàng đã tái sinh ở địa cầu nơi xứ Bà Tây, nên cỡi đĩa bay cùng phi hành đoàn xuống bắt gặp anh đang cày ruộng, họ bắt cóc anh mang lên đĩa bay, tắm rửa sạch sẽ, cùng nàng ân ái, bắt đồng ngôn ngữ, nhưng theo ra dấu và chiếu rọi Tâm linh chàng trong tiền kiếp, với lời thệ nguyện và mật tín hiệu, chàng mới vỡ lẽ ra tiền kiếp mình không phải người địa cầu, và theo dấu hiệu cho biết nàng nhận được phôi thai của chàng mang về sanh đẻ rồi truyền nòi giống.

Vậy hiển linh thiên đình tùy thuộc vào thiện nghiệp tối đa, còn khơi rộng là chàng ta tham quan địa cầu khi du ngoạn thấy cảnh trí hài hòa nhập vào cõi Sắc giới địa cầu nhận siêu tuần điện số tái sinh nhơn sinh địa cầu, khiến nàng vất vả truy tầm, cuối cùng tìm được chàng ở địa cầu mà thỉnh nguyện chánh quyền phôi thai bay đến tái hợp duyên lành theo lời thệ nguyện. Đây là cuộc tình kỳ diệu đã đăng báo năm 1987 tại Ba Tây.

Sacramento, ngày 27 tháng 7 năm 2013

SAGIANG