

# ĐỘNG VẬT HUYỀN LINH

SAGIANG

## I.- THẦN THÁI ĐỘNG VẬT

Động vật đa chủng loại từ thủy tộc tới thú cầm quá đa dạng, chia ra hai thành phần: ăn thịt sống và ăn trái cây rau cỏ. Tuy nhiên vẫn có một số ít lưỡng thực. Loại ăn thịt sống rất hung bạo, giết hại các động vật khác làm thực phẩm, trái lại loại ăn cỏ, lá cây, hoa quả hiền lành dễ bị nhóm hung bạo huy hiếp mất mạng đại đa số. Loại ăn thịt sống còn xơi tái cả động vật khác nữa khi chúng thắng thế sau cuộc tranh hùng. Loài thủy tộc sống dưới nước cũng có vài loại lưỡng cư. Còn loài phi cầm sống nhờ đôi cánh, nhưng phải giáng địa tìm thực phẩm. Loài bò sát có nhiều loại lưỡng cư hiền lành cũng có mà hung bạo cũng có. Loài mãnh thú dữ dần dần giết chết thú vật khác làm thực phẩm. Loài thú ăn cỏ và lá cây hoa quả hiền lành, chỉ đến khổng tượng nữa, chúng bắt buộc chông dã thú, để sinh tồn mà vẫn ăn cỏ, hoa quả. Sắc thái mỗi loại động vật mỗi khác nhau chúng đẻ trứng, hay đẻ con, nhưng đặc biệt loại thấp sinh do tổng hợp tinh chất thảo mộc và ngũ năng kết thành với đời sống ngắn ngủi, còn loại hoá sinh lại phải trải qua nhiều giai đoạn mới thành hình, đẻ trứng nở ra ấu trùng, trải qua nhộng mới thành hình. Riêng loài ếch nhái, trứng nở ra ấu sinh, lớn lên biến thể thành hình. Sắc thái thủy tộc phân làm hai thành phần đẻ trứng và đẻ con, loại đẻ con có khổng ngư và nhân ngư, chúng có vú nuôi cá con (tuy đã diệt chủng) hiện nay chỉ còn cá voi, cá mập, cá heo, cá nược. Loại thủy tộc đẻ trứng chiếm đa số với nhiều hình thể khác nhau. Loại khổng long cũng có loại phi khổng long có cánh bay đi. Riêng loài dơi lại đặc biệt không phải loại phi cầm, nhưng vẫn có cánh bay, chúng chỉ ăn côn trùng và trái cây vào ban đêm với cặp mắt có hồng ngoại tuyến đặc chế, trong lúc suy yếu không phát hiện được, chúng đánh hơi bay đi cũng linh mãnh. Ban ngày cặp mắt dơi bị khắc kỵ dương quang tuyến nên chúng phải tìm hang động kẹt hóc trốn tránh. Lợi dụng tình trạng này, người ta nuôi dơi bằng những ủ lá cây che kín ánh sáng để dơi trú ngụ, hầu lấy phân dơi trồng rẫy và bắt dơi lấy huyết trị bệnh huyết mạch, tai biến tim hay não, thịt dơi ngon hơn thịt chim, phải lấy 2 cục xạ ở nách ra phơi khô làm thuốc trị kinh phong, nếu không lấy xạ ra thịt dơi ăn hôi tanh. Đời sống động vật dài ngắn quá rõ rệt, Loại thấp sinh quá ngắn ngủi tối đa 3 ngày, trái lại loại rùa, rắn sống cả ngàn tuổi. Đặc chế lột da như rắn, cua, ghe, tôm, mọt lại càng ngoe bị gậy mắt đi. Phi cầm nhỏ bé nhất là loại chim ruồi chỉ to bằng 2 con ruồi, lớn nhất là đại bàng điều có sức mạnh quắp một chiếc thuyền lên cao bay ra giữa biển ném xuống, trả thù thủy thủ đập vỡ trứng của nó to với kính 1 mét 50 làm thực phẩm. “Nhứt điều, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” Riêng cá Ma kiệt nuốt cả chiếc thuyền vào bụng làm thực phẩm Rắn Mãn xà bị bắn chết ở Rừng già U Minh cao 8 mét dài 32 mét sau khi nuốt hết một tiểu đội du kích chạy đụt mưa trong miệng nó tưởng là cái hang. Khổng tượng ở rừng già Tây Bá Lợi Á cao 10 mét cặp ngà dài cong vút 8 mét. Con Dã tràng là loại cua bé tí teo như con kiến, ở bờ Biển Đông, khi thủy triều xuống, chúng từ trong cát chui lên bươi cát xe tròn lại từng cụm, và bãi lầy Mặt trời, để một cơn sóng đánh tới tan mất hết, qua đợt sóng, chúng lại xuất hiện tiếp tục. Người ta thường ví “Dã tràng xe cát Biển Đông, Sóng tàn nhẫn đánh uồn công xe tròn”. Nhưng thực sự nghiên cứu kỹ mới biết chúng xe cát để hấp thụ thực phẩm trong cát, và chúng lể bãi mặt trời là hít khí trời nắng ẩm chịu đựng trong cát lạnh vào ban đêm.

## II.- ĐỘNG VẬT KỶ BÍ HIỂN LINH

Chúng ta ngạc nhiên nhận thấy động vật có nhiều thành tích kỳ bí chưa giải thích được, rồi chiêm ngưỡng chúng biệt tài thần bí. Chúng ta lần lượt khám xét từ Thủy tộc rồi mới tới Phi cầm và thú vật. Ai cũng công nhận Thủy tộc có trước nhất trên sanh hành tinh do tế bào động vật phát xuất trước tiên trong nước. Những thần bí của nhân ngư, loại cá có cơ thể giống con người chỉ có 2 tay và một cái đuôi, chúng làm chúa tể thủy tộc, điều hành cả, tôm, cua, rùa, trạnh, cũng có nhiều bộ lạc, và cũng từng chiến đấu với nhau để bành trướng thế lực. Chúng thuộc hàng quý tộc, ở trong các hang động đáy biển, binh tôm, tướng cá, quân sư rùa, cá heo và cá mập vệ sĩ quý tộc và hoàng tộc. Thường luồng có hành dáng vẽ ra như hình tướng con rồng do họa sĩ Tàu thêm thắc, là loại hung thần ác sát huy hiếp ngư hoàng tộc, làm thực phẩm, vì nhân ngư yếu ớt lợi chậm nên lần hồi bị diệt chủng. Từ đó Tàu kính tôn tứ hải Long vương còn các con trốt hút nước lại được tôn xưng “Rồng hút nước”, lại còn thêm thắc Long vương là vũ thần làm mưa, hết sức dị đoan. Lại còn thêm chơn mạng để vương có rồng hộ thể, vật dụng nhà vua đều danh xưng rồng hết :Long bào, long mạo, long sà, long ngai, long kiếm, long tu, long thể, long án, long điện, long cung, long xa, long kỳ, long đình, long thuyền. Lại còn thêm tứ linh “Long, Lân, Quy, Phụng” Lân con vật thần thoại thân hình giống con sư tử, đầu có sừng, Quy một loại rùa sống lâu năm,, linh hiển, Phụng do đôi chim Phụng Hoàng (Trống mái) quý hiếm đã diệt chủng. Riêng con Long

mã thân mình ngựa đầu rồng. Do Thần thoại “Long mã tải Hà đồ, Thần quy phụng Lạc thư” Nhờ đó Phục Hi chế được Bát quái và Tiên thiên dịch số và Châu Văn vương chế tác Hậu thiên dịch số nhờ đó Khổng tử san định thành Kinh Dịch. Thần thoại này cố gắng giải thích dịch số phát minh của Tàu, nhưng lẩn tránh nhiều chỗ bí vì thiếu Trung thiên dịch số. Tam kinh này do Bách Việt tộc chế tác bị Tàu xâm lăng thời Đông Châu chiếm được 2 bộ Tiên thiên dịch số và Hậu thiên dịch số mang về Tàu, còn Trung thiên dịch số, thần chủ dấu biệt chỉ lưu truyền trong thân tộc, về sau này Nguyễn bỉnh Khiêm may mắn thu nhận được Trung thiên dịch số trở thành nhà Tiên tri danh tiếng thế giới, ăn đứt, Lưu bá Ôn, Khổng Minh, Nostradamos và Vanga chỉ một quyển Bạch Vân Am thi tập dài 487 câu tiên tri cả 500 năm trước và 500 năm sau (Ngũ bá niên tiền, Ngũ bá niên hậu). Cá hoá Long là thần thoại diễn tả loại cá Hồi vào mùa 7 tháng 7 chúng trở về nguồn sanh để phải vượt qua ghềnh thác, người ta thấy dưới ánh trăng, chúng phóng lên ghềnh thác có hình tượng như những Tiểu long phi. “Mùng 7 cá đi ăn thề. Cá về cá vượt vũ môn”. Đại sư Tì Ni Đa Lưu Chi với đại nguyện từ Ấn độ vượt núi rừng sang hoàng dương Phật Pháp cho Đông độ, tới bờ sông Cửu Long, muốn sang sông, đi dọc theo bờ tìm kiếm ghe thuyền, thấy con cá sấu to lớn cứ lội theo mãi, động tâm trắc ẩn chuyển tâm thức tìm hiểu ngạ ngư này, mới biết nó tu luyện mấy trăm năm rồi, chưa thăng hoa lên kiếp người. Thương tình Ngài sử dụng thần giao cách cảm, khuyến dụ nó chịu tôn sư và đưa Ngài sang sông, thuộc lãnh địa Sê Đăng. Ngài cất thảo am dựa bờ sông, tụng kinh chiếu độ cho ngạ ngư thu thập và truyền đạo 100 ngày, nó có thể lãnh hội định tâm trong giai đoạn I. Ngài cố gắng chuyển sang giai đoạn II nói tiếng người sau 3 năm, và tới giai đoạn III rồng ra 10 năm nó chuyển sang kiếp người ban ngày và ban đêm còn kiếp cá. Đại sư cho nó biết tận tâm tu tập 50 năm nữa mới thăng hoa kiếp người thực thụ, tức là mãn giai đoạn IV. Tì Ni Đa Lưu Chi mang cá sấu về nuôi dưỡng nơi Bích Nham hồ ở Trường sơn. Ngày đêm tập luyện tu hành đắc quả biến thể người ban ngày. Sau đó Đại sư tiếp đường tiến đến bộ tộc Champa truyền đạo và cuối cùng ra tới Văn Lang tận Phong Châu khai sáng nền đạo Phật được vinh tôn hàng quốc giáo. Kim quy thần đã giúp kiến trúc Loa Thành và chế tạo chiếc nổ bắn hoả tiễn cho vua An Dương vương. Kim quy còn giúp Lê Lợi linh lung kiếm chiến thắng quân minh, xong rồi phải trả lại nơi hồ Hoàn Kiếm. Kim quy này đã tái hiện tạo biến cố tái phục giang san do Tàu xâm lăng vào năm 2014. Rắn thần Núi Cẩm do đức Phật Thầy Tây An nuôi cùng với ông Năm Chèo (Cá sấu) Ngài chỉ xuất hiện vào rằm ngươn ăn lễ vật cúng chùa do đồng đạo mang ra đặt phía sau chùa nơi miệng hang rộng lớn. Ngài hưởng lộc xong chui xuống hang nghỉ. Ban đêm Ngài xuất hiện dưới hình thể một tu sĩ thuần tuý lễ Phật Thầy (Tám Trần Điều) niệm kinh như bao đệ tử khác. Vào năm 1977 công an Biên Phòng bắt gặp một con rắn to chuẩn bị phát hoả, đột nhiên một ông già râu tóc bạc phơ lối 150 tuổi xuất hiện trước 12 họng súng, khoát tay:

-Xin quý vị đừng bắn, nếu tôi chết núi Cẩm sẽ nổ, vì tôi là xà thần huyết đạo Núi Cẩm.

-Ông tránh ra mau, để chúng tôi bắn con rắn dữ này, diệt trừ mãnh xà.

Ông già vẫn không nhút nhít, 12 họng súng khai hoả, theo lệnh chỉ huy. Ông già biến mất. Riêng con rắn lãnh trọn loạt đạn máu tung toé, lăn lộn quật ngã cây rừng, khiến đội biên phòng hoảng sợ bỏ chạy. Trong lúc đó ở chùa đang niệm kinh, bỗng nhiên vị tu sĩ già mình mẩy máu me be bết, chạy ủa vào chánh điện la lên:

-Ta là xà thần huyết đạo núi Cẩm, báo tin dữ: Ta đã bị quân cộng bắn ngoài rừng, sắp chết, không ai bảo vệ huyết đạo sẽ nổ tung vào giờ tý (12 giờ), quý vị tín hữu hãy kịp thời di tản ra khỏi núi, lánh nạn.

Nói xong Tu sĩ già ngã xuống chết trên vũng máu. Mọi người tức tốc bỏ chạy ra khỏi chùa và chạy kêu gọi tất cả cư dân tín đồ kéo nhau chạy trốn chết suốt 2 giờ ra khỏi chơn núi, nghe tiếng nổ long trời lở đất, núi Cẩm sụp đổ toàn bộ cả huyết đạo dài 2 km., rộng 50 mét. Đức Phật Thầy Tây An lỡ thấy Tông đồ Đình Tây mang con cá sấu về nuôi lén, biết nó sẽ là ác thú, nhưng lỡ rồi. Khi nó lớn lên không đủ thực phẩm nó ăn, nên nó phá xiềng trốn xuống sông Hậu giang, giết hại người ta, Đức Phật Thầy rên cây móc câu liêm và thiết xích thàng giao cho ông Đình Tây đi bắt nó về. Nhưng nó tinh quái biết ông Đình Tây đi bắt nó, nên trốn biệt tăm sang Tiền Giang qua ngã Vàm Nao, kết bạn với Cá Hú và Đồ Cờ quấy nhiễu ngư dân và ghe xuồng trên sông. Mỗi buổi chiều cả 3 quái tinh no nê lội đua trên mặt sông nổi sóng, mọi người hoảng sợ lấm tôn xưng ông Đồ Cờ, ông Năm Chèo và ông Hú Đồ, do Đồ cờ trương vây trên lưng như lá cờ đuôi nheo, Năm Chèo bơi bốn chân và đuôi cong lên cao, Hú đồ ngóc đầu lên miệng đỏ. Tuần giang hạm Pháp bắn chết Đồ cờ và Hú đồ, nhưng Năm Chèo lặn sâu thoát chết. Khi công binh Việt đến làm Cầu Bắc Cao Lãnh do trung uỷ Chức đại đội trưởng đóng tại xã Tân Mỹ năm 1952, được dân làng báo cáo ông Năm Chèo phá hại tất cả đồng chà ở sông và còn nhận chìm xuồng ghe ngư dân, cầu xin trừ khử. Khi được cho biết ông Năm Chèo về trầm xuống bún Cần Lố, lập tức Trung uỷ Chức chạy o bo đến ném Bê ta (Chất nổ phá cầu hư) xuống bún và tức tốc chạy hết tốc lực Cách xa 5000 mét, bê ta phát nổ đẩy một khối nước cao 30 mét, xuyên qua màn nước người ta thấy bóng dáng ông Năm Chèo tung lên và rơi xuống. Từ đó ông Năm Chèo mất tích. Dân làng làm heo quay

cúng thần và cả Đại đội công binh. Sau này mới biết chính Đức Phật Thầy Tây An mượn tay tái sinh kiếp của thân phụ diệt trừ nghiệt súc. Chim Thầy bói đặc biệt bay trên cao vẽ bùa bằng chân khiến con chuột, quíu chân chịu trận cho nó xuống xớt về xơi tái. Con chim Mèo có cặp mắt lân tinh của dã thú mèo, cộp, beo ban đêm bay bắt mồi ăn, lại còn linh tính biết báo hiệu người chết trong nhà, khi nó đến gần và kêu lên rùng rợn đêm khuya, ai cũng kinh sợ lắm. Con đom đóm tạo lân tinh ở bụng, ban đêm bay đi kiếm ăn điều động cháy sáng lên để thấy hoa trỏ hút nhụy, khi no rồi nó tắt ánh sáng để ngủ. Chim Tinh Vũ có biệt tài tha những hòn đá cùi ra biển ném xuống đập chết cá lên ngớp để ăn, người ta ví nó "Tha đá lấp biển". Chim Yến ở miền Hàn đới, gặp mùa Đông di tản về miền nhiệt đới sinh sống làm tổ trong các hang động giữa biển. Đặc biệt làm tổ bằng nước miếng nhả ra, để trứng ấp nở Yến con tới mùa hè chúng trở về miền hàn đới. Tổ Yến là một thực phẩm quý giá vì vừa ăn ngon lại bổ dưỡng hảo hạng. Xà thần và Hồ thần ngày xưa dân chúng thờ cúng lễ nghi như Thần Hoàng bốn cảnh, ngày nay chỉ còn hình vẽ và những tượng đá mà thôi. Riêng cá Ông (Cá Voi) tôn xưng của ngư phủ Việt với miếu thờ tôn nghiêm với tất cả hài cốt và có Trượng tử hàng ngày lễ bái (Cha truyền con nối) với tước phẩm "Lăng hải Đại tướng quân" do mỗi khi bão tố giữa biển, nó nổi lên tạo yên lặng giúp ngư phủ thoát nạn và chính nó đã cứu thoát chiến thuyền chúa Nguyễn bốn đảo gặp bão gần khu Côn Đảo. Cá mập xanh rất tinh nhuệ bảo vệ căn cứ hải quân, báo động tiềm thủy đình địch. Cá heo lợi nhanh hơn chiến tốc đĩnh, và rất thích giỡn chơi với trẻ con ở bãi biển, chúng là hậu duệ của ngư dân Atlantic đại lục bị chim xuống đáy biển cách nay 15.000 năm bị kẹt trong thủy động không thoát ra được phải sống tiệp tích và biến thể thành cá. Con chồn, con thỏ, con vượn tu tập thành công trở thành tinh: Hồ tinh, Thỏ tinh, Viên tinh chuyên dụ dỗ khách đa tình mê sắc đẹp biến thể của chúng thành kiều nữ, để hấp tinh chết thâm thiết. Chỉ có Bạch Viên tinh giúp chàng Tôn Cát thi đỗ Trạng nguyên, kết nghĩa vợ chồng, nhưng không sanh đẻ gì cả (Có lẽ không thích hợp nhiệm thể người và thú) Riêng con nai tu hành cũng đắc đạo quả biến thành tiên như Bạch lộc tiên ông, Hoa lộc tiên nữ. Chim bồ câu, ngày xưa được sử dụng chuyển giao thư do nó có đặc tính tìm được quê cũ của nó, dù xa xôi vạn dặm. Con chim bìm bịp đặc tính biết trước nước rong nước kém, nó kêu lên báo hiệu nước lớn, nước ròng, giúp ngư dân kịp thời hành sự, nó còn biệt tài y khoa chữa trị gãy xương, bằng toa thuốc độc đáo người ta áp dụng.

### III.- BÍ HIỂM ĐỘNG VẬT

Động vật bí hiểm do đa số thiên nhiên tạo, chỉ có một số ít do tập luyện. Con chó biết làm toán cộng trừ như chia từ 1 đến 10 bằng tiếng sủa. Người hỏi 2 x 4 nó sủa 8 tiếng đó là do tập luyện, chó kỳ thật nó chỉ biết giữ nhà với trái tim nhận được bước chân kẻ trộm, tập rèn biết trợ lực săn mồi, mũi người được hơi hám phạm như hay á phiện, có khi còn đánh hơi võ khí. Con cộp, con voi, con trâu (Khi bị đốt đốt) cũng biết ra trận mạc, do tập luyện. Con ngựa theo mệnh lệnh chủ nhân kéo xe, chiến mã, vạn lý mã và thần mã biết giúp đỡ chúa tướng, tải thương hay cứu nạn. Huyết hãn mã độc đáo ra mồ hôi đỏ như máu, dùng cầm tửu kẻ nghiện rượu. Chỉ cho uống 3 mm khối là gặp rượu ói ra không kịp thở. Con gà gáy ban đêm rất đúng giờ. Còn ban ngày nó ít gáy, nhưng khi đá thắng gà khác đập cánh gáy lên uy nghi tự đắc và rất gan dạ, đá chết bỏ không chạy thua. Con chồn có xạ thơm quyến rũ khách đa tình, tinh tương cá voi Long duyên hương vị thuốc rất bổ và chế tạo ra dầu thơm độc đáo giữ hương thơm cả tháng mới hết khi thấm vào da như dầu thơm COTY danh tiếng và đắt giá nhưt. Một lượng Long duyên hương giá bằng 10 lượng vàng. Ngư phủ nào may mắn vớt được trở nên triệu phú do cá voi giao tình xuất ra. Rất tiếc người ta săn lùng cá voi lấy mỡ chế tác nhiều loại dược phẩm mỡ (Ointment) nên tuyệt chủng. Hơn nữa chúng sanh sản ít oi mang thai gần 2 năm và 3 năm mới giao tình một lần. Mỗi lần giao tình dậy sóng ba đảo. Cá mập có cặp vi rất bổ nạn nhân cho nhóm săn cá mập, chỉ chặt lấy 2 vi, liệng xác chết bỏ xuống biển. Vi cá làm thực phẩm vừa ngon vừa bổ thuộc hàng cao lương mỹ vị. Chúng cũng sắp tuyệt chủng. Con rùa có lá gan to tát nên sống trường thọ và có thể tiệp sinh dài hạn. Đồi mồi cũng thuộc giống rùa như ba ba, càn đước, cua đĩnh, cua đơ, cũng sống trường thọ như rùa và quy, nhưng đồi mồi có lớp vẩy trên mai quý hiếm làm nữ trang và làm thuốc trị bệnh phong, con ba ba to lớn có thể chở nặng hàng chục tấn vượt biển, càn đước và cua đĩnh có mai mềm toàn là sụn thuộc cao lương, chỉ có cua đơ thịt và gan rất độc. Quy có mai cao và vẩy xoắn vòng quý hiếm lắm vì chúng rất linh hiển. Khi xuất hiện nơi nào là nơi đó sẽ xảy ra biến cố như Kim quy thần, tuy giúp vua xây thành Cổ Loa và chế tạo súng bắn hỏa tiễn, nhưng khiến mất nước về tay Triệu Đà. Kim quy hồ Hoàn Kiếm giúp vua Lê đánh đuổi quân Minh, xong rồi phải trả lại. Kim quy tái xuất hiện ở hồ Hoàn kiếm năm 2012 sẽ có biến cố trọng đại cho Việt Nam nữa (Một trong 2 lãnh vực: Nô lệ Tàu hay Giải phóng kiện toàn lãnh thổ phần thịnh hoá lên hàng đại cường quốc và thánh địa của nền Đạo trị THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG) Chờ xem !

Sacramento, ngày 23 tháng 8 năm 2013

SAGIANG

