

ĐỜI SỐNG TÂM LINH

SAGIANG

I.- TÂM LINH VÔ HÌNH HỮU HIỆU VỚI ĐỜI SỐNG

Con người có thể xác và tinh thần, phần thể xác được nuôi dưỡng bởi vật chất, tinh thần được nuôi dưỡng bằng tâm đạo biểu hiện qua 2 trạng thái: Thiện Ác. Tùy nơi hoàn cảnh sống mà con người tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp, nhưng lý trí có nhiều khi thức tỉnh khi đã lậm vào ác nghiệp quá nặng như “Đồ tể buông đao tu hành đắc đạo” Tướng cướp hối hận già từ sào huyết, gát kiếm biệt tích giang hồ. Kể ác lúc chết ác nghiệp quá nặng nề trong tiềm thức “Đệ tam hồn” nên không thăng lên cao được trong sắc giới phải chịu đày đoạ thống khổ nơi dục giới trả quả báo cho đến khi vơi bớt 9/10 mới được chường mặt lên sắc giới chờ đợi lãnh siêu tằng điện số tái sinh tiếp tục trả quả cho đến khi hết, mới yên thân. Trái lại thiện nghiệp sung túc đương nhiên tiềm thức nhẹ nhàng thăng hoa lên sắc giới nhận siêu tuần điện số tái sinh kiếp hưởng thụ phước đức sung sướng vinh danh thiên hạ. Nếu thiện nghiệp quá dồi dào không có ác nghiệp đương nhiên thăng hoa lên Vô sắc giới, ung dung tự tại cho đến khi hết thiện quả mới trở về sắc giới lãnh siêu tuần điện số tái sinh. Riêng quý vị tu hành đắc đạo quả, sẽ được rước lên Hữu tướng giới trên thượng giới tiếp tục hành trì thăng tiến lên Bồ Tát, Phật và cuối cùng là Hư vô.

Phần Tâm linh không thể thấy bằng con mắt phàm tục, chỉ có con mắt thánh thiện của Tiên, Phật mới nhận thức được bằng thần lực giác, cho nên chúng ta ít khi nghĩ đến phần Tâm linh, chỉ lo trau dồi thân xác khoẻ mạnh sống lâu, tạo sự nghiệp vật chất, tạo nguồn sống an hoà tự tại, cũng như gầy dựng cho đoàn hậu tấn, con cháu, roi truyền nòi giống theo định luật “Thành trụ hoại không”, chí đến không có biết con người từ đâu đến và khi chết sẽ đi về đâu. Thật ra chính tâm linh con người trường cửu, vì nó là nguyên tử (Vi linh quang nguyên tử) mà nguyên tử bất diệt, thời Tâm linh không bao giờ chết, cho đến nỗi Vũ trụ chứa vựa con người bị hoại thể và tan rã trả tất cả nguyên tử của tất cả trong vũ trụ về tham dự vào các hỗn nguyên khối trong thiên nhiên vô thời gian tính, vô không gian tính. Nó quá bé nhỏ tới 1/1.000.000 của mu mà mu = 1/1.000.000 của ly, nên muốn có một năng lực, nó phải tạo ra hàng tỷ tỷ năm mới được 1 tí xíu năng lực. Con người làm sao thấu đạt được những huyền bí của thiên nhiên Tại sao “Tam hồn thăng chi thiên và Thất phách giáng chi địa” ? Như vậy Tam hồn và Thất phách phải hiện hữu trong thân xác con người. Tam hồn gồm có Ý thức, Vô thức và Tiềm thức, còn Thất phách là 7 cái vía ngự trị trong 7 tụ điểm luân xa. Tam hồn và thất phách vô hình đối với mắt phàm tục, cho nên Tam hồn đi về sắc giới, Thất phách bao quanh thân xác cho đến khi tan rã nó tự động phân tán mất.

Tâm linh gồm Tam hồn và Thất phách, chúng hiện hữu khi cấu tạo ra bào thai và chỉ có thất phách tăng trưởng theo cơ thể lớn dần cho đến tuổi trưởng thành là hoàn tất trụ bộ. Còn Tam hồn vẫn không biến đổi gì hết. Như vậy hồn và phách riêng biệt 2 phần rõ rệt mà Thất phách là chuyên viên của Tam hồn, phục vụ đắc lực cho Tam hồn trong Báo cáo nội cảm quan và ngoại cảm quan cũng như những hành động sai khiến của Tam hồn mà chính thức là Vô thức chủ động.

II.-LINH DIỆU CỦA THẤT PHÁCH

Thất phách có 7 phần chuyên biệt: Đầu tiên là Đệ nhất Phách nằm ở nê hoàn cung với chuyên viên Ngũ lĩnh luân xa có trách nhiệm tấu trình với Ý thức những sự kiện do hệ tuần hoàn chuyển đến và phát chuyển lệnh truyền sinh động do Ý thức theo mệnh lệnh của Vô thức xuống tận Luân xa nào chịu trách nhiệm thi hành. Đệ nhị Phách đóng tại Ngũ quan luân xa trụ bộ tại huyết tủng quả tuyến. Đệ tam Phách đóng tại Ngũ chỉ Luân xa trụ bộ tại huyết Tiểu không. Đệ tứ Phách đóng tại Ngũ bộ luân xa tại huyết bá cốt. Đệ ngũ Phách đóng tại Ngũ tạng Luân xa tại huyết Kiên tinh. Đệ lục Phách đóng tại Ngũ hạch luân xa ở huyết Mệnh môn. Đệ thất Phách đóng tại Ngũ mạch

luân xa tại huyết Tiểu khổng. Những cái phách này có trách nhiệm bào trọng toàn cơ thể. Chúng un đúc các tụ điểm luân xa hoạt động và điều hành trách nhiệm của từng cơ quan liên đới nhau chắc chắn, nhờ đó mà con người vẫn bình thường hành động theo ý muốn, nhưng thật ra đều do các cơ quan sinh động cả. Cho nên khi con người chết các phách xuất ra khỏi chu thân nhưng vẫn bám víu bên ngoài cơ thể theo các cơ quan mà chúng vận hành lúc sống. Đến khi các cơ quan tan rã hết, chúng tự động triệt tiêu. Chúng ta thấy ma hiện hình lơ mơ đó là cái phách, hiền lành lắm, chỉ có những linh hồn không siêu thoát về sắc giới mới phá hại con người như ma quỷ vì đối khác (Ngạ quỷ) vì phải trốn tránh ánh dương quang khổ khổ.

Linh diệu của Phách là trong suốt thời gian sinh tiền, chúng lo bảo toàn nhiệm vụ, chí đến lúc chết vẫn còn vương vấn mãi cho đến khi tan rã hết các cơ quan mới chấm dứt. Nó tiềm ẩn trong cơ thể con người, tận tụy chức nghiệp không cần thù lao gì cả, thế mà con người không đoái hoài gì đến nó, không chăm sóc nó, lại còn bắt nó làm việc 24/24 chí đến lúc ngủ cũng còn bắt chúng hoạt động với tiểu não như mộng寐, mộng du, mộng hành. Có nhiều người thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của nó nên mới bày ra Hoả táng, thuỷ táng, đẩu táng. Bây giờ lại còn thêm nạn Không táng đưa thân xác lên đặt vào không gian để không bị tan rã, bắt Phách phải theo chặn giữ mãi thế mới là khổ nhọc biết bao nhiêu. Nhóm tỷ phú tính rằng không táng, để con cháu mấy đời về sau có thể đến viếng thăm, không cần ướp xác như Lenin hay Hồ chí Minh, làm tình làm tội cái Phách.

III.- SINH ĐỘNG CỦA TAM HỒN HAY VI LINH TỬ

Chúng ta được biết nguyên tử có 3 vi tử chánh: Âm vi điện tử, Dương vi điện tử, Trung hoà vi điện tử gọi tắt là Âm tử, Dương tử, Trung hoà tử, và một số vi tử phụ để phân biệt nguyên tử này với nguyên tử kia. Âm tử linh động bao quanh nguyên tử thường chạm trán Dương tử, xung đột nhau, khiến Trung hoà tử phải phân giải cho êm thấm. Nhưng đôi khi va chạm mạnh quá, Dương tử phải kinh chống mãnh liệt với Âm tử phát ra tia điện tuyến nơi hỗn ngưng khối, lâu ngày chày tháng những tia điện tuyến bé nhỏ kia tập trung lại do toàn thể nguyên tử trong khối, kết hợp lại thành một khối linh quang khổng lồ tạo ra nhiệt năng quá to tát cho đến mức không còn chịu đựng được nữa phát lên tiếng nổ long trời tạo ra một khối lửa khổng lồ được trang bị thêm Từ năng do khối lửa ấy xoay tròn tạo ra, có Từ năng còn tạo ra thêm Điện năng do va chạm giữa các quang năng, nhiệt năng và từ năng. Có điện năng, từ năng lại phối hợp tạo ra Điện từ năng. Thế là khối lửa đó đã hình thành được ngũ năng mới định vị tạo ra vòng đai thứ nhất bao quanh. Như thế chính nó là Hư vô giới và vòng đai thứ nhất là Phi vô tướng giới. Có phi vô tướng giới tức nhiên có được linh quang nguyên tử phục vụ xây dựng cơ ngơi đầy đủ. Linh quang nguyên tử này là nguyên tử không bị chi phối bởi động lực nêu trên, biến thiên thành linh quang nguyên tử. Tiếp theo đó là tạo ra vòng đai thứ nhì là Vô tướng giới với 2 cung Dao Lợi và Đâu suất. Trang bị và hoàn tất, chúng tung ra ngoài nữa tạo ra vòng đai thứ ba với 9 cung đình có hình thể chín toà sen, với tên Hữu tướng giới. Tới đây ngũ năng của Hư vô giới đã hết hiệu lực vì xa tới 15 tỷ quang niên (quang niên = 10 ngàn tỷ km).

Bên ngoài còn đen tối với hỗn ngưng khối chen chúc nhau, đến giai đoạn các vi linh quang nguyên tử (vi linh tử) khoáng vật tung ra phối hợp ngũ năng và âm dương nhị khí thúc đẩy các nguyên tử trong hỗn ngưng khối tập hợp nhau tạo ra khối lửa đứng yên một chỗ, danh xưng Định tinh (Mặt Trời). Chúng phải tạo lập cho định tinh có đủ ngũ năng và một hấp lực tối cao để tiếp sức với chúng tiến hành cấu trúc các tử hành tinh, sanh hành tinh, hộ tinh, tuệ tinh, vân sa thạch và không trần hoàn thành một thái dương hệ. Các tử hành tinh là những hành tinh chỉ thiếu một hay hai thành phần của tứ đại: Lửa, Đất, Không khí và Nước. Riêng sanh hành tinh có đủ tứ đại, mới được nhóm vi linh tử thực vật tiến hành phối hợp âm dương, ngũ năng với các nguyên tử tạo ra tế bào thực vật quá nhỏ bé là những trứng nước li ti trong nước., các tế bào này kết hợp với nhau nhờ âm dương và ngũ năng tiếp sức cấu tạo ra từ đơn bào đến đa bào, từ đó cứ tiến dần phối hợp nhau thành ra rong rêu, lần lần lên tảo, bập bênh trên sóng nước. Các đa bào thực vật cứ phối hợp nhau tiến lên mãi tới thuỷ hoà thảo, lúc đầu chỉ là cỏ, sau tiến dần lên có hoa, rồi kết quả cho hạt bào tử. Chính hạt bào tử nhanh chóng lan tràn khắp đáy nước mọc thành cây con rậm rạp. từ hoà thảo tiến lên thảo mộc. Chính lúc bấy giờ các bào tử bị hơi nước bốc lên mang theo đưa

vào đại lục mưa rơi xuống, nẩy mầm trên đất ước, mọc lên thảo hoà thảo, thảo mộc. Từ đó cứ lan tràn mãi khắp đại lục. Những thảo mộc tăng cường sức sống lâu năm trở thành danh mộc và đại danh mộc, ngày nay có nhiều đại danh mộc sống tới 4.000 tuổi to lớn đồ sộ. Cây cối có nhiều loại, thân củ, hiển hoa bí tử, hiển hoa khoả tử, ký sinh mộc, và cổ thụ mộc... Có nhiều thảo mộc không hoa, phải đâm cành, hay đâm chồi con ở nách lá. Có loại xương rồng sống chịu đựng nổi trong sa mạc, nhờ chúng biết dự trữ nước trong cơ thể lúc mùa mưa, hơn nữa chúng không có lá nên ít tổn dưỡng khí thở ra, má chỉ có gai xuất tiết quá khiêm nhượng. Giai đoạn thứ nhì thành công rồi, tới giai đoạn vi linh tử động vật giáng trần cấu tạo tế bào động vật cũng từ trong nước. Chúng kết hợp âm dương, ngũ năng, ngũ hành (Tứ đại thêm mộc = ngũ hành) tạo ra nguyên sinh động vật, tức là đơn bào động vật, là những vi khuẩn, vi trùng. Các vi khuẩn được kết hợp với nhau tạo ra thấp sinh động vật từ các cỏ rác mục, như bò hóng, mò, phù du... Chúng vẫn tiếp tục tiến hành lên hoá sinh động vật, tạo ra loại đẻ trứng, nở ra ấu trùng, lớn lên thành nhộng và trưởng thành bỏ kén chui ra như ruồi, muỗi, bướm, ve, ếch nhái, chuồn chuồn... Một thời gian sau tiến tới cấu tạo lớp noãn sinh động vật để trứng ở ra con, như cá tôm, loài bò sát, rùa, rắn, chim, gà, vịt... Kế tiếp cấu tạo ra thai sinh động vật đẻ con cho bú hoàn chỉnh hơn như loài cá mập, cá voi, nhân ngư, cá heo, trâu bò, cạp beo, mèo chó, ngựa voi, sư tử, khỉ vượn. Đặc biệt khỉ vượn có cơ thể tương đối đầy đủ hơn các loài thú khác. Cách đây trên địa cầu một sanh hành tinh của Thái dương hệ chúng ta sau khi đã có đủ 5 loại sinh vật cùng đầy đủ thực vật, vi linh tử như sinh mới xúc tiến cấu tạo con người với 5 màu da sống riêng biệt trên 5 châu rộng lớn : Đông thẳng thần châu Da Vàng, Nam thiện bộ châu Da Đen, Bắc cư lư châu Da Trắng, Tây ngư hạ châu Da Đỏ, Đại dương Châu Da Xanh. Về sau này do liên lạc nhau được thành ra lai giống, thành hợp chủng có khi mất giống cơ bản như Mỹ đen có vợ Mỹ trắng lai giống đưa trẻ nửa trắng, nửa đen, đẹp và mạnh khoẻ hơn và thông minh hơn. Vi linh tử như sinh cấu tạo con người rồi, ngự trị nơi nê hoàn cung chủ trì như sinh.

Chính vi linh tử (Linh hồn) mới thực sự chủ trì toàn cơ thể con người, nhưng chúng ta chẳng khi nào biết nó chủ trì mà cứ nghĩ là mình chủ trì mọi sinh động, chí đến giấc mộng cũng cho rằng mình chủ động, chứ không do Tiểu não. Tất cả nội cảm quan và ngoại cảm quan đều được chuyển về Ý thức, vô thức và tiềm thức, đồng thời cũng từ vô thức chi thị chuyển qua ý thức để ban hành mệnh lệnh xuống các cơ quan thi hành, xong rồi mọi hậu quả đều được chuyển sang tiềm thức lưu trữ trở thành ký ức mà chúng ta biết tức là trí nhớ. Nó cũng là nghiệp quả thiện ác mà cũng chính nó là quan toà nghị sự phân minh để phán xét tội phước của con người, hầu khi chết rồi chúng mới bắt đầu hành xử tội trạng hay phước đức thưởng phạt rất công minh. Việc làm này hết sức tinh vi trên cõi trần, không có cơ giới nào hoạt động cho bằng được vừa chính xác vừa nhanh chóng hết sức công minh. Không ai có thể hối lộ được, khỏi cần luật sư cãi cọ. Chúng ta chỉ hiểu léng phéng “Toà án lương tâm” chớ chưa tường tận bằng quý vị Thượng đĩnh, vì quý Ngài chỉ là linh quang nguyên tử, không còn vướng bận tục lụy trần gian. Tiến lên tới bậc Thượng đĩnh quý Ngài đâu còn “Thâm sân si hận”, “Lục dục thất tình” ăn uống, sinh tử gì nữa hết. Quý Ngài di chuyển nhanh hơn phản lực cơ tức là tương đương tốc độ ánh sáng. Phần nhạy cảm còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Về ngôn ngữ quý Ngài chỉ đã thông tư tưởng, cho nên chỉ cần tâm niệm hồng danh “Adi đà Phật” mười tiếng thôi, trước khi chết tức nhiên nhạy cảm Đức Phật A di đà từ xa đến nhiều quốc độ nhận được ngay đến nhiếp độ về Cực lạc quốc theo lời đại nguyện. Đức Phật chỉ nhiếp độ vi linh tử tức nhiên “Toà án lương tâm” cũng tuân lệnh theo, không hành xử thiện ác gì hết. Khi về Cực lạc quốc, vi linh tử tự lo tu tâm thêm cho viên mãn nợ hồng trần thẳng hoa lên hàng linh quang nguyên tử, như bao nhiêu vi linh tử khác đã thẳng hoa lên linh quang tử sau thời gian dài tu tập đắc đạo quả.

IV.- THĂNG TRẦN TÂM LINH

Trên địa cầu các vi linh tử như sinh cấu tạo nên con người và chủ trì, thành linh hồn điều động thân xác tấn thối nhịp nhàng, cũng như suy niệm cùng tư tưởng đều được phần khởi liên tục mỗi khi động tác, và ghi nhận tất cả thành quả thiện ác vào tiềm thức lưu trữ làm thành nghiệp quả cho hiện kiếp và tái sinh kiếp. Thật ra tâm linh con người rất trầm tĩnh trước thế sự, cũng có khi bị thất tình lục dục ám ảnh mà sôi động trong khoảnh khắc rồi cũng yên tĩnh theo nhịp sống nhịp sống triền miên cho đến hết cuộc đời. Con người làm ác cũng có đôi lúc hối

hận, muốn hoàn thiện, nhưng ảnh hưởng thế cuộc mà phơi phá đi cứ trầm luân mãi, chỉ có bậc thiện tri giác mới thức tỉnh cho ác nghiệp của mình mà cải hối, lo trau dồi thiện nghiệp, cũng như bố thí, tu hành, tận dụng tâm linh hướng vào chánh đạo. Tâm linh cũng phải chịu trầm luân theo nhịp sống của thân xác mà chao động, nên cần chuyên chú chăm sóc tận tình mới mong tránh được nghiệp quả xấu. Thật ra tâm linh phải theo lối sống của thân xác mà tiến cơ nhi tác. Người ta thường nói “Ở ống thì dài, Ở bầu thì tròn”. Tâm linh phải lặn lội lao đao trong bối cảnh sống của thân xác. Cho nên kẻ thức thời vụ, luôn theo lối sống lập thể chứ không bao giờ lập dị, để cho thân xác an vị mà tâm linh cũng bớt rối rắm, nhờ đó mà an vị được tâm linh hầu thông đạt tiến thân trên đường đạo khả quan hơn. Tâm linh thật ra không có phần nào gò bó vào thân xác nếu hành giả kiên toàn được đạo hạnh trọn vẹn tức là rèn luyện được tinh khí thần linh mẫn, giúp cho tâm linh có hậu thuận tiến hành cao độ hơn về đời sống tâm linh. Thông thường Tâm linh chỉ có trách nhiệm một thời gian điều hành thân xác từ lúc phơi thai nó gai nhập vào thân xác cho đến khi thân xác chết đi là nó hết trách nhiệm, nhưng nó chỉ còn nặng nợ với nghiệp quả của thân xác lúc sinh tiền để nhận lãnh siêu tuần điện số. Thăng trầm của tâm linh thật ra chỉ ngấn gối trong một kiếp sống, nó vẫn liên tục mãi mãi từ kiếp này sang kiếp khác, chỉ khi nào đắc đạo quả trở về Hữu tướng giới mới thật sự hết nghiệp chướng.

IV.- TÂM LINH HUYỀN DIỆU

Tâm linh chỉ vô hình do mắt phàm phụ tục tử, chứ nó thật sự hiện hữu trong não bộ con người nơi né hoàn cung với 3 thành phần (tam hồn) ý hồn, vô hồn và tiềm hồn (Ý thức, vô thức và tiềm thức). Ý thức nằm bên trái, Tiềm thức bên phải và Vô thức ở chính giữa. Cái huyền diệu của tâm linh ở chỗ điều hành hữu hiệu nhưt cơ thể con người, nhanh chóng nhưt và cũng chính xác nhưt. Chúng ta thấy các võ sĩ trên đài rất nhanh chóng và chính xác thủ thế hay tấn công do đã tập luyện thuần thục võ thuật cao siêu, bằng kém khuyết tức nhiên bị hạ đài dễ dàng. Có nhiều độ kiệt hiệt đến phút cuối cùng của 10 hiệp đấu tranh giữ hoà nhau không ai bị đo ván, tức nhiên trọng tài phải tính điểm của cả hai đối thủ trong tranh đấu, công và thủ hơn thua nhau mà thôi. Như vậy tâm linh là phần quan trọng trong sinh động hằng ngày thường trực của con người. Hơn nữa con người thông minh hay đần độn, hiền lành hay độc ác cũng đều do tâm linh điều động, nhưng nó cũng còn chịu ảnh hưởng của xã hội, gia đình và quyến thuộc hay đảng phái quốc gia hoặc trào lưu tiến hoá của nơon loại. Nó là vi linh quang nguyên tử, mà nguyên tử bất diệt thời nó cũng bất diệt, khi thân xác chết, nó phải thăng vi thiên, nhận siêu tuần điện số chờ đợi tái sinh kiếp theo định luật Luân hồi quả báo của tiền kiếp. Nếu nó thiện quả nhiều gần như ít ác quả thời nó sẽ thăng hoa lên cõi trời Phạm thiên hay Vô sắc giới, ung dung tự tại cho đến khi hết thiện quả mới trở lại cõi sắc giới nhận siêu tuần điện số chờ đợi kiếp lai sinh. Còn quý vị chân tu đắc đạo quả, đương nhiên thăng hoa lên Thượng giới về Hữu tướng giới thoát vòng tục lụy luân hồi trần gian. Cũng có trường hợp đặc biệt được nhiếp độ về Thượng giới tùy duyên phận. Đôi khi ở cõi trời Phạm thiên, vi linh tử nào thuần tâm tu tập cũng thăng hoa lên Thượng giới nếu đủ tiêu chuẩn đắc đạo quả.

Từ khi vi linh tử nơon vật xuất hành từ thượng giới giáng trần tự tạo thành con người cho đến nay trên địa cầu đã trên 5 triệu năm, con số con người không quá đông chỉ có trên dưới 600.000 mà thôi chia ra 5 châu với 5 màu da: Trắng, Đen, Vàng, Đỏ, Xanh. Đất rộng người thưa với hàm răng ăn hoa quả và rau cải lá cây, sống hết sức đơn sơ, phải chống với đàn mãnh thú ăn thịt sống hết sức khốn khổ, chỉ ở hang động, trên cây hay bọng cây, tâm linh của họ còn thô sơ, họ phải đoàn kết thành từng nhóm, tương trợ nhau sinh tử đồng lòng tiếp cận nhau, nhờ đó mà sinh tồn, lần hồi phát triển lên thành bộ tộc mở rộng địa bàn sinh sống truy tầm lương thực dự trữ trong mùa đông, Trái cây ăn bỏ hột mọc lên thành cây non, khiến họ có ý thức trồng tỉa. Trong những cuộc cháy rừng, thoát nạn, họ mới cảm nhận lửa quá quan trọng nên tôn thờ Hoả thần, hơn nữa thịt thú vật bị cháy, bay mùi thơm ngon, họ ăn thay thế ăn thịt sống khi giết chết thú vật rừng, hay bắt cá tôm cua rùa rắn. Họ còn suy nghiệm giữ lửa sưởi ấm về đêm, và cũng còn làm vũ khí chống thú dữ, nhưt là Khủng long, măng xà, khổng tượng, đại bàn điếu, cá ma kiệt, cá kinh ngạc. Từ đó họ quy định “Nhứt điều, nhì ngư, tam xà, tứ tượng” Họ bắt đầu nướng chín thịt cá ăn, uống nước suối, và khi đau ốm tự tìm những thảo mộc hiệu linh chữa trị. Tâm linh học cũng phát triển trìn hiều từ

cái biết đến cái không biết. Cái nào không biết, họ tôn kính là thần, như thần gió, “Phong thần”, thần nước” Thủy thần” sấm sét, “Thiên lôi thần”, chớp nhoáng lúc trời mưa “Điện mẫu thần” trời “Thiên thần”, Núi “Sơn thần” đất “Thổ thần”, rồng “Long thần” đại mãng xà, “Xà thần”... Từ đó họ theo tín ngưỡng Đa thần, tin tưởng sùng kính. Khi dân số càng đông họ thành lập bộ lạc, bầu tù trưởng bảo vệ họ và điều hành mọi sinh động chống trả kẻ nào bạo hành và nhứt là chống những bộ lạc khác xâm lấn địa bàn lãnh thổ sinh hoạt. Thế là bắt đầu thay vì sử dụng gậy mài nhọn đầu chống thú dữ, họ dùng làm vũ khí tự vệ đâm chết kẻ thù. Nhưng một khi bộ lạc nào hùng mạnh chính phục các bộ lạc yếu hèn bắt làm nô lệ, hay phải hàng phục theo điều kiện quy định. Thế là họ vô tình tạo ra một nền lực trị “Mạnh được yếu hàng” Lãnh chúa các tù trưởng oai quyền hống hách, khiến cho có công đối ngắm ngẫm quật khởi đổ máu, oán thù chông chắt mãi, hết thế hệ này đến thế hệ khác, cứ thế mà tiến hành lên để trị “Hoàng đế” (Vua của những ông vua) Sang đến thời hiện kim chuyển sang pháp trị và đế quốc, lấy nhân quyền làm gốc chuyển sang dân chủ pháp quyền, nhưng cũng còn vài nơi vẫn còn giữ quân chủ lập hiến. Song hành lại thêm chế độ tàn bạo Cộng sản toan lập thế giới đại đồng quá lỗi thời.

Trong lúc con người tin tưởng đa thần, có một số lợi dụng xây dựng tôn giáo đa thần, nhưng cũng có người tinh tấn sáng lập ra tôn giáo độc thần, giải toả đa thần, nhờ đó tâm linh con người bắt đầu chuyển hướng sang địa hạt mới rèn luyện thiện nghiệp hơn là ác nghiệp, hầu giảm chế việc chém giết lẫn nhau, giải toả hận thù, đem tình thương ban rải với nhau cùng sống hoà bình, lấy nhơn từ bác ái làm phương châm xử thế. Nhưng cộng sản lại vô thần ngự trị tâm linh, nên huỷ bỏ tôn giáo, mới nảy sanh ra giết chết hàng loạt nhiều triệu mạng người thống khổ, với biểu hiệu “Tam vô” và “Tam cùng” thay thế cho tam hồn quý báu của con người.” Thuận thiên giả tòn, nghịch thiên giả vong” nên thiên đường cộng sản, cái nôi của chủ nghĩa tam vô, tức Liên Xô tan rã, chỉ còn le lói mấy quốc gia còn vinh lấy Xã hội chủ nghĩa, làm loạn cho khối tự do, mà Việt Nam là nạn nhân đau thương nhứt, chịu bao thống khổ, đang trên đường quật khởi, tẩy xoá đi vết đau thương, giải trừ cộng sản. Nhưng bọn “Mượn đầu heo nấu cháo” lại cứ tung hoành hăm he tiêu diệt nhơn loại, nếu không để cho chúng tự do bành trướng thế lực trên vòm trời Á Đông và Đông Nam Á, nhứt là Biển Đông đang tranh giành cấu xé nhau, chiếm đoạt tài nguyên: hải sản và mỏ dầu. Chúng còn chế tạo hoả tiễn liên lục địa dọa nạt tất cả thế giới sẽ “Sinh tử chiến” nếu gây chiến với chúng: Nhứt Bắc Hàn, nhì Trung quốc. Bọn chúng vô thần đâu nghĩ gì Tâm linh huyền diệu của con người, chỉ nghĩ quyền lợi.

Dân số địa cầu tăng từ 600.000 lên tới 7 tỷ, do đâu mà có, vì theo Luân hồi thuyết con người tái sinh, tức nhiên 600.000 tái sinh 600.000 mà thôi. Thật ra luân hồi kiếp thưởng phạt công minh. Thăng hoa và giáng hạ. Do đó kẻ phạm ác nghiệp quá tràn đầy bị giáng cấp xuống hàng súc sanh và hàng động vật tạo thiện quả nhiều thăng hoa lên kiếp người. Thực vật cũng thế thăng hoa lên Động vật. Những hành sử này do tiềm thức của mỗi vi linh tử phán xét thực thi minh chánh. Huyền linh nhứt là tạo ra siêu tuần số điện giữa tái sinh viên và siêu tuần số điện của phôi thai khi tinh trùng xâm nhập vào noãn sào, rất công minh không sai trật do nghiệp quả thiện ác. Không có bàn tay nào làm được việc này, chỉ do siêu tuần điện số đương nhiên thực thi theo đúng quy luật thiên nhiên ác quả phải trả, thiện quả được hưởng, Siêu tuần điện số này ly kỳ thực thi từ lúc mới có con người và vạn vật đến nay không sai lệch tí nào. Có nhiều thắc mắc về thưởng thiện phạt ác theo luân hồi quả báo là tại sao nhiều kẻ ác độc tận xương tuỷ mà vẫn phây phây ăn trên ngồi trước, thâm tóm quyền lực tiền của vô như nước do tàn độc, tham nhũng, sát nhân cướp đoạt, mọi người nạn nhân nguyện rửa sao không thấy trời tru đất diệt? Đấy chẳng quả tiền kiếp họ đã tạo thiện quả dồi dào, nên được thụ hưởng chưa hết, nên chưa bị triệt hạ, nhưng ác quả này sẽ ứng hiện khi đã hết thiện quả. Chúng ta thấy những hạng người này được vinh sang quyền quý do số mạng đó thôi mà người xưa cho là “Tử sanh hữu mạng, Phú quý tại thiên” Khoa học ngày nay chưa giải thích được là do không đủ chứng tố. Có thể về sau sẽ tỏ tường cũng như ngày xưa nghĩ chuyện đặng vãn giá võ của tiên, thánh, thần còn phàm nhơn tục tử chỉ lấy mắt ngắm nhìn ước ao, chớ bây giờ phi cơ hàng không chở mỗi lần 400 đến 500 người bay từ nơi này sang nơi khác quá dễ dàng, còn vượt cả không gian lên cung trăng nhìn xuống quả địa cầu sướng mắt, hết còn huyền thoại cung Quăng với chị Hằng Nga. Tâm linh con người huyền diệu hơn nữa với những bậc

chân tu đắc đạo, di chuyển bằng thần thức đi tham quan càn khôn vũ trụ, nhận được và hồi âm những thông điệp từ khắp nơi trong thiên nhiên, như ông Đạo Ba đã cho biết hằng năm phải về tịnh thất ở Hi Mã Lạp Sơn, bái yết quý vị thượng đĩnh từ 4.000 tuổi đến trẻ nhất 600 tuổi có cả Đức Jésus Christ nữa. Đi và về chỉ có mấy giờ thôi. như vậy tốc lực phải từ 2000km/giờ còn hơn phản lực cơ.

Huyền diệu tâm linh còn thể hiện trong việc luân chuyển thành trụ hoại không trên dưới 7 vũ trụ hằng hữu trong thiên nhiên. Tâm linh chủ trì nguyên tử qua 3 vi tử chánh: Âm tử, Dương tử, Trung hoà tử, trong nề hoàn cung dưới dạng thức ý thức, vô thức, tiềm thức điều khiển mọi sinh động của cơ thể, luôn cả những suy luận, duy trì kiến thức. Tâm linh tiềm ẩn trong vạn vật qua các vật thể tạo hình tướng do đó chúng ta mới nhận thức được những sinh động của mọi vật thể, mà con người cũng chỉ là một nhơn vật thể. Vậy con người có linh hồn (vi linh tử) thời tức nhiên mọi vật thể cấu tạo từ nguyên tử cũng đều có linh hồn cho nên mới có luật Luân hồi vạn chuyển mãi từ cái có đến cái không có, rồi từ cái không có đến cái có hết sức huyền diệu. Chúng ta thấy con người chết đi chúng ta tưởng chết là hết, nhưng thật sự nó biến chuyển từ cái có đến cái không có. Rồi từ cái không có con người lại chuyển sang kiếp tái sinh tức là chuyển đến cái có hiện hữu trên trần gian. Thời thú vật cũng vậy, thực vật cũng vậy, chí đến tứ đại (Lửa, đất, gió, nước) cũng chuyển thể như thế, như vậy kỳ diệu này đã thường xuyên tiếp diễn mãi không ngừng trong thiên nhiên. Cho nên chúng ta thấy lửa cháy dữ dội nhưng hết bồ là nó tan mất hết, đất xây đắp cồn bãi, núi non, đất đai, đại lục, nhưng vẫn tan biến mất như đại lục Lemuria và Atlantic, rồi sau này chúng sẽ nổi trở lên vào năm 2015 và hình thể địa cầu sẽ biến đổi từ sau 2014 (Xin xem Bản đồ Tân thế giới sau 2014 (đồng tác giả) đất liền thành biển, biển thành đại lục. Chứng minh tứ đại cũng có tâm linh như thực vật, động vật. Tâm linh chúng hiện hữu nơi trung tâm điểm của mỗi vật thể, nằm trong nguyên tử của vật thể, thực vật nằm nơi gốc, động vật nằm trong não bộ. Nhưng linh diệu nhất là Tâm linh con người tinh anh nhất hoàn vũ.

Tâm linh con người có những phần hoà đồng với thiên nhiên với những bậc cao thâm linh diệu mới tiếp xúc được với quý vị thượng đĩnh trong vũ trụ hay thiên nhiên qua thông điệp gián tiếp và qua cơ bút hay giáng bút trực tiếp mà ngày nay nhiều tôn giáo đã thực thi. Chúng ta mới có được hiểu biết mới là thượng đĩnh và con người đều có tâm linh như nhau, nhưng sai biệt ở chỗ một bên còn phạm phu tục tử, còn một bên là những vị đã đắc đạo quả siêu việt đâu còn bị luân hồi luật chế ngự nữa, mới được vương lên bực "THƯỢNG ĐÌNH" cao diệu hưởng dẫn con người thoát lưới trảm luân của phàm trần. Tâm linh nào hoà hợp được với tâm linh thiên nhiên mới thật sự trở về nguồn "Vi linh tử" trong nguyên tử ở hỗn nguơn khối, không còn sanh lão bệnh tử nữa, không còn ăn uống, không còn lao động tay chân hay lao động trí óc nữa, an nhiên tự tại, không còn vướng bận thị phi thiện ác, không còn vướng bận hồng trần khổ nhọc. Đấy mới chính là thiên đàng, còn thân xác phàm trần là còn trong địa ngục trần gian, khiến tâm linh xao động, tranh danh đoạt lợi, tranh đấu cho lẽ sống còn, nhưng thật ra quá ngắn ngủi so với tâm linh thiên nhiên.

Sacramento ngày 20 tháng 4 năm 2013

SAGIANG