

ĐỊA ĐÀNG TRẦN GIAN

SAGIANG

I.- CẢNH TRÍ ĐỊA ĐÀNG

Chúng ta đã từng nghe thuyết giảng địa đàng, với cảnh trí hài hòa xinh lịch, với cuộc sống an nhiên tự tại, muốn gì có vậy, không làm lụng gì cả, muốn ăn món gì là lập tức sau khi ước nguyện, bàn ăn bày ra với những món ăn vĩ vèo béo bổ, ăn xong là tự nhiên biến mất, khỏi cần dọn dẹp. Nhà ở khỏi cần xây cất, chỉ ước nguyện là tòa nhà hiện ra với đầy đủ tiện nghi như cung đình hoàng gia. Muốn ngủ giường thất bảo là xuất hiện ra ngủ ngon với chăn ấm nệm êm thoải mái, khi thức dậy rời giường là biến mất. Muốn có hoa viên hoành tráng, chỉ ra ngoài sân là một hoa viên với bông hóa đua sắc huy hoàng. Muốn có bạn bè hợp bạn là có ngay chuyện trò ăn uống tươi vui, rộn rã. Muốn dạo cảnh tham quan tự nhiên nhẹ nhàng bay nhanh đến tham quan dạo cảnh vùng ước muốn. Mỗi ngày có chương trình giải trí, ăn uống, nghỉ ngơi, tu tập, định thiền vào thiền viện nghe kinh điển thuyết giáo, thực thi tu tâm dưỡng tánh. Tóm lại cảnh trí Địa đàng rất thoả thích với người hiền đức, muốn thoát vòng tục lụy, luân hồi quả báo, khi được nhiếp độ về hay tu hành đoạt cảnh giới thoát vòng tục lụy. Thông thường là những vị có siêu tần điện số cao thích nghi với siêu tần điện số Thiên đình, Tây phương cực lạc quốc, Thượng giới. Muốn đạt cảnh vị siêu tần điện số cao phải hiền đức có thiện quả từ 60% trở lên, nghĩa là ác quả tối thiểu. Nó chính là mạng số con người, mà chúng ta thường nghĩ là nặng bóng vía hay yếu bóng vía như: Nặng bóng vía quý thân kinh sợ "Đức trọng quý thân kinh". Yếu bóng vía bị ma nhất, quý ám. Do đó thiện quả nhiều (Nặng bóng vía), ác quả nhiều (Nhẹ bóng vía) gây ra số mạng. "Mạng số hữu thời chung tu hữu. Mạng số vô thời mạt cương cầu". Ai cũng muốn sống cõi địa đàng thoát nạn đầu thai từ kiếp này sang kia khác, từ lúc mới cấu trúc ra con người đến nay mấy triệu năm rồi, có nhiều bộ xương hóa thạch hàng triệu năm, con người trải qua rất nhiều kiếp, chỉ đến quý thân dân cõi Vô sắc giới, hay cõi Trời Phạm thiên khi hết thiện quả cũng phải trở về cõi Sắc giới của cố sanh hành tinh đầu thai trở lại, vì thiện quả của họ tạo được trong tiền kiếp, thỏa đáng điều kiện vinh thăng (Từ 100% trở lên thiện quả). Cảnh trí Địa đàng chỉ trong trí tưởng, vì khi được lên đó, có ai chịu rút trở về cõi trần ô dục, thống khổ của cuộc sống vật chất mất hứng thú không được như cõi địa đàng. Một đôi khi để chứng minh nhiếp độ, quý vị Bồ tát và Phật A Di Đà biện minh những phi phạm tác động như: Người sắp chết mà còn tĩnh tâm niệm 10 tiếng Nam mô A di Đà Phật, được một luồng hồng quang tuyền đến tiếp dẫn tâm linh người chết trực vãng Tây phương để về báo mộng cho con cháu biết, đã được tiếp tục cuộc sống địa đàng nơi cực lạc quốc với rất đông đủ mọi loài người trong vũ trụ Ta Bà, bất đồng ngôn ngữ nhưng nhờ đã thông tư tưởng mà thân mật với nhau. Hiện nay rất nhiều Niệm Phật Đường từ nội địa lan tràn ra khắp Năm châu (Do dân Việt tỵ nạn) khuyến khích tu tất, tiếp thêm nữa 2 tôn giáo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo phổ quát tu tâm rất thâm trầm, không có tụng kinh như Phật giáo, hay thuyết giảng Kinh Thánh như Thiên chúa giáo hoặc Tin Lành giáo hay quá khích như Hồi giáo, cho nên số người được siêu tần điện số rất nhiều mà thành quả là người Việt được nhiếp độ tái sinh nhiều nhất trên thế giới, lên tới 3/10 dân số Việt, trong lúc các nơi khác nhiều nhất là 1/10, có nhiều quốc gia chỉ tái sanh được 5/20 hay dưới nữa, do đất nước họ bị tan biến thành biển cả. Riêng những đại lục mới nổi trở lại Lemuria và Atlantis chưa có ai cả, nên phải tái phối trí đưa một số thành dân đến sinh sống do Đạo sư điều động. Đất rộng người thưa cảnh sống thoải mái không còn bon chen, giành giật và nhứt là không còn thất nghiệp như ngày xưa nữa. Thành dân sống hài hòa, tương thân tương ái, ăn chay và không còn sát sanh hại vật nữa.

II.- CUỘC SỐNG ĐỊA ĐÀNG TRẦN GIAN

Sau cuộc lễ Long Hoa Hội, thành dân về an cư nơi vùng đất rộng, cứ sống an nhiên với nghề nghiệp thỏa đáng. Mọi sinh động rất nhàn hạ, không còn cảnh bóc lột sức lao động công nhân, vì họ tự chủ hành nghề, mỗi hợp đồng thỏa hiệp được tôn trọng với chức năng phù hợp với lương bổng và thời khắc biểu làm việc thoải mái, không có lao công tổn sức quá nặng. Chủ nhân và công nhân cư xử nhau trong tình bạn, chí đến sử dụng gia súc trong công việc cũng không cưỡng bức quá sức chúng, chỉ thông thả mà thôi. Nhứt là chăm sóc chúng như đàn em, không còn sát sinh hại vật nữa "Nhân thú đề huề". Thành dân ăn chay trường, chỉ lo trồng trọt ruộng nương rẫy hái làm lương thực nên công việc không còn quá vất vả cực nhọc nữa. Nghề nghiệp đủ mọi ngành, công nhân làm việc ngày 6 giờ tối đa trong các xưởng hãng xí nghiệp, lương bổng tối thiểu mỗi giờ đủ ăn uống một ngày. Tiền tệ tính bằng kim bản vị, lấy vàng làm chánh tệ: phân, chi, lượng, đỉnh, yên, tạ tấn. Các ngân hàng phát hành chứng minh tệ (Tiền giấy) phải có đủ số vàng dẫn kho, tiền tệ hoàn toàn thông nhứt cho toàn thể 18 khu Đạo trị. Đất rộng người thưa, không còn tranh chấp điền thổ, qui Đạo sư phải khuyến cáo thành dân có làm mới có ăn, chỉ có 1% phế tật và già yếu không thân nhân mới được chăm sóc ở dưỡng lão viện, cô nhi viện cũng nuôi dưỡng các trẻ mồ côi. Thất nghiệp hoàn toàn không còn. Các khu Đạo trị lo phát triển khoa học, chế tác phát minh phụng sự nhơn loại chu đáo. Họ đã thành công tối đa các vật dụng Âm quang tuyến điện tử và đang cố sức phát triển lên Dương quang tuyến điện tử, nhưng mới phôi thai nên trong cuộc chiến tranh hành tinh địa cầu lép vế, chưa đủ sức tiếp chiến vào thế kỷ 22. May nhờ Long Hoa Giáo Chủ đã tiên liệu huấn luyện 18 Đạo sư Trung Hòa quang tuyến điện tử chiến thắng vẻ vang, nhưng thắng không kiêu, lại ân cần tiếp đãi tù binh, chăm sóc thương bệnh, còn cho đi tham quan khắp nơi cho biết hào hiệp tính và chiêu khách tính của thành dân Đạo trị, khiến người Hành tinh ngưỡng phục, cho nên trong bữa tiệc tiễn đưa biết bao nhiêu cảm tình quyến luyến nét đan thanh với bao cảm tình âm thầm nẩy lộc. Nhờ đó mà địa cầu giao thương với sanh hành tinh 179 trong vũ trụ Ta Bà và di tản toàn thành dân địa cầu vào thế kỷ 32 trước khi địa cầu tận thế vào thế kỷ 33, do tuệ tinh chạm vào Mặt trăng bề nát ra, bao nhiêu đất, đá, cát bụi trút xuống địa cầu lấp mặt đất cao 300 mét, báo hại địa cầu trở thành tử hành tinh tức tưởi. Cuộc di tản khổng lồ này chuyên vận 600 triệu Nam Phụ Lão Âu qua những chuyến phi hành với phi thuyền không gian sáng chế theo lối Dương quang tuyến điện tử, lên tới sanh hành tinh 179 được tiếp đón nồng hậu lo chăm sóc cùng chung sống với nền Đạo trị còn phôi thai của họ. Người dân sanh hành tinh 179 đã tranh đấu với chánh quyền của họ giải tỏa ranh giới quốc gia, thiết lập nền Đạo trị quá nhiều khê cả 10 thế kỷ cho đến khi thành dân Đạo trị địa cầu di tản lên chung sống, mới tạo được hòa khí thành công Đạo trị hóa toàn thể sanh hành tinh 179. Lúc bấy giờ thành dân đạo trị 179 rất hài lòng, tận diệt bọn cường hào ác bá cùng chánh quyền quân phiệt và vương phiệt cùng tài phiệt, đưa thánh nhân của họ lên nắm quyền Đạo trị toàn thể 179 cùng thành lập 32 khu Đạo trị với cộng tác đắc lực của Đạo trị quyền địa cầu. Từ đó họ chuyển dần Đạo trị sang các hành tinh khác gần đây, giải tỏa hết những chiến trận hành tinh, liên miên phát khởi, không còn chết thảm những chiến binh, những tổn thất tài sản, những thành quách lâu đài tan nát. Họ nhận thấy nền Đạo trị địa cầu rất quang minh chánh đại, giúp nhơn loại tránh cảnh sát sinh hại vật, ăn chay trường tuổi thọ cao, bớt đỡ sức lao động, chấm dứt những trận chiến đẫm máu tranh danh đoạt lợi. Những lần ranh biên giới không còn nữa, những hận thù xóa bỏ hết, cùng nhau chung sống cảnh giới địa đàng trần gian, được tuổi thọ cao quý lắm rồi, bớt đau ốm bệnh hoạn nhờ tiết độ dinh dưỡng chay trường.

III.- HẬU QUẢ ĐỊA ĐÀNG TRẦN GIAN

Chúng ta đã nhận xét nền Đạo trị làm nền tảng cho cuộc sống Địa đàng trần gian, chỉ có Đạo trị mới loại bỏ được ác nghiệp trần gian vì Tam Bành (Tham, Sân, Si) Lục tặc {(Nhân, Nhĩ, Tỹ, Thiệt, Thân, Ý) liên hệ với lục trần (Sắc, Thanh, Hương, Vị, Xúc, Pháp)}. Con người dứt được tam bành lục tặc trong tâm tư sẽ trở nên thánh thiện, thoát vòng tục lụy dễ dàng, mới xứng đáng làm thành dân địa đàng. Nền đạo trị địa cầu phát khởi suông sẽ nhờ biến cố địa cầu chuyển trục sau chiến tranh nguyên tử kinh thiên động địa, chỉ còn 1/10 hiền đức chi nhơn mới được nhiếp độ tái sinh toàn là thiện tri thức, tức nhiên họ thức tỉnh hoàn toàn. Còn các sanh hành tinh khác không có biến cố thập tử tái nhứt sinh chuyển thể sang Đạo trị rất nhiều khê, vì Tam bành, lục tặc thức đẩy nên những nhà cầm quyền đâu có chịu hạ bệ như ở Địa cầu, quân đội, hành chánh gì cũng tiêu tan mất hết rất dễ dàng, thành dân bắt sang Đạo trị do Đức Di Lạc Vương Phật đề xướng với phụ họa của quý Ngài Bồ Tát, Phật giáng thế. Cho nên ở sanh hành tinh 179 các phi hành gia tấn kích địa cầu mang tinh thần Đạo trị về phổ quát, có mấy ai nghe đâu, cả ngàn năm sau mới lệt đệt quăng bá Đạo trị. Nhờ 600 triệu di tản dân địa cầu đến trú định mới phát triển lên rầm rộ biến thể Đạo trị cho toàn thể hành tinh 179 thành công, mặc dầu không có biến cố trọng đại. Chính lòng dân 179 phát triển có giúp rập của người đạo trị mới thành đạt với bao xương máu chống bọn cầm quyền ô trọc. Thánh dân rất hoan hỉ sống an nhiên tự tại, không còn vương bận chánh quyền đàn áp, không còn bị vật chất tiền tài ám nhần, không còn khảm đường luật pháp, khi thành dân cư xử hài hòa nhau, không trộm cướp, không quá nghèo khổ, không bị thất nghiệp triền miên, chỉ còn hạng phế tật, già yếu và cô nhi thì đã được dưỡng lão viện và Dục anh viện bảo trợ. Họ thoái mái nhứt là tiền tệ thống nhứt với kim bản vị: phân, chỉ, lượng, đĩnh, yến, tạ, tấn theo lối thập phân. Còn ngân hàng phát hành chứng minh tệ phải có số vàng dẫn kho tương ứng, nên khỏi có viện hối đoái can thiệp gì ráo, mà chỉ có ở liên hành tinh thôi. Lần hỏi về sau người ở các sanh hành tinh khác gần đây giao dịch nhau nhận thức nền Đạo trị cao quý, nên dần dần cải tổ tuy nhiều khê đồ máu. Nhưng được lợi lộc quá nhiều từ đời sống thành dân an nhiên tự tại, từ tiền tệ thống nhứt, từ nền khoa học phát triển nhanh chóng tiến tới Trung hòa quang tuyến điện tử mà địa cầu đã dẫn đầu, do không còn tranh chấp quyền lợi quốc gia, không có chiến tranh hủy diệt. Thành dân sống nhàn hạ, làm việc ngày 6 giờ mỗi tuần nhứt có ngày nghỉ dưỡng sức lao động, chí đến gia súc cũng thả sử dụng trong vùng rừng núi, và không sát sanh hại vật nữa, vì ăn chay. Phương tiện di chuyển rất tiện lợi với cơ giới tân tiến. Thành dân nhờ bớt sức lao động và y học phát triển cao điềm nên tuổi thọ cao thâm đoạt mức độ sống thọ 187 tuổi rưởi (7,5 X 25 tuổi trưởng thành). Có nhiều vị vượt tuổi thọ trung bình lên trên 200 tuổi bắt kịp với quý Ngài ở Trường Xuân Thạch động (Hi mã Lạp sơn) từ 300 tuổi tới 4.000 tuổi, mà trong đó có đức chúa Jésus Christ. Về sau quý Ngài chuyển sang hành tinh khác khi địa cầu tận thế. Thành dân có năng lực dồi dào, hô phong hoán vũ, cầu đảo mưa thuận gió hòa, mùa màng ruộng rẫy tạo lương thực dư thừa. Lại có giàn cơ giới giúp thành dân bớt lao lực trong mọi ngành công nông nghiệp. Nhà ở đầy đủ tiện nghi mặc dầu ở nơi đèo heo hút gió, cũng có sân đáp phi cơ, cũng có đường lộ lên tới nơi, điện nước phong phú. Trẻ con ăn học đến nơi đến chốn từ Đại học tới Cao học, dân trí rất cao xứng danh thành dân Đạo trị. Thiên đing chấp nhận Đạo trị phổ quát đến các vũ trụ khác nữa, trong khi 342 sanh hành tinh của vũ trụ Ta Bà đã hình thành sau mấy ngàn năm gần viên mãn, mặc dầu gốc của Đạo trị đã mất đi do tận thế tức tưởi bởi tuệ tinh chạm phải vào thế kỷ 32, đất cát đổ xuống lấp cao.

Sacramento, ngày 18 tháng 5 năm 2015

