

ĐỆ TAM CỘNG HÒA

SAGIANG

I.- CHẾ ĐỘ CỘNG HÒA

Nước Pháp có công đào tạo thể chế Cộng Hòa cho thế giới kể từ khi lật đổ nhà vua Louis 16 năm 1879, nhưng phải chịu eo sèo năm lần bảy lượt, trải qua nhiều giai đoạn khốc liệt, tranh chiến với các vua chúa các quốc gia Âu châu, vì họ sợ liên lụy tới nước họ, khiến trở lại đế hoàng do Napoleon gây ra. Sau đó mới tới nền Đệ nhị Cộng hòa và tiếp tục tới đệ tứ Cộng Hòa bị Đức phá nát trong Đệ nhị Thế chiến, mãi tới 1945 De Gaulle tái tạo nền Đệ Ngũ Cộng hòa. Chính Mỹ khi thành công tái độc lập cũng lấy chế độ Cộng Hòa làm nền tảng với Tổng thống chế và vững chãi cho đến nay. Riêng Việt Nam từ xưa chỉ có chế độ Quân chủ truyền từ lưu tôn với uy quyền tuyệt đối nắm hết vận mạng quốc gia các quyền tối thượng: Hành pháp, Lập pháp và Tư pháp đều do nhà vua quyết đoán có nhiều bản án hết sức tàn bạo như: Tru di tam tộc mà Nguyễn Trãi đã phải chịu oan khổ cả dòng họ, mãi đến đời Lê Thánh tôn mới được ân xá. Ngoài ra còn những bản án Tam ban triều điển xử tử tội nhân không ho biện hộ, bản án voi dầy, ngựa xé hết sức tàn nhẫn khi các tướng lãnh Tây sơn bị Nguyễn Gia Long xử tử, còn thêm người chết rồi mà đào mã lấy xác chặc đầu đem giam, còn xác đốt ra tro trộn thuốc súng thần công bắn tung ra biển mới vừa lòng nhà vua khi trả thù. Khi đã chết mà còn xiềng xích mã cho hạ con thù oán như vua Minh Mạng cho xiềng mã Tả quân Lê văn Duyệt, vì ông không chịu tôn Hoàng tử Đảm lên ngôi, nên khi lên ngôi quyết chí hạ nhục nhưng Lê văn Duyệt có cây kiếm tiền trăm hậu tâu của khai quốc công thần, phải chờ chết mới hạ linh tuyên phạt xiềng mã, khiến cho Lê văn Khôi tức lý làm loạn chiếm thành Phiên An chống nhà vua, phải ba năm sau, quân sĩ và nghĩa binh chết quá nhiều mới hạ được thành, chôn tất cả loạn quân chung một mã với tên "Mã Ngụy". Vua Tự Đức rất yếu kém khi không theo chương trình cải tiến dân sinh qua bản điều trần của Bùi Viện và Nguyễn trường Tộ, canh tân đất nước như Nhật Bản, đã bế quan toả cảng, mất giao dịch với ngoại quốc đã nhiều đời trước gây dựng ở Phố Hiến, phố Đà Nẵng và Sài côn, lại ra lệnh triệt hạ đạo Thiên chúa, một việc sai lầm về tín ngưỡng, giết chết giáo sĩ, hành tội tín đồ, mới làm dịp thuận tiên để Pháp và Tây Ban Nha đánh chiếm Việt Nam hầu bảo vệ giáo sĩ và tín đồ Thiên chúa giáo, khiến Việt Nam phải bị nô lệ Pháp gần 100 năm để có dịp Hồ chí Minh (Tàu già hiệu) tạo lập đảng Cộng sản phá hại tiềm năng Việt Nam suốt gần 1 thế kỷ, báo hại Miền Lào ngày xưa dựa vào Việt Nam qua Trấn Biên Phủ và Trấn Ninh phủ cũng đồng chung số phận, trở thành Liên bang Đông Dương thuộc Pháp và đặc biệt Nam kỳ quốc (Cochonchine), An Nam quốc (Annam) và Bắc kỳ quốc (Tonkin) phân rẽ Việt Nam. Trong lúc Siêm chúa thức thời vụ mời giáo sư ngoại quốc đến dạy dân chúng và cả hoàng tộc học hỏi nền văn minh khoa học và Anh, Pháp ngữ, còn giao dịch với cả Pháp và Anh nên vẫn duy trì độc lập giữa hai đế quốc, Anh ở Miền Điện và Pháp ở Đông Dương. Năm 1945 Bảo Đại rung sợ nạp ấn kiếm cho Việt Minh và viết chiếu chỉ thoái vị nhục nhã, trong lúc quân đội có sẵn trong tay mà không chiến đấu lại đầu hàng. Lại còn chịu hèn hạ làm cố vấn bù nhìn cho Hồ tặc để rồi bị đẩy đi Hồng Kông cho rãnh nợ. Thế mà các nhà chí sĩ lại hèn kém tiếp đón Bảo Đại trở về (1947), làm tay sai cho Pháp, dụ dỗ các đảng phái và giáo phái về hàng phục tránh họa diệt vong do cộng sản, không còn chống Pháp nữa, thế mới là tàn hại đất nước để dân chúng chết thảm dưới mưa bom đạn của Việt Minh và Pháp. Chánh nghĩa đâu không thấy mà chỉ thấy toàn là chém giết lẫn nhau, Việt Minh bắt đầu được Liên Xô và Trung cộng tiếp trợ tạo quân lực hùng hậu từ 1951 mở ra trận địa chiến dữ dội ở Na Sầm và Hòa Bình và cuối cùng là Điện biên Phủ buộc Pháp ký

Hiệp định Genève 1954 chia đôi đất nước. Ngô đình Diệm được Mỹ đào luyện đưa về nước với chức trưởng Thủ tướng Quốc gia Việt nam lo di dân cả triệu về Miền Nam và trưng cầu dân ý Truất phế Bảo Đại, cho bầu cử quốc hội Lập Hiến trở thành Cộng Hòa Việt Nam theo chế độ Tổng thống chế. Sau đó chuyển qua Quốc hội Lập Pháp theo đúng tinh thần dân chủ Tam quyền Hiến pháp: 1.- Hành pháp do Tổng Thống, 2.- Lập pháp do Quốc hội 3.- Tư pháp do Tòa án (Có dự định Tối cao Pháp viện). Đây là nền Đệ nhất Cộng Hòa bắt đầu từ 1956 đến 1963.

II.- THĂNG TRÀM CỦA NỀN CỘNG HÒA VIỆT NAM

Đệ nhất Cộng Hoà quá mới mẻ đối với nhân dân Việt Nam, nhưng cũng là niềm hãnh diện thoát khỏi nô lệ Pháp suốt gần 100 năm, do lỗi của nhà Nguyễn quá chậm tiến, không theo kịp trào lưu tiên bộ của văn minh thế giới, như là dân sinh còn thấp kém, khoa học còn mơ màng, cứ trọng dụng từ chương khoa cử, lối giáo dục thiếu khai phóng, nhân bản và khoa học hiện đại, nên bị ngoại bang ức hiếp, cũng như nhà Thanh bên Tàu bị Bát quốc lấn chiếm đất đai: Thượng Hải, Macau, Hồng Kông, Đài loan... Và còn bị Nhật trấn đóng từ 1937 đến 1945 phải kháng chiến quốc cộng hợp lực chống Nhật. Ông Diệm bị nhóm Cavarel chống đối do ông thông nhưt quân đội, dẹp hết nạn sứ quân Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài. Việc làm rất chính đại sau khi truất phế Bảo Đại bị xem là phản thần, chớ thật ra Bảo Đại chỉ là Bù nhìn của Bình xuyên, cùng Nguyễn văn Tâm và Tướng Nguyễn văn Hinh Tổng tham mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam phản lại ông Diệm, cần phải thay thế và nhưt định không sang hầu Bảo Đại ở bên Pháp, một ông vua không ở trong nước đâu có quyền lực gì. Thông nhưt được quân đội và định cư được gần 1 triệu người Bắc di cư là một việc làm thành công của nền Đệ nhất Cộng Hoà. Kế tiếp phương án Bài Phong, Đả Thực, Diệt cộng được thi hành triệt để và được Mỹ viện trợ tối đa để thực thi các phương án. Nhưng Hồ tặc lại mưu toan xích hóa Miền Nam theo lệnh quan thầy Liên Xô và Trung cộng, hầu làm bàn đạp xích hóa toàn vùng Đông Nam Á, mở Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam (1960), bắt buộc VNCH phải đối địch, trừ liệu chương trình quốc sách Khu Trù Mật và Ấp chiến Lược cách ly bọn Việt cộng rất có kết quả, khiến chúng phải rút qua biên giới Campuchia chịu trận, đồng thời mở đường mòn Hồ chí Minh đưa quân đội Bắc Việt tiến xuống tấn công ráo riết khiến Mỹ phải viết Bạch Thư tố cáo Bắc Việt xâm lăng, kêu gọi Đồng minh tiếp trợ lập tiền đồn chống cộng tại VNCH và đồng thời khuyến cáo ông Diệm cho Mỹ đổ bộ sang diệt cộng cùng Đồng Minh 7 quốc gia. Nhưng ông Diệm chỉ cầu xin viện trợ quân sự và kinh tế để giữ chánh nghĩa quốc gia chống cộng. Điểm này ông Diệm, sai lầm vì tự ái tinh thần quốc gia, không theo chính sách Lý Thừa Vãng ở Nam triều Tiên đã nhờ Mỹ tiếp trợ giữ vững cơ đồ chống Bắc Triều Tiên xâm lăng, với Hòa ước Bản Môn Điểm (1953) và bành trướng thế lực trở thành con rồng Á châu. Chính bất đồng ý kiến này mà Mỹ ra lệnh cho nhóm Tướng lãnh đảo chánh ông Diệm (1963) chấm dứt nền Đệ nhất Cộng Hoà. Nhưng nhóm tướng lãnh bát nháo võ biên phá hại hết tron giềng mối chống cộng, nhưt là bãi bỏ tất cả Ấp Chiến Lược, thả giàn cho Việt Cộng quấy rối và tấn công mạnh mẽ, nên Mỹ bộ sang Việt Nam từ Sư đoàn lên tới nửa triệu quân tiến đánh với Việt cộng khắp các mặt trận, điều hành các cuộc hành quân, khiến cho quân lực VNCH bị mang tiếng đánh thuê cho Mỹ, hết sức oan uổng. Tới chừng ông Thiệu thành lập nền Đệ nhị Cộng Hoà theo hiến pháp 1967 mới bắt đầu hồi phục cho quân lực VNCH, mỗi trận chiến nhờ Pháo binh và phi cơ Mỹ tiếp trợ thành công nhiều trận. Đồng thời Mỹ sử dụng B52 rải thảm bom đường mòn Hồ chí Minh giết quân đội Bắc Việt từ sư đoàn này tới sư đoàn kia, nên

khụng lại để cho VNCH mạnh mẽ tiến qua Campuchia, diệt trọn gói Việt cộng trốn tránh và nhưt là Cục R đầu não của Mặt trận Giải Phóng Miền Nam bỏ chạy trốn chết (1968), thừa thắng xông lên còn mở ra chiến dịch Hạ Lào (1971) tiến đánh qua các nhóm quân Việt Cộng dữ dội và rút binh về hò reo diệt cộng thành công. Chương trình Bình định phát triển nông thôn và sơn thôn huy hoàng hồi cư dân chúng tỵ nạn cộng sản và còn đưa ra luật "Người cày có ruộng" chánh quyền mua lại đất đai của các đại điền chủ phân phối cho dân cày làm chủ đất đai hết sức công bình. Nhưng Mỹ theo chiến lược toàn cầu lôi cuốn Trung cộng theo phe Tư Bản hầu chống phe cộng sản mới có thể chấm dứt chiến tranh lạnh (Kéo dài từ 1945) bắt buộc phải bỏ rơi VNCH, đưa Trung cộng thay thế Trung hoa quốc gia trong ngũ cường Hội đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, còn phải nâng cao kỹ thuật và kinh tế. Nixon và Kissinger hí hửng thành công để bắt đầu màn tấn công Liên xô. Bỏ rơi nền Đệ nhị Cộng Hòa sau khi ký hiệp ước Ba Lê (1973), rút hết tù binh Mỹ và giải tán quân đội Đồng Minh. Việt Nam Cộng hòa bị cô lập và bị cắt đứt hết viện trợ, bị 4 quân đoàn Bắc Việt tràn ngập, chấm dứt nền Đệ nhị Cộng Hòa, thống nhưt thành Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam hoàn toàn cộng sản độc tài toàn trị (1975).

III.- ĐỆ TAM CỘNG HÒA SẼ THÀNH LẬP

Việt cộng ác ôn bị Mỹ cấm vận, dân chúng nghèo đói, lại còn bị trả thù độc hại bắt Quân Cán Chính Đảng phái đi học tập cải tạo trên 500.000 người phân chia cả gia đình toi tả. Tịch biên gia sản đầy đi vùng kinh tế mới. Danh xưng học tập cải tạo chớ thật ra là các trại trừng giới hành hạ nguy quân nguy quyền, cai trị sắt máu, ngăn sông cách chợ, bắt buộc vô nghiệp đoàn, nông trường tập thể, nhưt là tờ kê khai hộ khẩu ác nghiệp, đổi tiền cho sạch sành sanh chỉ phát cho mỗi người 200 đồng cụ Hồ, khiến cho dân Việt trốn chạy vượt biên ra tỵ nạn ở các nước Đông Nam Á, đã bỏ thân trên Biển Đông hằng chục ngàn mạng. Đến nay số người Việt tỵ nạn có trên 4 triệu trên khắp thế giới. Việt cộng quá tham tàn chạy theo Tàu chịu thân phục (từ 1990) để "Cồng rắn cắn gà nhà" sẽ bị Tàu tiến chiếm Việt Nam vào cuối năm nay, khiến toàn dân vùng lên lập chiến khu từ Bắc chí Nam chống đối gồm: thành phần công nhân, lực lượng thợ thuyền, dân oan khiêu kiện, sinh viên học sinh và thanh niên, các vị vào tù ra khám, cách chánh khách âm thầm chịu đựng đàn hạch mấy chục năm qua, các nhà ái quốc chân chính cùng các blogger, phóng viên chui, các hội nhà báo, các chánh trị gia, các hội phụ nữ, khối 8406, khối đảng viên phản tỉnh, cùng cán binh Việt cộng phản tỉnh. Lực lượng này tự lực cánh sinh, có ủng hộ của toàn dân, lại được hải ngoại tiếp trợ mạnh mẽ. Diên Hồng hội sẽ kết hợp lực lượng hải ngoại trần tình với chánh quyền địa phương Trung cộng xâm lăng và còn tha thiết thỉnh cầu Liên hiệp quốc cấm vận Tàu cộng, và cử Đồng Minh giải phóng VNCH. Có tháp tùng Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu Vong với trách nhiệm bình định lãnh thổ, tái lập trật tự an ninh và chánh quyền địa phương các vùng giải phóng xong, nhưt là giao liên với các tụ điểm kháng chiến lấy tin tức tình báo hầu tấn kích giải phóng có hiệu quả và nhanh chóng. Trong vòng 2 tuần lễ sẽ tấn tới vĩ tuyến 17 lo hồi cư dân chúng và, dinh dưỡng dân chúng trong lúc cơ hàn, cùng tái thiết cầu đường cùng tái cấu trúc thương mại và kỹ nghệ. Lúc bấy giờ chánh quyền VNCH Lưu Vong mời các nhân sĩ nội địa và hải ngoại thành lập nền Đệ Tam Cộng Hòa lâm thời và gấp rút thành lập quân lực hùng mạnh với hải lực không quân đầy đủ hầu tham gia Đại chiến thứ Ba, để tái tiếp thu Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cùng toàn thể lãnh hải Biển Đông, sau khi tàn chiến cuộc. Lá cờ VNCH bắt đầu phát phới từ Bến Hải đến Cà Mau.

Sacramento, ngày 24 tháng 10 năm 2014

