

# ĐẠO TRỊ THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG

## SAGIANG

### I.- XUẤT XỨ TÔN GIÁO

Con người khi mới hiện hữu trên trần gian, có đời sống như loài khỉ vượn; ăn lông ở lỗ, sống rất hồn nhiên, nhưng bị mưa gió, bão bùng, nóng, rét, cháy rừng, động đất, làm cho họ kinh sợ và kính cẩn với những ý tưởng thiên tai địa ách nầy do các vị thần vô hình điều khiển, nên họ bái lạy xin dâng khuất mặt rộng lượng bớt đi những hành động hải hùng đối với họ. Trước tiên họ thờ thần lửa, họ tin tưởng lửa do mặt trời tạo ra nhiệt lượng quá mãnh liệt, làm cháy rừng khủng khiếp, nếu chạy không kịp sẽ bị chết cháy, giống những con thú bị quay chín thịt ăn ngon hơn thịt sống, họ cũng nghĩ đến sử dụng lửa để sưởi ấm về đêm, nướng thịt cá ăn, và cũng dùng tấn công loài ác thú. Họ đầu tiên tạo ra đạo Bái hỏa, mỗi buổi sáng bái lạy rước Thần Thái dương, và mỗi buổi chiều bái lại tiễn đưa Thần Thái dương an nghỉ. Lúc bấy giờ họ còn theo chế độ Mẫu hệ nên họ tôn kính Thần Mặt Trời như mẹ nên tôn thờ với thần danh Thái Dương Thần Nữ. Tới chừng bị động đất họ hoảng vía mới nghĩ đến Thần Đất với biệt danh Thổ Thần, tôn thờ và bái lạy cúng tế, cầu xin an vị và cứu giúp cho cây trái đầy đủ có hoa quả làm lương thực. Về sau bị bão tố quá khủng khiếp, họ nghĩ đến vị thần tạo ra gió mà suy tôn lên Phong Thần, Khi thấy con trốt hút nước ở sông rạch hay biển cả có hình dáng giống con giao long trên mây, họ tin tưởng con rồng hút nước ở biển đem về đại lục làm mưa, nên họ tôn xưng Long Thần và còn tôn kính 4 con rồng lớn ở 4 đại dương lên hàng Long vương nữa. Khi gặp đá núi lở văng xuống giết chết họ, khiến họ phải tôn kính Sơn Thần, rồi mỗi vùng đất có một vị thần ban bố thưởng phạt con người bên tôn lên Thổ Địa Tài Thần, cho tới loài rắn dữ giết hại họ, phải tôn thờ lên Xà Thần, rồi tới Hồ thần, Điều Thần... Chế độ đa thần mỗi vùng có một số Thần riêng biệt, tiến tới Thần Ái Tình, (Ông Tơ Bà Nguyệt), Táo Thần, Chiến Tranh Thần, Lực Sĩ Thần, Hercule Thần, Mã Thần, Ngạc Thần, Kim Qui Thần... Cho đến khi con người tiến bộ nhận thấy tính ý Tham, Sân, Si quá trọng đại muốn lợi dụng thần thánh ám hại tha nhân bày vẽ Thần Chú với những bùa ngãi linh thiêng quyến rũ con người theo họ để bành trướng thế lực, tin tưởng họ tài ba lỗi lạc như sái đậu thành binh, hóa thân thiên hình vạn trạng, và còn bày ra trù ếm bùa chú quá độc hại, khiến người ta thống khổ. Từ đó con người luôn sợ hãi lo thờ phượng cúng kiến lễ bái liên miên thống khổ để cho bọn người cao tay ần hưởng lợi, nên quý ngài có lòng vị tha cố gắng tìm phương thức cứu khổ phò nguy bằng các đường lối đặc biệt về Tâm linh, giảm chế bớt tình trạng đa thần. Những đường lối này trở thành một nền đạo lúc phối thai bị nhóm tà đạo quấy rối phá hại, vì mất quyền lợi. Nhưng dần dà các tôn giáo chính thống phát triển mãi và đẩy lui tà đạo trên thế giới, mới xuất hiện ra 6 tôn giáo lớn: 1.- Phật giáo tuy thoát thai từ Bà la Môn giáo (Ấn giáo) nêu lên tôn chỉ tự tu tự đắc lấy Tâm thức làm định vị thấu đạt mọi huyền vi thiên nhiên. 2.- Đây là xuất thế gian, trái lại tại thế gian lại có Khổng giáo chuyên trách Tu thân, Tề gia, Trị quốc, Bình thiên hạ, an vị đời sống dân chúng. 3.- Nhưng lại phát xuất ra Lão giáo "Vô vi nhi vô bất vi" choảng lại tư tưởng của Phật giáo và Khổng giáo mà người ta gọi là Đạo tu tiên. Nhưng về sau số người tu Lão giáo không đắc đạo quả thành Tiên, trở thành Phù Thủy hay Pháp sư chỉ mưu cầu lợi lộc làm biến thể Lão giáo. Còn Khổng giáo ngày nay bị khoa học trấn áp mạnh mẽ, nên khuôn vàng thước ngọc Nho giáo bị lu mờ gần như lỗi thời, như Tam cương, Ngũ thường, lối học từ chương bị xem thường, có nơi còn cáo chung trong học đường. 4.- Về sau lại phát khởi đạo Thiên Chúa thịnh hành ở Âu châu. 5.- Nhưng lại từ đó phát sanh ra đạo Hồi, chủ trương tăng trưởng mạnh mẽ khắp thế giới, tranh giành với Thiên chúa giáo tạo

Thánh chiến suốt gần 200 năm. Ngày nay Hồi giáo chiếm đa số tín đồ và cố gắng chiếm đoạt ngôi vị Toàn cầu Hồi giáo, gây ra thảm cảnh cho nhơn loại. 6.- Với Thiên chúa giáo ở Âu châu rất nhiều tín đồ không tán thành tư cách Giáo Hoàng ngự trị bất minh, tự ý thành lập ra Đạo Tin Lành, bị đàn áp, phải bỏ nước Anh ra đi tìm đất sống với tôn giáo Tin Lành của họ trên chiếc thuyền May Flower lên bờ ở vùng đất hứa (Manhattan ngày nay) cách nay 400 năm và bành trướng khắp thế giới. Đạo Tin lành tự trị không thần phục Đức Giáo Hoàng La Mã. Họ cũng sử dụng Thánh kinh nhưng tự truyền đạo qua các Mục sư, chớ không có Ông Cha (Father) và Bà Phước (Sister). Mục sư có vợ con như tín đồ và các Nhà Giảng tự trị chỉ thông hành với Trung Ương để đào tạo Mục sư và ban hành kinh sách truyền đạo. Ngoài ra còn nhiều giáo phái thiểu số khác nữa đặc biệt là ở Việt Nam lại phát độ lên 2 giáo phái nhiệm mầu tân tiến xuất thân từ đạo Phật: Cao Đài do Đức Giáo chủ Ngô minh Chiêu sáng lập (1930), Phật giáo Hòa Hảo do Đức Giáo chủ Huỳnh phù Sổ tạo lập (1939), chính là hậu duệ của Bửu Sơn Kỳ Hương, một giáo phái thành lập vào thế kỷ 19 do Hoàng tử Nguyễn quang Mục sau khi thoát nạn bức tử ở Huế cùng mẹ Bắc cung Hoàng Hậu trốn xuống Vàm Nao lánh nạn, và trở về núi Sam lập am thất tu hành cứu nhơn độ thế, rui gập Thoại ngọc Hầu phu nhơn trong dịp thăm chồng công tác đào kinh Vĩnh Tế phát hiện, nên bỏ trốn về Tòng Sơn cải sửa tên họ và tuổi tác ra Đoàn minh Huyền, khi mẹ chết, theo lời mẹ về Thất sơn tìm Pháp Hoa Đại sư học đạo và trở về Tòng Sơn chữa trị Bệnh Dịch cùng tất cả bệnh tật, khuyến đạo tu hành thờ tám Trần điều, làm lành lánh dữ tu tâm, tạo trí tuệ chớ không tụng kinh gõ mõ. Ông có 12 đại tông đồ đắc đạo quả và còn khuyến nhũ Đức Cố Quân Thành lập đạo Nghĩa binh chống Pháp sau này ở Bãi Sậy. Hiện nay đạo Cao Đài và Phật giáo Hòa Hảo đã phổ quát khắp thế giới do tính đồ trung kiên tự nạn cộng sản thiết lập đạo tràng và các ban trị sự nhiều nơi vừa kiện toàn giáo pháp, vừa phổ quát cho thế giới hiểu rõ thêm 2 tôn giáo mới ở Việt Nam rất đạo mầu tân tiến. Các lễ hội được tín đồ tập trung lễ bái trang nghiêm. Như vậy chúng ta thấy các tôn giáo xuất hiện với lòng từ bi, bác ái, xa lánh sát sanh sống hòa nhã nhau, như là lòng vị tha, hầu tránh bớt chiến tranh đẫm máu.

## **II.- THÁNH CHIẾN ĐẦM MÁU**

Bọn ác tâm lợi dụng tôn giáo làm lợi khí tuyên truyền chiếm đoạt lợi quyền. Họ bắt tôn giáo đồ làm tay sai cho họ nữa, thống khổ cho con người tôn sùng tôn giáo, như Pháp và Tây ban Nha lấy lý do bảo vệ giáo sĩ và giáo dân đánh chiếm Việt Nam nhờ các giáo dân làm tình báo cho họ. Còn Hồi giáo, thoát thai từ Thiên chúa giáo lại mở Thánh chiến chiếm ngụ Jerusalem thánh địa Thiên chúa Giáo kéo dài gần 200 năm, mới chịu bãi chiến lập thánh địa khác ở Syria, ngày nay đông tín đồ nhưt. "Long vĩ Xà đầu khởi chiến tranh. Can qua xứ xứ khởi đao binh" rất chính xác cuối năm con Rồng đầu năm con rắn, Hồi giáo khởi động chiến tranh khắp nơi ở các nước Hồi giáo, từ Bắc Phi lan rộng tới Trung Đông và Tiểu Á. Họ lại tự lập ra Quốc gia Hồi giáo ISIS ở Syria và Iraq đe dọa mở thánh chiến toàn cầu để tiêu diệt Thiên chúa giáo, họ đã đẫm máu nhiều tín đồ Thiên chúa giáo khiến cho Đồng Minh phải cố gắng trấn áp họ, thành ra cứ đẫm máu thêm, họ hô hào ai tử vì đạo sẽ được thưởng 72 trinh nữ ở thượng giới. Thật là khốn khổ cho dân lành vô tội chết thảm khốc, trong thánh chiến sẽ bùng nổ nếu không kịp thời giải quyết.

## **III.- ĐẠO TRỊ THIÊN ÁNH ĐẠO VÀNG XUẤT HIỆN**

Thế giới đang khó khăn chống đối Hồi giáo quá khích, Trung cộng lợi dụng thời cuộc xâm chiếm Việt Nam (Cuối năm con Ngựa và đầu năm con Dê) hầu làm bàn đạp tấn

chiếm toàn Miền Đông Nam Á. Toàn dân vùng lên lập chiến khu từ Bắc chí Nam chống đối Tàu cộng và bọn thái thú manh tâm bán đứng Việt Nam, với toàn thể mọi thành phần kể cả cán binh phản tính, gây nên cuộc lâm chiến đẫm máu từ 4 đến 5 triệu mạng thảm thương. Dân chúng chạy loạn trốn tránh vào các chiến khu, được kháng chiến quân bảo vệ và còn được hải ngoại tiếp trợ trần tình với chánh quyền địa phương lên án, tội xâm lăng của Tàu, trình lên Liên Hiệp quốc được nghị án tuyên phạt cấm vận nặng nề nhứt và đồng thời cử quân đội Đồng Minh giải phóng VNCH, có cho tháp tùng Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu vong đã được chấp nhận Tư cách pháp nhân. Quân đội Đồng Minh tiến chiếm Thổ Châu và Phú Quốc làm căn cứ đổ bộ vào Hậu Giang với tình báo chiến trường đầy đủ của kháng chiến quân. Nhờ đó mà tiến chiếm Miền Đông và Miền Trung nhanh chóng, chỉ 1 tuần lễ đã giải phóng hoàn toàn VNCH tới vĩ tuyến 17 tái lập nền Đệ Tam Cộng Hòa. Lúc đó Tàu cộng rút về Bắc trấn đóng mạnh mẽ ở vĩ tuyến. Đệ tam Cộng hòa tiếp trợ kháng chiến quân Miền Bắc dò dào mở nhiều trận địa chiến ác liệt. Tới năm con Dê (2015), Trung cộng mở Đại chiến III rộng lớn nhứt hải chiến tại Biển Đông, Hải quân VNCH tham chiến với khả năng, chỉ 1 tuần lễ Tàu đại bại trước Đồng Minh, rút bại binh về Tàu bỏ lại tất cả căn cứ ở Biển Đông nhứt là Hoàng Sa và Trường Sa, Hải quân VNCH tiếp thu trọn vẹn vương lá cờ vàng phát phới khiến ngư dân Việt hoan nghinh nhiệt liệt. Quân Tàu trấn đóng Miền Bắc bị kháng chiến quân tấn kính dữ dội, đã suy yếu mà không có viện binh phải rút chạy về Tàu, lóc nhóc bầu đoàn thể từ thái thú chạy theo trôi chết. Kháng chiến quân tiếp thu toàn thể đất Bắc huy hoàng, nhưng bị cán binh Việt cộng lo sợ mất quyền phải đền nợ máu và tội đồ dân tộc "Hàng thần lơ lảo, phận mình tội đa" khiến chúng trở cờ, phản thùng gây nội loạn quốc cộng một lần nữa, Quân lực và Chánh phủ Đệ Tam VNCH mở cuộc hành quân Bắc Tiến với lực lượng hùng hậu, bọn chúng yếu thế phải thần phục. Thống nhứt lãnh thổ "Bất chiến tự nhiên thành". Tàu phù đã không đầu hàng, còn cượng lý khai hỏa 6.000 giàn hỏa tiễn Liên lục địa đã gài sẵn mục tiêu: mấy quốc gia thù địch, các thủ đô và các thành phố quan trọng, để quyết tâm "Sanh tử chiến". Nhưng lá chắn nguyên tử phát giác báo động, cả một rừng hỏa tiễn Patriot và Tamahauwk từ các tiềm thủy đình ở ven biển Hoa Đông và các chiến hạm ở Thái bình dương tung vào nghênh chiến phát ra tiếng nổ long trời lở đất, địa cầu bị chấn động trên 50 chặm ngừng lại 3 giây, chuyên trục và xoay ngược từ Tây sang Đông, nhưn loại, đông vật và thảo mộc chết hết, chỉ tái sanh được do nhiệt độ gồm: Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu và Thiện tri thức. Con người thuần lương được Đức Vương Phật Di Lặc cùng quý Đạo sư chăm sóc hoằng dương nền Đạo trị không còn tôn giáo, biên giới giải tỏa, chánh quyền không còn, mọi người sống bình đẳng ngay cả với thú cầm tái sinh, không còn giàu nghèo, quyền lực. Ngài mở hội Long Hoa tại Kim Điện năm con Khi (2016), tuyển chọn hiền lương nhưn đức tạo lập đời Thượng nguơn Thành Đức năm con Gà (2017) cho 1/10 nhưn loại sống an nhiên tự tại, một cuộc sống địa đàng trần gian. Ngài chính là Long Hoa giáo chủ trụ trì tại Kim Điện là Thánh địa nền Đạo Trị Thiên Ánh Đạo Vàng cho toàn Thế giới. Riêng Đệ Tam Cộng Hòa được tất cả các quốc gia có nguồn gốc Bách Việt: Miên, Thái, Lào, Miên, Khâm Châu (Lưỡng Quảng và Vân Nam) thần phục Việt Nam biến thành Liên Bang Đại Việt cuối năm con Dê (2015) được tướng thượng thắng hoa Đệ nhứt Đạo sư trong 18 Đạo sư năm con Gà (2017). Long Hoa giáo chủ vốn nguồn gốc Bách Việt nên chia ra 18 khu đạo trị hầu quy cố thanh danh Bách Việt và 18 Đạo sư đều có nguồn gốc Bách Việt. Thế mới là vinh danh Bách Việt thọ nạn suốt 4 ngàn năm bị đồng hóa hết 17 thị tộc.

Sacramento, ngày 18 tháng 11 năm 2014

