

ĐẠI HỒNG THỦY

SAGIANG

TẢN MẠN

Trong những cơn nghịch triều và sóng thần, nước biển dâng cao tràn ngập ven các bờ biển cao từ 10 mét tới 20 mét là tối đa quét sạch cảnh vật con người và thú vật trên bước tiến của chúng rất tai hại khiến con người phải hải hùng cho năng lực của nước biển. Thế mà Đại hồng thủy còn nguy hiểm gấp trăm lần thay vì ở dọc theo bờ biển do động đất gây ra sóng thần hay nghịch triều mà con người đã hứng chịu nhiều trận xảy ra tàn phá hết sức tang thương. Đệ nhất Đại hồng Thủy do Thánh kinh truyền đạt đã hủy diệt con người trên địa cầu chỉ còn sót lại chiếc thuyền Nô Ê với từng cặp thực vật, thú vật và con người còn tồn tại trên trần gian lập lại cuộc đời Thượng nguơn thánh đức suốt cả mấy chục ngàn năm qua, tới nay đến đời Hạ nguơn mạt pháp, con người quá tội tệ trong đạo đức, chỉ tin theo duy vật biện chứng, xao nhãng phần tâm linh đạo giáo từ bi, bác ái, làm lành lánh dữ, đem tình thương ban rải cho nhơn loại để cùng nhau chung sống trong tinh thần hòa đồng chân thiện mỹ.

Đã gian tham bóc lột kẻ cô thế, lại còn mong muốn làm bá chủ nữa, hết chém giết nơi này tiến lên nơi khác để độc quyền toàn trị, không còn kiêng nể Trời Phật gì cả, lại còn phê phán tôn giáo ru ngủ con người không tiến bộ được. Họ chủ trương có tranh đấu mới có quyền lực, có tiến bộ mới nắm quyền bá chủ nhơn loại. Do đó mới có các đế quốc đi xâm lăng tất cả các nước yếu hèn. Rồi chính các đế quốc chống đối nhau vì quyền lợi nảy sanh ra 2 lần Đại chiến gây thảm cảnh tang tóc cho nhơn loại chết thảm hàng triệu triệu sanh linh hết sức oan uổng.

Hiện nay tuy nạn đế quốc đã cáo chung, nhưng nạn bành trướng quyền lực lại khùng khiếp tương tranh nhau trên võ đài quốc tế. Các siêu cường quốc muốn độc tôn kinh tế toàn cầu, muốn độc tôn tiền tệ quốc tế tranh giành ảnh hưởng với nước Mỹ đã dày công hạn mã trong chiến tranh lạnh suốt 40 năm dài, mới chiếm được thế thượng phong khi quất ngã được Liên Xô. Nhưng đã bị nhiều quốc gia chống đối như khối Âu Châu và còn manh nha khối Á châu nữa đang nhen nhúm thành lập Ngân hàng kinh tế Á Châu loại ra khỏi vòng ảnh hưởng của quỹ tiền tệ quốc tế của Mỹ chủ trương.

Những việc làm này khiến cho các nước nhược tiểu như là khối Hồi giáo quá khích đang tranh đấu quyết liệt giành quyền sống gây ra biết bao cuộc tàn sát đẫm máu gây nhiều tội lỗi đối với Trời Phật, nhưng họ lại cho là chiến đấu cho lý tưởng của các quốc gia bị ức hiếp cần vùng lên đòi quyền sống sẽ gây ra trận chiến ác liệt ở Trung đông mà Trung cộng đang là hậu thuẫn mạnh mẽ ngỏ hầu bành trướng thế lực trên trường quốc tế. Nhưng Trung cộng sai lầm thế chiến lược khi gây hấn ở Trung đông một khi bị giáp tất do nhóm Hồi giáo chân chính hóa giải hết các cuộc thánh chiến tôn giáo là thất thế hoàn toàn, mang sĩ nhục kẻ chủ chiến bại trận. Lại còn thêm nạn bành trướng lãnh hải và lãnh thổ ở biển Đông với huyện Tam Sa tranh chấp dữ dội với các nước Đông Nam Á như là chiếm đoạt 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường

Sa của Việt Nam, khiến cho toàn thể nhân dân Việt Nam từ quốc nội đến hải ngoại đều căm thù Trung cộng với mộng bành trướng lãnh thổ. Đương nhiên nhóm Việt cộng mãi quốc cầu vãng đảng trị sẽ bị giải trừ trả lại quyền dân tộc Việt Nam độc lập và chống đối Trung cộng hoàn toàn tranh giành lại chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải đã bị chiếm đoạt do bọn Việt cộng mãi quốc cầu vinh thượng đẳng.

Để giúp cho Việt cộng tái chiếm Việt Nam và hùng cứ biển Đông, Trung cộng mở ra Đại chiến thứ Ba trên 2 mặt trận Thủy, Bộ mà chiến trường là Việt Nam trên bộ và trên thủy. Trên Bộ chống trả tại biên giới Việt Trung mãnh liệt có Đồng minh yểm trợ, giữ vững trận tuyến, nên Trung cộng mở đường Lào tiến thẳng xuống Miền hâu tấn đánh mặt Tây của Việt Nam nhưng vẫn không thủ thắng vì dân chúng Việt Nam quyết không cho cộng sản tái quấy rối đất nước. Cuối cùng bộ binh Trung cộng thất trận tại biên giới Thái Miên do Đồng minh tiến đánh quá mạnh mẽ phải rút binh về nước sau 2 năm khởi chiến. Riêng thủy binh bị liên binh ngũ quốc Đông Nam Á chống trả mãnh liệt có tiếp tay của các Hạm đội Mỹ nên Hải quân Trung cộng bị thất bại rút bỏ chạy về Thượng hải.

Mất mặt trên diễn đàn quốc tế, Trung cộng quyết một trận cuối cùng ra lệnh khai hỏa 3000 giàn hỏa tiễn liên lục địa chôn giấu ở Hoa Nam, với mục tiêu các địa điểm chính yếu của các nước Đồng minh hầu hủy diệt hết cho vừa lòng của kẻ bại trận. Nhưng không ngờ lá chắn nguyên tử của Mỹ phát giác kịp thời cho bay đến lập tức 6000 hỏa tiễn Patriot tấn công 3000 hỏa tiễn liên lục địa tại bầu trời Hoa Nam. Trận chiến Nguyên tử này phát nổ lên dữ dội đốt cháy hết bầu khí quyển Hoa Nam ngang 3000 km dài 10.0000 km làm cho địa cầu ngưng lại mấy giây và chuyển trục Cực Bắc chuyển tới vùng biển xứ Equator và cực Nam chuyển lên tới vùng biển Bắc đảo Sumatra Nam Dương, quay ngược lại từ Tây sang Đông đảo lộn hết mọi thời tiết và đất đai chuyển đổi do chấn động quá mạnh bạo này. Đồng thời không khí bị đốt cháy hết tạo ra khoảng trống vĩ đại từ mặt đất lên tới màn Orion, khiến cho toàn thể không khí chung quanh phải nhanh chóng kéo về lấp lại khoảng trống với tốc lực 600 km/giây khùng khiếp đổ ập đến vùng Hoa Nam tạo thành cái vực sâu đầy đất đá mọi vật mạnh mẽ vào không gian khỏi màn Orion trên 300 mét tạo ra áp lực mạnh của từ trường không gian dội trở lại địa cầu trong lúc nước biển ở Thái bình dương tràn vào với tốc lực 1200 mét/giây lấp vực sâu tạo ra cái biển Hoa Nam. Cũng đồng thời hấp lực không gian bị hút lên quá mạnh kéo nước biển toàn thể địa cầu lên khỏi mặt biển từ 300 mét tới 600 mét lại bị địa cầu chuyển trục xoay ngược trở lại, nước biển tự động được trở vào những chỗ khác trong các lục địa và rơi xuống tạo ra trận Đại hồng thủy vô tiền khoáng hậu với khối nước khổng lồ cao tới 300 mét đến 600 mét trên mặt đất phá nát tất cả thành phố đền đài nhà cửa cao ốc, thực vật, động vật và nhưn loại bị hủy diệt hoàn toàn chỉ còn sống sót thành phần trung thần hiếu tử, chân thiện mỹ, thượng tri thức và tu sĩ chánh đạo để thành lập lại đời thượng nguơn thánh đức với dân số địa cầu chỉ còn trên dưới 600 triệu mà thôi.

I.- NGUYÊN NHÂN ĐẠI HỒNG THỦY

Trong trận Đại hồng Thủy Nô Ê theo thánh kinh đạo Thiên Chúa, Đức Chúa Trời giận trần gian gây quá nhiều tội ác, và con người hung tàn không tin tưởng Trời đất gì cả, nhất là phỉ báng đức Chúa Trời trong thời kỳ hạ nguơn bạc ác, nên Ngài muốn tái lập lại đời Thượng nguơn Thánh đức cách đây trên mấy chục ngàn năm. Ngài truyền lệnh cho Nô Ê một tông đồ sùng đạo đóng chiếc thuyền to lớn tuyển chọn mỗi loại giống thực vật, động vật, nhưn vật một cặp để sinh tồn sau khi hủy diệt nhưn loại hầu tái lập lại đời Thượng nguơn Thánh đức. Ông Nô Ê tuân lệnh lo hoàn tất công việc thời đức Chúa Trời tung trận Đại hồng Thủy dâng nước lên cao giết chết hết nhưn loại và động vật cùng thực vật trên mặt địa cầu trong thời gian 100 ngày nước mới rút xuống và chiếc thuyền Nô Ê mắc cạn trên sườn núi. Ông Nô Ê cảm thấy còn sống sót với bao nhiêu bổn phận phải thi hành tái lập lại đời Thượng Nguơn Thánh đức, tin tưởng hoàn toàn Đức Chúa Trời. Nhưn vật lần hồi cùng các thú cầm và thảo mộc chung sống nhau, sanh sôi nảy nở trong cuộc sống thuận hòa, lấy tình thương đối xử với nhau tương thân tương ái không có gian tham, húng hiếp nhau, không co tranh giành quyền lợi nhau vì tất cả đều phải làm việc để sinh sống và phát triển càng ngày càng đông lan tràn ra khắp mọi nơi. Khi dân số địa cầu tăng trưởng mới bắt đầu có tranh chấp nhau về quyền lợi mặc dầu những thông điệp của Đức Chúa Trời ban hành xuống cũng không mấy hiệu nghiệm và chuyển sang đời Trung nguơn Dục vọng, mất đi phần thánh đức, nảy sanh ra quá nhiều tội ác với nhiều quyền lợi tóm thâu thành những bộ lạc hung hãn tranh giành đất đai khai thác nguồn lợi sẵn sẵn du mục, để trở thành dân định cư. Từ đó mới phát triển ra thời Hạ nguơn Mạt pháp, lấy quyền lực làm tiêu biểu cho cuộc sống mới nảy sanh ra đế quốc thực dân, xâm chiếm thuộc địa từ Á sang Âu và Phi. Cuộc sống con người nô lệ thảm khốc, lo xây đắp đền đài cung điện cho đế quốc, thuế khóa nặng nề còn phải nhập ngũ tòng chinh theo lệnh của các vua chúa chỉ biết có quyền lực và vinh danh là cao cả, còn thần dân nhưn là dân nô lệ và thuộc địa thảm khổ cho kiếp sống đọa đày. Khi các đế quốc chống nhau vì đặc quyền đặc lợi đụng chạm nhau là phát sanh đại chiến đưa nhưn loại vào lò sát sinh, tự do chém giết từ trên trận địa chiến trường đến làng mạc dân chúng thống khổ vì chiến tranh đẫm máu. Qua 2 trận đại chiến, nhưn loại mới vừa được an bài, mặc dầu chiến tranh lạnh vẫn âm ỷ manh nha khởi chiến tranh nguyên tử giữa 2 khối tư bản và cộng sản. May nhờ khối cộng sản bị tan rã yếu thế đi và khối tư bản hiện nay trong lúc cầm đầu thế giới do Mỹ lãnh đạo lại hành sử bá đạo nên các cường quốc lung lay hiện chia ra làm hai phe chống đối nhau. Phe các quốc gia Hồi giáo và độc tài quân phiệt do Trung cộng ủng hộ và thúc đẩy chống phe tự do dân chủ đang trên đà suy lụn kinh tế, mà ngay tại nước Mỹ đã gây ra hỗn loạn kinh tế toàn cầu, khiến cho Mỹ mất dần tư thế lãnh đạo phe tự do dân chủ.

Đại chiến thứ Ba sẽ bùng nổ sau khi Thánh chiến Hồi giáo được giàn xếp an bài, vì nhóm quá khích không chấp nhận Do Thái tái lập quốc trong khối Á rập do Anh và Mỹ thành lập trên phần đất của xứ Palestine (Mặc dầu ngày xưa là đất của tổ

tiên dân Do Thái bị đày đi gần 2000 năm lang thang trên khắp thế giới) Trung cộng lấy thế lực ủng hộ tinh thần và vật chất cho các quốc gia Hồi giáo thúc đẩy gây Thánh chiến để làm suy yếu tiềm lực Đồng Minh trên khắp thế giới, hầu có thể chiếm thượng phong để bành trướng lãnh thổ và lãnh hải sang trọn vùng Đông Nam Á mà trọng điểm là biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Hơn nữa chánh quyền cộng sản Việt Nam sẽ bị giải trừ cầu viện Trung cộng tiếp cứu giốngg kiêu Lê chiêu Thống cầu viện Mãn Thanh, khiến cho Trung cộng gấp rút mở Đại chiến thứ Ba phô trương thanh thế hầu chiếm luôn Việt Nam và toàn thể biển Đông (Theo kiểu Càn Long đã chỉ thị Tôn sĩ Nghị). Nhưng lực lượng quân lực Việt Nam lúc bấy giờ tuy mới tái lập nhưng với tinh thần yêu nước chân chính quyết theo gương Quang Trung đại đế chiến đấu anh dũng nơi biển giới Việt Trung, giữ vững phòng tuyến đương cự với đại quân Trung cộng gần 2 triệu quân do Trung cộng quyết tâm mở trận chiến chiếm cứ Việt Nam Lào, Cao Miên và tấn công các nước Đông Nam Á với mặt trận Thủy chiến ở biển Đông với Hạm đội Tam Sa. Nhưng đã bị Hải quân các nước Đông Nam Á có phụ lực của Đồng Minh như là các hạm đội Mỹ, đánh bại sau hai năm thủy chiến phải rút chạy về Thượng Hải đồng loạt với Bộ binh đánh Việt Nam không thủng phải xuyên qua Lào và Miên tiến xuống đánh Thái Lan bị chặn đứng và thất trận sau 2 năm chiến đấu phải rút quân về.

Đồng Minh xua quân đuổi theo vấn tội, tưng thế quyết sinh tử một phen, Trung cộng ra lệnh khai hỏa 3000 giàn hỏa tiễn liên lục địa ở Hoa Nam với mục tiêu các thành phố lớn trụ tâm của các quốc gia Đồng Minh hầu hủy diệt cho thỏa cơn tức tối thất trận. Nhưng nào ngờ lá chắn nguyên tử của Mỹ phát giác kịp thời đưa 6000 hỏa tiễn Patriot đến chạm trán với 3000 hỏa tiễn của Trung cộng vừa mới tung lên không gian, tạo ra trận chiến nguyên tử kinh khủng nhưt nhưn loại nổ lên một loạt kinh thiên động địa khiến địa cầu bị chấn động ngưng lại mấy giây làm cho cấu trúc địa cầu bị thay đổi diện địa khắp mọi nơi, và hoạt động trở lại bằng cách chuyển trục Cực Bắc mới nằm ở vùng biển xứ Equator và Cực Nam nằm ở vùng biển Bắc đảo Sumatra Nam Dương và quay ngược trở lại từ Tây sang Đông chuyển hướng Tây Đông Nam Bắc.

Lúc trận chiến nguyên tử nổ ở vòm trời Hoa Nam đốt cháy hết toàn thể không khí ngang 3,000 km và dài 10,000 km tạo ra một khoảng trống không từ mặt đất lên tới màn Orion. Đương nhiên không khí ở chung quanh phải chạy tới lấp khoảng trống với tốc lực kinh hồn bạt vía đập nát núi non thành quách và mọi vật tạo thành cái hồ sâu và rộng ngang 3000 km dài 10.000 km tới bờ biển Thái bình dương, tung tất cả lên không gian vượt qua khỏi màn Orion ra ngoài tới trên 300 mét tạo ra một hấp lực không gian mãnh liệt ập xuống địa cầu, trong lúc nước biển Thái bình Dương tràn vào với vận tốc cả ngàn km/giờ, lấp cái hố sâu tạo ra biển mới Hoa Nam vừa xong, thời hấp lực không gian ập xuống quá mạnh hút nước biển khắp nơi trên địa cầu tung lên bầu khí quyển cao từ 300 mét đến 500 mét bị địa cầu xoay ngược thay đổi vị trí không rơi xuống chỗ cũ mà là chỗ mới khắp trên các lục địa tạo ra một Đại hồng Thủy thứ

nhì trên địa cầu quét sạch hết thành phố nhà cửa, thực vật, động vật và con người xuống các đại dương chịu chết thảm sau khi Đại hồng Thủy rút xuống.

II.- ĐỜI SỐNG MỚI CỦA NHÂN DÂN ĐỊA CẦU

Cả một nền văn minh rực rỡ với bao công trình ta tát đều bị xóa tan trên tất cả thế giới, chỉ còn đất trống với số người còn sống sót toàn là trung thần hiếu tử, thượng tri thức, chân thiện mỹ và quý vị tu sĩ chánh đạo trên dưới 600 triệu người. Lúc bấy giờ, con người mới hoàn toàn tĩnh ngộ cùng nhau đùm bọc nhau chung sống từng khóm nhỏ rời rạc khắp thế giới không còn thù hận, không còn chiến tranh đẫm máu, không còn quốc gia dân tộc, chỉ có tình thương chan hòa với nhau để tìm lẽ sống chung cùng nhau xem thú vật như thân nhân không còn hâm hử ăn thịt chúng nữa, thảo mộc bắt đầu sống trở lại tạo ra hoa quả đầy đầy, con người chỉ có hái quả ăn và lo tu hành chơn chất theo một nền đạo trị mới lan truyền từ cõi KIM ĐIỆN núi Cấm Việt Nam.

Mọi người mới hối tiếc là cả một sự nghiệp tạo dựng trở thành phù du mộng ảo, những tham vọng vàng son nay trở ra mất cả niềm tin, chỉ còn nhận thức sống còn do căn duyên làm lành lánh dữ mới còn sống sót trong cảnh đời Thượng nguơn Thánh đức.nầy. Nhất là thời tiết thay đổi, các địa phương bị thay đổi “Thương hải biến vi tang điền” hay “Tang điền biến vi thanh hải.”

Trong lúc các quốc gia trên thế giới không còn nữa chỉ là những nhóm nhỏ sống rải rác khắp nơi, thời dân Việt được hưởng phần thanh quý sống còn khá đông do tu hành chơn chánh, bị đọa đầy nhiều phen trong các trận chiến nội địa, lang thang tha phương cầu thực khắp năm châu bốn bể bấy giờ được nở mặt đẹp mày trở về đất nước sống thanh bình với nền Đạo trị quảng bá khắp thế giới, được toàn thể dân chúng khắp nơi tôn kính là một dân tộc thánh địa KIM ĐIỆN được hưởng thanh danh toàn thế giới.

III.- KẾT QUẢ CỦA NỀN ĐẠO TRỊ

Đức Tôn Phật Di Lặc hay Jesus Christ ngự trị tại KIM ĐIỆN ban truyền năng lực thần linh cho các vị trưởng lão ở khắp thế giới để tu tập năng lực thượng thừa như lực điện hầu cứu chữa bệnh nhưn và cũng rèn luyện năng lực cao diệu hầu chuẩn bị cuộc chiến không gian sẽ xảy ra cho địa cầu khi lực lượng không gian sẽ đến xâm lăng gây chiến với địa cầu.

Lúc đầu các đĩa bay thẳng nhờ có khí giới điện năng đặc chế, nhưng Kim Điện núi Cấm triệu tập tất cả trưởng lão về truyền lệnh đồng một lượt thi triển năng lực thượng thừa đã tích lũy thành một bức màn năng lực điện phi thường, chặn nghẹt tất cả khí giới của phi hành gia không gian và chặn điện quang tuyến hạ các đĩa bay xuống địa cầu để bị bắt sống hết toàn thể xâm lăng gia từ các hành tinh xa xăm xâm chiếm địa cầu.

Thành ra trận chiến này do quý trưởng lão hợp tác năng lực thượng thừa với chủ trì KIM ĐIỆN núi Cấm hạ bệ tất cả các đĩa bay và các phi thuyền không gian đến xâm chiếm địa cầu.

Quý Ngài đã không hành tội xâm lăng, lại còn diễn giảng nền Đạo Trị cho quý vị phi hành gia không gian thuần thực, và còn mang đi tham quan hết mọi sinh hoạt của toàn thể thế giới, một thế giới chủ hòa, chỉ lo tu hành hưởng thiện, không sát sanh hại vật, thú cầm sống hòa nhã với người dân và không có chánh phủ, quân đội, không có vũ khí, phi cơ tàu chiến gì cả, chỉ phi hành cá nhân lúc giao thông từ mọi nơi về Kim Điện, thông đạt tin tức cần thiết mà thôi. Người dân sống hài hòa, không cần lao động nặng nhọc, chỉ lo tu hành làm lành lánh dữ và sống lâu trường thọ, nhờ năng lực khỏe mạnh từ trẻ đến già và con người sống từ 187 tuổi rưỡi trở lên, vì ít khi bị bệnh tật do không lao tâm tổn trí, không lao lực cực khổ, sống an nhiên tự tại. Sau khi đưa các hành tinh gia tham quan khắp mọi cuộc sống của dân địa cầu, quý Ngài cho thả hết trở về không gian. Chính họ mang nền Đạo trị ở Địa cầu về quảng bá trên các sanh hành tinh khác trong vũ trụ.

Hàng năm các đoàn không gian đến tham quan địa cầu trao đổi tình hữu nghị giữa các hành tinh và thần phục hành tinh địa cầu qua nền Đạo Trị suốt thời gian dài.

Gò Đại lục ngày 10 tháng 12 năm 2008

SAGIANG