

CUỘC SỐNG NGẠ QUỶ

SAGIANG

I.- CÔI NGẠ QUỶ

Ngạ quỷ lang thang trên mặt đất là những người lúc sanh tiền ác độc quá nặng nề, nên bị Diêm Vương hành tội và đọa đày làm ngạ quỷ, đói khát lang thang tìm hương khí cho cuộc sống vào lúc ban đêm. Chúng mang thân trung âm nặng nề nên chỉ là đã trong các hóc hẻm tránh ánh sáng. Chúng có nhiều hạng: 1.- Hạng đói khát hương khí thực phẩm la cà ở các lò sát sinh, thụ hưởng hơi máu thú vật cho thỏa mãn cơn đói khát. 2.- Hạng thiếu thốn tình dục la cà ở các thanh lâu, thụ hưởng hương khí ái ân của nam nữ giao hoan. 3.- Hạng tàn nhẫn thường tìm những người yếu tinh thần ám vào để thỏa mãn thân xác trong tình dục, như thể là nam nữ thụ hưởng ái ân, khiến nạn nhân chết dần mòn, chữa trị do Pháp sư tốn kém, trục xuất nó ra khỏi ám trụ, bằng không thời kiệt sức và chết để theo nó luôn vào cõi ngạ quỷ. 4.- Những con chồn, thỏ, rắn tu tập lâu năm tinh ranh hóa ra thiếu nữ xinh đẹp, làm tình nhân các thanh niên háo sắc, hầu hấp thụ tinh khí, khiến nạn nhân yếu dần và chết. 5.- Những nữ nhon bị thảm nạn chết do bọn nam giới bắt thỏa mãn tình dục và giết đi cho mất tang chứng, vùi dập thân ác, bỏ đi, khiến trở thành ngạ quỷ, phá hại người ta về tình dục, nên không ai dám ở gần. 6.- Những người tử nạn về giao thông, trở thành ngạ quỷ thường trụ hình ở nơi tai nạn, tức tưới cho số phận, khiến người ta hoảng sợ phải lập miếu thờ phượng. 7.- Những tử nạn chiến tranh bom đạn, uồn tử trở thành ngạ quỷ trụ hình nơi tử nạn, ban đêm gào thét tức tưới khiến người ta phải lập đền thờ linh hiển lắm, thường lên đồng cứu nhơn độ thế, chữa trị bệnh tật. 8.- Hồn tử sĩ của các chiến binh tử trận vẫn còn rậm rạp ban đêm nơi bãi chiến. Như vậy ngạ quỷ rất đáng thương hại, cho nên những miếu thờ cúng tế nghiêm chỉnh, cầu xin họ linh thiêng trợ giúp an hòa trật tự, làm ăn phần chân, buôn may bán đắt, thượng lộ bình an, đắc kỳ sở nguyện. Còn những ngạ quỷ hung ác, phá hại người ta, rất sợ thiên lôi, cho nên khi trời mưa, chúng lo trốn tránh trong hang hốc, tránh lưỡi tầm sét của thiên lôi. Chính chúng tôi đã thấy lưỡi tầm sét của Ngoại tổ, sử dụng làm thuốc trị bệnh kinh phong trẻ con đại tài. Nó chỉ là một miếng kim loại kết hợp do nhiều chất kim loại bị bốc hơi theo hơi nước thành mây, khi âm điện chạm dương điện trong cơn mưa giữa các đám mây, tổng hợp thành một miếng kim loại hỗn hợp đẹp, hơi méo diện tích 12 phân vuông. Ngoại tổ mài với rượu trên nắp cái khạp, lấy nước thuốc đổ vào miệng trẻ con bị kinh phong giựt, chỉ 3 phút sau thuốc thấm, kinh phong dịu hẳn và dứt hẳn. Khi hỏi các bác sĩ viện Grall Saigon, cho biết thuốc trị kinh phong trẻ con là hợp chất các kim loại, phù hợp với lưỡi tầm sét. Các pháp sư còn sử dụng lưỡi tầm sét làm bùa đeo trị tà ma. Trẻ mục đồng thường đào lấy lưỡi tầm sét đeo ở cổ không còn sợ ma quỷ ám hại lúc cho trâu ăn ban đêm, để kịp ban ngày đi cấy, bừa. Chúng hay bán cho Pháp sư và Thầy lang khi đào được do chúng mục kích sét đánh xẹt xuống chỗ nào, đào xuống lấy lên. Có nhiều khi sét đánh tét nhánh cây giữa đồng, chúng tìm gặp lưỡi tầm sét nằm trong thân cây. Ngạ quỷ khác với ma ở chỗ nó dữ tợn trong dịp hưởng thụ linh khí xâm phạm con người yếu tinh thần. Còn ma chỉ là nhóm chết oan ức hiện lành, tìm hương khí thụ hưởng mà thôi, không thể đi đầu thai vì chưa tới số mạng, phải khổ sở chịu một thời gian cho tới số được lên bậc cao trong cõi Sắc giới nhận siêu tần điện tử số chờ đợi kiếp lai sinh. Ngạ quỷ phải thời gian dài chịu đọa đày cho hết ác nghiệp, bản án kết thúc, mới được tái thâm và lãnh bản phóng thích mới được đầu thai vào hàng tứ sinh vật (Thập, Hóa, Noãn, Thai). Người thường nhầm lẫn ngạ quỷ và ma vì cả hai đều vô hình và bản án khác nhau: Ngạ quỷ chỉ đầu thai vào tứ sinh vật, còn ma được đầu thai làm con người.

II.- HIỆN TÌNH NGẠ QUỶ

Thông thường ngạ quỷ tác động âm hiểm do ức chế của lối sống sanh tiền chưa thỏa mãn, nên lúc chết đã mang quá nhiều ác nghiệp, phải thọ lãnh trừng phạt nặng nề, cho đến khi mãn hạn, còn bị đọa đày ngạ quỷ theo đúng nghiệp án, cho đến hết hạn mới được đầu thai vào hàng tứ sinh vật. Hàng ngạ quỷ chỉ dưới A tỳ ngục một bậc, nên còn được làm ngạ quỷ, trong lúc phạm hồn ngục A tỳ còn lâu lắm tùy theo bản án của Diêm vương. Chúng lẫn tránh trong chốn nhà hoang chết chui, nếu ám toán được nhà nào, cứ bám vào đó, để về đêm gây ra nhiều chuyện kinh sợ cho thế gian, chúng thuộc âm thể, ban ngày bị dương quang tuyến chiếu rọi, chúng phải lẫn trốn. Thông thường những nhà bị quỷ ám, về đêm chúng vận chuyển đồ vật, chúng hiện hình lên bày trò dọa nạt phụ nữ và trẻ con, chúng còn hiện hình thiếu nữ dụ dỗ ái ân với thanh niên để hấp tinh, càng duyên dáng xinh đẹp thêm lên, thanh niên bị quỷ ám, suy đồi cơ thể và chịu chết nếu không có pháp sư cao tay ấn, loại trừ trục xuất đuổi đi, hay bắt giải giao trở lại địa ngục. Những ngạ quỷ bị xua đuổi phải ở nơi hoang vắng, thừa dịp thanh niên nam nữ lạc đường, dụ dỗ ái ân, vô tình mang chúng về nhà ẩn trốn gây tác hại. Còn những ngạ quỷ trôi sông, trôi biển thèm khát tình yêu, chúng tìm những người thuận cảm theo chúng gây ra những chứng loạn thần, không còn biết mình là người còn sống hay đã chết, lơ đãng, chỉ tơ tưởng ái ân với tình nhân trong lúc ban đêm, không còn tha thiết gia đình và công việc làm ăn, có nhiều nạn nhân chết đói khát trong nhà hay ở dưới sông, bình dân gọi là "Mắc đàng dưới". Những ngạ quỷ do người ta giết chết, chân giấu xác chết, thủ tiêu, hỏa táng, nhưng pháp luật không biết phạm nhân, đành xếp hồ sơ. Nhưng chúng uất hận tự tìm cách khai báo hết sức lạ thường, nhà chức trách phải sáng suốt truy nghiệm ra mà bắt thủ phạm tội thỏa đáng. Vấn đề này xảy ra rất khó mà biện giải rất nhiều trường hợp tùy nhà điều tra truy tầm ra được, người ta tôn kính "Thám tử biệt tài". Như Bá hộ Lộc đam mê một thiếu nữ nghèo con tá điền, nhưng đã có vợ con, nên âm mưu hãm hiếp, còn sợ bị phát giác, nên thủ tiêu thân xác chôn trong miếng vườn bỏ hoang. Cha mẹ chỉ báo cáo con bị mất tích, nên chỉ lập bàn thờ cúng kể từ ngày mất tích. Cô gái linh thiêng về báo mộng với cha mẹ, mình bị Bá hộ Lộc hiếp dâm và giết chết chôn xác ở vườn hoang, còn chỉ rõ chỗ bị chôn, cha mẹ tố cáo với chánh quyền. Nhưng Bá hộ Lộc lo lót chánh quyền không xét xử gì hết, cho rằng chiêm bao mộng mị. Ngạ quỷ này tức tối, hằng đêm hiện hình lên tố cáo với Thanh tra thám tử, khiến thám tử bí mật cùng nhân viên đến tận nơi đào lên, thấy xác chết không hòm rương, thân thể lõa lồ, bị bóp cổ chết, lấy dấu tay và thử DNA biết rõ tội phạm, bắt giam điều tra với chứng cứ, đành chịu tội, bồi thường khả đáng và ở tù đền tội. Riêng chánh quyền sở tại bị huyền chức về tội chầnh mẫn nghiệp vụ. Một ngạ quỷ khác bị giết chết chôn sau hè nhà, thủ phạm theo đảng cướp mất dạng. Chánh quyền không biết rõ. Ngôi nhà bỏ hoang, một đại đội Công Binh lãnh làm cầu đường từ quốc lộ 4 vô Tỉnh Kiến Tường mới thành lập, đến đóng bộ chỉ huy tại đây. Ban đêm những sĩ quan ngủ trong nhà, còn binh sĩ che tăng chung quanh nhà canh gác cẩn mật. Nhưng mấy sĩ quan thay phiên nhau mỗi đêm, bị liệng xuống đất không cho ngủ trên ghé bó, hoảng sợ lần lượt ra ngoài tăng lều ngủ, chỉ mấy ngày, trong nhà ngoài vắng phòng làm việc, ban đêm trực nhứt làm việc. Còn phòng ngủ trống không, Đại úy Hoàng Sơn Đại đội trưởng hỏi mới hay bị quỷ bắt liệng xuống đất bảo:" Nhà của tao, không ai được quấy rầy!" Đại úy ngủ riêng trong phòng, đến đêm không còn ai ngủ nữa, mới vào giăng mùng ngủ, thấy một bóng thiếu nữ thấp thoáng bên ngoài, nên bật đèn pin rọi ra, và đồng thời chung ra khỏi mùng quát:"Ai đó!", thiếu nữ quỳ xuống thưa:" Kính Đại Úy, em chỉ là hồn ma chết tức tưởi bị chôn xác bên hong nhà, do binh sĩ làm phòng tắm dội nước hằng ngày chịu hết

nổi, kính xin Đại Úy ban phước lành di tán em chỗ khác. Thành thật cầu xin ơn huệ cho em!" Nói xong biến mất. Sáng ra cho một toán lính giờ phòng tắm đào xuống gặp xác chết, di tán nơi khác với chứng kiến của cha mẹ nạn nhân. Chúng ta thấy ngạ quỷ chỉ hù dọa người yếu tinh thần, còn người tinh thần oai nghiêm, chúng nó nể phục lắm "Đức trọng, quý thần kinh", nên nó không dám động tới Đại Úy Hoàng Sơn đã thụ giáo với Ba Tơ thiên sư, tổ sư Ngạ Thiên Việt Nam sống tới 124 tuổi và nhịn đói tới 200 ngày. Ông đã từng xuất thân thức 49 ngày về Tham quan Thượng giới. Ông trị bệnh đại tài, miễn phí cho dân nghèo mà còn chu cấp thêm tiền nữa. Người Tàu Chợ lớn giàu có đến trị bệnh, ông đòi tiền nhiều không cần đếm, bỏ vào học tủ làm việc, khi giúp nhà nghèo, ông không đếm gì hết cứ hốt ra một nắm giúp cho. Nhiều ông chủ Tàu cúng tượng Phật và Tượng Thần Tài bằng vàng 5 lượng, ông chung nơi bàn làm việc, kẻ trộm đến lén lút ban đêm lấy cắp, nhưng vẫn đứng ở chỗ đó cho đến sáng. Ông thức dậy, kẻ trộm chịu tội và xin tha thứ. Ông đã không giận hờn mà còn cho tiền nữa. Đồng bào Thượng thường dùng ma só giữ cửa, trộm đạo rất sợ, cũng có người sử dụng ma chài, thur con gà vào bụng, cứ tới giờ ăn là mổ trong bụng đau đớn lắm. Người Tàu ngày xưa dùng Ma phù giữ kho tàng chôn dấu trong hang núi, giết chết ai xâm phạm. Ma Lai của người Thái Lan rất độc hại giết chết người bị trấn bùa. Còn Ma Cà rồng ở Âu châu rất tàn độc. Riêng Pháp sư tài ba thường luyện thiên linh cái, đào mã những trinh nữ về luyện bùa chú thành thiên linh cái, điều khiển tà kế khiến thiên hạ phải đóng góp tiền bạc, tài sản hết sức tàn nhẫn.

III.- NGẠ QUỶ TRẦN GIAN ÁC HIỂM

Thông thường Ngạ quỷ do tù phạm của Diêm Vương đọa đày, cho mãi ác nghiệp, rồi mới được đầu thai tứ sinh vật, nên chúng vẫn còn tính hung ác mà gây ra những thảm nạn tâm linh: quý ám, hại người tà bệnh. Do đó mới bị người độc ác luyện phép, bùa chú điều động gây nên quá nhiều thảm nạn cho con người, để trục lợi. Chỉ có một số ngạ quỷ tự cải tà quy chánh, cứu giúp con người có duyên phận tai qua nạn khỏi, hầu tạo thiện quả xóa đi phần nào ác quả, được sớm thành tựu đi đầu thai. Ngạ quỷ lên đồng giúp người trần tục rất nổi tiếng ở Sa Đéc: Bà Hồng linh hiển cứu nhưn độ thể được lập miếu thờ trang nghiêm, thành quả mỹ mãn được cúng kiến tiền bạc, vàng vòng, quần áo, đồ vật quý báu. Tất cả đều đặt trên hai cái bàn dài hai bên bàn thờ, trộm đạo đã bị vắn cổ chết hết mấy mạng, ai cũng kính nể. Một hôm bị trộm lấy đồ hết. Sáng ra Bà Hồng đập đồng lên cho biết tài sản đã bị trộm hết rồi. Ban tế tự tập trung lại quả nhiên đúng vậy, thắc mắc:

- Lệnh Bà đã từng vắn họng kẻ trộm sao kỳ này lại tha?

- Tức lắm, ta đã mò cái đầu nó vắn thật mạnh, mà sao nó không gãy mà còn cứng lên chống lại bàn tay ta, nên bàn tay kia ta chụp vào bên dưới chạm hai viên tròn tròn. Nó vẫn tiếp tục mang hết tài sản của ta với 2 cánh tay dài dị thường và 2 bàn tay dài dài với những ngón tay cụt ngắn.

- Trời! Vậy thời nó đi bằng hai tay, trông chuỗi ngược, một tư thế Yoga.

Còn Cô Hai Hiên, ái nữ ông Cả làng Tân Hựu vẫn ứng thanh nói chuyện với ông Cả, nơi phòng riêng cách một tấm vách. Thân chủ khi đến cầu khẩn giúp một việc gì, qua trung gian của ông Cả, cô hướng dẫn rành rẽ tận tình về thực hiện kết quả mỹ mãn. Bệnh hoạn đến đều được đọc toa thuốc, ghi chép lại ra tiệm bổ thuốc về sắc uống, có khi cô cho toa thuốc Nam, phải nhờ nhiều người truy tầm. Nhiều chứng bệnh thập tử nhất sinh đều chữa trị, cải tử hoàn sanh. Lễ vật cúng kiến được bày trên bàn thờ trong phòng cô.

Sacramento, ngày 14 tháng 9 năm 2015

