

CÔI VÔ HÌNH

SAGIANG

I.- HỮU HÌNH VÀ VÔ HÌNH VẬT THỂ

Trong thiên nhiên có 2 vật thể hữu hình và vô hình: 1.- Vật thể phản quang đều là hữu hình. 2.- Vật thể bất phản quang thuộc vô hình. Tuy nhiên có nhiều sinh vật thể quá nhỏ phản quang quá kém, dường như bất phản quang, bị gán vào vô hình vật thể hết sức oan uổng, như: vi khuẩn và vi trùng mắt con người không thấy được do chúng chỉ là nguyên tử (Nguyên sinh động vật) quá bé nhỏ phản quang rất kém khuyết và chúng còn là sanh vật thể nữa. Riêng vật thể hữu hình còn phân chia làm 2 loại: 1.- Sanh vật thể 2.- Tử vật thể, tuy mang tiếng tử vật thể, nhưng chúng cũng có sự sống, tăng trưởng hay chết đi do tan xác, như quả núi mang tiếng tử vật thể, nhưng nó cũng tăng trưởng to lớn thêm hay tan vỡ chết đi do địa chấn. Núi lửa chết là nằm im, nhưng khi sống động nó phúng lửa cháy dữ dội. Lửa khi không có bồi, nó là tử vật thể, nhưng khi có bồi bốc cháy lên được ngọn lửa, là nó hoành hành kinh khủng. Thành ra tứ đại (Lửa Đất Gió Nước) là tử vật thể, nhưng được dịp chúng là sinh vật thể. Chính tứ đại chủ định cho hành tinh sanh hay tử. Khi đủ 4 yếu tố là sanh hành tinh, còn thiếu 1 hay 2 yếu tố là tử hành tinh. Trong thiên nhiên nguyên tử là căn bản chánh yếu. Mỗi nguyên tử bé tí teo thể mà nó có 3 thành phần trọng yếu: 1.- Âm tử bao quanh bên ngoài. 2.- Dương tử là nhân ở giữa. 3.- Trung hòa tử phân giao liên giữa Âm tử và Dương tử. Hình thể và tính chất lại liên hệ nhau giữa 3 bộ phận: 1.- Vi tử gốc mà chúng ta biết qua ký hiệu nguyên tử C H O N Fe Au Hg ... Từ đó truy ra DNA truyền thống của vật thể mà các nguyên tử tập hợp tạo thành. 2.- Vi tử năng phần liên hệ giữa Vi tử gốc và Âm Dương tính nguyên tử gồm có 5 phần: Quang năng, Nhiệt năng, Từ năng, Điện năng, Điện từ năng. Như vậy để dễ hiểu chúng ta cho vi tử gốc là cái đầu, Vi tử năng là thân mình, Âm tử, Dương tử là 2 tay và Trung hòa tử là 1 chân. Cho nên điện lực ba châu là theo tính cách nguyên tử thể. Dòng điện thường được xem là vô hình vật thể, nhưng chúng lại là hữu hình vật thể trong sử dụng hàng ngày của nhơn sinh. Do đó, ở đây chúng ta khảo sát điểm chánh yếu của cõi vô hình thuộc cõi con mắt phàm phu không thấy được mà thôi, nghĩa là cõi của những vật thể siêu linh hay vô hình chỉ có bậc chánh đẳng chánh giác mới thấy được mà thôi như quý vị Tiên, Thánh Thần, Phật, Bồ tát hàng ngũ siêu linh và ma, quỷ, yêu, tinh hàng ngũ vô hình. Mọi sinh vật thể hay tử vật thể đều trực thuộc quy luật thiên nhiên sanh tử, luân hồi, nhưng riêng những vị siêu linh đắc quả vị chánh đẳng chánh giác vượt thoát quy luật thiên nhiên, không còn sanh tử luân hồi, mà còn tự ý hiện hữu hay vô hình tùy trường hợp hóa độ chúng sanh, cứu khốn phò nguy, cứu khổ cứu nạn, hoằng dương chánh pháp hết sức linh hiển, khiến phàm phu tục tử tôn kính tuyệt đối, tạc tượng ghi nhớ công đức vô lượng, lập điện tôn thờ, tuyên dương đạo pháp. Còn riêng về ma quỷ, ám hại trần gian khi được dịp, chớ còn bị Địa ngục hình phạt tội ác trần gian khi sanh tiền thống khổ, đâu còn hại ai được nữa. Những ma quỷ này do chết oan ức, không thể xuống Thập điện Diêm vương để được tu chỉnh đi đầu thai, nên họ khổ sở lắm, đói khát, thiếu tình cảm gia nhân, sợ ánh sáng, trốn tránh trong hốc kẹt ban ngày, ban đêm mát mẻ mới thò ra kiếm nơi nương tựa tùy nhu cầu tha thiết: Như chết oan ức về tình yêu, thời tìm nơi có tình yêu mặn nồng nơi thanh lâu hưởng thụ nhờ hơi hương ái ân. Chết vì sát hại của ác nhân, tìm phương thể phục hận trả thù kẻ ám hại. Chết vì đâm chém máu me tìm đến nơi lò sát sinh hưởng nhờ hơi máu súc vật bị giết. Chết do tai nạn xe cộ, tìm nơi tai nạn để hồi tưởng cảnh tượng chết chóc. Chết vì chiến trận tìm nơi bãi chiến tùy hờn cho số kiếp chết oan. Tùy theo mỗi cuộc chết mà chờ đến khi tới số, vong hồn mới được cho phép đi đầu thai.

II.- CÔI VÔ HÌNH Ở ĐÂU?

Cõi vô hình ở nhiều nơi, con người rất khó nhận thức được, nên chỉ tin vào những điều mắt thấy tai nghe theo khoa học biện chứng, tức là xem vật chất trọng yếu hơn tâm linh, nên chỉ lo làm và sáng tạo ra những phương tiện thích nghi cho cuộc sống vật chất đầy đủ, bất chấp ác nghiệp vì họ tưởng chết là hết "Từ giả biệt luận" và còn cho là mê tín dị đoan cho những vị tu hành chơn thành, những Phật tử thuần thành tin tưởng Trời Phật. Thật ra trong vũ trụ Ta Bà chúng ta có ba cõi vô hình: 1.- Cõi Vô Hình Trần Gian trên mặt địa cầu gồm có: Ma, Quỷ, Thần, Thánh, Tiên, Bồ Tát với Thập điện Diêm Vương, và Quý Vi Linh Tử ở Cõi Sắc Giới đang chờ đợi đầu thai 2.- Cõi Vô Hình Vô Sắc Giới (Thiên Đình hay Cảnh Trời Phạm Thiên hoặc Hạ Giới) bao quanh Thượng Giới gồm 9 Quốc Độ gồm có: Tiên, Bồ Tát, Thiên Binh, Thiên Tướng, Thần Dân các cấp, Ngọc Hoàng Thượng Đế và Chư vị Thần Tiên. 3.- Cõi Vô Hình Thượng Giới ở Trung Tâm vũ trụ Ta Bà với Cửu cung đình Hữu Tướng Giới, Nhị cung đình Vô Tướng Giới, Phi Vô Tướng Giới, Hư Vô Giới, gồm có: Quý A La Hán, Bồ Tát, Bích Chi Phật, Phật. Ba cõi vô hình này, con mắt phàm phu không thể thấy được vì thực thể chỉ là vi linh tử còn sanh tử luân hồi, bị hành tội ở Địa Ngục, hay Nga Quỷ và thoát vòng luân hồi đắc quả vị Chánh đẳng, Chánh giác: Thần, Thánh, Tiên, Phật. Riêng những thần dân Thiên đình nhờ thiện nghiệp sâu dày vinh thăng lên sống an nhiên tự tại, cho đến khi hết thiện quả phải trở về Cõi Sắc giới đầu thai. Chúng ta nhận thức rõ ràng Cõi Vô Hình và Cõi Hữu Hình hoàn toàn khác hẳn nhau, nhưng có tương quan mật thiết nhau do con người trần gian tu hành chơn chánh đắc đạo quả, vinh thăng về Cõi Vô Hình thoát vòng sanh tử luân hồi, nghĩa là từ Hữu Hình ân thưởng, hay bị hình phạt về Vô Hình, cũng như quý vị Vô Hình đầu thai, giáng cơ, lên đồng trở nên Hữu Hình. Vậy Hữu Hình và Vô Hình luôn song hành nhau tùy theo từng trường hợp của vật thể:

A.- CÔI VÔ HÌNH TRẦN GIAN

Trên mặt địa cầu, cõi vô hình nằm ở 2 vị trí: a.- Nơi cõi Sắc giới, bầu khí quyển địa cầu từ mặt đất lên tới màn Orion cao 100 km chứa vừa tất cả linh hồn được đầu thai: 1.- Tầng thứ Nhì, Súc Sanh, thấp nhứt dành cho các linh hồn ác nghiệp quá nhiều đầu thai vào hàng tứ sinh (Thấp, Hóa, Noãn, Thai) do từ Thập điện Diêm vương phán xét. 2.- Tầng thứ Ba, Nhơn Sinh, tàn tật, nghèo khổ. 3.- Tầng thứ Tư, Bình thường nhơn. 4.- Tầng thứ Năm Thông minh nhơn. 5.- Tầng thứ Sáu Lãnh chúa, Tổng thống, Tướng lãnh. b.- Nơi cõi Dục giới chứa vừa các linh hồn chưa được đầu thai: 1.- Tầng Nga Quỷ và Yếu Tử, chưa tới số đi đầu thai hay bị hình phạt nhẹ. 2.- Tầng Địa Ngục gồm Thập Điện Diêm Vương trừng trị ác quả linh hồn.

B.- CÔI VÔ HÌNH THIÊN ĐÌNH

Cõi vô hình Thiên Đình ở vị trí cõi Vô Sắc Giới, cõi Hạ giới hay cõi Trời Phạm Thiên, rộng lớn bao quanh cõi Thượng giới của toàn thể vũ trụ Ta Bà gồm có 9 Quốc độ, mỗi Quốc độ có hàng ngàn Ngân Hà, mỗi Ngân Hà có hàng ngàn Thái dương Hệ, mỗi Thái dương hệ có nhiều Hành tinh (Sanh hành tinh, Tử hành tinh) cùng Hộ tinh, Tuệ tinh, Vẩn thạch và Không trần. Mỗi Sanh hành tinh có Cõi Sắc giới và Cõi Dục giới. Cõi Sắc giới chứa bầu khí quyển do tiên thiên khí tạo thành. Cõi Dục giới do Tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước tạo thành) có Sinh vật thể: Thảo mộc, Thú cầm và Con Người. Như vậy cõi Thiên Đình rộng lớn có quyền hành trong toàn thể Hạ giới về mọi mặt Đời sống và Tâm linh, nên sinh động nặng nề nhứt trong vũ trụ, điều hành, dinh dưỡng, tăng trưởng, hủy diệt, thưởng thiện, phạt ác với số lượng công nhân viên không thể tưởng tượng đặt để khắp mọi nơi, báo cáo tình hình và thi hành chỉ thị nhanh chóng cho kịp thời gian tính

trong khoảng cách không gian quá xa vời. Cõi Thiên Đình có 4 Thiên Môn: Bắc Đẩu, Nam Tào, Đông Nhạc, Tây Viên liên hệ với trần gian với thành phần quản trị siêu việt toàn là những vị trần gian có nhiều thiện nghiệp (100%) được vinh thăng lên Thiên Đình làm thần dân an nhiên tự tại thoát khỏi luân hồi sinh tử cho đến khi hết nghiệp quả mới trở về Cõi Sắc giới đầu thai. Hạng Thiên binh, Thiên Tướng (120% thiện nghiệp) có trách nhiệm tuần vãng, trật tự khắp cõi Hạ giới. Hạng điều hành quản trị (140% thiện nghiệp) lo việc bổ trợ văn thư bộ sổ tất cả báo cáo và chỉ thị của cấp chỉ huy sứ mỗi ban. Hạng Chỉ huy sứ mỗi ban (160% thiện nghiệp) trách nhiệm cứu xét thưởng phạt ác trần gian. Hạng cận thần Ngọc Hoàng Thượng Đế (180% thiện nghiệp) gồm quý vị: Thái Thượng Lão Quân, Hồng Quân Lão Tổ, Diêu Trì Kim Mẫu, Tây Dương Mẫu cùng nhiều vị phụ tá: Nam Cực Chưởng Giáo, Ngươn Thủy Thiên tôn, Đông Phương Lão Tổ, Lê Sơn Thánh Mẫu. Hạng Tuyệt đỉnh Ngọc Hoàng Thượng Đế (200% thiện nghiệp) Phạm Thiên Vương điều ngự Cõi Vô Sắc Giới. Cõi Thiên Đình có rất nhiều cung đình, cho tất cả các giới chức làm việc một ngày thiên đình bằng trần gian một năm (Địa cầu) cũng có những cánh đồng cho thần dân cày cấy, cũng có vườn cây ăn trái như Vương Đào tiên của Bà Tây Vương Mẫu, cũng có công kỹ nghệ cho công nhân thần dân làm việc, nên mới có chuyện Ngư Lang Chức Nữ, cũng có sông Ngân Hà để đêm Thất tịch, quạ trần gian bay về bắt cầu Ô thước cho vợ chồng Ngưu Lang Chức Nữ gặp mặt, khiến quạ rụng hết lông trên đầu.

C.- CÕI VÔ HÌNH THƯỢNG GIỚI

Cõi vô hình Thượng Giới là Trung tâm điểm quyền lực của Vũ trụ Ta Bà, hiện đang do Đức Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật điều ngự tại Hư vô Giới quản đốc tất cả mọi sinh động của Vũ trụ Ta Bà. Thượng giới có đường kính 30 tỷ quang niên gồm có: 1.- Hư vô giới nơi ngự trị của Ta Bà Giáo chủ cùng với chư Phật đã từng là giáo chủ các tôn giáo trong tất cả 9 Quốc Độ, hạp lực điều hành tất cả mọi sinh động của Vũ trụ. 2.- Phi vô tướng giới, Cung đình của chư Phật với trách nhiệm quảng bá mọi hành sử của tất cả Giáo phái và mọi sinh vật trong 9 Quốc Độ. 3.- Vô tướng giới gồm 2 cung đình: a.- Đạo Lợi cung đình, nơi quý Bồ Tát và Bích chi Phật ngự trị có trách nhiệm luân phiên giảng trần hoằng dương đạo pháp, cứu độ chúng sanh. b.- Đâu xuất cung đình, nơi quý Bồ Tát mới thăng hoa, đang lo sưu tầm phương thuốc cứu chữa bệnh tật trần gian, cùng chấn chỉnh Đạo Pháp hầu thăng hoa lên cung đình Đạo Lợi với quả vị Bồ Tát. 4.- Hữu tướng giới với 9 cung đình nơi quý vị A la Hán mới thăng hoa, có hình giống 9 cánh Hoa Sen ốp vào nhau, nên gọi là Cửu Phẩm Liên Hoa, khác với Cửu Phẩm Liên Hoa ở Tây Phương Cực Lạc quốc của Đức Phật A Di Đà giáo chủ ở Vũ trụ khác.

D.- CÕI VÔ HÌNH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC QUỐC

Tây Phương Cực Lạc quốc thuộc Vũ trụ khác, cách xa Vũ trụ Ta Bà 4 Vũ trụ (Thiên nhiên có 7 Vũ trụ thay phiên nhau Thành Trụ Hoại Không) do huyền lực đức Phật A Di Đà sáng lập theo thể cách ảo tưởng chứa vựa tất cả vi linh tử theo đúng 48 nguyện vọng của Đức Phật A Di Đà đưa các vi linh tử được nhiếp độ về, cho hóa sinh từ các Hoa Sen trong 9 ao sen thoát vòng sinh tử luân hồi, tu luyện lên quả vị Bồ Tát trải qua hàng triệu năm từ Hạ sanh Hạ Phẩm Liên Hoa qua 3 giai đoạn, thăng hoa lên Hạ sanh Trung phẩm Liên Hoa qua 3 giai đoạn, thăng hoa lên Hạ sanh Thượng Phẩm Liên Hoa, trải qua 3 giai đoạn lên tới Thượng sanh Thượng Phẩm Liên Hoa trải qua cuộc thi trắc nghiệm đậu rồi, vinh thăng Bồ tát. Còn muốn thăng hoa lên quả vị Phật phải chuyển về Thượng giới của Vũ Trụ mới được. Ở Tây Phương Cực Lạc quốc, các vi linh tử khi còn ở thể gian, thành tâm niệm Phật, theo đúng tiêu chuẩn 48 nguyện vọng của Đức Phật A Di Đà được nhiếp

độ về hóa sanh trong Hoa sen, không còn phân biệt Nam Nữ (Vi linh tử hết) ung dung tự tại, ăn uống, quần áo, giải trí, nhà ở, học tập nghiêm túc theo vọng tưởng. Từ cánh hoa sen ra ngoài toàn là bảy báu, ngọc ngà, châu báu, mã não, xa cừ, lưu ly, thảo mộc hoa vàng quả ngọc, chim hót líu lo các bản nhạc du dương trầm bổng. Chính Bồ Tát giảng viên do Đại Thế chí Bồ Tát và Quan Thế Âm Bồ Tát quản nhiệm và Đức Phật A Di Đà điều hành công minh. Còn rất nhiều Cõi Vô Hình trong 7 Vũ trụ của Thiên Nhiên mà chúng ta chưa có dịp nghe biết đến.

III.- NGHỊ LUẬN CÕI VÔ HÌNH

Chúng ta chỉ biết rõ cõi hữu hình trong không gian qua khoa học biện chứng, do mắt thấy bằng hà sa số tinh tú trong bầu trời về đêm, mỗi tinh tú là một Thái dương hệ, như vậy trong các Thái dương hệ khác còn có biết bao nhiêu cõi vô hình. Khoa học gia cũng đã chấp nhận khoa học huyền bí là nguồn cội của khoa học hiện đại. Như vật thể tàng hình, huyền bí học đã thực thi từ lâu rồi do quý vị Thánh, Tiên, Bồ Tát, Phật. Chí đến vi sinh vật trong bát nước cách đây 2.500 năm đức Phật đã thấy, đến nay qua hiển vi kính điện tử mới thấy. Như vậy cõi vô hình có liên quan đến cõi hữu hình qua trạng thái vi linh tử (Nguyên tử). Cõi Vô hình trần gian điếm tô các vi linh tử ở cõi Sắc giới chờ đợi đầu thai, các vi linh tử ngã quý, vi linh tử tội phạm bị trừng phạt ở Thập điện Diêm Vương, chứng minh vi linh tử từ hữu hình chuyển sang vô hình khi thân tứ đại hết hiệu lực sinh tồn. Riêng cõi thiên đình cũng do vi linh tử đắc thiện quả vinh thăng lên sống ung dung tự tại cho hết thiện quả mới trở về cõi Sắc giới đầu thai. Còn cõi Thượng giới và Tây phương Cực Lạc quốc các vi linh tử được vãng sanh hay đắc đạo quả vĩnh viễn thoát vòng sanh tử luân hồi. Chung quy lại mọi vật thể hữu hình hay vô hình đều thoát thai từ nguyên tử (Trở thành vi linh tử khi được trợ lực thành sinh vật thể), thành ra tứ đại thoát thân từ ngũ năng của nguyên tử tập hợp, nên chúng mất tư thể vi linh tử của sinh vật thể, nên tứ đại (Lửa, Đất, Gió, Nước) bị gán cho là từ vật thể, chớ thật ra chúng cũng là nguyên tử thoát thân. Chúng cũng biết sanh tử, tăng trưởng do trường hợp có bồi cung ứng cho chúng như quang năng do lửa làm bồi cho nó, nếu không có lửa thì không có quang năng, nhiệt năng do lửa làm bồi, từ năng do nhiệt và nam châm kim làm bồi, điện năng do nhiệt, quang và từ, điện từ năng do điện và từ. Như vậy Lửa chánh yếu từ đó tạo ra Đất, nhưng phải có bồi là Mộc. Gió do đất tạo ra bầu khí quyển di chuyển. Nước do Á kim Dưỡng khí và Khinh khí kết hợp lại. Chúng ta nhận thức các nguyên tử liên quan nhau tạo ra thiên hình vạn trạng vật thể trong Vũ trụ, nguyên tử làm bồi cho vật thể phát sanh, khiến cho vật thể bao giờ cũng là tập hợp chất nguyên tử. Còn sinh vật thể tập hợp các vi linh tử dưới hình thức tế bào rất nhiều chủng loại, mang 3 thành phần: Tế bào gốc từ nguyên thủy nhờ đó mà truy ra truyền thống và tuổi thọ, tế bào trấp tạo ra ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ), tế bào tam chi như thể 2 tay và một chân của dòng điện 3 châu (Âm điện từ, Dương điện từ, Trung hòa điện từ). Ngày xưa chỉ có bậc chánh đẳng, chánh giác biến chế ra ảo giác vật thể cho các vi linh tử hưởng thụ xong rồi mất hết, không còn phân biệt Nam Nữ chỉ toàn là vi linh tử. Thành ra cõi vô hình ở Thượng giới và Tây phương cực lạc chỉ tạo ra ảo cảnh cho vi linh tử hưởng thụ mà thôi. Còn Thiên Đình cũng là cõi vô hình: những thần dân, chức sắc, chí đến Ngọc Hoàng Thượng Đế nhờ thiện quả sâu dày ung dung tự tại cho đến hết nghiệp quả phải từ nhiệm trở về đầu thai ở cõi Sắc Giới. Thành ra chánh quyền Thiên Đình rất công minh, không có bầu cử, ứng cử, miễn nhiệm là từ nhiệm để vi linh tử khác có đủ thiện quả thay thế.

Sacramento, ngày 27 tháng 8 năm 2015

