

# CHUNG HOA HOÀN ĐẮC HOA

## SAGIANG

### I.- GIEO HẠT HOA SẼ ĐƯỢC HOA

Thông thường khi ta gieo hạt hoa sẽ lên cây hoa, còn gieo hạt đậu sẽ lên cây đậu. Từ đó ta suy nghiệm ra cuộc đời ta trong nếp sống, ta làm điều thiện, làm phước lành, bố thí, giúp đỡ người sa cơ thất thế, là ta rất hài hòa ung dung trong cuộc sống, thư thái tâm hồn, còn trái lại khi ta làm điều ác, phá hại tha nhân, lòng ta sẽ lo âu sợ thù oán, gây rắc rối trong cuộc sống. Đây là lẽ đương nhiên, còn suy rộng ra, ta được hưởng vinh sang, giàu có trong hiện kiếp là do thiện quả tiền kiếp tương thưởng ta, còn nghèo nàn, thống khổ, hoạn nạn do ác nghiệp tiền kiếp thể hiện. Cũng như trong tương lai kiếp, chúng ta sống hài hòa hay khổ cực do nghiệp quả hiện kiếp. Nhưng có người nghị luận "Thời xưa quả báo còn lâu, ngày nay quả báo rất mau nhãn tiền!" Thật vậy! Những tội phạm bị trừng trị do luật pháp, đó là nhơn luật, nhưng luôn luôn có nhiều kẻ hờ để tội phạm thoát vòng tù tội, như giết người diệt nhơn chúng, hoặc chứng thư bịnh tâm thần, hay ngộ sát, do tự vệ, chớ không cố sát. "Thiên pháp sơ nhi bất khả lậu, nhơn hiến mật nhi đào tẩu" Lưới trời tuy sơ sài nhưng quả báo không bao giờ buông thả, luật pháp con người tuy đầy đủ và cẩn mật nhưng vẫn thoát nạn được, do cao tay ẩn. Thành ra quả báo rất công bình theo định luật luân hồi, vì ông tòa lương tâm, tiềm thức chứa vừa trung thực nghiệp quả trong hiện kiếp phân xử minh chánh. "Thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ do lai tảo dữ lai trì" chúng minh rõ ràng về thưởng thiện, phạt ác đến mau hay chậm chu đáo. Chúng ta thấy chánh đảng Năm Cam ác độc phải chịu tử hình do pháp luật. Trên bước đường Nam tiến tổ phụ ta đã tàn sát nhiều dân tộc bản địa gây cộng ác nghiệp cho toàn dân, nên phải chịu hình phạt thống khổ suốt 160 năm dài, nô lệ Pháp, chiến cuộc Quốc cộng, và còn phải lang bạt khắp thế giới cả 7 triệu người, chịu chết ở biển Đông, ở rừng núi Miên Lào mà còn phải chịu tù đầy cả nửa triệu Quân Cán Chính, bỏ thây hàng ngàn mạng nơi các trại tù không bản án. Hiện nay còn chịu nạn cộng sản độc tài đàn áp, cướp của giết người, rồi manh nha dâng đất cho ngoại bang để vinh thân phì gia, dân tình thống khổ nghèo đói. Nhưng người dân Việt hi vọng cộng ác nghiệp sẽ chấm dứt, để chuyển sang thời kỳ cộng thiện nghiệp phát triển do ăn hiền ở lành, tu hành thiện nguyện, như là tự dựng được 2 tôn giáo Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đang lang truyền khắp thế giới, được chiêm ngưỡng và truyền bá rộng rãi, tức nhiên sẽ được tương thưởng trong tương lai, Kim Điện núi Cẩm sẽ nổi lên làm trụ mở Long Hoa Hội và Việt Nam sẽ được vinh thăng lên hàng Đệ nhất Khu Đạo Trị với Liên Bang Đại Việt thống nhất như các dân Bách Việt bị di tán từ mấy ngàn năm trải dài từ Miến, Thái, Miên, Lào, Việt và Khâm Châu sau khi chiến tranh nguyên tử bùng nổ ở Hoa Nam. Theo sấm Trạng Trình nêu lên nhiều chuyện lạ lùng: 1.- Biển Đông sẽ thành bình nguyên mở rộng đất nước Liên Bang Đại Việt lên cả triệu km vuông sau này. 2.- Liên Bang Đại Việt sẽ theo chế độ Quân chủ Đại nghị với Minh Hoàng ngự trị và còn được vinh thăng Đệ nhất Đạo sư trong 18 Đạo sư toàn thế giới. 3.- Kim Điện trở thành thánh địa của toàn thế giới, nơi ngự trị của Long hoa giáo chủ Đức Di Lạc Vương Phật. 4.- Đệ nhất Đạo sư với trọng trách Tổng quản trị Kim Điện bảo trì và phát triển Thánh địa, trở thành siêu cường quốc toàn thế giới. Những tương thưởng này do Thiện cộng nghiệp của toàn dân Việt hiền lành, lo tu hành và tự phát triển được 2 tôn giáo khang trang chánh niệm, trên thế giới được nhiều đạo hữu tín ngưỡng triết để, do đạo lý nhiệm mầu tâm tiên, khiến nhiều tín đồ tâm phục, do quý tín đồ di tán tránh họa cộng sản lang bạt khắp bốn phương, tới đâu cũng tập trung vào Ban trị sự kính thờ trang nghiêm một cách thành tâm, khác biệt với lễ nghi của mọi tôn giáo khác, như là quá giản dị.

## II.- THÀNH QUẢ CỦA GIEO HẠT GIỐNG LÀNH

Sau khi chịu trừng phạt theo nhân quả cả mấy trăm năm do đã gieo cộng ác nghiệp trên bước đường Nam tiến và lập quốc từ 15.000 năm trước, tận Đại lục Atlantic, do cộng ác nghiệp chinh phục nhiều lãnh địa do nền văn minh táo phát, chế tạo ra quả cầu pha lê tận dụng điện từ trường, đi chuyển phi thuyền đi khắp nơi, lập ra đế quốc tàn sát dân chúng các lãnh địa không phục tùng, lập thành một cung điện huy hoàng, tráng lệ, ngự trị cả một vùng rộng lớn: Tây ngưu hạ châu, Bắc cực lưu châu và Nam thiên bộ châu, lại còn hung hăng tiến tới Đông thắng thần châu, với đoàn phi thuyền hùng hậu. Rủi cho kỹ thuật điện từ trường gây trở ngại là phải xuyên ngang qua ruột địa cầu, chạm phải điện từ trường địa cầu, gây chấn động mãnh liệt, triệt tiêu đoàn phi thuyền và làm rung chuyển cả Đại lục do quả cầu pha lê. Chấn động này bức hại cả đại lục chìm xuống đáy biển Đại tây Dương. Đây là hình phạt cộng ác nghiệp lần thứ nhứt, hậu duệ phải di tản khắp nơi mang theo quý bảo, tài liệu và tài sản sang Tây Ngưu hạ châu và Nam Thiên bộ châu. Nhóm sang Nam thiên bộ châu chỉ theo lối đi phía Bắc Phi, vừa di tản vừa đồng hóa, lần hồi qua tới Hồng Hải định cư thành lập 3 quốc gia Ai Cập, Sudan và Ethiopia. Họ sống chia rẽ và di dân sang Ai Cập đa số là quý tộc nên tái phát triển nền quân lực hùng mạnh, chinh phạt 2 quốc gia kia bắt làm nô lệ xây dựng cung điện huy hoàng và "Kim tự tháp" nơi sa mạc để bảo tồn thi thể hoàng tộc họ xây cất kim tự tháp cũng là nơi chôn dấu tài liệu và quý sản vật, nên dân nô lệ sống thảm khổ, chống đối cuối cùng nhóm Ethiopia bỏ nước ra đi vượt qua Hồng hải sang vùng Á Rập sống du mục, chiến đấu với dân bản địa để sinh tồn, và tiến dần lên tới Trung đông. Nơi đây nghịch ý nhau chia ra 2 cánh: 1.- Cánh thứ nhứt đã có kinh nghiệm với Bắc cực Lưu châu thuở xưa nên tách rời tiến lên phối hợp với thổ dân thành lập các quốc gia Âu Châu (Chính giống Anglo Saxon của Âu châu). 2.- Cánh thứ nhì đã có kinh nghiệm Đông thắng thần châu nên tiến về phía Đông xuyên qua Tây Tạng và Mông Cổ tới sông Dương tử giang, tiến dần tới bờ biển Thái bình Dương thành tập ra 18 tiểu quốc do 18 thị tộc (Gọi chung là Bách Việt). Mãi đến thời Đông châu Liệt quốc, Lạc Việt vương Việt câu Tiên (Hùng vương thứ Năm) mới được xác định rõ do chiến trận với Đông Âu Việt Ngô phù Sai. Sở hùng mạnh đánh Lạc Việt đuổi Hùng vương thứ Sáu chạy xuống Triết Giang tái lập binh quyền, nhưng sang đời Hùng vương thứ Bảy bị Sở đánh bại phải chạy xuống Khâm Châu tái lập quốc gia Văn Lang truyền tới đời Hùng vương thứ Mười Tám bị Tây Âu Việt chinh phục lập ra nước Âu Lạc, tự xưng là An dương Vương nhưng bị Triệu Đà Nam Việt vương sử dụng gián điệp Trọng Thủy xâm chiếm, nước Việt bị Bắc thuộc lần thứ Nhứt. Nhưng lại bị nhà Hán sang xâm chiếm Nam Việt, khiến nước Việt bị bắc thuộc lần thứ Nhì, khi Trưng nữ Vương phục quốc thống nhứt 65 thành trì toàn thể dân Bách Việt thoát vòng nô lệ Tàu, nhưng khi Trưng nữ Vương thất thế tự sát ở Hát Giang, nước Việt chịu Bắc thuộc lần thứ Ba. Trải dài cả ngàn năm Bắc thuộc, thành quả của gieo ác cộng nghiệp lần đầu mới chấm dứt. Toàn quốc giữ vững nền Tự chủ trải qua Ngô, Đinh, Lê (Tiền), Lý, Trần, Lê (Hậu), Nguyễn (Tây Sơn), Nguyễn (Gia Long) hưởng hết cộng thiện nghiệp quả, rồi đến giai đoạn đền trả cộng ác nghiệp, toàn dân khổ ải suốt 160 năm đọa đày mới tới hồi thái lai, khi Long Hoa mở hội. Như vậy tiền kiếp của dân Bách Việt đã gây ác nghiệp phải đền trả, hết phần ác nghiệp, tới phần tướng thưởng do thiện nghiệp trong hiện kiếp. Do đó chúng thấy luân hồi quả báo rất chính xác đối với cả một dân tộc. Cho nên nhiều thiện nam, tín nữ thấu đạt lẽ huyền vi của định luật thiên nhiên Luân Hồi quả báo, lo tu hành, làm lành lánh dữ, trông chờ kiếp sau thoát khỏi trầm luân của trần gian khổ nạn. Chúng thấy nhan nhản, nhiều người đang nghèo khổ đền trả hết ác nghiệp tiền kiếp, đột nhiên trúng số độc đắc, của trời

cho, là đến hồi được tướng thưởng thiện quả tiền kiếp chứng minh hùng hồn thiện quả báo ứng việc gieo hạt giống lành tức nhiên được hưởng cây lành, trái ngọt. Cho nên Bồ Tát và Phật khuyến cáo làm lành lánh dữ, tạo thiện duyên sẽ được hưởng phước lộc trong tái sanh kiếp theo định luật nhân hồi chính xác. Còn những kẻ làm ác ví như đá mài dao, tuy chẳng thấy hư hao, nhưng lần hồi cũng mòn lãng.

### III.- HỌA PHƯỚC VÔ MÔN

Họa và phước do con người tự gây ra và tự trừng phạt cũng như được tướng thưởng, chúng vô hình nhưng rất chính xác như ảnh tùy hình, thưởng phạt công minh, không thể lo hối lộ để chạy tội được như luật pháp quá nhiều sơ hở. Không có lệ công trái phiếu, tại ngoại hầu tra, không có lệ cúng dâng lễ bái thần thành mà xoá bỏ tội trạng, chỉ có bàng môn tà đạo gạt gẫm mà thôi, vì thần thánh đâu có ăn uống danh lợi gì cả, quí Ngài chứng minh công minh tâm lòng thành thật con người thiện quả, cùng ác quả và tòa án lương tâm phán xét chính xác khi đã về cõi sắc giới nhận siêu tần điện số cho tái sanh kiếp, mà con người chỉ biết là bồn mạng nặng nề thọ lãnh trừng phạt thống khổ, nghèo nàn do ác nghiệp, hay bồn mạng thanh cao được thăng thưởng giàu sang phú quý do thiện quả. Thiện quả và ác quả tích lũy trong tiềm thức con người (Ký ức) trở thành quan Tòa lương tâm phán xét, hết phương chạy tội. Do đó chúng ta nghiệm xét những tội đồ quốc tế nói chung và tội đồ dân tộc Việt nói riêng chúng sẽ đền tội ở tương lai kiếp, hay hiện kiếp tùy theo tội trạng. Như Lenin và Stalin tàn sát hàng mấy chục triệu dân Nga, tuy không ai xét tội trạng trong hiện kiếp, đương nhiên tái sanh kiếp sẽ đền tội, cũng như Hitler (Đức) và Mao Trạch Đông (Tàu) về mặt quốc tế. Còn tội đồ dân Việt Hồ Chí Minh, và các chánh trị bộ đảng đang đàn áp, cướp đoạt tài sản dân chúng, dâng đất cho Tàu (Từ năm 1990) dâng biển, gây tội ác nặng nề sẽ phải đền tội khi đã mất quyền hành, dân chúng sẽ hành tội. Cho nên nhóm chớp bu Việt cộng cứ lo đu dây với ngoại bang, hết Tàu, tới Mỹ. Hồi trước 75 chửi Mỹ kẻ thù dân tộc, bây giờ lại đón tiếp Mỹ là ân nhân chống Tàu. Hồi 1979 chửi Tàu tham vọng bành trướng Bắc kinh, bây giờ lại thần phục Tàu: 1.-Lập khu tự trị Tàu ở Tây nguyên và Vũng Áng, 2.- Cho khai thác 10 vùng đầu nguồn, 3.- Toan tính xây khu du lịch Hải Vân, 4.- Thành lập nhiều thị xã Tàu trên đất Việt, 5.- Xây dựng Tiểu khu phố Tàu và đang xúc tiến Đại khu phố Tàu. 6.- Cho dân Tàu đi khắp Việt Nam không cần chiếu hộ khản. 7.- ĐỂ Tàu huy hiệp ngư phủ Việt Nam...Tội đồ dân tộc trời không dung đất không tha, chúng sẽ đền tội quả báo do ác nghiệp chúng gây ra " Ngày xưa quả báo còn lâu. Ngày nay quả báo rất mau nhãn tiền" một khi chúng hết quyền lực do chủ nhân của chúng (Tàu cộng) bị đại bại trong Thế chiến thứ Ba và nguyên tử chiến ở Hoa Nam do sấm ký Trọng Trình "Mã đề, Dương cước anh hùng tận". "**MÃ ĐỀ**" chỉ Hòa tiền ở Hoa Nam, khi khai hòa phải rú lên lấy năng lực phóng lên, "**DƯƠNG CƯỚC**" chỉ nhóm hòa tiền Patriot và TaverhauwK của Đệ Thất hạm đội Mỹ bắn ngược vào nghinh chiến tạo ra chiến tranh nguyên tử. "**ANH HÙNG TẬN**" chỉ toàn thể nhơn loại, thú cầm hủy diệt rảo trội, chỉ còn hạng người được tướng thưởng sống trở lại (Trung thần, Hiếu tử, Chơn tu, Thiện tri thức) do nhiệt độ của Hồng quang tuyến của Thiên đình. "Thân, Dậu niên lai kiến thái bình" tới năm con Khỉ và con Gà mới chấn chỉnh lại cuộc sống thái bình với toàn là thiện tâm nhơn, tái lập lại cuộc đời Thượng nguơn Thánh Đức, do Đức Di Lạc Tôn Phật mở hội Long Hoa tại Kim Điện (Núi Cẩm) tạo lập ra nên Đạo trị chỉ có 18 Đạo khu, vô biên giới, vô chánh phủ, điều ngự bởi 18 Đạo sư, với tôn giáo mới Thiên Ảnh Đạo Vàng trong 600 triệu dân thiện tâm và Kim Điện trở thành Thánh địa của toàn thế giới.

Sacramento, ngày 18 tháng 2 năm 2015