

CHIẾN CUỘC HẬU GIANG

SAGIANG

I.- HẬU GIANG DẬY SÓNG

Vào cuối năm con Ngựa (2014), nhơn dịp Mỹ và Đồng minh bận bịu chiến tranh Hồi quốc ISIS, Trung cộng bật đèn xanh cho kế hoạch "Năm Mũi giáp công", quyết chiếm Việt Nam làm bàn đạp cho chiến trường Biển Đông và Đông Nam Á vào năm con Dê (2015). Thế là quân đội Miên cộng có trợ lực của Tàu cộng khởi chiến đánh xuống Tây Ninh, Châu Đốc về đường bộ, và Hà Tiên Rạch Giá bằng đường biển. Quân đội Việt cộng thâm bại bỏ cả thị thành, lo trốn thoát về Miền Trung bởi giàn hỏa tiễn địa địa của Tàu cộng viện trợ cho Miên cộng. Bộ Tổng chỉ huy Miên Trung đặt tại Thất Sơn điều động tiến chiếm toàn thể Miền Nam. Còn Miền Trung do Lào cộng tấn công, Miền bắc do Quân Tàu cộng tiến chiếm, còn hải quân đổ bộ lên Thanh Nghệ Tĩnh chia 2 mũi dùi Bắc và Trung tiến chiếm nhanh chóng chỉ có mấy ngày là hoàn tất cuộc xâm lăng và lá cờ máu với 6 ngôi sao Hán, Mãn, Mông, Hồi, Tạng, Việt phát phới tung bay từ Bắc chí Nam, toàn dân phần uất vùng lên bị đàn áp phải rút vào bung biển rừng núi, tạo chiến khu chống trả theo lối du kích chiến gồm đủ mọi thành phần ái quốc luôn cả nhóm cán binh phản tỉnh. Riêng Hậu giang mới là dậy sóng do nạn "Cấp duồng" của Miên cộng chúng bừa bãi chém giết, tàn sát rửa hận ngày xưa quân Chúa Nguyễn đã xâm chiếm và chém giết dân Miên chống đối, gây mối thù truyền kiếp với dân Miên ở Thủy Chân Lạp, tức Khmer Krom. Dân chúng hoảng sợ chạy tán loạn rút vào bung biển, đâm lầy lập chiến khu chống đỡ, nhứt là cựu đảng viên Dân Xã đảng chỉ huy các chiến khu rất đặc lực. Ban ngày tản mát chém vè, ban đêm du kích, bắn sẻ, chiếm vũ khí và lương thực rút đi mất dạng, khiến bọn Miên cộng càng cuồng bạo đặng ai giết nấy, cả 4 đến 5 triệu dân già trẻ trai gái, đàn ông, đàn bà, cướp đoạt tài sản, hãm hiếp phụ nữ. Nhưng ban đêm chúng không dám lộ ra khỏi căn cứ, vì du kích quân không tha bọn chúng. Các khu chiến càng ngày càng mở rộng địa bàn hoạt động, bảo vệ dân tránh tàn sát của Miên cộng. Dân chúng khôn khổ ban đêm mới dám lộ ra tạo lương thực tiếp tế cho kháng chiến quân, có hỗ trợ sẵn sàng chiến đấu với bọn Miên cộng để bảo toàn cuộc sống. Họ sống vất vả lưu động theo đoàn kháng chiến quân trốn tránh bọn Miên tàn bạo, chí đến những gia đình Miên lai Việt cũng cùng chung số phận do cuồng tín của Miên cộng. Cuộc thảm sát này vang động tới hải ngoại, các cộng đồng phải trần tình tội ác của kẻ xâm lăng với chánh quyền địa phương, gây xúc động thúc đẩy tới Liên hiệp Quốc phải ra lệnh cấm vận Trung cộng và đề cử Đồng Minh giải phóng VNCH, có cho tháp tùng Quân lực và Chánh phủ VNCH Lưu Vong được cấp giấy phép thừa nhận và tái vũ trang với trách nhiệm giao liên với kháng chiến quân, hầu nắm vững địch tình trong các kế hoạch hành quân, kế đó tái lập trật tự an ninh lãnh thổ và hành chánh quyền các vùng giải phóng. Các chiến khu được tiếp trợ lực lượng càng mạnh mẽ tấn công đặc lực hỗ trợ quân đội Đồng Minh nhanh chóng bình định lãnh thổ, qua nhiều trận chiến ác liệt. Từ Miền Nam Hậu Giang tiến tới Miền Đông và tiến ra miền Trung với nhiều trận chiến quyết liệt, có phối hợp kháng chiến quân, sau khi trấn an Miên, rồi tới Lào cộng ở Miền Trung đặng độ tàn sát chiến trường đẫm máu cho tới vĩ tuyến 17 trong vòng 2 tuần lễ, đuổi quân Tàu và Việt cộng ra Bắc.

Bắt đầu quân đội Đồng Minh tấn kích các đảo Thổ Châu và Phú Quốc chiếm đóng để đưa quân tới đổ bộ lên Hà Tiên và Rạch giá sau khi phóng hỏa tiễn cày nát Thất sơn tiêu diệt Bộ Tổng hành dinh Miên Trung khiến chúng chạy về Cần Thơ. Quân đội Đồng Minh tiến chiếm trọn vẹn Vùng U minh tiến quân vào An Giang Sóc Trăng và Cần Thơ. Quân

Tàu Miên có trợ lực của Hải quân Tàu phản công mãnh liệt từ bờ biển Sóc Trăng Bạc Liêu, khiến trận chiến ác liệt dậy sóng cả Hậu giang, các giang thuyền kịch chiến dữ dội, và sau mấy ngày mới tiêu diệt được qua các giàn phi cơ phóng pháo đội bom và hỏa tiễn không địa, Đồng Minh chiếm cứ được toàn Miền Hậu giang, giao cho Quân lực và Chánh phủ VNCH hợp tác với kháng chiến quân bình định lãnh thổ, tái lập an ninh và hành chánh quyền địa phương. Đồng Minh tiếp tục hành quân về Miền Trung tiến tới vĩ tuyến 17 tạm dừng quân tái lập nền Đệ Tam Cộng hòa.

II.- VNCH THAM DỰ CHIẾN CUỘC BIỂN ĐÔNG

Trung cộng bị cấm vận túng thế phải dồn hết lực lượng hải quân mở Đại chiến III (2015), ở Hoàng hải, Đông Hoa hải và Nam hải (Biển Đông) còn bộ binh tiến đánh Ấn Độ, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam với quân số gần 2 triệu mong chiếm thế thượng phong. Trận chiến cốt cán ở Mặt trận hải quân chống đối với 3 hạm đội Mỹ cùng Đồng Minh phối hợp với Nhật, Úc, Ấn và Đông Nam Á, VNCH tham dự với một lực lượng tuy ít ỏi nhưng hoạt bát nhứt trên Biển Đông. Chỉ có 1 tuần lễ, hải quân Trung cộng đại bại bỏ hết căn cứ ở Biển Đông, và các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hải quân VNCH tiếp thu trọn vẹn Biển Đông cùng các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hết sức vinh quang. Lá cờ Vàng tung bay phất trên các căn cứ ở Biển Đông thay thế lá cờ Máu Trung cộng và trấn đóng Hải quân cùng Thủy quân Lục chiến tất cả căn cứ Trung cộng đã thiết lập từ trước, tái lập trật tự an ninh, cư xử rộng lượng với dân Tàu cư trú và các ngư dân Tàu, cho họ hồi hương theo ý muốn. Trận chiến bộ binh tranh đấu ác liệt với Đồng Minh, nhưng không phá nổi phòng tuyến đã vững chắc kiên cố, cùng quân lực trú phòng hùng hậu, lại thêm đủ loại vũ khí tối tân, hỏa tiễn, phi cơ xe tăng, thiết giáp, nhứt là loại chiến cụ không người lái, mặt trận gay go khiến quân Tàu khó tấn kích nổi, cho đến khi mặt trận hải quân chiến đại bại, rút bỏ chạy về Tàu bị bắt buộc đầu hàng. Lực lượng bộ binh cũng thua xiểng niểng đại bại cũng rút về Tàu. Nhưng Tàu cộng cương lý không đầu hàng. Thế mới nguy hại cho nhơn loại.

III.- BẮT CHIẾN TỰ NHIÊN THÀNH.

Đệ Tam Cộng Hòa tiếp trợ lực lượng kháng chiến quân Miền Bắc phong phú, nên bắt đầu phản công mãnh liệt, chiến thắng nhiều trận oanh liệt, quân Tàu trú đóng không còn tiếp trợ, bại trận bỏ chạy hết về Tàu, kéo theo bầu đoàn lóc nhóc các thái thú bỏ hết sản nghiệp chạy theo trời chết, để cho kháng chiến quân tiếp thu trọn vẹn đất Bắc vinh quang, tái chiếm lại hết cơ nghiệp bọn thái thú tích lũy làm công quỹ hầu tái lập trật tự an ninh và cơ sở hành chánh, nhưng bọn cán binh phản tinh trong các đoàn kháng chiến quân bị bọn Việt cộng tuyên truyền nợ máu và tội đồ dân tộc, nếu mất quyền lãnh đạo sẽ bị trừng trị thẳng tay, nên chúng phản thù trở mặt bắn giết nhóm quốc gia thuần túy, tạo ra cuộc nội chiến đẫm máu khiến dân chúng chạy tỵ nạn lần nữa, bắt buộc Đệ Tam Cộng Hòa mở cuộc Bắc tiến, giải quyết nội loạn. Với quân lực hùng hậu, khiến bọn phản thù yếu thế phải chịu thần phục do chiêu bài hòa giải dân tộc, khoan hồng với đảng viên cộng sản cũng như đã đối xử với đảng viên cộng sản ở Miền Nam. Nhờ đó mà thống nhứt đất nước không tốn một viên đạn. "Bắt chiến tự nhiên thành". Lá cờ Vàng tung bay từ Ải Nam quan tới Mũi Cà Mau được toàn dân hoan hỉ reo mừng thoát nạn độc tài đảng trị, tham nhũng, cướp giựt tài sản của dân chúng và các giáo phái cùng đảng phái. Tất cả tài sản thái thú đều xung vào công quỹ. Chánh quyền lo hoàn trả khổ chủ tài sản bị cướp đoạt hay bồi thường thỏa đáng. Các tài sản giáo phái hoàn trả lại cho các giáo hội và bồi

thường khi đã bị phá hủy. Các đảng viên cộng sản được đối xử khoan hồng, có công được tưởng thưởng, có tội bị tòa án xét xử công minh, còn độ lượng khoan hồng đặc biệt dâng nạp tài sản chuộc tội với dân chúng tùy theo tội trạng nặng nhẹ. Côn đồ du đảng trừ khử mạnh mẽ không dung tha tội ác bị tố cáo. Chánh quyền tạm sử dụng quân luật sự quang minh đối với tham nhũng, trộm cướp, cướp của giết người, hãm hiếp và hối mại quyền thế. Ngoài ra còn tài trợ nhân dân hồi cư, tái tạo nghiệp vụ như là xí nghiệp tiểu công nghệ và đại kỹ nghệ. Cầu đường trùng tu khang trang cho giao thông vận tải đường bộ. Đường hàng thủy tái phát triển xây cất các giang cảng, và hải cảng. Đường hàng không chỉnh trang lại các phi trường, xây dựng thêm phi cảng tối cần thiết, mở nhiều đường bay nội địa và quốc ngoại. Chiêu dụ các tư bản ngoại quốc đầu tư song hành với các tư bản gia Việt hải ngoại hồi cư tái thiết nền kinh tế quốc gia. Nông gia cần yếu tái phối trí hạt giống, đồng thời tài trợ hồi cư cùng vốn liền canh tác, chăn nuôi quy mô, trồng cây hoa màu rẫy bãi, cùng các vườn cây trái rộng lớn. Các hầm mỏ như là mỏ dầu hợp tác với các hãng dầu quốc tế khai thác đầu tư lưỡng lợi. Tiền tệ tạm thời sử dụng Mỹ kim, bãi bỏ tiền tệ Việt cộng, dinh dưỡng 6 tháng hồi cư cho dân chúng tạm an cư lạc nghiệp. Học vấn tái lập chương trình dân tộc, nhân bản, khai phóng và khoa học, tu bổ trường sở, tái tạo nền học vấn cao rộng từ Mẫu giáo, Tiểu học, lên Trung học, Đại học và Cao học. Y tế tái lập các bệnh xá cấp Xã áp lên Quận, Tỉnh Tiểu bệnh viện và Đại bệnh viện cùng các bệnh viện chuyên khoa, xây dựng Viện dưỡng lão, Viện Dục anh, như là những quán ăn bình dân hay miễn phí giúp dân nghèo do các hội Từ thiện xây dựng. Công việc tái thiết cần nhiều tài năng và khả năng của hải ngoại về trùng tu lại cơ sở cho nước nhà. Xây dựng đời sống dân chúng rất khó khăn do đã bị Việt cộng băng hoại phá nát kỷ cương thiết yếu của dân tộc về thuần phong mỹ tục, như là gian xảo, manh mún, lừa gạt đã làm mất đi nếp sống hiền lành đức độ, cần gột rửa phải có thời gian. Tàu cộng đã không chịu đầu hàng, lại phát động kế sách cuối cùng "Sanh tử chiến" quyết một còn một mất với Đồng Minh, truyền lệnh khai hỏa 6000 giàn hỏa tiễn Liên lục địa đã gài sẵn mục tiêu các quốc gia thù địch, cùng thủ đô và các thành phố lớn, để tận diệt địch thủ hầu tồn tại đại siêu cường Thế giới. Khi hỏa tiễn rú lên nơi đường hầm bí mật ở Hoa Nam, các lá chắn nguyên tử phát giác báo động, lập tức các tiềm thủy đình ở bờ biển Hoa Đông cùng các chiến hạm một lượt phóng lên một rừng hỏa tiễn Patriot và Tamahauwk tiến vào Hoa Nam kịp thời nghênh chiến với hỏa tiễn Liên lục địa phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, chấn động mãnh liệt khiến địa cầu mất thăng bằng ngưng lại mấy giây mới chuyển trục và xoay ngược từ Tây sang Đông, tận diệt hết nhơn loại và sinh vật, "Mã Đê, Dương Cước anh hùng tận" chỉ còn Trung thần, Hiếu tử, Chân tu và Thiện tri thức được nhiếp độ tái sinh dưới 1/10 nhơn loại. Hoa Nam bị đào sâu trở thành cái hố rộng trên 3.000 km dài từ bờ biển Thái bình dương đến tận chân núi Hi Mã Lạp Sơn, nước biển tràn vào tạo ra biển mới Hoa Nam. Lúc bấy giờ các quốc gia gốc Bách Việt: Miến, Thái, Lào, Miên, Khâm Châu (Lưỡng Quảng và Vân Nam) thần phục trở lại Việt Nam tạo thành Liên Bang Đại Việt vào cuối năm con Dê (2015). Qua năm con Khỉ (2016), Long Hoa mở Hội do Đức Di Lạc Vương Phật tại Kim Điện, tạo lập nền Đạo trị Thiên Ánh Đạo Vàng, vinh danh Liên Bang Đại Việt Đệ nhưt Khu Đạo trị trong số 18 khu Đạo trị. Năm con Gà (2017), Kim Điện trở thành thánh địa toàn thế giới, và Đức Vương Phật Di Lạc trở thành Long Hoa Giáo chủ, không còn quốc gia, chỉ có 18 khu Đại trị điều hành bởi 18 Đạo sư. tạo lập cảnh đời Thượng nguồn Thánh đức hoàn toàn thái bình thịnh đạt đúng nghĩa "Thân Dậu niên lai kiến thái bình" trải dài tới 1000 năm nữa mới tận thế.

Sacramento, ngày 11 tháng 11 năm 2014

